

03 2025

WEEKKRANT
15 JANUARI
JAARGANG 86
EDITIE 4330

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Joanna 'schouwt'



Met een stok prikt Joanna een blad tot stilstand (c) Brigitte Puissant

Met Joanna stap ik naar de kerk, vergezeld door een rukwind die de bladeren laat opvliegen. Met een stok prikt Joanna een blad tot stilstand. Maar die heeft Joanna niet nodig om stil te blijven zitten tijdens de nieuwjaarsviering van onze parochiegemeenschap, die op zo'n dag plaatsvindt in een knusse, verwarmde zijkapel.

'Schouwen' of 'contempleren', dat is wat Joanna doet tijdens de lange tijd van de viering. Ook mijn twee andere kleinkinderen veranderen dan op slag in wijze monni-

ken.

Boekjes hoeft Joanna niet, zelfs niet als ik ze uithaal tijdens de homilie. Op mijn schoot wiegt ze mee met de liederen. Af en toe kijkt ze naast haar hoe oude verweerde handen zich op de orgeltoetsen begeven. Haar ontspannen armen, als die van een harlekijn, neem ik op, en laat ik mee dirigeren met die van de dirigent, op het ritme van het lied. Ze laat het gebeuren en glimlacht. Haar stem hoor ik niet.

Ze knikt als ik haar, fluisterend in

haar oor, wijs op het gouden kroontje op het witte kleed van de priester, op de lange dikke paaskaars met letters op, op de geweven dennen appels met rode bessen rond de kaarsen, op de roos-rode kerstrozen die de kerststal omringen. De beelden van Maria, Jozef, het kindje Jezus, de os en de ezel benoemde ik vóór de viering, gehurkt voor de kerststal.

Is het de sfeer van gemeenschap, van rust en stilte, van gewogen woorden, van gewijde gebaren, die haar zo onder de indruk brengen? Zijn het de meeslepende liederen die als mantra's haar ziel beroeren? Zijn het de oude mensen rond haar, die haar vriendelijk toeknikken en zelfs een snoepje geven, die haar een hemels gevoel van geborgenheid geven? Zijn het de bijzondere vorm, de patronen, de kleuren van de glasramen, die haar in verwondering brengen? Is het de geur van de rode brandende kaarsen op een stronk rond de kerststal die haar bedwelmen?

Na de viering zeggen vele parochianen me 'dat ze zo braaf is'. Ik glimlach. Braaf is ze niet, Joanna heeft een leidende en ondernemende persoonlijkheid. Het gaat eerder om een sterke concentratie, een diepe aandacht waarmee ze beeld en klank verinnerlijkt. Ze laat zich ontroeren. Ont-roeren. Het roeren, het spontane bewegen blijft achterwege, om roerloos open te staan. Zo kan 'het gebeuren' in al zijn dimensies, de snaren van haar ziel raken.

Die roerloosheid merk ik ook op de middag, tijdens het nieuwjaarsconcert op TV. De gracieuze dansen van balletdansers, de indrukwekkende glimmende tuba, de spanning van het tromgeroffel, de harmonie van de walsende muziek doen haar ogen fonkelen.

'Hoe heet je?', vraagt een man haar

terwijl hij zich naar haar toe bukt. 'Joanna', antwoordt ze verlegen. De man verstaat haar niet, en kijkt met gefronste wenkbrauwen. 'Hoe heet je?', vraagt hij opnieuw met de nadruk op 'hoe'. Joanna begrijpt meteen dat de man haar niet verstaat en steekt bij wijze van compensatie drie vingers omhoog. Dat is wél duidelijk. 'Drie jaar! Waw, wat een grote meid!' Achter mij hoor ik een vrouw luid zeggen tegen een paar van haar vrienden: 'Dat is onze toekomst!'

Ja, dat is ze, dat zijn ze, mijn klein-

kinderen, ze beleven volop wat naar hen 'toe' 'komt'. En zo verheug ik me al op de vele verrassende, ontroerende momenten die ik met hen zal mogen meemaken in 2025, uniek en zo hemels, dat ik niet anders kan dan ze neer te schrijven!

Oma Bibi 2 januari 2025

Brigitte Puissant

(Joanna is een fictieve naam)
<https://dedagdanst.wordpress.com/2025/01/02/schouwen/>



Kribbe in de Sint-Franciscus weekkapel (c) Thierry Van Craenem

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 januari 2025
2de zo dh jaar

10u. Viering

Voorganger: Deken Patrick Maervoet
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 26 januari 2025
3de zo dh jaar

Damiaanviering in onze kerk.

10u. Viering

Voorganger: Rony Timmermans en
Gaston Eysermans
Lector: Cecile Van Hoecke
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 januari
2de zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en samen-
zang

Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Duiding: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 26 januari
3de zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en samen-
zang

Voorganger: pater Fons Swinnen
Assistent: Myriam Neves
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Fons Swinnen
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.

zo 19/1 - 2de zondag door het jaar
zo 2/2 - Opdracht van de Heer
zo 16/2 - 6e zondag door het jaar
zo 2/3 - 8e zondag door het jaar
wo 5/3 - Aswoensdag
zo 9/3 - 1e zondag veertigdagentijd
zo 16/3 - 2e zondag veertigdagentijd
zo 23/3 - 3e zondag veertigdagentijd
zo 30/3 - 4e zondag veertigdagentijd
zo 6/4 - 5e zondag veertigdagentijd
zo 13/4 - Palmzondag
do 17/4 - Witte Donderdag
vr 18/4 - Goede Vrijdag
za 19/4 - Paaswake (zaterdagavond)
zo 27/4 - 2e zondag na Pasen

**Geluk
is je stil en
voortdurend
verheugen
over de kleine
dingen.**

Pam Brown

Start van het Jubileumjaar 2025 in Leuven

Op de vooravond van Kerstmis opende paus Franciscus het Heilig jaar in Rome. Als Pelgrims van

Hoop willen we dit jaar samen op weg gaan. In het Vicariaat Vlaams-Brabant zijn er vier 'Plekken van

Hoop' waar wij dit jaar van genade op een bijzondere wijze in het licht willen plaatsen: de kathedraal van Mechelen, de basiliek van Halle en Scherpenheuvel, en de Sint-Pieterskerk te Leuven.

Op **zondag 19 januari om 17 uur** is er in de laatstgenoemde kerk een plechtige startviering. We verzamelen om 16.45 uur in de kerk bij winters weer. Als het weer het toelaat start deze viering aan de pui van het historisch stadhuis van Leuven waarna we in processie met het jubileumkruis naar de kerk trekken. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren.

Via de website van het vicariaat houden we u op de hoogte van andere pastorale activiteiten rond het Jaar van de Hoop. Zo staat er op woensdag 26 maart een conferentie van bisschop Koen Vanhoutte rond het sacrament van de Verzoening gepland.

Wees alvast welkom.

Deken Patrick Maervoet



Bommen boven Bertem

Op 5 juli 1944 werd Bertem opgeschrikt door bommenwerpers. Plotseiling vielen de bommen neer. Tussen de Tervuursesteenweg en de wijk Dalem werden tientallen woningen getroffen, met tragische gevolgen: 13 mensen kwamen om het leven, waaronder 9 inwoners van Bertem en 4 personen uit Wilsele en Heverlee, die gevlucht waren voor eerdere bombardementen in Leuven.

Dit jaar, 80 jaar na deze rampzalige gebeurtenis, staat de Erfgoedkamer stil bij deze burgerslachtoffers. Een tentoonstelling over deze triestige dag in 1944 is te bezoeken in de Pastorij van Bertem, Vossenstraat 4. Tegelijkertijd krijg je de kans om kennis te maken met het documentatiecentrum van de Erfgoedkamer. Enkele vrijwilligers van de vereniging heten je er welkom.

Bezoek is gratis, en mogelijk elke woensdag en zondagnamiddag van 14u tot 16u, tot eind maart 2025.



Kaarsen jubeljaar "Pelgrims van Hoop"



(c) Kerk in Nood

Ook in uw hart is de vlam van liefde ontstoken. Toon met dit kaarsje of met deze noveenkaars dat de hoop op de komst van Gods Rijk is gewekt en dat u een echte "pelgrim van hoop" bent. (kaarsje 5 cm x 6 cm, € 3,00; noveenkaars 17 cm x 6 cm € 9,00)
Kom langs bij Kerk in Nood in de Abdij van Park 5 of laat het bij u thuis bezorgen
via 016 39 50 50,
info@kerkinneed.be
of www.kerkinneed.be.
IBAN: BE91 4176 0144 9176
BIC: KREDBEBB

Grijs

Het is een kunst om in het grijs van deze dag het blauw van morgen te zien. Om te voelen dat verdriet geen volslagen leegte is, maar dat grijs en blauw en leeg en vol samenspelen. Je raakt er nooit op uitgestudeerd. Hoef ook niet. Maar je moet er wel mee bezig blijven. Anders blijft het grijs langer grijs dan nodig is. Niet aan sleutelen, maar zorg wel dat je altijd 'n tubetje blauw bij je hebt. Hemelsblauw graag!
Als we de kleurenharmonie die er heerst in de natuur, in onszelf zouden kunnen oproepen, zouden wij een vorm van volmaaktheid benaderen.

Uit "75 WOORDEN" - Toon Hermans

Driekoningenviering Sint-Franciscus – 5 januari 2025



Welkom

Welkom aan de iedereen die in het afgelopen jaar heeft meegewerkt in deze gemeenschap. En een speciale welkom aan de mensen van Samana die dit jaar hun klassieke kersfeest hebben moeten missen door de werken aan de zaal. En die we vandaag daarom extra in de bloemetjes willen zetten. Tof dat jullie er ook zijn.

Driekoningen, het feest van de ster: een lichtpuntje dat straalt tegen de achtergrond van duisternis, een lichtpuntje dat ons de richting

wijst naar het echte leven. Zien ook wij die ster die ons de weg wijst? Willen wij ons wel laten leiden naar... Ja, naar waar eigenlijk? Met die drie wijzen uit het Oosten willen wij vandaag opnieuw dat kind in de kribbe vinden. Want wie zich door dit kind laat raken vindt het leven en wordt zelf licht en leven, dan weet je wat je kan doen, hoe je kan leven. Gaan jullie mee op tocht?

Moment van ontferming

Soms is er slechts ver weg een ster

aan de hemel te vinden. Kunnen wij die ster dichterbij brengen door aandacht te hebben voor de ander die je iets vraagt? Of laten wij het zomaar voorbij gaan...Kunnen wij een lichtje zijn voor elkaar dat warmte en vriendschap uitstraalt? Of doven wij het vlammetje...

Maar soms is er slechts ver weg een ster aan de hemel te vinden. Kunnen wij een stukje hoop brengen dat anderen blij maakt? Of sluiten wij ons op... Heer, daarom bidden wij om Uw ontferming.

Nu zijt welkome, Jezus deelgenoot van mensen die nog dromen voorbij aan dood, leven met zo velen en daarmee gelukkig zijn, alles willen delen en toch niet minder zijn. Kyrieleis

Nu zijt welkome, verre vreemde mens, dat wij aan angst ontkomen, verstaan jouw wens ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. Kyrieleis

Nu zijt welkome, toekomstmens in mij, die als een kind wil wonen, herboren, vrij, in het land van morgen dat de lieve vrede kent, waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis

Voorbeden

De wijzen uit het Oosten werden geleid door het Licht dat voor hen uitging. Laten wij bidden dat God zijn Licht ook voor ons doet opgaan:

Voor allen die om welke reden ook als vreemd en anders gezien worden, dat zij blikken van herkenning en waardering mogen ontvangen. Laat ons zingend bidden:

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht, met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen.

Voor allen die verlangen naar menselijk contact, dat zij omringd worden door woorden van toenadering. Voor allen die sprakeloos zijn van verdriet, dat zij getroost worden met warme stilzwijgende aanwezigheid.

Voor allen die vrezen dat er nooit meer vrede komt, die leven tussen wanhoop en angst, dat zij troosten- de verbondenheid mogen ervaren. Vandaag denken we ook aan wat ons hart beroert. Laten we het even stil maken. Daarbij willen we bidden voor hen die we zo missen in ons leven. Vandaag denken we heel speciaal aan de overleden leden van Samana die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn: **Willy Depoorter, Mariette Mellaerts, Fien Omblets, Jerome Verhoelst, Francine Reygaerts, Anges Roelens, Valentine Vranckx**. Mogen ze voor ieder van ons een ster zijn op onze levensweg. Neem dit allen op in uw liefde, Heer.

God, Gij roept ons op om elkaar tot zegen te zijn, geef dat wij dit in het nieuwe jaar mogen waarmaken. Moge uw zegen ook op ons rusten en ons behoeden. Amen.

Vredeswens

Niet voor de listigheid van een



Herodes, niet voor de hooghartigheid van alleswetende Schriftgeleerden, maar voor de ontvankelijkheid van zwervende magiërs heeft het onooglijk Kind zich geopenbaard als vredesvorst. Daarom, God, ontsteek het licht in onze ogen, plant vrede in ons hart opdat wij vrede mogen uitdragen. Die vrede van de Heer, zij altijd met u. En geven wij die vrede door aan de mensen rondom ons.

Bezinning

Laten we het bij het einde van deze viering nog even stil maken voor de volgende bezinningstekst: Ooit waren er drie Wijzen op stap op zoek naar een droom, een verlangen achterna, met een ster die wees naar een Kind in een stal. Samen met drie, elk met een geschenk. Het beste van zichzelf gewoon voor het Kind in de stal. Vandaag zijn mensen op stap, samen maar alleen, met geschenken voor zichzelf: welzijn voor mijzelf, macht voor mijzelf, geluk voor mijzelf.

God, we zoeken reeds lang. Toon ons de ster zodat we zien wie naast ons stapt. Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn: voor de mens die naast ons gaat, voor Het Kind in de

stal.

Mededelingen

Dankwoordje voor alle medewerkers en kerkgangers in onze gemeenschap. Als dank voor de inspanningen van het afgelopen jaar biedt het team namens de parochie een receptie aan na deze viering. Een warme dank aan Samana die dit jaar de receptie verzorgt. Allen van harte welkom. Proost zegt proost

Zegen

De wijzen uit het Oosten die naar Bethlehem gekomen waren zijn daar niet voorgoed gebleven. Ze zijn naar huis teruggegaan. Ook wij gaan straks weer naar huis. En zoals die wijzen toen, mogen ook wij iets naar huis meenemen: het licht van Gods vrede. Moge God ons daarbij helpen. Amen.

Laten we van hier heengaan met de zegen van Franciscus: **De Heer zegen' en beware u, Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u. Hij wende Zijn gelaat tot u en schenke u de vrede.**

Jezus, het koningskind



Inleiding

Vandaag 5 januari 2025, een nieuw jaar is begonnen. We hebben wensen uitgewisseld met elkaar en doen dat verder tot we iedereen gezien of ontmoet hebben. Morgen is het feest van driekoningen en vandaag lichten wij de sluier op over de lezingen uit Jesaja met Jeruzalem in de hoofdrol en uit Matteüs nl. de openbaring van de Heer en de wijzen uit het Oosten. De ster leidt hen eerst naar de stad Jeruzalem, stad van vrede, waar ze Herodes ontmoeten. Maar de ster leidt hen verder naar Betlehem.

Jesaja 60, 1-6: Het licht van Jeruzalem (© Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1214; bewerking C. Leterme)

Jeruzalem, sta op en schitter. Je licht is gekomen: God komt naar je toe als een stralende zon. De duisternis bedekt de aarde, de volkeren leven in het donker, maar over jou schijnt God, zijn licht is boven jou zichtbaar. Volkeren en koningen laten zich leiden door dat licht, de glans van de opkomende zon. Doe je ogen open en kijk om je heen. Iedereen verzamelt zich en gaat naar je toe: je zonen komen uit verre landen, je dochters worden gedragen. Jeruzalem, je zult stralen van blijdschap als je het ziet, je hart zal bonzen van vreugde. Je krijgt de schatten van de zee en de rijkdom van de volkeren. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. De mensen uit Seba dragen goud en wierook, en verkondigen hoe machtig God is.

Matteüs 2, 1-12: Het bezoek van wijzen (© Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1522-1523)

Jezus werd geboren in Bethlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land.Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was. De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre. 's Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen hen: 'Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.' En dus

gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.

WOORDJE

Jeruzalem is voor de drie Abrahamitische religies een symbool van de stad Gods, een stad van vrede, waar iedereen tot zijn/haar recht komt, Joden en niet-joden.

In Ezechiël lezen we (Ezechiël 16:2-3, 45) over Jeruzalem: 'Van oorsprong ben je een Kanaänitische' en 'je vader was een Amoriet, je moeder een Hethiet'.

Men heeft van 'Jeruzalem' later 'de stad van de vrede' gemaakt ('ir = stad, sjalom/salam = vrede).

Wat Jesaja hier vertelt is een visioen, voor hem gaat het over 'zijn volk'. Als je het geheel van Jesaja leest, durf ik te mogen stellen dat Jesaja vandaag evengoed, Jeruzalem en andere gebieden in de streek, hetzij Gaza, hetzij de Westelijke Jordaanoever als mogelijke vredevolle en vruchtbare grond voor zowel moslims, als christenen als joden, als anders of niet-gelovigen zou afschilderen.

Een stad kan pas een stad vrede zijn als het een stad van vrede voor iedereen is. Een beloofd land kan pas een belofte invullen als er rechtvaardigheid en vrede, brood en rozen zijn voor iedereen.

En zo maken we de verbinding van Jesaja naar Matteüs en het verhaal van de openbaring.

De drie koningen vormen een tegenwoordiging uit 'alle windstreken' van de toen bekende wereld. Ze komen niet samen in Jeruzalem maar in de 'schaduwstad' Bethlehem. De stad waar David vandaan kwam. De drie wijzen gaan naar de stad die verbindt, iets wat beloftevol, ongeschonden maar kwetsbaar is.

Zij behoeden de vredeskoning voor de wrede koning, de op macht beluste Herodes.

Net als de wijzen zijn wij geroepen om een zoektocht te beginnen naar onze levensbestemming. Iets prikkelt onze aandacht: een woord, een mens, een ster. We gaan op pad. En wanneer we het kind gevonden hebben, keren we langs een andere weg terug. We worden zozeer geraakt door die ontmoeting dat we andere mensen zijn geworden, leerlingen van Jezus. Om leerling van Jezus te zijn, hoefde je niet te veranderen, dat dachten we althans. Vandaag is dit niet langer het geval. Ons christen zijn houdt thans duidelijk een breuk in met ons verleden en met heel veel waarden of onwaarden van onze samenleving. Wij moeten op zoek gaan naar een andere manier van mens zijn. We mogen niet blijven hangen in het oude en vertrouwde spoor. De wijzen vertegenwoordigen de volkeren. Met de komst van Jezus zijn alle volkeren Gods volk. Gods heil is bestemd voor iedereen, ook voor mensen die anders zijn.

En dan hebben we die geschenken. Het goud en de wierook zijn geen probleem: goud is in alle tijden en plaatsen symbool voor macht en prestige. En wierook is symbool voor overgave en gebed. Het zijn dus bij uitstek de geschenken voor de Messias: Jesaja wist dat al. Maar die mirre? Het is de geurige olie waarmee doden gebalsemd worden.

Ja, het is van meet af aan duidelijk: met Herodes en heel Jeruzalem als vijand, kan de weg van dit koningskind niet anders dan een lijdensweg worden. Jezus volgen gaat niet zonder slag of stoot, dat we dit nieuwe jaar op zoek gaan naar onze levensbestemming. Dat we ons perspectief verruimen naar kleine en vreemde mensen. En dat we daarvoor geen moeite uit de weg gaan, dan wordt het voor ons en onze gemeenschap zeker een gezegend jaar.

Net zoals verenigingen zoals de 'alternatieve joodse stem' hier in België en andere Palestijns-Joodse groepen in Israël zelf proberen de verbondenheid tussen mensen los van geloof of afkomst, te versterken en te koesteren. Joodse gelovigen wensen mekaar met Pasen: 'Volgend jaar in Jeruzalem' toe. Misschien moeten we dat uitbreiden: "Volgend jaar in Jeruzalem. Jazeker, maar dan met zijn allen samen!!!!"

Voorbeden

-Dat wij niet aarzelen te zeggen wij steunen jou in je strijd tegen ziekte.

-Dat wij niet aarzelen te bevestigen dat wij in de tegenstroom staan als het erop aankomt ons engagement op te nemen in de strijd voor het klimaat.

-Dat wij niet aarzelen te spreken over mensenrechten in onze samenleving, nu en in de toekomst. -Dat wij niet aarzelen om ons uit te spreken voor vrede in Oekraïne, in het Midden-Oosten in Palestina, Syrië en Libanon..., in Congo en tegen ongebreidelde bewapening.. -Dat wij niet aarzelen ons solidair te verklaren met mensen in nood.

Tafelgebed: Je ontheemd woord wordt mens (Jef Wauters)

Jij sprak het woord dat chaos schiep tot mensenland. Het donker wijkt voor helder licht een weg te gaan, gerechtigheid en vrede daagt.

Onrecht, geweld hebben je woord verstomt, ontheemd hier op aarde.

Jouw woord wordt beeld: stad van vrede, loot uit oude wroets, steppe in bloei Immanuel, God met ons.

Profetenwoord als kracht en steun voor jouw mensen, verbannen volk.

Jezus, je zoon, laat in het spoor van de profet blinden zien en doven horen, lammen lopen en aan armen meldt hij telkens leven voor jou Je ontheemd woord wordt mens in hem.

Brood gebroken en wijn gedeeld voor een wereld in vrede en gerechtigheid.

Zo werd jij mens, je levend woord. Laten wij ons openen voor jouw woord dat ons tot leven wekt, dat zo in ons tot mens wordt.

Slotbezinning: Toon Hermans zei ooit:

Er moeten mensen zijn

die zonnen aansteken voordat de wereld verregent. Mensen die zomervliegers oplaten als het ijzig wintert en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken Die mensen moeten er zijn

Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van het kerkhof ijsjes verkopen en op de puinhopen mondharmonica spelen

Er moeten mensen zijn die op hun stoelen gaan staan om sterren op te hangen in de mist Die lente maken, van gevallen bladeren en van gevallen schaduw, licht

Er moeten mensen zijn die ons verwarmen en die in een wolkenloze hemel toch in de wolken zijn, zo hoog ze springen touwtje langs de regenboog als iemand heeft gezegd: kom maar in mijn armen.

Bij dat soort mensen wil ik horen

Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt in grote witte letters LIEFDE verven

Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten en stenen gooien naar het eerste lenteblaauw omdat ze bang zijn voor de bloemen en bang zijn voor: Ik hou van jou

Ja, er moeten mensen zijn met tranen als zilveren kralen die stralen in het donker en de morgen groeten als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten

Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen en weten van geen tijd die zich kinderlijk verbazen over iets wat barst van mooiigheid

Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen zin dan blijven zij roepen: neen, de wereld gaat niet onder en zij zien in ieder einde weer een nieuw begin

Zij zijn een beetje clown eerst het hart en dan het verstand en ze schrijven met hun paraplu I love you in het zand omdat ze zo gigantisch, in het leven opgaan en vallen, en vallen en OPSTAAN

Bij dát soort mensen wil ik horen die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan de muziek gaat DOOR de muziek gaat DOOR en DOOR.

zondag 5 januari 2025
Don Boscogemeenschap Kessel-Lo
voorganger: MW lector: Chris

WARME WENSEN



Beste parochiaan
Graag stuur ik je bij het begin van dit nieuwe jaar nog deze wens door:

Ooit waren er drie Wijzen op stap op zoek naar een droom, een verlangen achterna, met een ster die wees naar een Kind in een stal.

Samen met drie, elk met een geschenk. Het beste van zichzelf gewoon voor het Kind in de stal.

Vandaag zijn mensen op stap, samen maar alleen, met geschenken voor zichzelf: welzijn, macht, en geluk voor mijzelf,

God, we zoeken reeds lang. Toon ons de ster zodat we zien wie naast ons stap. Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn: voor de mens die naast ons gaat, voor Het Kind in de stal.

Met deze tekst van Driekoningen wensen we je een warm, gelukkig en gezond 2025.

Dat deze droom werkelijkheid mag worden.

Hartelijk dank voor wat je in het afgelopen jaar weer gedaan hebt voor onze gemeenschap.

En dat we samen nog vele mooie en constructieve momenten mogen beleven om te bouwen aan onze parochie.

Warme groetjes

Lieven namens het team van onze Sint-Franciscusparochie

Gebed

Verbinding zijt Gij mijn God met waar ik U nog niet zie, een overtocht tussen oevers waarvan er maar één me vertrouwd is.

'Vergeet elk woord over Mij' zegt Gij, 'verlaat elk beeld dat je van Mij hebt, dan zal het woordeloze tot je spreken en zal het beeldloze je overweldigen.

Onherbergzame stilte wordt je tweede thuis.

'Ik wacht al zo lang op jou' zegt Gij, 'kom toch snel, maaltijd wil Ik met je houden, eet en drink Mij en je zal Mij zien'

Erik Galle, Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft, Otheo Books