

37 2024

WEEKKRANT
11 SEPTEMBER
JAARGANG 85
EDITIE 4330

P900720

AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

BIJBELLEERHUIS 2024-2025

'Ik ben die is' - Godsbeelden in het Oude Testament



Abraham eik van Mamre door kunstenaar Luc Blomme

In het Oude Testament maken we kennis met heel uiteenlopende godsbeelden. Hoe kunnen we ze rijmen met elkaar en zijn ze bepalend

voor Jezus' spreken over God? We werken met de nieuwe uitgave van *Woorden die raken die* gewijd is aan de eerste lezingen op zondag

van de C-cyclus.

Tijdens zeven bijeenkomsten lezen we telkens twee teksten.

Hierbij staat niet de uitleg van de tekst centraal, wel de verdieping van de boodschap: wat betekent deze eerste lezing op zondag voor mij vandaag?

Startmoment

Filip Noël leidt het thema 'Godsbeelden in het Oude Testament' in. Nadien kan je een eerste maal proeven van een sessie bijbelleerhuis. Deze avond is ook te volgen via livestream. Plaats: Diocesaan Pastoraal Centrum, 2800 Mechelen.

Datum: woensdag 23 oktober 2024 van 19.45 tot 22.15 u.

Inschrijven voor de startavond vóór 16 oktober via www.vlbm.be of mail naar vlbm@ccv.be

Je kan je ter plekke nog inschrijven voor een bijbelleerhuis naar keuze.

Zeven bijbelleerhuizen

Data: woensdagen 13 november (1)

en 11 december 2024 (2), 15 januari (3), 19 februari (4), 19 maart (5), 23 april (6) en 14 mei 2025 (7), telkens van 19.45 tot 22.15 u.

In Tienen van 20 tot 21.45 u.

In Mechelen op dinsdagnamiddagen 19 november (1) en 10 december 2024 (2), 14 januari (3), 18 februari (4), 18 maart (5), 22 april (6), 13 mei 2025 (7), telkens van 13.45 tot 16.15 u.

Deelnemersprijs

€ 50 (€ 35 voor studenten), inclusief werkboek *Woorden die raken*

Zeven leesplekken

Oude Pastorij Wolfsdonk, 3201 Langdorp

Abdij van Park, 3000 Leuven

Diocesaan Pastoraal Centrum, 2800 Mechelen (n.m.)

Parochiesecretariaat (naast de kerk van Puurs), 2870 Puurs

Pastorie, 1740 Ternat

Pastoraal Centrum Kabbeek, 3300

Tienen

Digitaal Bijbelleerhuis: online via zoomlink

Inschrijven voor het bijbelleerhuis: via www.vlbm.be of mail naar vlbm@ccv.be

Vu:

CCV Vlaams-Brabant vzw
Maatschappelijke zetel: CCV vzw, Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee, RPR Leuven - Ond.nr.: 0413.065.095

CHRISTELIJKE
CULTUUR



BEZOEK ONZE MOOIE ROMAANSE SINT-PIETERSKERK IN BERTEM

Naar jaarlijkse traditie wordt de Sint-Pieterskerk van Berthem **tussen Pinksteren en het laatste weekend van de maand september** op zondagnamiddag opengesteld voor bezoekers. De kerk is dan telkens iedere zondag toegankelijk van **14 tot 17 uur** en er zijn dan ook kerkwachters-vrijwilligers aanwezig die de bezoekers graag een woordje uitleg zullen geven over de (bouw)geschiedenis van de kerk en haar kunstpatrimonium. De Sint-Pieterskerk van Berthem is een van de best bewaarde christelijke cultusgebouwen in Maas-romaanse bouwstijl van Vlaams-Brabant. In 1900 en in 1934-35 werd ze grondig gerestaureerd. Op 1 februari 1937 werd de Sint-Pieterskerk beschermd als monument. Enkele bezienswaardigheden zijn:

- De Paradijspoort: Een 13de-eeuwse, laat-romaanse poort. Oorspronkelijk werd ze gebruikt door de heren van Berthem als die het misoffer bijwoonden. Later is ze dichtgemetseld, maar nu geeft ze uit op de in 1935 gebouwde sacristie.
- Het orgel: Het werd gebouwd in 1829 door de firma Van Peteghem uit Gent, in 1831 werd het geplaatst.
- Het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje: Oorspronkelijk stond het in een kapelletje (het 'Kapelletje aan de Linde'), maar toen dat moest verdwijnen voor de aanleg van de E-40 werd het overgemaakt aan de kerk. Het beeld is een Sedes Sapientiae (Zetel der Wijsheid) met een hoogte van 47 centimeter. Tussen 1971 en 1975 werd het gerestaureerd door de specialisten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

(KIK). Toen werd het gedateerd op het einde van de elfde eeuw.

- Een 17de-eeuwse biechtstoel, een preekstoel en een doopvont uit dezelfde periode en een gotisch triumfkruisbeeld.

- Sint-Elooi: Schilderij op doek (Vlaamse School) toegeschreven aan Lambert Blendeff, 1686.

- Reliekschrijn van Sint-Elooi: Borstbeeldreliëkhouders in verguld zilver met decoratie in Lodewijk XIV-stijl door Petrus Roelants, 1713. Maar ook iedereen die op die namiddagen even in de kerk wil komen verpozen voor een persoonlijk gebed, een moment van bezinning of het branden van een kaarsje is uiteraard eveneens van harte welkom! Adres: GPS: Groenendaal, 3060 Berthem De kerkfabriek Sint-Pieters-Banden Berthem



Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 september 2024

24ste zo dh jaar

10u. Familieviering

Voorganger: Lieven Dries
Lectoren: Kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Piano: Herman Baumers

Zondag 22 september 2024

25ste zo dh jaar

10u. Zoneviering in Linden

Geen viering in St.-Franciscus
Voorgangers: Pr Rony Timmermans en Lieven Dries
Zang: gelegenheidskoor

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
15 en 29 september
13 en 27 oktober

SINT-ANTONIUS

Zondag 15 september

23ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-
zang

Intentie: Sara en Mathieu Voets
Voorganger: Mieke Vanhooymissen
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: Mieke Vanhooymissen
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 22 september
25ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-
zang

Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Myriam Neves
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

VLIERBEEK

De Abdij van Vlierbeek lanceert haar brood en kaas



Vlierbeek abdijkaas

De Abdij van Vlierbeek, de oudste van de vier Leuvense abdijsites, ontstaat vanaf 1125. Godfried met de Baard, Graaf van Leuven en eerste Hertog van Brabant, schenkt grond in de vallei van de Vlierbeek aan de bloeiende Benedictijnenabdij van Affligem om er een klooster te stichten. De monniken brengen de streek in ontwikkeling, bewerken het land, brouwen bier, maken kaas en bakken brood.

Twee bakovens zijn daar stille getuigen van. Eén in de kelder van huis nr. 8, de vroegere bakkerij van de abdij. Eén in de Westerpoot voor de broodbedeling aan de armen, één van de werken van barmhartigheid.

In de aanloop naar de viering van 900 jaar Abdij van Vlierbeek in 2025 willen we het assortiment aan abdijsproducten uitbreiden. Het fel gesmaakte abdijsbrood Vlierbeek Grand Cru wordt aangevuld met een abdijsbrood en een abdijkaas, lekker, voedzaam en bron van warmhartigheid.



Vlierbeek abdijsbrood

Zien, proeven en ontdekken!
Presentatie op vrijdag 13 september om 18.30u. tijdens de Zomerbar op de Vlierbeekse Feesten 2024. Trefpunt Vlierbeek vzw onthult plechtig het Vlierbeek abdijsbrood en de Vlierbeek abdijkaas in aanwezigheid van tal van prominenten. Gratis degustatie tot 19.30u.

Vanaf zaterdag 14 september 2024 alvast aangeboden in café 'In den Rozenkrans' en in tal van supermarkten in de ruime Leuvense regio.

Voor meer informatie over de abdij van Vlierbeek: Hans Smeyers, 0495 22 61 63, smeyers.hans@telenet.be www.abdijvanvlierbeek.be www.vlierbeek900.be
Voor meer informatie over het abdijsbrood en de abdijkaas: Johan Claes, 0498 11 20 04, j-claes@telenet.be

www.abdijvanvlierbeek.be
www.vlierbeek900.be

SAMEN VOOR VREDE?

Vredesviering in de pastorale zone KesseLinde.



Als we luisteren naar het journaal of volgen de diverse media dan is vrede ver te zoeken in onze wereld. Dit mogen we niet zo maar laten gebeuren.

Als pastorale zone KesseLinde willen we dan ook de tijd nemen en samen bidden voor vrede. Natuurlijk kozen we daarbij niet zomaar een zondag. De Vredesweek loopt dit jaar van 21 september, de internationale dag van de Vrede, tot 4 oktober, dag van Sint-Franciscus en Internationale Dierendag. En daar willen wij ons bij aansluiten.

Wil jij ook even stilstaan bij de vrede die zo nodig is? Dan ben je welkom voor de gezamenlijke viering op zondag 22 september om 10 u in de kerk van sint Kwinten te Linden met als thema:

"Samen voor vrede?"
Iedereen is van harte welkom!

PS: Die dag is er in de andere kerken van de zone geen viering.



PASTORALE ZONE LEUVEN AAN DE DIJLE

Nieuwe benoemingen



Van links naar rechts: P. Juan Carlos Tinjaca, John Steffen en Ruben Geleyns. Proficiat met jullie benoeming.

Met ingang op 01 september 2024 wordt **John Steffen**, tot op heden pastoraal werker in de PZ Leuven-aan-de-Dijle benoemd tot **pastoraal coördinator** in voornoemde zone.

P. Juan Carlos Tinjaca, SSCC, tot op heden lid van de ploeg in solidum PZ Leuven-aan-de-Dijle wordt met ingang op 01 september 2024 benoemd tot **aangesteld priester** can. 517 §2.

De pastoraal coördinator en de aangesteld priester zullen in nauwe samenwerking met de andere benoemden en de zoneploeg de pastoraal coördineren in dienst van de verdere uitbouw van een levendige en missionaire kerkgemeen-

schap in de PZ Leuven-aan-de-Dijle. Vanaf 01 september 2024 start ook **Ruben Geleyns** halftijds als **administratief medewerker** in de pastorale zone Leuven aan de Dijle.

We hopen hiermee de pastorale dienstverlening in onze stad te versterken en wensen deze medewerkers goede moed in hun nieuwe opdracht.

Deken Patrick

PS Later zullen we via onze geëigende kanalen verder met hen kennis laten maken.

mee aanschuiven aan

De langste vrede tafel

zaterdag
21.09.2024

Internationale dag
van de vrede

12.00-17.00

Waar? Samen streven naar vrede

Abdij van Park Leuven Abtstuin (achter Parcum)
Bij slecht weer Abdij van Park Tiendenchuur

Programma

11.00 // interlevensbeschouwelijk reflectiemoment, kerk Abdij van Park

12.00-17.00 // aanschuiven aan de langste vrede tafel
Deel gesprek en zelf meegebracht eten en drinken met tafelenoten.
Voor het overige wordt gezorgd. Er is ook een kinderactiviteit.

Muziek: Vredesbeiaardier An Lommelen
De Dialogen Lev Adamov (Rusland) & Oleksii Soldatov (Oekraïne)
Panfluitist Franklin Diaz

Bezoek ook de tentoonstelling "Aan TAFEL" in PARCUM

Vrije bijdrage, inschrijving gewenst via QR code of vredelieven@gmail.com

PARCUM

Grenzen
Bewegen
Leuven

Leuvense Vredesvereniging



KERK IN NOOD

Pauskaart met kruisje Goede Herder

De Goede Herder draagt zorg voor ieder van ons.

Ook aan u vraagt paus Franciscus om te bidden voor moed, wijsheid en een goede gezondheid, opdat hij zijn opdracht als herder van de Kerk goed mag volbrengen. (€ 7,00)

Kom langs bij Kerk in Nood in de Abdij van Park 5 of laat het bij u thuis bezorgen via 016 39 50 50, info@kerkinneed.be of www.kerkinneed.be.

IBAN: BE91 4176 0144 9176

BIC: KREDBEBB



(c) Kerk in Nood

In 1970 ben ik zelfstandig in de horeca gestapt



Roland en Hilde

Wie is Roland Neven?

Ik ben geboren in Kortesseem op 31 oktober 1944, de nacht dat er een vliegende bom viel op de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Hasselt. Alleen het koorgedeelte stond nog recht, de rest van de kerk lag in puin. Toen ik vier jaar was verhuisden wij naar Hasselt op de Luikersteenweg 67. Ik volgde het lager onderwijs bij de Broeders van Liefde. Ik heb altijd goed kunnen tekenen, daarom wou ik architect worden. Op school raadden ze me aan om met houtbewerking te beginnen. Dat vak geeft inzicht in materialen en vormgeving. In 1959 deed ik mijn ingangsexamen in Sint Lukas. Ik mocht direct in het tweede jaar architectuur beginnen, omdat ik de basisprincipes al onder de knie had.

Een buurman van ons had een frituur waar we vaak naartoe gingen. Op een dag werd die zaak overgenomen door de chef van het restaurant Damien in Kortrijk. Die man zocht helpers in zijn keuken. Hij was ambitieus en deed zijn best om de zaak op hoger niveau te tillen. Na een jaar was die chef een zware concurrent voor veel toprestaurants in de buurt.

In de vakantie begon ik in die keukens te werken en vandaar ben ik heel lang in de horeca gebleven, want dat lag mij wel. Ik heb heel veel geleerd van die eerste chef. Daarna begon ik in het toprestaurant Lindenbos in Aartselaar. Elke tafel had een servicetafel waar de gerechten afgewerkt werden. De sausen werden gemaakt zodat de klanten konden toekijken. Ook het flamberen gebeurde daar. Nu komen de schotels kant en klaar op tafel. Toen werd een kip in zijn geheel gegaard en het gewilde stuk werd zonder mes te gebruiken op het bord gelegd.

Als de klant een peer bestelde als dessert, moesten wij die vrucht op een vork steken en die vrucht schillen zonder dat onze handen die aanraakten!

Hygiëne is superbelangrijk in de horeca. Als de kelners binnenkwamen moest iedereen zijn handen tonen en niemand met langer haar kwam erin.

Zo ook in Panache in het centrum van Antwerpen. Die zaak was opgedeeld in verschillende kamers. Er was een slagerij, een broodjeszaak

en enkele restaurants met verschillende niveaus. Daar werkten veertien kelners zes dagen per week. Hans Flower speelde daar elke dag op de vleugelpiano.

Er was daar veel industrie in die buurt. In het restaurant vergaderden de Rotary, de Lion's club en zelfs de top van de NAVO kwam fijnproeven in de Panache. Gaston Eyskens was een goeie klant en het huwelijk van de dochter van Rik Van Steenberghe werd daar gevierd. Het menu stond geschreven op elk broodbordje. Erboven stond een foto van het bruidskoppel. Alle genodigden mochten dat stukje servies van Bosch meenemen als aandenken. Alle bestellingen in het restaurant werden in drievoud opgenomen, één voor de keuken, één voor de kassa en één bleef op de servicetafel. Elke chef verdeelde de taken. Er werd nooit luidop gesproken maar er werd gecommuniceerd met oogwenken. Zo moesten de klanten nooit wachten op de volgende gang.

In 1970 ben ik zelfstandig in de horeca gestapt. Ik baatte het buffet uit in het station van Sint-Truiden. Vijftig procent van de klanten waren geen treinreizigers, ze kwamen voor de gezelligheid. Omdat ik al zo lang elk weekend gewerkt had, besloot ik als 50-plusser in loondienst te gaan werken. De luchthaven Zaventem vroeg chauffeurs met rijbewijs D voor hun transport. Tot mijn pensioen had ik daar heel gevarieerd werk

Ik heb Hilde leren kennen op de zondagsmarkt in Heverlee. Door haar ben ik hier in deze parochie terecht gekomen. Ik zing mee met het Sint-Franciscuskoor en met Blij Rondeel. Bij OKRA ben ik penningmeester.

Samen zijn we ook bij de vereniging "Bloem en Tuin". Daar komen regelmatig vakmensen spreken over bloemen en hoe die te verzorgen. Er worden ideeën en planten uitgewisseld. Met die vereniging hebben we al mooie reizen gemaakt naar prachtige bloementuinen.

Dankjewel Roland, voor dit interview. M.V.E.

HOE MOET HET NU VERDER MET VENEZUELA? - Caracasfonds



Beste lezer en sympatisant
Bij het begin van het schooljaar staan we in dit tijdschrift stil bij de recente gebeurtenissen in Venezuela.

Naar aanleiding van de frauduleuze verkiezing van president Maduro laat pater Willy Polders ons weten dat Venezuela onzekere tijden tegemoet gaat. Misschien was het voor de rust in het land beter geweest dat de verkiezingen niet hadden plaatsgevonden.

Ook blikt hij terug op zijn vertrek uit Spalbeek naar Venezuela zo'n 59 jaar geleden. Zijn dorp van toen is niet meer te herkennen.

Verder bezorgde pater Willy ons drie interviews met evenveel studiebeurs studenten over hun studieplannen. Ondanks de benarde economische en politieke toestand in hun land en de weinig aantrekkelijke omstandigheden waarin ze moeten opgroeien, blijven ze ge-

loven in een betere toekomst voor zichzelf, hun familie en land.

BELANGRIJK BERICHT!!!

Om u volgend jaar een geldig attest wegens schenking te kunnen bezorgen, hebben we uw **nationaal nummer** nodig. Dit nummer kan u vinden op de achterzijde van uw identiteitskaart. Gelieve dit nummer te bezorgen aan Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te Kessel-Lo. Telefoonnummer: 016 25.35.23. Mailadres: eddyderoost@skynet.be.

HOE MOET HET NU VERDER MET VENEZUELA?

Na een maand verlof in België ben ik de 23ste augustus opnieuw in Caracas aangekomen. Het was een maand om afstand te nemen van een overvolle stad en van de dagelijkse zorgen. Ook om bij mezelf het een en het ander te laten nakijken, aangezien ik al aan mijn 80ste levens-

jaar ben begonnen.

59 jaren geleden vertrok ik vanuit mijn dorp Spalbeek (bij Hasselt) voor het eerst naar Zuid-Amerika. Na zoveel jaren bestaat het dorp van mijn jeugd al lang niet meer. Hasselt heeft ondertussen Spalbeek opgeslokt.

Maar toch is dat niet het doorslaggevend. Het christelijk leven is er van jaar tot jaar achteruitgegaan. Vandaag is de kerk er volledig dicht. En als die dicht is dan is er meteen ook een heel sociaal weefsel dat verdwijnt. De parochie, die vroeger mensen voortdurend bij mekaar bracht en de talrijke café's van klanten voorzorg na de hoogmis, is doodgebloed. Zelfs de café's zijn verdwenen. Het contrast met Caracas is enorm.

Ondertussen is in die maand van mijn afwezigheid ook allerhand in Venezuela gebeurd. Toen ik vertrok naar België was de campagne voor de presidentsverkiezingen zijn laatste week begonnen. Vandaag kennen we de resultaten met al zijn complicaties. De oppositie legt cijfers voor die op een klinkende overwinning voor hen wijzen, terwijl de huidige president, die kandidaat was voor een nieuw mandaat, met andere cijfers beweert gewonnen te hebben. Als er binnenkort geen vreedzame oplossing

komt gaan we moeilijke tijden tegemoet. Kwade tongen hadden me op voorhand al voorspeld dat er geen verkiezingen zouden zijn. Ze voorsagen dat de president de verkiezingen zou uitstellen of beter gezegd afstellen, zodra het tot hem zou doordringen dat hij ging verliezen. Jammer dat dit niet gebeurd is. Dat was alles bij mekaar een betere optie geweest. Nu is het water tussen de regering en oppositie nog veel dieper geworden.

Als ik erover nadenk, moet ik soms denken aan een opstel dat we tijdens het laatste jaar van de humaniora moesten maken. Een opstel over de uitspraak van Winston Churchill die beweerde dat 'van alle vormen van bestuur de democratie nog de minst slechte is'. Soms zijn de gebreken van de democratie echter zo groot dat we die eerst moeten zien te genezen vooraleer van een ware democratie te kunnen genieten. Hopelijk kunnen we metertijd van Venezuela zeggen dat de bevolking bij deze verkiezingen iets als een schoktherapie heeft meegemaakt, een schoktherapie om eindelijk tot dialoog te komen. Niemand heeft de waarheid in pacht, van iedereen kunnen we leren.

In ieder geval liggen voor ons als christenen de zaken anders. We mogen niet leven van, voor of met

de politiek. Onze boodschap is te belangrijk om die te onderwerpen aan een bepaald politiek systeem. Het gevaar voor infectie is dan al te groot. Paus Franciscus roept ons eerder op om synodaal te denken: samen zoeken en op weg gaan naar het goede in het licht van de Heilige Geest. Het is wellicht een moeilijke oefening in tijden dat voor vele mensen God en de evenmens buitenstaanders zijn geworden.

Bij de studiebeurs studenten van het Caracas Hulpfonds vragen we niet aan welke kant ze staan. Dat is natuurlijk hun beslissing. De steun die jullie geven, beoogt voor hen een degelijke opleiding en vorming om het leven met zijn talrijke uitdagingen aan te kunnen Sommigen zullen waarschijnlijk emigreren en het elders gaan proberen. Dat is hun goed recht. Ook voor hen is de studiebeurs belangrijk. Het is niet evident om zonder voldoende scholing in een vreemd land en nieuwe toekomst op te bouwen.

Veel dank aan alle vrienden van het Caracas Hulpfonds. Met Sint Paulus zou ik willen zeggen: 'Dat de Heer het goede werk dat Hij in u is begonnen mag voltooiën tot op de dag van Christus Jezus wanneer we zijn heerlijkheid zullen aanschouwen'.

(Vervolgt nog)

Waar is dat feestje? In Leuven natuurlijk! - Pausbezoek september 2024



Deken Patrick en burgemeester Mo maken zich klaar voor het pausbezoek (c) P. Maervoet

Het komende academiejaar wordt voor de KU Leuven een feestjaar. Onze universiteit is 600 jaar oud. Het feestjaar wordt op een bijzondere wijze ingezet...met het bezoek van paus Franciscus. Dat hoeft niet te verwonderen. Zeshonderd jaar geleden was het ook een paus die de goedkeuring tot de stichting van een katholieke universiteit in onze Lage Landen verleende. Als Kerkgemeenschap vieren wij graag mee met het feestjaar van de KU Leuven en het pausbezoek.

Niets heeft de voorbije zeshonderd jaar het leven in Leuven en de ontwikkeling van onze stad zo beïnvloed als de aanwezigheid van de Katholieke Universiteit Leuven. Professoren en studenten uit de vier windstreken landden hier, vergaarden er academische kennis die doorheen zoveel duizenden afgestudeerden, alumni, verder ontwikkeling gaf aan onze contreien. Ze kwamen in onze stad op kot of namen hun intrek in de prestigieuze colleges, deelden het

stadsleven, en werden welgekomen klanten voor de horeca... Dat is tot op vandaag zo. We mogen fier zijn op onze gerenommeerde universiteit met internationale uitstraling. De KU Leuven blijft het leven in onze stad mee kleuren. Faculteiten, studentenvoorzieningen, Gasthuisberg, wetenschappelijke labo's en de groeiende aanwezigheid van bedrijven die vanuit hun wetenschappelijk onderzoek gelinkt zijn aan de universiteit, brengen meer en meer mensen uit alle landen van de wereld naar hier. We kunnen de wereld hier ontmoeten.

Mensenwerk

Gedurende die zeshonderd jaar voer de KU Leuven haar eigen koers op de golven van de geschiedenis, volgde zij de bovenstroom, maar was ook soms onderstroom en tegenstroom. Dat is niet veranderd. Net zo min als de Kerk is de universiteit een goddelijke instelling, maar een organisatie van mensen. Mensen hebben steeds een gezicht gegeven aan de universiteit door hun autoriteit op vele domeinen, door hun onverdroten zoektocht naar kennis, door het geloof dat zij belichaamden, door de ethische standaard die zij hanteerden, door hun roeping of ambitie...Dat mag

zeker vanuit het evangelie in de kijker gezet worden. De Man van Nazareth haalde steeds het beste in een mens naar boven. Hij zag er steeds een begin van het Rijk Gods in. Tegelijkertijd had Hij oog voor de littekens van mensen, de melaatse plekken binnen de toenmalige wereld. Ook daarvan worden wij niet ontslagen.

Wereldburgers

Maar met het pausbezoek willen we vieren, laten wij als Kerk in Leuven de klokken luiden, hangen wij onze vlaggen buiten en applaudiseren wij voor de verjaardag van de KU Leuven en voor een van de grootste wereldburgers van dit moment. Paus Franciscus heeft zeker al voldoende bewezen dat hij over de verschillen van ras, geloof of filosofische overtuiging, culturen, talen...heen, mensen wil verbinden. Onze aardbol is ons gemeenschappelijk huis waar wij meer dan ooit samen zorg moeten voor dragen opdat er leven is voor iedereen en voor heel deze schepping. De KU Leuven heeft steeds verbindinglijnen met onze huidige paus gehad. Lees er maar de verschillende getuigenissen op na die wij de komende weken publiceren. Zij worden met dit pausbezoek bekrachtigd.

Kerk in Leuven

Met onze Kerk in Leuven willen we velen laten delen in deze vreugde. De stad en de ruimere regio van Leuven zijn een lappendeken van pastorale zones en geloofsgemeenschappen die eigenlijk op hun wijze ook een grote universitaire parochie vormen. Vele gelovigen die het kerkelijk leven in Leuven vandaag delen zijn verbonden aan onze universiteit. Kerk in Leuven kan niet gezien worden zonder de aanwezigheid en betrokkenheid van de universiteit. De ontwikkeling van onze stad in de voorbije 600 jaar kan niet gezien worden zonder de bijdragen vanuit een Kerk van grote en kleine mensen, een Kerk als instituut, een Kerk met haar parochies, religieuze ordes en congregaties, abdijen en kloosters, organisaties en verenigingen. Waar zouden wij staan zonder haar inspanningen met betrekking tot onderwijs, wetenschappelijke ontwikkelingen, medische zorg, armenzorg, sociale cohesie...? Ook al dragen wij als Kerk de schade en schande van het verleden mee, toch hebben wij vooral redenen om dankbaar en trots te zijn. Laat dat het uitgangspunt zijn van het feestweekend eind september.

Patrick Maervoet

Regiodeken van Leuven

WOORDEN

Woorden kunnen strelen of pijn doen, opbouwen of afbreken - liefde verklanken of haat, helen of doden.

Woorden zijn waarheid of leugen...

je kunt er alle kanten mee op.

Toch zeggen woorden lang niet alles, en er zijn momenten waarop woorden te kort schieten, niet kun-

nen uitdrukken wat we denken of voelen.

Dan is er de stilte.

Zij is niet gemaakt van letters, niet

gemaakt van klanken- en zij manifesteert zich in haar mysterieuze 'niets'.

Zij zegt wat nooit gezegd kan wor-

den noch geschreven.

Het diepste woord schuilt in de stilte.

Uit Toon Hermans "75 woorden"