

# KERK & Leven

10 2024

WEEKKRANT  
6 MAART  
JAARGANG 85

EDITIE 4330

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720

AFGIFTEKANTOOR:

2099 ANTWERPEN X

AFZENDER:

HALEWIJNLAAN 92

2050 ANTWERPEN

## FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

### Kruisoplegging Vormelingen

Op zondag 25 februari tekenden in de Sint-Franciscuskerk enkele jongeren present voor de 'kruisoplegging', een van de laatste stappen op weg naar hun vormsel. Hieronder enkele sfeerfoto's.



### Steun Broederlijk Delen door Jef Wauters te sponsoren

**Wij, Jef Wauters steunen met fietsen de 25%-revolutie**

14 mei 2024 t.e.m. 16 mei 2024  
Waar? in Diest

DE 25%-REVOLUTIE Broederlijk Delen

Zoals je op de banner leest, rijdt Jef Wauters (Don Boscogemeenschap) van 14 tot en met 16 mei 2024 met Broederlijk Delen "Dwars door Vlaanderen".

Door hem te sponsoren steun je Broederlijk Delen en haar projecten in het Zuiden.

Dit kan je doen door een overschrijving via zijn door Broederlijk Delen aangemaakte actiepagina.

**Giften vanaf 40 euro** geven recht op een belastingvermindering tot 45% van het bedrag van de gift. (fiscaal attest)

Meer info op de website van [ademtocht.be](https://ademtocht.be) op volgende link: <https://ademtocht.be/JeffietstDDVL>



Jeffietste in 2010 voor Broederlijk Delen in Burkina Faso

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parchiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Geert De Kerpel

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philipp Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS en**  
**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters,**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op 0492 319215

## VIERINGEN



## SINT-FRANCISCUS

## Zondag 10 maart 2024

4e zo van de vasten  
Gedachtenisviering van Paul Ste-  
fens namens de parochie

## 10u. Viering

Voorganger: Gaston Eysermans  
Lector: Cécile Van Hoecke  
Zang: Franciscuskoor  
Orgel: Raoul Vereecken  
Beelden: Thierry Van Craenem

## Zondag 17 maart 2024

5e zo van de vasten  
10u. Viering  
Voorganger: Pater Leo De Weerd s.j.  
Lector: Thierry Van Craenem  
Zang: Maria Van Eepoel  
Orgel: Raoul Vereecken  
Beelden: Thierry Van Craenem

## SINT-ANTONIUS

## Zondag 10 maart

4de zondag in de veertigdagentijd  
11 u. viering met koor- en samen-  
zang  
Voorganger: pater Ghislain Kasere-  
ka  
Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans  
Homilie: pater Ghislain Kasereka  
Beelden: Leo Swinnen

## Zondag 17 maart

4de zondag in de veertigdagentijd  
11 u. viering met koor- en samen-  
zang  
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ  
Assistent: Mirjam Van Lammeren  
Lector: Hilde Sinap  
Homilie: pater Fons Swinnen SJ  
Beelden: Leo Swinnen

## DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.  
zo 17/3 5e zondag veertigdagentijd  
zo 24/3 Palmzondag  
do 28/3 Witte Donderdag om 20 u  
vr 29/3 Goede Vrijdag om 20 u  
za 30/3 Paaswake om 20 u  
31 mrt. Pasen: geen viering  
14 apr. 3e zondag van Pasen  
28 apr. 5e zondag van Pasen  
9 mei Hemelvaart van de Heer  
19 mei. Pinksteren  
2 juni Sacramentsdag  
16 juni 11e zondag door het jaar  
30 juni 13e zondag door het jaar

**JOHANNES XXIII-SEMINARIE**

**OPENAVOND**  
**VOOR JONGEREN**  
donderdag 14 maart

**Bisschop Luc Terlinden**  
getuigt...

**Programma**  
18.15u: eucharistie  
19.15u: broodmaaltijd  
20.15u: getuigenis  
21.30u: gebed  
21.45u: drankje en hapje

Inschrijving: secretariaat.johannes23@proximus.be  
Adres: Lemmensberg 1, 3000 Leuven  
[www.priesteropleiding.be](http://www.priesteropleiding.be)

## Ware vrijheid? Jezelf leren loslaten

BZN

## GOEDE WEEK 2024 IN SINT-FRANCISCUS



## GOEDE WEEK in onze kerk (tenzij anders vermeld)

## Palmzondag (24 maart) om 10 u

Viering met palmwijding en palmprocessie.  
De viering wordt opgeluisterd door het Franciscuskoor  
en ensemble.

Na de viering van Palmzondag verkoop van  
Paasbloemen ten voordele van Broederlijk delen.



## Verzoeningsviering (27 maart) om 20 u

De verzoeningsviering zal dit jaar doorgaan in de  
abdijkerk van Vlierbeek in samenwerking met de  
pastorale zone KesseLinde.

## Witte donderdag (28 maart)

- om 15 u viering met Samana
- om 20 u: Gemeenschappelijke viering van Witte  
Donderdag in de kerk van Bovenlo (in samenwerking  
met de pastorale zone KesseLinde).

## Goede vrijdag (29 maart)

- 15 u: Kruisweg  
In alle rust beleven we de kruisweg van Jezus.
- 20 u: Goede vrijdag viering  
We beluisteren het lijdensverhaal en staan stil bij  
het kruis. Wat betekent dit in ons leven?  
Deze viering wordt opgeluisterd met zang en sobere  
muzikale begeleiding.

## Paaswake (30 maart) – 20 u - familieviering

Dankbaar voor de schepping vieren we de  
symbolen: vuur, aarde, water, mens en dier.  
En dankzij een klein vlammetje van de nieuwe  
Paaskaars is er hoop dat schijnt in de nacht.  
Welkom op deze feestelijke familieviering  
opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.  
Hopelijk hebben de Paasklokken lekkers bij.



## Paasdag (31 maart) – 10 u

Welkom rond het nieuwe Paaslicht dat het duister  
heeft overwonnen. Welkom in deze viering van  
hoop voor ons allemaal. Feestelijke viering  
opgeluisterd door het koor Blij Rondeel.



## Paasmaandag (1 april) – 10 u

Feestelijke viering opgeluisterd met orgelmuziek en  
samenzang.

## Afscheid van pater Ger-Jan op woensdag 21 februari 2024

Lezing: 1kor. 13,1-7; Joh. 20.1.11-17

Wij zijn bijeengekomen om afscheid te nemen van een grote meneer, een pater augustijn, een medebroeder, een bijzondere pastoor, een vriend, een steun, een leider, een stimulator, een aalmoezenier, een cantor met een mooie stem, een geestelijk begeleider, een tochtgenoot, een rots voor velen, een engelbewaarder, een man met veel humor, één die niet voor zichzelf heeft geleefd, één die geen kans heeft gegeven aan het lijden en jarenlang gevochten heeft tegen kanker. Met eerbied noemen wij zijn naam: Ger-Jan Bruins.

Op maandag 12 februari 2024 contacteerde ik je rond 20.30u met het bericht dat ik iets met jou wilde gaan eten op dinsdag 13 februari 2024, de dag waarop jij je 25-jarig priesterjubiläum vierde. Die dinsdagavond was het geschikte moment voor ons beiden. En ik zei je toen: Ger-Jan, de dinsdagavond na de mis ligt volledig in mijn handen. Dus, geen ander programma aub. En je zei, oké!

Met veel plezier en dankbaarheid heb ik jou verrast met een etentje met medebroeders en vrienden van jou. Wij waren toen met twaalfen aan tafel. Wat was het een geweldige avond, een laatste avondmaal met jou om nooit te vergeten. Je was zo dankbaar dat wij die verrassing voor jou hebben georganiseerd. Je was zo dankbaar dat je niets meer wist te vertellen, je toonde alleen foto's van veel herinneringen. Je laatste woorden, toen ik jou afzette aan het appartement, waren: "Dankjewel Martin voor de verrassing, erg bedankt voor alles!". Jammer genoeg wist ik niet dat jij ook, op jouw manier, ons ging verrassen!

**Pater Ger-Jan**, wij zijn ook heel dankbaar jou te mogen hebben in onze gemeenschap als mens, een broer, een vriend, een christen, een trouwe volgeling van onze Heilige Vader Augustinus,

**Meneer Ger-Jan**, als Godsdienst leerkracht heb je je best gedaan om te leven volgens de woorden van de Apostel, die wij net hebben gehoord. "Al heb ik de gave der profetie, al heb ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets". Ondanks je leeftijd, je grote gestalte, je kennis, je ervaringen, je vele gaven, gaf je alles om jouw leerlingen bij te staan. Samen met



Pater Ger-Jan Bruins osa © Pastorale zone Leuven aan de Dijle © if© Kerknet

hen, uit liefde voor hen, was je ook een leerling. Je was een leraar die gehoor en de nodige aandacht kreeg! Beste mensen, het gezag dat Ger-Jan toebedeeld kreeg, ontleende hij zeker aan de bekommernis voor zijn leerlingen. Als titularis heeft hij ontzettend veel tijd gestoken in begeleiding van en gesprekken met leerlingen, vooral de zwaksten. Zijn engagement beperkte zich niet tot de klas. Buitenschoolse activiteiten konden op een begeesterende begeleider rekenen, zeker met een glaasje bier in de hand. Iemand bekeren tot een bepaalde godsdienst of gedachtegoed was niet zijn bezigheid, maar hij deed zijn uiterste best om zo veel mogelijk mensen te bekeren tot de liefde, om goede mensen de wereld in te sturen die op elkaar konden steunen, door elkaar lief te hebben, en de liefde te belichamen.

Hij was begenadigd met de gave om ongedwongen, als aalmoezenier, hartelijk en schertsend om te gaan met jonge mensen, maar probeerde tegelijkertijd hun leefwereld aan te voelen. Hij wilde niet boven,



maar tussen hen staan. Van die trouwensband maakte hij werk en hij genoot ervan en hij niet alleen.

**Moeze, vertrouwelijke sneeuwhoen:** Scouting was een belangrijk deel van je leven, je oude liefde met ontelbare geweldige momenten en vele mooie herinneringen. Met je harde karakter, net als die van Sneeuwhoen, was het dat je soms heel hard en radicaal kon zijn in je uitspraken en beslissingen maar, je was altijd bereid om te discussiëren, te luisteren en zelfs van mening te veranderen. De laatste twee jaren met jou zullen wij nooit vergeten. Je hebt ons getoond, door je aanwezigheid, dat wij niet altijd in staat zullen zijn om de eisen van de liefde, waarover Paulus sprak in de eerste lezing, na te leven, maar wanneer wij dan onze wereld open weten te breken voor de anderen, aanvaarden dat de ander anders mag zijn, ons laten transformeren door de liefde, worden wij een nieuw mens, een nieuwe schepping, een zegen voor de anderen.

**Dierbare pastoor:** Je hart ging uit naar het pastorale werk met jongeren. Je begeleidde de misdienaars- en 13+ werking, onderbouwde het vormselproject van de O.-L.-Vrouw van Troost parochie, later in de federatie Heverlee en pastorale zone Leuven aan Dijle, verzorgde kindervieringen en maakte hartelijk praatjes met de ouders, begeleiders en parochianen.

En ja, om de **Sint** niet te vergeten: hoeveel kinderen heb je gelukkig gemaakt? Zoveel kunnen wij nog vertellen vanuit de verschillende functies die je vervuld hebt tijdens je aardse leven. Maar voor jou ging het niet zo zeer om de functies maar om relatie en verbondenheid, kortom om de liefde.

**Op 14 februari, Aswoensdag, rond 18.30 aangekomen in Togo**, kreeg ik het bericht dat je dood was. Niet te geloven. Wij kunnen het niet vatten. Er zijn geen woorden voor.

Je hebt gekregen wat je altijd tegen mij zei: "Martin, weet je, met die kan-

ker heb ik wat afgezien, ik zou niet graag te oud willen worden, met nog een ziekteproces de laatste dagen van mijn leven en een last voor de gemeenschap, neen dat wil ik echt niet. Ik wil gewoon gaan slapen in mijn bed of in de zetel en niet meer wakker worden". Tja. Dat heb je gekregen, maar te vroeg.

Voor ons ben je niet gestorven, je bent slechts aan de andere kant. En wij geloven dat Degene die voor jou gestorven en verrezen is, jou ook gaat wakker maken op de Jongste dag.

Beste mensen, jarenlang heeft Ger-Jan dit Evangelieverhaal gezongen, hij geloofde erin, wij ook. Wij geloven dat wij met Christus ook verrezen zullen worden. Ik heb de vaste overtuiging dat de dood niet het einde van ons leven is. Wij kunnen, immers, niet geloven dat wij geschapen zijn; op deze aarde gezet, alleen maar om te werken, te lijden en te verdwijnen alsof wij nooit hebben bestaan. Wij geloven dat wij God zullen ontmoeten in al zijn liefde, in al zijn tederheid, in al zijn barmhartigheid. Onze God is de God van het leven, in wie wij geloven en die sterker is dan de dood. Maar wij geloven ook dat dit afscheid een shock is voor iedereen; iets dat wij niet kunnen begrijpen. En dat is ook wat geloven betekent. Geloven is juist aanvaarden dat we kunnen vertrouwen zonder alles te begrijpen, zonder alles te weten; aanvaarden dat de weg misschien niet de weg is die we hadden gepland of gewenst; aanvaarden dat God het voor ons beslist. Aanvaarden dat dit gebeurd is, en alles en onszelf in de handen van God neerleggen. Pater Ger-Jan kunnen wij niet meer vasthouden. Er is een leegte die niemand kan vullen behalve als wij elkaar steunen en de mooie herinneringen van Ger-Jan levend houden.

Beste Ger-Jan, confrater, vriend, broer, moeze, leerkracht, pastoor, geestelijke begeleider, vertrouwelijke Sneeuwhoen, rust zacht, olala malamo (slaap wel) en waak over ons!

P. Martin Davakan, O.S.A  
Provinciale Overste van Orde der Augustijnen

## CONTACT



Je gaat naar Artis. Daar zie je allerlei beesten, en allerlei ogen uit de dierenwereld kijken je aan, allerlei geuren snuifje op. Dat doet je wat. Als je later thuiskomt zit dat allemaal ergens in je.

Je gaat naar het stadion en je vangt indrukken op van duizenden mensen om je heen, geluiden, geschreeuw, gezang, het snerpande geluid van de scheidsrechtersfluit,

het stuitergeluid van de bal... alles krijg je binnen.

Je gaat naar het Concertgebouw en daar grijpt de muziekje stevig aan en nestelt zich in je binnenste.

In het landschap doe je weer andere indrukken op. De kleuren dringen tot je door, het geluid van de regen of de wind, het geruis in de bomen.

We pikken eindeloos veel dingen op uit onze Umwelt. Ze brengen iets te weeg in ons, ook al weten we vaak niet wat. Het inspireert ons, beangstigt ons, bemoedigt en ontmoet

digts ons, maar het meest worden we beïnvloed door de mensen in onze onmiddellijke nabijheid, familie, vrienden of kennissen. Juist de mensen die je heel nabij zijn, kunnen fantastische dingen in ons opwekken - of niet.

Als ze het niet doen en we elkaar niet stimuleren en inspireren... is er van wezenlijk contact geen sprake.

Toon Hermans

Uit "Toon Hermans - 75 woorden"

## DE BRON

DAGELIJKS GEDENK IK MIJN DIERBARE DODEN,

EN IK BID HUN VOOR ONSTE WILLEN BIDDEN.

ZIJ ZIJN IMMERS DICHTER BIJ 'DE BRON' DAN WIJ.

Toon Hermans

## De hele wereld in een huis



De zusters van de Jacht zijn Broederlijk Delen zeer genegen. Zij zijn immers ook actief in vele landen van de wereld en in het Missiehuis wonen een negentigtal zusters missionarissen. Zij hielden net als de vorige jaren in de vasten een koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen. U kon op zondag 3 maart van 14 uur tot 17 uur een (h)eerlijke kop koffie komen drinken in het Missiehuis De Jacht, Naamssteenweg 575 te Heverlee.

Maar dit jaar was er tevens een verkoopstand met kunstwerkjes, snuisterijen en sjaaltjes uit hun missielanden en ten voordele van hun Missiewerk. Het is immers zo dat een gedeelte van het klooster omgebouwd wordt tot studentenkamers van de KULeuven. Dat maakt dat de zusters op dit moment met een grote 'opruimactie' bezig zijn en iedereen de kans geven om

op deze zondag de meest exotische souvenirs uit deze landen aan te kopen. Dit was zeker een uitgelezen kans, maar misschien kan je er toch nog eens binnenvippen. En tevens steunt u dan het missiewerk van de zusters.

### Over de zusters van de Jacht

In 1897 stichtte Marie-Louise De Meester (1857-1928) samen met haar eerste gezellin Germaine De Jonckheerde (1872-1958) haar orde in Malugumudu in het uiterste zuiden van India, waar ze op uitnodiging van de karmeliet Victor Verleure een weeshuis overnam en uitbouwde. De congregatie bekommerde zich aanvankelijk over het lot van wezen en verlaten kinderen in Indië. De congregatie was trouwens één van de eerste om zusters geneeskunde en maatschappelijke gezondheidszorg te laten stu-

deren voor ze naar de missie vertrokken. Honderden zusters werden actief in de missies, onder andere in Indië, de Filippijnen, de Verenigde Staten, Congo en China. Door de voortdurende groei en belangstelling voor de orde werd beslist om een beter gelegen centrale zetel aan de congregatie te geven. In 1927 werd grond gekocht in Heverlee in het gehucht 'De Jacht'. Nog hetzelfde jaar werd gestart met de bouw van het Missiehuis onder leiding van de architect Theo Van Dormael. Marie-Louise De Meester stierf in Heverlee in 1928, gedurende de bouw van de nieuwe kloostergebouwen en werd vervolgens op het domein begraven. Theo Van Dormael ontwierp ook haar graf. Het generaalat was lange tijd gevestigd op deze site. Intussen is het gevestigd in Rome.

## Landschapswandeling op 10 maart



maarts viooltje op berm langs A. Thymdreef - © Geert Sterckx

### VLIERBEEK

**Landschapswandeling (land-  
schapswandeling Vlierbeek –  
maarts viooltje op berm langs  
A. Thymdreef - © Geert Sterckx)**

Natuurpunt Vlierbeek nodigt je uit op een landschapswandeling. Deze wandeling doorheen het landschap van de getuigenheuvels en de beekvalleien van de Lemingbeek en Molenbeek-Abdijbeek biedt een opeenvolging van bosgebieden, akker-

landschappen en moersasgebieden met als 'hoogtepunt' een prachtig zicht op Leuven vanop de Kesselberg. De afstand is 12 km (niet geschikt voor buggy's en/of voor rolstoelen)

Afspraak op 10 maart om 14 uur aan de Abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo, voor café de Rozenkrans. Meer info te bekomen bij Jan Hendrickx (j-n.hendrickx@telenet.be)

## Veertig dagen

Veertig dagen, om misschien nu en dan wat langzamer te leven om te herademen en weer voeling te krijgen met Zijn diepste droom, met jouw warmste verlangen.

Veertig dagen, om kracht te vinden, om er weer voor te gaan, doorheen het stof van je ontgoocheling en de woestijn van je onmacht, dwars door alles heen op weg met de belofte van een Lentemorgen



## Oproep manifestatie tegen racisme op 24/3

Platform 2103 is een coalitie van middenveldorganisaties en activisten die zich sinds 2017 verenigen rond 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme. (Ook Femma maakt deel uit van deze coalitie.)

Op 24 maart roept Platform 2103 op tot een **nationale betoging tegen racisme in Brussel**.

De betoging vertrekt om 12u op het Albertinaplein aan het Centraal Station.

### Waarom deze manifestatie?

Tallose getuigenissen, cijfers en onderzoeken tonen aan dat nog steeds veel werkgevers, immokantoren en overheidsinstellingen mensen ongelijk behandelen. Gelijke rechten zijn nog verre van realiteit - noch in de letter, noch in de praktijk - voor iedereen die dagelijks bijdraagt aan onze samenleving. Mensen met een andere nationaliteit en mensen zonder wettige verblijfsdocumenten, genieten nog steeds niet dezelfde basisrechten of



bescherming door onze overheid.

Racisme en discriminatie ontnemen mensen de mogelijkheid om zich volwaardig te ontwikkelen als persoon, maar ook om bij te dragen en zich deel te voelen van de samenleving. Discriminatie maakt mensen kwetsbaar voor allerlei vormen van uitbuiting en geweld, het zet burgers tegen elkaar op. En daar worden we allemaal slechter van.

## 8 maart Internationale Vrouwendag

De Dienst diversiteit en gelijke kansen, organiseert in Leuven een 3-daags programma met film, muziek, dans en panelgesprekken en plaatst vrouwen in de kijker. Zie ook: <https://Leuven.be>vrouwendag>

Het Collectief 8 maars Leuven verzamelt aan het Benedenplein om 18u bij het standbeeld van de onbekende oorlogsvrouw.

Dan gaat de tocht naar het Ladeuzeplein, waar bij een warme kom soep, kan geluisterd worden naar getuigenissen van straffe vrouwen.

De avond wordt afgesloten door samen strijdlieiders te zingen.

Iedereen welkom. Want als vrouwen stoppen, stopt de wereld!

8 maart is de  
**INTERNATIONALE DAG VOOR DE RECHTEN VAN DE VROUW**

We komen op straat tegen de structurele ongelijkheid die ingebakken is in onze samenleving.  
Vrouwen verdienen minder, hebben lagere pensioenen maar zorgen meer!

Herinvestering in kinderdagverblijven en openbare diensten

Hoger minimumloon

Meer budget voor preventie van seksistische en seksueel geweld evenals serieus onderzoek naar omvang probleem

Collectief 8 maars Leuven is een samenwerking tussen Zelle, Comac, Redfox, Hart boven hard, Women in Black Leuven, Leuvense Vredesbeweging, ACV, ABVV en Campagne Rosa

Meer info?  Collectief 8 maars Leuven