

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Lichtmisviering Sint-Antonius Heverlee zondag 5 februari 2024



*Lichtpuntjes,
soms zijn ze groot,
soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken,
je kunt ze ook zijn.*

Toon Hermans

Verschillende verhalen over de kleine Jezus hebben elkaar in de afgelopen 40 dagen opgevolgd. Op Kerstmis beluisterden wij het verhaal van Jezus geboorte. Hij kreeg bezoek van herders, arme joden, die Jezus vonden in de stal. Maar ook rijke mensen, wijzen, geleerden, afkomstig uit heel de wereld, bezochten het kind Jezus. De Driekoningen zoals wij ze noemen. En vandaag horen we dat Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gaan. Maria draagt Jezus voor het eerst naar buiten, zij draagt hem letterlijk de wereld in. De 'donkerste dagen van het jaar' zijn bijna voorbij. Het licht groeit stilaan. De dagen lengen. 's Morgens is het al vroeger klaar en 's avond wordt het minder snel donker. De naam 'Lichtmis' doet de hoop rijzen naar dagen vol licht. Niet alleen in de natuur, maar- laten we hopen - ook in de wereld die met al haar oorlogen behoorlijk donkere dagen beleeft. Jezus wordt door zijn moeder Maria aan heel de wereld getoond. En wij worden uitgenodigd om Jezus te laten zien overal waar wij komen en aan iedereen die wij ontmoeten.



Gods zegen voor onze kinderen

God, onze Vader,
Jozef en Maria hebben hun kind Jezus
na de geboorte naar de tempel gebracht
om uw zegen te vragen
en het aan U toe te vertrouwen.
Vandaag volgen wij hun voorbeeld.

Wij komen tot U en vragen:
zegen en behoed onze kinderen.
Schenk hen gezondheid,
blijdschap en levenskracht.

Blijf ook ons nabij,
en help ons
om het beste van onszelf te geven,
om licht te zijn voor anderen,
om nooit zonder hoop te zijn
en telkens weer kleine lichtpuntjes
te blijven zien.
Wij vragen het in naam van Jezus,
ons Licht en onze Vrede.
Amen.

Vervolgt op pagina 3

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 februari 2024

2e zo van de vasten
Familiëviering Kruisoplegging
Vormsel

10u. Viering

Voorganger: Zonopastor Rony Timmermans en Lieven Dries
Lectoren: Kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Anna Rusakova
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 3 maart 2024

3e zo van de vasten

10u. Viering

Voorganger: Pastor Jef Wauters
Lector: Robrecht Dehaen
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 februari

2de zondag in de veertigdagentijd
11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Hilde Pex
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: campagnefilm
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 3 maart

3de zondag in de veertigdagentijd
11 u. viering met koor- en samen-

zang
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ
Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Eva Voets
Homilie: pater Fons Swinnen SJ
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
zo 3/3 3de zondag veertigdagentijd
zo 17/3 5e zondag veertigdagentijd
zo 24/3 Palmzondag
do 28/3 Witte Donderdag om 20 u
vr 29/3 Goede Vrijdag om 20 u
za 30/3 Paaswake om 20 u
zo 31/3 Pasen: geen viering

LIEFDE



Valentijn is al wel even voorbij
maar er passen toch nog enkele tek-
sten over liefde, samengesteld door
Lieve Neukermans.

Als je echt van iemand houdt,
iemand alles toevertrouwt.
Een die echt weet wie je bent,
ook je zwakke plekken kent.
Die je bijstaat en vergeeft,
een die "naast" en "in" je leeft.
Dan voel je pas wat leven is,
en dat liefde geven is.
Toon Hermans

*'Ik versta onder liefde:
de duizenden nuances
van vriendelijkheid en vriendschap,*

*van hartstocht en hoofsheid,
van bedachtzame
eerbied en mededogen,
waarmee mensen elkaar bejegenen.
Ik versta onder liefde ook
de wijsheid en de wetenschap,
fantasie en volharding,
waarmee de aarde wordt opgebouwd,
steeds weer, tegen alle afbraak in.*

*Alles wat ten goede is,
alles wat zingt en in vervoering brengt,
alles wat troost en tot bezinning leidt,
en alles wat bijdraagt t
ot iets meer recht en vrede
voor zo veel mogelijk mensen,
noem ik liefde'
huub oosterhuis*

**Een wereld waar je echt mag
zijn, jezelf zonder gedoe,
een warm en veilig plekje
dat wens ik je zo graag toe.**

#Lizismore

Ons leitmotiv



Ton Baeten © Van Assendelft Fotografie

Ik geloof in een kerk
die haar deuren wijd open zet
waar ieder welkom is
en niemand buitengesloten wordt

Die geen onderscheid maakt
tussen man en vrouw,
tussen goed en slecht
waar ieder heilig en zondig is

Die geen rangen en standen kent
maar waar allen, van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters van
elkaar zijn

Die haar eigen grenzen over-

schrijdt
En een Tafel bereidt voor allen
Die zich tot Jezus Christus beken-
nen
Die het Woord van God in dialoog
belijdt
en waar gemeenschap hand in hand
gaat
met communicatie
die niet heerst maar dient
waar recht gedaan wordt aan allen

Die niet denkt in eigen roem
maar de kleinen eert
en hen optilt uit hun vernedering

Die op uittocht is uit het land van
slavernij
en op weg is
naar werkelijke bevrijding
voor allen

Die haar crisis te boven komt
en blijft getuigen van hoop
die in haar leeft.
(naar Ton Baeten)

Ton Baeten (°1931 +2018), O. Praem. was
een Nederlands norbertijn en abt van de
abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

Inspiratie voor bijzondere mo-
menten

Vuurvliegjes, een soort lichtgeven-
de kevers, worden vooral zichtbaar
in het donker. Hun plotse verschij-
ning is verrassend en kan je doen
stilstaan. Iets gelijkaardigs willen
ook de woorden in dit boek doen:
oplichten en verrassen. Het zijn
gedachten, woorden, wensen, im-
pressies en overwegingen die je af
en toe willen laten opkijken, omdat
ze je raken of omdat je er herken-
ning vindt.

De teksten zijn poëtisch geschre-
ven, omdat schoonheid en poëzie
iets toevoegen aan de alledaagsheid
van het leven. Misschien bieden ze
wel inspiratie aan wie naar woor-

den zoekt bij een of andere gelegen-
heid. Of ze zorgen voor een hand-
vol troost.

**Alles in dit boek werd geschre-
ven vanuit een diep vertrou-
wen in het goede, in het leven
en in de mens. Het is de enige
manier om hoop te vinden en
hoop door te geven.**

Auteur: Gelaude, Kris
Uitgever: Halewijn
E-mail: uitgeverij@halewijn.info
Tel: 03/2100811
Uitvoering: Paperback, 200 pagi-
na's, 24 x 17 cm
ISBN: 9789085287223
Artikelcode: 1006
€ 24,95
Verschijnt op 01/04/2024

Lichtmisviering Sint-Antonius Heverlee zondag 5 februari 2024

Vervolg van pagina 1

Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn. Toon Hermans



Gebed tot Maria

Lieve Vrouwe, Moeder,
U weet wat er omgaat in ons hart,
nu wij met onze kinderen
samen zijn in Gods huis.

Onze kinderen gaan hun weg,
vandaag zijn ze licht en vreugde voor ons,
morgen zijn ze zorg en pijn.
Help ons er steeds te zijn,
zoals U heeft voorgedaan.

Wij hebben U nodig,
blijf bij ons.
Laat ons samen kijken naar uw Kind.
Hij geeft ons hoop en toekomst.
Amen.

Een vasten met focus

De kop is eraf. Aswoensdag is voorbij en een voor een rijgen de vastendagen zich aan elkaar, als een grijs peloton. 'Bij de katholieken legt iedereen zijn eigen aandachtspunten', hoor ik internetpastor Nicolas Sintobin vertellen in een mooie bijdrage op de radio. 'Er zijn heel weinig algemene regels over wat je wel of niet moet doen in de vasten.'

Dat klopt: wij zijn al lang geen fundamentalisten meer die letterlijk allerlei voorschriftjes toepassen. We zijn fier op onze gewetensvrijheid en het past ook perfect in onze post-moderne tijden, maar het maakt het beleven van de vasten in de praktijk wel een stuk lastiger. Als moslim kun je op begrip en respect rekenen als je in de pauze op het werk niet eet of drinkt. Collega's en buren zullen je vragen of het lukt. Ze gaan je ontzien, ze supporteren en leven mee, ook al is het niet hún ramadan.

Niets van dat alles bij ons katholieken. We weten niet eens van elkaar wat ons 'vastenpunt' is, als we er al iets aan doen. Het is dus ondoenbaar om mee te leven met andere vastenbelevers. De ene drinkt geen alcohol, maar lijkt wat achter te lopen omdat februari sinds enkele

jaren is uitgeroepen tot onthoudingsmaand.

De andere eet geen chocolade of snoep, maar weet niet goed wat te doen met de op bezoek aangeboden aperitiefhapjes. Is dat snoep? En kun je de gastheer en -vrouw schouwen door ze gewoon te weigeren? We missen een draagvlak.

Voornemens die meer naar de kern gaan, zoals elke dag dankbaar zijn of iets weggeven, zijn nog moeilijker te communiceren. Hoe meer uitleg je nodig hebt bij iets wat je doet, hoe meer je er tegenop ziet om het telkens opnieuw te vertellen.

En als iedereen iets anders doet, is het volkomen onoverzichtelijk en geef je het sneller op. Daarom munt de katholieke vasten uit door halfslachtigheid: veel mensen willen er wel iets aan doen, maar missen iets om in mee te stappen. Zelfs aan mijn medeparochianen kan ik niet zomaar tussen neus en lippen vragen wat hun 'vastenpuntje' is dit jaar. Ze zouden dat ongepast en drammerig vinden.

Misschien moeten we toch eens wat meer streven naar iets als 'de vastenfocust van het jaar'. Zodat we er samen tegenaan kunnen gaan. Elkaar kunnen stimuleren, bemoedigen,

vergeven als het al eens niet lukt. Ernaar informeren, zodat het een gespreksonderwerp wordt, op zijn minst in de kleine groep die we nog zijn. Het hoeft niet elk jaar dezelfde focus te zijn, zodat er in de loop der jaren voor elk wat wils is. Het moet een ruim genoeg punt zijn, zodat iedereen het nog op zijn of haar eigen manier kan invullen. Maar toch concreet genoeg om herkenbaar te zijn in het dagelijks leven. Dit jaar had dat bijvoorbeeld kunnen zijn: 'Elke dag iets doen voor het klimaat, omwille van wie na ons komt.' Dat kan zijn in je eetgewoontes of qua vervoer of in je koopgedrag of noem maar op. We zouden elkaar daarin zeker kunnen inspireren en er naar hartelust over uitwisselen.

Het zou het lange peloton van vastendagen enige vastigheid bieden. Zodat we onderweg de richting niet kwijtraken en samen herboren aankomen op Pasen.

Kolet Janssen - gepubliceerd op 10 maart 2019 (<https://www.koletjanssen.be/blog/een-vasten-met-focus/>)

Ik heb een kind gezien...

*God, ik heb een kind gezien:
een stukje leven
met vragende ogen
en een halfopen mond.*

*Ik vraag me af
welke woorden het ooit zal beminnen,
en wat het met zijn handen zal doen
en of het ooit zijn hart zal laten spreken.*

*Ik heb een kind gezien
Het was zo helemaal zichzelf
en toch een onvoltooid gebeuren:
heel en al belofte.*

*En toen vermoedde ik
dat Gij bezig zijt.
Gij zijt een mens aan 't scheppen,
met gedachten en gevoelens
en een groot heimwee naar U.*

*Gij laat het kind groeien en spelen
en stoeien in de wind.
Gij laat het spreken en lachen en schreien.
Gij geeft het tranen in de ogen
een wondere stilte soms,
als om te dromen.*

God, ik heb een kind gezien...

Een droom van U op deze wereld?

*Gij moet een groot geloof hebben,
God.*

Dubbelconcert Canzonetta

Lenteconcert
Canzonetta
o.l.v. Dieter Staelens
&
Camerata Ostendia
o.l.v. Louise-Marie Schollaert
Zondag 10 maart 2024 om 15u00
O.L.Vrouwkerk Zandvoordedorpstraat Oostende (Zandvoorde)
Zaterdag 16 maart 2024 om 19u30
H. Hartkerk, Diestsesteenweg Kessel-Lo
Kaarten: €15 via www.canzonetta.be
<12 jaar gratis toegang
Telefoon: 016/44.80.03.

Canzonetta viert 40 jaar samen zingen met een **dubbelconcert!**

Een lenteconcert in samenwerking met de **Camerata Ostendia**, een dameskoor uit Oostende, dat ooit nog door onze dirigent Dieter Staelens werd gedirigeerd.

Dit concert gaat door op **zondag 10 maart om 15u** in de O.L.Vrouwkerk van Zandvoorde (Oostende) en op **zaterdag 16 maart om 19u30** in onze H.Hartkerk (Kessel-Lo).

Kaarten aan €15 via www.canzonetta.be. Welkom!

Hongaarse zondag in Sint-Antonius

U kan inschrijven tot en met zondag 3 maart bij

Caroline Van Audenhoven
carolineva@telenet.be
 gsm 0476 39 79 02
 Hortense Damanhof 32
 Heverlee

Let op!
 Na 3 maart worden er
 geen inschrijvingen meer aanvaard!

Wie wil meewerken op zaterdag of zondag
 mag dit melden aan Caroline.
 We maken een takenlijst en laten de medewerkers
 tijdig weten wat hun inbreng kan zijn.



VOORGERECHT	HOOFDGERECHT	DESSERT
Gulyásleves goulashsoep	Sertésborda bakonyi és röstie varkenshaasje met paprika-champignonsaus en röstie	Eszterházy torta luchtig gebak met pasteibakkersroom
Karfiol leves bloemkoolsoep	Csirkemellfilé bundába Kip in een deegjasje met pasta	Citromos hab citroenmousse

uw bestelling						
familienaam of groepsnaam	voornaam	voornaam	voornaam	voornaam	voornaam	totaal aantal x
Gulyásleves						8,00
Karfiol leves						7,00
Sertésborda bakonyi és röstie						20,00
Csirkemellfilé bundába						20,00
Eszterházy torta						7,00
Citromos hab						7,00
Totaal te betalen						

wijze van betaling	Zit graag aan tafel met
cash bij inschrijving	
overschrijving op rek.nr. BE84 0018 0522 4459 VZW Antoniusvrienden Heverlee	
cash op zondag 10-03-2024	

BIJ ASWOENSDAG

“Gedenk, o mens, dat gij van stof en as zijt en tot stof en as zult wederkeren.”

Dit klopt voor ons lichaam dat we na dit leven zullen afleggen. Het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn: het aardse leven is eindig.

Maar even belangrijk is dat we ons ervan bewust zijn dat onze ziel een eeuwig leven heeft. Daarom ook: “Gedenk, o mens, dat je Licht bent, dat je komt van het Licht en dat je na dit aardse leven terugkeert naar het Licht.” Deze gedachte is een uitdaging om eigen verantwoordelijkheid te nemen om ons innerlijk Licht niet onder de korenmaat te zetten, maar uit te dragen in deze wereld.

Veertigdagentijd: een helende woestijnbeleving ook voor ons vandaag

40 dagen verbleef Jezus in de woestijn (Marcus 1, 12-15). 40 symboliseert een toestand van eenheid met het Goddelijke.

De “woestijn” zou een metafoor kunnen zijn van een toestand van

onbeschermd zijn. “In de woestijn zijn” betekent dat er nergens iets is om je te beschermen, om je te verbergen. Je bent totaal verhinderd om terug te keren naar je comfortzone. In zo een toestand kan het niet anders dan dat je jezelf tegenkomt, jezelf en de “wilde dieren in jezelf”. De wilde dieren als een metafoor voor de schaduwkanten, die delen van jezelf die je liefst niet aan de buitenwereld wil tonen, die delen van jezelf die jij gevangen houdt omdat je bang bent dat ze het daglicht zouden zien.

De onbeschermden woestijntoestand kan een weg naar heling zijn, een weg die jou uitnodigt op ontdekking te gaan naar al de delen van jezelf, ook de meest kwetsbare. Om tot heilheid te komen moeten we deze verborgen delen herkennen, erkennen, liefdevol omarmen en integreren, zodat je innerlijk eenheid creëert.

“Verbeter de wereld, begin met jezelf.”

Het werk is nog niet af, want dan komt nog Satan tevoorschijn! De ultieme verleiding van het ego! Het ego dat voortdurend behoefte heeft aan erkenning, aan zich bijzon-

der en verheven te voelen, rijk en machtig, met de focus hoofdzakelijk op het uiterlijke en het materiële, op altijd gelijk willen hebben, op het claimen van het monopolie op de meest diverse terreinen, het religieuze inclusief. Als je die dominante ego-stem in je hoofd kunt stilleggen, bevrijd je jezelf van je gedachtegevangenissen. “Het ego vormt een sluier tussen God en de mensheid. In gebed zijn we allen gelijk.”: zei Rumi.

Om het werk te voltooien, om de sluier tussen God en mensen te doen verdwijnen, vertelt Marcus ons dat “engelen” Jezus “diensten bewijzen”. Engelen als metafoor voor verbinding met de hoogste intuïtie.

Deze intuïtie kan je inspireren tot die ene vraag: “Wat zou Liefde nu doen?”. Zo verschuift de focus van het ego, de focus op “hebben” naar een toestand van “zijn”, puur zijn. Het Goddelijke deel in jezelf komt dan tot zijn recht. Licht en Liefde worden opnieuw geboren. Zo wordt wedergeboorte, verrijzenis, Pasen mogelijk.

Gerda CUYPERS

LAAT JE NIET VANGEN !

Onze wereld wordt steeds digitaal... en zoals er in de echte wereld fraude is, is deze er spijtig ook in de digitale wereld.

‘Laat je niet vangen’ leer je aan de hand van concrete voorbeelden en oefeningen hoe je niet in de val hoeft te trappen.

Wouter Van Dyck is een zeer ervaren spreker en gaf reeds meer dan 100 sessies.

Je bent nog welkom op **dinsdag 27 februari om 19.30 u**, CM Platte-Lostraat 541, Kessel-Lo.

Warm aanbevolen! Dit is gratis.

Voor meer info en rechtstreeks inschrijven kan je terecht bij Roland Verbeek die ons hiervoor uitnodigt, rverbeek@telenet.be, 0497/518996.

beweging.net LEUVEN **nodigt iedereen uit op:**

LAAT JE NIET VANGEN

Een interactieve vorming die je helpt niet in de val te trappen van online oplichters

- Ken jij Safeonweb?
- Weet jij hoe je veilig surft?
- Hoe betaal je veilig online?
- Hoe beveilig je je smartphone?
- Bescherm jij je gegevens genoeg?
- Gebruik jij sterke wachtwoorden?
- Wat als je een phishingbericht ontvangt?

spreker: **Wouter Van Dyck**
 Getuigenis door **Dirk Vansina**

Maandag 19 februari 2024 - 14 uur
 of
Dinsdag 27 februari 2024 - 19u30

zaal ‘De Dijle’ CM - Platte Lostraat 541
 3010 Kessel-Lo
 Gratis lezing

Inschrijven kan via rverbeek@telenet.be of 0497/518996

VU: Roland Verbeek, Overloopstraat 24, 3012 Wilsele

Blauwput in Concert

Te Gek!?



(c) © Koen Bauters

Het komt voor in de beste families - Mathias Vergels & Manu Huylebroeck

18/05/2024

Zanger en acteur Mathias Vergels – bij het brede publiek bekend als ‘Lowieke’ uit de VRT-serie ‘Thuis’ – en zijn ‘compagnon de route’ Manu Huylebroeck brengen muziek (gitaar en zang) en verhalen uit hun eigen leven én uit het vorig jaar

verschenen boek ‘Het Komt Voor In De Beste Families’. Hoe ervaren we onmacht, angst en verdriet als iemand in je familie of omgeving een ernstig psychisch probleem blijkt te hebben? Wat geeft kracht en wat biedt hoop? Deze voorstelling is een samenwerking tussen Te Gek!? en Similes

Deze buitengewone voorstelling waarmee Mathias en Manu iedereen in het publiek een hart onder de riem zullen steken is gebaseerd op een boek met gelijknamige titel waarmee Similes, familievereniging geestelijke gezondheid, in 2023 haar 50-jarige bestaan vierde. De organisatie **Te Gek!?** doet er al vele jaren alles aan, met Selah Sue als meter en Guy Swinnen als peter, om problemen met geestelijke gezondheid op de ruimst mogelijke schaal bespreekbaar te maken. Mathias Vergels: verteller & zang Manu Huylebroeck: zang & gitaar

Deze voorstelling gaat door op **zaterdag 18 mei 2024** om 20:15 in het ontmoetingscentrum De Kring, J. Pierrestraat 60, 3010 Kessel-Lo Kaarten aan 15€ www.blauwputinconcert.be