

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Vasten 2024 - Samen tegen de stroom in

Samen werkt aanstekelijk

Bij het begin van de vasten blaast de profeet Joël ook dit jaar op de ramshoorn. Hij richt zich niet alleen tot de beleidsmakers. Het ganse volk wordt aangesproken: mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, volwassenen, kinderen. Wij leven in één wereld en vele problemen zijn wereldwijd. Denken wij aan het klimaat, de structurele ongelijkheid, de migratie. Zij vragen een gezamenlijke aanpak en oplossing. Broederlijk Delen kiest daarom als slogan "Samen voor rechtvaardigheid". Het werkt aanstekelijk. Doe jij mee?

Macht uit handen geven

Macht kan levensnoodzakelijke oplossingen blokkeren. Congolese boeren verkrijgen moeilijk toegang tot landbouwgrond. De macht van lokale traditionele leiders is vaak een obstakel. In Mikwi geven zij hun macht uit handen om samen in boerenunies de toegang tot hun gronden veilig te stellen.

"Macht loopt altijd naar eigen afgrond" schrijft de Tsjechische dichteres Jana Beranova. Daarom begeert Jezus geen macht. Wie macht uit handen geeft luistert naar slachtoffers en kent hun noden. Meer dan een naaste is hij een dienaar. Petrus, Johannes en Jacobus hebben het daar moeilijk mee. Zij blijven Jezus zien als een machtige koninklijke Messias in wiens macht zij willen delen.

Macht uit handen geven is een levenslang leren. Zo blijkt uit het levensverhaal van Abraham. Tot vandaag trachten belangrijke families bij ons, in Congo en overal in de wereld hun macht en invloed veilig te stellen. Vandaar het belang van het eerstgeboorterecht. Bij de aartsvaders was dit niet anders. De bijbel breekt dit recht en de hieraan verbonden macht. In het leven van Abraham gebeurt dit bij het verlaten van zijn vaderhuis, bij de onvruchtbaarheid van zijn vrouw en bij het loslaten van zijn enige zoon.



Telkens wordt zijn vertrouwen op de proef gesteld. Hij leert leven te geven door het los te laten.

Macht uit handen geven om samen aan kracht te winnen. Een opdracht, een leerproces, ook voor ons vandaag. Zo overwinnen we de onenigheden en vinden we oplossingen voor de wereldproblemen.

Nieuw verbond

Zo'n samenleving, vrij van macht, opbouwen is aartsmoelijk. Vaak verlaat Israël de ingeslagen weg. Maar de bijbelse God van bevrijding vergeeft hun ongerechtigheid. Hij blijft een loyale partner. Telkens sluit hij een nieuw verbond. Steeds geeft hij zijn gemeenschap nieuwe kansen zodat het leven verder gaat. Deze verhalen zijn door de lezingen van deze vasten gewoven. Wij horen ze zondag na

zondag.

De evangelist Marcus schetst Jezus als de nieuwe Adam. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, wordt 'hoeder van zijn broeder'. Jezus verzet de bakens. Hij doet meer dan het gewone, meer dan de wet voorschrijft. Hij heeft zijn vijanden lief. De macht heeft geen vat op hem. Dwingt iemand hem een mijl te gaan, hij gaat er twee. Hij luistert naar mensen en gaat in hun kwetsbaarheid staan. Zo ontsteekt hij in hen het vuur van zijn liefde, wekt hij hen tot leven.

Tegen de stroom

Waarschuwingen van klimaatwetenschappers werden tientallen jaren niet gehoord. Toen ging een meisje van 15, Greta Thunberg tegen de stroom in. Zij houdt sabbat, zegt halt, zo kan het niet verder.

Stilaan beseffen wij met ons allen de ernst van de afgrond. Wij plaatsen windmolenparken in zee, zonnepanelen op onze daken, warmtepompen in onze huizen, gaan met de fiets naar het werk, eten minder vlees, kopen tweedehands. Transitie vraagt tijd. Structuren zijn weerbarstig.

Andere wereldproblemen zoals structurele ongelijkheid en migratie vragen evenzeer om een sabbat, een stop, zo kan het niet verder. Wereldproblemen oplossen vraagt eensgezindheid. Samen kunnen wij systemen veranderen. Daar is Broederlijk Delen van overtuigd. Zij roept ieder van ons op om mee te doen met de 25%-revolutie. Eén op vier mensen volstaan immers om meer rechtvaardigheid in de wereld te brengen. Daarom kiest zij dit jaar als slogan "Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk". Doe jij ook mee?

digheid werkt aanstekelijk". Doe jij ook mee?

Vasten en Ramadan samen

Het gebeurt slechts eenmaal om de dertig jaar. En het is zover. De christelijke vasten en de islamitische ramadan zullen elkaar steeds meer overlappen tot ze in 2027 gelijklopen. De vasten is voor beiden bij uitstek een periode van solidariteit. De moslims kennen hun liefdadigheid of sadaqa, wij het vasten om gerechtigheid. Deze gezamenlijke vastentijd biedt unieke kansen tot gemeenschappelijke acties.

Auteur: Jef Wauters
uit de liturgiebrochure Broederlijk Delen
Vasten 2024 Liturgie en spiritualiteit

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philipp Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Aswoensdag 14 februari 2024
20 uur: Zonale Aswoensdagviering in de kerk van Blauwput

Zondag 18 februari 2024
1e zo van de vasten
Gedachtenis Pr Modest Goossens
10u. Viering
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 25 februari 2024
2e zo van de vasten
Familieviering Kruisoplegging
Vormsel
10u. Viering
Voorganger: Zonopastor Rony Timmermans en Lieven Dries
Lectoren: Kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Anna Rusakova
Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Aswoensdag 14 februari 2024
20u. Zonale Aswoensdagviering in de kerk van Blauwput

Zondag 18 februari
1ste zondag in de veertigdagentijd B
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: deken Patrick Maer-
voet
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Ann Henderickx
Homilie: deken Patrick Maervoet
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 25 februari
2de zondag in de veertigdagentijd B
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Hilde Pex
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: campagnefilm
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Aswoensdag 14 februari 2024
20u. Zonale Aswoensdagviering in de kerk van Blauwput

Zondagsvieringen om 10.30 u.
18 februari
3 maart

Vastenkalender



De vastenkalender wil je vergezellen tijdens de veertigdagentijd. Elke dag krijg je de kans om op een andere manier stil te vallen en na te denken over hoe het met onze wereld gesteld is.

De Braziliaanse bisschop Helder Camara laat je delen in zijn visie over armoede en herverdeling. Mensen die zich inzetten voor Broederlijk Delen geven je een inzicht in hun motivatie om dit te doen. Je maakt kennis met de werking van Broederlijk Delen en komt te weten hoe haar partnerorganisa-

ties in Congo en Haïti het aanpakken.

Elke vrijdag word je uitgedaagd om een puzzel op te lossen of de handen uit de mouwen te steken. Op zaterdag en zondag is het stilvallen geblazen.

Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Geniet, 100 pagina's, 18 x 21 cm
Prijs: €3 + verzendingskosten
Meer info:
https://halewijn.info/catalogus/vastenkalender_broederlijk_delen_2024

Een vredeswake voor de hele wereld

Vredeswake voor de wereld

Peace Vigil for the world

Dinsdag | Tuesday
27-2-2024
19:30
Sint-Pieterskerk
Grote Markt, Leuven

Universitaire Parochie KU Leuven
www.kuleuven.be/up

VREDE ZIJ DIT HUIS

Raakt het jou nog om dag na dag al dat gruwelijke leed te zien: de ontelbare dode lichamen in lijkwaden gewikkeld, verweesde kinderen, gebombardeerde huizen, duizenden mensen op de vlucht gedreven?

Voel jij je ook vaak zo onmachtig bij al dat vernietigend wapengeweld in de wereld?

Ben jij de gespierde taal van zogezegde wereldleiders zat?

Weiger je het om toe te geven aan cynisme, aan de moedeloosheid of de wanhoop?

Kom dan naar de Vredeswake voor de hele wereld op dinsdag 27 februari 2024 om 19.30 uur in de Sint-Pieterskerk van en te Leuven.

We organiseren deze vredeswake in opvolging voor de Wake om vrede in Oekraïne twee jaar geleden. De oorlog en het geweld zijn hier niet gestopt. Ondertussen staat het Midden-Oosten in brand door die allesvernietigende oorlog tussen Israël en Hamas waaronder het Palestijnse volk zo zwaar lijdt.

Wij willen niet dat onschuldige burgers nog langer gedood worden, kinderen ouderloos achterblijven en worden ontvoerd, mensen onschuldig in de gevangenis belanden of verdreven worden van de grond waarop ze al eeuwen wonen. Een wake zonder slogans of vlaggen. Maar wel een wake die alle slachtoffers van geweld en oorlog over de hele wereld gedenkt, een stem en een gezicht geeft aan zoveel anonieme mensen.

Een gebedsmoment in de geest van Taizé, een plek die na de Tweede Wereldoorlog een krachtbron van Verzoening en Hoop wilde zijn. Lieder, stilte, kaarsen, woorden, een kruis... opdat we niet zouden verzanden in onmacht, berusting of cynisme. We willen dit doen vanuit christelijke inspiratie, maar elk mens van goede wil is welkom ongeacht godsdienst, afkomst of taal. We vertrouwen erop dat samen voor rechtvaardigheid gaan aanstekelijk werkt.

Een organisatie van de Universitaire Parochie, de pastorale Regio Leuven, IJD en de pastorale zone Leuven aan de Dijle

GEDACHTE VAN DE WEEK

Er zijn mensen die 't verschil maken met doorgewone zaken, die met een woord of daad,

je vanbinnen heel diep raken, zo diep dat je 't zelfs voelen kan tot in je kleinste tenen, zo warm dat je er met een lach

zelfs ook wat moet om wenen, omarm de mensen die dat doen,

't zijn zonnen in je leven, die stralen voor een ander en zo alle rijkdom geven.

#Lizismore

Impulsavond 'Hoop in verzoening'

40

DAGENTIJD
2024



VICARIAAT VLAAMS-BRABANT & MECHELEN
ORGANISEERT

TWEË GEVANGENIS- AALMOEZENIERS AAN HET WOORD

Thema: detentie en criminaliteit

21 FEBRUARI 2024
SINT-JOZEFKERK
LEUVEN

Leo De Weerdtsj. en **Ilse Van Gorp** illustreren hoe de hoop naar vergeving, naar een nieuwe start, naar verzoening cruciaal is in het gevangenisleven.



Startuur: 20.00 uur
Kostprijs: 10 euro (lezing en drankje)

Vijf woensdagavonden
getuigen sprekers uit
verschillende
maatschappelijke
domeinen over hoop en
verzoening.

MEER INFO OVER DEZE EN DE ANDERE AVONDEN IN DE REEKS VIND JE OP
[VLBM.BE/HOOPINVERZOENING](https://vlbm.be/hoopinverzoening)



In aanloop naar het Heilig Jaar in 2025 en Pasen 2024 organiseert het Vicariaat en CCV Vlaams-Brabant Mechelen in het voorjaar van 2024 een reeks impulsavonden omtrent het thema 'Hoop in verzoening'.

We diepen dit thema uit door sprekers aan het woord te laten die getuigen hoe 'hoop en verzoening' in hun maatschappelijke domeinen leeft en handen en voeten krijgt. De lezingen vinden telkens

plaats op woensdagen om 20u (in Nossesgem om 19u).

Deelname kost 10 euro. Na de lezing van circa 1,5u met mogelijkheid tot vragen en debat, wordt een drankje aangeboden.

Meer info en inschrijven via www.kerknet.be/een-tocht-van-verzoening-en-hoop/artikel/vijf-impuls-avonden-hoop-verzoening

Onze houding ten opzichte van gedetineerden wordt vaak gekenmerkt door de weigering om de hoop te verwelkomen die in deze mensen leeft: hoop naar vergeving, naar een nieuwe start, naar verzoening. Wat onze huidige tijd tekent, is het buiten werking stellen van deze fundamentele hoop. Er is vaak nog weinig plaats om iemand vergeving te schenken of een nieuwe kans te geven. Zonder hoop, zonder perspectief op goed nieuws, wat voor zin heeft het dan nog om elke ochtend op te staan?

Het is vaak een gespreksthema in de gevangenis of met hen die nergens terecht kunnen.

Deze fundamentele hoop is het leidmotief in ieders leven, ook in de gevangenis. Hoe gaan we hier als gevangenaalmoezeners, als christenen mee om?

Je ziet Leo De Weerdtsj. is hoofdaalmoezener voor de katholieke eredienst in de gevangenis. Ilse Van Gorp is sinds september 2022 aan de slag als gevangenaalmoezener in Brugge. Voorheen was ze pastor in de psychiatrie en vele jaren stafmedewerker op het vicariaat caritas van het bisdom Brugge, eerst voor ouderenzorg, nadien voor de sector van de ziekenhuizen, en uiteindelijk als adjunct-gedelegeerde. Ze won in 2023 de tweede Junia-prijs.

Praktisch

Waar? Sint-Jozefskerk, Bogaardenstraat 72, 3000 Leuven
Wanneer? Woensdag 21 februari 2024 om 20u
Inschrijven via <https://www.kerknet.be/node/134199>

Welke andere avonden staan op het programma?

Een rechter aan het woord – Beverbeekhuis Diest, 28 februari 2024.

Familie- en burenruzies ontstaan vaak omdat we ongenueanceerd en eigengereid vasthouden aan het eigen gelijk. Stappen naar verzoening kunnen we dus maar zetten door elkaars standpunt te willen begrijpen en er rekening mee te houden.

den. Luc Steyaert, ere-advocaat en ere-plaatsvervangend vrederechter houdt op basis van tal van voorbeelden uit de actualiteit en het leven van alledag een pleidooi voor bedachtzame mildheid.

Een arbeidspsychologe aan het woord – VOKA Mechelen, 6 maart 2024

Op iedere werkvloer komen wel eens spanningen voor. Door conflicten niet te benoemen, dreigen ze verder te sluimeren en tot stress te leiden. Arbeidspsychologe Ruth Luyckx, verbonden aan IDEWE, stelt dat conflicten ook een kans kunnen zijn. Op basis van concrete voorbeelden geeft ze tips hoe je als werknemer of leidinggevende lastige situaties in werkcontexten kan laten de-escaleren en hoop kan laten heropleven.

Een acteur aan het woord – Heilig Hart-College Halle, 13 maart 2024

Het moet stoppen dat pesten. We zijn het er allemaal roerend over eens, maar toch komt pesten nog te vaak voor, zowel bij kinderen als volwassenen. Steph Goossens, bekend als acteur, stelt ons in zijn voorstelling 'Pesten kan niet meer' gerust: het komt ook weer goed. De eerste stap hiertoe is te beseffen dat je het niet alleen kan oplossen. Een boeiende avond over hoe pesten aan te pakken en hoop en verzoening voorop te stellen.

De zorg aan het woord – WZC Ter Burg Nossesgem, 20 maart 2024

Ouder worden roept heel wat vragen op: hoe ga ik om met afgenomen krachten? Kan ik de weg van vergeving gaan, met een open blik op verzoening met mensen waarmee ik eerder in conflict raakte? Hoe kijk ik hoopvol en verzoenend vooruit ondanks een naderend levenseinde? Het team caritas van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen bespreekt de thema's vergeving en verzoening vanuit een kijk op de eindigheid aan de hand van concrete voorbeelden en verbindt dit thema aan een bredere ethische visie en het thema hoop.

Vasten - Met een leeg hart, met lege handen en een lege maag

Vandaag is het Aswoensdag. Met die dag beginnen we de veertigdagentijd. Dat is eenvoudig gezegd, maar het is toch wel een zoektocht hoe invulling te geven aan de veertigdagentijd.

Bij de veertigdagentijd horen vanuit de traditie een drietal woorden: gebed, aalmoezen en vasten. Die drie woorden worden ons door Jezus zelf aangereikt zoals we lezen in de Bergrede (Mt 6,1-18): 'Wanneer jij dus een aalmoes geeft, ba-zuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat', en 'Wanneer jij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen.' En 'Wanneer jij vast,

zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen.'

Drie woorden om invulling te geven aan de veertigdagentijd. Maar hoe doe je dat dan in het dagelijks leven, en betekent het ook wat voor nu?

In het verleden werd de veertigdagentijd als kerkgemeenschap ingevuld en werd de nadruk gelegd op het vasten. Dan wist je wat je 40 dagen lang niet zou eten, en je voelde je daarin ondersteund door de hele gemeenschap omdat iedereen dat min of meer deed. Nu moet je het zelf invullen.

We voelen ons wat verlegen met 'vasten', en ook in het verleden was er al kritiek op de vastenpraktijk. De heilige Augustinus roept zijn gelo-

vigen op om niet zo maar niet-eten, maar om dat, wat je uitspaart aan geld, te geven aan degenen die niets te eten hebben. Waarom zou je niet eten en wat bereik je ermee? Vasten is niet-eten. Je maag leeg maken. En meestal gaat het om dingen die niet per se verkeerd zijn, maar door de onmatigheid of door het altijd beschikbaar-zijn een eigen leven kunnen gaan leiden. Maar je kunt letterlijk de honger voelen om je te vereenzelvigen met degenen die dagelijks honger hebben. Het echt in je lichaam voelen dat er meer is dan brood alleen.

Gebod is ook een vorm van vasten. Vasten kost moeite, omdat je je dagelijkse gewoontes doorbreekt. Bidden kost vaak ook moeite. Je moet tijd vrijmaken, je overtuigen van

de zin ervan. Je moet je dan leeg maken voor God, je niet laten leiden door jouw gedachten maar door zijn gedachten. We willen het liefst door veel te doen ons bestaan verantwoorden. Bidden is zinvol door de zinloosheid ervan. En daar mag God je vullen.

Geven is een vorm van vasten, al is dat meestal het gemakkelijkste omdat we het zinvol vinden, en het ons een goed gevoel geeft. Je denkt dan: ik doe er toe, ik kan iets goeds doen met mijn geld. Aalmoezen geven, om dat ouderwetse woord te gebruiken. De oorsprong van het woord 'aalmoes' ligt in 'een daad van barmhartigheid'. Daarin is de nood van de ander bepalend: niet wij bepalen wat de ander nodig heeft, maar we laten ons leiden door wat de ander nodig heeft. En

vaak genoeg heeft de ander niet zo-zeer meer materiële goederen nodig, maar een gebaar van aandacht, of een woord van vergeving. Ook dat is een aalmoes.

Aswoensdag mag daar een begin mee maken. Oorspronkelijk was het opleggen van de as alleen bedoeld voor de mensen die in de fout waren gegaan en in de veertig dagen tot verzoening moesten komen. Maar onlangs bedacht men dat die boetedoening voor iedereen wel eens goed kon zijn. Mogen we elkaar ook helpen om een goede invulling te geven aan de veertigdagentijd, met een leeg hoofd, lege handen en een lege maag. Zodat God die kan vullen.

Gerben Zweers

Opdracht van de Heer - Lichtmis



4 februari 2024 – Don Boscoparochie Kessel-Lo

Inleiding

Veertig dagen na Kerstmis vieren we het feest van Lichtmis. Jozef en Maria brengen Jezus naar de tempel volgens de Joodse Wet om hun eerstgeborene op te dragen aan God. Twee oude mensen staan er om het kind te verwelkomen, Simeon en Anna. Simeon zag het kind, nam het in zijn armen en zegende het. Wat is het dat Simeon heeft gezien? Volgens het verhaal gewoon een pasgeboren baby, het kind van arme ouders, gezien het eenvoudige offer dat ze brengen. Maar in een helder ogenblik, verlicht door Gods Geest, zag Simeon meer. De lichtglans van Gods aangezicht zag hij weerspiegeld in dit kind. Hij wist: een lichtende persoonlijkheid zal deze Jezus zijn. Dit kind is een toorts, een lichtdrager. Dit beeld van licht, dit visioen van licht roept allerlei verwachtingen op. Want wat doet licht? Wat brengt het teweeg? Licht ontmaskert. Wat het daglicht niet verdragen kan, wordt ontmaskerd door het licht; onrecht, gesjoemel, haat en nijd. Licht geeft hoop. Het is een teken van leven voor wie verkeren in duisternis en schaduw van de dood. Met licht zie je waar je loopt. Met een lamp voor je voet en een licht op je pad, kun je verder. Bij licht komen de dingen in een ander licht te staan dan in het pikkedonker van een doorwaakte nacht; wat een afgang lijkt, blijkt een opgaande beweging; wat verlies leek, wordt winst; wanhoop slaat om in hoop. Dit is wat Simeon ziet in de ogen van het kind. Dit is wat hij verwacht dat er zal gaan gebeuren. Dat er verhelderend, ontmaskerend, hoopgevend licht op zal gaan. Daarom zegt hij zijn God met een lied. o Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Nu laat jij, Heer, uw dienst-knecht gaan, in vrede, naar uw woord.

Psalm 24 (hertaling van Huub Oosterhuis)

Stilte Van God is de aarde en die haar bewonen. Van Hem zijn haar diepte en toekomst. Hij heeft haar gebouwd op het water en duurzaam verankerd. Wie mag zijn hoogte beklimmen? Wie staan met geheven hoofd in zijn huis? Mensen met rechtvaardige handen. Mensen met harten onverdeeld, afgekeerd van schijn en leugen, mensen onkreukbaar, met licht geladen die doen het goede dat moet gedaan, die vraagt en vecht om Hem, Poorten, heft uw hoofden omhoog. Maakt u groter, oeroude deuren. Hier komt de eeuwige, de lichtende. Wie is de eeuwige, de lichtende? Het is Hij die vecht om gerechtigheid, het is de god van de armen, de sterke. Wie Hij, de sterke, de lichtende? Die ons maakte en riep tot gerechtigheid, onze God, de eeuwige, de lichtende.

Tekst uit ...mij, Jouw vondeling, 150 seculiere psalmen, Jos Van Pelt, 2023

Lezing: Lucas 2,22-40

..... Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder:
"Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden, en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord."

Duiding: Chris

In de lezing van Lucas over de opdracht in de tempel vallen mij twee uitspraken van Simeon op: het lied dat hij zingt wanneer hij het kind Jezus in zijn armen houdt en de boodschap die hij aan Maria geeft. Wat houdt die verlossing dan in, waarvan Simeon zingt: die verlossing waardoor hij vrij is om te gaan op de weg van de vrede? In de situatie van Simeon en Anna en van de mensen rondom hen is er van zichtbare redding en verlossing eigenlijk geen sprake. De Romeinse bezetters zijn niet opeens verdwenen. Misschien heeft de glimp van het komende licht dat Simeon heeft gezien in het kind in zijn armen hem voorgoed verlost van zijn moedeloosheid, van de ontgoocheling, van zijn wanhoop aan Gods trouw en de mogelijkheid van menselijke goedheid. Daardoor kon hij vrijuit de weg van hoop inslaan. De weg van de hoop, ook de weg van de vrede wordt genoemd, of de weg van de geboden, of de weg van de terugkeer naar God of de weg van God naar ons toe. Gaande op die weg loopt Simeon vooruit op zijn verlossing. Wat hij gezien heeft, zijn visioen, zal hem leiden, zal zijn koers bepalen.

Zoals in het gedicht van Huub Oosterhuis: wij lopen vooruit op wat nog niet is, wij spelen in op uw toekomst, zeggen en zingen alles is goed, wat gij hebt gemaakt langzaam en moeizaam in hoop en vrees werken wij uw belofte, uitbouwen wij aan een stad van vrede, de nieuwe schepping waar gij ons licht zijt alles in allen. (uit: Bid om vrede)

Ik weet niet hoe Maria reageerde op de uitspraak van de oude Simeon: "Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord." We lezen er niets over in de tekst. Lucas introduceert hier een groot thema uit Lucas en Handelingen: de houding van Israël tegenover Jezus. Simeon kondigt aan dat Jezus op tegenstand zal stuiten. Het verhaal van Jezus is niet alleen een succesverhaal, maar gaat ook over pijn en verlies. We weten hoe het verhaal afloopt, en Lucas loopt erop vooruit. Want het geboorteverhaal van Jezus is al een lijdensverhaal in een notendop. Eens zal de dag komen waarop Maria zich buigt over het dode lichaam van haar zoon Jezus. En tot op de dag van vandaag blijven moeders zich buigen over de gedode, gebroken lichamen van hun zonen. Als niet-joden anno 2024 lezen we het verhaal met andere accenten. We verwijzen naar een Jezus die de aandacht van zichzelf verschuift naar ons: Als ik er niet meer ben, zijn jullie het licht van de wereld. Na mijn dood moeten jullie doorgaan

in mijn Geest.

Agnes zocht naar lichtpunten in onze tijd waar mensen de weg van hoop gaan, de weg van vrede en licht kunnen zijn voor anderen.

Agnes: In Gent gaan bij temperaturen onder het vriespunt straat-hoekwerkers elke avond op vorstpatrouille naar tien tot dertig plaatsen waar de daklozen zich verschuilen. Zij praten met de buitenslapers, bieden hen een extra slaapzak of dekens aan en iets warmes om te drinken. Ze verwijzen naar nachtopvang indien er plaats is. Soms verkiezen daklozen de rust van hun eigen plekje op straat boven een kamer die ze moeten delen met een onbekende. De nachtpatrouilles moedigen de burgers ook iets te doen: effen hallo zeggen, alles oké? Via de vzw Enchanté, die ook in Leuven bestaat, kan je iemand trakteren op een koffie, maaltijd, bed. Alles beter dan afkeurende blikken. Sinds 1 juni 2023 hebben Leuvense scholen, de stad Leuven en enkele ondernemers met een hart voor jong ondernemerschap een project opgestart: Campus Corso. Deze community-plek biedt ruimte aan ontmoeting, uitwisseling van kennis en goede praktijken en startend ondernemerschap. In de vroegere feestzaal in de Diestsestraat vind je onder meer een eet- en ontmoetingscafé, een toeristisch infopunt voor Leuven en Vlaams-Brabant, pop-up en vaste winkels (waaronder een kapsalon), een opleidingsplek voor scholen, creatieve ruimtes voor opleidingen, vergaderingen en concerten, een cowork-ruimte,...

De Parents Circle – Families Forum (PCFF) is een samenwerkende Israëlisch-Palestijnse organisatie die bestaat uit meer dan 700 gezinnen. Allemaal hebben ze een naast familielid verloren als gevolg van het aanhoudende conflict. De ouders getuigen: "Het is niet onze bestemming te sterven in dit land en ons leven op te offeren. De enige weg om de vicieuze cirkel te doorbreken is verzoening, dialoog, luisteren naar de pijn van de ander. "In onderwijs en via media getuigen zij dat samenleven van Palestijnen en Israëliërs mogelijk kan zijn. In 2023 heeft Pax Christi International deze organisatie de International Peace Award 2023 gegeven, waarvan de prijsuitreiking hopelijk dit jaar zal plaatsvinden. Sedert de inval van Hamas in Israël vorig jaar weten we niet of de organisatie nog werkzaam is. Het werk dat ze doen is alleszins hoopgevend...

Zegen

God van mensen, geef mij licht in mijn handen om uit te delen, licht in mijn ogen om een lach te ontlokken, licht in mijn oren om uw stem te vernemen, licht in mijn hartstocht om liefde te zijn, licht in mijn denken om uw dag te zien dagen, licht op mijn schouders om vrede te dragen, licht op mijn hoofd om een teken te zijn, licht in mijn lied om uw goedheid te eren, licht in mijn tranen om mensen te troosten, licht in mijn hart om een licht voor anderen te zijn. met de zegen van Vader, Moeder, zoon en heilige Geest.



Verkoop van paasbloemen
op zondag 3 maart na de viering

VASTENACTIES 2024

in Sint-Antonius t.v.v.



Wereldontbijt

op zondag 25 februari
van 8.30 tot 10.30 uur in de Kristoffelzaal



Soepverkoop

iedere zondag van de vasten

Een kom warme soep aan 2 euro of 1 liter verse soep aan 6 euro in de Kristoffelzaal naast de kerk, Léon Schreursvest - Heverlee
Vooraf bestellen is wenselijk



zondag 18 februari	Pompoensoep van Hubert	. . liter
zondag 25 februari	Pastinaaksoep van Leo	. . liter
zondag 3 maart	Witloofsoep van Liliane	. . liter
zondag 10 maart	Tomatensoep met venkel van Hilde	. . liter
zondag 17 maart	Zuiderse wortelsoep van Rita	. . liter
zondag 24 maart	Knolseldersoep van Annie en Agnes	. . liter

naam

tel/gsm

Graag nodigen wij u uit op het

zondags wereldontbijt

met producten afkomstig uit Derde Wereldlanden
waarvoor de boeren een rechtvaardige prijs ontvingen
met biologische producten van eigen bodem

op zondag 25 februari 2024
van 8.30 tot 10.30 uur
in de Kristoffelzaal

Deelnameprijs: volwassenen: 10 euro
kinderen - 12 jaar: 5 euro
kinderen - 3 jaar: gratis

De opbrengst van het ontbijt gaat integraal naar



Broederlijk Delen
TOT IEDEREEN MEE IS

Van harte welkom

Graag een bevestiging van je deelname
ten laatste op woensdag 22 februari aan

Caroline Van Audenhoven
Hortense Damanhof 32 Heverlee

carolineva@telenet.be

0476 39 79 02



AFZONDERING

Soms kan afzondering een mens goed doen, en stelt stilte, ja zelfs eenzaamheid, hem in staat zichzelf te vinden.

Maar toch...

Kijk eens naar de vogels hoe veilig en behaaglijk zij zich voelen in de zwerm.

het niet beter dan die ene boom zo alleen daar op die dijk?

Dan denk ik aan het café.

Is dat het café van de eenzame vogel en de alleen-boom van de dijk?

Toon Hermans
uit "75 WOORDEN"

Hebben de bomen in het bos, die samen zijn,