

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

WELZIJNSZORG



Vijf vingers op een hand zijn nooit gelijk

We hebben opnieuw in de 'Kantien' van buurtwerk 't Lampeke in Leuven afgesproken. Muhidin wacht mij op aan de poort van kinderwerking Fabota. Wanneer wij het terrein oversteken, klinkt het onmiddellijk uit verschillende monden van spelende kinderen: "Hé, dag Muhidin!... Muhidin, wanneer kom je nog eens koken?" Hij is nog niet vergeten, ook al werkt hij nu al een jaar elders. Hij komt hier nog graag eens terug. Hier vond hij een thuis, mensen die samen met hem aan de slag gingen om een nieuw leven op te starten, mensen die hem kansen gaven. Zijn verhaal toont weer eens wat Welzijnszorg in deze advent titelt: De strijd tegen armoede winnen we samen.

Muhidin komt uit Somalië. Zo'n twintig jaar geleden ontvluchtte hij noodgedwongen zijn land. Het dorp waar hij woonde werd zwaar beschoten. Daarbij verloor hij vrouw en kinderen lange tijd uit het zicht. Zwaargewond raakte hij in Tanzania, later in Kenia. Men ging hem daar helpen. Het enige dat men voor hem op beide plaatsen

had waren wat pijnstillers, terwijl een granaatscherf zijn nier en zijn ruggengraat dreigden kapot te maken. De bestaanszekerheid in zijn land was toen - en nu nog steeds trouwens - onbestaand. Wie een wapen heeft, is aan de macht en behoudt die macht met ijzeren hand. Na vele omzwervingen kwam hij in België terecht waar hij eindelijk de verzorging vond die hij nodig had. In zijn thuisland was hij verpleger. Een beroep dat hij niet meer zou kunnen uitoefenen. Zijn diploma werd hier niet erkend en zijn verbeterde gezondheidstoestand liet het ook niet toe.

Straffe seldersoep

"Ik ben nooit bij de pakken blijven zitten. Ik kwam hier zonder papieren, maar werd wel erkend als vluchteling. Hier heeft men mij echt medisch kunnen helpen. Van zodra de gezondheid het toeliet ging ik werk zoeken, meestal via interim. Er kwam grote verandering toen ik via het OCMW in kinderwerking Fabota terecht kon voor mijn eerste echt vaste job. Ik kwam

in de keuken van de kinderwerking terecht en mocht er de soep maken. Ik had dat nog nooit gedaan. Maar zoiets was heel eenvoudig zei men mij: een 'casserole' nemen, groenten in stukjes, water erover, wat kruiden, bouillon, laten koken en mixen. Zo simpel leek het voor hen. Een van mijn eerste probeersels was seldersoep. Toen een kind mij vroeg wat die groene dikke pap was en een vrouwelijke collega mij vroeg of ik deze soep gemaakt had op aanvraag van mijn mannelijke collega's, wist ik dat ik zeker nog veel te leren had. Om ideeën op te doen keek ik zelfs op televisie naar Dageelijkse Kost van Jeroen Meus en SOS Piet.

Een veilige haven

Elf jaar lang kon ik hier aan de slag. Ik vond werk dat mij voldoening gaf en mij met mensen en vooral kinderen in contact bracht. Het betekende bestaanszekerheid voor mij. Ja, vooral de kinderen brachten mij vreugde. Zelfs op straat riepen zij mijn naam en zwaaiden ze mij toe wanneer ik hen toevallig

passeerde. De kers bovenop dat alles was dat ik via het Rode Kruis mijn vrouw en kinderen kon terugvinden. We waren elkaar kwijt geraakt tijdens onze vlucht. Ook zij hadden in verschillende landen omzwervingen gemaakt om een veilige haven te vinden. We zijn nu hereingd. Mijn kinderen doen het goed op school. Mijn werk in kinderwerking Fabota was tijdelijk van aard (sociale economie). Gelukkig vond ik - met ondersteuning vanuit de werking - gelijkaardig werk. Ik werk nu in een instelling in Schaarbeek waar kinderen opgevangen worden die in moeilijke thuisomstandigheden leven. Ook hier ben ik de keukenpiet, doe boodschappen, vang de kinderen op na school, help hen bij het huiswerk... Ik ben eigenlijk de huisvader voor hen op dat moment.

Dat ik uiteindelijk in Leuven ben geraakt is eerder toevallig. In mijn hart denk ik dat God gekozen heeft dat ik hier terecht kwam en hier zou blijven. Hij was steeds in mijn hart, zelfs in de moeilijkste momenten. Hij droeg mij op vriendelijk te zijn tegen de mensen, hen de kans te geven mij te leren kennen. Hij gaf mij de moed om over mijn problemen te spreken. Ik heb geleerd om mensen te vertrouwen en om tot echte ontmoeting te komen. Dat is niet altijd evident. Het is voor mij soms genoeg om iemand met een paraplu te kruisen bij regenachtig weer. Dan voel ik mij weer in Somalië en vraag ik mij af of hij een wapen in de hand heeft. De angst bekruipt mij dan, het is sterker dan mijzelf."

We naderen Kerstmis, Muhidin. Wat zou jij als moslim ons op het hart willen drukken?

"Kerstmis is een feest van Vrede en Liefde voor de hele wereld. Ik probeer elke dag vreedevol en liefdevol naar de mensen te zijn. Ik zou de mensen willen aanmoedigen niet alleen op het uiterlijke af te gaan. Leer de mens achter dat gelaat kennen. Vijf vingers aan een hand

zijn nooit gelijk. Vijf mensen ook niet. Vele mensen hebben de kans aangegrepen om mij te leren kennen. Zij weten nu wie ik ben. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat zij mij geven. Dankzij mijn werk heb ik vele mensen leren kennen. Voor hen ben ik niet meer een vreemdeling. Ik ben een mens. Geef andere mensen dat vertrouwen ook. Geef hen een kans."

Opgetekend door deken Patrick

Muhidin kon elf jaar aan de slag in de werking van buurtwerk 't Lampeke dat ook door Welzijnszorg wordt gesteund. Armoede is een realiteit die veel te veel mensen elke dag moeten doorstaan. Mensen van hier en mensen die hier aanbelanden. Armoede heeft een negatief effect op je gezondheid, je onderwijskansen, je kansen op waardig werk en op een goede woning. Armoede zorgt voor sociale uitsluiting. Belangrijk: Armoede is niet je eigen schuld. Ze is het gevolg van diepgewortelde problemen in onze samenleving. Met Welzijnszorg en zovele armoedeorganisaties die zij steunen, proberen wij armoede terug te dringen. De strijd tegen armoede winnen we samen!

Schenk jouw Kerstgift aan Welzijnszorg, BE21 0000 0000 0303

De Lamp brandt voor iedereen

Het verhaal van Muhidin vind je ook in het boek 'De Lamp brandt voor iedereen'. In vogelvlucht handelt het over (veel meer dan 50 jaar) buurtwerk 't Lampeke. Samen met 9 andere verhalen krijg je een concreet beeld van de werking in woord en beeld. Zeer verstaanbaar en helder. Dit boek werd door Jeroen Meus gepresenteerd op Dagelijkse Kost in november '22. Datzelfde programma waar Muhidin vaak naar keek. Het boek is te koop via info@lampeke.be en in de Leuvense Standaardboekhandel. Een ideaal solidair geschenk voor onder de kerstboom.

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 31 december 2023
10u. Viering

Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Lieven Dries

Maandag 1 januari 2024
10u. Viering

Voorganger: Pr Ghislain Kasereka
smm
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 7 januari 2024
Driekoningen

Nieuwjaarsreceptie na de viering
10u. Viering
Voorganger: Pr Ghislain Kasereka
smm en Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 31 december
GEEN VIERING

Zondag 7 januari
Driekoningenviering

21 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger:
Caroline Van Audenhoven
Assistent:
Mirjam Van Lammeren
Lectoren: de kinderen
Homilie: Caroline Van Audenho-
ven
Beelden: Leo Swinnen
Na de viering Sterzingen door
de kinderen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
7 januari Start van het nieuwe jaar
2024

21 januari
4 februari
14 februari Aswoensdag Zonevie-
ring (plaats nog niet bepaald)
18 februari
3 maart

De grote pot

Op een dag vroegen enkele mensen
aan een wijze:
‘Wat moeten we doen om onze tijd
goed te gebruiken?’

De wijze nam een aarden pot en zet-
te die op tafel. Daarna nam hij twaalf
grote stenen en legde die er zorg-
vuldig in.

Toen vroeg hij: ‘Is deze pot vol?’
De mensen zeiden: ‘Ja’.

Dan nam de geleerde een pot met
kiezelsteentjes en goot ze uit over
de twaalf stenen.
Ze vielen ertussen tot op de bodem
van de pot.

De geleerde vroeg: ‘Is deze pot vol?’
De mensen zeiden: ‘Ja’.

Toen nam de wijze een zakje zand
en goot het voorzichtig leeg in de
grote pot.
Het zand vulde de plaats
tussen de grote stenen en de kiezel-
steentjes.

De wijze vroeg opnieuw: ‘Is deze
pot vol?’
De mensen zeiden: ‘Ja’.

‘Goed,’ zei de wijze man.
Hij nam een kannetje met water en
vulde de pot tot aan de rand.

Toen vroeg hij: ‘Is er iemand die
weet wat ik hiermee over de tijd heb
willen zeggen?’
Niemand wist het.

Toen zei de wijze:
‘Je moet eerst de grote stenen in de
pot doen.
Als je eerst als die kleinigheden erin
doet, krijg je die grote stenen er
nooit meer in.
Zo gaat het ook met de tijd.

Als je die goed wilt gebruiken, moet
je je afvragen wat de grote stenen
van je leven zijn. Wie kleinighe-
den als zand en steentjes belang-
rijk vindt, zal merken dat zij zoveel
plaats innemen dat er geen tijd meer
over blijft voor wat echt belangrijk
is.’

uit “Een parel voor elke dag” - Chantal
Leterme



366 VERHALEN OM BIJ STIL TE STAAN
een **parel**
VOOR
elke dag
averbode

Nieuwjaarswens

**Een jaar dat
weer naar vrede vraagt
en stil geluk
graag wil behoeden.
Een jaar dat
o zo graag vertraagt
geloven doet
en licht vermoeden.**



MEDITATIE



*De diepe ervaring van de meditatie is niet
te omschrijven. Toch zijn er mensen van
gebed, zoals Theresia van Lisieux, die dat
proberen. Woorden als liefde en overga-
ve zijn dan niet te vermijden. Misschien
vind je wel herkenning in onderstaande
tekst?*

Ik wil mij altijd door in Uw aanwe-
zigheid houden, er mijn vreugde
in vinden U mijn Vader te noemen
en Uw kind te zijn. In Uw armen
vrees ik geen enkele storm. Mijn
enige wet is de volkomen overga-
ve. Ik wil rusten aan Uw Hart, heel
dicht bij Uw Aangezicht. Ik wil naar
U glimlachen wanneer U zich ver-
bergt om mijn geloof te beproeven.
Ik wil het uithouden in afwachting
dat U mij nog eens aankijkt. Heer,
ik zou in U willen verdwijnen als
een waterdruppel in een onmetelij-
ke zee. Vernietig in mij alles wat
niet goddelijk is, zodat ik mij, ge-
heel vrij, kan werpen in U. Wat U
wil, wil ik ook. Heer Jezus, mijn
hemelse Vriend, Uw wil zij de mij-
ne. Doe met mij wat U goedvindt. Ik
leg alles in Uw handen, lichaam en
ziel, verlangens en wil, ik geef U al-
les.

Theresia van Lisieux

HOE MEDITEREN?

Ga zitten. Zit stil en rechtop. Sluit
zachtjes de ogen.

Zit ontspannen en alert en begin
inwendig het door jou gekozen
woord te zeggen.

We bevelen je het gebedswoord
Maranatha aan. Zeg het woord in
vier gelijkwaardige letter-grepen.
Luister ernaar terwijl je het zegt,
vriendelijk maar aanhoudend.

Bedenk niets of verbeeld je niets,
zelfs niet in spiritueel opzicht.
Wanneer gedachten en beelden bij
je opkomen, dan leiden ze je af van
de meditatie. Keer daarom steeds te-
rug naar jouw woord.

Mediteer elke morgen en avond ge-
durende twintig tot dertig minu-
ten.

Na de meditatie

Het is onze taak om te leven van-
uit de goddelijke energie, en in het
goddelijke plan onze rol te spelen,
ten volle en met overgave.

Misschien mediteer je al lang ge-
noeg om in te zien dat bidden niet
veel te maken heeft met vragen om
dit of dat.

Bidden is veel eenvoudiger dan da-
t. Het is één zijn met God.

John Main



Theresia van Lisieux

‘Ga samen op pad’- tweede adventsviering Don Boscogemeenschap Kessel-Lo



Zegenen we samen deze viering in:

Moge het licht van iedere dag ons op weg zetten naar onbevangenheid en inzicht. Moge de aarde die ons draagt, ons oproepen tot verantwoordelijkheid en zorg. Moge zoals het water dat eeuwig zijn weg zoekt, ons denken in beweging blijven. Moge het vuur van het begin ons aansteken met geestdrift en vertrouwen. En moge, op de weg van dit bestaan, voor ons uitgaan en naar ons omzien, diegene die wij noemen vader-moeder, zoon en heilige geest.

Lied: Vrede voor jou (t. Jan van Opbergen; m. Valerius 1626)

Vrede voor jou, hierheen gekomen zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, god om je heen, vergeving nieuwe moed, voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrijuit. Niemand te veel, niemand te weinig, niemand te groot, geen een te klein, -dit wordt verbeeld in woord en gebaar, tot ooit en overal wij leven van elkaar!

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, jij die de hele wereld draagtkom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt, -tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.

Inleiding

Ik breng u goed nieuws, horen we vandaag in de lezingen en dat goed nieuws is te horen op verschillende manieren. Reinilde zal ons een getuigenis van haar werk in buurtcentrum Casablanca sturen en op die manier komen wij te weten hoe zij haar pad volgt.

Wat ook goed nieuws is en dat wil ik jullie niet onthouden. Deze week is een heel bijzonder proces begonnen voor het Hof van Assisen hier in Leuven, tegen de verantwoordelijken achter de moorden die in de jaren 80 in Guatemala zijn gepleegd. Systematisch werden een 200.000 indigenas en 3 missionarissen van Scheut vermoord: Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward Capiou. Veertig jaar geleden werden zij slachtoffer van de brutale staatsrepressie in dat land. Toen ik in 2003 in Guatemala was voor de zusterband die de gemeente Herent heeft met de Kekchi-indianen in de streek van Alta Verapaz, werd ik getroffen door de affiches met namen van de slachtoffers die in de kleinste dorpen slachtoffers waren van de terreur: verdwenen, vermoord. Het proces is vrij toegankelijk.

Jesaja en Johannes de dooper tonen ons vandaag opnieuw de weg en zij zijn de vreugdebodes in ons midden.

Johannes de dooper roept ons op om de weg van de Heer te bereiden en zijn paden recht te maken.

Ook Welzijnszorg roept ons in deze adventstijd op om samen op weg te gaan en onze schouders te zetten onder een betere strijd tegen armoede.

Maar eerst willen we de tweede kaars aansteken.

Lichtritus

Een tweede kaarsje mag branden vanaf vandaag. Hoezeer één kaarsje een kamer al kan vullen met licht, met twee wordt het nog helderder. Het is een kleine vreugdebode, die ons troost en moed wil brengen en onze duisternis wil verlichten, net als God.

Gebed

God van licht, Jij stuurt mensen op ons pad om de weg te banen en ons vreugde te brengen. Help ons om mee te bouwen aan een weg die voor iedereen begaanbaar is. Laat ons licht zijn voor elkaar naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus. Blijf bij ons, Heer, als licht, en geef troost en moed om samen verder te gaan vandaag, morgen en altijd.

Lezing Jes 40, 1-5. 9-11 Troost voor Jeruzalem

Troost, troost mijn volk, zegt julie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slaven dienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden

uit de hand van de HEER heeft ontvangen. Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,

verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ Ziehier God, de HEER!

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.

11Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooiën.

Mc 1, 1-8

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Er staat geschreven bij de profeet Jesaja:

‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal Je een weg banen. Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!” En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten

zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Woordje

“Bereid de weg van de Heer.” Dat klinkt in de lezingen vandaag door drie profetische figuren: Jesaja, Johannes de dooper en Jezus. Zij wijzen ons de weg en durven ons te rechtwijzen. Bij Jesaja, de profeet die optrad tegen het einde van de Babylonische ballingschap, horen we “baan een weg in de woestijn, weg uit Babylonië naar Jeruzalem. Hij heeft dus goed nieuws = evangelie. Ook bij Markus begint zijn evangelie zo “ik heb goed nieuws voor jullie” nl. de aankondiging van Jezus. Johannes de Dooper preekte daartoe een doopsel van bekering tot vergeving van de zonden. In alle lezingen klinkt de boodschap niet voor één iemand, maar voor een hele menigte, een gemeenschap. Zo worden wij geroepen om samen op weg te gaan, om samen de weg te bereiden, ‘in Jezus’ naam’. Zo eindigt ook de lezing bij Jesaja: “God zal als een herder zijn schapen weiden en ze in zijn armen samenbrengen; de lammeren zal Hij dragen tegen zijn borst, de schapen met zachte hand geleiden.” God wil ons verzamelen, zoals we hier vandaag verzameld zijn om samen als gemeenschap te vieren. Daar is iedereen welkom en wordt iedereen meegenomen: de lammeren, de zwakkeren zou je kunnen zeggen, of zij die extra steun nodig hebben, draagt hij. Ze liggen hem nauw aan het hart; zij die niet in staat zijn zelf te gaan, worden gedragen. De schapen zal hij met zachte hand geleiden. Ze worden mee verzameld, schouder aan schouder, tot iedereen mee is, zo lijkt het wel. We gaan niet enkel op weg met de besten, de slimsten, de snelsten, de gezondsten; neen. We gaan samen op pad om de weg van de Heer te bereiden en te bouwen aan Gods Rijk van gerechtigheid en vrede. Het hangt niet af van één individu, maar van allen en in die zin zijn we allen geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen en elk naar eigen kunnen bij te dragen aan die weg, zodat we samen verder kunnen en niemand verloren gaat.

Voorbeden

acclamatie: Ubi Caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. Voor inzicht tijdens het proces voor de scheutisten bidden wij voor de rechters en juryleden, voor de familie en vrienden, dat dit proces als een profetisch teken is, een stap dicht naar gerechtigheid en waarheid. Voor de leiders van ons land, van Europa en de wereld bidden wij: dat ze blijven werken aan het ideaal van een betere wereld voor iedereen en zich schouder aan schouder hiervoor inzetten. Voor mensen die zich eenzaam en verlaten voelen bidden wij: dat er kleine lichtpunt-

jes mogen zijn in hun leven die troost en moed geven om verder te gaan. Voor Reinilde die op haar weg in Casablanca heel wat kinderen en gezinnen begeleidt. Voor onze geloofsgemeenschap hier bidden wij: dat we in navolging van Christus op weg blijven gaan en onze oren niet sluiten voor de roep van de mens in nood.

Geloofsbelijdenis

Door vragen en door twijfels heen probeer ik te geloven, in God die in mij leeft, in het diepst van mijn gedachten en die ik soms heel even zie in mensen die ik ontmoet. Geloven wil ik in een God, die vader en die moeder is, van zwakken de behoever is, die onheil weer tot heil kan maken door mensenhanden heen. Ik geloof in Jezus, een mens vol van God, in wie God zich laat kennen, die ons roept, ons uitdaagt te werken aan een wereld waar we elkaar de ruimte geven kleurrijk, hoopvol en vrij te leven. Ik geloof ook in de goede Geest die warm maakt wat verkild, en soepel wat verstarde is, die ons tot nieuwe mensen maakt. Ik geloof in de weldaad van elkaar vergeven, telkens weer uitzicht op een nieuw begin. Ik durf geloven in Gods eigen droom: brood voor allen wijn voor iedereen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dit is het brood (land van belofte)

Dit is het brood voor onderweg dat honger stilt door breken. Wie gaat de lange levensweg die zal geen wijn ontbreken. Het is de Heer die voor ons ging een maaltijd van herinnering. Hij at en dronk met vrienden.

Hetzelfde brood in onze hand, het brood dat breekt door delen. Dezelfde wijn als onderpand die lest de dorst van vele. Dezelfde Heer die in ons leeft dezelfde geest die adem geeft: er is weer hoop voor mensen.

Bij ons is één ooit opgestaan uit diepe moedeloosheid; bij ons heeft één ooit goed gedaan: hij overwon de boosheid. Hij schonk de wijn en gaf zijn bloed; hij brak het brood tot overvloed; de beste wijn voor 't laatste.

tafelgebed

God die ons oproept om de paden recht te maken om wegen te banen voor gerechtigheid en vrede. Wij staan rond deze tafel met brood en wijn, teken van mensen die elkaar zoeken, verder dan eigen huis en haard, teken van mensen die elkaar willen vinden in woorden van vrede en verzet. Aan deze tafel gedenken wij wie en wat ons bezig houdt, Wij denken aan wie in moeilijke omstandigheden leven, dichtbij en ver weg, zieken, mensen in armoede, vluchtelingen, migranten, slachtoffers van oorlogsgeweld, onveilige arbeidsomstandigheden of natuurrampen. Wij denken ook aan wie dicht bij ons staan en die in de voorbije periode van ons zijn heengegaan: onze

familie, vrienden, medestanders. We geloven in de kleine solidariteit die we zelf kunnen opbrengen.

We geloven in de grote solidariteit wereldwijd,

die we kunnen afdwingen met de kracht van mensen samen.

Zo blijven we werken aan een betere wereld, ons visioen van vrede, waar levend brood, helder water en drank is voor iedereen.

Moge het delen van dit brood en deze beker ons vandaag en alle dagen,

sterken in de hoop dat een nieuwe wereld komen zal,

Een nieuwe hemel op aarde, waar brood en liefde genoeg is voor allen.

Bezinning: schouder-aan-schouder (Hilde Van Parys)

Wie de schouders ophaalt voor het probleem armoede zal ook zijn schouders niet zetten onder zware lasten.

Daardoor moeten sommigen het gevecht alleen leveren en alles zelf aftasten zonder wapens of rugdekking

vanuit de achterhoede. Die oorlog valt niet te winnen wie schouder aan schouder samen strijdt tegen armoede deelt in de klappen. Maar... elke strijd tegen is ook een strijd voor strijden tegen uitsluiting tegen onrecht tegen eenzaamheid, is opkomen voor gemeenschap voor gerechtigheid voor verbondenheid. **Zending: Doe (John Wesley, 1791)**

Doe, zolang het mogelijk is, al het goede dat je kan, met de middelen die je hebt, op de manier die je eigen is, op de plaats waar je staat, in de tijd die je gegeven is, voor de mensen die je worden toevertrouwd. En laten wij dan heengaan in vrede in de naam van de vader-moeder, zoon en H. Geest.

Slotlied:

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn. Voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn, waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt, tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht door het schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht.

Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is, zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is, zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is.

B-jaar 2023-12-10 tweede adventsviering Don Boscogemeenschap Kessel-Lo **WZZ campagne: ‘Schouder aan schouder, samen tegen armoede’**



VERHAAL VAN DE WEEK

Door de poort naar het nieuwe jaar



Is een nieuw jaar wel zo nieuw? Als we door de poort van het nieuwe jaar stappen, worden we niet opeens nieuwe mensen. We nemen onze oude gewoontes mee en onze versleten vooroordelen, onze nutteloze zorgen en onze bij voorbaat mislukte goede voornemens. Maar we tanken telkens ook een grote portie nieuwe hoop en die zal het verschil moeten maken.

Stel je voor dat we de keuze hadden: een nieuw jaar beginnen of het oude jaar nog eens overdoen, maar nu met meer wijsheid misschien. Hoe zou dat zijn? Machteloos moeten toezien wat er gaat gebeuren is

beslist niet gemakkelijker. Zouden we onze kinderen nog naar de crèche sturen en onze ouderen naar een woonzorgcentrum, nu we weten hoe weinig personeel er vaak is? Zouden we nog opkijken van radeloze mensen met hun handen tegen of onder een kunstwerk gekleefd? Zouden we meer kunnen doen voor de vrouwen in Iran? Zouden we alvast truien gaan breien of zonnepanelen installeren?

We weten nog niet wat ons volgend jaar te wachten staat. Misschien overlijden er mensen die we moeilijk kunnen missen. Misschien wordt er dicht bij ons een

kind geboren. Misschien zijn we met zijn allen vriendelijker voor het klimaat en voor onze aarde. Misschien vinden wetenschappers een middel om Alzheimer een halt toe te roepen. Misschien leren we hier en daar hoe we vrede kunnen bewaren en hoe we van elkaar kunnen houden. Misschien komen er nieuwe conflicthaarden, ziektes en droogtes, aardbevingen en corruptieschandalen. Die zullen we stuk voor stuk het hoofd moeten bieden, een heel jaar lang.

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Maar met Nieuwjaar kijken we even in de verte, naar de schimmige contouren van de toekomst. Het zal weer geen gemakkelijk jaar worden. Maar we gaan er samen het beste van maken. Met vallen en opstaan, zoals elk jaar. En met in ons hart de zekerheid dat er heel veel mensen van goede wil zijn. En dat God voor ons supportert, uit alle macht. En dat is niet niks.

Kolet Janssen
gepubliceerd op www.kerknet.be op 1 januari 2023
(<https://www.koletjanssen.be/blog/door-de->

OKRA-nieuws



Maandag 8 januari 14 uur, ledenvergadering: Het Grieks-Orthodox geloof" door Maria Tsagkaraki. Meer info volgt in de Nieuwsbrief van januari.

Vrijdag 12 januari 2024, van 12 tot 15.30 uur: Nieuwjaarsdiner in het VTI, Brabanconnestraat, 3000 Leuven, voor diegenen die zich ervoor ingeschreven hebben. Contact: Cécile 0494/896386 of 016/261411

Namiddagwandelingen van OKRA OOST-BRABANT, keuze 4,5 of 9 km, vertrek om 14u00.

Donderdag 11 januari 2024, Sint-Niklaaskerk, Kerkstraat 1, 3040 Ottenburg
Contact: Jos Marrant, Tel. 016 44 95 33 of oostbrabant@okra.be. (tel 016 617470)

Dinsdag 16 januari, 10u30: Nieuwjaarsconcert in Den Egger, August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel

Dit jaar zal het European Philharmonia in Johan Straussbezetting, onder leiding van Walter Proost, zich op het podium nestelen. Ze brengen een mix van traditionele bekende nieuwjaarsklassiekers, waaronder Fata Morgana (J. Strauss), In mir klingt ein lied (F. Chopin), La-la-land (J.Hurwitz), de Radetzky Mars (J. Strauss) en verschillende andere stukken. De Belgische sopraan Elise Caluwaerts zal het geheel extra luister geven. Na het concert heffen we het glas op het nieuwe jaar.

Prijs: 30 € voor okraleden en 35 € voor niet-leden. Voor 10€ kan

u mee met een autocar. De juiste opstapplaatsen en -uren worden later nog meegedeeld. Bestellen = het juiste bedrag overschrijven op rekening BE37 7865 7738 7228 van Okra St.Franciscus Heverlee met vermelding van uw naam, het aantal en (al of niet) 'bus' en dit ten laatste tot 14/12/2023. Contact: ronny tel.016 46 28 71 en GSM 0472/48 47 76.

Dinsdag 23 januari, 14 u- 16u30, Okra-Academie Leuven, CM/Okra, Platte lostraat 541, 3010 Kessel-lo. Drugs: vriend of vijand? Door Jan Tytgat. Prijs: 8 € voor OKRA-leden (op vertoon van uw OKRA-lidkaart), 10 € voor niet-leden. Een abonnement is ook mogelijk. Indien interesse, vraag informatie bij het binnenkomen. Meer info bij oostbrabant@okra.be of Tel. 016/617470

Woensdag 7 februari, 19u30 -21u, OKRA-Academie 3290 Diest, CC Begijnhof (aula), Infirmieriestraat 'Mistig Land' (over dementie) door Stefaan Daems (muziek, saxofoon) en Lies Vandeburie (tekst, spel, trompet). . Prijs: 8 € voor OKRA-leden (op vertoon van uw OKRA-lidkaart), 10 € voor niet-leden. Een abonnement is ook mogelijk. Indien interesse, vraag informatie bij het binnenkomen. Meer info bij oostbrabant@okra.be of Tel. 016/617470

Creanamiddagen van Samana op elke 2de donderdag van de maand om 14u.

Nieuwe expo in Parcum

In Vlaanderen en België trekken jaarlijks tientallen processies door de straten. Verzameld rond een heiligenbeeld of reliekschrijn trekt de gemeenschap in rijen door de straten. Banieren worden meegedragen; als engelen of heiligen uitgedoste figuranten, ruiters, fanfares en bescheiden praalwagens begeleiden de optocht. Wie niet mee doet, plaatst een versierd altaartje bij de voordeur of strooit bloemen op straat. Het regent (vaak), een enkele keer schijnt de zon.

Fotografe Myriam Rispens bezocht in alle uithoeken van het land al bijna honderd processies. Als fotografe gaat ze altijd op zoek naar een wereld die ons vreemd voorkomt, maar tegelijk uitermate vertrouwd oogt. Voor haar nieuwste project trok ze rond, speurend naar

processies en de bijhorende huisaltaartjes. Als een antropologe capteert Rispens de grote gebaren en de onooglijke details in de rand. Liefdevol volgt haar lens de trage, ingesleten choreografie van lichamen die enkele uren lang een andere gedaante aannemen. De mensen komen samen, wachten vol spanning. De processie kan beginnen.

Met de tentoonstelling 'Hemel en aarde bewegen' brengt PARCUM een hommage aan de mensen die er alles aan doen om deze tradities in stand te houden. Je kan de fototentoonstelling gaan bekijken in Parcum van 15 december 2023 tot 17 maart 2023.

Voor meer info kan je terecht op de website van Parcum via www.parcum.be