

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Feest in onze Franciscuskerk



Zondag 19 november 2023 was het feest in onze Franciscuskerk. 16 enthousiaste jongeren wilden hun naam opgeven voor het vormsel.

De teksten van deze zondag waren mooi van toepassing op dit gebeuren.

Het evangelie riep de jongeren op hun talenten naar boven te halen zodat ze niet alleen durven tonen waarin ze goed zijn, maar dat ze tevens "ja" durven zeggen op de vraag om te willen getuigen over Jezus.

Ook de eerste lezing speelde hier mooi op in met de roeping van Samuël.

Worden ook deze jongeren geroepen om op weg te gaan met iemand die hen steunt?

Het thema van dit jaar is dan ook mooi gekozen: een **reispas**.

Hiermee willen ze duidelijk aangeven dat ze niet alleen op weg gaan met hun eigen rugzak, maar dat ze tevens bereid zijn om nieuwe dingen te ontdekken in het leven.

Laten we als gemeenschap hen van harte steunen.

Tijdens de viering werd deze symboliek nog duidelijker, toen er onverwacht een groep van 30 scouts van Gent gepakt en gezakt binnen kwamen en mee vierden met ons. De groep was op weekend in Kessel-Lo en sloten hun weekend af met onze viering.



Onverwacht kwam een groep van 30 scouts van Gent gepakt en gezakt binnen en vierden mee met ons

Ik wil alvast heel graag onze 11-jarigen danken voor het engagement dat ze opnemen op weg naar het vormsel.

Dit is niet zo evident anno 2023. Maar wij geloven in hen.

Lieven

Glorialied

I will shout to the God of Heavens,
I will sing to the Lord of the skies.
I will praise Him with loud Hosannas.

I will shout, sing, praise to God on high!

Slotlied

Soms ga je heel alleen en voel je weer die stilte,
wat duister om je heen, de menselijke kiltte.

Blijf dan niet zitten maar spreek vol vuur:
het vuur van de Geest en 't leven wordt een feest.

Ref: **Ga je mee, mee op weg.**

**Sta even stil en luister wat Hij zegt.
Leven is meer dan jij en ik alleen.
"Leef in mijn Geest": dat zegt ons de Heer.**

Kan je niet meer verder en vind je niet jouw weg,

voel je je verloren, heb je altijd pech,
zoek dan je vrienden want zo voel je de Geest.

De Geest die liefde geeft, die rondom mensen leeft.

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 december 2023
2e zondag van de advent

10u. Viering
Gedachtenisviering voor Fons Weets

Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 17 december 2023
3e zondag van de advent

10u. Viering
Gedachtenisviering voor de familie Eykens-Royer
Voorganger: Pater Leo De Weerdts sj
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken
Beelden: Thierry Van Craenem

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
10 december

17 december
24 december (zondag, tevens kerst-
avond) viering om 18u

7 januari Start van het nieuwe jaar
2024

21 januari
4 februari 2024
14 februari Aswoensdag Zoneviering (plaats nog niet bepaald)
18 februari
3 maart 2024

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 december
2de zondag van de advent B

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Ghislain Kasereka
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva voets
Homilie: pater Ghislain Kasereka
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 17 december
3ste zondag van de advent B

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Ann Henderickx
Homilie: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

Avonden rond Franciscus en Clara



Avonden rond Franciscus & Clara

Ontdek jij mee Franciscus en Clara?

Vanaf oktober 2023 starten we met ons 2de jaar: "Op weg met Franciscus en Clara"
Het thema van dit jaar is: "De geschriften van Franciscus en Clara"

De bijeenkomsten lopen van oktober tot mei.

De concrete resterende data zijn:
8 januari - 12 februari - 11 maart - 15 april - 13 mei

Twee enthousiaste sprekers begeleiden ons tijdens deze avonden: Bri-

gitte Puissant en Francine Demarsin wisselen elkaar af.

De avonden starten om 19.30u en eindigen om 21.30u.
Locatie: Parochiezaal Sint-Franciscusparochie, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

De kostprijs is 5 euro voor de spreker + 1 consumptie ter plaatse (gebruik zaal).

Laat je net zoals vorig jaar troosten, inspireren of verrassen. De deelnemers waardeerden vorig jaar de 'authenticiteit' en 'zachtmoedige' begeleiding van Brigitte en Francine.

Heb je interesse dan mag je mailen naar lieven.Dries@telenet.be
We beperken het aantal deelnemers tot een 12-tal personen per avond. De inschrijvingen tellen in functie van binnenkomen. (Eens ingeschreven verwachten we dan ook dat je aanwezig zal zijn.)

Heel graag tot dan.

Lieven Dries
Pastoraal coördinator Pastorale zone KesseLinde
Pastoraal werker Sint-Franciscusparochie

Als je opvliegt land je meestal slecht - bzn



Gebedskalender 2024
Kerk & Leven
€ 16,00

spirerende gebeden.

Auteur(s): Kerk+Leven
Uitgever: Halewijn

Al vele jaren is de gebedskalender van Kerk & Leven een vertrouwde metgezel voor het dagelijks gebed van velen. Ook voor 2024 vind je hierin weer een rijke schat aan in-

Uitvoering: Scheurkalender, 16,5 x 12 cm
ISBN: 9789085287032
Artikelcode: 1000

Wereldlichtjesdag op 10 december



Zondag 10 december worden overal ter wereld overleden kinderen herdacht met een kaarsje.

Door de verschillende tijdszones wereldwijd ontstaat zo een symbolisch lint van licht, waarmee we overal steun willen bieden aan ouders die een kind verloren.

Tussen 18 en 20 uur kan je die avond naar de Stadsbegraafplaats in Leuven voor muziek en een kaarsenritueel.

Zet je liever een kaarsje voor je raam? Bestel dan een gratis kaarsenpakket bij de stad. www.leuven-be/rouw-en-verlies

Feest van Christus Koning



Don Boscoparochie Kessel-Lo, zondag 26 november 2023
Voorganger: Chris Willocx
Orgel: Herman - Lector: Annie

Welkom

Welkom op het feest van Christus Koning, meteen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint de advent. We willen vandaag samen vieren dat Jezus van Nazareth de Messias, de Koning, de Christus is.

Inleiding

Het feest van Christus Koning werd ingevoerd door paus Pius XI in 1925 ter gelegenheid van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. De term Christus Koning verwijst naar een van de 3 functies van Jezus als Messias: Koning, Priester en Profet. De Bijbelse opvatting van koningschap heeft te maken met leiderschap. Koningen werden gezien als bevrijders, wijze en rechtvaardige leiders.

Eén van de koningsspalmen is psalm 72.

Karel Eyckman maakte er een gedicht over: Geen koning meer

Er zou een koning moeten komen die je geen koning meer noemen kan, eerder een rechtvaardig goed mens. Dan zou daar een leider van komen die geen hardhandige leider meer is eerder een vriendelijke herder. Dan dalen wolken vrede over het land zoals regen ruist over de weiden. Dan bloeien trouw en oprechtheid in de stad zoals de dauw strijkt langs het veld in de morgen. Er zou een koning moeten komen die erkent wie miskend zijn die helpt wie geen hulp heeft. Dan zou daar een raadsman van komen die vrijspreekt wie vastzitten vrede een plaats geeft. Dan komt overeind wie onderligt de laagstbetaalde wordt uit de armoede getild. Wie geen leven meer heeft krijgt weer kans van leven zoals rijp graan over de heuvels golft.

Uit 'Een knipoog van u zou al helpen' van Karel Eyckman-Gedicht bij psalm 72

Lied: Voor kleine mensen 'Klein Magnificat'

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen, hun bloed is kostbaar in zijn ogen, Hij koopt ons vrij uit het sla-venhuis.

1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon. (refrein)

2. Zoals de dauw die de aarde drenkt, zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw en waarachtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn.

3. Dan dragen de bergen schoven

van vrede en de heuvels een oogst van gerechtigheid, een vloed van koren, golvende velden, een stad rijst op uit een zee van groen. (refrein)

4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel. Zijn naam gaat rond over de aarde, een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein)

Eerste lezing: EZECHIËL 34,11-12,15-17

Zo spreekt God de Heer: "Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel... Ik zal ze laten weiden zoals het behoort. En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer - Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram en bok'.

MATTEÛS 25,31-46

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. ... 'Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.'

Duiding

In de Bijbelse geschiedenis falen alle koningen van Israël uiteindelijk in de opdracht om Gods beloofde Koninkrijk te realiseren ... allemaal, behalve Jezus, dé Koning van Israël. Dat was ook de aanklacht die Pontius Pilatus hem voor de voeten wierp. En waarop Jezus antwoordde: *Mijn koningschap is niet van deze wereld. Jezus is een merkwaardige koning. Hij is een koning die ... geboren wordt in een stal, rijdt op een ezel, gezalfd wordt door een vrouw, een purperrode mantel, met een koninklijke kleur krijgt van de soldaten, een doornenkroon draagt en aan een kruis genageld wordt als een misdadiger. Hij keert de idee van waar koningschap om: Wie groot wil zijn, moet dienaar worden van allen.* De lezing uit het boek Ezechiël en de evangelielezing sluiten mooi bij elkaar aan. In de eerste lezing staat niet zozeer het woord 'koning' als wel het woord 'herder' centraal. Ezechiël klaagt de leiders van zijn tijd aan omdat ze geen echte leiders zijn die zorg dragen voor hun mensen. Daarom wordt GOD hier binnengeleid als 'de goede Herder', dat wil zeggen de Herder die wel bij tij en ontij bekommerd is om het welzijn van de kud-

de. Hiermee spreekt hij zijn volksgenoten in ballingschap moed in. In de evangelielezing spreekt Jezus over het komen van de Mensenzoon 'in heerlijkheid', dat wil zeggen de heerlijkheid die Hij van de Vader heeft ontvangen. De Mensenzoon zal dan plaatsnemen op zijn 'troon' - als een koning - en te werk gaan als een herder. Het woord 'Mensenzoon' betekent eenvoudigweg (zoon van) 'mens'. Alle volken zullen voor zijn troon verschijnen, niemand uitgezonderd. En dan zal Hij scheiding maken - zoals GOD ooit scheiding maakte tussen het water en het droge - tussen twee groepen van mensen, de schapen en de bokken. Mensen hebben al eeuwen nagedacht over de eindtijd waarover Jezus spreekt. We weten niets, het is fantasie. En toch, velen, ook onder ons hier, zijn opgegroeid met het idee dat we 'onze hemel moeten verdienen'. Jezus is koning in dit verhaal, maar hij is wel een koning die zich met de minsten der mensen vereenzelvigd. En Hij vraagt zijn onderdanen of zij daarin nagevolgd zijn en of zij helper waren voor wie geen helper had. Wat voor koningschap kiezen wij als mensen van vandaag eigenlijk? Op wat voor een koninkrijk zijn wij uit? Op wat voor een wereld zijn wij uit? Hoe zien we de weg daarheen? Ik denk aan het lied van Joan Osborne 'What if God was one of us', 'Wat als God één van ons was': Wat als God één van ons was. Iemand zoals jij en ik. Gewoon een vreemdeling in de bus, die probeert thuis te komen. Herkennen we ons in de gezegenden of de rechtvaardigen die Jezus ontmoeten in de mens die armoede lijdt, die ziek is, die verdrukt wordt, gevangen is, dakloos, die eenzaam is, vreemdeling is, of gewoon onze naaste die ons nodig heeft? Gaan we voor een nieuw soort samenleving met Jezus als koning-herder zonder angst voor de keerzijde van de medaille die ons de hemel ontzegt omdat we niet voor onze medemens in nood gezorgd hebben. De volgende weken tijdens de advent krijgen we de kans om met Welzijnszorg onze schouders te zetten naar een rechtvaardige toekomst in de strijd tegen armoede.

Het feest van Christus Koning is traditioneel hét feest van katholieke jeugdbewegingen, in het bijzonder Chiro. De jeugdbewegingen waren opgericht om jonge mensen te vormen tot geëngageerde gelovigen, die hun beste talenten inzetten voor Gods Koninkrijk. Daarom koos ik het tafelgebed van Chiro.

Tafelgebed van Chiro

Als we dan samen rond deze tafel zitten, is het om Hem in herinnering te brengen: Jezus. Hij was de zoon van Jozef en Maria. Hij is heel lang thuis geweest en leefde gewoon met iedereen. Ze hadden plezier in Hem. Later, wat ouder geworden, is Hij de deur uitgegaan, de wereld in, ver van huis. Zijn moeder begreep Hem niet. Ze maakte zich zorgen. Maar Hij kon het niet laten op zoek te gaan naar mensen die het moeilijk hebben: naar zieken, aan hun lot overgelaten, naar herders en vissers, arm en niet van tel, naar mensen, wegens hun beroep of gedrag met de nek aange-

keken, naar simpele zielen, onder de duim gehouden. En telkens weer zei hij: "Jij bent niet niemand! Jij bent een prachtige mens. God ziet ons graag, jou en Mij, want Hij is een en al liefde." Hij was weg van bloemen en genoot van hun kleur: "Niemand heeft die bedacht of geschilderd." Hij luisterde naar de vogels en floot met ze mee "Niemand heeft hun lied gemaakt, niemand hun muziek geleerd. Want kleur en lied zijn het leven gegeven, cadeau gedaan," zei Hij. Hij was gek op kinderen, die niet sterk zijn en niet zoveel weten, maar dansen en spelen dat het een lieve lust is. "Zie ze eens bezig," zei Hij, "Die weten wat de hemel is." Hij nam ze op de knie en graag of niet, iedereen moest kijken en naar ze luisteren. Hij ging met zijn vrienden en iedereen die kwam aanwaaien vaak aan tafel om te eten. Dan nam Hij brood en gaf iedereen een stuk. Hij werd erdoor ontroerd: "Weet je wat leven, wat geluk is? Jezelf en al wat je hebt, breken als brood. Mijn leven is als brood, met alle mensen gedeeld. Hier, neem een stuk en eet ervan." Dan schonk hij wijn aan zijn vrienden: "Kijk, hiermee maak ik van het leven een feest. Die wijn is mijn diepste zelf, voor julie. Drink hiervan, het is een verbond voor altijd." Toen Hij, jong nog, was gestorven, kwamen zijn vrienden en meer en meer mensen bij elkaar. Ze deelden alles samen, gingen aan tafel, werden stil en zeiden Jezus na: "Dit brood is het leven, samen gedeeld. Dit is de wijn van het feest, voor iedereen." Dan zagen ze Jezus weer voor zich en wisten ze het zeker: Hij is hier onder ons, Hij is niet dood. En telkens namen ze prevelend de woorden in de mond die Hij hen had geleerd.

De koning en de zaadjes

In een land hier ver vandaan heerste eens een koning. Het was een goede en wijze koning, die zijn land met liefde regeerde. In een dorpje in dat land woonde Hans. Hij leefde samen met zijn moeder in een klein huisje. Zijn vader leefde niet meer, maar Hans was al groot genoeg om te werken en samen hadden ze het goed.

Op een dag kreeg Hans een brief. Zijn naam stond met gouden krulletters geschreven op de grote witte envelop. Het was een brief van de koning.

Hij was al oud en het werd tijd voor een nieuwe koning. De koning had geen kinderen, geen prins of prinses die hem kon opvolgen. Hij zou iemand uit het land moeten kiezen. Daarvoor had hij een opdracht bedacht. Alle jonge mannen en vrouwen moesten naar het paleis komen. Wie de opdracht het beste uitvoerde, werd de nieuwe koning of koningin.

Verbaasd keek Hans naar de brief. Kon hij de nieuwe koning worden? Hij was maar een gewone jongen! Zijn moeder zei dat hij toch maar naar het paleis moest gaan. De koning was een wijs man. Hij had er vast goed over nagedacht en hem niet zomaar uitgenodigd.

Hans was niet de enige die zo'n mooie brief had gekregen. Honderden jongens en meisjes kwamen naar het paleis. In een gro-

te zaal werden ze ontvangen door de koning. Iedereen kreeg een klein bruin papieren zakje. "In dit zakje zitten zaadjes," vertelde de koning. "Plant ze in een pot met grond. Geef ze water en verzorg ze. Kom over een jaar terug naar het paleis met de pot. Dan zal ik mijn opvolger kiezen."

Hans liet het zakje zien aan zijn moeder: "Ik snap er niks van! Hij zoekt toch een nieuwe koning? Geen tuinman!" Zijn moeder glimlachte: "Misschien moet je het toch maar gewoon doen. Je weet maar nooit wat eruit komt." Ze gaf Hans een lege bloempot. Hij vulde die met grond, strooide de zaadjes in de grond en gaf het een beetje water. Dagen gingen voorbij. Iedere dag keek Hans in de pot. Hij zorgde dat de grond nooit uitdroogde. Maar er groeide niets.

Weken gingen voorbij. Buiten op straat hoorde hij de anderen praten: "Bij mij komen er al plantjes uit, bij jou ook?" In de pot van Hans gebeurde nog steeds niets.

Maanden gingen voorbij. Hans zorgde goed voor zijn pot met zaadjes. Hij hoorde anderen opscheppen hoe groot hun plant al was. Ze zeiden dat de eerste bloemen al bloeiden. Thuis keek Hans in zijn eigen pot. Er groeide nog steeds niets.

Een jaar ging voorbij. De dag kwam dat iedereen terug moest naar het paleis om zijn pot te laten zien aan de koning. Hans was verdrietig. In zijn pot groeide niets. Hij wilde niet naar het paleis. Zijn opdracht was mislukt. Wat zou de koning wel niet denken? Maar zijn moeder zei dat hij toch maar moest gaan. Hij kon er toch niks aan doen dat er niks uit zijn zaadjes was gegroeid? Hij had er goed zijn best voor gedaan.

Hans ging. In de grote zaal stonden de jongens en meisjes in een lange rij langs de muur, met hun plant voor zich. Hans zag planten met gekleurde bloemen. Hij zag planten met vruchten. Hij zag planten met glimmende bladeren. Verlegen ging hij met zijn pot in een hoekje staan. Hij keek naar de grond.

De koning kwam binnen. Het werd doodstil in de zaal. Langzaam liep de koning langs alle planten en bekeek ze aandachtig. Bij Hans bleef hij staan. Hij tilde de pot zonder plant op. "Deze jongen wordt de nieuwe koning!"

Verbaasd keek Hans op. Dit moest een vergissing zijn. "Maar de opdracht dan? Ik heb helemaal geen plant!" De koning glimlachte en knikte: "Precies. En daarom wordt jij de nieuwe koning. De zaadjes die ik aan jullie heb gegeven, waren gekookt. Daar kon helemaal niets uit groeien. Al die anderen hebben zelf andere zaadjes geplant, omdat ze iets wilden laten zien. Jij bent de enige die eerlijk is geweest. En je had de moed om met je lege pot hierheen te komen. Eerlijkheid en moed: dat zijn goede eigenschappen voor een koning."

Zo werd Hans, een hele gewone jongen, koning van het land. Hij regeerde het land vele jaren en was net zo geliefd bij de mensen als de oude koning.

Zangnamiddag op zondag 17 december in de kapel van Filosofenfontein

“Het visioen, dat is de ziel zelf. Dat is de dynamiek van het bestaan. Ik maak me geen illusies over de toekomst, maar als je zwijgt over het visioen, dan sterft het af en komt cynisme in de plaats.”
Woorden van Huub Oosterhuis.

Actueler kunnen ze bijna niet zijn. En als iemand ons woorden gegeven heeft om over dat visioen te zingen, dan is het Oosterhuis. Want daarover zingen moeten we doen. Het is zowat de mooiste vorm van

geweldloos verzet tegen de zinloosheid in deze wereld. En elke stem kan dat verzet kracht bijzetten.

Daarom nodigen wij uit voor een zangnamiddag op zondag 17 december om 15u in de kapel van Filosofenfontein, Waversebaan 352 te Heverlee.

We zingen die namiddag om **Huub Oosterhuis** met zijn eigen liederen te gedenken en om zijn inspiratie blijvend te laten spreken. We zingen om elkaar te bezielen.

We zingen tegen de apathie van deze tijd.

We zingen om verbondenheid te scheppen over de verschillen heen. We zingen elkaar en al wie zoekt naar zin in deze tijd tot hoop en tot leven.

Van harte welkom!

Marcel Braekers o.p., Kris Gelau-de, Arnout Malfliet, Remi Peeters, Geert Craps en de kapelgemeenschap van Filosofenfontein



De Syrische monnik Jacques Mourad, nu aartsbisschop van Homs, is op 2 december te gast in Gent.

In 2015 werd hij gegijzeld door jihadisten. In zijn boek vertelt hij over het geweld dat hij moest ondergaan, maar ook over zijn hoop voor de toekomst.

Jacques Mourad gaat in gesprek met Barbara Mertens (TAU) en imam Khalid Benhaddou.

Op zaterdag 2 december om 19 uur

Campus Tweekerken, auditorium André Devreker Tweekerkenstraat 2 te 9000 Gent. Inschrijven via contact@kerknet.be

Het boek 'Een gegijzelde monnik'

Jacques Mourad, een gegijzelde monnik

De vredesstrijd van een gevangene van de jihadisten
€ 26,95

In 2015 werd priester Jacques Mourad van de gemeenschap van Deir Mar Moussa in Syrië door jihadisten ontvoerd. Hij zat vier maanden gevangen, net zoals 125 van zijn parochianen. Abouna Jacques vertelt zijn indrukwekkende verhaal: gruwel, verlatenheid, honger, folteringen, fysiek en meer nog psychisch geweld. Het getuigenis is prangend. Jacques is eerlijk, bekent zijn angsten, zijn innerlijke leegte, maar ook de kracht van het Jezusgebed, de herontdekking van de rozenkrans, langzaam samen gebeden met zijn medegevangene.

Het vroegchristelijke klooster van Mar Elian waarvoor Jacques Mourad verantwoordelijk was, werd zwaar toegetakeld. Zoals een herder zijn kudde niet in de steek laat, is hij begonnen het terug op te bouwen en het leven in Qaryatayn weer mogelijk te maken voor zijn parochianen. Abouna Jacques gelooft rotsvast dat de verrijzenis van Mar Elian en Qaryatayn even diepgaand en krachtig zal zijn als het lijden dat hij en zijn parochianen de afgelopen jaren moesten verduren.

In januari 2023 koos de Syrisch-katholieke Kerk Jacques Mourad als nieuwe aartsbisschop van Homs. De keuze voor deze monnik is een teken van geloof in een gedeelde toekomst voor christenen en moslims in Syrië.

Auteur(s): Mourad, Jacques, Guillem, Amaury
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Paperback, 208 pagina's, 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 9789085287070
Artikelcode: 1001

ADVENT

Elke dag wordt wat korter.
Elke dag wordt het een beetje donkerder.
Elke dag een beetje meer nacht.
In de donkerte van die nachten ontsteken we elke week een kaars meer
tot we de krans rond zijn

en er weer genoeg licht en warmte zal zijn
om Hem een thuis te geven.

Als je merkt dat duisternis en kilte ook in en rond mensen voelbaar zijn, wordt het verlangen groot

naar 'anders' en 'beter'.

Als je warmte uitstraalt, langzaam weer mens wordt, meer mens met de ongeziene mens, dan is er groeiend licht, dan is er hoop, dan wordt het advent ...

DE ANDERE KERSTMARKT
15&16 DECEMBER 2023

TEN VOORDELE VAN ORGANISATIES DIE DE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK BESTRIJDEN IN NOORD EN ZUID

CAFETARIA: DRANK - SOEP - TAART

SOLIDAIRE GESCHENKENSTANDS VAN ALLERLEI VZW'S EN NGO'S

VRIJDAG 10-18U
ZATERDAG 10-17U

BIB TWEEBRONNEN
DIESTSESTRAAT 49
3000 LEUVEN

beweging.net WSM We Social Movements welzijnszorg

Welzijnszorg, WSM (Wereldsolidariteit) en Beweging.net Leuven organiseren nu reeds voor de 27ste keer, met een hoop vrijwilligers, **De Andere Kerstmarkt**, en willen er opnieuw een succes van maken.

Dit initiatief wil een alternatief bieden voor de commercialisering van Kerstmis, tevens een uitgelezen moment voor aandacht voor mensen in armoede in Noord en Zuid. U vindt er geschenkenstands van een twintigtal organisaties en vzw's, actie 'Soep op de stoep', en een gezellige cafetaria. Opbrengst

van actie 'Soep op de stoep' en de cafetaria gaat naar projecten van Welzijnszorg en WSM.

De Andere Kerstmarkt gaat dit jaar op **vrijdag 15 december 2023 van 10 tot 18 u** en op **zaterdag 16 december 2023 van 10 tot 17 u**, en dit jaar opnieuw in **Bib Tweebronnen, Diestsestraat 49 te Leuven** (waarvoor dank aan de stad Leuven!!).

Voor meer informatie kan u terecht bij: Roland Verbeek, 0497.518996, rverbeek@telenet.be

Mkutano Day



Op **17 december** verwelkomen we je graag op Mkutano Day in OPEK! "mkutano" of ontmoeting in Swahili is een dag vol workshops, een markt met Afro-Belgische ondernemers, dans, muziek, paneltalks and good food!

An event curated and hosted by Bitshilualua Kabeya, waar talented creatives je nieuwe vaardigheden aanleren en we samen viben op Emee's neo-soul sound.
What a way to end the year!

Programma

11:00 - 11:30 en 11:30-12:00 AfroYoga met Brunette Matinda
12:30 - 14:00 Lunch door Mama Bet-

ty's Kitchen: heerlijke maaltijden die je rechtstreeks naar het moederland, Ghana, brengen.

14:00 - 16:00 Workshops Panting Vibes / #SheDIDIT / Ndombolo Dance
16:30 - 17:00 Live Podcast Talk The Aftertea Podcast
17:00 - 18:00 Live Music Emee.

Start

zo 17 december '23
11:00 - 18:00

Prijs 1 sessie: € 12

Waar

OPEK - Openbaar Entrepot voor de Kunsten
Vaartkom 4 3000 Leuven