

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

25 JUNI WAS ER IN ONZE FRANCISCUSPAROCHIE
EEN DANKVIERING VOOR HET AFGELOPEN WERKJAAR

Slotviering van het werkjaar in Sint-Franciscus



25 juni was er in onze Franciscusparochie een dankviering voor het afgelopen werkjaar. Samen met afgevaardigden van de verenigingen, de communicanten en de parochianen keken we nog even terug over onze schouders om te kijken hoe alles verlopen was; Voor deze viering hadden we ons naar buiten begeven.

De speelplaats van de Ark naast onze kerk zorgde voor de juiste omkadering. Een schitterende zon en veel volk zorgde voor de nodige sfeer.

"Welkom in Gods huis" klonk als intredelied. En daarmee was de toon gezet:

Een verhaal over een tuinman die graag zorg draagt voor iedere plant in zijn tuin gaf ons ineens de juiste kijk op de wereld. En ook in de bijbel liet Jezus ons kijken naar de mensen rondom ons met de nodige dankbaarheid naar God als schepper van deze wereld.

Bij het einde van de viering kon een "dank je wel" niet ontbreken.

Dankbaar zijn we om al die mensen die iedere dag opnieuw mee bouwen aan onze gemeenschap. Of het nu gaat om de zang, de lectoren, de muzikanten, de voorgangers, het secretariaat, de verenigingen of de zovele handen achter de schermen. Zonder hen zou een gemeenschap niets zijn.

En natuurlijk maakten we tijd om een jarige parochiaan en trekker van onze gemeenschap, zuster Mia, even in de bloemetjes te zetten: **Net deze zondag werd ze 80 jaar.**

Nadat Herman de melodie inzette van "lang zal ze leven" zong iedereen uit volle borst mee.

En 80 maal hip hip hoera kon hierbij niet ontbreken.

En tot slot zonden we iedereen naar huis met een mooie boodschap over vakantie:

Neem even de tijd heel even maar om je naaste te zien - te ontmoeten op je weg.

Neem even de tijd heel even maar om in stilte zijn schepping te bewonderen op je weg.

Neem even de tijd heel even maar om te genieten, dankbaar te zijn op je weg.

Neem even de tijd heel even maar om te denken dat elke nieuwe dag een gave, maar ook een opgave is op je weg.

Neem even de tijd heel even maar om te kijken waar je kunt helpen op je weg.

Neem ook de tijd om gelukkig te zijn door uit jezelf te treden, ruimte te geven aan de ander op je weg.

Dit samen vieren werd afgesloten met een drankje terwijl de zon meer dan haar best deed om sfeer te brengen in onze gemeenschap.

Fijne vakantie allemaal en graag tot het volgende werkjaar!

Lieven Dries



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 augustus 2023

19e zo door het jaar

10 u. Viering

Voorganger: Pr AnthonyJude Okafor

Lector: François Barrette

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Dinsdag 15 augustus 2023

OLV Hemelvaart

10 u. Viering

Voorganger: Pater Leo De Weerdts sj

Lector: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Zondag 20 augustus 2023

20e zo door het jaar

10 u. Viering

Intentie: Rene Elst en Clara Debeer

Jaargetijde voor de families Goos-

sens-Berwaerts en Similon-Alaerts

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 13 augustus

O.L.Vrouw ten hemel opgenomen

11 u. woorddienst met CD-muziek

Voorganger: Myriam Neves

Assistent: Hilde Pex

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 20 augustus

GEEN VIERING

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.

di 15 augustus - OLV Hemelvaart

zo 3 september

zo 17 september

zo 1 oktober

zo 15 oktober

wo 1 november - Allerheiligen

zo 12 november

zo 26 november

KRISTOFFELVIERING

18 juni 2023



Christenen zijn mensen van de weg.

We staan niet stil,

we sluiten ons niet op.

Met open oog en oor

gaan we onze wereld tegemoet.

Als wij er geen zorg voor hebben,
wie dan wel?

Als je weg lang is hou dan op tijd
eens halt.

Zie achterom hoever je al bent

en kijk vooruit om bij te sturen.

Om richting te bepalen.

Om je te heroriënteren op het tra-
ject van morgen.

Sta op tijd eens stil om te weten waar
je staat.

Om zicht te krijgen op je leven.

Op je unieke plaats tussen mensen.

Op je eigen onvervangbare taak

in de kleine en de grote wijde we-
reld.

Sta op tijd eens stil,

al was het alleen maar om tot rust te
komen.

Om nieuwe krachten te verzame-
len.

Om volop te genieten van het goede.

Om verbondenheid te vieren.

Als je haltes voorbijloopt,

zie je op de duur de weg niet meer.

Je loopt leeg of je racet door als een

dolgedraaide machine.

Nu en dan de stilte zoeken,
om even te kijken of je de goede

richting opgaat.

Om te kijken naar de richting die de

Herder ons wijst.

Zijn weg is er een

van ten diepste bewogen zijn

door het lot van mensen.

De weg waarop de Herder ons voor-
gaat

is er een van mens tot mens

en van mens tot God.

Dat is dezelfde weg.

De goede weg.

(naar: Wim Holterman osfs - Carlos
Desoete)



HOE STILLER JE BENT HOE MEER JE HOORT

BZN

Afscheidsviering pater Walter Verhelst - overleden 21-04-2023



Pater Walter Verhelst

Getuigenis vanuit de parochie
Sint-Antonius

Sinds het overlijden van onze laat-
ste pastoor zijn wij altijd zelf op
zoek gegaan naar priesters die be-
reid waren om voor te gaan in onze
zondagsvieringen.

Een tip van onze toenmalige koor-
leider dreef mij in 2013 schoorvoe-
tend naar de Beriotstraat waar ik
voor een tweede keer pater Walter
ontmoette.

De eerste keer was bij de uitvaart
van een vrouw. Tijdens het vooraf-
gaand gesprek met haar man vroeg
hij me aan pater Walter te vra-
gen om voor te gaan in haar af-
scheidsviering. Ondanks de proble-
men met zijn rug op dat moment
was hij bereid om dit voor deze zeer
eenvoudige mensen te doen. Het
trof me oprecht.

Ik stond dus niet voor een vreemde
in 2013, maar twijfelde wel oprecht
aan het succes van mijn vraag. Ik
deed mijn best om de werking van
onze liturgieploeg zo enthousiast
mogelijk te presenteren, maar het
antwoord was weinig hoopgevend.
*'Ja..., ja... ik weet echt niet of er iemand
hier in huis bereid zal zijn om naar jul-
lie te komen.'*

We spraken toch een zondag af
waarop pater Walter eens zo voor-
gaan in de viering.

En tot onze grote vreugde bleef het
niet bij die ene keer. Pater Walter is
gebleven. Eerst maandelijks en la-
ter zelfs twee keer per maanden nog
later telkens er een priester onver-
wacht niet kon komen... en bij de
vieringen voor onze zieken.

Ook voor de vieringen met
onze Eerste Communiekantjeskon-
den wij geen betere voorganger dro-
men. Hij keek er altijd naar uit om
de kinderen bij één van de vooraf-
gaande repetities te leren kennen.

Toen hij eens bij het inoefenen
van de communie vaststelde dat een
kindje linkshandig was, zei hij:

*'Zijt gij linkshandig? Ik ben ook links-
handig.'*

'Zou Jezus rechts- of linkshandig zijn?'

'Ik denk linkshandig.' was zijn ant-
woord.

En geloof me, dat is bijgebleven,
want onlangs heeft ze het me nog
verteld.

Hij kon zich perfect inleven in de
wereld van de kinderen vooral de
zwaksten kregen zijn aandacht.

Pater Walter was graag in ons mid-
den. Hij nam zelfs deel aan een vie-
ring wanneer hij niet van dienst
was. Dan zat hij gewoon in de kerk.
Hij was er op al onze feesten... en
was iedere keer op ons ontmoet-
ingsmoment na de viering...

Hij leefde mee met het wel en wee
van ons allen...

Hij had ook veel respect en waarde-
ring voor onze inzet

Pater Walter werd iemand van ons,
van Sint-Antonius.

Toen hij hier eens een voorganger
moest vervangen en wij twijfelden
of hij er nog aan gedacht had om
te komen, belde we naar de heilig
geeststraat waar iemand van de pa-
ters opnam. *'Ik denk dat hij naar
zijn parochie is.'* was het antwoord
op onze vraag.

Dat antwoord vat alles samen. Hij
was 'onze pater' en wij waren 'zijn
parochie'.

We zijn daarom ook heel blij en we
vinden het een eer dat we in onze
kerk waardig en gelovig afscheid
van hem mogen nemen.

Pater Walter, bedankt voor jouw ge-
tuigenis als christen onder ons.

Caroline Van Audenhoven

SFEERBEELDEN VAN DE DANKVIERING EN BBQ OP 25 JUNI 2023



Volgende week volgen

enkele sfeerbeelden van

de dankviering en BBQ

op 25 juni 2023.

Het feest van Johannes de Doper - Viering Don Bosco 26 juni 2023



Het feest van Johannes de Doper, wegbereider en oproeper tot verandering
Naamfeest voor Jan, Johan, Jeanne, Wannas, Jo, Jeanine, Hannes,...

Welkom, zegengebied en kruis-teken

Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: in de naam van vader-moeder, zoon en heilige Geest

Vrede voor jou...

Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn. Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrijuit. Niemand te veel, niemand te weinig, niemand te groot, geen een te klein-dit wordt verbeeld in woord en gebaar, tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, Jij die de hele wereld draagt; kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt-tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

We hebben de paaskaars aangestoken licht voor de mensen die ons dierbaar zijn; licht voor mensen bij wie we de wacht willen houden licht voor mensen die gestorven zijn in eenzaamheid en licht voor onszelf – dat we niet in het duister zouden ronddwalen...

Adem ons open, God, en bevrijd ons.

Wij, met onze opgesloten levens, wij met onze verwarde en soms

wanhopige gedachten, Verbind ons telkens weer met het beste van onszelf, met uw mensen en met uw wereld, Amen.

De laatste zondag van het werkjaar willen we een beetje feestelijk invullen. Kathelijne speelt mooie bekende en onbekende muziekstukjes. Na de viering maken we tijd om mekaar te ontmoeten, met een drankje, een hapje en muziek van Bugari Expres.

Waarom vieren?

Om de weg te zien
Om vertrouwen in de weg
Om niet alleen te gaan
Om helderheid te vinden die ons raakt
Om de droom van 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' wakker te houden
Om te horen en te lezen hoe oud en nieuw deze bijbelse droom is
Om te leren wat bevrijding is
Om schouder aan schouder elkaar te bemoedigen
Om weer te geloven in de grootste van alle belofes: "Ik zal er zijn". (Dominicus Gent)

Lied: Vervul dit huis met hart en geest

Vervul dit huis met hart en geest, met aandacht voor de kleinen. Dat al wie hier naar binnen gaat hen noemen zal de zijnen.
Wees hier opnieuw verbeeldingskracht. Geef taal en teken aan dromen. Geef stem aan wat verborgen bleef, laat hier jouw rijk maar komen.
Wees kracht en troost voor jong en oud dat niemand hoeft te vrezen als hij zich inzet voor jouw rijk want dood heet daar 'verrezen'.

De geboorte van Johannes de Doper (Lc. 1,5-25.57-66.80)

... Hij leefde in de woestijn, totdat hij zou beginnen met de taak die God hem gegeven had: een profeet te zijn die mensen oproept tot ommekeer, en hen de weg wijst naar een nieuwe toekomst...

Het optreden van Johannes de Doper: Matteüs 3, 1-12 In die tijd

zei Johannes de Doper in de woestijn van Judea: 'Bekeer je, dit is het moment om je leven te veranderen. Want het Rijk van God is nabij.' ... Hij die na mij komt, is machtiger dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om Hem zijn sandalen uit te doen. Hij zal jullie dopen met



het vuur van de Heilige Geest.' De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiver maken. De tarwekorrels verzamelt Hij in de schuur, maar het kaf verbrandt Hij in onblusbaar vuur."

Johannes doopt Jezus - Matteüs 3, 13-17 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan. Hij kwam bij Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem tegenhouden en zei: 'Waarom bent u bij mij gekomen? Ik zou juist door u gedoopt moeten worden!'

Jezus zei: 'Toch moet je het doen, want wij moeten alles doen wat God van ons vraagt.' Toen deed Johannes wat Jezus vroeg. Jezus werd gedoopt. Zodra hij weer uit het water kwam, ging de hemel open. Jezus zag dat de Geest van God naar hem toe kwam in de vorm van een duif. En Gods stem klonk uit de hemel: 'Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot.'

Woordje

Welke boodschappen kunnen in deze lezingen zitten? Dit is een verhaal van hoop, zoals zoveel andere verhalen in het evangelie en in de Bijbel. Een verhaal dat vertelt dat wie 'oud' zijn en de moed verloren hebben om ooit nog nieuw leven in hun handen en hun hart te mogen vasthouden, toch nog vruchtbaar kunnen zijn en uitzicht mogen hebben op een nieuwe toekomst. Het eerste woord dat de engel tot Zacharias zegt is: 'Vreest niet'. Het schijnt dat deze oproep 365 keer in de bijbel staat; voor elke dag, voor elke nieuwe morgen als eerste woord van godswege: 'Je moet niet bang zijn, wat jou ook overkomt – Ik, de god van trouw, ik ben er ook nog. Ik zal er altijd zijn.

'Johannes' moet de kleine jongen heten. 'God is genade'. Dat hebben Zacharias en Elisabeth ondervonden. Als Zacharias dat erkent, toegeeft dat god genadig is, en als zijn zoon zo mag heten, dan kan hij weerverder.

Staan wij erbij stil dat veel goede dingen ons toevallen? Om iets te bereiken in het leven moeten we

hard werken, ons best doen. Heel veel zaken hebben we niet in de hand, je moet er 'chance' voor hebben: voordelen (privileges) die we meestal voor niks in de schoot geworpen krijgen. 'papieren' hebben zodat we ons niet moeten verstoppen bij controle van de politie. Kunnen lezen en schrijven. Onze witte huidskleur. Een dak boven ons hoofd

.....

Johannes krijgt volgelingen. Toch heeft hij geen gemakkelijke boodschap: Keer u om. (Wie doet dat nu graag?)

Een profeet legt de realiteit bloot. Bij ons waren het de 'klimaatjongeren' die aan de alarmbel trokken.

Iemand die (ons) de waarheid zegt horen we misschien niet graag.

Bij 'Deep democracy' (echte?) is gemeenschap vormen ook te doen met mensen die niet hetzelfde denken. Het is een hele uitdaging om te geloven dat uit een conflict iets goed kan groeien. Toch blijkt de betekenis van het woord 'configurere' (confluir) samenvloeiën – ook van tegenstellingen misschien.

Wat moeten we doen? Vragen de kandidaat-dopelingen aan Johannes. "Doe iets waaraan mensen kunnen zien dat je bekeerd bent, dat je echt jullie leven willen veranderen".

Wat kan dit 'omkeren' voor ons zijn? Vastgeroeste gewoonten doorbreken in verband met de manier waarop we ons verplaatsen, onze eetgewoonten, feesten, vakantie nemen, energieverbruik...

Ons denken over een betere wereld, onze dromen daarover ook in handelen omzetten. *Geïnspireerd door Geert Dedeker, Rob Debels en Hermien van Tandt en door de lectuur van het boek van Fanny Matheusen: Van zondebok tot zebra.*

Voorbeden

Wij bidden voor kinderen die niet anders leerden dan te leven op voet van oorlog, die geen ander verhaal kennen dan het verhaal van de overheerser, het gelijk van de sterkste. God, leer ons brood delen in plaats van wapens, help ons vrede te leren in plaats van oorlog. **Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden, Ik, zegt hij, ga ik iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?**

Wij bidden voor de schepping, die uitgehold en uitgemergeld is, een wijngaard, bedreigd door het gif van ons vernuft, het geweld van onze handen. Roep een halt toe aan ons machtsvertoon zodat uw



schepping herademt, herleeft. *René van Loenen*

Voor alle moedige mensen die zichzelf, hun leven, hun werk over een andere boeg gooien om Jezus' weg te volgen en radicaal aan de zijde van de kwetsbaren mee te werken aan de droom van God met mensen. En bidden we even in stilte. Voor onszelf, voor mensen die ons ter harte gaan en voor mensen die we niet kennen. En voor de hele wereld

Loof het onkruid

Loof het onkruid, - wilgenroos en vlinderstruik, de wouw en de klauw, de brem, het slangenkruid; rode klaver, steppeheks omringd door varkensgras, de duizendknoop, de klis, de kleine herderstas.

Loof het onkruid, - mensen, volken niet in telde laagsten die zuchten onder hoog bevel; hongerslaven, krotbewoners, wijd en zijd verspreid, bestempeld en geschuwd als last en minderheid.

Loof het onkruid, - en gedenk het oude woord: de minste zal lachen, leven ongehoord. Onkruid wint, wat zeker is, het allerlaatst gevecht en brengt de minste mens tot zijn verloren recht.

Lied: Ga dan op weg (melodie: *Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven*)

Jacqueline Roelofs-van der Linden

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. En valt het zwaarsteun en bemoedig elkaar. Liefde verlicht dan je schreden. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. Zo kunnen wij wat gebroken was liefdevol helen. Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. Er zal genoeg zijn voor velen. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. geef elkaar kracht om op zoek naar nieuw land niet te falen. Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen liefde en warmte uitstralen.

God op vakantie



Als je – zoals ik – probeert te geloven, heb je misschien ook een paar vaste routines door het jaar die je daarbij helpen.

Een bijbelapp, een tijdschrift, een zondagsviering. Daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei onverwachte momenten waarop je een glimp van God kunt opvangen. De vaste ankerpunten helpen je om ook meer open te staan voor die verrassende ontmoetingen.

Maar wat doe je als je op vakantie bent? De vertrouwde gewoontes vallen weg. Waar kun je dan God vinden?

Je ziet veel nieuws als je op vakantie bent. Nieuwe landschappen, waar-

van de schoonheid je zo kan verrukken dat je als vanzelf bij God uitkomt. Indrukwekkende kunstwerken die je de diepte van het leven doen beseffen. Soms maak je via oude stadswijken een duik in de geschiedenis, die de verbondenheid met wie ons voorafging tastbaar maakt.

En dan zijn er de ontmoetingen met mensen onderweg. Korte of langere gesprekken, waarin je iets merkt van wat deze mensen drijft. Hun enthousiasme, hun inzet,

hun zorgen. Toevallige passanten die vertellen hoe ze de grote kinderen of de hond missen. Mensen die aan het denken worden gezet door wat ze zien en meemaken op reis en dat uitspreken. De vele kleine dingen die anders zijn in je vakantieland en de vele kleine dingen die hetzelfde zijn. Het laat je voelen hoeveel we allemaal kinderen zijn van dezelfde vader: allemaal verschillend, maar toch familie.

En als we weer thuiskomen, zien

we ons oude leven met nieuwe ogen. Wat hebben we een comfortabel huis. Wat zijn de heuvels hier vlakbij prachtig. Hoe fijn dat we de burens kennen. We vinden alles terug wat goed en waardevol is en zijn daar even extra dankbaar voor.

Kolet Janssen

gepubliceerd op www.kerknet.be op 21 augustus 2022 (<https://www.koletjanssen.be/blog/god-op-vakantie/>)

DAG VAN DE MANTELZORGER OP 23 JUNI 2023 WERD IN HEVERLEE GEVIERD MET EEN ONTBIJT!

SAMANA KERNEN HEVELEE werken succesvol samen



buffet

Na het welkomswoord, nam ook Bieke Verlinden (schepen van zorg en welzijn) even het woord, waar ze zowel het initiatief als de mantelzorgers bijzonder, onmisbaar en belangrijk vond in onze samenleving.

De mantelzorgers kregen nog een bloempje mee naar huis en na de opruim, konden al de vrijwilligers van de kernen met een blij en goed gevoel naar huis gaan.

Dat ook de mantelzorgers ons initiatief op prijs stelden, getuigt deze mail die ik de dag erna kreeg:

"Myrjam en ikzelf willen jouw (en bij uitbreiding alle vrijwilligers) bedanken voor de goede en kwalitatieve organisatie van het ontbijt."

Ik ben er van overtuigd dat dit voor velen een blijk van erkenning, erkentelijkheid, hoe klein ook, betekent. Alle lof voor het initiatief!"

Bedankt mantelzorgers voor jullie aanwezigheid, dat misschien niet zo evident was!

Bedankt vrijwilligers van kern Terbank, kern St. Franciscus, kern St.Lambertus, kern O.L.Vrouw van Troost en kern Egenhoven voor de fijne samenwerking voor, tijdens en na het ontbijt.

Bedankt Samana Vlaams Brabant en de stad Leuven voor de ondersteuning van dit initiatief.

Frie Dumont



Actie in de keuken

Al vroeg in de ochtend werd de zaal Pakenhof omgetoverd tot een mooie ontbijtruimte met een buffet om "U" tegen te zeggen. In de keuken was het even een race tegen de tijd, maar alles stond perfect klaar om 8u om 43 mantelzorgers te verwelkomen en eens lekker te verwennen met alles wat je bij een ontbijt kan bedenken.

Het werd een gezellige ochtend en de mantelzorgers vonden elkaar om eens bij te praten en te genieten van een ontbijt.

Kasteelpark de Bunswyck



Op de flanken van de Predikherenberg ligt het park van 7,5 hectare

Op de groene flank van de Predikherenberg komt in 2024 een bijzonder natuurland van 7,5 hectare.

Over welk gebied gaat het?

Het kasteelpark ligt vandaag verstoppt achter het kruispunt waar de Meerdaalboslaan op de Tienstesteenweg botst. Het ligt op de flanken van de Predikherenberg, een van de getuigenheuvels tussen Leuven en Diest.

Op de flanken van de Predikherenberg ligt het park van 7,5 hectare.

Hoe ziet het park eruit?

Groot park in een drukke stad

Het park is 7,5 hectare groot. Dat is ongeveer 3 keer zo groot als het stadspark of 7 keer zo groot als het park op Keizersberg. Er is een rechtstreekse verbinding met de Tienstesteenweg. Later komt er mogelijk ook een verbinding met de Predikherenberg (straat). Het park telt veel oude, grote en gezonde bomen. Het park is begrensd door bomen. Centraal vind je ook weides en een boomgaard. De besloten ligging zorgt voor een bijzondere sfeer. Er is een rechtstreekse verbinding met de Tienstesteenweg.

Hoogteverschil

Het park ligt op de flank van de Predikherenberg, die samen met Trolieberg en de Loberg de getuigenheuvels vormen tussen de Diestse en de Tienstesteenweg. Via een dreef ga je heuvelopwaarts. Boven heb je een panoramisch uitzicht over de Molenbeekvallei.

Groene link

Het park wordt een extra groene schakel in de stad. Dat past in de visie van de stad om de natuur- en erfgoedwaarden te herstellen en te versterken, en intensief gebruik te maken.

Het park is begrensd door bomen. Centraal vind je ook weides en een boomgaard.

Geschiedenis

Het park heeft een lange geschiedenis. Verschillende zaken verwijzen nog naar het verleden, zoals de belvedere, het uitzichtspunt.

- Oorspronkelijk - Het domein is een jachtgebied.

- 19de eeuw - Het domein wordt gebruikt voor kleiontginning.

Het domein is eigendom van de familie de Bunswyck. Ze bouwen er

een kasteel.

- In 1937 - De familie Hottat-Hennau, textielbaronnen van de Leuvense breigoedfabriek Fabota, koopt het domein. Die familie geeft tijdens het interbellum vorm aan het kasteel zoals we het vandaag kennen. De voormalige afspanning 'In den Mol' - het huidige restaurant Zita - is waarschijnlijk in die tijd een hovenierswoning.

- 2021 - De parken, het kasteel en het restaurant met kilometerpaal K29 worden beschermd als cultuurhistorisch landschap.

- Mei 2023 - De stad koopt het park.

Timing

- 2023 - We voeren enkele dringende beheerswerkzaamheden uit.

- 2023 tot 2024 - We ontwikkelen een beheersvisie om de natuur- en erfgoedwaarden te herstellen en te versterken.

- 2024 - We stellen het park open voor het publiek.

Info: Dienst communicatie stadsvernieuwing

Professor Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

Tel. 016 27 22 72

E-mail stadsvernieuwing@leuven.be



Er is een rechtstreekse verbinding met de Tienstesteenweg.

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



MÉDITEER EN LEEF

Meditatie is deze volledige stilte.

Hier treedt men de staat van eenheid binnen, om zich nooit meer afgescheiden te voelen. Als men niet gegrond is in deze staat, zal het gevoel van eenheid komen en gaan.

John Main - Meditatief 344

Christelijke meditatie Don Bosco:
14 en 28 augustus -

11 en 25 september - 9 en 23 oktober -
6 en 20 november - 4 en 18 december

Van 20 uur tot 20.30 uur

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

WACHT NIET OP DE EERSTE ZON

OM VRIENDSCHAP TE LATEN BLOEIEN

bzn

Wanneer de vijf zintuigen tot rust zijn gekomen, wanneer de geest tot rust is gekomen, wanneer het intellect tot rust is gekomen, dat wordt door de wijzen de hoogste staat genoemd.

KALENDERBLAADJE

De werkelijkheid van Gods Geest die in ons woont is niet afhankelijk van wat wij daarover denken. Het wordt zelfs pas een persoonlijke realiteit wanneer ieder van ons ophoudt met erover na te denken en in stilte de levende ervaring ingaat. Daarom denken we in de meditatie niet na over onszelf of God of wat dan ook.

Meditatie is een ervaring van persoonlijk-

ke gemeenschap in de diepte van ons zijn.

Het is het vermogen dat ieder van ons heeft als we maar willen leren om onszelf te zijn, helemaal aanwezig bij onszelf, en bij God, helemaal aanwezig bij Hem. Dat zal ons instaat stellen om helemaal aanwezig te zijn bij de anderen.

John Main - WCCM Belgium - Info@wccmbelgium.be

JE KWETSBAAR DURVEN OPSTELLEN? STERK! - BZN