

# KERK & Leven

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

29

2023

WEEKKRANT

19 JULI

JAARGANG 84

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

### Cosmogolem aan de Heidebergstraat Kessel-Lo



Sinds 4 juni 2023 staat er een Cosmogolem op het domein van de vzw Monte Rosa in Kessel-Lo. De cosmogolem kreeg zijn eigen plekje en werd door een heel aantal mensen, waaronder de ontwerper Koen Vanmechelen verwelkomd. Onder een stralende zon werd het glas geheven en de eerste dromen, wensen, ... van enkele kinderen verdwenen in het hart van de reus.

Een cosmogolem is een grote houten reus waar kinderen, via een luikje in zijn hart, zorgen en dromen aan kunnen toevertrouwen. Hij heeft een groot en open hoofd om je eraan te herinneren dat gedachten vrij zijn. Een groot lijf om alle dromen, verdrietjes, angsten,

... van kinderen een veilige plek te geven. Een open hart voor anderen. Grote handen die beschermen en steunen als je het moeilijk hebt. Grote voeten die warmte en hoop brengen waar het nodig is. Een beeld dat begint te spreken door de inhoud van de briefjes die kinderen in zijn hart steken.

Het is een ontwerp van de kunstenaar Koen Vanmechelen. Op 17-jarige leeftijd ontwierp hij de grote houten reus. Het gaf hem een goed gevoel en hij leerde ook zo zichzelf beter kennen. En dat gevoel wil hij aan alle kinderen geven; hij wil dat kinderen, als 'bouwstenen voor morgen', over heel de wereld kunnen dromen en zich gesteund voe-

len.

Er zijn meer dan 50 cosmogolems, verschillenden in België, maar ook verspreid over de hele wereld, van Uganda en Malawi tot Peru, Sri Lanka en Guatemala ... en dus nu eentje in het domein van de vzw Monte Rosa in de Heidebergstraat in Kessel-Lo. De cosmogolem is ook een symbool van hoop, 'a giant of hope', ... en dus ook van geloof in groei en krachten... en dat is ook helemaal waar Monte Rosa voor staat. Als symbool van hoop en als plek waar mensen terecht kunnen met zorgen en dromen, sluit hij helemaal aan op de visie van de vzw Monte Rosa. Hij staat daar dus perfect... en is prachtig!

De vzw IJzerenberg zorgde voor de nodige financiële middelen (voor onder andere de aankoop van de materialen) en een grote groep vrijwilligers van de Bovenlo en uit de buurt, heeft hem gebouwd! Diederik Jacobs en zijn vrouw Karen Alens waren de trekkers en inspirators van het project en hebben een grote groep vrijwilligers kunnen warm maken om mee te bouwen.

Dank je wel aan iedereen die mee gebouwd heeft!

Het een schitterend project geworden van, voor en door de Bovenlo ... en iedereen die in de buurt is. Er komen nog banken zodat het een ontmoetingsplek kan worden voor iedereen van de Bovenlo, voor de school, de scouts, de verenigingen ... en voor alle wandelaars en fietsers die voorbij komen. Je ziet hem al staan van op de Heidebergstraat. Kom gerust het domein binnen om hem te groeten of je zorgen aan toe te vertrouwen.

Muriel De Ryck

Op de website van de vzw Monte Rosa vind je nog meer info en oa links naar meer achtergrondinfo en een reportage van ROB. [www.monterosa.be](http://www.monterosa.be)

### Gregoriaanse Completen op 14 augustus om 21 uur



Maandag 14 augustus 2023, 21 uur, vooravond van het hoogfeest van Maria's Tenhemelopneming: zoals de vorige jaren brengt het Gemengd Gelegenheidskoor Vlierbeek de Gregoriaanse Completen, onder begeleiding van Peter Canniere, in de Abdijkerk van O.L.-Vrouw-Vlierbeek (Kessel-Lo). Zangers en zangeressen en met hen heel veel toehoorders houden van die traditie, herinnering aan het dagelijkse, korte avondgebed van de monniken die de Vlierbeekse abdij gedurende ongeveer acht eeuwen bewoonden. Noctem quietam (et finem perfectum) concedat nobis Dominus omnipotens. Met die gezongen slotzin vraagt men aan de Heer om de aanwezigen een rustige nacht te bezorgen. Daarna volgde eertijds voor de monniken de heel strikt te onderhouden "grote stilte".

Het initiatief om de Completen te zingen vindt zijn oorsprong in het besef dat de restauratie van een abdijgebouw, en eigenlijk van de ganse abdijsite zoals in Vlierbeek, niet mag gereduceerd worden tot een zaak van overigens enorme financiële middelen. Bij de restauratie hoort ook, voor zover enigszins

mogelijk, de herinnering aan het monnikenleven, en meteen overstijgend aan de inbreng die monniken door de eeuwen heen hebben gehad in de ontwikkeling van ons cultureel erfgoed. Daar hoort – zeker weten – het eeuwenoude gregoriaans bij, zonder franjes, wel authentiek.

Het wil geen concert zijn. Geen ingangsgeld dus. Al wie een half uur authentieke religieuze en culturele ervaring niet schuwt is welkom. Nadien wordt u uitgenodigd in de pandtuin of de pandgang om te genieten van een glaasje bij de ontmoeting van al dan niet bekenden die er allicht zoals u vorige jaren ook al bij waren.

Ruime parkeermogelijkheden in de onmiddellijke buurt, o.a. parking kerkhof in Kortrijksestraat, parking abdijschool in Molenstraat. Enkel personen met een mobiele beperking kunnen met de wagen tot voor de abdijkerk rijden. Toegang enkel langs de Noorderpoort via Schoolbergenstraat en vervolgens Alberdingk Thymlaan.

Meer info te vinden op [www.abdijvanvlierbeek.be](http://www.abdijvanvlierbeek.be)



## Colofon

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS en**  
**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op **0492 319215**

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 23 juli 2023**  
16e zo door het jaar  
**10 u. Viering**  
Voorganger: Lieven Dries  
Lector: Guido Lauwerier  
Zang: Eddy Van Espen  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 30 juli 2023**  
17e zo door het jaar  
**10 u. Viering**  
Voorganger: Ghislain Kasereka (smm)  
Lector: Ronny Van de Gaer  
Samenzang: Guy Saenen  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 6 augustus 2023**  
18e zo door het jaar  
**10 u. Viering**  
Voorganger: Priester Bart Pauwels  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Cécile Van Hoecke  
Zang: Maria Van Eepoel  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 13 augustus 2023**  
19e zo door het jaar  
**10 u. Viering**  
Voorganger: Pr AnthonyJude Okafor  
Lector: François Barrette  
Zang: Eddy Van Espen  
Orgel: Raoul Vereecken

**Dinsdag 15 augustus 2023**  
**OLV Hemelvaart**  
**10 u. Viering**  
Voorganger: Pater Leo De Weerdts sj  
Lector: Lutgarde Frederix  
Zang: Franciscuskoor  
Orgel: Herman Baumers

## SAMEN EROP UIT



## Via begeleiding van een vrijwilliger

Een vrijwilliger kan u mee begeleiden tijdens buitenactiviteit, bvb bezoek aan de stad/museum/tentoonstelling/film.... Dit kan een éénmalige vraag zijn. Vervoer dient te gebeuren via openbaar vervoer of eventueel via een dienst door u georganiseerd, taxi bvb. Ook in het weekend zijn er mogelijkheden. Meer info?

**Coördinator Oppasdienst Lesley Bogaerts**  
Vanden Tymplestraat 35 – Leuven  
Tel. 016 58 16 18 of 016 22 20 14  
lesley@seniorama.be

**Aanwezigheid Lesley**  
Maandagen tussen 9.30 en 12.30u + 13-16.30u  
Woensdagen tussen 10 en 12u + 14-17u  
Vrijdagen tussen 9 en 17u

**Vragen over planning of facturatie** kan u steeds richten naar Lesley. Dit kan het eenvoudigst via mail.

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 30 juli**  
**18de zondag door het jaar A**  
**11 u. viering met CD-muziek**  
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ  
Assistent: Caroline Van Audenhoven  
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 6 augustus  
GEEN VIERING

**Zondag 13 augustus**  
**O.L.Vrouw ten hemel opgenom**  
**11 u. woorddienst met CD-muziek**  
Voorganger: Myriam Neves  
Assistent: Hilde Pex  
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 20 augustus  
GEEN VIERING

## DON BOSCO

**Zondagvieringen om 10.30 u.**  
zo 30 juli  
di 15 augustus - OLV Hemelvaart  
zo 3 september  
zo 17 september  
zo 1 oktober  
zo 15 oktober  
wo 1 november - Allerheiligen  
zo 12 november  
zo 26 november

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

*Er is geen binnenweg of geen instant mystiek.*

*Er is alleen voor ieder van ons de oneindige liefde van God die opwelt in ons hart, en dat is meer dan voldoende.*

**John Main - WCCM Belgium - Info@wccmbelgium.be**

31 juli - 14 en 28 augustus -  
11 en 25 september - 9 en 23 oktober -  
6 en 20 november - 4 en 18 december  
Van 20 uur tot 20.30 uur

Katrien Rombouts  
GSM: 0498 84 10 43  
katrien.rombouts@hotmail.com

Christelijke meditatie Don Bosco:

## Kalenderblaadje

*Stil zitten is de eerste stap weg van egoïsme en van bezig zijn met jezelf en met je lichaam.*

*Zit stil. Je gaat binnen in, daalt af in gebieden van eenvoud in jezelf die je nauwelijks verwachtte te vinden, gebieden van nederigheid in jezelf die je vergeten was. Je vermogen om te zijn als een kind, om vol vertrouwen alle eisen en verlangens*

*los te laten en je woord te blijven zeggen heel de meditatie lang.*

*Neem het woord weer op zodra je het laat vallen. Maak je geen zorgen om de afleiding.*

**John Main - WCCM Belgium - Info@wccmbelgium.be**

## In de schaduw van de dood



Fin (Raymonde) Omblets

**In de schaduw van de dood kom je de waarheid tegen. Alles wat blijft is liefde.**

Op 19 juni 2023 overleed in UZ Gasthuisberg **Fin (Raymonde) Omblets**, (\*Leuven 2 mei 1947), echtgenote van Paul Vancauwenbergh.

Fin verzorgde jarenlang het streeknieuws in Kerk&leven voor Vlierbeek en Bovenlo, waarvan vele artikels ook in onze Frando editie werden geplaatst. Paul Vancauwenbergh was enkele jaren voorzitter van Samana Sint-Franciscus.

Met dank aan dokter Koen Roelands van 't Zwaantje Tildonk,

dokter Karen Van Beeck, personeel en vrijwilligers van palliatieve zorg UZ.Gasthuisberg.

Veel dank aan familie, scrabble-ruummikub-, whist- en bridgevrienden; de zuurstof-bevoorraders, groentenleveranciers, les ex-collègues, Marie-Louise (bezoekster van Samana) en alle bezoekers, mailers en bellers.

Fin koos er voor om haar lichaam af te staan aan de wetenschap. De plechtige uitvaartliturgie vond plaats in de abdijkerk O. L. V. van Vlierbeek in Kessel-Lo op maandag 26 juni.

Een bloemetje hoefde niet, maar wel een gift voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen: BE06 5230 8056 2922 met de vermelding "Fin".

## Vakantieregeling Kerk &amp; leven

Omwille van de jaarlijkse vakantie van drukkerij Halewijn in Antwerpen is dit nummer het tweede vakantienummer dat alle informatie en parochienieuws bevat voor drie weken.

Het huidige blad week 29 bevat dus info voor de drie volgende weken 29, 30 en 31.

**KERK & leven**  
FEDERATIE FRANDO

Vanaf 9 augustus (week 32) verloopt alles terug wekelijks.





## Sangatte



**Sangatte** Vluchtelingenlied.  
Tekst en Muziek: Tucker Zimmerman  
Bewerking Tekst: Gerry De Mol  
Oorspronkelijk geschreven in het Engels,  
vertaald door Gerry De Mol en op plaat ge-  
zet door Oblomow  
<https://soundcloud.com/gerrydemol/oblomow-sangatte-from-the>

Ze kwamen langs Gibraltar het  
bootje spoelde aan  
ze kropen op het strand en zijn de  
nacht stil ingegaan  
sommigen bleven daar, bleven daar  
de and'ren gingen

door langs hete wegen het droge  
Spaanse land  
met droge kleren, zoutig eten hun  
huizen in hun hand  
sommigen bleven daar, bleven daar  
de and'ren gingen  
door de Pyreneeën hoog op smalle  
wegen  
hun voeten heet van bloed rood  
hebben ze de grens gehaald  
sommigen bleven daar, bleven daar  
de and'ren gingen  
door langs autostrades langs  
Bisons Futés  
in kleine hoekjes nachten wachten  
in containers mee  
sommigen bleven daar, bleven daar  
de and'ren gingen  
door tot aan de Noordzee met uit-  
zicht op 't kanaal  
't Beloofde land aan d'overkant ze  
bleven even staan  
sommigen bleven staan, bleven  
staan  
de and'ren gingen  
door de prikkeldraden langs het  
donker pad  
hun hebben en hun houden in een  
handtas ingepakt

de lichten gingen aan gingen aan  
ze hebben nog gelopen langs de  
sporen want daar lag Engeland  
ze werden achterhaald en geboeid  
weer weggebracht  
sommigen bleven daar bleven daar  
de and'ren kwamen  
Ze kwamen langs Gibraltar het  
bootje spoelde aan  
ze kropen op het strand en zijn de  
nacht stil ingegaan  
sommigen bleven daar, bleven daar  
de and'ren gingen  
door langs hete wegen het droge  
Spaanse land  
met droge kleren, zoutig eten hun  
huizen in hun hand  
sommigen bleven daar, bleven daar  
de and'ren gingen door...



## Slotviering van het werkjaar in Sint-Franciscus



Zondag 25 juni ging om 10 uur de  
slotviering van het werkjaar door

in openlucht op de speelplaats van  
de Ark naast de kerk.

Na de viering werd nagepraat bij  
een drankje in de parochiezaal.

## Wij bidden om LICHT

### Geloofsbelijdenis

Door vragen en door twijfels heen  
probeer ik te geloven,  
in God die in mij leeft,  
in het diepst van mijn gedachten  
en die ik soms heel even zie  
in mensen die ik ontmoet.

Geloven wil ik in een God,  
die vader en die moeder is,  
van zwakken de behoeder is,  
die onheil weer tot heil kan maken  
door mensenhanden heen.

Ik geloof in Jezus, een mens vol van  
God,  
in wie God zich laat kennen,  
die ons roept, ons uitdaagt  
te werken aan een wereld  
waar we elkaar de ruimte geven  
kleurrijk, hoopvol en vrij te leven.

Ik geloof ook in de goede Geest  
die warm maakt wat verkild,  
en soepel wat verhard is,  
die ons tot nieuwe mensen maakt.

Ik geloof in de weldaad van elkaar  
vergeven,  
telkens weer uitzicht op een nieuw  
begin.

### Tafelgebed

Wij bidden om LICHT voor de grote  
wereld en voor de stad waar wij wo-  
nen.

NIEUW LICHT - Overall waar de  
stoppen van hoop zijn doorgesla-  
gen.



NIEUW VERTROUWEN - Overall  
waar mensen zich terugtrekken of  
onverschillig worden.

NIEUWE LIEFDE Overall waar de  
aandacht voor elkaar is verflauwd  
waar onrecht een gewoonte gewor-  
den is.

NIEUWE OGEN Om tekenen van  
hoop te zien daar waar het volk om  
gerechtigheid schreeuwt.

Wij bidden om BROOD en WIJN,  
voor iedereen. Voedsel dat kracht  
geeft om door te gaan en om elkaar  
niet los te laten.

Wij bidden om LICHT voor de grote  
wereld en voor de stad waar wij wo-  
nen. Wij bidden om de MESSIAS, de  
nieuwe mens, dat Hij opstaat in ie-  
der van ons en in die ene wereld van  
ons allen samen.

### Bij de communie

Wij zouden alles moeten geven om  
voor elkander in te staan.

Zo zijn wij ooit bedoeld, geschapen  
om niet bij onrecht in te slapen,  
maar toe te zien dat ieder leeft.

*Uit de Don Boscoviering - Gezegend met  
onrust - 1 juni 2023*

## Lichtjes voor vrede

Gratis  
toegang

**ZATERDAG**  
**5 AUGUSTUS 2023**  
19.30 - 22U

Sint-Michiels  
Vredeskerk  
Naamsestr 57a  
LEUVEN

EXPO &  
VREDESKANSEL

Op 6 en 9 augustus 1945 maakten  
twee atoombommen 250000 slacht-  
offers in Hiroshima en Nagasaki  
(Japan) met gevolgen die generaties  
lang nazinderen. Toch staan er al  
**60 jaar kernwapens in België**  
terwijl de nucleaire dreiging brand-  
dend actueel is.

Wat doen die kernwapens na 60 jaar  
nog in ons land?

Op **5 augustus 2023** hoor je tijdens  
de **vredeskanstel** hoe internatio-  
nale veiligheid mogelijk is zonder  
deze massavernietigingswapens  
Met **lampions** en muziek geden-  
ken we die avond, naar Japanse tra-  
ditie, alle slachtoffers van kernbe-  
wapening. Symbool voor de doden  
maar ook teken van hoop op een

vredevolle wereld.

Bezoek de **tentoonstelling** over  
60 jaar kernwapens in België.  
De hele maand **augustus** in de  
Sint-Michiels Vredeskerk  
(gratis toegang, di-zo: 13.30-16.30u)

### Ook op de agenda:

**do 21 sept** : Internationale Dag van  
de Vrede:

muziek, poëzie & lampionnen in  
Abdij van het Park (Leuven)

**za 22 okt** : Nationale actie tegen  
kernwapens in België

meer info: [vredelieven.org](http://vredelieven.org)  
[paxchristi.be/lichtjes](http://paxchristi.be/lichtjes)  
[sint-michiel-vredeskerk.be](http://sint-michiel-vredeskerk.be)



## Het land van woorden



Al maandenlang praten we met kleindochter alsof ze alles begrijpt. Met vragen die we noodgedwongen zelf beantwoorden. We doen haar voorstellen die in onze kraam te pas komen. We leggen haar voor wat we gaan doen, maar voor inspraak bieden we nauwelijks ruimte. Als ze protesteert, kan dat enkel door te huilen.

We vertellen haar wat er in de babyboekjes te zien is en leggen haar

vinger op het poesje of de zon. Als ze stil is en kijkt waarnaar wij kijken, stellen we ons voor dat ze geconcentreerd luistert.

We zien hoe ze opgewonden trappelt als het flesje eraan komt. Hoe ze haar mondje openspelt als er een lepel dichterbij komt. Hoe ze voorpret heeft bij het liedje op opa's knie. Hoe ze opveert als mama of papa in de deuropening verschijnen.

We leggen haar uit waarom we haar luiert verversen, haar slaapzakje aantrekken of haar jasje. We wijzen met onze armen naar het bedje of naar de wandelwagen. Naar de vogeltjes en de blaadjes aan de bomen. We herhalen telkens dezelfde woorden in de hoop dat er iets blijft hangen. We neuriën 'schommelen, schommelen' op de schom-

mel en 'kam, kam, kam' als we het zachte borsteltje door haar haartjes laten glijden.

En dan opeens is het zo ver. Ik zeg: 'Geef het tutje maar aan oma' als ik haar uit bed haal. Ze kijkt me aan met een diepzinnige blik, haalt het tutje uit haar mond en legt het in mijn handpalm. Alleluja! We praten met elkaar!

Ook al zegt ze nog niet echt iets terug, toch helpt het om te weten dat ze steeds meer begrijpt. We zijn aangekomen in het land van de woorden. Vanaf nu zijn de mogelijkheden eindeloos.

Kolet Janssen  
gepubliceerd op 15 november 2022 (<https://www.koletjanssen.be/blog/het-land-van-de-woorden/>)

## SIGARETTENPEUKEN



**Leuven - Kinderen leren over schadelijke impact van sigarettenpeuken**

De milieuorganisatie **BinYour Butts Leuven** heeft een ongevoerd op de Oude Markt en de Grote Markt.

De organisatie wil sigarettenpeuken en ander zwerfpuil bannen uit het straatbeeld.

Om dat te bereiken, ging een tiental vrijwilligers niet alleen meer dan duizend peuken opruimen, ze koppelden er ook een **openluchties aan** voor Leuvense leerlingen.

De kinderen leerden er over de schadelijke impact van sigarettenpeuken op dieren en het milieu.

"Het doorbreken van het taboe rond dit onderwerp en kinderen in staat stellen om geïnformeerde keuzes te maken, is cruciaal om de verdraderlijke invloed van de tabaksindustrie te overwinnen.

*Dringende actie is van cruciaal belang om onze planeet te beschermen en het welzijn van toekomstige generaties veilig te stellen", klinkt het.*

(HSB, @IF) Uit Krant Het Nieuwsblad van 7 juni 2023.

## de Preekstoel



Op 4 donderdagen in juli en augustus om 20 uur in de abdijkerk van Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek Leuven (Kessel-Lo)

Verwelkoming met orgelmuziek vanaf 19.30 uur

Ingeborg Sergeant • 13 juli  
Réginald Moreels • 27 juli  
Julie Hendrickx • 10 augustus  
Koen Geens • 24 augustus

**Réginald Moreels • 27 juli 2023**  
Réginald Moreels (°1949), startte een loopbaan als chirurg in Oostende en werd medeoprichter van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen. Hij was achtereenvolgens senator, staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hij bleef al die jaren ook actief als chirurg in conflictgebieden en stimuleert duurzame ontwikkeling in Beni (Noord-Kivu, Democratische Republiek Congo). Hij richtte hiertoe de organisatie UNICHIR op met als doel het bouwen van een gespecialiseerd zorg-

en opleidingscentrum voor chirurgen. Hij is een man met een groot hart en een onwaarschijnlijk charisma, door velen op handen gedragen.

**Julie Hendrickx • 10 augustus 2023**

Julie Hendrickx (°1977) is als adoptiekind afkomstig uit India. Met veel passie en inleving schreef ze de biografie van haar tante, de bekende missiezuster Jeanne Devos. Het boek werd ook de intrigerende persoonlijke reis van een vrouw die in twee culturen thuis is. Julie is am-

bassadeur in België voor de National Domestic Workers Movement in India. Naast een beklievende biografe is deze goedlachse en energieke persoonlijkheid ook mama en ook werkzaam bij het ACV waar ze strijdt voor rechtvaardige arbeidsvoorwaarden voor werknemers in België.

**Koen Geens • 24 augustus 2023**

Koen Geens (°1958) was tussen 2013 en 2020 achtereenvolgens Minister van Financiën, Justitie en Europese Zaken. In 2019-2020 was hij Vice-Eerste Minister. Hij zetelt op dit moment als volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement, waar hij zich toelegt op Justitie. Sinds 1986 is hij buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven waar hij vennootschapsrecht, financieel recht en deontologie doceert. Daarnaast is hij ook echtgenoot, vader en grootvader. Hij is sociaal-christelijk geïnspireerd en staat bekend om zijn bedachtzame, maar 'to the point' stijl en kan als geen ander de politieke en maatschappelijke actualiteit fileeren door zijn uitgebreide kennis en welbespraaktheid. Zijn politieke palmares is bijzonder uitgebreid, met onder andere een hercodificatie van de basiswetgeving als hervorming van het ondernemingsrecht, het burgerlijk recht en het strafrecht.

## Filmavond in de abdij Vlierbeek



Zomerfilms 'A Bunch of Amateurs'

op zaterdag 29 juli om 22 uur in de Abdij van Vlierbeek, op het grasplein voor 'In den Rozenkrans'.

Een verrassende openluchtfilm op een bijzondere locatie, dat is Zomerfilms. Van 15 juli tot en met 10 augustus kan je twee keer per week op een locatie in Leuven terecht voor een onuitgegeven ontdekking of een bijzondere avant-première. Op zaterdag 29 juli strijkt Zomerfilms neer in de Abdij van Vlierbeek met de vertoning van 'A Bunch of Amateurs'. De Bradford Filmclub bestaat al meer dan 90 jaar. Het ledenaantal van de club van amateurfilmmakers daalt elk jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd gevaarlijk stijgt. De liefde voor film – en voor elkaar – houdt de club nog net overeind. Een documentai-

re vol verrassingen die ontzettend ontroerend, grappig en onvergetelijk portret schildert dan dromers en de kracht van samenhang. De vertoning start om 22 uur.

De zomerfilms zijn gratis toegankelijk. De openluchtfilm wordt getoond op het grasveld voor taverne 'In den Rozenkrans'. Je eigen drank en snacks meenemen mag of je kan ook een drankje consumeren in de taverne.

Wil je comfortabel zitten? Dan neem je best zelf een kampeerstoeltje, kussen of dekentje mee!

Zomerfilms is een project van Fonk vzw, de organisatie achter Cinema ZED, en de Stad Leuven. Zomerfilms maakt deel uit van Het Groot Verlof, de culturele zomerprogramma van Leuven.

## Lamp'art 2023

BUURTWERK 't LAMPEKE PRESENTEERT

# LAMP'ART 2023

Een kunsttentoonstelling in de gangen van het UZ Leuven campus Gasthuisberg.

VAN 22/06/2023  
TOT 11/08/2023

Alle kunstwerken zijn gedoneerd door lokale kunstenaars en bezitters van kunst. De kunstwerken worden verkocht ten voordele van de sociale projecten van Buurtwerk 't Lampeke vzw.

Ontdek de kunstwerken door de pijl limoen te volgen vanaf het onthaal van het ziekenhuis.

Meer info op [www.lampeke.be](http://www.lampeke.be) of scan hier

V.Z. Karin Nelissen, Buurtwerk 't Lampeke vzw, Rijksweg 147, 3000 Leuven

CoronART was een tentoonstellingsproject dat in 2022 plaatsvond, waarbij een paar tientallen werken van Leuvense kunstenaar Noël Lommers verkocht werden, en waarvan de opbrengst volledig naar het sociaal project van Buurtwerk 't Lampeke is gegaan.

Geïnspireerd door het succes van vorig jaar, hebben wij een nieuw format uitgewerkt dat we toepasselijk 'LAMP'ART' hebben gedoopt. LAMP'ART is een tentoonstellingsproject, waarbij verschillende kunstenaars uit het Leuvense werken uit hun eigen atelier hebben geschonken, en waarbij ook particulieren kunstwerken uit hun eigen verzameling ter beschikking hebben gesteld.

Ook nu gaat de opbrengst van de verkoop integraal naar Buurtwerk

't Lampeke uit Leuven, een ankerplaats voor mensen die geconfronteerd worden met armoede en sociale uitsluiting, en een organisatie die u ongetwijfeld kent; zeer recent nog heeft Buurtwerk 't Lampeke de prijs 'Armoede uitsluiten' gekregen vanuit Welzijnzorg.

Mede namens Karin Nelissen, coördinator van 't Lampeke, nodigen wij u hierbij graag uit om een bezoek te brengen aan LAMP'ART.

De tentoonstelling vindt plaats in de gangen van het UZ Gasthuisberg in Leuven (best de pijlen 'limoen' volgen), en dit vanaf donderdag 22 juni 2023 tot en met vrijdag 11 augustus 2023.

Dany De Baere, initiatiefnemer LAMP'ART