

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

HERFSTWANDELING SINT-ANTONIUS - Sint-Kamilluswandeling



Voor het tweede jaar op rij is ons jaarlijks herfstweekend figuurlijk in het water gevallen omwille van corona. Spijtig maar we moeten het veilig houden. Maar niet getreurd want voor vol-

gend jaar heeft Patrick al alles kunnen regelen met de jeugdherberg in Maldegem.

Noteer in jullie agenda: van vrijdag 28 oktober tot zondag 30 oktober 2022. En maar hopen dat tegen die tijd alles in orde is.

En Patrick bleef niet bij de pakken zitten.

Op zaterdag 6 november heeft hij als alternatief een wandeling georganiseerd: **de Sint-Kamilluswandeling** van zowat 7,5 km.

Deze wandeling is genoemd naar

het psychiatrisch instituut Sint-Kamillus.

Kijk maar eens op:

<https://www.bierbeek.be/activiteiten/detail/123/sint-kamilluswandeling>

En na de wandeling was er nog een fijne verrassing met dank aan Kaat en Bart voor het warme onthaal en Caroline en Hubert voor de logistieke ondersteuning.

Ook aan Patrick hartelijk dank voor dit toffe initiatief.



INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD (Deel 2)

Don Bosco – Viering van zondag 14 november 2021

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven,

Gezegend de woorden geladen met kracht
Gezegend jij mens, hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.

Gegroet en gezegend in naam van de eeuwige Vader-Moeder-Zoon en heilige Geest.

Het einde van het kerkelijk jaar nadert. Volgende zondag is het feest van Christus Koning en daarna begint de Advent en de actie van Welzijnzorg. Elk jaar worden dan lezingen voorgesteld over de eindtijd of Apocalyps. Er zijn beelden van verschrikking en geweld, en tegelijk zit er iets van belofte en van omkeer. Terwijl mensen in het donker staren en verpletterd leven in uitzichtloosheid is God al bezig met een nieuwe toekomst.

De teksten waren geschreven voor mensen die de toekomst somber inzien en vrezen dat nog meer geweld en angst zal gaan regeren. De rampen die beschreven worden, het dreigend onheil, het is herkenbaar als je kijkt naar het wereldgebeuren vandaag:

Het is niet vanzelfsprekend om de apocalyptische teksten te lezen als 'goed nieuws', maar we zullen proberen.

Vervul dit huis met hart en geest

Vervul dit huis met hart en geest met aandacht voor de kleinen. Dat al wie hier naar binnen gaat hen noemen zal de zijnen.

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht

Geef taal en toon aan dromen, geef stem aan wat verborgen bleef, Laat hier je rijk maar komen.

Wees kracht en troost voor jong en oud, dat niemand hoeft te vrezen, als hij zich inzet voor jouw rijk,



want dood heet daar 'verrezen'.

Lezing uit het evangelie zoals het opgetekend is bij Marcus.

Jezus spreekt zijn volgelingen toe: Ze moeten zich niet laten bang maken. Ze kunnen tegenslagen meemaken omdat ze volgeling van Jezus zijn. Zij zullen terechtstaan omwille van Hem. Ze moeten volhouden en zullen gered worden en door hen zal de Heilige Geest spreken.

'Dan zal men de mensenzoon op wolken zien komen met veel macht en heerlijkheid. Dan zal Hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.'

Woordje – Lees in parochieblad van vorige week

Beschrijving van onze choquerende tijd. De tekst van Marcus nader bekeken. Welke hoopvolle dingen krijgen we te zien: Symbolische acties: Wapenstand, Vrouwendag, 11.11.11 campagne. Gemeenschap vormen om elkaar te troosten en te sterken.

Bij wijze van geloofsbelijdenis:

Wek mijn zachtheid weer, geef mij t'rug de ogen van een kind dat ik zie wat is en mij toevertrouw, en het licht niet haat.

Lied van solidariteit

Laat elk talent beschikbaar zijn
En ieder mens te vinden zijn
Om onrecht, oorlog, martelpijn
Met woord en daad te weren.

Dat al wie in God geloofd
En in zijn rijk aan ons beloofd
Met inzet van hart en hoofd
Zich tot de minste keren

Laat ieder deel van leven zijn
Van sterk tot zwak van groot tot klein
Laat ieder meesterdienaer zijn
Verlegen om de vrede.

Tafelgebed

We zijn hier bijeengekomen rond een tafel van solidariteit. We geven onze tijd, energie, onze inzet. Tekenen van onze bereidheid en verbondenheid, samengebald in brood.

Wij denken dankbaar aan Jezus van Nazareth, aan wat Hij voor mensen betekend heeft.

Zijn woorden van hoop blijven gehoord. Zijn daden van goedheid blijven aanstekelijk werken. Zijn aanklacht tegen kwaad en onrecht blijft onrustig maken. Zijn keuze voor kleine mensen wordt ook onze keuze. Zijn trouw ten einde toe wordt onze kracht. Hem brengen wij hier weer ter sprake en wij blijven vertellen hoe Hij, vlak voor zijn dood zijn leven samenvatte, toonde wie Hij was en wie hij blijven wou. Hij nam het brood, brak het en verdeelde het onder zijn vrienden en zei: Neem van dit brood en eet ervan: dat ben ik, mijn leven voor u gegeven.

Doe dat ook. In zijn geest zijn wij hier samen en wij bidden: Dat het nieuwe verbond dat in dit gebaar gegroeid is, in ons verder mag gaan. Dat het teken dat wij hier stellen werkelijkheid mag worden in ons dagelijks bezigzijn.

Dit vragen wij voor allen die naast ons in het leven staan, voor hen die ons zijn toevertrouwd, voor hen die van ver of van dichtbij met ons te maken hebben, en voor de grote mensenwereld die Gij ons in handen hebt gelegd.

Laat ons dan zingend bidden: **Onze Vader**

Lied van solidariteit

Dat niemand in dit bestaan
apart en eenzaam hoeft te staan;
dat allen met allen gaan,
met hart voor lijf en leden.

Laat alle kracht gebundeld zijn
en liefde niet gekunsteld zijn,
om dwars door leugen, schone schijn
een wereld op te bouwen,
waar tweedracht en haat verstomt
en recht niet langer wordt verkromd
zodat er een einde komt
aan wee-geroep en rouwen.

Slotbezinning: Psalm 46

God onze toevlucht en kracht

De aarde verandert. Hij niet.
Bergen vallen in zee, zeeën razen
en tieren.

Maar Hij is een vaste burcht
een stad op rotsen gevestigd
in tuinen gespreid
blinkende stromen doorstromen
Hem
dwars door zijn midden.

God onze toevlucht en kracht

Hij gaat iets doen.
Hij is als morgenlicht
met een groot voornemen op weg
gegaan:
einde oorlog.

Hij heeft de stormwind bevelen
alle wapentuig bijeen te waaien

van waar ook ter wereld
gigantische belten

Hij steekt er de brand in:
vreugdevuur, hoog laat het op
diep dooft het uit
einde oorlog.

God onze toevlucht en kracht.
(Huib Oosterhuis, 150 psalmen vrij, p. 84)

Leve het leven

Leve het leven
meer dan slaafs bestaan. In het licht
geheven uit de dood vandaan, vieren
wij de dromen aan ons doorverteld,
dat de dag zal komen van verstoord
geweld.

Leve het leven: 't uur van vrijheid
slaat. Leve het lieve leven
dat de dood weerstaat
Leve die treuren
arm en klein van geest. 't Staat nu
te gebeuren dat de pijn geneest van
wie werd geslagen, vervolgd en onderdrukt.
Na de nacht zal 't dagen-
opstanding gelukt.

Lang zal hij leven, die verrijzenis
vindt. Leve lang het leven dat van-
daag begint.

Jan Vanopbergen

Zending en zegen

Nu wacht een wereld vol vragen.
Luister met aandacht en kijk met
je hart. Liefde alleen vindt een ant-
woord, dat kan verzachten wat kil is
en hard.

Laten we elkaar zegenen in de naam
van de eeuwige, vader, moeder,
zoon en geest en hernemen het
keervers van bij de voorbeden:

Dat wij op iedere plek steeds met
minzaamheid komen. Dat wij ver-
bonden en zegenend gaan.

(Kris Gelaude en Jos Bielen)

Viering Don Bosco: Lieve Neukermans

ADEMPAUZE

Don Boscoparochie Kessel-Lo

Lieve Neukermans

Dag allen,

Wijsheden die we kregen via Fem-
ma-Wereldvrouwen, op de uitwaai-
tocht

* **'Tussen verdriet en veerkracht'** in
Lembeek (Halle)

Als je geen woorden vindt, begin
met te luisteren,
Als je naar inzicht zoekt, open de
ramen,

Als je geen uitkomst ziet, leer om te
wachten,

Als je weinig geduld hebt, oefen het

zaaien en oogsten,
Als je geen inspiratie vindt, ga dan
de straat op.

Altijd is er een weg.

Als je een droom hebt, durf te sprin-
gen,
Als je met vragen hebt, ga ermee in
de wind staan,

Als je soms vleugels mist, kijk ge-
noeg naar de wolken,
Als iets moet groeien, laat het zijn
gang gaan,
Als iets je lief is, hou het niet vast.
Altijd is er een weg.

Kris Gelaude
(**Uit: Zonder woorden kan je niet**)

WAT IS HET VERSCHIL ?



Een pater en pastoor zijn altijd ook
priester, maar een priester niet al-
tijd pater of pastoor. En een pastor
dan? Of een broeder? Vijf op een rij.

Priester: komt van het Latijnse *pres-
byter* en betekent letterlijk 'oudere'.
In de vroege kerk vormden de ou-
deren een adviesraad voor de 'epis-
kopus'. Die kon zo'n oudere toe-
stemming geven om voor te gaan
in de eucharistie, waardoor pres-
byter ook *voorganger* ging beteke-
nen. In de katholieke traditie is
een priester een man die van een
bisschop de priesterwijding ont-
vangen heeft. Priesters kunnen sa-
cramenten toedienen, zoals de eu-
charistie. Het priesterschap is een
roeping en een levenskeuze, geen
functie. Een priester kan benoemd
worden tot pastoor. Dat is wel een

functie. In principe zijn zowat alle
functies in de samenleving moge-
lijk. Heel wat priesters werken in
scholen en aan universiteiten.

Pastoor: komt van het Latijnse *pas-
tor* en betekent herder. Een pastoor
draagt verantwoordelijkheid voor
een parochie. Samen met een team
van geëngageerde gelovigen bouwt
hij de pastorale activiteiten uit zo-
als catechese, ziekenzorg en soli-
dariteit in de geloofsgemeenschap.
Uiteraard gaat hij ook voor in de
eucharistie van de geloofsgemeen-
schap in de parochiekerk(en).

Pastor: met 1 letter minder is 'pas-
tor' in principe een synoniem van
pastoor, maar hiermee wordt door-
gaans (in Vlaanderen meer dan in
Nederland) een niet gewijde man of
vrouw aangeduid die gezonden is
door een bisschop om een pastora-
le taak op te nemen. De term ont-
stond in de jaren '80 in het kader
van de uitbouw van de zielzorg in
de gezondheids- en welzijnzorg.
Daar spreken we ook van *zorgpasta-*

res. Mensen die pastoraal werk doen
in parochies worden parochieassis-
tent genoemd.

Pater: is Latijns voor *vader*. Een pa-
ter is een priester die behoort tot een
religieuze orde of congregatie. Een
pater is dus een reguliere priester.
Hij valt onder een religieuze regel
en het gezag van de overste van zijn
gemeenschap. Dit in tegenstelling
tot de seculiere priester, die onder
de verantwoordelijkheid van de bis-
chop valt.

Broeder: een monnik, klooster-
ling, missionaris of lid van een reli-
gieuze congregatie die géén priester
is. Om het ingewikkeld te maken: in
monastieke gemeenschappen zoals
de trappisten of benedictijnen laten
de priesters zich liever geen pater
maar wel broeder noemen. Hooguit
mag je voor hun naam de aanspre-
king *dom* gebruiken.

Lieve Wouters
gepubliceerd op www.kerknet.be op dins-
dag 31 augustus 2021



Femina-Wereldvrouwen © Femina.be

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

KU LEUVEN

Vicerector **Peter Lievens**, afgevaardigde van de rector in de Raad van Bestuur van UDLL en tevens lid van het universitaire overlegcomité inzake de problematiek van de coronatoestand, heeft mij gecontacteerd aangaande de lezingen van het Algemeen Programma van UDLL.

Het is vanuit het universitair overlegcomité, dat gisteren vergaderd heeft, dat de sterke aanbeveling is gekomen naar het bestuur van UDLL om **de lezingen vanaf nu tot Kerstmis te organiseren onder vorm van webinars** en dan eind december de situatie opnieuw te evalueren. Om voor de sprekers toch een beperkt klankbord in de aula te voorzien, wordt aan de bestuursleden van UDLL toelating gegeven de lezing bij te wonen in de aula, op ruime afstand van mekaar.

Het bestuur van UDLL heeft begrip voor deze sterke aanbeveling van de universitaire overheid gezien de steeds escalerende situatie inzake coronabesmettingen en ge-

zien het feit dat onze cursisten allemaal senioren zijn (65-95 j), de groep met het hoogste risico.

Daarom heeft het UDLL-bestuur met spijt in het hart beslist dat, tot nader order, de UDLL-lezingen zullen doorgaan op het voorziene tijdstip, maar onder vorm van een webinar dat live gestreamd wordt.

Om in te loggen voor de livestreaming klikt u op volgende link:

<https://livestream.kuleuven.be/?pin=424183>

De livestreaming start om 13.40 u met de mededelingen en vanaf 14 u volgt dan de lezing. U kan uw vragen voor de spreker per e-mail sturen naar vragenuddl@gmail.com.

Om de opname van de lezingen achteraf (vanaf de dag na de lezing) te bekijken klikt u op volgende link: <http://www.udllezingenap.be>.

U geeft de volgende gegevens in: **Gebruikersnaam of e-mailadres - Wachtwoord** en klikt daarna op login.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten, namens het Bestuur van UDLL, **em. Prof. Alfons Verbruggen Voorzitter UDLL**

Lezingen van december 2021

***De wetenschap achter bier en biërgist. Hoe gist-onderzoek leidt tot nieuwe inzichten in de genetica, en betere pintjes**

Dinsdag 14 december 2021

Prof. Kevin Verstrepen – KU Leuven – *Farmacie – ingenieurswetenschappen – Microbiële en plantengenetica*

***Naar een lichaamseigen vaccin tegen kanker?**

Dinsdag 21 december 2021

Prof. Damya Laoul VUB, *Groepsleider Tumormorimmunologie, VIB (Vlaams Instituut voor Bio technologie)*

***** Opgelet Kerstvakantie – Geen lezing op dinsdag 28 december 2021**

***Heinrich Ignaz von Biber (1644-1704) en zijn 53-stemmige Missa Salisburgensis (1682)**

Dinsdag 04 januari 2020

Em. Prof. Ignace Bossuyt – KU Leuven – *Faculteit Letteren - Musicologie*

LEUVENSE KERSTMARKT GAAT NIET DOOR



Leuvense Kerstmarkt gaat niet door © hln.be

De organisatoren van de Leuvense Kerstmarkt hebben beslist om de editie van eind dit jaar te annuleren. Reden is uiteraard de vierde coronagolf en het staat in de sterren geschreven dat er nog grote events zullen volgen.

'Enerzijds zijn er de verschillende coronamaatregelen die een gezellige kerstmarkt in de weg staan: afstand houden, de mondkemperplicht, de scan van het Covid Safe Ticket...

Maar belangrijker nog is de nood-

kreet uit de zorgsector. De alarmerende stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames heeft ons aan het denken gezet.' zegt **Marc Pinte** van vzw Leuvense Kerstmarkt.

We staan weer voor een lange coronawinter. De geslaagde vaccinatiecampagne heeft dat niet kunnen voorkomen. We zouden ook kunnen beginnen met extra capaciteit uit te bouwen in de intensieve zorg, inclusief opleiding van medisch personeel, maar die optie wordt blijkbaar zelden overwogen.

Gezien de hardnekkigheid van het coronavirus en de beperkingen van de vaccins zou dat kunnen bijdragen tot een samenleving die ook in de winterperiode blijft draaien.

Uit de tekst van **Bert Mertens** - *Passe-Partout Leuven* – 24 nov. 2021

Foto: **Dirk Sevenants**

EERSTE DOKTERES IN ONS LAND



Dokteres Isala Van Diest © Het Nieuwsblad

De Leuvense Isala Van Diest was de eerste vrouwelijke arts van België. 137 jaar geleden gaf een Koninklijk besluit haar de toestemming haar beroep uit te oefenen.

Isala was geboren in Leuven in 1842 – als dochter van een arts en een moeder die actief was in tal van progressieve, feministische organisaties.

Omdat ze in België niet kon inschrijven voor een medische opleiding vertrok ze naar Zwitserland en studeerde drie jaar later af als dokter in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde. Na haar jarenlang werk in een opvanghuis voor vrouwen, opende ze in 1886 eindelijk haar eigen praktijk.

Museum M bezit een familieportret van haar en wil een straat naar haar noemen.

'Bij de ontwikkeling van de Hertogensite bestaat het plan een plein naar haar te vernoemen', zegt **Lies Cormeillie**, schepen van Leuven.

Uit het artikel van **Hannelore Smits** - *Krant Het Nieuwsblad* 25 november 2021

Allemaal anders

Leraars weten het allemaal. Ga om het even welke klas binnen en je ontmoet twintig of meer heel verschillende mensen. Elk met hun eigen kronkels en dromen. Met je eigen kinderen is het precies zo. Ook al krijgen ze grosso modo dezelfde opvoeding, ze reageren er elk heel anders op.

Elke mens is uniek. Dat maakt van elke ontmoeting een avontuur. Pas de laatste jaren begin ik te beseffen dat dit niet alleen voor mensen geldt. De ene spin in mijn tuin weeft een onberispelijk net, de andere maakt er een rommeltje van. De ene merel fluit volop ook als ik vlakbij ben, de andere vlucht schichtig weg zodra ik de deur opendoe. De ene bij treuzelt en trippelt minutenlang vooraleer ze een bloem binnenwandelt, de andere stort zich roekeloos tussen de meeldraden. De ene koe kijkt je dom en onbewogen aan als je voorbijkomt, de andere snuift vriendelijk goedendag.

Zelfs planten hebben elk hun karakter. De esdoorn op onze stoep is een durver. Zijn blaadjes lopen al uit als zijn vriend, een paar meter verderop, nog kale takken toont. Als er lentevorst komt, moet hij dat bekopen met bevroren blaadjes en opnieuw beginnen. Maar als het meevalt, staat hij als eerste in het groen te pronken. Mijn ene cactus verrast me met een bloem, terwijl zijn zus op dezelfde vensterbank geen krimp geeft.

Vroeger dacht ik dat het een antropomorfisme was, maar inmiddels weet ik beter. Er zijn echt overmoedige en voorzichtige bomen. Er zijn sociale en verlegen merels. Er zijn blijde en depressieve cactussen.

Net zoals bij mensen. Alleen met veel geduld kun je dat soms een beetje bijsturen.

Kolet Janssen (https://www.koletjanssen.be/blog/allemaal-anders/) gepubliceerd op 2 november 2021

Wonen in Leuven: Leefbaar voor iedereen?

Actualiteitscafé
WONEN IN LEUVEN
LEEFAAR VOOR IEDEREEN?

Gesprek met Lies Corneillie,
Leuvense schepen voor Wonen, Gelijke Kansen en Mondiaal Beleid.

Verhalen van 'solidaire verhuurders'
uit de gemeenschap van Filosofenfontein.

Maandag 20 december om 19u in het WERELDCAFÉ COOP

Organisatie: Filosofenfontein in samenwerking met Wereldcafé in het kader van adventsactie Welzijnszorg.
Inschrijvingen: www.filosofenfontein.be
Toegang: 5€ (bij inschrijving vooraf per overschrijving)
Reserveer eventueel ook online een maaltijd vooraf (om 18u: 16€ ter plaatse te betalen)

Helleputteplein 2, 3000 Leuven

***Actualiteitscafé Wonen in Leuven: Leefbaar voor iedereen?**

In het kader van de Welzijnszorg-campagne.

-Gesprek met **Lies Corneillie**, Leuvense schepen van Wonen, Gelijke Kansen en Mondiaal Beleid

-Verhalen van 'Solidaire verhuurders' uit de gemeenschap van Filosofenfontein

Maandag 20 december 2021 om 19 u in het Wereldcafé, Helleputteplein 2 te Leuven

Organisatie: Filosofenfontein in samenwerking met Wereldcafé.
Inschrijvingen: www.filosofenfontein.be

Toegang: 5 euro (bij inschrijving vooraf per overschrijving)

Reserveer eventueel ook online een maaltijd vooraf (om 18 u: 16 euro ter plaatse te betalen)

Wat is het actualiteitscafé van Filosofenfontein?

Filosofenfontein is een geëngageerde gemeenschap rond het Dominicanenklooster te Heverlee. Met het actualiteitscafé willen we met andere zinzoekers in dialoog gaan over actuele maatschappelijke kwesties. Elke activiteit combineert degelijke achtergrondinformatie, debat, zingeving en de kans om als 'wakker burger' haalbare stappen te zetten die bijdragen aan concrete oplossingen.

Wonen in Leuven: leefbaar voor iedereen?

Alle sociale organisaties in Vlaanderen zijn het erover eens: het grootste knelpunt in de armoedebestrijding is de onbetaalbaarheid van wonen. Leuven vormt hierop geen uitzondering.

Welzijnszorg voert al voor het tweede jaar op rij campagne rond het recht op wonen. De gemeenschap van Filosofenfontein wil hierrond ook kleur bekennen. Op 20 december gaan we hierover in dialoog met schepen Lies Corneillie van Wonen, en zoeken we naar concrete handvatten voor actie.