

KERK & Leven

41

2021

WEEKKRANT

13 OKTOBER

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

ALS PELGRIM ONDERWEG



Deze zomer kwam theoloog Bert Roebben uit Leuven even onder de aandacht in ons Leuvens kerkland-schap. Een maand lang legde hij zijn les- en studieopdrachten in binnen- en buitenland neer om een stuk van de weg naar Compostela te stappen.

Vanuit zijn woonplaats vertrok hij op zijn eentje naar Vézelay. Dat was een haalbare kaart en bovendien is Vézelay een belangrijke plek op

de Camino Franca, de belangrijkste pelgrimsweg dwars door Frankrijk naar Compostela toe. De eeuwenoude prachtige basiliek boven op de heuvel getuigt hiervan. We blikken met Bert terug op zijn ervaringen. Wij kenden net ook die jaarlijkse trek van zovele mensen die tijdens de vakantie weg trekken. Wat drijft de mens toch om voortdurend op weg te gaan? Wat drijft zovele mensen om te gaan pelgrimeren?

Een oud en diep verlangen

“Ik zal het niet verhullen.” Zo verkapt Bert ons. “Ik droomde al lang om eens de weg naar Compostela te gaan. Ik ben iemand die graag rondreist en nieuwe streken verkent. In mijn Chirotijd vond ik kaartlezen al heel plezant. Maar ik vond het nu vooral een uitdaging om alleen met mezelf onderweg te zijn. Corona heeft daarbij zeker geholpen. Er kwam ruimte om dat verlangen waar te maken. De coronatijd was voor mij een moment van herbronning. Ik voelde dat ik ouder begon te worden en dan bekijk je soms ook de dingen in je leven met andere ogen. En bovendien had ik als theoloog gevulde jaren van onderzoek, colleges geven, boeken schrijven achter de rug. Als theoloog wil je de realiteit van het geloof en van gelovig zijn dieper doorgronden. Voor mezelf kan dat niet zonder gelovig te zijn en vanuit mijn eigen gelovig zijn, inzicht proberen te krijgen. Voor mij is gelovig zijn trouwens levenslang op weg gaan. Het letterlijk op weg gaan geeft hier een eigen dimensie aan, laat toe dat je dichterbij deze essentiële ervaring. Ik mocht alleen onderweg gaan met mezelf. Ook al is dat nooit alleen. Zovele supporters thuis gingen met me mee. En als gelovige is het een sterke ervaring dat God met je mee gaat.”

Je gaat nooit alleen op stap

“Ik vertrok op Pinksteren met een Pelgrimszegen in de kerk van Blauwput, de geloofsgemeenschap waarmee ik mij verbonden weet. Ik kon al heel snel ervaren hoe geloven een heel lichamelijke ervaring kan zijn. Je wordt immers gedwongen om voortdurend naar je lichaam te luisteren en je voeten te volgen. Wanneer je dat niet doet, stopt de tocht al vlug. Je gaat op stap met zoveel en zovelen in je gedachten. Vooreerst vrouw en kinderen. Via facebook lukt het vandaag natuurlijk gemakkelijk om dagelijks een kort contact te realiseren. Hun

aanmoediging waren belangrijk. Maar een maand lang zijn ze toch ook ver van je weg. Veel mensen vroegen mij om tijdens mijn tocht aan hen te denken, zeker op bijzondere plaatsen. ‘Wil je voor ons bidden?’, klonk het. Je wordt voorspreker.”

“Even belangrijk is het gesprek dat je zelf met God aangaat. De momenten dat je voeten zeer gaan doen, blaren steken, dat je gaat afzien... waren hierbij zeker aanleiding. Toen ik op een moment echt naar de dokter moest om mijn voeten te laten verzorgen, kwam ik heel dicht bij mijn eigen kwetsbaarheid te staan. Een smeekgebed wordt dan heel authentiek. Maar andere momenten hielpen hierbij eveneens. Gewoon het alleen op stap gaan, in eenzaamheid, maar niet vereenzaamd. Je ervaart dat je stappend lichaam al bidt. Op zulke momenten ga je vaak naar woorden zoeken. Ik zing graag. Vaak gaf ik het zingend woorden met liederen die doorheen mijn leven zijn gaan spreken, soms met psalmen die ik vaak gelezen of uitgesproken had en die in deze omstandigheden tot leven kwamen. Wie wordt op zulke tocht niet verast door de schoonheid van de Schepping? Misschien kon dit allemaal omdat ik bewust op stap ging met een duidelijk religieus doel en ik hiervoor aanspreekbaar ben.”

“Ik wil nog even iets zeggen over de andere pelgrims. Dat zijn boeiende ontmoetingen. Er is steeds iets van een ‘elkaar verstaan’. Levensverhalen worden gedeeld. Verbondenheid wordt tastbaar. Dat geldt ook voor de mensen waarbij je soms gastvrijheid mocht genieten. Een slaapplek vinden was niet altijd evident want omwille van corona waren de helft van de pelgrimsverblijven gesloten. Ik moest me soms behelpen met een bed and breakfast en een enkele keer zelfs een hotel. Maar andere keren was het alsof ik door engelen werd opgevangen. Ik zie dan vooral een dame met Poolse roots voor ogen, waar

ik op een cruciaal moment mocht thuiskomen en waar ik voelde hoe zij de pelgrims die bij haar aanbevalden, doorgrondde. De mensen die ons ontvingen waren soms net als wij op zoek naar levenskwaliteit. Ze deelden hun levensverhaal eveneens. Onze wegen als pelgrims kruisten elkaar.”

Thuiskomen

“Terug thuiskomen was niet evident. Een maand ben je te voet onderweg en dan sta je ineens na een treinreis van zes uur thuis. Ik bleef gelukkig nog een paar dagen in Vézelay om alles al even te laten bezinken en tot rust te komen. Ik liet mij dragen op de gezangen van de ‘Moniales de Jérusalem’ die in de basiliek van Vézelay hun gebedsmomenten houden. Bij wonder mocht ik ze eveneens delen op mijn terugreis bij een halte in Parijs waar ik moest overstappen en wat tijd tot het vertrek van de volgende TGV over had. Ik stapte zomaar een kerk binnen waar deze monniken eveneens hun gebed deelden. Ik wist het niet op voorhand.”

“Thuis kom je onmiddellijk in een ander ritme terecht. De verplichtingen wachten weer, al was het door een volle mailbox. Maar deze pelgrimstocht heeft de nood aan verstillig bij mij weer aangescherpt. Alleen al omdat ik de aanwezigheid van God mocht voelen tijdens mijn tocht. Dat was zo waardevol. Mijn pelgrimstocht gaat verder. Al was het doordat ik een andere pelgrim nu aan het volgen ben die haar tocht naar Compostela aan het verder zetten is. Op weg gaan, met mensen meegaan... is dat niet een deel van de missie van ons als gelovigen. Deze betekenis toonde zich voor mij, gewoon doordat ik het daadwerkelijk ging doen.”

Tekst: deken Patrick Maervoet - Bron: Kerk en Leven (editie Leuven) Foto: Bert Roebben

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of licfost op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 17 oktober
29ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 24 oktober
30ste zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 17 oktober
29ste zondag door het jaar B
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 24 oktober
30ste zondag door het jaar B
11 u. viering met koor- en samenzang
Intentie: Gilbert Theys, Albert Parrys
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.
Zondag 24 oktober 2021
Maandag 1 november 2021 – Allerheiligen
Zondag 14 november 2021
Zondag 28 november 2021

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Een laadpaal voor het leven



KERK&leven

Luk Vanmaercke – hoofdredacteur van Kerk&leven, geeft toelichting over de volgende jaarkeuze:

Een laadpaal voor het leven

Ons persoonlijke en kerkelijke leven kende het voorbije anderhalve jaar een slopende periode.

Het coronavirus ontregelde alles wat ons dierbaar was en leidde soms tot moedeloosheid. Op zulke momenten ontdekken we wat ons dierbaar is en waaruit we energie en hoop putten.

Met **Kerk&leven willen** we de wekelijkse leverancier van positieve energie zijn voor onze lezers. Een laadpaal voor het leven, als het ware. Wie in ons blad leest over al het goede, mooie en waardevolle in de samenleving, binnen en buiten de Kerk, voelt zich helemaal opgeladen. Onze artikels – lokaal, diocesaan en nationaal – proberen een voedingsbron te zijn voor harten en geesten.

Een laadpaal voor het leven sluit natuurlijk ook aan bij de tijdsgeest. Fossiele brandstoffen verdwijnen langzaam naar de achtergrond, klimaatvriendelijke energie neemt het

over. Hoewel we de link met het klimaat niet letterlijk leggen, tonen we ermee aan dat **KERK&leven ook** in die ommekeer vooroploopt, met een knipoog naar de encycliek *Laudato si'*.

Op de foto zien we een jongeman die blijgezind **KERK&leven leest** terwijl zijn wagen een oplaadbeurt krijgt. Twee laadbeurten tegelijk dus, een letterlijke voor het voertuig en een figuurlijke voor de eigenaar. Zijn glimlach maakt duidelijk dat hij er deugd aan beleeft en straks er weer een weekje tegenaan kan. Precies zoals onze lezers.

Ook in 2022 willen wij heel graag hun laadpaal zijn. Elke week vallen we bij onze abonnees in de bus, als opkikker in een samenleving die wel wat positiviteit kan gebruiken. *Moedig de mensen uit uw parochie of pastorale eenheid dus zeker aan hun abonnement te verlengen of voor het eerst een abonnement te nemen.*

Samen schenken we de samenleving een laadpaal voor het leven.

De Drukkerij Halewijn stuurt aan alle geabonneerden van het parochieblad Kerk&leven een abonnementsbrief met naam en adresgegevens en overschrijvingsnummer.

Deze brieven worden u doorgezonden in week 44 (03/11/2021)

Schrijf dan wel zeker in voor eind november 2021 om geen enkel nummer van het Parochieblad te missen.

Bezinningsmomenten St-Franciscus



UITNODIGING BEZINNINGSMOMENTEN HERFST 2021

Stilaan kunnen we de draad van het gewone leven weer opnemen. Wat coronatijd ons zeker geleerd heeft, is het belang van tijd maken voor mekaar, voor God.

Dit willen we een speciale plaats geven op 3 bezinningsmomenten gedurende de komende maanden. Samen met jullie blikken we dan in gebed terug op datgene wat de voor-

bije week ons gebracht heeft aan mooie en minder mooie momenten. Deze gebedsmomenten sluiten we vriendschappelijk af met een tasje koffie of thee.

Data van afspraak:
De vrijdagen **22 oktober, 19 november en 17 december 2021, telkens om 19.30u in de kleine kapel in onze kerk.**

WELKOM!
Denise

MEDITATIEGROEP
DON BOSCO

*Min de stilte in uw wezen, min de stilte die bezielt.
Zij die alle stilte vrezten, hebben nooit een hart gelezen,
hebben nooit gekniel.
Stilte is aanbidding...*
Guido Gezelle

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum** om 20 u. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand oktober: maandag 25
Maand november: maandag 8 en 22
Maand december: maandag 6 en 20

STARTMOMENT

CAMPAGNE

WELZIJNSZORG



Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Daarom zoomt Welzijnzorg hierop in tijdens de campagne van 2021.

Ontdek de signalen van mensen in armoede, hoe onleefbaar wonen is in de regio en wat je kan doen tijdens onze campagne. Op het startmoment inspireren we je met het campagnemateriaal en stellen we enkele actiemodellen voor. Je krijgt prikkelende getuigenissen te horen van onze campagneprojecten en de Welzijnsschakels.

Het startmoment gaat **op 4 oktober** door in het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Je bent welkom vanaf 18.30 uur. Inschrijven is gratis, maar verplicht. Dit kan via de website www.samentegenarmoede.be. Je kan ook altijd contact opnemen met Sylvie Vanderhoydonck, sylvie.vanderhoydonck@welzijnzorg.be - 0472/87.37.17

KALENDERBLAADJE

De boodschap van het evangelie is veeleer dat de mens in vrijheid verantwoordelijk, angstwekkend verantwoordelijk, is aan een God wiens kracht in zwakheid en lijden tot voltooiing komt.

Robinson

WAT VERTELT DE DOOFSTOMME ONS?



Zondagsviering van 12 september 24ste zondag door het jaar B
Lezingen: Jes. 35, 4-7a en Mc. 7, 31-37
 Viering samengesteld door Lieve, Teejo en Majo

Welkom

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
 Gezegend de woorden geladen met kracht.
 Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeenbrengt.
 Gegroet en gezegend in naam van de Eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.

Intredelielied: Vrede voor jou

Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrij uit.
 Niemand te veel, niemand te weinig,
 Niemand te groot, geen één te klein.
 Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
 tot ooit en overal wij leven van elkaar!

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, jij die de hele wereld draagt.
 Kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt: tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit gezien, aangevaard te zijn.

Eerste lezing: Jes. 35, 4-7a

Spreek tot allen die de moed verloren hebben:
 "Wat moed en vreest niet:
 God komt om te vergelden en om u te redden."

Tussenzang: de steppe zal bloeien

De steppe zal bloeien.
 De steppe zal lachen en juichen.
 De rotsen die staan
 vanaf de dagen der schepping
 staan vol water, maar dicht.
 De rotsen gaan open.
 Het water zal stromen,
 het water zal tintelen, stralen,
 dorstigen komen en drinken.
 De steppe zal drinken.
 De steppe zal bloeien.
 De steppe zal lachen en juichen.

Evangelie: Mc. 7, 31-37

Jezus geneest een doofstomme

Woordje

(Zie voor het eerste deel in parochieblad 40)

Waar vinden we vandaag ruimte en tijd van stilte, van innerlijkheid, van stilstaan bij het fundamentele van ons leven? We worden over-

stelt door de verschrikkelijke beelden in Kaboel, Haïti, Somalië. Ook bij ons hoorden van de lange hongerstaking van asielzoekers in de Begijnhofkerk in Brussel, met hun dringende vraag gehoord te worden. Er is zoveel lijden bij mensen die slachtoffer zijn van corona, kanker en zoveel andere ziekten, en zeker ook bij psychisch lijden. Er is zoveel eenzaamheid, rouw en verdriet bij mensen rondom. Er zijn die duizenden families in Wallonië en Limburg die alles verloren hebben in de watersnood. Er is zoveel honger in de wereld. We weten het natuurlijk wel.

Maar is wat Jezus in het evangelie van vandaag doet, voor ons ook een uitnodiging om het stil te maken in onszelf, zodat we aandachtig en medelijdend kunnen luisteren en handelen en kunnen ingaan op de uitnodiging van de andere? Of soms komt er geen uitnodiging, wat houdt ons tegen om naar de gekwetste mens te gaan?

Is het niet in de stilte, buiten alle rumoer om, dat we fundamentele beslissingen nemen in ons leven? Durven we het aan om in echte vrijheid de weg van Jezus te kiezen? Ook de kleine dingen die in de schaduw gebeuren en niet in het voetlicht komen.

Voorbeden

Mens voor de mensen zijn, herder als God. Trooster voor groot en klein, zo lief als God.

1. Welke initiatieven neem ik om naar "gekwetste" mensen (buiten mijn eigen familie of nabije vriendenkring) toe te gaan en bij hen halt te houden? Hoe voel ik me daarbij? Waarom doe ik dat eigenlijk?

2. Hoe pak ik het aan om de taal van die "gekwetste" mensen te spreken? Welke lichaamsuitdrukkingen zijn daarbij belangrijk? Welke gebarentekens? Waar liggen mijn moeilijkheden en remmingen om hun taal te spreken?

3. Waar vind ik de nodige stilte om écht te luisteren? Heeft stilte een meerwaarde in mijn leven of niet? Wat betekent dat?

Offerandelied

Wie moet zwijgen zal gaan spreken, boventoon zal ondergaan, armen zullen breeduit lachen, rijken leeg en schuldig staan.
 Tronen, banken, macht en statie, grof geschut, dwingelandij, winst uit nood, eer over lijken, al die dingen gaan voorbij.

Blinden zien en doven horen, stommen spreken, lammen gaan.
 Mens voor mens komt God ons tegen en hij mag voorgoed bestaan.
 Niemand ziet zijn levenseinde als bedreiging van het lot, ieder weet zich, dood of levend, onaanastbaar kind van God.

Wie zich met zijn eigen leven overgeeft aan deze droom, die zal mensen tegenkomen, last en lijden, tegenstroom;

die zal leven, klein verborgen, solidaire en zonder grens;
 die zal, weerloos, ooit nog worden mensenbroeder, toekomstmens!

Tafelgebed (Rerum Novarum Leuven 2015)

God beweegt mensen en bewogen mensen zorgen op hun beurt weer voor beweging. Geen doelloze tochten, maar ook geen makkelijke tochten.

Maar onderweg wordt ons voedsel aangereikt. Op zoek naar voedsel en drank die leven geven, komen we samen en beluisteren we oude en nieuwe verhalen, staan we op en gaan vandaag opnieuw aan tafel. We gedenken dankbaar, Jezus van Nazaret die ons deze tafel van delen en geven als testament heeft meegegeven. We weten ons opgenomen in de beweging van alle mensen, overal ter wereld, die blijven samenkomen rond een tafel van breken en delen.

We worden bewogen door de velen die ons zijn voorgegaan.

We worden bewogen door zoveel inspirerende voorbeelden, grote en kleine helden, mannen en vrouwen die blijven breken en delen tot de dag komt dat er eindelijk genoeg is voor iedereen.

Bezinning: Agapelielied van Marijke de Bruijne

Maaltijd van liefde, hier zijn we samen, eten van wat de aarde geeft, voelen de goedheid die hier leeft, lichaam en geest, zij komen op adem.
 Maaltijd van rust, vertel je verhalen, luister naar wat je wordt verteld, spreek van je vreugden, wat je kwelt, zo kunnen wij Gods liefde vertalen.

Zending en zegen

Mogen we deze week de goede keuzes maken en ons laten inspireren door Hem die zich noemen laat: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied: Herman Verbeek

Wij krijgen weer woord, weer vuur en weer moed,
 wij krijgen weer oog, weer zicht hoe het moet,
 wij krijgen weer stem, weer oor en weer kracht,
 wij krijgen weer licht, weer ziel en die lacht.

En al wat je bent, je geeft en je doet, vergeet niet het is gekregen te goed, het brood en de hand, de lamp en de voet.
 Die goed ermee doet, die goeddoen ontmoet.

Mededelingen

* Bijbelvrijdag 16 oktober 'van Babel naar Abraham'

* Sama sama Filipijnenfeest in Don Bosco zaterdag 16 oktober

WARME HAPJES



Hedwig Van Peteghem

Enkele weken geleden was ik uitgenodigd op een zonnige receptie. Meestal valt zoiets wel mee, want ze komen je voortdurend vragen of je nog iets wilt drinken. En dan zeg ik niet nee. De talloze hapjes maken je na een tijdje toch duidelijk dat vele kleintjes een groot maken. Het is goed dat we af en toe eens hartelijk ontvangen worden en honderd procent verwend. Feesten is eten en drinken, vooral omdat de mensen je bevallen.

Het oor en het oog willen immers ook wat. Net zoals die hapjes krijg je allerlei kleine verhaaltjes te horen over kinderen en kleinkinderen, over de gezondheid en „Hoe gaat het ermee?” Het is goed dat mensen over van alles en nog wat kunnen praten, want als ze het te lang zouden opsparen, dan zou het beslist op de maag blijven liggen.

Bij zo'n gelegenheid dwarrel je van een ex-collega, die ja al in maanden niet meer hebt gezien, naar een medewerker in de parochie, die blij is dat er nog goed volk is. Nogal vaak komt al het vertelde op hetzelfde neer, alleen de figuranten in het

drama of het blijspel verschillen. Ontroerend vind ik het hoe al die wederwaardigheden doordringen zijn van zorg. Bezorgd om wat we nog niet kunnen oplossen, dragen we zorgvuldig onze medemens voort. Kleine hapjes die je achteraf een voldaan gevoel geven.

Natuurlijk is dit geen nieuws voor de krant, maar toch bekruipt me geregeld de bekoring de eenvoud en de toewijding van zoveel mensen in de bloemetjes te zetten. Een opkikkertje zal wel geen kwaad kunnen.

Een kleindochter die met de oma gaat wandelen, een bezige vrouw die kookt voor haar schoonzus die pas is geopereerd, een onverwacht telefoontje dat je helemaal doet opfleuren – al die verhaaltjes gaan erin als zoete koek, tussen de hapjes door.

Een man doet het verhaal over zijn buurvrouw die aan het klagen was dat ze „achteruitging”. Droogweg heeft hij geantwoord: „Draai je dan om, dan ga je weer vooruit.” Op zo'n portie hoop en moed mag je toch nog iets drinken, dacht ik.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Sint-Franciscuskerk Heverlee en Abdijkerk Vlierbeek van de pastorale zone Kesselinde steunen de derde wereld!

DOE JE MEE?

Breng op 23 of 24 oktober je oude kleren en schoenen in een gesloten vuilniszak of plastic zak naar de kerk. Dit kan:

- Sint-Franciscuskerk Heverlee telkens van 9 tot 12u
- Abdijkerk Vlierbeek telkens van 14 tot 17u

Wat gebeurt er met je oude kleren?
 Je kleren gaan naar Wereld Missie Hulp (WMH). Deze non-profitorganisatie steunt met jouw oude kleren ontwikkelingsprojecten over de hele wereld.
 Hoe? Lees meer op www.wereldmissiehulp.be

Het leven is een reis geen race

bzn

Universiteit Derde Leertijd Leuven

Ingeschrevenen voor het algemeen programma UDLL 2021 – 2022 kregen hun **toegangskaat** voor de lezingen doorgezonden. Deze toegangsbadge is strikt persoonlijk en de QR-code op de badge zal bij iedere lezing gescand worden aan de ingang van de aula.

Zodra de beschikbare plaatsen ingenomen zijn, is inschrijven niet meer mogelijk en krijgt u de melding dat de lezing volzet is. Voor elke lezing is er een andere link.

De deelnemers ontvangen kort voor de lezing een bevestigingsmail van hun deelname.

Hoe een stoel reserveren?

*Kopieer de link die u werd doorgestuurd, en open uw browser of computer.

*Op het scherm zie je bovenaan rechts drie bolletjes naast mekaar of boven mekaar of drie korte streepjes staan. (Afhankelijk van het type browser).

Klik op deze drie bolletjes of streepjes.

*Er verschijnt nu een klein venster met verschillende mogelijkheden om aan te klikken.

Eén van deze mogelijkheden is (naargelang van het type van je browser) nieuw privévenster of nieuw incognitovenster of nieuw inprivate venster. Klik daarop.

*Er verschijnt nu een venster met veel zwart waar je in de balk bovenaan de gekopieerde link moet plakken, waarna je drukt op de commandotoets (Apple computer)

of Enter toets of Return toets (Windows systeem).

*Nu verschijnt een scherm Login onebutton.

De cursisten met een KU Leuven personeelsnummer drukken dan op KU Leuven Login.

De cursisten zonder KU Leuven personeelsnummer moeten nu verder via het vakje Login voor externen.

De cursisten die eerder al een account aanmaakten in Onebutton klikken nu op Login en vullen hun gebruikersnaam en paswoord in (misschien staat hij er al, anders 'Gebruikersnaam onthouden' aanvinken en klikken op Login in.

*Dan komen er gegevens over de volgende lezing.

Klik aan op het vakje: Schrijf mij in. Als op het scherm tekst over volgende lezing verschijnt, ben je succesvol ingeschreven en is de reservering voltooid.

*Als de beschikbare plaatsen allemaal ingenomen zijn, is inschrijven niet meer mogelijk en ziet u de melding dat de lezing volzet is.

De deelnemers ontvangen kort voor de lezing een bevestigingsmail van hun deelname.

*Als je de lezing deze keer niet kan komen volgen in de zaal druk je op 'Schrap mij van de lijst'.

Inschrijving voor de lezingen in de aula is niet meer mogelijk.

U kan nog wel inschrijven voor een **digitaal abonnement** om de lezingen thuis op de computer te volgen.

U kan hiervoor inschrijven aan de hand van de volgende betalingsgegevens:

Bedrag 30 euro
Rekeningnummer BE57 7380 4224 4835
Mededeling: Inschrijving digitaal abonnement+ uw naam

De lezingen in de aula Pieter De Somer, Ch. Beriotstraat 24 – 3000 Leuven, vinden elke dinsdagnamiddag plaats. Aanvang om 14 u. – einde 15.50 u.

De **opening van het Eerste Semester 2021-2022** heeft plaats gevonden **op dinsdag 28 september 2021**. Ook op 5 en 12 oktober had een lezing plaats.

Verdere lezingen oktober 2021

Dinsdag 19 oktober 2021

Poëtin – terug naar de koude oorlog?

Prof. Wim Coudenys
KU Leuven en UA – Faculteit Letteren – Vertaling en interculturele transfer

Dinsdag 26 oktober 2021

Waar komen onze familienamen vandaan?

Em. Prof. Magda Devos
UGent – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Universiteit Derde Leertijd Leuven 12W

Secretariaat: Huis Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven
016 32 40 01 / udll@kuleuven.be
Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835

Hart boven Hard



Er is wel geld voor het klimaat Klimaatacties met Hart boven Hard.

Na 26 klimaatoppen en ondertussen 6 jaar na het historische klimaatakkoord van Parijs, blijft de uitstoot stijgen en worden systemen aan een razendsnel tempo verwoest. Ook bij ons werden de gevolgen ervan tijdens de verwoestende overstromingen deze zomer pijnlijk duidelijk.

Het riedeltje van onze politieke, economische en financiële machthebbers klinkt cynisch genoeg al decennialang hetzelfde, een doortastend sociaal rechtvaardig klimaatbeleid is te duur, zal de modale burger veel geld kosten en onze concurrentiekracht in het gedrang brengen.

Met onze campagne willen wij dit ontcrachten, want eco-is-logisch, sociaal én betaalbaar en op lange termijn goedkoper voor onze samenlevingen.

Tijd voor actie!

Doe mee met Move Your Money: Maak je geld klimaatproof!

De financiële wereld beheert het

grootste deel van de financiële middelen en beslist op dit moment zelf waar ze dit in investeert. Nog al te vaak is dat in fossiele brandstoffen. Move Your Money, een initiatief van Hart boven Hard en Fairfin, wil door druk van onderuit helpen daar een eind aan maken.

Tijdens de klimaatop in Glasgow, begin november, willen we samen ons geld bewegen naar een betere toekomst.

Doe je mee?

Vraag je je soms af hoe jij ooit iets kan veranderen aan de opwarming van de aarde?

Een belangrijk deel van de oplossing zit gewoon in je portemonnee. Wat doet jouw bank met jouw geld? Wist je dat de vier grootste Belgische grootbanken KBC, ING, Belfius en BNP-Paribas nog steeds tientallen miljarden investeren in fossiele brandstoffen?

Op moveyourmoney.be, kan je in een klik checken hoe fossiel jouw bank nog investeert en krijg je info om zo nodig van bank te veranderen.

Zit je al bij een propere bank? Word supermover en overtuig elke maand mensen uit je omgeving om ook van bank te veranderen.

Meer weten?

Kom in oktober naar de infoavond

in jouw buurt voor meer inzicht in de financiële structuren achter klimaatopwarming en voor praktische tips.

Maandag 18 oktober 2021
Locatie: STUK Verbeekzaal
Naamsstraat 96 - 3000 Leuven
Van 20 u. tot 21.30 u.

Prijs: Gratis met verplichte inschrijving

Verander de wereld, begin bij je geld!
www.moveyourmoney.be

Deze infoavond zal de grote economische voetafdruk van de financiële wereld én het alternatief van 'divestment': een wereldwijde successtrategie om vervuilende industrie te wisselen voor meer duurzame investeringen in hernieuwbare energie, ontsluiten.

Je krijgt praktische tips om je bank aan te spreken of zelfs over te stappen naar een properder alternatief. Je kan zelfs meestappen in de ruimere beweging rond 'Move Your Money', om ook anderen aan te spreken (zoals je eigen gemeentebestuur?)

Een initiatief van Hart boven Hard in samenwerking met FairFin.

Hart boven Hard
lies@hartbovenhard.be

FILMVOORSTELLING Kapsalon Romy



Donderdag 14 oktober

samana
samen met

Filmvoorstelling met nabespreking
KAPSALON ROMY

Elke dag na school moet Romy naar haar oma die kapster is. In de meeste kapsalons is het gezellig, maar hier niet. Oma heeft het druk, is streng en heeft geen zin om op Romy te passen. Alles verandert wanneer ze haar kleindochter een geheim toevertrouwt: oma lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Na de film volgt er een nabespreking waar we graag de taboes en gevoelige onderwerpen van deze film aankaarten.

Voor wie? Iedereen is welkom. Moedig mantelzorgers van je afdeling zeker aan om naar deze filmvoorstelling te komen!

Wanneer? Donderdag 14 oktober van 13.30 tot 16 uur

Waar? Administratieve hoofdzetel CM Leuven Platte-Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo

Prijs? Gratis

Info en inschrijven? Het aantal deelnemers is beperkt, daarom kun je best inschrijven via 016 359513 of vlaamsbrabant@samana.be. In het kader van corona nemen we alle nodige veiligheidsmaatregelen.

NATUURPUNT



Teveel stikstof in de Vlaamse lucht
Vlaanderen is de stikstofkampioen in Europa. 82% van Vlaanderen slijkt teveel stikstof.

De Vlaamse regering beslist eind dit jaar over een definitieve regeling om onze enorme stikstofuitlaat drastisch te verlagen.

Een strengere stikstofaankpak ligt natuurlijk enorm gevoelig wegens de impact op landbouw, mobiliteit en industrie.

Natuurpunt start met een tiendelige stikstof-reeks om de impact op de natuur beter zichtbaar te maken:

Waar ligt het probleem?

Het stikstofprobleem is niet nieuw. Al vele jaren wordt de hoeveelheid stikstofvervuiling in de lucht gemeten en worden maatregelen genomen. Die brengen **langzaam verbetering**. Maar de vervuiling blijft vele malen hoger dan de schadepremie.

Toch is er een opmerkelijk verschil.

*De vervuiling door het verkeer neemt gestaag af. Zuiniger motoren, elektrificatie van de voertuigen en de doorbraak van de elektrische fiets liggen hiervoor ten grondslag. Bij de industrie en huishoudens zorgen de opkomst van groene energiebronnen en renovatie van gebouwen voor een daling.

* De vervuiling door intensieve veeteelt daalt al meer dan 10 jaar niet meer. De laatste daling was het gevolg van strengere regelgeving voor het uitrijden van mest over het veld. De technologische verbeterin-

gen waarop sindsdien werd ingezet om de uitstoot van veestallen te verminderen misten compleet hun doel.

*Zowel de helft van de stikstofdepositie die bij ons aanslaat, komt uit het buitenland. Maar er waait wel 35 keer zoveel in Vlaanderen geproduceerde stikstof naar onze buurlanden dan omgekeerd.

Wat is het doel van de Vlaamse stikstofaankpak?

De eindmeet voor kwetsbare natuur zonder stikstofvervuiling is **2050**. Met een belangrijke tussensprint in **2030** als reeds 50 % van onze kwetsbare natuur gespaard moet blijven van schade door stikstof. Een behoorlijke uitdaging aangezien vandaag 82 % van de natuurgebieden stikt onder te veel stikstof.

Wat wil natuurpunt?

Er bestaan helaas geen gemakkelijke oplossingen.

Zo zal ook de afbouw van de veestapel en/of bemesting in de nabijheid van kwetsbare natuur een noodzakelijk onderdeel van het maatregelenpakket moeten zijn.

Natuurpunt zal de verschillende stikstofreductie-maatregelen kritisch bekijken en nagaan of ze voldoen aan de volgende principes:

* De maatregelen pakken het probleem aan de bron aan.

* De vervuiler betaalt.

* Ook andere uitdagingen zoals klimaat, waterbeleid en biodiversiteitsbeleid worden ermee aangepakt.

* De maatregelen zijn kosteneffectief en handhaving is mogelijk.

* De maatregelen zijn sociaal verantwoord.

Kortom: bescherm de natuur met een ambitieuze stikstofaankpak!

www.natuurpunt.be/stikstof
Natuurpunt Nieuws - Natuurpunt-nieuws@natuurpunt.be