

KERK & Leven

19

2021

WEEKKRANT

12 MEI

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

HET IS FEEST

'Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen'



Hoog reliëf in de bibliotheek. (c) Lea Winkler

2021 is een dubbel feestjaar. De orde van de norbertijnen bestaat 900 jaar. Bovendien zijn vanaf dinsdag 4 mei 2021 de belangrijkste historische binnenruimtes van de abdij weer permanent open voor publiek.

Perfect moment voor een uniek bezoek

Speciaal voor dit jubileumjaar komt er samen met dialoogmuseum PARCUM en de norbertijnenpaters een grootse overzichtsexpo in Abdij van Park: 'Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen', geïntegreerd in een parcours in het kloostergebouw. De overzichtsexpo neemt de bezoeker mee in enkele pas gerestaureerde binnenruimtes. De historische ruimtes die tot nu uitsluitend toegankelijk waren voor de paters geven vanaf 4 mei hun geheimen prijs. De bezoeker treedt in de voetsporen van de paters en krijgt een

levendige inblik in het wonen en werken van de norbertijnenpaters vroeger en nu.

Adembenemend is de bijna driedimensionale plafonddecoratie in kalk op het tongewelf van de bibliotheekzaal en de refter. Deze unieke stuccoplafonds in hoog reliëf uit de 17de eeuw door Jan Christian Hansche verbeelden scènes uit het leven van Sint-Norbertus, de stichter van de norbertijnenorde.

Daarnaast schittert de kloostergang weer in kleur met de zopas teruggeplaatste glaspanelen. Voor de eerste keer wordt de collectie van de twintig teruggevonden glas-in-loodpanelen uit de 17e eeuw samen geïnstalleerd. Het publiek beleeft de pandgang dus net zoals 200 jaar geleden. De verzameling van de gebrandschilderde glasramen, ge-

maakt door de Leuvense glaskunstenaar Jan de Caumont, en de bijhorende tekeningen zijn sinds 2018 erkend als Vlaams Topstuk.

Ook de private abtswoning - nog nooit vertoond aan het publiek - maakt voor deze gelegenheid deel uit van het belevingsparcours.

'Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen' loopt van 4 mei tot 1 augustus 2021. Abdij van Park is een bruisende plek van cultuur, erfgoed en ontmoeting. Het prachtige abdijcomplex aan de rand van Leuven is een van de best bewaarde in West-Europa.

Nu een belangrijke restauratiefase van het kloostergebouw afgerond is, zwaaien de deuren weer open.

Eenmalige overzichtstentoonstelling met (audio)gids

De bezoeker wordt via een wandelparcours doorheen het kloostergebouw terug meegenomen in de tijd en ontdekt meer over het ontstaan van de orde, de turbulente geschie-

denis van het abdijcomplex en het leven op en rond de abdij. Voor de bezoeker is er audiovisuele duiding van de ruimtes met interactieve maquette en projecties op de plafonds.

Van harte welkom.



Hoog reliëf in de refter (c) Cedric Verhelst



Pandgang. (c) Cedric Verhelst



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

VIERINGEN

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Donderdag 13 mei 2021

Ons-Heer-Hemelvaart – Majo Werrebrouck

Zondag 23 mei 2021

Pinksteren – Chris Willocx

Zondag 06 juni 2021

Lieve Neukermans en Chris Willocx

Zondag 20 juni 2021

Hermien Den Tanndt (Sint Jan)

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge coronamaatregelen. Wel bezinningsblaadjes en bezinnings-

teksten op de website.

SINT-FRANCISCUS

Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing geen vieringen aanbieden. Van zodra de vieringen terug plaatsmogen vinden zullen wij jullie verwittigen via de mail en de valve aan de kerk. Wel zullen wij iedere zondag een bezinning blijven maken en verspreiden.

Bezinningsmoment in de kerk

Heb je zin in een moment van gebed? Of wil je even een kaars branden voor iemand? Dan ben je iedere donderdag (15 – 16 u) & zondag (10 – 11 u) welkom in onze kerk. We gaan met dit initiatief verder zolang de Coronapandemie duurt.

Kunnen we daar nog van leren?!



Werkschrift Liturgie – Twaalfjarige jongen uit het zesde leerjaar 1957-1958

Liturgie

1.-De kerk, het huis van God

2. De kerktoeren
3. Een blik in de kerk
4. Het priesterkoor
5. Het hoofdaltaar
6. De kerkmeubelen
7. De liturgische personen
8. Het liturgisch vaatwerk

9. Nog ander liturgisch vaatwerk

1. Ciborie

De H. Hosties die aan de gelovigen uitgereikt worden, worden in de ciborie bewaard. Deze heeft de vorm van een kelk, maar wordt met een deksel gesloten. Bovenop staat een kruisje. De binnenzijde van de ciborie is met een wit velum omkleed.

2. De pyxis

Is een ciborie zonder voet. Zij wordt meestal gebruikt om de H. Communie naar de zieken te dragen. Als dan wordt zij in een wit zijden beursje gestoken, dat met een koordje om de hals gedragen wordt.

3. De monstrans

Dient bij uitstelling van het H. sacrament (bv. lof). Hij bevat in het midden de lunula. Het is een vergulde ring, die in en uit de monstrans kan geschoven worden. De lunula moet gewijd zijn, de monstrans niet.

4. De custode

Is een verguld metalen doosje waarin de Hostie die voor de uitstelling moet dienen, bewaard wordt.

5. Niet - gewijde liturgische vaten zijn: het wijwatervat, het wierookvat en de ampullen.

Tweede trimester

Het liturgisch Misgewaad

De priester mag niet in zijn gewone kledij aan het altaar verschijnen.

Over zijn **toga** of lang zwart kleed draagt hij de gewaden die door de H. Kerk voorgeschreven zijn. De meeste zijn afgeleid van de kledracht van de Oude Romeinen. Al deze gewaden moeten gewijd zijn.

1. De amict

Is een vierkanten linnen doek met een kruisje. De priester kust hem, legt hem een ogenblik op het hoofd en laat hem over de schouders glijden. De amict is de 'helm des heils' die de priester tegen de aanvallen van de duivel zal beschermen.

2. De albe

Is een lang linnen kleed, zinnebeeld om de vlekkeloze zuiverheid te bewaren.

3. De cingel

is een lange witte koord die dient om de albe op te binden. Terwijl de priester zich omgordt, bidt hij om de zuiverheid te bewaren.

4. De manipel

is een smalle, gekleurde band die de priester aan de linkerhand schuift. Het betekent de last en de arbeid van het priesterlijke ambt.

5. De stoel

is een lange gekleurde band met 3 kruisjes, die de priester om de hals hangt. De stoel is het teken van macht. Zij is ook het zinnebeeld van het juk en de verantwoordelijkheid.

6. De kazuifel

Is een kostbaar, gekleurd bovenkleed. Het is het zinnebeeld van de Liefde.

OPSTAAN – Paaslied

Opstaan

zal in de nacht gebeuren, want nacht is midden van de dag, als leven wordt gewekt en dromen jou bekrachtigen, op de weg te gaan.

Opstaan

is eenzaam al die nachten, met velen ben je, maar alleen, alleen in jouw besluit, dan komt de kracht van een te zijn moet de Ene zijn.

Opstaan

is schreeuwen hard ontredder wie worden op het spel gezet



© pixabay

en klagen, pleiten, slaan, is echo van jouw eigen schreeuw, laatste woord van jou.

Herman Verbeek

Doorgegeven door Lieve Neukermans

CARACAS HULPFONDS

UIT ONS RIJKE VERLEDEN

Don Bosco anno 1981

V.Z.W. Caracashulpfonds

Wist ge dat in 1966 het Caracashulpfonds werd opgericht in Don Bosco!

De bedoeling was **Eugène Vanhoorenbeke**, pastoor van Don Bosco, die in 1965 naar Venezuela vertrok, **te helpen in zijn werk** bij de minstbedeelden in de barrio Campo Rico in Caracas.

Dank zij de hulp van velen wist Eugenio er een parochie- en jeugdcentrum te verwezenlijken. Een polyvalent gebouw voor de opvoeding van het kind en de ontwikkeling van de basisgemeenschappen werd opgericht. Het gonst er thans van allerlei activiteiten.

Er worden aan talrijke begaafde jongens en meisjes **studiebeurzen** ver-

leend op voorwaarde dat zij zich voor hun medemensen van de barrio inzetten.

In **verschillende basisgemeenschappen** wordt het evangelie gelezen en besproken en wordt er, steeds in de geest van het evangelie, gezocht naar concrete oplossingen voor de talrijke noodsituaties van de barrio bewoners. Zij worden in Venezuela beschouwd als uitgestoten.

Beschouwen wij hen als onze broeders? Parochieblad 38 van 1981

*Foto van het bestuur van het Caracashulpfonds – 11 sept. 2016.

Er staan wel echtgenoten van bestuursleden bij. Rechts zie je Maria Dumont, inmiddels overleden.



Bestuur van het Caracashulpfonds

Kalenderblaadje

Elke zachtmoedigheid – ook voor dieren en planten – is mededogen met de vergankelijkheid van het levende, dat is: met zijn diepe kwetsbaarheid. Een tedere kus, een zach-

te liefkozing en een warme blik: het zijn de meest tastbare uitingen van mededogen met de kwetsbaarheid van de tijdelijke en bedreigde eenheid die de andere is.

T. Lemaire

MOEDER

'Moeder', het woord alleen al.

Zoiets als vleugels wijd gespannen waaronder je met alles onderkomen vindt.

Die vroegste plek in je bestaan, waar wordt gewacht.

Ook nog na jaren. Het blijvende dat zich verdeelt in duizenden momenten en gebaren.

Kris Gelaude

Laat geen moment voorbij gaan om iets liefs te zeggen

BZN

DE EMMAÜSGANGERS

Gegroet en gezegend

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend in naam de van eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.

Lied: Dit is de dag

Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken, de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken. Zij gaat ons voor, gerechtigheid is haar spoor, tot vrede zal zijn ontloken.

Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede, om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden, om op te staan en nieuwe wegen te gaan, is deze dag ons gegeven.

Openingsgebed: Zie me, zoek me, vind me.

(Kris Gelaude – Zonder woorden kan je niet)

Zie me, zoek me, vind me.

Draag me in je kleren, waar je ook gaat.

Ook al moest ik gaan, laat dit het laatste zijn, dat je mij zou begraven door verder te zwijgen als dood.

Liever wil ik lachend en wuivend nog in je gedachten staan.

En daarom, noem me.

haal me erbij in grote en kleine verhalen.

Hou me springlevend in beeld en in woord.

Laat toch de liefde nog zingen.

In alle gebaren van haar gedenken besta ik voort.

Psalm 4

Heer, laat uw licht over ons opgaan. Als ik U roep geef mij antwoord, God, die mij recht verschaft. Gij, die mij redt uit verdrukking, wees mij genadig, verhoor mijn gebed! Zie hoe de Heer zijn getrouwen be-

gunstigt: altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. Zegt men: wie brengt ons geluk? Heer, laat uw licht over ons opgaan. Als ik mij neerleg slaap ik gerust, Gij maakt mij vrij van zorgen.

Evangelie: Lc 24, 35-48

In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood.

Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: "Vrede zij u." In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: "Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?"

Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven zei Hij tot hen: "Hebt ge hier iets te eten?" Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: "Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen."

Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: "Zo spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.

Gij moet van dit alles getuigen."

Woordje

Telkens wij het verhaal van de Emmaüsgangers lezen of horen, leren we iets bij.

Voor deze viering hebben we verschillende commentaren bijeen gelegd en uitgelicht wat ons het meest treft.

'De hoop niet opgeven'. Een tocht-

genoot kan daarbij helpen.

We krijgen tips voor een goed gesprek:

- de tijd nemen om te luisteren- vragen stellen- de situatie in een breder - historisch verband plaatsen. Terugkijken kan inzicht opleveren.
- Openstaan voor nieuwe ervaringen.

- Samen aan tafel gaan, delen, is belangrijk.

- Als je iets begrepen hebt, als je van iets overtuigd bent, kan je ook anderen aansteken.

We worstelden met de uitdrukking: 'De Messias moest lijden om ons te verlossen'

We weten wel dat ijveren voor gelijke rechten, rechtvaardigheid, 'hart boven hard', vrede... moeite kost. Als je opkomt voor wie geen rechten heeft, als je 'tegen de kar rijdt' van wie macht heeft, kan je zelf aan de kant gezet worden - in bepaalde gevallen kan het je kop kosten.

We blijven hopen dat deze inspanningen niet nodeloos zijn. Soms kunnen we resultaten zien. Hoe dan ook leven mensen die hun leven gegeven hebben in de herinnering van hun vrienden. Het helpt om verder in hun spoor te stappen. "Voetsj met de koesj" (uit de uitvaartviering van Brusselir Omer Mommaerts).

In geen enkele preek die we vonden, is de deugd of het effect van het samen-op-stap-gaan vernoemd. Dat is toch dikwijls een fijne ervaring, zeker in coronatijd.

Het zou mooi zijn mochten we - al dan niet wandelend - kunnen uitwisselen:

Wat helpt ons om twijfel of een (schijnbaar) hopeloze situatie door te komen?

Voorbeden

Laten we bidden:

voor wie terugkijkt en twijfelt of hij in zijn leven de juiste weg gekozen heeft;



De Emmausgangers - Jan Haas (Bratavia 1941)

voor wie de hoop op een nieuw begin opgegeven heeft;
voor wie hardnekkig een doodlopende weg volgt;
voor wie uitgestoken handen niet opmerkt.

Om een rustpunt, een adempauze, een moment van oplettendheid.

Laten we bidden:

voor wie om zich heen kijkt en naar reisgenoten zoekt om deze wereld leefbaar te maken;
voor mensen die ook nu onschuldig sterven omwille van hun geloof of idealen;
voor mensen die omkomen op de vlucht, op weg naar een beter leven.
Om een keerpunt, een daad van gerechtigheid, een blik van liefde.

Laten we bidden:

voor wie vooruit kijkt en zich afvraagt welke wegen begaanbaar zijn;
voor wie doorgaat op de weg van het leven, tegen verdrukking in;
voor de mensen die begrip tonen: voor de mensen die je het medeleven van God laten ervaren;
voor wie een hand uitsteekt, liefdevol die ander aanziet.

Om de troost van een hand die wenkt, een weg die doorgaat.

Jezus indachtig willen we bidden voor allen die ons zijn voorgegaan, voor allen die met ons het leven delen, en voor allen die na ons komen, totdat alles zal zijn volbracht.

Lied: Ga dan op weg

(t. Jacqueline Roelofs-van der Linden, m. Komen ooit voeten gevleugeld)

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.

En valt het zwaar, steun en bemoeid elkaar.

Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.

Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen liefde en warmte uitstralen.

Don Bosco Viering voor 18 april 2021 - 3de zondag van Pasen

Opgesteld door Lieve Neukermans, Ria Ooms en Majo Werrebrouck

Verbouwingen Molenhuis Bérismenil

Verbouwingen speelzaal gaan van start

Hoe gaat ons nieuw sanitair er uitzien?

Speelzaal

In de speelzaal komen er twee nieuwe doucheruimtes.

Doucheruimte 1 zal bestaan uit twee gewone douchehokjes geschikt voor rolstoelgebruikers.

Douche 2 zal bestaan uit 3 gewone douches en een toilet.

Centraal voorzien we een inkomruimte met bankjes, een grote wasbak en twee toiletten. Hier zal je ook de wasmachine terugvinden.

Daarnaast word de bestaande trap richting slaapkamers vervangen en zal er een extra trap geplaatst worden richting de kleine berging op de benedenverdieping. Dit zal de toegankelijkheid van Het Molenhuis enorm vergroten. Je zal voortaan het huis niet meer moeten verlaten om naar de douches te gaan en een grotere scheiding tussen het woonhuis en het kamphuis zal mogelijk zijn.

Gelijkvloers

Het toilet langs de kleine keuken wordt verkleind en ook de berging zal verkleind worden om plaats te maken voor onze nieuwe trap. Als alles goed gaat gaan de werken in april nog van start.

Je kan ons nog steeds steunen

Zoals jullie ondertussen misschien al weten steunt de Koning Boudewijn Stichting de bouw van ons sanitair. Ze stellen ons in staat om giften belastingsaftrekbaar te maken.

Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Zelfs met een gift van 40 euro help je ons al een stuk verder.

Help Het Molenhuis mee naar een nieuw sanitair en stort jouw bijdrage op projectrekening BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOT-BEB1 van de Koning Boudewijnstichting

met vermelding "128/3269/00031" opgepast; gestructureerde melding. Alvast hartelijk dank in naam van iedereen die graag in het Molenhuis vertoeft en hopelijk tot binnenkort, in Het Molenhuis.

Daarnaast kan je de molen ook nog steeds steunen door bij je online aankopen even via trooper te passeren.

Hoe werkt het?

Stap 1 Ga naar www.trooper.be/moulindebellemeuse

Stap 2 Klik op je webshop. De link weet nu dat je ons wil steunen.

Stap 3 Doe je aankoop zoals altijd. Je betaalt geen euro extra.

Stap 4 De webshop steunt de molen door een percentage van je aankoop aan ons door te storten.

www.moulindebellemeuse.be
contact@moulindebellemeuse.be



Gelijkvloers:

Het toilet langs de kleine keuken wordt verkleind en ook de berging zal verkleind worden om plaats te maken voor onze nieuwe trap.



SAMANA

Vormingsaanbod mantelzorgers



Samana zet in op jouw veerkracht. We bieden infosessies en cursussen aan waar je samen met lotgenoten leert hoe je jouw draagkracht kan versterken.

Als gevolg van de nieuwste maatregelen tegen het coronavirus, zijn onze fysieke vormingen tot minstens eind april 2021 geannuleerd. We hebben daarom voor jou een selectie van cursussen en infosessies voorbereid, die je makkelijk thuis



kan volgen. Het enige wat je nodig hebt is: een laptop of tablet met camera, een internetverbinding en een ruimte waar je de online sessie(s) rustig kan volgen.

Voor wie?

Onze sessies zijn gericht naar mensen met chronische ziekte en mantelzorgers.

Hoe werkt het?

Heb je nog geen account op onze website? Dan moet je je nog even registreren via deze link. Vergeet bij het invullen van je gegevens zeker je e-mailadres niet in te geven.

Heb je al een account? Log je in op je gebruikersaccount.

Heb je een sessie gevonden waaraan je wil deelnemen? Klik bij deze vorming op de knop 'Inschrijven' en volg het verdere inschrijvingsproces.

Eén dag voor de start van de online sessie ontvang je een e-mail van ons met daarin de deelnamelink.

Klik vijf minuutjes voor de sessie

start door op de link en je kan eraan beginnen!

Wees er snel bij en schrijf je in. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt.

Nieuw: aanmoedigingspremie bij mantelzorgverlof

Sinds kort kan je de aanmoedigingspremie aanvragen als je mantelzorgverlof opneemt (net zoals bij ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand). Het gaat om een aanvullende uitkering van de Vlaamse overheid boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).



OXFAM WERELDWINKELS

50 jaar geleden opende de 1ste Wereldwinkel in Antwerpen.

Van 1 winkel naar 200 winkels. Van 3 vrijwilligers, naar meer dan 8500. En van 2 fairtrade producten naar 206 in 2021, afkomstig van onder andere 40 rechtstreekse partners uit 21 verschillende landen.

Wat een reis was dat!

In april 1971 ontstaat in de Antwerpse Hoofdkerkstraat de eerste wereldwinkel van België.

De activisten van de jaren '70 willen de structuren veranderen en daadkrachtige actie ondernemen. De eerste wereldwinkels sluiten aan bij een nieuwe vorm van 'ontwikkelingshulp'.

Trade, not aid, de slagzin van de internationale Fair Trade beweging ligt hier aan de basis.

In de jaren '80 duiken in tientallen Vlaamse steden wereldwinkels op. Winkeliers combineren hun droom om de wereld te verbeteren met de praktijk. Ze vinden hiervoor de ruimte - letterlijk - in de wereldwinkels; het worden belangrijke ontmoetingsplaatsen.

Ideeën en bekommernissen gaan hand in hand met actievoering en betogingen, met handeldrijven. Het onwrikbare optimisme dat er andere mogelijkheden zijn, stuwt de vele wereldwinkeliers voort. **Koffie en rietsuiker** zijn de eerste fairtrade producten die over de toonbank schuiven.

De verkoop dient ook om de situatie van de producenten onder de aandacht te brengen. Ze moeten aantonen dat de wereldhandel onrechtvaardig is. De landen van herkomst zijn zorgvuldig uitgekozen. Ze dragen zelfstandigheid hoog in het vaandel.

Rietsuiker uit het 'opstandige' **Cuba** van Castro en koffie uit het **Tanzania** van Julius Nyerere, de man achter het Afrikaanse socialisme en de 'zelfwerkzaamheid.'

In **Seattle** ramt langharig, muzikaal geweld op gitaren, en doen Microsoft en Starbucks een worp naar de wereldheersers.

In 1999 houdt de WTO (**World Trade Organization**) er een onvergetelijke conferentie.

Oxfam Wereldwinkels, en andere ngo's, stelden zich al even vragen bij de instelling. Want worden de belangen van de 'groten' niet te veel behartigd ten nadele van de 'kleine' boeren?

Na afloop van die WTO-conferentie ontploft het in de straten van Seattle.

Oxfam Wereldwinkels kadert met een deze destructieve uiting van ongenoegen:

'Het economisch globalisme moet in functie staan van de bevolking, niet van multinationals.

Handel, ook lokale, heeft daarom mondiale oplossingen en multilaterale instellingen nodig die iedereen's belangen en rechten behartigt.'

In 2010 willen Wereldwinkels nóg meer impact genereren door uit te breken.

In het FIT-traject (**Fairtrade beweging in Transitie**) slaan ze de handen in elkaar met andere 'change-makers'.

Het fairtrade-assortiment krijgt er zo lokale producten bij!

Winkels gaan samenwerkingen aan met Voedselteams, Natuurpunt, bioboerderijen... Het pioniersbloed van 1971 stroomt nog door de aders. Het voortouw nemen wanneer een koppig probleem een andere aanpak vergt. *Lead by example*, zeg maar.

Dankzij de Bite to Fight-chocolade zijn de Oxfam klanten op de hoogte over aanhoudende armoede bij cacaoboeren en hun nood aan een leefbaar inkomen. Bovenop de Fairtrade-premie betaalt Oxfam Wereldwinkel de cacaoöperatie een extra premie. Een inkomen dat toelaat een waardig leven te leiden is een mensenrecht.

Bedrijven ontwijken nog te vaak hun verantwoordelijkheid.

En daar lijden mensen onder, maar ook het klimaat. Samen met andere organisaties in het middenveld

wordt daarom een zorgplichtwetgeving op de agenda geplaatst van Belgische en Europese beleidsmakers.

In 2021 blaast men 50 kaarsjes uit, een halve eeuw sinds Oxfam Wereldwinkels fairtrade pionier van België werden! In tegenstelling tot die kaarsjes is het vuur van weleer verre van gedoofd.

Eerder in het opmerkelijke jaar 2020 smolten Oxfam Wereldwinkels samen met Oxfam Solidariteit.

Algemeen directeur **Eva Smets**: 'Als Oxfam België kunnen we een nog grotere positieve impact hebben, in de bres springen voor economische rechtvaardigheid en blijven opkomen tegen ongelijkheid.'

Op naar nog een halve eeuw? Of beter: tot alle handel eerlijk is. Want eerlijk duurt het langst.

Ook jij kan meedoen.

*Kies voor Oxfam producten en draag bij aan een eerlijk en leefbaar inkomen voor de producenten van Congo, over Peru tot in België én hun families. Hierdoor kunnen zij inzetten op duurzame zaken zoals vrouwen empowerment, onderwijs, biolandbouw, ...

*Doe mee en stap een wereldwinkel binnen en bied je talenten aan. Misschien wil je jongeren inspireren, draai je mee in een winkel of promoot je fairtrade-koffie bij organisaties.

*Laat van je horen en eis van onze politici een zorgplichtwet die andere bedrijven ook verplicht om te handelen met respect ten opzichte van mensenrechten en milieu.

*Blijf op de hoogte en steun Oxfam Wereldwinkels. Volg de campagnes en acties op de voet en verspreid de boodschap van Oxfam Wereldwinkels onder jouw vrienden.

Voor meer informatie ga je naar www.oxfamwereldwinkels.be

DOEN VOOR GROEN



Stijgende zeespiegel © hln.be

*Stijgende zeespiegel

Op initiatief van 30CC brachten de Leuvense cultuurhuizen, de KU Leuven en tal van andere partners een horizontale oranje streep op twee meter hoogte aan op hun gebouwen.

Het gaat om een Warm Alarm van de cultuursector.

De lijn dient als een symbolische weergave van de stijgende zeespiegel.

"Warm Alarm koppelde van 22 tot 25 april 2021 een artistiek programma aan straffe lezingen, interessante podcasts, workshops, wandelingen en fietstochten langs inspirerende oplossingen.

Zo willen we de urgentie van de klimaatcrisis zichtbaar maken" zegt schepen van Cultuur Denise Vandervoort.

Uit de tekst van (hsb) Dagblad Het Nieuwsblad - 16 april 2021

*Plantenlaboratorium

Op de Leuvense stadsbegraafplaats heeft de groendienst een plantenla-

boratorium aangelegd. Daar onderzoekt de stad welke boom- en plantensoorten het best gedijen in ons veranderende klimaat.

"In dat labo gaan we volop ontdekken wat de mogelijkheden zijn op het vlak van klimaatbestendigheid", zegt schepen Lalynn Wadera. "Onze stad wordt letterlijk een labo voor verandering en vernieuwing. Enerzijds experimenteren we voor het eerst met een aangepast assortiment aan bomen en struiken die beter bestand zijn tegen de toenemende hitte en de langere periodes van droogte. We gaan op zoek naar planten die gemakkelijker groeien."

"We gaan op zoek welke boomsoorten en plantentechnieken het beste resultaat opleveren. We volgen de soorten intensief op om te kijken welke het echt goed doen binnen de heersende omstandigheden en welke we beter niet behouden" zegt Bieke Verlinden, schepen van Begraafplaatsen.

Uit de tekst van (hsb) Krant Het Nieuwsblad - 24 april 2021



Plantenlaboratorium op Leuvense begraafplaats © vrt

Moeders zijn duizendpoten met twee zachte handen

Hebben duizendpoten ook echt duizend poten? Natuurlijk niet. Volgens Engels- en Duitstaligen hebben ze er maar honderd. Centipede en Hundertfüßer heten die beestjes bij hen. In werkelijkheid hebben duizendpoten zo'n dertig poten. Doordat ze driftig heen en weer gaan, kunnen we ze niet tellen.

Van moeders daarentegen beseffen we maar al te goed dat ze maar twee handen hebben. Niet alleen omdat we het weten maar bovenal nog omdat we zo vaak de liefde en de troost van die twee zachte handen hebben mogen ervaren.

Moeders hebben twee handen die twee functies aankunnen: werkzaamheid en genegenheid. Het is

die combinatie waardoor moeders duizendpoten zijn. Ze leggen dingen voor je klaar nog vóór je ze bent vergeten. Ze stoppen iets in je boekentas waaraan je nooit had gedacht.

En als je thuis komt, is de tafel al gedekt en dampet het eten al. Moeder helpt je bij je huistaak en houdt je bij de les. Moeders weten wanneer de ijskast moet aangevuld, de vuilniszak aan de deur gezet, de tuinman opgebeld. Zonder haar waren we het meer dan eens vergeten.

In de twee handen van moeders zitten misschien wel meer dan duizend handen. Maar het zijn vooral twee zachte moederhanden.

Mark Van de Voorde