

KERK & Leven

32

2020

WEEKKRANT

5 AUGUSTUS

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

IK BLIJF GELOVEN DAT HET KAN - Deel 2



Geloven - Stef Bos
*Al zijn de tijden nog zo slecht
En draait de wereld door en door.
Ik vecht niet meer tegen de stroom.
Vecht liever ergens voor.
Ik blijf geloven. Geloven dat het kan.*

Welkom
Lieve mensen, we zijn hier, net als de apostelen, bijeen na Pasen. We hebben de Verrezen Jezus niet in levenden lijve gezien, en toch weten we Hem hier onder ons aanwezig. We mogen die aanwezigheid van Jezus zien en ervaren in het gelaat van onze medegelovigen.

Welkomstlied: Hier kun je op verhaal komen
*Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,
hier ben je groot genoeg voor een klein ge-
baar:
het brood van de vrede, de beker gegeven
om door te geven aan elkaar.*

*Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,
de droom van God wordt hier als een schat
bewaard
en wij, wij vergeten niet dat oude en nieu-
we lied
dat je mag delen met elkaar.*

Vanuit stilte komen tot gebed
Jezus,

wij hebben uw verrijzenis gevierd, de kern van ons christelijk geloof. Net als uw leerlingen hebben ook wij het nodig om 'aan den lijve' te ondervinden dat Jij in ons leven aanwezig zijt.

Doe daarom vandaag wat je ook bij je leerlingen hebt gedaan: kom binnen in ons midden, breek onze kring open, adem over ons, zodat Gods Geest ons hart nieuw maakt en wij verrijzenismensen worden.

Eerste lezing Hand. 2, 42-47
Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.

Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdeelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en ston-

den bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.

Blijde Boodschap - Johannes 20,19-31

Samen geloven

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd door God, onze Vader, Moeder, bron van liefde.

Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te werken aan een toekomst die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in Jezus, die uitzonderlijke mens, die niet geleefd heeft voor zichzelf, maar in dienst van anderen.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt als wij in zijn naam samen zijn en wij elkaar levenskansen geven.

Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om te zien en zo mens te worden met en voor elkaar.

Woorden van Leven

*De Eeuwige, Alom tegenwoordige, Ongeziene, Dichtbij,
Hem zij onze lofen dank.
De Eeuwige, Alom tegenwoordige, Ongeziene, Dichtbij,
Haar zij onze lofen dank.*

God, we zijn Je dankbaar omdat wij in deze tekenen van brood en beker Jezus mogen gedenken.

Zend ons zijn Geest opdat wij elkaar waarderen, dat we niet blind zijn voor de mens naast ons of doof en onverschillig voor mensen in nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde liefde, vrijheid en vriendschap in

Jezus' naam.

Lied na Communie Geloven - Stef Bos
*Ik blijf geloven,
geloven dat het kan.
Want ik leefde met gordijnen dicht
totdat de angst verdween.
Nu zie ik ergens altijd licht
al is het donker om mij heen.*

*Al lijkt alles zwart en wit,
en krijg ik niet wat ik verdien,
er is nog kleur in overvloed.
De wereld is zoals jij haar wilt zien
Geloof me
en de liefde, de liefde overwint.
Ik blijf geloven,
geloven dat het kan.*

Wij zijn dankbaar voor al de acties van verbondenheid tijdens de coronacrisis, de steun voor alle verzorgenden, verplegenden, dokters, poetshulpen, vrachtwagenchauffeurs, vuilnisophalers, leerkrachten, plaatselijke winkeliers, rekkenvullers, applaudiseerders....

Zending en Zegen

Woorden en brood van vrede werden ons aangereikt. Moge die woorden van vrede met ons meegaan, moge zij aanstekelijk werken overal waar wij met anderen samen zijn.

Moge het brood van vrede gebroken en gedeeld worden overal waar wij mekaar ontmoeten. Daartoe worden wij gezonden en gezegend: in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Door mensen, door God bezield, geïnspireerd gedreven, gelovend.
*Samengesteld door Alis Lories
www.parochieinbeweging.be*

KALENDERBLAADJE

Wat is de betekenis van het gebed voor u?

Voor mij betekent het een binnen gaan in je eigen innerlijke ruimte, het stil maken en in die stilte luisteren naar de Aanwezigheid, voor mij is God een permanente aanwezigheid in ons midden. We hoeven ons eigenlijk alleen maar over te geven aan dat innerlijke luisteren om die Aanwezigheid te kunnen voelen. Alle vormen van gebed waarbij de stilte en het luisteren naar je hart vooropstaan, spreken mij het meeste aan. Ik hou niet van gebeden die worden afgedreund. Zelfs het gebed waarin tot God wordt gesproken als een persoon is een gebed waarin ik me niet thuis voel.

Het is zoals Maurice Zundel, een tamelijk onbekende Zwitserse priester het zegt: "Spreek niet te veel over God, want dat doet afbreuk aan Hem. God moet je inademen, beleven."

Deze uitspraak heeft mij zeer getroffen. Hij stelt in zijn werk steeds weer dat innerlijke leven centraal. **Marie De Hennebel - Meditatief 307**

NIEUWS IN DON BOSCO

Blijf op de hoogte van het nieuws in Don Bosco.

www.ademtocht.be

Vanaf nu is de website op alle platformen te raadplegen en te doorbladeren, pc, laptop, smartphone, tablet. Je kan alles raadplegen, je moet je niet inloggen.

Groeten aan ieder van u!

Jef Wauters

Nieuws van de drie parochies van Frando: Sint-Franciscus, Sint-Antonius, Don Bosco, is ook te vinden op <http://www.franciscusfrando.be/adressen.htm>

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 9 augustus
19de zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zaterdag 15 augustus
O.L.V. Hemelvaart
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 16 augustus
20ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Gedachtenis aan Jean Pierre Persy
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 16 augustus

DON BOSCO

Zondag 9 augustus 2020
Geen viering in Don Bosco

Zondag 16 augustus 2020 - Dag na Onze-Lieve-Vrouw ten hemelopneming
10.30 u. Viering (woorddienst)

De veiligheidsmaatregelen gelden bij de vieringen.

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Samen sterk



gens, en ze braken hun stokken in twee.
'Bind nu alle stokken samen met een touw,' zei de vader, 'en probeer dan die busstel te breken.'
Ze probeerden het om beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk te breken waren, waren samen gebundeld zo sterk als staal.

Er was eens een man die drie zonen had.
Op een dag zei hun vader: 'Breng me zoveel takken als jullie kunnen dragen!'
De jongens renden het bos in en keerden na een tijd terug met een bos takken.
'Neem elk één tak,' zei de vader, 'en probeer hem te breken.'
'Da's gemakkelijk,' zeiden de jon-

'Wel,' zei hun vader, 'wat jullie met deze stokken deden, kan ook met jullie gebeuren. Als je alleen voor jezelf opkomt, kan men je gemakkelijk aanvallen en breken. Maar samen zijn jullie zo sterk als deze busstel takken.'
naar een verhaal van Aesopus
Chantal Leterme uit 'Een parel voor elke dag'

Op water lopen



Boeddha was op weg samen met veel monniken.
Hij kwam aan de oever van een rivier.

Daar woonde een kluisenaar.
Ik kan over water lopen, zie hij trots.
Hoe lang deed je erover om dat te kunnen?
Ik heb daar tien jaar op geoefend.
Zonde, zei Boeddha, voor een paar centen had je de boot kunnen nemen en overgezet worden.

Chantal Leterme
uit '99 verhalen met een knipooig'

BOEK 'VOLHARDEN IN DE BROOSHEID'



rand, en knikt naar me. Sta rechtop, zegt hij, laat je niet onderspitten, blijf. Recht je rug, sla gade wat er gebeurt, loop niet weg, blijf. Als jij gaat, is er niemand nog over voor het lied. Blijf en raket de kracht op die ik in je gelegd heb. Raap de gevallen op, verzamel de afvalligen, zij die voor de oogst zijn weggegaan en niet konden wachten op betere tijden. Blijf en wacht en werk en bid.

In het besluit van zijn boek zegt Bert Roebben: "Tussen Pasen en Pinksteren schreef ik dit boek. Tussen hemel en aarde. Tussen het feest van de opstanding van de Heer en het feest van de nederdaling van de Geest. Ik zocht ruimte in mijn hoofd en een plek om tot rust te komen, om mijn gedachten te ordenen en aan het papier toe te vertrouwen. En om op zoek te gaan naar een taal die minstens mijn verstomming en die van mensen in mijn omgeving kon overstijgen.

In deze barre tijden is niets nog wat het lijkt. Vele mensen voelen zich gedesorienteerd en onzeker. Wat brengt de toekomst? In zijn boek 'Volharden in de broosheid' legt Bert Roebben getuigenis af van zijn eigen omgang met de dubbelzinnigheid van deze crisis: wat is het 'nieuwe normaal' waarop iedereen hoopt en willen we dat eigenlijk wel? Hij beschrijft in tien hoofdstukken de ambivalenties die hij zelf, tussen hoop en vrees, heeft ondervonden tijdens de periode van de lockdown. Hij ontwikkelt een spiritueel perspectief dat de feiten onder ogen ziet en tegelijk een nieuwe toekomst opent in de richting van een 'Nieuw Kwetsbaar Wij'. Zo wil hij minstens de stomheid doorbreken die ons overvalt wanneer wij met onzekerheid geconfronteerd worden en de traditionele woorden ons geen soelaas meer bieden. Elk van de 10 hoofdstukken begint met een gedicht, veelal van Rilke, maar ook van eigen hand. Lees even mee.

Opengereten land, leeggezogen akker, verwoeste aarde. Het heeft geen zin meer om aan de grassprietten te trekken. Maai ze de kop af, scheur maar, verbrand maar. Op het veld van ontlediging en betekenisloosheid komt hij op me toe, vanuit de bos-

Alle ambivalenties waarvan sprake in dit boek, heb ik ook zelf intensief aan den lijve ondervonden. Alleen al heel praktisch: het boek kwam "tussendoor" tot stand, naast mijn online onderwijs, onderzoek en bestuurlijk werk aan de universiteit in Bonn. En te midden van het leven van elke dag "in mijn kot". Vaak overviel me de wanhoop - precies op die momenten dat ik in alle voorlopigheid en kwetsbaarheid over de hoop schreef. Daarbij kwam nog de extra uitdaging van de tijd: de crisis veranderde voortdurend van gezicht - het virus en de politieke en sociale reacties daarop, waardoor ik me steeds in mijn denken en schrijven moest heroriënteren. Ik ben er echter zeker van dat wat ik hier schreef niet alleen voor coronatijden geldt, maar ook nadien zijn diensten zal bewijzen. Het nieuwe-normaal zal een anders-normaal moeten zijn - sociaal, politiek maar ook spiritueel gezien. Ik ben benieuwd wat we ervan terecht gaan brengen." Het boek 'Volharden in de broosheid' kan je bestellen bij Halewijn www.halewijn.info voor de prijs van 14,95 euro.

SCHATTENJACHT

Wij zoeken een schat, wij zoeken een schat, wij zijn om die te vinden al dagenlang op pad...

Een kinderliedje dat tot de verbeelding spreekt, want zoektochten en schattenjachten zijn van alle tijden en van alle leeftijden. Gewapend met een wegbeschrijving of schatkaart trekken wij mensen op tocht met als enige doel de mooiste schat te vinden. Of die schat nu een vergeten kapel is, een beer die achter een raam staat, of een mooi verpakt geschenkje verstopt in een hoekje van de tuin: het worden pareltjes als wij de waarde ervan zien. Geen goud of juwelen, geen luxe of macht kunnen daar tegenop! Maar de meest kostbare schat is de schat die we niet moeten zoeken, maar die ons zomaar in de schoot wordt geworpen, als wij daar open voor staan: de eerste knuffel van je kind na maanden lockdown, een liedje van een kleinkind voor oma, een bedankingskaartje van een vriend, een telefoontje naar



iemand die ziek is, een babbeltje met iemand ie bang is, een bezoekje bij iemand die eenzaam is, een troostend woord voor iemand die rouwt: kleine en eenvoudige dingen, maar toch ook groots, zelfs spectaculair. De meest kostbare schat is de liefde. Liefde die op onze weg komt, gratis, voor niets. Wij moeten alleen maar bereid zijn ons ego los te laten en de ander voorop te stellen. Dan wordt ook die Ander voelbaar. Dan wordt Gods Rijk een stukje zichtbaar. Pas dan worden wij echt rijk. Schatrijk. (bij Mt 13,44-52)
Anne (Pastorale Eenheid Emmaüs)

Ontdek wat het christelijk geloof inhoudt met een Alpha-reeks.

In het parochiaal centrum op de Tiensesteenweg in Heverlee tegenover park Michotte start in september 2020 een Alpha. In een twaalftal (wekelijkse) bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt met een Alpha-reeks.

Alpha geeft je de kans om op zoek te gaan naar de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.

Elke avond begint om 19 u. met een maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers daarna kunnen doorpraten in kleine gespreksgroepen.

De eerste bijeenkomst is op maandag 14 september en de laatste vindt plaats op maandag 21 december 2020, 3 keer een reeks van 4 avonden met telkens een pauze van 14 dagen ertussen.

Deelnemen aan deze bijeenkomsten is gratis en vrijblijvend. Je kan ook de eerste avond(en) komen kennismaken en zien of het iets voor jou is. Elke bijeenkomst begint om 19 u. en eindigt om 21.30 u. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent, je bent van harte welkom!

Inlichtingen/inschrijven kan via alfonsboey@gmail.com of door onderstaande strook ingevuld te bezorgen in de brievenbus: secretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee.

Naam:

te bereiken op: (adres en/of telefoon en/of e-mailadres)

.....
Handtekening

wil deelnemen aan Alpha in Heverlee.

Homilie van Fons Boey: 28 juni 2020 St-Franciscusparochie Leuven-Heverlee-Kessel-Lo

Vorige woensdag was het de verjaardag van mijn priesterwijding. Ik werd gewijd in 1984, dat is dus 36 jaar geleden. Ook dit jaar waren deze dagen voor mij een uitdaging om na te denken over wie ik ben als priester en over wat nu mijn taak is; m.a.w.: Wat vraagt God nu van mij? Als ik 65 werd heb ik bewust aan de bisschop gevraagd om geen verantwoordelijke functie meer te moeten opnemen in onze kerk. Als pastoor en als deken heb ik jarenlang verantwoordelijkheden gedragen, maar, achteraf gezien, was ik toen soms meer een bedrijfsleider die er vooral moest voor zorgen om alles zo goed mogelijk te blijven doen zoals dat al jarenlang de gewoonte was.

Toen ik jong was heb er vele jaren over gedaan om 'ja' te zeggen op de uitnodiging van de Heer om priester te worden. Eigenlijk wilde ik dat niet. Eerst had ik verschillende jaren geworsteld met de vraag of er eigenlijk wel een God bestaat die met mij wat te maken had, en toen dat uiteindelijk wat duidelijk was geworden, was ik er van overtuigd dat ik evengoed als leek in de kerk bepaalde taken kon opnemen, naast een gewone beroepsactiviteit. (Ik gaf toen les in een grote technische school). Maar God is blijven aandringen en uiteindelijk heb ik toegegeven en ben ik aan de priesteropleiding begonnen. Ik werd tenslotte gewijd als ik 33 jaar was. Het besef dat God met mij, met ons bezig is, dat Hij van ons houdt en ons telkens weer onze fouten wil vergeven, dat Hij van elke mens houdt, dat wij altijd op Hem kunnen rekenen en dat het zijn grootste zorg is dat iedere mens tot zijn recht komt, dat iedere mens voluit kan leven en gelukkig worden is altijd het fundament geweest van waaruit ik geloof en van waaruit ik priester ben. Maar dat goede nieuws overbrengen, uitdragen en verkondigen ... ik heb moeten ervaren dat ik dat vaak maar amper kon doen als priester. In de contacten met ouders van dopelingen, met jonge mensen die wilden trouwen in de kerk, met familieleden van overledenen, met ouders van eerste communicanten of vormelingen waren er weliswaar vaak goede gesprekken, soms ook wel gesprekken over waar het om gaat in ons geloven of over wat nu echt belangrijk is in het leven of over wat echt gelukkig maakt – maar er was bijna nooit tijd om daar lang op in te gaan, of om een dergelijk gesprek ook nadien nog verder te zetten, om dus echt tot de kern van ons geloven te komen: wat het betekent dat God door zijn grote liefde ons echt vrij maakt in het leven, dat God altijd weer toekomst en vreugde geeft aan ons, wat er ook gebeurt of gebeurd is in het leven. En eigenlijk ben ik toch priester geworden om daarvan te getuigen, eigenlijk is het toch dat wat God indertijd aan mij is blijven vragen zodat ik tenslotte niet anders kon dan "ja" zeggen op die vraag om priester te worden, zo heb ik het toch altijd ervaren en begrepen.

Ondertussen zien we toch allemaal wat er in de afgelopen 36 jaar gebeurd is, en eigenlijk in de afgelopen 60 jaar. Van de volle kerken met mensen van alle leeftijden in mijn kindertijd zijn we nu gekomen – ook in deze kerk - tot eerder kleine groepen van mensen waarbij ik denk dat ik als 69-jarige nog eerder bij de jongsten in de kerk behoor. Op de eerste plaats dus heel erg proficiat aan jullie allemaal die hier vandaag aanwezig zijn: ondanks al het negatieve dat in onze wereld over kerk en geloven gezegd wordt zijn jullie blijven vasthouden aan uw overtuiging, mag ik zeggen aan uw besef dat ons leven geborgen

is in Gods handen. Jullie houden tot op vandaag onze kerk in leven. Maar tegelijk vermoed ik – sommigen zeggen dat ook wel eens – dat velen van jullie, trouwe gelovigen, het toch wel als pijnlijk ervaren dat er van de jongere generaties, ook van eigen kinderen en kleinkinderen, nog maar weinigen zijn overgebleven die gemotiveerd zijn om naar de kerk te komen of ruimer om ons geloven een echte plaats te geven in hun leven. Daarmee wil ik hoegenaamd niet zeggen dat dat slechte mensen zouden zijn, hoe zou ik daarover kunnen oordelen. Maar ik ben de laatste maanden wel tot het besluit gekomen dat ik er als priester mee verantwoordelijk voor ben dat we als kerk niet echt geprobeerd hebben om aan de volgende generaties de ongelooflijke rijkdom van ons geloof aan te bieden. Ik heb op de verschillende plaatsen waar ik als priester gewerkt heb mee heel veel tijd en energie besteed aan de catechese van kinderen, van 8-jarigen en 12-jarigen in de voorbereiding van hun eerste communie en hun vormsel maar ik heb er nooit echt werk van gemaakt of kunnen maken om de grote schat van ons geloven, om de grote liefde van God ook verder te verkondigen aan mensen na hun twaalfde levensjaar. Wat in mijn jeugd nog een stukje vanzelfsprekend was, dat opgroeiende jongeren in de brede stroming van het kerkgebeuren mee ingroeiden in de geloofsgemeenschap gebeurt nu helemaal niet meer door de veranderende tijdsgeest en wij hebben als kerk onvoldoende besef dat we de Blijde Boodschap nu op een an-

dere manier en veel gericht en uitdrukkelijker moesten verkondigen aan mensen na hun twaalf jaar zodat ze konden groeien in hun geloven. We hebben bijna alleen maar aandacht gehad voor de zondagse eucharistie en het toedienen van de andere sacramenten aan de mensen die zijn blijven komen zoals jullie. Maar de basisvoorwaarden om de vruchten en de rijkdom van deze sacramenten in het leven te kunnen plukken, namelijk het geloven in de liefde van God en in werking van zijn Heilige Geest hebben we eigenlijk nooit systematisch verkondigd. En zo is het geloven van vele mensen wat verdord zoals een plant verdort als hij geen water krijgt.

Ik ben er nochtans meer dan ooit van overtuigd dat de Blijde Boodschap die ons door Jezus gebracht is ook vandaag voor heel veel mensen bron kan zijn van echte vreugde in het leven waar zoveel mensen naar snakken. En ik hoor dat daar ook vraag naar is. In ons parochiebestuur van 24 september van vorig jaar klonk ook duidelijk die vraag naar geloofsverdieping. Wel daar wil ik in de tijd die mij nog gegeven is en zolang de Heer mij nog wat min of meer gezond laat blijven vooral aan werken.

Op maandag 14 september starten we met een Alpha hier in onze parochiezaal. In een aantal opeenvolgende weken willen we voor iedereen die het horen wil die grote rijkdom van ons geloven eens systematisch op een rijtje zetten en vooral de mogelijkheid geven om daar samen over te praten. Ik reken er op dat er voldoende mensen zullen zijn die dat mee helpen organiseren, want uiteraard kan ik dat niet alleen. Ik droom er dus van dat er voldoende mensen zullen zijn die weer zo enthousiast zullen worden over hun geloven en over de liefde van God in hun leven dat het aanstekelijk zal werken op mensen die nu nog veraf staan van onze geloofsgemeenschap.

Ik vertel daar volgende week wel meer over.



IN STRIJD TEGEN CORONAVIRUS



Toestel "Breathney"
Technologiebedrijf Flanders Make richt haar innovaties normaliter op de productieprocessen van kmo's en grote bedrijven, maar gezien de crisis hebben ze hun focus tijdelijk verlegd naar het coronavirus. "Tijdens de coronacrisis zagen we dat veel kennis en technologie die Flanders Make al geruime tijd toe- past in voertuigen en machines ook

in de medische sector nuttig kan zijn", zegt CEO Dirk Torfs. Door samen te werken met medische specialisten hebben we zeer snel productontwikkelingen kunnen realiseren. Een mooi voorbeeld is de stethoscoop die van op afstand werkt."

Alarm rond de hals
Een ander snuife is het social distancing alarm, een klein blokje dat je bijvoorbeeld rond de hals kan dragen, en dat geluid maakt zodra iemand te dicht komt. Hiervoor maakt het gebruik van technologie die werd ontwikkeld voor zelfrijdende auto's.

Robot die medicatie uitdeelt
Voor binnen de ziekenhuizen heeft Flanders Make een robot ontwikkeld die autonoom medicatie kan uitkiezen, sorteren en uitdelen. "De robot heeft toepassingen in bijvoorbeeld de apotheek van een ziekenhuis, maar ze kan ook medicatie uitdelen aan de patiënten zelf", klinkt het. "Ze rijdt alleen een beetje traag, maar dat moet om ongelukken te voorkomen. De robot heeft

een zicht van 360 graden, en staat onmiddellijk stil zodra er iemand in de buurt komt", klinkt het.

Beademingstoestel 'Breathney'
Een ander toestel is de 'Breathney', een goedkoop en snel te produceren beademingstoestel, ontwikkeld zonder winstoogmerk.

Verder nog
Ook een exoskelet voor revalidatie, een systeem voor visuele kwaliteitscontrole van pillen, een nieuw temperatuurscreeningsysteem, technologie om operatoren op afstand te ondersteunen en slimme hulprobots werden voorgesteld.

Minister van Welzijn, Wouter Beke, aanwezig op de presentatie van de belangrijkste technologieën tegen corona, is onder de indruk: "De impact van het coronavirus zal op heel wat domeinen blijvend zijn en de manier waarop we kijken naar zorg en gezondheid permanent veranderen", zegt hij. "Elk crisis leidt tot innovatie. We moeten als Vlaanderen daarin voortouw nemen."

Ruben De Keyser - 5 juni 2020 Voorstelling bij Flanders Make - Krant Het Nieuwsblad

