

KERK & Leven

26

2020

WEEKKRANT

24 JUNI

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

VAKANTIETREGELING

Wij zitten in speciale tijden maar toch komt ook het parochieblad weer in vakantiesfeer.

Met **dit parochieblad 26-27-28**, van woensdag 24 juni 2020 brengen we nieuws van drie weken. Er verschijnt dus geen blad op woensdag 1 juli en op woensdag 8 juli 2020. **Parochieblad 29-30-31** kan je verwachten op woensdag 15 juli 2020. Daarna zijn er weer twee parochieblad-loze weken: woensdag 22 en woensdag 29 juli 2020.

Vanaf woensdag 5 augustus begint met **parochieblad 32** weer de wekelijkse regelmaat.

*Parochieblad 26-27-28 van 24 juni 2020 brengt parochietekst van 27 juni tot 17 juli 2020.

*Parochieblad 29-30-31 van 15 juli 2020 brengt parochieteksten van 18 juli tot 7 augustus 2020

De teksten moeten ten laatste op dinsdag 23 juni 2020 binnen zijn in de drukkerij. Gelieve uw teksten te bezorgen aan de verantwoordelijken van uw parochie.

Liefst een paar dagen **voor donderdag 18 juni 2020**.

*Parochieblad 32 van 5 augustus 2020 brengt parochietekst van 8 augustus tot 14 augustus 2020.

De teksten moeten ten laatste op dinsdag 28 juli 2020 binnen zijn in de drukkerij.

Gelieve uw teksten te bezorgen aan de verantwoordelijken in uw parochie.

Liefst een paar dagen **voor donderdag 23 juli 2020**

*Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, 0486 520182 of via het Parochiesecretariaat dat voorlopig nog niet open is en enkel telefonisch bereikbaar op 016 250459

Leo Page verstuurt de teksten die hij krijgt uit de drie parochies van Frando, door naar de drukkerij Kerk&leven.

*Sint-Antonius

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30 3001 Heverlee - 0475 675667 Parochiesecretariaat, Léon Schreursvest 33 - 3001 Heverlee

*Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo - 016 254587

CORONATIJD – Even stilstaan



Blijf gezond, beste vrienden, door alle regels en wetten na te leven. Want het leven is te mooi om weg te gooien aan ondoordachte dingen. Dus: we wensen je een goede gezondheid in deze onverwachte nare tijd een tijd van "nederigheid", tevreden zijn met eenvoudige dingen en sober leven.

Tijd genoeg om even stil te staan en na te denken.

Twee handen....

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt:

'Ik heb één hand vol klachten. Zal ik ze eens opnoemen?'

'Laat maar eens horen', zegt de dokter.

'De eerste vinger zijn mijn verloren ouders.

De tweede zijn mijn lichamelijke

klachten.

De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.

De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.

De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.'

'Dat is inderdaad een hele hand vol', zegt de dokter.

'Maar die andere hand dan?' vraagt hij nieuwsgierig.

'Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?' vraagt ze.

'Graag', zegt de arts.

'De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.

De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.

De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.

De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn.

De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen'

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: 'Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten

zijn gebald.

Ook twee handen die weten wat leven is. En weet u wat ik nu zo mooi vind, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?'

'Neen', zegt de dokter.

'Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen.

Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet.

Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in.

En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen.

Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht.

Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.'

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.

Priester Pol Dumoli - Leopoldburg

ABDIJ KEIZERSBERG springt/sprong in de bres

De benedictijnengemeenschap van Keizersberg is dankbaar omdat zij tijdens de coronapandemie mensen in hun geloof kon steunen. Uitgerend de kleinste abdijsgemeenschap in Vlaanderen – die van de Leuvense benedictijnen in de abdij Keizersberg – was vanaf Palmzondag tot en met Pinksteren bijna wekelijks te horen op Radio 1. Een top-organisatie (**Peter Jeurissen**), een sonore stem voor het gregoriaans (emeritus abt **Kris Op de Beeck** o.s.b.) en een taalvaardige voorganger (prior-administrator **Dirk Hanssens** o.s.b.), volstaan als je een goed alternatief wil bieden voor vie-



ringen die door de omstandigheden niet meer fysiek kunnen worden bijgewoond, vinden algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL) kanunnik **Joris Polfliet** en ICL-medewerker en verantwoordelijke voor de eucharistievieringen op radio en tv **Guido Hommay**. Meteen werd ook het maatschappelijke belang van een abdijs andermaal onderstreept.

Haren

Op een ochtend keek een oude vrouw in de spiegel.

Ze had nog drie haren op haar hoofd.

'Vandaag zal ik mijn haar vlechten', zei ze tegen zichzelf.

Ze vlocht haar drie haren en had een heel fijne dag.

Een paar dagen later keek ze in de spiegel.

Ze had nog maar twee haren.

'Hm, twee haren ... Vandaag wordt het een scheiding in het midden.'

Ze kamde een scheiding tussen haar twee haren en had een heel fijne dag.

Een paar weken later zag ze in de spiegel dat ze nog maar één haar op haar hoofd had.

'Eén haar ... Ik weet het! Vandaag maak ik er een paardenstaart van!'

En weer had ze een fijne dag.

De volgende ochtend keer ze weer in de spiegel.

Ze was helemaal kaal.

'Geen enkel haartje meer!' zei ze.

'Geweldig, nu moet ik niet meer zoveel tijd verspillen aan mijn haar!'

Chantal Leterme

Uit 'Parels van verhalen'



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

Vieringen

SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 juni
13de zo door het jaar
Slotviering werkjaar
Thema: dankbaarheid
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 5 juli
14de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde van Marcel Swinnen
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: François Barrette
Zang: Maria Van Eepoel

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 juni: dankviering

Zondag 19 juli

Zondag 16 augustus

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Woorddiensten om 10.30 u.

Zondag 28 juni

Zondag 16 augustus

Op volgende zondagen worden vieringsteksten per email gestuurd:

12 juli
26 juli

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

AFSTAND HOEFT GEEN AFSTANDELIJKHEID TE ZIJN

Bond zonder Naam blijft voor verbinding zorgen in tijden van corona

Al meer dan 60 jaar sieren de gevleugelde spreuken van *Bond zonder Naam* de muren van Vlaamse keukens en kantoren. Minder bekend is dat de vzw ook de grondlegger was van de eerste beschutte werkplaats in Vlaanderen, of het eerste vluchthuis voor vrouwen. Volgens velen is *Bond zonder Naam* de meest verbindende organisatie van ons land. Maar hoe pakken ze dat aan in tijden van quarantaine?

In 2012 overleed pater-schrijver Phil Bosmans, het boegbeeld en de bezieler van *Bond zonder Naam*. Vandaag staat Anniek Gavriilakis aan het roer en telt de organisatie meer dan 105.000 abonnees, mensen die de spreuken gratis in hun bus of mailbox krijgen. "Maar *Bond zonder Naam* staat voor zoveel meer dan alleen voor spreuken", steekt Anniek Gavriilakis van wal. "Al onze activiteiten nodigen uit tot meer verbinding. In de eerste plaats met mensen in armoede, dak- en thuislozen, asielzoekers en (ex-)gedetineerden: mensen die het moeilijk hebben en die vaak vergeten worden."

Kruidenier en café

"Zo kunnen mensen in armoede goedkoper winkelen bij onze sociale kruidenier in Borgerhout. Naast zeer lage prijzen, vinden ze er ook hulp of een luisterend oor. Het is een plek die kansen creëert", vertelt Anniek Gavriilakis. "Door de coronacrisis verdelen onze collega's in de kruidenier uitzonderlijk voedselpakketten – terwijl mensen er anders zelf gewoon hun boodschappen doen – en volgen we de 600 gezinnen die we er doorgaans ontmoeten telefonisch op. We bellen ze regelmatig om te vragen hoe het gaat en geven advies als dat ze dat nodig hebben."

"Door de coronacrisis moest 't Café, een ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen, tijdelijk de deuren sluiten. We delen nog steeds koffie en water uit vanachter een raam. Daarvoor werken we samen met Free Clinic vzw. Het zijn moeilijke,

maar ook boeiende tijden", vindt Anniek Gavriilakis. "Langs de ene kant zien we dat de meest kwetsbaren het hardst door de coronacrisis worden getroffen, maar langs de andere kant is de solidariteit en zorgzaamheid binnen de brede bevolking veel groter. Misschien omdat er nu tijd is om stil te staan bij wat echt belangrijk is. Wij nodigen mensen uit om niet alleen aan hun eigen kring te denken, om ook uit hun comfortzone te treden en de meest kwetsbaren niet te vergeten."

Oewist?

Omdat veel mensen door de lockdown een pak minder sociaal contact hebben, zette *Bond zonder Naam* 'Oewist-belcirkels' op om vereenzaming tegen te gaan: belcirkels verspreid over de week, waarin telkens zeven mensen een gesprek met elkaar aanknopen. Iedereen die meedoet, belt één iemand uit de cirkel op en wordt zelf ook één keer opgebeld. Op die manier houdt iedereen de belcirkel in stand.

En er zijn meer corona-initiatieven. Gevangenen – die *Bond zonder Naam* doorgaans bereikt met hun gevangenenwerking – lieten de organisatie weten dat gevangenen de bewoners van woonzorgcentra in deze barre tijden een hart onder de riem wilden steken – met hun toestemming uiteraard. "We zorgden voor toestemming en 1.000 briefsets, waardoor gedetineerden nu met rusthuisbewoners schrijven en er nieuwe verbindingen worden gelegd. Ook hier geldt samenwerken, voorbij hokjes en labels", vertelt Anniek Gavriilakis.

Grannies

Bond zonder Naam werkt trouwens ook al langer samen met ouderen. Onder de naam *Instagrammies* delen ze verhalen en wijsheden van Vlaamse tachtigplussers op Instagram, ook in tijden van corona. "Tachtigplussers worden vooral op hun zorgbehoefte aangesproken, terwijl ze een leven vol waardevolle ervaringen achter de rug hebben. Zo hebben ze veel ervaring in het omgaan met crisissen. Jongeren zoeken inspiratie en re-



flectie. Met *Instagrammies* brengen we deze generaties samen", zegt Anniek Gavriilakis. "De tachtigplussers die hun verhaal delen, krijgen achteraf prints van hun post en de reacties, zodat ze ook weten hoe mensen reageren."

Met *Instagrammies* hoopt *Bond zonder Naam* te verjongen. En dat lijkt te werken, want het Instagram-account heeft op dit moment al bijna 3.900 volgers.

1.000 vrijwilligers

Hoe *Bond zonder Naam* dat allemaal realiseert? "Met een kleine ploeg van 19 vaste medewerkers en een enorme ploeg van bijna 1.000 gemotiveerde vrijwilligers", zegt Anniek Gavriilakis. Bij *Bond zonder Naam* kan iedereen vrijwilligerswerk doen, er zijn jobs in alle soorten en maten. En er wordt altijd vertrokken vanuit de kwaliteiten van mensen, op de website is er een test waarmee je te weten kan komen welke vrijwilligersjob het beste bij je past.

"Onze vrijwilligers vormen de basis, het kloppende hart van de beweging, zonder hen zouden we nergens staan. Onze sociale kruidenier draait bijvoorbeeld voornamelijk op vrijwilligers, net zoals ons café en veel andere van onze initiatieven", zegt Anniek Gavriilakis. En daar is de organisatie dankbaar voor. Want zoals Phil Bosmans al zei: "Zomaar gratis helpen, is onbetaalbaar".

Wie meer wil weten over *Bond zonder Naam*, kan terecht op hun website www.bzn.be. Daar vind je alle info. *Tekst Liesbeth Van Houdt, geschreven op 28 mei 2020 - overgenomen uit tijdschrift Weliswaar (een uitgave van de Vlaamse Overheid)*

KALENDERBLAADJE

Meditatie: het is leren om een stap terug te zetten zodat God naar het voorplan van je leven kan komen. Onze ervaring is meestal dat we eerst onszelf in het centrum van onze wereld hebben geplaatst. Velen van ons, denk ik, zien de realiteit om ons heen draaien. We denken direct aan situaties en aan mensen in de eerste plaats in termen van "Welk effect, voordeel of nadeel, zal dat op mij hebben?" Dat is goed voor zover het gaat, maar als we ons echt verbeelden dat we in het centrum van de wereld staan, dan zullen we nooit een situatie of een persoon, of zelfs onszelf, kunnen zien zoals we werkelijk zijn. Want we staan natuurlijk niet in het centrum van de wereld. God staat in het centrum. Meditatie probeert weg te stappen van de ik - gerichtheid naar God - gerichtheid. Het resultaat is dat we onze eigen plaats in de wereld vinden waar we zouden moeten zijn. En we vinden onze relaties in de juiste orde: onze relaties met elkaar, met de schepping en onze relatie met God.

John Main – *Uit Awakening*

Seniorama

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Seniorama – *Activiteiten*

Zo je wenst op de hoogte gebracht te worden van alle activiteiten voor het volgende werkjaar, kan je de volgende gegevens doorgeven. Seniorama zal je dan het jaarprogramma, dat in juli verschijnt, opsturen.

*Naam en voornaam

*Straat en nummer

*Postcode

*Gemeente

*Telefoon of GSM-nummer

*Zo je een e-mailadres hebt, gelieve dit hier in te vullen

<https://seniorama.be/opdehoogteblijven>

Geen brommers in het huiselijk verkeer

bzn

Weeg het leven lichter

bzn

ZORG BEHOORT TOT DE ESSENTIE VAN DE MENS Deel 2



La Pachamama ("Moeder Aarde") is de belangrijkste godheid voor de inheemse bevolking van de centrale Andes van Zuid-Amerika.

Goemorgen! Wij vieren Moederdag.

♦We willen alle **moederlijke mensen** vandaag in de bloemen zetten!

♦En vandaag eren we ook **Moeder Aarde**, La Pachamama.

Psalm 139 Psalm 139b.m4a
Jahweh, Jij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder, wonderlijk heb je mij gevormd in het diepste geheim in de schoot van de aarde.

Lezing: Zorg behoort tot de essentie van de mens – Leonardo Boff

Leonardo Boff was bijna een halve eeuw geleden een van de "founding fathers" van de **bevrijdingstheologie**, die de katholieke kerk in Latijns-Amerika van conservatief bastion omvormde tot revolutionaire kracht. De voorbije twintig jaar is hij vanuit de ontwikkelingen in de kwantumfysica en de natuurwetenschappen diep bewogen door het ecologische gedachtegoed.

Volgens Boff verkeren we in een diepe beschavingscrisis die dreigt af te glijden naar pure barbarij. Die crisis heeft in wezen te maken met onze relatie tot de Aarde – met hoofdletter, insisteert hij – die we op verschillende manieren geweld aandoen.

"Ik zie deze pandemie als een reactie van de aarde die zich wil verdedigen tegen de meest gewelddadige soort in de natuur, de mens. Het is geen oorlog van de mens tegen het virus maar van het virus tegen de mens.

De belangrijkste les is dat we onmogelijk kunnen doorgaan met de manier waarop we dit Gemeenschappelijke Huis de afgelopen twee eeuwen bewoond hebben. Het virus is momenteel het neoliberalisme en het kapitalisme aan het ondergraven, systemen gebouwd op concurrentie, individualisme en een minimale staat. Ze hebben de Aarde altijd gezien als een onuitputtelijke voorraadkamer van hulpbronnen om een onbegrensde groei te voeden.

Die systemen staan nu onder druk: onuitputtelijke hulpbronnen en onbegrensde groei zijn een illusie, het is een vals uitgangspunt. Vandaag stellen we vast dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn en aangewezen op samenwerking. Dat we een sterke staat nodig hebben om een publiek beleid uit te stippen dat het **algemeen belang voorop stelt en investeert in de economie EN de mensen**.

Overal waar er een hard neoliberalisme is doorgevoerd, blijkt vandaag dat dit een sociale mislukking

is geweest. Dat geldt voor Chili, maar ook voor Ecuador, het Argentinië van Macri en het Brazilië van Bolsonaro. Het resultaat is een immense accumulatie van **rijkdom in de handen van enkelen**, ten koste van het grootste deel van de bevolking dat in armoede leeft. De protestmanifestaties zijn een reactie op dit neoliberale model. Het is de honger en de ellende die de mensen de straat heeft opgejaagd" Overal in de wereld groeit er een rechts gedachtegoed dat niet strookt met democratie. Hier in Brazilië zegt men ronduit dat we in post-democratische tijden leven en in een staat zonder wetten.

Onze democratieën worden gecontroleerd door de traditionele elites en door het grote kapitaal. Dat heeft meer macht dan de nationale staten.

We hebben **nood aan een sociaal pact, zegt Boff, dat hand in hand gaat met een pact met de natuur**, dat de hele Aarde en heel de natuur insluit, dat de wereld op weg zet naar 'een sociaalecologische democratie'. Alleen een zorgende liefdevolle houding t.a.v. alles wat leeft, kan de mensheid opnieuw toekomst geven. Alleen zo overwint het leven de dood.

In deze beschavingscrisis moeten we terugkeren naar het meest essentiële en dat is de zorg als universeel paradigma: zorg voor de Aarde, voor de natuur, voor ons bestaan. **De zorg behoort tot de essentie van de mens**.

Een levend wezen waar geen zorg voor gedragen wordt, verzwakt en gaat dood. Voor de mens is dat niet anders. Behalve die zorgende houding moeten we terugkeren naar wat ons tot mens maakt, en dat is de **solidariteit**. Die is vandaag haast volledig verdwenen want de cultuur van het kapitaal is gebaseerd op concurrentie en bekomert zich weinig om solidariteit. We kunnen niet voortgaan zoals we bezig zijn, we overleven dat niet. Alle alarmsignalen van de Aarde staan op rood.

De Aarde en de mensheid vormen samen een unieke eenheid, dat hebben astronauten vanuit de maan en vanuit de ruimte eerder al gezien. **Wij zijn de Aarde die voelt, denkt, liefheeft, zorgt, met een ethisch imperatief om voor haar zorg te dragen**.

Daarom verklaarden de Verenigde Naties op 22 april 2009 dat deze planeet niet zonder meer de Aarde is, maar Moeder Aarde. La Pachamama De Aarde als bodem en grond kan gekocht en verkocht worden. Maar een Moeder kan je niet als koopwaar behandelen, die moet je respecteren en liefhebben.

Liefde voor de aarde

Wanneer je goed in jezelf kijkt, vind je daar Moeder Aarde. Denk niet dat zij ergens buiten je is. **Moeder Aarde is in jou net als de moeder uit wie jij geboren bent, binnen in jou is**.

Wanneer we werkelijk zien dat de aarde deel is van ons, krijgen we iets verbazingwekkend te zien. De aarde is één en al leven. Wij zijn een levende, ademende manifestatie van deze mooie vrijgevege planeet. Door hier oog voor te hebben, transformeren we onze relatie met de aarde. We gaan anders op deze planeet lopen. We gaan op een andere manier voor haar zorgen. We raken compleet verliefd op de aarde. Wanneer we op iemand of op iets verliefd zijn, iets of iemand liefhebben, bestaat er geen scheiding tussen ons en de ander, het andere. We gaan er helemaal voor en doen alles wat mogelijk is en de ander geeft ons grote vreugde en voedt ons. Zo een zelfde relatie kunnen wij met de aarde hebben. Zo'n zelfde relatie zou iedereen met de aarde moeten hebben, wil zij en willen wij overleven.

Thich Nhat Han - Vietnamese boedhistische leraar

Woordje Deel 2

In de tekst van Leonardo Boff wordt het woord "zorg" gebruikt en wordt dit in een politieke context geplaatst in de betekenis van "verantwoordelijkheid" en verkeerde en goede keuzes hierin. De zorg behoort tot de essentie van de mens is een andere verwoording van dat moederlijke onderbuikgevoel naar de andere kwetsbare mens toe en het krijgt meteen een ruimere context naar de hele Moeder Aarde toe die kwetsbaar is. De barmhartigheid van God uitgedrukt in Moeder Aarde werd door de mens geschonden en de relatie moet dringend een andere weg op gaan in de vorm van politieke keuzes.

In de boedhistische tekst van Thich Nath Han vinden we een poging

om de verbinding tussen ons en Moeder Aarde nog directer te zien. Wij ZIJN Moeder Aarde. Er bestaat geen scheiding tussen ons en haar. Wij hebben geen keuze. Hij appelleert aan ons gevoel van verliefdheid waarbij we als het ware één vlees worden, 'één lichaam vormen met de Aarde.

Wat voor ons nu belangrijk is, is de keuze die we maken, hoe gaan we om met onszelf en met elkaar, hoe gaan we om met Aarde? Welke keuzes maken daaromtrent?

Willen wij boven de natuur staan of willen wij samenwerken met de natuur?

Leonardo Boff laat zich inspireren door wetenschappers om tot een verantwoorde keuze te komen. Zoals ook wij ons op dit ogenblik laten leiden door de wetenschappers i.v.m. het virus. Ook al kost het moeite, we doen toch wat van ons gevraagd wordt. Maar laten onze politici zich steeds leiden door wetenschappers? Ja, als het om het Covid-19 virus gaat, maar neen als het om het klimaat gaat. Nochtans is de heropstarting van onze economie het moment bij uitstek om compensaties voor het geleden verlies te verbinden aan projecten die getuigen van duurzaamheid en inzet voor de meest kwetsbaren onder ons en het klimaat.

Slotgebed:

God, onze zorg voor onszelf, de andere en onze zuster of Moeder Aarde laat te wensen over. We denken nog steeds dat we alles kunnen en lopen verloren in dit gevoel van macht. Maak ons ontvankelijk voor de stem van de meest kwetsbaren onder ons en voor de stem van de eigengereide en meerzinnige natuur en wat ze ons in haar ecologische wijsheid te vertellen heeft. Leer ons ook onszelf als "gegeven" lichaam te begrijpen als een deel van die natuur, eigengereid en meerzinnig maar met de goede wil het in onze relaties te laten doordringen door Gods liefde. Amen

Don Boscogemeenschap 10 mei 2020 Moederdag – La Pachamama

Door Ingrid Wezemaël en Majo Wrebrock



KRINGWINKELS IN CORONA-TIJD - Leuven

Het is hét moment om een paar nieuwe tweedehands-meubels te kopen. Kringwinkels in heel Vlaams-Brabant krijgen drie keer meer giften te verwerken door de coronacrisis.

De Kringwinkels van ViTeS, waar toe onder meer **Spit in Heverlee** behoren, krijgen dagelijks zo'n 40 ton aangiften per dag. "Vroeger kre-

gen we op een normale dag 16 ton te verwerken", zegt Ingrid De Roo, van ViTeS. "We spreken dus van een verdrievoudiging. In Heverlee is vorige week 45.552 kilo binnengebracht, terwijl we spreken van een verlengd weekend. Niet alleen zijn er meer mensen die wat komen schenken, maar ook de grootte van de giften neemt toe. In plaats van met zakken, komen ze met hele aanhangwagens toe. Mensen hebben tijdens de coronaperiode kennelijk opgeruimd."

Hoewel de Kringwinkel blij is met de vele giften, krijgen ze de vele schenkingen moeilijk verwerkt. "De spullen moeten 72 uur in quarantaine staan voor we ze in

de winkel zetten" zegt Ingrid. "Dat komt door het coronavirus, veiligheid gaat voor. Ook kan er in het magazijn minder vlot gewerkt worden door de sociale distancing maatregelen. Tot slot is er in de winkels gewoonweg niet genoeg plaats om alles ten toon te stellen."

Niet wegsnijten

Het aantal klanten in de kringwinkels, blijft stabiel vergeleken met voor de crisis.

"Het zijn vooral de schenkingen die zijn toegenomen. Maar de bedoeling is om alles te koop te stellen. Iets wegsnijten gaan we nooit doen, dat kan je als kringwinkel niet maken.

Toch wil ik bij mensen een oproep

doen om nog enkele weken te wachten voor ze hun spullen binnenbrengen. Voorlopig blijven we wel giften aanvaarden tussen 13 uur en 17.30 uur, van maandag tot zaterdag."

Komt er een eventuele pauze op de donatiemogelijkheden?

"We volgen de situatie dagelijks op", klinkt het. "Op basis van de evolutie van de cijfers zullen we dan verder bekijken wat we dan verder doen", klinkt het bij ViTeS. Op die manier hopen ze de werking wat extra zuurstof te geven.

De Kringwinkel vraagt mensen hun goederen nog ietsje langer bij te houden tot de situatie weer onder

controle is.

"We hebben de goederen keihard nodig om onze tewerkstelling te blijven garanderen. Alleen kunnen we op dit moment de hoeveelheid aangebrachte goederen gewoonweg niet verwerkt krijgen. We hopen dan ook dat men aan ons zal blijven denken na deze crisis", besluit Ingrid.

Kringwinkel Spit – IJzerenmolenstraat 10 – 3001 Heverlee

016 26 09 21

Kringwinkel ViTeS Leuven – Diestsestraat 253 – 3000 Leuven

0473 13 85 34

Ruben De Keyzer – Krant Het Nieuwsblad 27 mei 2020

MAG IK JULIE EENS MEE-NEMEN OP 'HET PAD DER SCHOONHEID'?

Kuierend volg ik het lieflijke paadje tussen het zomerse groen, tot ik beland op de fiere rug van een statig bruggetje, dat zich sierlijk kromt over een smalle watergeul. Die slingert zich als een feestelijk lint tussen weelderig begroeide oevers en mondt uit in een zilverig meer, dat zich uitstrekt zover mijn oog kan reiken. Leunend over de reling van het bruggetje, tuur ik genietend in de verte.

Onder mijn strelende blik ontvouwt de natuur een prachtig schouwspel van een schitterende eenvoud, die mij de adem beneemt en een zalig tintelend gevoel bezorgt. Als betoverd sluit ik mijn ogen en broeder zon drukt een warme kus op mijn oogleden. Een speelse zomerbries waait dwars door mijn lijf en schenkt mij een transparant gevoel. Mijn hart klopt hoog in mijn keel en iets beroert mijn ziel tot een teder ontwaken... Het felle gekwaak van een kikker brengt mij weer terug in het Aards Paradijs en speurend in de diepte naar de herkomst van het geluid, ontdek ik te midden van een kleine poel van knisperend kroos en jonge algen, een maagdelijk witte waterlelie, die, veilig gedragen door haar diepgroen bladerbed, zich kwetsbaar opent in een wondermooie dankbetuiging aan haar Schepper...

Een diepe snik van geluk welt op in



mijn keel en ontroerd door zoveel moois, draai ik mij om, benieuwd wat de natuur aan de andere zijde van het bruggetje nog meer voor mij in petto heeft.

Aansluitend op het begin van de watergeul, ligt een grote vijver, ingesloten door een groene omwalling van loofbomen en zacht rimpelend onder het dwaze geflirt van de zotte zomerwind. Op de vijver zwemmen, tussen een tapijt van gele plomp, twee meerkoetjes, met in hun zog een schare spartelende jongen.

En raar, maar waar; in het midden van de vijver bevindt zich op een hoge sokkel een groot, wit standbeeld van een otter, die als het ware biddend smeekt om het behoud van zijn soort...

Stil peinzend over de impact van de mens op de natuur, vervolg ik mijn wandeling op het pad der schoonheid. Het lijkt alsof ik door een levend sprookje kuier en ik voel mij plots 'Alice in Wonderland'.

Speurend rondom mij en nieuwsgierig kijkend in elke holte, ontdek ik piepkleine kabouterijtjes, die bedrijvig heen en weer rennen; doorschijnende elfjes van een boven-

aardse schoonheid; prachtige fee-tjes, die met hun magische toverstaf elk bloempje doen ontluiken en lelijke trolletjes, die schuw wegduiken. Al die figuurtjes bestaan immers als je in sprookjes gelooft. Ban je echter dat volkje, dan wordt het sprookje onthoofd...

In de verte ontwaar ik een rijzige figuur met een lange, grijze baard en gekleed in een schitterend, lichtblauw gewaad. Is dat misschien Merlijn, de grote tovenaar? Hij stuurt met zijn staf een lichtstraal naar mij en plots bevind ik mij in een malsgroene wei, rijkelijk bezaaid met uitbundige boterbloemen, schuchtere madeliefjes en wenkende vergeet-mij-nietjes.

Deze oase van rust wordt omzoomd door talrijke wilgen, wiens zilvergrijs bladerdek mee ruist met de wind in een woordeloos gefluister. Hun krachtige aura licht gloeiend op tegen de staalblauwe lucht en straalt iets bovennatuurlijks uit. De wilgen doen mij denken aan een lange rij monniken, die gekleed in een bruine pij en met een schitterende kroon op hun hoofd, onophoudelijk hun getijden prevelen en zo hun omgeving bezielen en onderdompelen in een sfeer van rust, eenvoud en spiritualiteit.

Ademloos lig ik op mijn buik in het gras te genieten van dat godsgeschenk en mijn ogen volgen een kleurrijke vlinder, die als een zendingetje van bloem tot bloem flad-

dert om de schoonheid van de natuur te benadrukken. Ik adem in met diepe teugen, alsof ik al deze wonderen wil bergen in mijn diepste Zelf, zodat ik mij op elk moment ieder detail kan herinneren: de zoetheid, de pracht, de perfectie en vooral de verwondering zelf...

Verkwikt naar lichaam en geest hervat ik mijn tocht. Hoog in de lucht cirkelt een roofvogel in steeds kleiner wordende kringen naar omlaag en plots duikt hij, als een pijl uit een boog, naar beneden om een prooi te bemachtigen. En kijk; hij wiekt met brede vleugelslagen weer naar omhoog, met in zijn klauwen één of ander spartelend diertje, dat hij in alle rust in zijn nest wil verorberen. Ook dat is leven!

Een dichte zwerm insecten zoekt op mij toe en zoemend en gonzend rond mijn hoofd, waarschuwen ze mij dat ik in een moerassig gebied ben aangekomen. Mijn voeten zakken weg in de drassige bodem en dankbaar stap ik op een houten loopbruggetje, dat zorgvuldig, plank na plank, tien centimeter boven de grond werd aangebracht om wandelaars te plezieren...

Onwillekeurig ben ik wat vlugger gaan stappen, want plots spookt het in mijn hoofd en in de ijle nevelslierten zie ik overal moerasgeesten opduiken, die mij gebiedend wenkend in het moeras willen lokken. Mijn ongebreidelde fantasie slaat op hol en onoplettend stap ik in een vermolmd gat van het loopbrug-

getje. Ik verzwick mijn voet en de scherpe pijn brengt mij weer bij mijn positieven.

De spoken verdwijnen als bij toverslag en ik zit weer helemaal in mijn lichaam. Een onbekende vogel roept mijn naam en ik krijg opeens het veilige gevoel dat er over mij wordt gewaakt...

De stekende pijn verbijzend, stap ik dapper verder en zie, het loopbruggetje leidt mij via een valpoortje weg uit het moerassig gebied.

Terug op de vaste grond, zie ik wat verder een houten bank staan, die mij uitnodigt om van een kleine, welverdiende rust te genieten. De bank staat aan de rand van een rustige waterplas en vlak vóór mijn voeten ligt een houten vlondertje.

Tientallen helikoptertjes vliegen af en aan, landen even en stijgen onmiddellijk weer op. Ik bevind mij in het hartje van het koninkrijk der parende libellen en geniet met volle teugen van de wervelende luchtschouw, die gratis voor mij wordt opgevoerd...

Mijn wandeling loopt ten einde en met een diepe zucht trek ik de poort van het sprookje achter mij dicht. Maar de schoonheid ervan draag ik voor altijd mee in mijn hart...

Lucie Vrebos

Europa prijst Vredesbeiaard



11 november 2018

Abdij van Park viert nieuwe beiaard

In Abdij van Park in Heverlee zijn veertig bronzen klokken voor de vredesbeiaard aangekomen. Het zijn replica's van de oorspronkelijke beiaard die in WO I werd verwoest.

“De nieuwe Vredesbeiaard in de toren van de abdijkerk komt tot leven op 11 november 2018 op de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand. Tussen 14 en 17 uur ben je welkom om in de mooie site van Abdij van Park te komen genieten van de allereerste **beiaardconcerten** (om 14, 15 en 16 uur). Verschillende gastbeiaardiers spelen vredesliederen en andere aangepaste muziek op deze gloednieuwe beiaard. Je maakt kennis met de boeiende **ontstaansgeschiedenis** en kan intekenen op een **wandeling** door de abdij. Bovendien zet PARCUM voor deze gelegenheid gratis zijn deuren open. Zo kan je ook de **tentoonstelling** ‘Religie. Helend. Verdelend.’ mee-

pikken.“

Deze nieuwe Vredesbeiaard is een historische reconstructie van de beiaard die in 1914 verloren ging in het oorlogsgeweld. Hij kwam tot stand dankzij giften van bedrijven en particulieren uit Leuven en de Duitse stad Neuss en staat helemaal in het teken van vrede en verzoening. Het project is geselecteerd in het kader van het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed.

www.vredesbeiaardleuvenneuss.eu
Parochieblad 40 van 10 oktober 2018

7 mei 2020

Europa prijst Vredesbeiaard

De Vredesbeiaard van Abdij van Park in Heverlee heeft een speciale vermelding gekregen op de European Heritage Awards. Die wordt jaarlijks uitgereikt door Europa Nostra en de Europese Commissie.

Elk jaar reikt de erfgoedorganisatie Europa Nostra, European Heritage Awards uit aan uitzonderlijke realisaties in vier domeinen. Het gaat om: conservatie, onder-

zoek, toegeweide dienstverlening door individuen of organisaties en tot slot is er ook onderwijs, opleiding en bewustmaking.

Het project van de Vredesbeiaard werd ingediend in de categorie ‘onderwijs, opleiding en bewustmaking’

Het instrument van de Abdij van Park in Heverlee werd gebouwd als een replica van de 18de-eeuwse abdijbeiaard, die werd vernield tijdens de eerste wereldoorlog.

Beleving

Het project is een samenwerking van de stad Leuven met de **Duitse stad Neuss**, waarvan de inwoners een belangrijke rol speelden bij de verwoesting van Leuven. De wereldbeiaard werd niet als winnaar geselecteerd, maar kreeg samen met vijf anderen een **bijzondere vermelding** van de jury.

Deze maand wordt op het doksaal van de abdijkerk een kleine belevingsruimte gerealiseerd met informatiepanelen en een oefenklavier.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zal de abdij hier bezoekers een waardevolle beiaardbeleving kunnen aanbieden
(hsb) Krant Het Nieuwsblad 2 juni 2020

Abdij van Park 7 – 3001 Leuven (Heverlee)

Telefoon 016 40 01 51
info@abdijvanpark.be
www.visitleuven/abdijvanpark.be

Kristoffelgroep “Vrienden op de weg”

Heverlee, juni 2020

Beste Kristoffelvrienden,

Als gelovigen voelen wij ons verantwoordelijk voor anderen, ook in het verkeer.

Een oproep tot veilig verkeer, tot meer vriendelijkheid en medemenselijkheid op de weg, is de doelstelling van onze Kristoffelgroep.

Deze boodschap krijgt dit jaar in deze coronatijd een bijzondere dimensie.

Ook nu moeten we afstand houden. Ook nu moeten we voor mekaar zorgen, vooral voor de meest kwetsbaren.

Om te kunnen blijven zorgen voor mekaars gezondheid en welzijn, moeten we voorzichtig blijven en risico's vermijden.

Iedereen moet zijn gedag aanpassen en in deze coronatijd niet alleen in het verkeer, ook in de contacten met kinderen, kleinkinderen, vrienden, bij het boodschappen doen, bij diverse ontmoetingen...

Geduld is momenteel meer dan ooit een mooie, maar noodzakelijke deugd.

Daarom hebben we besloten om de geplande Kristoffelviering van zondag 21 juni 2020 in de Sint-Antoniuskerk in Heverlee uit te stellen naar een latere datum.

Wij zullen u hierover tijdig informeren.



Omwille van de bijzondere omstandigheden vragen wij u dit jaar geen ledenbijdrage.

U kan alle verdere informatie ook via mail krijgen, als u uw mailadres stuurt naar kristoffel@sintantoniusparchie.be

Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip en wensen u een goede gezondheid en een veilige tocht met de steun van Kristoffel.

Kristoffelgroep Tiense Poort

Contactadressen:
Hubert Gorissen:
hubert.gorissen@telenet.be
Leo Swinnen:
leo.swinnen@telenet.be
Mathieu Voets:
mathieu.voets@telenet.be