

# KERK & Leven

25

2020

WEEKKRANT

17 JUNI

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### WIJ VIEREN WEER...



Geen collectes in de viering, wel mogelijkheid om bijdrage te deponeren achteraan in de kerk na de viering.



Voor de communie gaat iedereen naar voor in één rij via de middengang en keren terug naar hun plaats via de zijgang. Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand van 1,50 m. De "suisse" zal ons daarbij begeleiden.



Er is voorlopig geen persoonlijke begroeting van de gelovigen door de voorgangers aan de uitgang van het kerkgebouw.

Geen handen geven aan elkaar of bij het Onze Vader en de vredeswens.

Als we allemaal proberen ons best te doen, kunnen we samen **GEZOND** vieren.

### VEILIG SAMEN VIEREN



Hier zie je in een notendop de belangrijkste aandachtspunten voor het meevieren in een viering.

Sint-Franciscusparochie  
te Heverlee.

Vanaf 8 juni kunnen er opnieuw publieke liturgische vieringen plaatsvinden in de kerk, mits het volgen van de veiligheidsregels.

Het team en de kerkfabriek hebben samen gekeken hoe we best op een veilige manier kunnen vieren aan de hand van de voorschriften die door het bisdom aan ons zijn bezorgd.

Een "suisse" of veiligheidsverantwoordelijke zal iedere viering aanwezig zijn en ons ondersteunen.

Het bewaren van voldoende afstand blijft op elk ogenblik gehandhaafd.

En denk eraan: voel je je ziek? Blijf dan in je "kot".



Bewaar zoveel mogelijk afstand waarbij de minimumafstand tussen personen (in het kader van de social distancing) 1,5 meter bedraagt.



Maximum 100 aanwezigen in de viering



Gebruik binnen en buiten het kerkgebouw een mondmasker!



Het wijwatervat aan de ingang wordt afgedekt voor gebruik.



Gezellig keuvelen aan de ingang van de kerk kan voorlopig nog niet.



Bij het binnenkomen van de kerk de handen desinfecteren.

Beste parochianen.

**Ja, vanaf zondag 14 juni vieren we terug in onze vertrouwde omgeving.**

De Franciscuskerk zal open zijn vanaf 9.30 u.

Natuurlijk zullen de veiligheidsmaatregelen gevolgd worden. Verschillende mensen hebben aangeboden om als veiligheidsmedewerker (of moet ik binnen de kerk "suisse" zeggen) mee te werken en jullie te begeleiden zodat alles veilig verloopt.

Hier kan je alvast een foldertje vinden dat ook ter plaatse beschikbaar zal zijn.

Hierop staan al de eerste aandachtspunten. Bekijk het gerust al even vooraf.

Het weer ziet er alvast fantastisch uit.

Die dag zal het nieuwe Paaslicht aangestoken worden.

En dus hopen we dat jullie terug meevieren.

Vriendelijke groeten  
Lieven Dries, Pastoraal werker  
Sint-Franciscusparochie  
Heverlee - Leuven - Kessel-Lo

### KALENDERBLAADJE

Ik ga de stilte in en nergens hoor ik meer dan daar waar alles zwijgt, ik tot mijzelf inkeer.

Ik ga de stilte in tot diepten waar ik hoor de zachte fluistering die nooit nog is verwoord.

Ik ga de stilte in en jij gaat met me mee. Jouw hand is mijn kompas. Onthult mij tree voor tree.

Sytze de Vries

### Een leven dat niet meer is

Handen  
Reikend naar een leven dat niet meer is,  
Snakkend om weer te kunnen koesteren, strelen, lief hebben.

Zo ver weg.  
Zo onbereikbaar.  
Een droomwereld,  
een wereld vol dromen.  
Ooit zo echt en tastbaar nu nog slechts flarden van gedachten.

Vervlogen tijden.  
Opgeslorpt door de mond van het universum.  
Zoete herinnering, oplaaiend verlangen naar wat nooit meer zal zijn.  
*Mieke Maertens*

De **Wereld Vluchtelingen Dag** is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op **20 juni**.

Noem mij geen vreemdeling: mijn woorden klinken vreemd, maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou.

Noem mij geen vreemdeling ik wil mensen dicht bij me, omdat het zo koud is en kil diep in mijn hart.

Noem mij geen vreemdeling: de grond waarop wij lopen is dezelfde, maar niet het 'beloofde land' dat ik had verwacht.

Noem mij geen vreemdeling: grenzen zijn mensenwerk, scheidingsmuren bouwen wij zelf en isoleren ook jou.

Noem mij geen vreemdeling: ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God, zo is er maar één ....  
*uit de Filipijnen*

## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tienssteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,  
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
(woensdag niet open)

## Getuigenis vanuit de Sint-Antonius parochiegemeenschap



**Al wat leeft verslijt als een kleed en reeds heel jong weet de mens dat hij moet sterven. Zo gaat het met mensen van vlees en bloed...**

Maar niemand had dit zo snel verwacht! Nog geen 66... Zo plots... Zo onverwacht... Zo bruusk... Maar het is helaas zo! Niets kan dit nog veranderen! In uiterst vreemde omstandigheden moeten wij hier vandaag afscheid nemen van François. Wat blijft zijn de vele herinneringen. Herinneringen aan wie François was, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en kleinkinderen, voor zijn familie en vrienden, voor de zieken en ouderen van Samana Sint-Antonius en Park Heverlee, voor de vele revaliderenden in Ter Duinen, voor Ziekenzorg CM, voor 'De Pit', voor onze parochiegemeenschap, voor zovelen.

In 1987 leerden wij hier in de parochie het gezin Buekenhout kennen. De leden van de toenmalige parochieploeg kregen van pastoor Paul de opdracht om een aantal gezinnen te bezoeken en te luisteren naar hun noden, bezorgdheden en

vooral hun verlangens ten opzichte van de parochie.

Pastoor Paul zelf bezocht François en Linda. En dat was het begin van een heel verhaal.

François was toen al heel actief in de buurtwerking 'De Pit' en gekend in de Pleinstraat voor zijn behulpzaamheid. Zo kwam het dat hij werd aangesproken door een buurtbewoonster toen de werking van ziekenzorg hier zo goed als uitgedoofd was, om daar iets aan te doen.

Hij werd er zelfs licht toe gedwongen! Maar François ging ervoor. Wat niemand nog verwachtte gebeurde: ziekenzorg herleefde, groeide en bloeide. Toen jaren later het bestuur van Club Onder Ons te oud geworden was sloot deze werking bij ziekenzorg aan. En later ook de werking van Ziekenzorg van Park Heverlee die op dat moment ook helemaal uitgeblust was. En toen mensen van onze parochiegemeenschap verhuisden naar het Woonzorgcentrum Molenhof en François deze mensen daar bezocht, sloten er steeds meer mensen bij onze werking aan. Half Molenhof leek wel aangesloten. Want François maakte geen onderscheid. Voor hem was iedereen welkom. 'Mensen uit hun isolement halen,

daarvoor doen we het,' zei hij altijd. 'Ge ziet toch hoe gelukkig de mensen zijn als ze weer eens naar een feestje of een activiteit kunnen komen of bezoek ontvangen. Ze verdienen dat.'

Toen hij noodgedwongen moest stoppen met werken, werd hij ook nog hulpverlener in Ter Duinen. Iets wat hij ontzettend graag deed. Zijn groot respect en eerbied voor zijn moeder lag zeker aan de basis van zijn inzet voor zieken en ouderen.

François was vooral een man van zijn woord. Je kon altijd op hem rekenen. Trouw en plichtsbewust deed hij zijn werk als drukker, altijd beschikbaar. Was er extra veel werk, dan klopte François extra uren. Zijn baas kon altijd op hem rekenen. Duizenden berichten en folders heeft hij voor de parochie rondgedragen. Hij was één van onze SAMS, Sint-Antonius-mannen. Hij werkte mee aan de vernieuwing van onze kleine zaal en de keuken en was actief bij parochiefeesten, hielp mee aan de bar op zondag en was koorlid. Vooral zijn werk voor Samana was

grenzeloos. Ziekenbezoek, secretariaatswerk, organisatie van het vervoer voor de zieken, de zaal klaarzetten voor de feesten, quizzes en bingo's organiseren en zoveel meer.

Ook bij CM in de Platte-Lostraat was François actief. En dat niet alleen als gewestvoorzitter en medewerker bij de jaarlijkse gewestuitstappen. Ook daar was hij altijd aanspreekbaar om mee te helpen. Hij was er vaak van 's morgens tot 's avond bezig met het klaarzetten en opruimen van de zaal.

Bij een bejaarde 's morgens de rol-luik ophalen en 's avonds weer neerlaten, op zondagmorgen pistolets rond-dragen bij een 10-tal mensen, wandelen met de hond van een buurvrouw, met zieken naar de markt gaan... François deed het allemaal.

'Al wat je gedaan heb voor de geringste van mijn broeders, heb je voor Mij gedaan. Treed toe tot het eeuwige geluk,' hoorden we in de Evangelielezing.

Het is de hoop en het vertrouwen van elke christen. Na een leven vol inzet voor anderen mogen delen in de eeuwige vreugde.

Wij wensen het je toe, François. Het ga je goed! Je hebt het meer dan verdiend!



François Buekenhout

## Levensloop

Er loopt een rode draad door het leven soms zichtbaar, soms verborgen in nevel en duisternis soms dichtbij, soms heel ver geborgen in een wildernis.

Er zijn bakens in het leven die lichten in de duisternis zij verlichten de wegen als Gods getuigenis.

Er loopt een zoeken door het leven naar liefde en genegenheid aan weinigen worden ze gegeven alle zoeken ten spijt.

Er is een kruis in het leven



het is dat van de Heer dat we mogen helpen dragen het geeft zin aan ons leven en antwoord op onze vragen Hij heeft het gedragen omwille van ons allen daarom zullen onze bijdragen God zijn welgevallen. *Edmond Willems*

## Dankbaarheid?

Toen God Adam geschapen had, vroeg Hij:

- Adam, hoe wil je dat jouw land eruitziet?  
- Ik zou een paar bergen willen.  
En God schiep voor hem een prachtig berglandschap.  
- Ik zou ook wat landbouwgrond willen.  
En God schiep voor hem mooie prachtige velden.  
- En enkele koeien.  
En toen schiep God voor hem de beste melkkoeien ter wereld.

Dan vroeg Adam:  
- God, is er ook iets wat ik voor Jou kan doen?  
- Zeker Adam. Ik ben moe van al dat

scheppen. Ik zou graag een glas melk hebben van een van jouw koeien.  
- Daar zorg ik voor.  
En Adam ging een koe melken. Wat later kwam hij terug en bood God een glas melk aan.  
- Alsjeblief, dat is dan 1 euro. *Chantal Leterme uit '99 verhalen met een knipoo'*



ZORG BEHOORT TOT DE ESSENTIE VAN DE MENS Deel 1



Goeiemorgen! Vandaag vieren we Moederdag.

♦We willen alle **moederlijke mensen** vandaag in de bloemen zetten!

♦En vandaag eren we ook **Moeder Aarde**, la Pachamama.

De natuur is tegelijk mooi en meedogenloos maar **wij als mensen moeten ons dringend anders leren verhouden tot onszelf, tot de medemens, tot de dieren en tot de natuur.**

**Een kind wordt geboren**

We willen eerst even stilstaan bij de gevoelens van ouders die een kind krijgen. Wat doet dat met je? Telkens als een kind wordt geboren worden ook een vader en een moeder geboren, met alle liefde en zorg die daarbij hoort.

**Klaas Delrue** van de Nederlandstalig zingende groep Yevgueni schreef dit lied over 6 jaar wachten op een kind.

**Adem - Yevgueni**

Niet zomaar een meisje, niet zomaar een dag toen je mij kwam halen uit het dal waarin ik lag.

Ik zal je leren lopen nu ik terug kan staan.

Sluit alle wegen af naar waar ik nooit meer terug wil gaan.

En adem, adem, adem voor het eerst.

En jaren, jaren, adem ik ook weer.

Kan ik voor jou worden wat jij voor mij bent?

Ga en toon me alle wegen die ik nog niet ken.

En adem, adem, adem in en uit.

Adem, adem, ik zet een stap vooruit.

Niet zomaar een meisje, niet zomaar een dag, de dag dat jij de wereld en ik terug het zonlicht zag.

**Eerste lezing**

In Semitische talen worden gevoelens in verband gebracht met welbepaalde lichaamsdelen. Barmhartigheid of liefde wordt in het Hebreeuws onder meer uitgedrukt door de werkwoordstam "racham". Dit woord is etymologisch verwant met "rechem" dat baarmoeder betekent.

Die verwantschap geeft aan welk soort "liefde" bedoeld wordt met "racham": een moederlijke liefde die vertrekt vanuit de onderbuik. Zo bekeken is barmhartigheid een vorm van onverdiende liefde die niet afhankelijk is van de respons van degene aan wie zij wordt betoond. Zij valt te vergelijken met de liefde van ouders voor hun kinderen, die voorafgaat aan elke

vorm van wederkerigheid - een kind hoort de liefde van zijn ouders niet te verdienen, maar ontvangt die als geschenk.

(Hans Debel in "De baarmoederlijke liefde van God en mensen." in Ezra nr. 31, Jg.47, 2016)

**Psalm 139** Psalm 139b.m4a

Jahweh, Jij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder, wonderlijk heb je mij gevormd in het diepste geheim in de schoot van de aarde.

Dank je voor het grote wonder dat ik ben, voor het wonder van jouw werken. Hoe dicht ben ik met jou verweven! Jij kent mijn ziel en mijn gebeente. In mij was niets voor jouw ogen verborgen toen ik werd gevormd in het diepste geheim, prachtig gevlochten in de schoot van de aarde.

**Muziek:** Gregoriaans lied voor Beloken Pasen:

*Quasimodo Easter Octave Introit Mass* Vertaling:

Zoals pasgeboren baby's, alleluia, verlangen naar pure spirituele melk, alleluia.

Verheug u met God, onze Helper; zing hardop voor de God van Jacob. *Project Neumz: Benediktinessen in de Abdij Notre Dame de Fidélité Provence*

**Woordje**

We stonden even stil bij het omgekeerde gevoel om als ouder "geboren" te worden door de komst van een kind in het liedje "Adem". Je wordt door een kind op een nieuwe weg gezet is onmiskenbaar de boodschap van het lied. De liefde die van je gevraagd wordt, komt rechtstreeks uit je onderbuik.

In psalm 139 lezen we een verBEELDING van de baarmoederlijke liefde (H.Debel) van God. De intimiteit en lichamelijkheid van de beelden zijn treffend. Gods barmhartigheid mag dan een voorbeeld zijn voor mensen maar zijn liefde is evenwel onevenaarbaar. Mooi is het beeld van de verwevenheid tussen God

en de mens. Zo kan de barmhartige God zich openbaren in barmhartige mensen. (Hans Debel in Ezra 31)

In de tekst van Leonardo Boff (volgens parochieblad) wordt het woord "zorg" gebruikt en wordt dit in een politieke context geplaatst in de betekenis van "verantwoordelijkheid" en verkeerde en goede keuzes hierin. De zorg behoort tot de essentie van de mens is een andere verwoording van dat moederlijke onderbuikgevoel naar de andere kwetsbare mens toe en het krijgt meteen een ruimere context naar de hele Moeder Aarde toe die kwetsbaar is. De barmhartigheid van God uitgedrukt in Moeder Aarde werd door de mens geschonden en de relatie moet dringend een andere weg opgaan in de vorm van politieke keuzes.

In de boedhistische tekst van Thich Nath Han vinden we een poging om de verbinding tussen ons en Moeder Aarde nog directer te zien. Wij ZIJN Moeder Aarde. Er bestaat geen scheiding tussen ons en haar. Wij hebben geen keuze. Hij appelleert aan ons gevoel van verliefdheid waarbij we als het ware één vlees worden, 'één lichaam vormen met de Aarde.

Wat voor ons nu belangrijk is, is de keuze die we maken, hoe gaan we om met onszelf en met elkaar, hoe gaan we om met Aarde? Welke keuzes maken daaromtrent?

**Voorbeden:**

- Laten we bidden om zorgzame mensen die ook beseffen dat een kind je gegeven is en dat je uitgenodigd wordt om het dag na dag bij te staan zodat het zichzelf kan worden

- Laten we bidden om elkaar te kunnen blijven dragen en om respect voor de grenzen van de draagkracht. Onze draagkracht is beperkt en kwetsbaar. Wie die grenzen niet respecteert duwt zichzelf of anderen in een burn-out. Zo lijkt ook onze zuster, Moeder Aarde stilaan opgebrand. Haar draagkracht is niet oneindig.

- Laten we bidden om onszelf en de aarde in al onze kwetsbaarheid te ondersteunen zodat we alles met zorg omringen.

- Laten wij de studie van de ecologische systemen ter harte nemen zodat wij samenwerkers worden met de natuur.

(naar een tekst uit de website van Franciscaans bezinnen)

**Slotlied - Lied** Taizé: Nada te turbe Laat niets je storen laat niets je bang maken. Wie zich aan God toevertrouwt, ontbreekt het aan niets.

Laat niets je storen, God alleen is genoeg.

Laat niets je storen, laat niets je bang maken, die God heeft, mist niets. Alles gaat, God beweegt niet. Geduld bereikt alles.

In Christus mijn vertrouwen, dat aanhoudt, in Zijn vermoedheid mijn adem, en in Zijn beeltenis mijn ruimte.

Hier ligt mijn standvastigheid, hier mijn zekerheid, het bewijs van mijn waarheid, het bewijs van mijn vastberadenheid.

Laat niets je storen, laat niets je bang maken. Wie zich aan God toevertrouwt, ontbreekt het aan niets.

**Slaap niet, slaap niet, want er is nog geen vrede op aarde. Laten er geen lafaards zijn. Laten we het leven wagen.**

*Don Boscogemeenschap 10 mei 2020 Moederdag - La Pachamama Door Ingrid Wezemaal en Majo Werebroeck*

ELKE DRUPPEL WATER TELT

**Leuven**

**Het recyclagewater dat de groendienst ophaalt bij bierproducent AB InBev en het grondwater van de NMBS-werf op het Martelarenplein dienen voortaan om jonge bomen te begieten.**

**Het water verdween voordien via een gescheiden riolering naar de Leuvense waterlopen.**

**Met deze ingreep wordt 50.000 liter water bespaard.**

Vanaf deze week komt de groendienst meermaals per dag langs om een tank van maar liefst 4.000 liter te vullen.

"Hiermee bewateren we vooral de zeshonderd jonge bomen die we dit voorjaar hebben aangeplant, want zij hebben nu veel water nodig. We recupereren al sinds enkele jaren water van AB InBev. Met het water van deze werf erbij, hergebruiken

we nu dagelijks 50.000 liter water", zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera.

**Uitzonderlijke droogte**

Door het droge weer van de afgelopen weken staat het grondwaterpeil erg laag. Volgens schepen van Klimaat en Duurzaamheid, David Dessers, komt deze droogte al uitzonderlijk vroeg op het jaar.

"We beleven momenteel de droogste start van het hydrologische zomerseizoen in honderd jaar.

Dank zij deze samenwerking vermijden we dat kostbaar water gebruikt wordt voor toepassingen waarvoor ook grondwater geschikt is, want elke druppel telt", legt hij uit.

**Gebruikt door de bewoners**

"Binnen enkele weken gaan we nog een stapje verder en zal het opge-



pompte water kunnen worden gebruikt door de bewoners, via grote vaten met een kraantje. Zo moeten ze niet langer drinkwater gebruiken om bijvoorbeeld hun planten water te geven", zegt David Dessers.

*Stad Leuven deelt nog mee dat het in haar stadsontwikkelingsprojecten en om-*

*gevingsvergunningen streeft naar waterneutrale projecten, waarbij het grondwater zo veel mogelijk op het terrein zelf gebruikt wordt of infiltrert.*

*Ruben De Keyzer - Krant Het Nieuwsblad 28 mei 2020*

Raak

Een koning reed te paard door zijn land. Toen zag hij een boom, met een pijl midden in een roos. Hoe verder hij reed, hoe meer pijlen hij zag midden in een roos. Hij was hier zo door verbaasd dat hij de jager wilde ontmoeten, die zo goed zijn pijl en boog beheerste.

Na een tijd ontmoette hij een jonge man, die de pijlen had geschoten. De koning zei: 'Ik heb wel honderd pijlen geteld telkens midden in de roos.

Nu wil ik wel eens weten hoe het komt dat jij zo goed je pijl en boog kunt gebruiken, dat je altijd midden in de roos schiet.'

De jonge man antwoordde: 'Dat is gemakkelijk. Ik schiet eerst een pijl af en nadien teken ik er een roos rond.'

*Chantal Leterme uit: 'Een parel voor elke dag'*

## STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS



Het coronavirus heeft onze samenleving volledig omgegooid. Onderzoekers van KU Leuven en UZ Leuven proberen de epidemie zo goed mogelijk te begrijpen en advies te geven om de juiste maatregelen te nemen. Samen zetten ze hun expertise in, om ons land succesvol door deze crisis te loodsen.

**Race naar een vaccin** (Zie meer in vorig parochieblad) Aan het Rega Instituut heeft het team van professor **Johan Neyts** zich gebaseerd op het gele-koorts-vaccin. De KU Leuven-onderzoekers hebben zo zeven prototypen ontwikkeld, die momenteel op hamsters getest worden. In een volgende fase kunnen de onderzoekers het prototype testen op mensen.

Professor Johan Neyts blijft optimistisch in de zoektocht naar een vaccin: *Het nieuwe coronavirus muteert veel trager dan het griepvaccin of het aidsvirus. Dat is goed nieuws: het geeft hoop dat we een vaccin kunnen bouwen dat langdurig tegen de ziekte beschermt.*

**Op zoek naar virusremmer(s)** Naast een vaccin kijkt de wereld hoopvol uit naar een krachtig **antiviraal geneesmiddel** tegen het coronavirus.

Populaire kandidaten zijn het anti-malaria-middel chloroquine en het antivirale middel remdesivir, oorspronkelijk ontwikkeld tegen het ebola-virus. Half februari van dit jaar bleek uit klinische proeven in China dat het malaria-medicijn ook actief zou zijn tegen SARS-CoV-2, maar recentere studies hebben die resultaten inmiddels weerlegd. Op dit moment zijn er internationale studies die specifieke antivirale middelen zoals remdesivir testen, op COVID-19 patiënten. Als verder onderzoek veelbelovende resultaten toont, kunnen zulke virusremmers wereldwijd een impact hebben op de behandeling van patiën-

ten met COVID-19. Onderzoekers van het Rega Instituut en UZ Leuven hebben inmiddels samen beloftevolle onderzoekprojecten op de rails gezet. Samen met een team van toponderzoekers heeft **Johan Neyts** verschillende moleculen geïdentificeerd die het coronavirus in het laboratorium afremmen. En dat mede dankzij de steun van de Bill & Melinda Gates Foundation, CD3 (Centre for Drug & Design & Development) en Johnson en Johnson.

Binnen UZ Leuven en in samenwerking met andere Belgische ziekenhuizen is een klinisch onderzoek gestart om na te gaan of patiënten aan wie deze moleculen werden toegediend, sneller herstellen en minder snel op intensieve zorg terecht komen dan patiënten die het geneesmiddel niet hebben gekregen. Zo hopen ze snel nieuwe effectieve therapieën te ontwikkelen tegen het corona virus.

Ondertussen houdt professor Johan Neyts zijn blik op de toekomst gericht. Hij spoort de wereld aan om massaal te investeren in de ontwikkeling van antivirale middelen. Het is niet alleen belangrijk om nu de impact van het coronavirus in te perken maar ook om mogelijke nieuwe uitbraken in de kiem te smoren.

**KU Leuven Alumni – Doorzending van 20 mei 2020**  
Als u wenst te steunen:  
IBAN-rekeningnummer:  
BE45 7340 1941 7789  
BIC-code: KREDBEBB



### SITE VOOR HERSTELLINGEN Leuven

Nu alle repair cafés afgelast zijn door de coronacrisis lanceert **Maakbaar Leuven** en **softwareontwikkelaar Statik** – met steun van de stad Leuven – het digitale matchingplatform

www.repairconnects.org.

Daar kunnen Leuvenaars die hulp nodig hebben bij een herstelling, gematcht worden met een lokale hersteller. (hsb) *Krant Het Nieuwsblad 25 mei 2020*

### HART BOVEN HARD

We geven een evaluatie van vijf jaar **Hart boven Hard**, met de resultaten van een brede interne bevraging die in juni 2019 online is ingevuld door 181 sympathisanten.

#### Interne bevraging

Na de verkiezingen van 26 mei 2019 voelde het voor Hart boven Hard heel natuurlijk om zichzelf grondig te evalueren. We hadden net een intensieve campagne van een jaar achter de rug, en er had zich ook een cyclus van vijf jaar gesloten. Bovendien is Hart boven Hard zijn achterban van betrokken burgers. Hun inbreng is onontbeerlijk.

*Hier de belangrijkste conclusies die we willen vertalen in het beleidsplan voor de komende jaren:*

#### Vaak genoemde sterke punten

- ♦ Hart boven Hard vertrekt van sterke waarden.
- ♦ Hart boven Hard staat voor verbinding.
- ♦ Creativiteit en speelsheid vormen een belangrijke troef en mogen zelfs nog versterkt worden.
- ♦ Hart boven Hard heeft een eigen stijl.
- ♦ Hart boven Hard is niet partijpoli-

tiek gebonden.

#### Vaak genoemde verbeterpunten

- ♦ Zichtbaarheid en politieke impact kunnen nog beter.
- ♦ Niet-georganiseerde burgers moeten nog meer bereikt worden.
- ♦ De doelstellingen moeten nog preciezer geformuleerd worden.
- ♦ Hart boven Hard moet nog meer divers worden.
- ♦ De communicatie met lokale groepen kan beter en systematischer.
- ♦ Planning en kalender kunnen beter georganiseerd worden.
- ♦ Er moet nog meer teruggekoppeld worden over resultaten van acties.

#### Uit antwoorden blijkt dat onze achterban...

- ♦ de meerwaarde van Hart boven Hard voor het middenveld erg hoog inschat.
- ♦ graag een evenwicht wil tussen werken met burgers en werken met organisaties.
- ♦ meer ons verhaal willen brengen buiten de eigen groep.
- ♦ vindt dat Hart boven Hard nog meer concrete voorstellen moet doen voor de maatschappij.
- ♦ een beter evenwicht wil tussen de lokale en nationale dynamiek binnen Hart boven Hard.

#### Wat zou je missen mocht Hart boven Hard niet meer bestaan?

- ♦ hoop, warmte, positiviteit
- ♦ het gevoel niet alleen te staan
- ♦ informatie
- ♦ verbinding tussen thema's, strijden, organisaties, groepen: een integrale benadering
- ♦ 'een schop onder mijn kont', mogelijkheid tot participatie
- ♦ een tegenstem

**Kortom:** zowel nauwe betrokkenen als sympathisanten blijven zich sterk herkennen in de verbindende missie en de creatieve stijl van Hart boven Hard. Ze vinden er medestanders en een meer holistische (of minder versplinterende?) kijk op de samenleving.

**'Je bent niet alleen. Een andere wereld is mogelijk. Er zijn zo veel geëngageerde en wakkere burgers. Activisme geeft hoop, en hoop doet leven.'**

*Frederik Van den Brik, freelance copywriter, journalist en scenarist, 30 jaar, Antwerpen*

## NIEUW LEVEN IN VLIERBEEK



### Een grindbak als perfect nest

In de jaren '60 van vorige eeuw was de slechtvalk volledig verdwenen uit ons land, o.a. door het gebruik van insecticides als DDT. Door wettelijke bescherming en het plaatsen van nestbakken keerde de soort sinds 1995 terug als broedvogel. Twee jaar geleden werden er slechtvalken opgemerkt rond de kerk van Vlierbeek. Het leek alsof ze op zoek waren naar een geschikte nestplaats. Van nature broeden slechtvalken op hoge rotsen. Hoge gebouwen zoals kerken en appartementsgebouwen kunnen echter als 'vervangrots' dienen, zeker als ze voorzien zijn van een nestkast. Daarom plaatsten Eddy Sente van de vogelwerkgroep Oost-Brabant en lokale bewoner Willem Laermans twee jaar geleden een grindbak. Ze kregen daarbij deskundig advies van Philippe Smets. Vorig jaar zagen vogelliefhebbers heel wat baltsgedrag van onze slechtvalken, maar waren ze nog te jong om te broeden. De eerste twee jaar van hun bestaan verkennen slechtvalken een interessant gebied. Eenmaal gevonden blijven ze levenslang. We hebben dus geluk!

### Nog twee eieren

Op de toren van onze abdijkerk hadden de slechtvalken vier eieren gelegd. Daarvan zijn er jammer genoeg slechts twee uitgekomen. Hoe dat komt, wordt nu onderzocht aan de Universiteit Gent. Daar kijken wetenschappers de schaaldikte van het ei na en gaan ze na of er mogelijk vreemde stoffen in het ei zitten. Zo brengen ze eventuele tegenslagen in broedgevallen snel in kaart zodat er op gereageerd kan worden.



Er is nieuw leven in Vlierbeek. Op onze abdijtoren heeft een koppel slechtvalken twee jongen ter wereld gebracht. En dat is toch wel fijn nieuws, want dit is het eerste succesvolle broedgeval in vele decennia in Kessel-Lo. De twee kuikens, een mannetje en een wijfje, werden op 6 mei geringd door Philippe Smets, vogelringer voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (en lid van F.I.R.). Nu ja, kuikens, de twee wogen al 840 gram (wijfje) en 660 gram (mannetje). Beide kuikens waren in prima gezondheid. De oudste van de twee was op dat moment zo'n 3 weken oud. Het verschil in gewicht is normaal want er zit immers een tijdsverschil tussen het uitkomen van de twee eieren. Bovendien is bij roofvogels het vrouwtje altijd groter.

De geboorte van 2 kleine slechtvalkes in Kessel-Lo is zeker geen alledaagse gebeurtenis. Sinds de terugkeer van de soort als broedvogel in onze stad in 2011, zijn dit immers nog maar de 29ste en 30ste slechtvalk die in Leuven werden geboren. In dat jaar was er voor het eerst een succesvol broedgeval in een speciaal geplaatste nestbak op het Sint-Pieterziekenhuis. Sindsdien zijn er op die locatie elk jaar slechtvalkkuikentjes ter wereld gekomen. Door de werken aan het ziekenhuis werd de nestbak in 2018 verplaatst naar Campus Sint-Rafaël. Op dit moment zijn er in België naar schatting 120 broedparen, waarvan 6 in Oost-Brabant en twee in Leuven. In Leuven wordt de soort zeker gekoesterd, want het stadsbestuur riep de soort uit tot koesterbuur.

In Leuven loopt een project met anticonceptie bij duiven. Dit zou geen invloed hebben op dieren die duiven eten, zoals de slechtvalk. Laten we hopen dat de twee niet uitgeborene eieren nog een beginnersfoutje zijn van onze slechtvalken. Het is tenslotte hun eerste nest.

### Recordhouder

Nog enkele weetjes over de slechtvalk. Het is een razendsnelle vogel, die horizontaal snelheden van 150 km/u haalt. In duikvlucht naar beneden gaat hij maar liefst tot 398 km/u!

De slechtvalk herschikt in duikvlucht zijn vleugels om een V-vorm te maken, zo haalt hij zeer hoge snelheden. Dit om vogels te grijpen, als voedsel. In stedelijk gebied houden ze van duiven en dat horen we in Leuven graag. Maar ook kauen en andere vogels staan op het menu.

Er wordt soms beweerd dat deze vogels zijn uitgezet, maar niets is minder waar. Dit zijn wilde dieren.

### Zelf gaan kijken?

Wie één dezer een bezoek aan onze abdijste brengt, kan de kuikens zien "wandelen" op de hoge rand van de toren van de abdijkerk, meer bepaald tussen de twee stenen bollen aan de noordkant. Ze gaan stilletjes aan proberen te vliegen. Moeder en vader vliegen ook vaak rond, op jacht. Ga liefst niet recht onder de kerk staan, maar hou zeker wat afstand. Ze zijn nogal schuw en we zouden niet willen dat de jongen verhongeren. Over een paar weken vliegen de jongen zelf en gaan ze ook zelf beginnen jagen. Op dat moment is het reeds tijd om definitief te vertrekken. Ze gaan dan rond zwerven op zoek naar een geschikt leefgebied.

© Tekst: Natuurpunt Vlierbeek  
© Foto's: Wim Boonen