

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

16

2020

WEEKKRANT

15 APRIL

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Zalig Pasen

Pasen gaat altijd door.
Pasen gaat niet op slot.
Het graf zal leeg zijn.

Pasen gaat altijd door.
Geloof, hoop en liefde.
Zij willen altijd door.

Pasen gaat altijd door
in het geloof
tegen het cynisme.

Pasen gaat altijd door
in de hoop
van winnende Goedheid.

Pasen gaat altijd door
in de stilte
van de kwetsbare liefde
die menselijk meeleeft.

Marinus van den Berg

KALENDERBLAADJE
Leidt mij niet in bekoring
God, de verleiding is groot
om niet uw weg te gaan,
om niet te vertrouwen
in het visioen
van deze aarde anders.

God de verleiding is groot
om er op los te slaan,
om het kwaad te bestrijden
in plaats van kringen
van licht en liefde te scheppen.

God de verleiding is groot
om te geloven
in aanzien, macht en geld
in plaats van
in mensen van goede wil.

God de verleiding is groot
om te geloven in hersenschimmen
in plaats van in de
concrete woorden van de mens
die het waard is uw zoon te heten.
Jef Wauters

KUNNEN WE PASEN VIEREN IN EEN BARRE CORONA-CRISIS?

Goede mensen

Het coronavirus duwt ons brutaal met onze neus op de feiten: we blijven toch nog altijd zeer kwetsbare mensen, verbonden met elkaar. Niet alleen in ons land, maar ook wereldwijd duikt het dodelijk virus op. Wie durft nu nog te denken dat we alles aankunnen en ik denk aan de woorden van Merkel: Wir schaffen das, of van Obama: Yes, we can. Zou het kunnen dat het virus ons een lesje in nederigheid geeft? En schept de mentaliteit van ieder voor zich geen groepsegoïsme, of misschien brengt de kwetsbaarheid een beetje meer solidariteit.

Eigenaardig genoeg heeft het woordje crisis bij ons meestal een negatieve bijklank, terwijl het toch teruggaat op het Griekse woordje 'krinein' wat 'een oordeel vellen' betekent. We kunnen het dan ook positief of negatief bekijken. Deze crisis kan tot egoïsme leiden en dan kunnen we het vele hamstern zo bekijken. Maar het steekt mij het een hart onder de riem als ik de spontane solidariteit tussen mensen bekijk, met een enorm respect voor alle hulpverleners. Ik

ervaar dit ook in de organisaties voor jongeren waarvan ik voorzitter ben. Een collega schreef: misschien evolueren we van een doeMdenken naar een doeNdenken, dat uitloopt op meer samenhang. En ik denk aan de vele jongeren en de jeugdbewegingen die zomaar de handen uitstaken tot solidariteit, voor hen die nu opgesloten en verenzaamd (moeten) leven. De aarde is ons gemeenschappelijk huis, we zijn verantwoordelijk voor elkaar, wereldwijd en eenvoudig goed doen voor anderen is hartverwarmend en verhoogt onze 'innerlijke' weerstand.

Nu alles binnen en buiten de kerk meer in stilte moet gebeuren en we niet de uitbundigheid van Pasen samen kunnen vieren, mogen we de waarden van 'inzet' en 'bidden voor' niet vergeten. Bidden we voor hen die door ziekte of afzondering getroffen zijn, bidden we voor allen die deze mensen geduldig bijstaan en verzorgen, bidden we voor hen die de verspreiding van het virus zoeken tegen te gaan. Maar leven we ook in verbondenheid met hen die arm zijn, op de vlucht voor hon-

ger of geweld, ook met hen die o.a. via Broederlijk Delen op ons beroep doen. Kardinaal De Kesel schreef: we blijven met elkaar diep verbonden in gebed én in een wereldwijde solidariteit.

WAT KAN PASEN dan NU BETERE KENEN VOOR ONS?

Bij overlijdens en begrafenissen stellen wij ons dikwijls de vraag: wat komt er na de dood. Maar is dit wel de juiste vraag?

Is het niet veeleer: Wie komt er na de dood? Wie is er sterker dan de dood? Als christen mogen we, vanuit het lijden, sterven en verrijzen van Jezus verkondigen: na de dood is en blijft er God. Hij, die alleszins Jezus als eerste uit de dood heeft doen opstaan, zal er altijd zijn. Meer nog, we mogen stellen dat we na onze dood zullen verder leven, verbonden met God en met alle overledenen die ons zo dierbaar zijn en blijven. Er zal dus altijd verbondenheid met God zijn en samenhang met elkaar, ook over de dood heen.

Het woordje PASCHA (Pasen) betekent DOORGANG door de dood,

het is de overgang naar iets nieuws NA de dood. Na de dood, ook na deze coronatijd is er NIEUW LEVEN... een leven van Verrijzenis en Opstaan. Dit is de HOOP, waarover ik ook bij het begin van dit nieuwe jaar geschreven heb. We zullen moeten zoeken naar wat dit nieuw leven, ook na de coronatijd, voor ons kan betekenen. Verrijzenis is niet iets spectaculairs, maar een gebeuren met de mens, in de mens. Verrijzenis is geloven dat onze Gods toedoen nieuw leven ontstaat. Verrijzenis is niet iets kwantitatief als het tellen van het aantal doden, maar iets kwalitatief: vertrouwen in God en dat Hij een God van leven is.

Net zoals in de overgang van de winter naar de lente er soms al meer leven is bij de wortels in de grond, dan wel boven de grond, zo gebeurt er soms meer in de stille warmte van de harten van de mensen die verbonden willen leven en blijven leven.

Een Heilvol Paasfeest voor ieder van jullie.

Je zonepastoor Rony

IN TIJDEN VAN CORONA

Christelijke meditatie België

Het wereldwijde virus heeft ons allen heel wat te leren.

Kunnen we ontdekken wat 'genoeg' betekent?

Zullen we de volgende generatie leren dat tevreden zijn met genoeg de voorwaarde is voor het 'geluk' dat we meestal gezocht hebben op de verkeerde plaatsen en op de slechtst mogelijke manieren.

Wat het virus ons in de eerste plaats leert is realisme.

We kunnen de verspreiding van het virus niet onder controle krijgen door op warme dagen naar drukke stranden of parken te trekken. Wat we op de beeldschermen zien is reëel in ons persoonlijk leven. Met een flinke dosis realisme zijn we klaar om geduld te leren.

Geduld, een basiselement

Geduld is een kostbare deugd omdat het een basiselement is om iets te leren. Misschien zullen we, na de crisis, wanneer **scholen en colleges** weer opengaan, onthouden wat geduld betekent. We zullen het onderwijs niet benaderen als iets dat snel dient opgewarmd in een magnetron en het dan af te leveren als een kwalificatie. We zullen het weerzinwekkend vinden dat het onderwijs, zelfs op het elementaire niveau voor jonge kinderen, stress produceert, angst en psychische aandoeningen creëert door zijn competitiviteit en obsessie voor meetbare evaluatie.

Hopelijk zullen we niet vergeten dat opvoeding van kinderen vereist dat we tijd met hen door brengen, omdat ze gedrenkt moeten worden

in persoonlijke aandacht en niet enkel voor digitale babysitters worden geplaatst. Misschien zullen we leren dat het tijd vergt om ook maar iets te leren: dat ons milleniale ongeduld om snel een expert te worden in een overbetaalde snelle carrière uiteindelijk niet leidt tot goed werk.

Misschien herinneren we ons dat **meditatie** niet werd uitgevonden en verpakt om ons te helpen omgaan met stress; of om onze problemen op te lossen zodat we een levensstijl kunnen aanhouden die nu juist de oorzaak is van deze problemen. We mediteren, zegt John Main, omdat we gemaakt zijn om te mediteren. Meditatie gaat over het openen van onze ogen voor de realiteit in haar kleurrijke diversiteit en wonderbaarlijke eenvoud. Medita-

tie leert ons geduld en we hebben geduld nodig om te genieten.

Omgaan met lijden

We moeten ook weten hoe we met **lijden** moeten omgaan. Zij die besmet zijn geraakt door het virus, thuis of in het ziekenhuis, leren hoe geduld iets leert, zoals de oorsprong van het woord patiënt laat zien, dat *geduld (patience) de* kwaliteit van het lijden (pathos) is. Denken dat geduld alleen maar betekent op iets wachten dat komen zal of gaat, maakt ons alleen maar meer ongeduldig. Geduld leert ons hoe lijden te accepteren en er doorheen te groeien. Hoe verdraagzaam en veerkrachtig te zijn, vredevol te zijn, zorgzaam te zijn voor anderen, zelfs in onze eigen nood.

José Pype - jose.pype@skynet.be

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

We delen onmacht, blindheid, genezing (Joh.9)



Ook in de Don Bosco parochie mochten de voorziene vieringen niet meer doorgaan in deze corona-tijd. Ingrid Wezemael en Lieve Neukermans, twee leden van de liturgiegroep, maakten een samenstelling van de viering van 22 maart. De parochianen kregen ze in hun mailbox. Dat waardeerden wij wel. We geven hier een tweede deel van deze viering door.

Tweede lezing naar Joh.9 Groeien naar het licht

Op sabbat ontmoette Jezus een blinde man. Jezus zei: – Ik ben het licht van de wereld. Toen spuwde Jezus op de grond. Hij mengde zijn speeksel met wat zand. Daarna wreef Hij het op de ogen van de blinde. Hij zei tegen hem: – Ga u nu wassen in het bad van Siloam. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug. De burens van de man vroegen zich af: – Is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De man antwoordde: – Jawel hoor, ik ben het! Ik kan terug zien. Een man die Jezus heet, zei: – Ga naar de Siloam om u te wassen. Sindsdien kan ik zien. Toen brachten ze hem naar de farizeeën. Ook zij wilden weten hoe het kwam dat hij kon zien. Sommigen vroegen hem: – Wat denk jij van die man? De man antwoordde: – Hij is een profeet. Omdat ze niet over-

tuigd waren, ging de man verder: – Jullie zouden toch moeten weten wie Hij is. Alleen een man van God kan zo iets!

Toen werden de farizeeën boos en joegen hem weg. Toen Jezus dit hoorde, zocht Hij de man op. Hij vroeg: – Geloof je in Mij, de Mensenzoon? De man wierp zich voor Jezus' voeten en zei: – Ik geloof. Daarna zei Jezus: – Wie niet ziet, zal zien. En wie ziet, zal blind worden. (J. Demeyere in 'Simon', uitgeverij Averbode, 2005 nr 6, p. 8-9)

Duiding

Jezus geeft de blinde man wat hij nodig heeft om er terug bij te horen in de gemeenschap en dan nog wel op een sabbat! Een kinderlijke vraag die nu bij ons opduikt is: waarom mengde Jezus speeksel met wat zand en wreef dat op de ogen van de blinde? In het scheppingsverhaal lezen we dat God een mens boetseerde van aarde en er een levensadem in blies. Bij een stervende stopt de levensadem en hij krijgt een droge mond. Daarom beschouwde men in Jezus' tijd het speeksel als gecondenseerde levensadem. Jezus die modder maakt van aarde en gecondenseerde levensadem wijst op een nieuwe schepping. De blindgeborene is van nature blind. Hij wordt herschapen. Van blind wordt hij niet alleen fysiek ziende, maar ziet hij ook met zijn hart. Zo wordt een helingsverhaal een heilsverhaal.

Die blindgeborene is ieder van ons. Jezus komt ons onverwacht en on-

gevraagd tegemoet en wrijft ons de ogen in met de mogelijkheid zien te worden. Maar daarmee zijn we nog niet ziende. Eerst geloven en dan doen wat Hij zegt.

We worden maar ziende in het geloof als we, op Jezus' woord, blindelings het risico nemen ons op nog onbekende wegen te begeven om ons te gaan wassen in het water dat Siloam heet. Siloam betekent "Gezondene". Pas dan zijn we gezonden en op de goede weg.

We zitten in volle corona-crisis. We zitten thuis in quarantaine en zijn bang om zelf ziek te worden en vooral ook voor onze naasten. Toch biedt deze ellendige tijd unieke kansen.

Waren we door ons geloof in eideloze economische groei, collectief blind? Hebben we nu eindelijk door, dat we zoals de klimaatjongeren er ons al op wezen nl. dat we naar de wetenschap moeten luisteren? Krijgen experts zoals Marc Van Ranst weer het nodige respect? Kan Corona ons doen inzien wat echt waardevol is in ons leven? Staan gezondheid en verbondenheid weer helemaal bovenaan i.p.v. uitputting door competitie en individualiteit? Heb jij ook gezien hoe mooi de lente is? En hoe de natuur herleeft zo zonder onze autoverplaatsingen? Er werden zelfs grote vissen ontdekt in de kanalen van Venetië! Misschien zag iemand het filmpje over de verandering van luchtkwaliteit boven Noord-Italië. Kiezen we nu eindelijk voor een nieuwe levensstijl die de natuur ontziet?

Kan Corona ons van spijlucht genezen? Vluchten worden geannuleerd. Gedaan

met shoppen in het weekend. Opnieuw zelf ons potje koken in plaats van op restaurant te gaan. In plaatselijke voedingswinkels kopen...In één woord: het kan met minder consumptie? Op die manier leren we deze dagen wat een duurzame, groene economie betekent. We houden de grondstoffen in de kringloop in plaats van ze uit te putten". (Kerk en Leven nr.13) Tini Brugge, Aarden in geloof

Je kunt niet zonder de anderen (Lied van Zjef Vanuytsel)

Als je soms denkt aan de pijn en het leed die jouw vrienden jou deden die gisteren nog zegden alles voor je te doen of je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen.

En dan krijg je de lust om terug in je schelp te kruipen om alleen te gaan leven en je voeten te vegeen aan de rest en dan zweer je voortaan voor niemand je wil nog te buigen, je maakt je eigen wereld, je eigen nest.

Maar denk niet: ik ga mijn eigen gang.

Denk niet: ik ga het veranderen. Want alleen ben je te klein en te bang. je kunt niet zonder de anderen.

Don Boscogemeenschap - 4de zondag van de vasten

Uit de viering van zondag 22 maart 2020 (Deel 2)

De rabbi en de zeepfabrikant



Een zeepfabrikant zei eens tegen een rabbi: Wat heb je nu eigenlijk aan godsdienst? Kijk eens naar alle ellende in de wereld! En dat terwijl er al duizenden jaren godsdiensten bestaan! Als godsdienst de waarheid is, waarom ziet de wereld er dan niet beter uit? De rabbi zei niets.

Hij nam de zeepfabrikant mee naar buiten. Daar liep een stel jongens, die van boven tot beneden onder de modder zaten. Kijk daar eens naar! We hebben al generaties lang zeep en toch zijn die jongens vies als varkens. Wat voor zin heeft het dan om zeep te hebben?

Maar rabbi, zeep werkt alleen maar als ze wordt gebruikt. Precies, met godsdienst is dat ook zo!

Chantal Leterme
uit '99 verhalen met een knipooig'

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer Deberiotstraat 24, Leuven
In overleg en samenspraak met de academische overheid van KU Leuven heeft het bestuur van UDLL jammer genoeg moeten beslissen geplande lezingen van het Algemeen Programma tot nader order te annuleren.

We houden u tijdig op de hoogte van het al dan niet voortzetten van de lezingen na de paasvakantie. Zoals u ongetwijfeld begrijpt zal dit afhangen van de evolutie van het risico op besmettingen met het coronavirus SARS-CoV-2 en van de maatregelen van de overheid.

Verdere geplande lezingen van het Algemeen Programma - april en mei

Dinsdag 21 april en dinsdag 28 april 2020
Dinsdag 5 mei en dinsdag 12 mei 2020

Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw. Eygen Heerd, Minderbroedersstraat 5300 Leuven

Openingsuren: Van dinsdag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 12 u.
E-mail: uddl@kuleuven.be
Telefoonnummer: 016/32 41 01

Wil je graag verder kunnen vieren in deze periode?

Dan kan dit o.a. via de **abdij van averbode**. Ga daarvoor naar volgende link: <https://www.youtube.com/user/AbdijAverbode>. Dit zijn uitzendingen uit de abdijkerk zelf waar de vieringen blijven doorgaan met de paters (maar zonder gelovigen).

Ofwel kan je dagelijks een viering volgen van **Jacques Haers** via: <https://www.youtube.com/user/JacquesHaers>

's Zondags kan je de opgenomen mis van de **Sint-Pieterskerk in**

Leuven beluisteren en bekijken via <https://www.kerkleuven.be/>. Je scrollt dan verder naar beneden tot de afbeelding van de priester bij het altaar en dan klik je gewoon op het pijltje van de eucharistieviering.

Wie facebook heeft, kan elke dag ook een viering bekijken van **priester Andy Penne uit Holsbeek** via <https://www.facebook.com/andy.penne.5> of die van de **abdij van Grimbergen** <https://www.facebook.com/groups/61593270750>

ABDIJ ALS STILTEPLEK

De Abdij van Vlierbeek zal wellicht de volgende weken, nog meer dan anders, een echte stilteplek worden. Noodgedwongen immers moet In den Rozenkrans even zijn deuren sluiten, staken de Chiro Vlierbeek en de Scouts Vlierbeek even hun spel en gaan de publieke eucharistievieringen in de Onze-Lieve-Vrouwewerk van Vlierbeek even niet door. De vele verenigingen, actief op de abdijsite, hadden voor de komende weken al heel wat mooie evenementen gepland. Wellicht zullen ook een aantal van deze evenementen de volgende dagen en weken geannuleerd worden of uitgesteld worden naar een later tijd-

stip. Hou dus zeker de agenda op de website van de Abdij van Vlierbeek www.abdijvanvlierbeek.be in de gaten voor de meest actuele informatie.

Van zodra het kan, staan we er met zijn allen weer want samen hebben we heel veel moois te bieden. Intussen lijkt de lente op komst, ook de eerste lentebloeiers zoals de bosanemoontjes en het speenkruid staan alvast in bloei. Een ideaal moment dus voor een ontspannende wandeling op en rond de abdijsite, dat mag immers nog steeds ... maar niet allemaal op hetzelfde moment er op uit trekken uiteraard ☺
Wendolyne Michaux

CARACAS HULPFONDS



Pater Willy Polders

Gelukkig zijn er, ook in deze moeilijke corona-tijd nog mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen en het algemeen belang laten primeren op het eigenbelang.

In navolging van Padre Eugenio proberen we samen met pater Willy Polders en de parochianen in Campo Rico te werken aan een solidaire wereld als antwoord op de ieder-voor-zich-mentaliteit.

Pater Willy heeft het, in volgende brief, uitvoerig over de coronacrisis in Venezuela.

Venezuela in de greep van het coronavirus

Vrijdag 13 maart zijn in Venezuela de eerste maatregelen genomen om de uitbreiding van het coronavirus te bestrijden. Er waren twee gevallen bekend, maar volledig onder controle, zo werd officieel gezegd. Nog diezelfde dag echter werden al de scholen gesloten en samenkomsten in publieke instellingen verboden. 's Anderendaags al vraagt de

regering alle religieuze activiteiten op te schorten. Op een paar dagen tijd zijn we van toeschouwers medespelers geworden.

Vandaag 15 maart zijn de toegangswegen naar het andere gedeelte van de stad volledig dicht gegaan. Vermoedelijk waren we een tijdlang opzettelijk buiten spel gehouden, terwijl het toch al bezig was. In het ongewisse gelaten terwijl het virus reeds de ronde deed.

We kennen hier in het oosten van het land (de provincie *heet 'El estado Bolívar'*, telt 238.000 km²) geen instroom van toeristen, maar wel een op en neer gaan van goudzoekers, van veel buitenlanders op zoek naar kostbare erts, van clandestiene uitvoer, van militairen en van Columbiaanse guerrilleros die hier hun bevoorrading gevonden hebben.

De malaria die eerder onder controle was, is met heel deze toeloop opnieuw onder de bevolking: enkel een wonder zou de intrede van het nieuwe virus buiten hebben gehouden.

Hogere prijzen

De citroenen die tot vorige week één dollar per kilo kosten, gingen hier vlakbij opeens twee dollars en half per kilo. Enkele mensen vertelden mij deze morgen al heel verbouwereerd dat de apothekers zelfs geen alcohol meer hebben voor de ver-

koop. Laat ons maar zwijgen over pillen voor de griep. De monddoeken van vier voor één dollar schieten nu, zo liet ik me vertellen vandaag, naar ééntje voor vier dollars.

Sanitair systeem in moeilijkheden

De gevolgen van een grote uitbreiding van het virus zijn niet te overzien, nu het **sanitair systeem tegen** de grond ligt. Twee weken geleden moest men één van de scholen in de parochie, met een duizendtal leerlingen, sluiten gedurende drie dagen wegens verstikkende brandlucht. Veel afval, niet alleen huishoudelijke maar ook afgedane banden en zomeer, wordt sinds jaren al tegen de schoolmuren gestort en nadien met grote wagens weggehaald. Deze keer duurde het wat lang en daarmee heeft iemand, die de afvalberg precies moe was, de zaak in brand gestoken.

In de grote helft van de parochie is er **geen stromend water** alhoewel er overal buizen liggen en er ooit watervoorziening was. De mensen zijn verplicht het water te kopen, wat een last is voor hun karig inkomen, met al de gevolgen vandien voor de huiselijke hygiëne.

Het is zoals de columbianse **schrijver García Márquez** zegt in één van zijn boeken: we waren al met te velen thuis en nu kreeg grootmoeder ook nog een kindje. Zonder het nieuwe virus hadden we al

voldoende problemen, we konden zelfs denken aan exporteren. Met dit nieuw artikel dat nu aan het toekomen is gaan we, denk ik, te moe zijn om nog aan export te denken. Toch gaat het leven verder; geen school, geen religieuze diensten, geen samenkomsten, het is precies of iemand de start gaf voor feesten op straat. Een collega vertelde me gisteravond toen hij thuis kwam: 'Het is precies 24 of 31 december, overal muziek, veel volk op straat, iedereen content'. En toch is in diezelfde buurt vannacht om drie uur een jongen vermoord en anderen die in dezelfde groep meeliepen zwaar toegetakeld met messen. Die jongen is de enige die overleed aan de verwondingen. Bruisend leven en dood liggen precies dicht bij elkaar.

Gesprek met Francisco Rodriguez

Vandaag heb ik telefonisch met een paar mensen van Campo Rico kunnen praten, het was alweer lang geleden. De verbindingen zijn soms moeilijk. Ik sprak met **Francisco Rodriguez**, een trouwe medewerker van de parochie, al in de tijd van pater Eugenio. Nu hij van zijn pensioen geniet is hij iedere dag op de been voor bijeenkomsten, ziekenbezoek, animatie, enz.

Hij laat hierbij iedereen van het Caracas Hulpfonds groeten. Er is werkelijk in Campo Rico een mooie

groep medewerkers die de parochie dragen en altijd bereid staan.

Mijn beste groeten aan alle lezers en dat er ook vlug een remedie mag gevonden worden voor het virus.

Ciudad Guayana (San Félix) 15 maart

P. Willy Polders

Het Caracashulpfonds

In de Don Boscoparochie werd het Caracashulpfonds opgericht om hun voorafmalige pastoor de nodige gelden te bezorgen voor zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg groeide het fonds uit tot een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Ook na het overlijden van Eugenio in 1982 is het Caracashulpfonds blijven steun bieden. En via hun tijdschrift **vzw.Caracas Hulpfonds** krijgen we driemaandelijks nieuws uit Campo Rico. Wil je nader kennis maken met het **Caracashulpfonds**, dan kan je terecht bij **Eddy Deroost**, Verenigingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25 35 23)

VZW Caracashulpfonds – Driemaandelijks tijdschrift

Uit nr 1 – januari/februari/maart 2020

Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Deroost.

Rekeningnummer van het Caracashulpfonds: BE06 4510 2248 0122

Heilige Corona



1860 jaar geleden werd de echte Corona geboren: de beschermheilige tegen.... Epidemieën

Je kan het zo gek niet bedenken. We leven in een tijd waarin twee verhalen samenkomen op een manier die zelfs de Paus niet kon bedenken. In het jaar 160 werd er een meisje geboren. Men noemde haar Corona. Geboorteplaats staat niet vast: ofwel Egypte ofwel Syrië. Corona zou zich het lot aangetrokken hebben van een aantal mensen die wegens hun geloof gemarteld waren. Ze zou daarop zijn opgepakt door de Romeinen. Ze was ongeveer 16 jaar toen. Haar straf (in ca 177) was ongekend gruwelijk. Haar beulen bogen twee palmbomen tot op de grond en bonden haar met de ene arm aan één palmboom en met haar andere arm aan de andere. Vervolgens lieten ze de palmbomen los. Corona werd uit elkaar gescheurd. Volgens sommige overleveringen zou ze samen gestorven met St. Victor van Siena. Het is niet duidelijk of St. Victor haar vader dan wel

haar man was. Sinds haar marteldood wordt Corona door de kerk geëerd als Sint-Corona. Omdat ze werd vermoord met behulp van bomen is ze de patroonheilige van de houthakkers.

Naast houthakkers wordt Corona aanbeden door schatgravers en staat ze voor standvastigheid in het geloof en geldzaken. Daarnaast is ze de beschermheilige tegen stormen en ... houd u vast... epidemieën. Mensen hielden relikwieën van haar bij. In 997 bracht de Rooms-Duitse keizer Otto III een aantal relikwieën van Corona naar Aken waar ze sindsdien in een tombe in de Dom bewaard worden. In 1504 werd een beeld van Sint-Corona gevonden in een holle lindenboom in Oostenrijk. Het dorpje heet sindsdien Sankt Corona am Wechsel.

Sint-Corona tussen de twee palmen: een verwijzing naar haar gruwelijke dood

Er zijn nog andere plaatsen naar haar genoemd. Het zijn of waren allen ooit bedevaartsoorden voor Sint-Corona. Zo is er nog Sankt Corona am Schöpl in Oostenrijk of St. Corona bij Staudach en Handlass. Corona is vandaag nog steeds een redelijk gekende Heilige in de streken van Beieren en Bohemen. In sommige verhalen wordt Corona ook Korona of zelfs Stephania genoemd.

Geheel losstaande van het coronavirus was de Dom van Aken van plan dit jaar een tentoonstelling te houden rond het gerestaureerde schrijn van de Heilige Corona. Het schrijn is rijkelijk versierd met goud, brons en ivoor en stond 25 jaar in de schatkamer van de Dom van Aken.

Ondanks het feit dat de Katholieke Kerk een Heilige heeft voor epidemieën werd het virus dat vandaag de wereld lam legt niet bewust naar Sint-Corona genoemd. Dat is louter toeval. Het virus kreeg de naam corona omdat het onder de microscoop lijkt op een kroon, in het Latijn "corona". De herdenkingsdag voor Sint-Corona is 14 mei, misschien wel een goede deadline om tegen dat coronavirus verslagen te hebben.

Ter ere van Sint-Corona heeft de kerk een gebed voor haar: Gebed tot de Heilige Corona Almachtige God, die genadig neerziet op Uw volk en altijd bekommerd zijt om de zieken en de zwakken; Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken de handen opgelegd en hun zonden vergeven. Zie genadig neer op hen die nederig voor U staan en bidden om genezing.

We bidden U in deze tijd van epidemie en nood, sta met Uw liefde en goedheid Uw volk bij.

Wend deze ziekte van ons af, laat hen die erdoor getroffen zijn weer genezen, bescherm hen die door Uw goedheid, tot nu toe, ervan bewaard zijn gebleven en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen.

Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!
Heilige Corona, bid voor ons!
Heilige Sebastiaan, bid voor ons!
Heilige Rochus, bid voor ons!
Amen!
Frans Cuypers

Molenhuis Bérismenil



Of de activiteiten echt kunnen doorgaan in deze coronatijd hangt af van wat de overheid zal beslissen en hoe het virus evolueert.

Activiteiten 2020

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen lente

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Een man in de put



Een man viel in een put en kon er niet meer uit.

Een meelevend iemand kwam langs en zei: 'Ik voel met je mee.'

Een nuchter man kwam langs en zei: 'Het is normaal dat iemand in zo'n put valt.'

Een wiskundig berekende hoe hij

precies in de put was gevallen.

Een verslaggever vroeg: 'Mag ik van jou vernemen hoe je in deze put terecht kwam?'

Een ander zei: 'Je klaagt nu wel, maar heb je mijn put al gezien?'

Een optimist zei: 'Het had veel erger kunnen zijn.'

Een pessimist zei: 'Het zal nog veel erger worden!'

Een achtste man kwam voorbij, zag de man, pakte hem bij de hand en trok hem uit de put!

Chantal Leterme

uit: 'Een parel voor elke dag'

Viering in sint-Antonius voor zover de corona-maatregel het al zou toelaten.

Zondag 26 april

11 u. Eerste Communieviering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Lectoren: Eerste Communiekanten

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Voor geduldige mensen komt alles op tijd

bzn