

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

14

2020

WEEKKRANT

1 APRIL

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

Open de ramen van je ziel! En... Zing!

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniekaankoop.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar
Ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai weer de de vogels kunnen horen zingen
Dat de lucht na een paar weken rust niet langer dik met dampen is maar helder en blauw.

Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi mensen horen zingen voor elkaar en hun ramen openhouden zodat degenen die alleen zijn de geluiden van familie om hen heen kunnen horen.

Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden bieden en bezorgen aan huis.
En vandaag was een jonge vrouw die ik ken bezig met het verspreiden van flyers met haar nummer door de buurt zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen...

En kerken, synagogen, moskeeën en tempels bereiden zich voor om mensen te verwelkomen en onderdak te bieden aan daklozen, zieken en vermoeders.

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun burens, en over de hele we-

reld worden mensen wakker met een nieuwe realiteit.
Hoe groot we echt zijn.
Op hoe weinig controle we echt hebben.
Over wat er echt toe doet.
Liefde en van elkaar houden.

Dus we bidden en we herinneren ons dat
Ja, er is angst
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie

maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er is paniekaankoop
maar er hoeft geen gemeenschap te zijn.
Ja, er is ziekte
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn
Ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Wees dus bewust van de keuzes die je maakt om nu te leven.
Adem vandaag.
Luister achter de geluiden van je paniek
en hoor de vogels zingen weer!
De lucht klaart op!
De lente komt eraan!
En we zijn altijd omgeven door liefde!

Open de ramen van je ziel!
En hoewel je misschien niet de lege straten aan kan raken: Zing!

© Richard Hendrick (Brother Richard)



(c)HLN

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Omwille van het coronavirus hadden wij onze bijeenkomsten van maart geannuleerd.
Voor april gaan we nog beslissen.

*Mijn leven is luisteren.
Zodra Hij mijn naam uitspreekt, is mijn stilte de stilte van het eeuwige leven, en weet ik dat ik besta omdat mijn hart heeft geopend voor mijn Vader in de weerklink van eeuwige jaren.
Mijn leven is luisteren. Zijn leven is spreken.
Mijn redding is te horen en te beantwoorden.
Daarom moet mijn leven stilte zijn.
Mijn stilte is dus mijn redding.*
Thomas Merton

Meditatie in april: op maandag 13 en maandag 27 april 2020
We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon: Katrien Rombouts
katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Campagne Broederlijk Delen in Don Bosco

Bij het begin van de Vastentijd gaf de Liturgiegroep van de parochie al wat nieuws over de werking mee:

"Wij delen dromen, een glimlach, inspiratie, lief en leed, de toekomst."

De Campagne van Broederlijk Delen legt de klemtoon op haar kernopdracht: **Delen**.

Delen als hefboom voor systeemverandering, voor een betere wereld, waarin iedereen mee is.
We oefenen in de vastentijd om mee te werken aan een samenleving waarin verdeling belangrijker is dan groei.

In onze parochie zetten we een **deelkast**.

Het is een kast waarin je iets legt dat je gemaakt hebt of niet meer nodig hebt, of dat je wil cadeau doen. Je mag er iets uitnemen wat je kunt gebruiken of leuk vindt, of waar je iemand een plezier mee kan doen. "Toen kwam het coronavirus roet in het eten strooien en gingen de misvieringen van 14, 22 en 29 maart niet door. En verdere wijzigingen zijn niet uitgesloten."

Jos Vermeulen

Jos Vermeulen van de meditatiegroep in Don Bosco: Meditatie in de christelijke

traditie', stuurde toch wel een positieve reactie op dat nieuws door:

"Ik dacht vandaag spontaan aan de 'deelkast' die in de viering gelanceerd is...

Door onze afwezigheid blijft ze leeg... hoewel... delen we met zijn allen (zij het op afstand) niet alleen de zorgen waar velen nu mee geconfronteerd worden?
Zo is die deelkast (zij het symbolisch) overvloedig gevuld."

Jos Vermeulen

Wil je graag verder kunnen vieren in deze periode?

Dan kan dit o.a. via de **abdij van averbode**. Ga daarvoor naar volgende link: <https://www.youtube.com/user/AbdijAverbode/live>. Dit zijn uitzendingen uit de abdijkerk zelf waar de vieringen blijven doorgaan met de paters (maar zonder gelovigen). De zondagsmis is steeds om 11 uur. De overige uitzendingen vind je op bovengenoemde site-link.
Ofwel kan je dagelijks een viering volgen van **Jacques Haers** via: <https://www.youtube.com/user/JacquesHaers>

's Zondags kan je de opgenomen mis van de **Sint-Pieterskerk in Leuven** beluisteren en bekijken via <https://www.kerkleuven.be/>. Je scrollt dan verder naar beneden tot de afbeelding van de priester bij het altaar en dan klik je gewoon op het pijltje van de eucharistieviering.

Wie facebook heeft, kan elke dag ook een viering bekijken van **priester Andy Penne uit Holsbeek** via <https://www.facebook.com/andy.penne.5>

Colofon

ALGEMENE REDACTIE

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS

Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,

Blijf in uw kot

Mijn echtgenoot neemt deze markante uitspraak van Maggie De Block heel ernstig en...wil het uitvoeren.

Drie weken in vrijwillige quarantaine om het ongenadige Coronavirus te vermijden en niet besmet te geraken. Inderdaad, hij behoort volgens leeftijd en gezondheid bij de risicogroep. Bovendien heeft hij een flinke portie levenslust en wil hij nog een tijdje "bij ons" blijven! Daar smelt ik wel even van. Het is een preventieve maatregel. Ik stem toe en besef: dit wordt een sterke veertigdagentijd!

Merkwaardig toch, hoe zo'n minuscuul virus die grote aarde in een minimum van tijd kan beïnvloeden. Kan beuken op leven en dood. Dus, drie weken geen contacten, geen afspraken, geen pastorale diensten, geen groepssport. Geef toe, een pak inzet glijdt zo van mijn rug af.

Maar hoe vul ik mijn dagen nu verder in?

"Zijn jullie gek?" horen we vragen. "Alle begrip!" zegt de andere.

"Voorbarig, dient tot niets. Voorzichtig zijn is de boodschap Wat een paniekreactie!" Iedereen heeft zijn commentaar en ik kan je zeggen het was niet altijd even fraai wat ons naar het hoofd geslingerd werd. Maar de beslissing is genomen...afzondering! Niet echt lockdown, niet echt afgesloten, we komen samen nog buiten voor een miniwandeling in frisse lucht, daar waar geen volk is. Kwestie van de mentale gezondheid goed te houden. Maar persoonlijke contacten zijn uitgesloten. Om niet wankel te schemeren tussen verveling en doelloosheid stel ik voor mezelf een dag-schema op.

Een duidelijke indeling waarin activiteiten, "lectio en oratio" elkaar

in een mooie balans afwisselen. Het dagritme speelt zich af in slow motion. Alles vertraagt. Niet meer op je horloge kijken om op tijd te komen. Geen spurt naar de bus, die ik nog net wil halen. Geen haast meer. Ik gun mezelf op de eerste plaats lange wandelingen. Alleen. Met een fikse pas in parken en bossen, dwars door de velden met een stevige wind op kop. Uitwaaien en inademen. Het doet me goed! Ik sloeg een flinke voorraad op, kasten en diepvries welgevuld. Rummikub wordt boven gehaald. De stapel te lezen lectuur daalt zienderogen en uitgestelde films worden gretig bekeken. Zalig toch!

Tuurlijk mis ik de persoonlijke contacten. Ik mis een pintje op café, de kerkdiensten, het etentje met mijn broers, de zondagse babbel na de viering. Ik mis mijn sport- en zwemplezier. Wat doet het dan goed, een aanmoedigend telefoontje te krijgen, een mail met wat parochie-nieuws, een lief kaartje, een petekind dat boodschappen wil doen. Allemaal lieve schatten van mensen!

En gelukkig is 'mijn pen' niet in quarantaine, ik kan schrijvend antwoorden, teksten maken. De tijd geeft mij veel.

Hoe gaat de verspreiding van het Coronavirus de komende weken evolueren? Meer besmettingen, zieken, doden? Gaan we een bittere Goede Vrijdag tegemoet? Of hangt de lente echt in de lucht en verdrijft ze de zwarte wolken van de epidemie.

Eén ding staat vast, de geschiedenis wijst aan dat na elke golf van virussen het leven zich herneemt, en zo voelen wij het ook. We kijken samen naar ons tuintje: bloemen bloeien, vogels fluiten, flarden blauwe lucht. We ruiken, we zien en voelen het, de natuur groeit en herleeft. Is dat geen reden om gelukkig te zijn? Niet lang meer en we vieren Pasen. We vieren nieuw leven! Opstaan, verrijzenis. Na een quarantaine klinkt dat als een blij en dankbaar alleluja. Leven...voluit!

Mia Bertmans (Uit K&L van O.L.V. van Troost van 25-3-2020)



De natuur herleeft!

Molenhuis Bérismenil: *Of de activiteiten echt kunnen doorgaan in deze coronatijd hangt af van wat de overheid zal beslissen voor de tijd na 3 april en hoe het virus evolueert.*

Activiteiten 2020

17 - 19 april 2020: **Molenweekend lente**

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. De klusjes die we doen zijn geen grote werken, maar het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving een plaats blijft waar iedereen thuis kan komen.

Nele Steeno en Helga Hoeterickx - 0495/36.48.96 - nele@moulindebellemeuse.be

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen lente

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaanse dans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend zomer

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaagse

16 - 21 aug. 2020: Naar de basis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/ activiteiten.

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse
Bérismenil, 5
6892 La Roche-en-Ardenne
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Tot het einde van de Paasvakantie is ook het Sint-Franciscus-secretariaat gesloten. We blijven telefonisch bereikbaar op 016/25 04 59

Vieringen
Goede Week

De piek van het virus moet nog komen en we zitten kort bij de Goede Week.

Palmzondag is al afgezegd want het valt in de "lockdown" en dus zullen we vijf dagen later niet kunnen of mogen vieren.

Voorlopig zullen geen diensten meer doorgaan en we communiceren later via email en valven aan de kerk wat eventueel nog zou kunnen.

Wanneer bekende kaders dienen te veranderen

En de wereld er plots een stuk vreemder uitziet

Wanneer links en rechts plannen in het water vallen

En ik mij relationeel vervreemd voel

Dan keer ik meer dan anders naar binnen

Waar gaat het naartoe met deze wereld?

Waar zijt Gij aan het werk in dit alles?

Zullen al mijn geliefden ongedeerd blijven?

Is mijn leven brozer dan ik denk? Ik kijk naar buiten

en de heldere kleur van de paasbloemen stemt me dankbaar.

Anne Vandenhoeck

uit Elisabeth

www.pastoralezorg.be

AGENDA

Onder voorbehoud van de evolutie van de corona-crisis.

Sint-Antonius

Vrijdag 3 april

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Dinsdag 7 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 9 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 10 april

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Sint-Franciscus

Donderdag 2 april

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 3 april
VM en NM: Bar Michotte / Poetsen

Zondag 5 april

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

Maandag 6 april