

KERK & Leven

12

2020

WEEKKRANT

18 MAART

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

DON BOSCO CHANNEL

P GENRO

**GROEPSFEEST
29 MAART
2020**

**START 14u30
INKOM €7
Wraps 12u00
Ortolanenstraat 6**

chironboskokessello.be

Na een zware blokperiode is de leidingploeg van Chiro Don Bosco er weer stevig ingevlogen. Met ondertussen al een voorbereidingsweekend en een grote lenteschoonmaak achter de boeg, staan ze al helemaal klaar voor hun driejaarlijkse groepsfeest en hebben ze al lekker veel zin in het zomerkamp.

Op 29 maart zullen ze de Don Bosco-zaal omtoveren tot een heuse televisiestudio. Hiervoor zullen de Aspi's, de oudste groep, zorgen voor een middagmaal waar je al van kan beginnen smullen vanaf 12 uur.

Je kan je voor zowel het eten als de show inschrijven op chironboskokessel-lo.be.

FILM IN SENIORAMA

"Children Act"

Verenigd Koninkrijk – 2017 – 1u.46'

van: Richard Eyre

met: Emma Thompson, Stanley Tucci en Fionn Whitehead

Datum: **vrijdag 20 maart** 2020 van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

Het familiehuis

'Is het nog ver trein rijden Opa?', vraagt het jongetje. Voor hem is de reis lang genoeg. 'Nee, hoor, eenmaal Brussel voorbij, zijn we er zo,' antwoordt hij zijn kleinzoon. 'Opa, weet jij hoever de hemel is?'. 'Hééél verdenk ik.'

Voor grootvader, gezien zijn leeftijd, is de hemel alleszins dichtbij, maar dat wil hij de vijfjarige niet vertellen. Een grijzende heer, tegenover hem, kijkt wat sceptisch over zijn krant heen en wacht op het antwoord. 'Zie je jongen,' zegt opa, 'de weg naar de hemel stap je elke dag een stukje af, je bent onderweg'.

'Is dit dan de trein naar de hemel?', leek het voor de kleine een logische vraag en zonder het antwoord af te wachten springt hij op en zingt luid: 'Tsjoeke tsjoeke treintje, de trein naar de hemel! Tsjoeke.'

Daar schrok de oude heer eventjes van. Een tijd geleden gebeurde hier een vreselijk treinongeval met tientallen doden in die hemeltrein. Een jong meisje, geleund tegen het raam, lacht wat kneuterig en de vrouw in de hoek blijft een neutrale gelaatsuitdrukking behouden. Toch maant opa hem met zachte hand aan tot stilte, hij gehoorzaamt en zet zich neer.

'Ach, Papoe,' vleit hij zich tegen hem aan, 'moesten we nu eens een groot familiehuis kopen, dan hoef jij mij telkens niet met de trein in Brugge te komen halen. Trouwens zo'n familiehuis is voor iedereen

die ik graag zie: voor mama, voor papa, voor jou en oma, voor tante Lies en nonkel Theo, voor...'. De hele familie passeert de revue. Zonder er een speld tussen te krijgen, denkt Papoe in zichzelf: Jee-tje, neen, dat niet! Theo is een verwoede roker en wat een kabaal telkens met tante Loes die fel 'Groen' is. Vera en Alda, best nette meisjes, maar aardig zijn ze niet. En het voortdurend gezwam van neef Guido... en...en... Deze bezwaren houdt hij wijselijk stil voor zich. De jongen moet er niet mee belast worden.

'Nee, ik kan me een familiehuis niet inbeelden,' zegt opa uiteindelijk tegen de jongen.

'Maar Papoe,' houdt hij vol, 'hoe leuk, alle mensen in één huis en we kunnen alles samen doen. Reuze is

dat'. Het jonge meisje lacht mee en ziet het plan wel zitten.

'Later, jongen, later als je groot bent, denken we er nog eens aan' sust opa en leidt hem fijntjes af met een voorstel: 'wat denk je van een tentje voor je verjaardag?'

'Heerlijk, Papoe!' beaamt hij, 'Als nonkel Theo dan komt met zijn stinkende pijp kruip ik in mijn tent. En als neef Guido met al zijn lawaai komt, zit ik er ook rustig. Zalig Papoe... eindelijk eens alleen zijn in de tent zonder drukte of kabaal en lekker mijn zin doen'.

'Zie je wel', denkt opa met stille trots, 'mijn kleinzoon heeft veel van mij!'

Mia Bertmans.

Uit K&L van 11-3-2020 van O.L.V. van Troost.



Kalenderblaadje

Er loopt geen weg van doen naar worden of zijn, maar wel omgekeerd. De mens maakt zichzelf niet. Werken of verdienen maken een mens niet goed. Een goed mens kan echter niet anders dan overvloeien van goed-doen. Wat iemand fundamenteel waard is wordt duidelijk in (maar hangt niet af van) zijn daden.

Of ik al dan niet een goed mens ben, is afhankelijk van datgene dat de kern van mijn persoon-zijn uitmaakt: van mijn relaties. De anderen maken mij. Niet zozeer de wereld of "het systeem", maar wel diegenen met wie ik mij diep verbonden weet in liefde, in de angst of in de haat.

H.Arts

LEZINGEN IN SENIORAMA in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u. *Maandag 23 maart 2020: *Robin Lemmens, Prof. Faculteit Geneeskunde KU Leuven Beroerte en wat nu?* * Maandag 30 maart 2020: *Marc Hellinckx, psychiatrisch verpleger Sint-Annendaal Diest Te gek.*

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro. <https://www.seniorama.be/kalenderlezingen>

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 maart
4de zo van de vasten
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Dankviering voor **Zuster Anna Verschingel**, 60 jaar geprofest als Zuster van Liefde van J.M.
Voorganger: Pater Hugo Carmeliet
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Anna Rusakova

Zondag 29 maart
5de zo van de vasten
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap - familieviering
Broedenviering met onze eerste communicanten
Voorganger: Lieven Dries
Lectors: Communicanten
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 maart
4de zondag in de veertigdagentijd A
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 29 maart
5de zondag in de veertigdagentijd A
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur

DON BOSCO

Zondag 22 maart 2020
10.30 u. Vastenviering Vierde zondag van de veertigdagentijd
Voorgangers: Ingrid Wezemaal en Lieve Neukermans
Lector: Constance Gielen

Zondag 29 maart 2020
Geen viering in Don Bosco

Zondag 05 april 2020
10.30 u. Viering Palmzondag
Voorgangers: Ingrid Wezemaal en Majo Werrebrouck
Lector: Jan Van Nieuwenhove

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VALENTIJN: LIEFDE IS OP WEG ZIJN NAAR: JEZELF TE VINDEN IN ELKAAR (DEEL 2) TOON HERMANS



Welkom en kruisteken

Gezegend het licht van deze morgen.
Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt.
Gezegend ieder van u, om wie je bent,
om wat ons samenbrengt,
in naam van wie wij noemen: Vader,
Zoon en Geest.

Inleiding

Goede morgen, lieve mensen. Ik zeg bewust 'lieve' mensen, simpel omdat jullie dat ook zijn. Vandaag lopen we even op de tijd vooruit. Volgende vrijdag is het 14 februari, Valentijnsdag. Eigenlijk zouden we geen speciale dag moeten hebben om de liefde centraal te stellen, het zou een dagelijkse daad moeten zijn.

We staan ook even stil bij de moeilijkste vorm van liefde: de vijandsliefde. U herinnert zich nog wel Mohamed El Bachiri, de man die zijn grote liefde Loubna verloor in de aanslag op de metro van 22 maart 2016. Hij blijft ondanks dit vreselijke lot een boodschapper van liefde de wereld insturen. Ook tegenover de moordenaars van IS die zijn vrouw vermoordden. Hij werd hierin beïnvloed tijdens een audiëntie met de paus en hij won de Duitse prijs voor Europese tolerantie voor zijn boodschap.

Openingsgebed

Gij woord van het begin, Maak ons gevoelig voor het onuitsprekelijke. Ontvouw in ons de kracht om lief te hebben.

En laat ons zoeken, onvermoeibaar, naar uw aangezicht in de ogen van de ander.

1ste lezing: Op het moment waarop ik van mezelf begon te houden...

Charlie Chaplin schreef de tekst 'Dat is het leven' op zijn 70ste verjaardag op 16 april 1959
Hij sprak over vertrouwen, authenticiteit, rijpen, eerlijkheid, zelfliefde, nederigheid, bewust zijn en de wijsheid van het hart.

2de lezing: Een parafrase op 1Kor. 13, 4-8 over de liefde
'De hoogste weg...' Sytze de Vries

3de de lezing: Bemint uw vijand

Bemint uw vijand! De moeilijkste vorm van liefde is de vijandsliefde. Ik lees teksten van Mohamed El Bachiri uit "De jihad van de liefde" en "De odyssee van Mohamed." Vorig jaar lasen we uit zijn eerste boek. In dit 2de boekje vernemen we iets over zijn eenzame odysse. Zijn gevecht met de liefdeloosheid van de (Belgische) instellingen, zijn minderwaardigheidsgevoel als Marokkaan en moslim en onze Europese liefdeloosheid voor hen.

Toch blijft zijn boodschap er een van liefde en van jihad. Rond de betekenis van jihad heersen heel wat misverstanden.

"Jihad" betekent in de eerste plaats de inspanning of de strijd die iedere moslim moet aangaan tegen zijn eigen ego, tegen de verleiding en tegen zijn verlangen naar macht. Pas in een tweede betekenis is het ook de strijd om het domein van de Islam te verdedigen, desnoods met wapens. Bij El Bachiri vinden we echter alleen maar een boodschap van liefde zelfs t.a.v. IS.

De jihad van de liefde

In de beproeving die ik moet doorstaan voel ik me meer jihadist dan de grootste strijder. Ik ben een jihadist van de liefde.

De situatie (van jonge moslims in Europa) is heel ingewikkeld. Maar tegelijkertijd is ze verschrikkelijk simpel. Jonge moslims in Europa willen ontzettend graag dat er eens wordt gezegd: "Jullie horen hier thuis. We houden van jullie;" p.66

De odyssee van Mohamed

We moeten zoeken naar wat ons verbindt... We hebben allemaal een stukje van de waarheid.

Rumi een middeleeuwse mysticus van de islam, heeft ons prachtige woorden nagelaten:
De waarheid is een spiegel die uit Gods hand is gevallen en gebroken is. Iedereen raapt een scherp op en zegt dat de hele waarheid zich daarin bevindt. Godsdiensten, filosofieën, spirituele tradities: dat zijn de scherven van die spiegel. p 87

Niet religie maar de liefde doet ons hart kloppen p. 88

Over de waardigheid van de vrouw.
Het valt me op dat vrouwen altijd degenen zijn die worden benadeeld, bestraft en geminacht. Of ze nu een rok aantrekken of een sluijer omdoen, er zal altijd wel iemand op hen afgeven. Hun waardigheid wordt altijd aangetast, ze zijn altijd het slachtoffer van machogedrag. Laten we vrouwen met rust laten en hen zelf laten beslissen hoe ze zich willen kleden. Laten we hun vrijheid respecteren! p. 97

Tegen de extremisten (van IS) moeten we zeggen: Als we niet het hart hebben om van onszelf te houden, om van anderen te houden, hoe kunnen we dan van God houden?

Lees verder op pagina 4

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Wij hebben als kinderen geleerd om onze gebeden op te zeggen en God te vragen om wat wijzelf of anderen nodig hebben. Dit is een vorm van bidden die slechts de helft van het mysterie van het gebed omvat. De andere helft van het mysterie is het bidden vanuit het hart, waarbij wij niet denken over God, niet met Hem praten en Hem niets vragen. Wij zijn simpelweg bij God, die in ons leeft door de Heilige Geest, die Jezus ons gegeven heeft. De Heilige Geest is de Liefde, de onderlinge Liefde die tussen de Vader en de Zoon stroomt. Het is deze Geest die Jezus in ieder menselijk hart heeft ingeblazen.
Kim Nataraja - Lesbrieff: Wat is bidden?

Volgende meditatie op maandag 30 maart 2020.

Meditatie in april: op maandag 13 en maandag 27 april 2020.

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts
katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Sint-Antonius

Donderdag 19 maart
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 20 maart
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Dinsdag 24 maart
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 26 maart
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 27 maart
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 18 maart
VM: SAMANA Crea
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 19 maart
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 20 maart
VM en NM: Bar Michotte / Poetsen

Zondag 22 maart
11u. Zondagscafé

Maandag 23 maart
AV: BuurTTeater

Dinsdag 24 maart
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Prisma

Woensdag 25 maart
VM: OKRA Team
NM: Catechese
20 uur: Koor Blij Rondeel

Patrick Maervoet - Een deken in de hitte van deze tijd?!



Deken Patrick Maervoet

Wie is die nieuwe deken van Leuven? De mensen zijn er nog niet uit. Ze hebben hem nog maar amper in de stad gezien. Mijn 'werkgebied' - ik zeg wel eens al lachend 'jachtgebied' - is veel ruimer. Het loopt van Boortmeerbeek tot Aarschot in het noorden, van Hoëlaart tot Boutersem in het zuiden, met middenin Leuven. Als laatste lid van de ploeg van de Pastorale regio Leuven stel ik mijzelf voor.

Parochiepriester

Sedert 1986 heb ik als parochiepriester al een lange loopbaan op verschillende plaatsen, in verschillende contexten doorlopen.

En dat mag mijn grote troef zijn als deken van de Pastorale Regio Leuven. Ik ben begonnen als tweede 'onderpastoor' in Herent. Daarna volgde een kleine odyssee. Eerst werd ik pastoor in Huizingen. Na negen maanden volgde al een 'tevensbenoeming' in Dworp. Het werd als een vloek gezien. Het was precies alsof polygamie zijn intrede maakte in het herderschap. Hoe kan je als man (pastoor) twee vrouwen (paro-

chies) tevreden stellen?

Het aantal priesters en andere pastorale vrijgestelden slonk gestaag en dus zag de leiding van het bisdom en het vicariaat dit als een noodzaak.

Samenwerking

De pastorale werkelijkheid liet echter de noodzaak van meer samenwerking voelen want het aantal vrijwilligers slonk al even vlug. Mijn gezichtsveld werd nog verruimd toen ik gekatapulteerd werd tot medeverantwoordelijke voor de parochies in de vicariale beleidsploeg. Het was de tijd van het 'Pastoraal Plan'. Dat wekte bij mij hoop. Het idee van de 'federaties' werd gelanceerd. Ik kreeg tegelijkertijd Linkebeek en Drogenbos, twee facilitaire gemeenten mee onder mijn hoede. Weer een nieuwe ervaring. Het waren jaren die doorwogen. Enerzijds door de te ruime opdracht. Anderzijds door mijn familiale situatie: de jarenlange mantelzorg samen met mijn familie voor onze moeder en het sterven onze beide ouders.

Het werd tijd voor een nieuwe opdracht. Weer helemaal het parochieveld in. Ik werd federatiepastoor van Bornem, waar een denkgroep van vrijgestelden en vrijwilligers een nieuw pastoraal project in Klein-Brabant grondig voorbereid had. Men was er klaar om het echt beleidsmatig aan te pakken. Ik zou de

pastorale samenwerking van twee middelgrote en zes kleinere parochies mee helpen coördineren. De ene na de andere collega ging met pensioen en stelselmatig leerde ik elk van die parochies beter kennen. Met een groep van geëngageerde vrijwilligers en meewerkende priesters en diakens werkten wij een federatiewerking uit om 'u' tegen te zeggen. Zo sterk dat deze federatie na verloop van jaren nog uitgebreid werd met de drie parochies van Sint-Amands. Het waren bijzondere jaren van hard werken, van moeilijke beslissingen nemen en toch veel vreugden ervaren.

Na tien jaar kwam hieraan een eind toen bisschop Leon Lemmens me vroeg of ik het zag zitten om federatiepastoor van Herent en Kortenberg te worden. Ik zou tevens deken van Herent worden. Het werd opnieuw een moeilijke keuze. Waar was ik het meest nodig? Ik nam de opdracht aan en werd na het vertrek van pater Jan Verboogen naar Suriname ook federatiepastoor van Kampenhout.

Van dekenaat naar regio

De vraag 'Waar was ik het meest nodig?' werd nog prangender toen bisschop Koen Vanhoutte mij na de reorganisatie van ons Vicariaat solliciteerde voor de opdracht van deken van de pastorale regio Leuven. Ik weigerde eerst, maar werd nadien toch overtuigd.

De ervaringen die ik doorheen die drieëndertig jaar mocht opdoen, komen goed van pas om, als deken van de regio Leuven, mijn collega's te ondersteunen bij hun opdracht. Hun pastorale realiteit is mij niet vreemd. Mijn opdracht is er geen van een administrateur-generaal. Ik ben geen manager. Ik mag "herder" zijn voor een zestigtal mannen en vrouwen die als priester, diaken of parochie assistent, samen met vele vrijwilligers, werkzaam zijn in de parochies, federaties en zones van de pastorale regio genoemd naar de stad Leuven.

Ik opteerde om geen pastoor van Leuven te worden. Wel ben ik eindverantwoordelijke van de federatie Bertem, drie kleine parochies.

De dekenopdracht heeft ook een beleidsmatig aspect. Het is de keuze van onze bisschop en de Vicariale Raad om meer naar pastorale zones toe te werken. Waar federaties eerder vrijblijvend samenwerkten, komt het erop aan dat parochies echt gezamenlijk keuzes gaan maken, zich gaan organiseren, doelen stellen, acties ondernemen. Met in het achterhoofd: Hoe vormen wij morgen als christenen hier een levende en leven gevende gemeenschap in de maatschappij? Hoe zorgen wij ervoor dat die boodschap van de Man van Nazareth mensen blijft inspireren tot woorden en daden van geloof, hoop en liefde? Deze beleidskeuze poggde ik in het

verleden altijd mee waar te maken vanuit mijn eigen overtuiging en ervaring.

Een kleine ploeg medewerkers van de bisschop zal de geloofsgemeenschappen in de regio mee helpen ondersteunen. U leerde ze in de vorige bijdragen kennen. Ik mag deze ploeg modereren, maar leer dankzij hen regelmatig met nieuwe ogen kijken. Samenwerking met collega's heeft mij doorheen mijn hele loopbaan steeds mee gevormd. Mijn contacten met deze medewerkers, mijn contacten met alle pastorale vrijgestelden en geloofsgemeenschappen, mogen mij helpen om onze bisschop en de Vicariale Raad zo goed mogelijk te informeren en te adviseren. Het is geen geringe opdracht en ik weet niet waartoe deze opdracht mij allemaal zal leiden. Maar ik begin eraan vanuit het vertrouwen dat ik kreeg van kardinaal De Kesel en bisschop Koen, van de Vicariale Raad en van velen die mij kennen.

Een bijzonder groet wil ik brengen aan al die vrouwen en mannen, vrijgesteld of vrijwilliger, waarmee ik in de 'hitte' van deze tijd, de 'hite' van hun leven, wil staan, geraakt als wij ons weten door dat Woord van God.

Deken Patrick

'De Jacht' op Boven-Lo - deel 3



Niet langer voor het leven

U moet ze eens luidop lezen, de overlijdensberichten van de eerste generaties missionarissen van De Jacht: "Overleden in Mulagumoodu - India", in Siwantse (China), Trivandrum (India), Tagudin - (Filippijnen), Kizu (Congo). Het klinkt als een poëtische hymne. Aanvankelijk vertrekken de zusters voor het leven naar hun missie. Ze sterven er ook. Afscheid nemen is definitief. Ook na het invoeren van een ritme van terugkeer om de tien jaar weet elke ouder worden de zuster dat dit mogelijk het laatste afscheid van de familie en de vrienden hier is. Een veranderend levensgevoel maar ook het luchtverkeer dat in de plaats komt van een dagen of wekenlange bootreis, zorgen na de Tweede Wereldoorlog voor een ommekeer. Er wordt een planning opgemaakt voor een geregelde terugkeer voor enkele maanden om de twee of drie jaar. Rust en herbronnen verrijken de levenskwaliteit en de inzet. Maar in een congregatie waarin rond 1960 zo'n 700 zusters daarvoor in aanmerking komen vraagt dat een fameuze aanpassing van de logistiek en de infrastructuur.

Tijdelijke terugkomst

Het centrale huis van De Jacht is bestemd voor opleiding (postulaat en noviciaat) en bestuur en kan die vele terugkerende zusters niet

allemaal opvangen. Aan het begin van de jaren zestig wordt uitgekeken naar een geschikte plaats voor de bouw van een rust- en doorgangscentrum. De aandacht valt op de buurt van het Verbistencentrum, waar de paters van Scheut in 1953 hun opleiding hebben ondergebracht. Tussen 1962 en 1963 lopen ook gesprekken tussen Scheut en De Jacht over het aangaan van een associatieovereenkomst. Gelet op de nabijheid van het werkingsgebied in vele landen kan samenwerken voor beiden grote, zeker ook praktische voordelen hebben. Een standplaats voor tijdelijk terugkerende zusters in de nabijheid van het centrum opent ook boeiende perspectieven voor het opzetten van een samenwerkingsproject voor missieanimatie.

In juni-juli 1963 sluiten Scheut en De Jacht een associatieovereenkomst en starten een gezamenlijk Centrum voor missieanimatie dat tot 1978 actief blijft.

De zusters van De Jacht kopen in 1964 een perceel grond nabij de Zavelstraat van Felix Van Look en een ander van de paters van Scheut. Uit de koopakte blijkt dat de paters hun grond reeds op 26 februari 1946 gekocht hebben van een zekere Karel Davidts die er voorheen een buitenverblijf had. Aan de koopakte is een nota gehecht met betrekking tot een uitweg voor de zusters naar de Zavelstraat. In maart 1965 tekent architect Ickx de eerste plannen voor de bouw. Na omvangrijke grondwerken kan aannemer Ronsmans met de funderingen beginnen. Daarbij wordt overduidelijk

dat toch wel erg veel van de aangekochte grond bebouwd zal zijn en er wordt nog uitbreiding gezocht.

In november 1965 kan nog een deel van het aanpalende kreupelbos van de familie Lafosse - Quarre gekocht worden. Voor de oudere lezers van Boven-Lo: het gaat inderdaad over 'onze Lafosse'. De verkopers-eigenaars waren Madeleine en Jean Lafosse die het goed erfden van hun moeder Helène Quarré, gehuwd met Hubert (Camille?) Lafosse, eigenaar van het kasteel Heiberg (het 'geel kasteel'). Hélène is de zuster van William Quarré die van de gezusters Grégoire het kasteel en het domein rond de kerk en de pastorie erft. De zusters proberen van de erfgenamen Lafosse nog een strook landbouwgrond te kopen om zo een eigen uitweg via Wimmershof te verwerven. Maar: 'Er is genoeg verkocht'. De uitweg komt dan op de Zavelstraat door gemeenschappelijk gebruik van de uitweg van Scheut. In 1966 wordt nog een perceeltje afgekocht van Scheut. Het geheel wordt een prachtige site, schitterend gelegen tegen de helling.

Blijvend op rust

Het was niet onmiddellijk ingerekend maar wel onvermijdelijk. Dat zusters die om de twee drie jaar voor enkele maanden terugkeren naar België, voor de oude dag een laatste keer terug naar hun missiegebied zouden vertrekken om er te sterven is niet denkbaar. Een regelmatige terugkeer organiseren leidt vanzelf tot ouderenzorg hier als een essen-

tiële opdracht van een missiecongregatie.

Nog voor de nieuwbouw in gebruik wordt genomen trekt de congregatie ook deze conclusie.

Vijf jaar na de optie om te bouwen voor tijdelijk terugkerende zusters beslist het algemeen kapittel in februari 1969 om de nieuwbouw te bestemmen voor oudere zusters die niet meer terug naar de missie zullen vertrekken. De beslissing frustreert enkele onstuimige paters Scheutisten die voor de missieanimatie op de nabijheid van volop actieve zusters hebben gerekend.

Ze houden een kleine manifestatie onder het raam van het lokaal waar het kapittel delibereert. Een vurig temperament, zo staan Scheutisten bekend. Een fait divers in een grote ontwikkeling.

Begin mei 1969 nemen de eerste bewoners hun intrek. Een equippe zusters heeft hard gepoetst, bijgestaan door twee monniken van Westmalle die voor het schilderen instaan. Samenwerken 'ter ere Gods'. De hoogste bezetting loopt op tot zo'n negentig zusters. De laatste ontwikkelingen zijn bekend.

In het moederhuis in Heverlee dat geen jongeren meer moet opvangen, komen plaatsen vrij. Voor zieke zusters wordt een apart paviljoen gebouwd. De tijd komt dat 'Kessel-Lo' - tot 1972 heet het Boven-Lo - te groot wordt.

In 2019 koopt de Stad Leuven de sites van Scheut en De Jacht om ze gerenoveerd voor de gemeenschap ten dienste te stellen. De zusters zijn er blij om dat dit deel van hun nalatenschap niet overgaat naar private immobiliën, maar onderdak

zal bieden aan weer nieuwe gemeenschapsvormende initiatieven. De zusters keren terug naar Heverlee waar ze als jonge novice begonnen zijn en van waaruit ze gezonden zijn, de wereld in. Aan de inkom van het huis in Heverlee staat een wereldwijzer naar alle landen en continenten waar de zusters actief geweest zijn (foto). De laatste bestemming, de wijzer naar boven, die leeft in hun hart.

Raf Versteegen





VASTENACTIE 2020 in Sint-Antonius



t.v.v. **Broederlijk Delen**
TOT IEDEREEN MEE IS

Wereldontbijt

op zondag **15 maart** van 8.30 tot 10.30 uur in de Kristoffelzaal

Verkoop van bio druivengelei

Verkoop gelei van bio wijndruiven aan 3 euro per pot. Verkoop iedere zondag vanaf 1 maart tot en 29 maart tussen 12.30 en 13.30 u. in de Kristoffelzaal naast de kerk. Zolang de voorraad strekt!

Verkoop van verse soep

Een kom warme soep aan 2 euro of 1 liter verse soep aan 6 euro in de Kristoffelzaal naast de kerk, Léon Schreursvest Heverlee na de viering van 1 maart tot 29 maart.

Verkoop van paasbloemen

Op zondag 22 maart na de viering.

naam		
tel/gsm		
		Soepbestelling per liter
zondag 15 maart	Courgettesoep van Liliane	. . liter
	Ajuinsoep van Kaat	. . liter
zondag 22 maart	Spaanse looksoep van Rita	. . liter
	Koolrabisoep van Caroline	. . liter
zondag 29 maart	Pastinaaksoep van Leo	. . liter
	Kervelsoep met erwtes van Hilde	. . liter
zondag 5 april	Witloofsoep van Greet	. . liter
	Zoete aardappelsoep van p. Walter	. . liter

Bestellen kan bij:

Mathieu Voets

Volhardingslaan 30

mathieu.voets@telenet.be

Caroline Van Audenhoven

Hortense Damanhof 32

carolineva@telenet.be

Afhalen soepen aan € 6

na de viering om 12 uur

Warme soep aan € 2

van 12 tot 13 uur

in de Kristoffelzaal naast de kerk

VALENTIJN: LIEFDE IS OP WEG ZIJN NAAR: JEZELF TE VINDEN IN ELKAAR (DEEL 2)

Vervolg van pagina 1

Mensen van IS bidden 5X per dag en uit hun woede als iemand iets negatiefs zegt over de islam of aan het bestaan van God twijfelt. Is dit een bewijs dat je van God houdt? "Onze liefde voor God kunnen we alleen uiten door Zijn schepping lief te hebben" en Zijn schepping dat ben jij mensenbroeder, mensenzuster en de schoonheid van de dag en die van de nacht. p.78-79

Geloofsblijdenis:

* Wij geloven in het verhaal van God met de mensen.

Dat Hij ons tot leven riep, dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en tot vrede.

* Wij geloven in een wereld zonder grenzen,

In mensen die samen op weg gaan.

* Wij geloven in de open hand van mensen,

Die elkaar groeten met handen vol vrede, die in goed vertrouwen elkaar tot vrede willen zijn.

* Wij geloven in de ogen van de mensen, wereldwijd,

Die elkaar bevestigen en bemoedigen.

* Wij geloven in de goedheid van de men-

sen,

Die elkaar de ruimte geven om vrij en gelukkige mensen te worden.

* Wij geloven in de hand die deelt, in het woord dat vrijspreekt, in de liefde die in mensen is neergelegd,

Opdat wij elkaars bondgenoten worden, op weg naar morgen.

* Wij geloven in God met ons, die mensen voorgeeft,

En die met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus.

* Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd,

Nieuwe hemel, nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood voorbij, Want zie : Hij maakt alles nieuw; Amen

Communie tekst:

Gezegend wie de vonk van Jezus' Geest in mensen aansteekt, om ze naar elkaar op weg te zetten, om zegenend lief te hebben en pijn zo te helen, om te verbinden en thuis te brengen, om hoop te bieden tegen alle wanhoop in.

Slotgebed: Uit "Het huis van liefde" van Henri Nouwen

"Wanneer Jezus zegt: " Blijf met

mij verbonden zoals ik met jullie", biedt hij ons een intieme plek aan, die wij met recht ons 'thuis' kunnen noemen.

Een 'thuis' is die plaats of ruimte waar wij niet bang hoeven te zijn, ons niet meer hoeven te verdedigen en waar wij vrij zijn, vrij van zorgen, vrij van spanningen, vrij van druk.

Thuis is daar, waar we kunnen lachen en huilen, omhelzen en dansen, uitslapen en rustig dromen, eten, lezen, spelen, kijken naar het vuur in de open haard, waar we muziek kunnen luisteren en samen kunnen zijn met een vriend.

Thuis kunnen we uitrusten en herstellen. Het woord 'thuis' brengt een breed scala van gevoelens en emoties samen in één beeld, het beeld van een huis waar het goed is te zijn: **het huis van liefde.**

Uit de viering van 9 februari 2020 in het Don Boscocentrum. Voorgangers: Ingrid Wezemaal en Chris Willox. Lector: Chris Hostens

We hebben vandaag ook enkele jonge mensen te gast. Onze klarinetspelers Tim en Alissa waren er vorig jaar ook!

Molenhuis Bérismenil

Wandelweekend lente

Van vrijdag 3 april 18.00 u. tot zondag 5 april 2020 16.00 u.

Twee dagen lang intens samen genieten-geven-nemen-ontdekken-lachen-helpen-kokkerellen-rusten-plagen-wandelen...Wie last heeft van een winterblues zal op dit wandelweekend zeker de nodige zonnevitamines kunnen opdoen.

Vrijdagavond vanaf 19 u. staat de soep klaar. Omstreeks 21 u. tracht iedereen aanwezig te zijn. Dan verzamelen we rond de kachel en maken enkele afspraken.

Zaterdag starten we de dag op tijd. Ontbijt om 8.15 u., tegen 9.30 u. staan we klaar om te vertrekken met de auto. We wandelen een ganse dag aan een rustig wandeltempo met voldoende rustpunten, genietend van de ontluikende natuur. De afstand schatten we tussen 15 à 20 km. 's Middags wacht de picknick ons onderweg ergens op. Bij onze thuiskomst aperitieven we bij de ondergaande zon. Dan beginnen we het grote feest van samen kokkerellen, tafel dekken, eten en afwassen, warm douchke, enz.. Rond de kachel laten we onze ervaringen er verhalen de vrije loop. Een gezelschapsspel (Chinees p ?).

Zondagmorgen ontbijten we om 8.15 u. en vertrekken rond 9.30 u. voor een wandeling van een 9-tal uren in de omgeving van Het Molenhuis. We nemen wat fruit en versnapering mee voor onderweg. Middagmaal rond 13.30 u. gevolgd door de noodzakelijke opruim van Het Molenhuis. Tegen 16 u. kun-

nen we samen afscheid nemen. Hopelijk met een flinke dosis energie om de volgende lenteweeken blij gezind tegemoet te gaan.

Men schrijft zich uiteraard in voor het ganse weekend. Kinderen zijn welkom als ze dapper meestappen.

Verantwoordlijken: Leo en Hilde 016 69 79 37

E-mail: hildeleo@yahoo.co.uk

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebelle-meuse.be/activiteiten. Inschrijving is pas geldig na betaling.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht
13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht
06 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht
04 t.e.m. 05 jaar: 8 euro pp/nacht
00 t.e.m. 03 jaar: = gratis - De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje
Rekeningnummer: BE39 0001 0314 2019 op naam van Leo Van Noten. Vermelding: Lentewandelweekend 2020 + naam + aantal

Meebrengen : Onderlaken en kussensloop, slaapzak - toiletgerief - warme kleren, laarzen en regenjas, stevige waterdichte wandelschoenen, warme onderlaagjes - rugzak met drinkbus en beker - wandelstok of pools - eventueel een trekkerskomfoortje

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse, Bérismenil, 5, 6892 La Roche-en-Ardenne 084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

St-Franciscuskerk Heverlee steunt de derde wereld!

DOE JE MEE?

Breng op 28 of 29 maart van 9 tot 12 u je oude kleren en schoenen in een gesloten vuilniszak/ plastic zak naar de kerk

Wat gebeurt er met je oude kleren?

Je kleren gaan naar Wereld Missie Hulp (WMH). Deze non-profitorganisatie steunt met jouw oude kleren ontwikkelingsprojecten over de hele wereld.

Hoe? Lees meer op www.wereldmissiehulp.be

