

KERK & Leven

11

2020

WEEKKRANT

11 MAART

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

VIERING 1 JAAR PASTORALE ZONE KESSELINDE



Op zaterdag 8 februari 2020 waren we met ruim 120 voor een geslaagd verjaardagsfeest van de PaZo KesseLinde in de kerk en in de zaal 'De Kring' in Blauwput: één jaar vruchtbare en constructieve samenwerking tussen zeven parochies!
De takken maken de boom en de boom draagt en verbindt de takken. Elke tak is anders en toch vormen ze samen één geheel.



De eucharistieviering werd dansend en zingend opgeluisterd door een Congolees koor.



Slotwoord van Rony Timmermans, zonepastor:
Beste mensen van de pastorale zone KesseLinde, mogen wij allen het verrijkende, het vernieuwende en het inspirerende ervaren van het samenwerken in deze zone die blijft steunen op de kracht van deze zeven geloofsgemeenschappen met hun talrijke geëngageerde vrijwilligers.



En dan mochten wij genieten van een heerlijk, gevarieerd Afrikaans buffet. Wij laten jullie graag mee proeven!



Dank aan alle aanwezigen en de vele helpende handen bij de voorbereiding en op de feestelijke avond!

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 14 maart
15 u. huwelijksviering

Zondag 15 maart
3de zo van de vasten
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
intentie voor Maurits Van Buggenhout
Intentie voor Mauritz Andries
Voorganger: Pastor Jef Wauters
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 22 maart
4de zo van de vasten **Laetare**
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Dankviering voor **Zuster Anna Verschingel**, 60 jaar geproft als Zuster van Liefde van J.M.
Voorganger: Pater Hugo Carmeliet
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Zondag 15 maart
3de zondag in de veertigdagentijd A
11 u. viering opgeluisterd door het koor "De Completen"
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Leo Swinnen

Zondag 22 maart
4de zondag in de veertigdagentijd A
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden : Leo Swinnen

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 15 maart 2020
10.30 u. Vastenviering Derde zondag van de veertigdagentijd
Voorgangers: Lieve Neukermans en Chris Willocx
Lector: Chris Willocx

Zondag 22 maart 2020
10.30 u. Vastenviering Vierde zondag van de veertigdagentijd
Voorgangers: Ingrid Wezemaal en Lieve Neukermans
Lector: Constance Gielen

Zondag 29 maart 2020
Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Agenda

Sint-Antonius

Donderdag 12 maart
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 13 maart
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Dinsdag 17 maart
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 19 maart
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 20 maart
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 11 maart
VM: Catechese
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 12 maart
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 13 maart
9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

Zondag 15 maart
11u. Zondagscafé

Maandag 16 maart
AV: BuurTTeateR

Dinsdag 17 maart
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Parochieeraad

Woensdag 18 maart
VM: SAMANA Crea
20 uur: Koor Blij Rondeel

De parabel van het frietkot

Er was eens een man die een frietkot had. Op het uithangbord van zijn kraam liet hij een pakkende slogan schilderen. De mensen kochten zijn frieten want ze waren lekker. Ik moet een groter fornuis kopen om de vraag te kunnen bijhouden, bedacht de man zich. Hij sprak erover met zijn zoon. Maar vader, zei de zoon, heb je de laatste tijd dan niet meer naar het nieuws geluisterd? Er is crisis in het land. De mensen hebben niet zoveel geld meer! Je moet op minder

goede zaken rekenen. Denk eraan: je verkoop kan teruglopen. Mijn zoon is verstandiger dan ik. Hij volgt het nieuws. Dus weet hij het beter. En de man bestelde minder aardappelen, vernieuwde zijn uithangbord niet; hij sprak minder en prees zijn waar minder aan. Geleidelijk ging de zaak achteruit. Zoon, je had gelijk, zei de vader, het is crisis.

Chantal Leterme uit '99 verhalen met een knipoo'



ASWOENSDAG in de Zone

Op 26 februari vond een gezamenlijke viering van Aswoensdag voor de 7 parochies van de zone plaats in Don Bosco. De opkomst was groter dan verwacht, dus moest men extra stoelen laten aanrukken. Geen misblaadjes, wel een groot scherm waarop de teksten van de liederen werden geprojecteerd. Spijtig genoeg kon ik het merendeel van de liederen niet meezingen, want, bij ons in Blauwput niet bekend. Pastor Lieven Dries was voorganger en hij werd bijgestaan door vier bekwame dames.

Na het welkomwoord volgde de rituele verbranding van de palmtakjes. Het krachtige symbool van het vuur kwam ook terug in het aansteken van de 'zonekaars' met het vuur van de paaskaars. Daarna mochten de mensen aanschuiven voor een kruisje op het voorhoofd. Het is het moment dat we er aan herinnerd worden, dat

we tot stof en as zullen wederkeren. Een gedachte die des te prangender wordt, naarmate we ouder worden.

In de vroege middeleeuwen werd het opleggen van as bij de mannen over het gehele hoofd en bij de vrouwen op het voorhoofd gestrooid als start van de boetetijd. In vroegere jaren werd het accent vooral gelegd op het echte vasten, het zich onttrekken van bepaald voedsel of bepaalde drank. Met een verouderd woord 'onthouding' genoemd. Nu wordt meer aandacht gegeven aan solidariteit en liefdeden. Geen toeval, dat Broederlijk Delen in de vastentijd campagne voert.

Het was een zeer verzorgde, vlottelijke viering. Iedereen keerde gesterkt huiswaarts. Maar eerst konden de mensen nog wat nakaarten bij een drankje. Dit project heeft de vuurdoop doestaan. Zeker voor herhaling vatbaar.

(Wilfried, Blauwput)



MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Soms gebeurt het, dat we tijdens een periode van diepe rouw of verdriet of juist tijdens een ogenblik van diepe vreugde begenadigd worden met een plotseling en diep spiritueel inzicht, dat ons helpt om ons los te maken van onze gebruikelijke bezorgdheid over de dagelijkse werkelijkheid.

Op zo'n moment ervaren we op een diepgaande manier dat er meer is, dat er een Uiteindelijke Werkelijkheid is die onze dagelijkse werkelijkheid doordringt en ondersteunt.

De vroege Kerkvaders noemden dit het moment van 'beking' of 'metanoia'; een verandering van hart en geest, een beking vol inzicht, dat ons toestaat tijdelijk over de drempel te stappen van de verschillende niveaus van waarneming en bewustzijn zodat wij ons gewaar worden van de Goddelijke Werkelijkheid om ons heen.

Kim Nataraja

Volgende meditatie **op maandag 16 en maandag 30 maart 2020.**

We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Katrien Rombouts
katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

GEZINSPASTORAAL
BRENGT JONG EN OUD
SAMEN

Met het project graag samen wil de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) jong en oud in de Kerk ondersteunen om over generatiegrenzen heen naar elkaar te groeien en meer 'samen' te ondernemen op vlak van diaconie en gemeenschapsopbouw, maar ook in de liturgie en de catechese. De IDGP is er immers van overtuigd dat kinderen en volwassenen elkaar heel wat te bieden hebben en heel wat kunnen leren van elkaar. Bij het project hoort een website (www.graagsamen.be) waarop gezinspastoraal gezinnen, parochies en geloofsgemeenschappen impulsen, ideeën en kant-en-klaar materiaal aanreikt. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele modellen om trouwen koppels met kinderen te begeleiden op weg naar het huwelijk. Onder de noemer kleurrijk jaar vinden gezinnen impulsen bij de kerkelijke feesten, sterke tijden en andere bijzondere dagen. De gezinsweekends en -vakantiedagen in de Vlaamse Kerk hebben er een plaats. Tijdens de veertigdagentijd is er aandacht voor vergeving, met herkenbare voorbeelden en tips om te groeien in vergeving in familiale context.

Valentijn - Liefde is op weg zijn naar - jezelf te vinden in elkaar - Toon Hermans



(Deel 1)

Welkom en kruisteken

Gezegend het licht van deze morgen. Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. Gezegend ieder van u, om wie je bent, om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: Vader, Zoon en Geest.

Inleiding

Goede morgen, lieve mensen. Ik zeg bewust 'lieve' mensen, simpel omdat jullie dat ook zijn. Vandaag lopen we even op de tijd vooruit. Volgende vrijdag is het 14 februari, Valentijnsdag. Eigenlijk zouden we geen speciale dag moeten hebben om de liefde centraal te stellen, het zou een dagelijkse daad moeten zijn.

Waar haal jij je liefde vandaan? Wat is de bron van jouw liefde? Wat voedt jouw liefde?

Dat mag je aantekenen op het briefje, het hartje dat je kreeg bij het binnenkomen.

We staan ook even stil bij de moeilijkste vorm van liefde : de vijandsliefde. U herinnert zich nog wel Mohamed El Bachiri, de man die zijn grote liefde Loubna verloor in de aanslag op de metro van 22 maart 2016. Hij blijft ondanks dit vreselij-

ke lot een boodschap van liefde de wereld insturen.

Openingsgebed

Gij woord van het begin, dat alles samenhoudt en draagt, wees hier en spreek tot ons in duizend talen, in mensen en gebeurtenissen. Ontvouw in ons de kracht om lief te hebben. En laat ons zoeken, onvermoeibaar, naar uw aangezicht in de ogen van de ander.

1ste lezing: Op het moment waarop ik van mezelf begon te houden...

Charlie Chaplin schreef de tekst op zijn 70ste verjaardag op 16 april 1959

Dat is het leven...

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, begreep ik dat ik steeds weer en bij iedere gelegenheid, op het juiste moment en op de juiste plaats ben. Dat alles wat gebeurt goed is. Vanaf dat moment heb ik rust. Nu weet ik dat men dat **vertrouwen** noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, kon ik accepteren dat emotionele pijn en lijden slechts waarschuwingen voor me zijn, dat ik niet mijn waarheid leef. Nu weet ik dat men dat **authenticiteit** noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik ermee opgehouden naar een ander, beter leven te verlangen. Ik kon zien dat alles om me heen een uitnodiging is om te groeien. Nu weet ik dat men dat **rijpen** noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik ermee opgehouden mezelf van mijn vrije

tijd te beroven. Ik ben opgehouden met het bedenken van geweldige projecten voor de toekomst. Op het moment doe ik slechts dat wat me vreugde en plezier brengt, waar ik van hou en wat mijn hart blij maakt. Op mijn manier en in mijn eigen tempo. Nu weet ik dat men dat **eerlijkheid** noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, heb ik me bevrijd van alles dat niet gezond voor me was. Van eten, mensen, dingen en situaties, van alles dat me steeds maar weer naar beneden trok, weg van mezelf. In eerste instantie noemde ik dat gezond egoïsme, nu weet ik dat het **zelfliefde** is.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik gestopt met altijd gelijk willen hebben. Daardoor heb ik me steeds minder geïrriteerd. Nu weet ik dat men dat **ne-derigheid** noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, heb ik geweigerd nog langer in het verleden te leven en me zorgen te maken om de toekomst. Nu leef ik alleen nog maar in het ogenblik, daar waar alles gebeurt. Zo leef ik op dit moment iedere dag en noem het **bewust zijn**.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, begreep ik dat mijn denken me klein en ziek kan maken. Op het moment dat ik mijn hart liet spreken echter werd mijn verstand, mijn denken, een belangrijke partner. Deze verbinding noem ik nu **de wijsheid van het hart**.

We hoeven niet meer bang te zijn om ons bloot te geven. Ook hoeven

we geen conflicten met onszelf en anderen te vrezen: zelfs sterren botsen weleens op elkaar en juist daarvoor ontstaan er weer nieuwe. Nu weet ik: **dat is het leven ...**

2de lezing: Een parafrase op 1Kor. 13, 4-8 over de liefde van Sytze de Vries

De hoogste weg ...

Liefde volhardt in het scheppen van ruimte, blijft waaien als een milde lentewind die bloeien laat en nooit verstikt.

Liefde loopt niet te koop, uitdagend, met hoge borst, liefde kent geen trots die beschadigt en beschaamd maakt.

Liefde wil niet winnen, niet zelfgenoegzaam zijn, zich niet handhaven, liefde verdraagt geen onbetrouwbaarheid maar deelt de vreugde om mensen die op elkaar aan kunnen.

Liefde is een alomvattend huis en biedt een dak voor totaal vertrouwen, voor grenzeloos verwachten. Liefde houdt eindeloos vol, valt niet af, liefde alleen laat zich kennen als toekomst die blijft.

3de de lezing: Bemint uw vijand

Bemint uw vijand! De moeilijkste vorm van liefde is de vijandsliefde. Teksten van Mohamed El Bachiri uit "De jihad van de liefde" en "De odyssee van Mohamed."

Voorbeden:

Om liefde bidden wij te midden van alle liefdeloosheid:

Om een innerlijk evenwicht in onszelf bidden wij,

Om een solidair evenwicht met de ander bidden wij

Ubi caritas et amor, Deus ibi est

Om een natuurlijk evenwicht met alle levende wezens, bidden wij

Om een geestelijk evenwicht met God,

bidden wij

Ubi caritas et amor, Deus ibi est

Tafelgebed:

Je uitstrekken naar die ander. Liefhebben is royaal leven, je uitstrekken naar die ander, je in grote gulheid meedelen.

Liefde is de kracht die zich steeds weer vernieuwt. Je staat rechtstreeks in verbinding met je glanzende kern, of ook met God die je schiep naar zijn beeld, de God die niets dan liefde is.

Liefde, leven dat zich verdiept en verheft tot samenleven, intenser kan het niet.

Mens ben je, zo bezielt en volledig mens dat je ook medemens bent, medeschepsel.

Voel die hand op je hoofd, de hand van je Schepper. Hans Bouma

Zegen:

Als wij ons tot doel stellen te leven vol mededogen en onvoorwaardelijke liefde,

dan zal de wereld werkelijk veranderen in een tuin waar alle soorten bloemen kunnen groeien en tot bloei komen. (Elisabeth Kübler-Ross)

Uit de viering van 9 februari 2020 in het Don Boscocentrum

Voorgangers: Ingrid Wezemael en Chris Willox

Lector: Chris Hostens

We hebben vandaag ook enkele jonge mensen te gast. Onze klarinetspelers Tim en Alissa waren er vorig jaar ook!

Volgende week: Deel 2 van deze viering

Liefde is op weg zijn naar...



Oplijsting van de antwoorden in de viering van 9 februari 2020

Bij het binnenkomen kreeg iedereen van Chris en Ingrid een hartje. Zij vonden het fijn als iedereen daar iets zou opschrijven over:

Waar haal jij je liefde vandaan? Wat is de bron van jouw liefde? Wat voedt jouw liefde?

* Ik hoop dat alle mensen liefhebben. Dat politici inzien dat ze verkeerd zijn. Dat liefde sterk uitkomt. Hart boven hard.

* Alle Menschen werden Brüder und Schwestern.

- Bron van liefde voor mij: zien, ervaren, weten dat mensen goed zijn voor elkaar in woorden en daden én opkomen voor de rechten van de ander in rechtvaardige wetten en regels.

- Als ik dat eens wist. Mensen als Frieda en Johan, die mij iedere zondag graag ziet en ...en Guido en Gilberte (ook als ik "soms" op hun zenuwen werk)

* Liefde krijg ik en probeer ik te geven

* De goedheid ervaren van andere

mensen. Door zelf zachter te worden is het gemakkelijker de andere mensen lief te hebben.

-STRAAL

-De familie

* Samen op weg zijn en bemoedigen. Me liefdevol laten omringen.

* Dat muziek ons samenbrengt

-Altijd iets steeds meer

-Muziek

* Het voorbeeld van anderen die zich bekommeren om mensen in nood, de oproep, in een tekst, boek,



film, cursus, ... om het beste in de ander te zien, om te geloven dat we 'super-samen-werkers zijn'. Oosterhuis schrijft: mensen zullen zijn zoals ze bedoeld zijn lief en geladen met kracht en niet meer bezeten van zichzelf of elkaar.

-Uit schoonheid van mensen

- Ik krijg liefde van heel veel mensen: partner, kinderen, medeparochianen om dan nog niet van de kleinkinderen te spreken!

* Thuiskomen bij een zielsgenoot * Mijn papa was/is de bron. Hij leerde te houden van God en de mens. Vooral van diegenen die het moeilijk hebben. En nu krijg ik liefde van vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrienden,...

- Heilige Geest die zich laat kennen

in de stilte van ons hart, in kwetsbare momenten, in de andere mens en de natuur en de muziek.

- Christus- mensen- engelen- kinderen-dieren-natuur

* Mensen, dieren, planten, ...allen behoren we tot dezelfde schepping, een schepping in evolutie. Zelfs onze kleine inbreng van zorg en liefde kan ons en het algemeen welzijn verhogen.

* De bron is de glimlach van mensen rondom mij

- Een God die roept, aanspoort om lief te zijn voor elkaar

-In het aangezicht van de ander.

* Het goede zien in elkaar

* De grote stroom van mensen die mij tot nu gedragen heeft!

* Een goede zondag. Tilly

Molenhuis Bérismenil



Activiteiten 2020

03 - 05 april 2020: Wandelweekend lente

17 - 19 april 2020: Molenweekend lente

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen lente

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaanse dans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend zomer

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaagse

16 - 21 aug. 2020: Naar de basis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/ activiteiten.

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse

BE57 7343 7723 5635

vzw Moulin de Belle Meuse

Kerselarenstraat 59

3071 Erps-Kwerps

KALENDERBLAADJE

Organisatorisch en institutioneel gaat het slecht, de geloofservaring verschaalt, mensen durven niet gemakkelijk meer zich gelovig noemen. Men kan dit alles positief gaan waarderen om een echte maleise toe te dekken. Maar het is ook mogelijk, dat er door al deze ruïnes eindelijk eens ruimte komt. Ruimte voor God.

SJ. Ridderbos



VASTENACTIE 2020 in Sint-Antonius



t.v.v. **Broederlijk Delen**
TOT IEDEREEN MEE IS

Wereldontbijt

op zondag **15 maart** van 8.30 tot 10.30 uur in de Kristoffelzaal

Verkoop van bio druivengelei

Verkoop gelei van bio wijndruiven aan 3 euro per pot. Verkoop iedere zondag vanaf 1 maart tot en 29 maart tussen 12.30 en 13.30 u. in de Kristoffelzaal naast de kerk. Zolang de voorraad strekt!

Verkoop van verse soep

Een kom warme soep aan 2 euro of 1 liter verse soep aan 6 euro in de Kristoffelzaal naast de kerk, Léon Schreursvest Heverlee na de viering van 1 maart tot 29 maart.

Verkoop van paasbloemen

Op zondag 22 maart na de viering.

naam		
tel/gsm		
		Soepbestelling per liter
zondag 15 maart	Courgettesoep van Liliane	. . liter
	Ajuinsoep van Kaat	. . liter
zondag 22 maart	Spaanse looksoep van Rita	. . liter
	Koolrabisoep van Caroline	. . liter
zondag 29 maart	Pastinaaksoep van Leo	. . liter
	Kervelsoep met erwtes van Hilde	. . liter
zondag 5 april	Witloofsoep van Greet	. . liter
	Zoete aardappelsoep van p. Walter	. . liter

Bestellen kan bij:

Mathieu Voets

Volhardingslaan 30
mathieu.voets@telenet.be

Caroline Van Audenhoven
Hortense Damanhof 32
carolineva@telenet.be

Afhalen soepen aan € 6
na de viering om 12 uur

Warme soep aan € 2
van 12 tot 13 uur

in de Kristoffelzaal naast de kerk

VASTENTIJD IS OEFENTIJD

Is wakker worden na winterslaap en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk-voor-zich.

Is je ogen opentrekken voor wat aan het gebeuren is in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen, en zicht krijgen op het grote Licht dat doorbreekt aan de horizon. Is in voorjaarsstilte je eigen grond ompspitten en klaarmaken voor een nieuwe lente, en het zaad van vrede en menswaardigheid ontkiemen laten in je hart.

Vastentijd is trainingstijd: hart en handen soepel maken voor verbondenheid met God en mensen, vingeroefening in solidariteit. Dat en zoveel meer is vastentijd: de grote opwarming om te herleven.
Carlos Desoete

AUTODELEN IN GROOT - LEUVEN

Wat betekent mobiliteit voor jou? Heb je niet altijd een wagen nodig? Ga je vaak te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer?

Dan is die auto voor de deur of in de garage eigenlijk een dure zaak, die bovendien best wel wat ruimte inneemt...

Vormingplus Oost-Brabant, het burgerplatform Straten vol Leuven en Cozy-car willen het aantal deelgroepen in Leuven opdrijven. Ideaal om je eens goed te laten informeren, want mogelijk heb je nog tal van vragen en aarzelingen. Wees gerust: met goede afspraken en een handig contract stap je zonder zorgen in een autodeelgroep!

Autodelen in Groot Leuven

* Goed voor je portemonnee (ca. 1000 - 3000 euro minder kosten/jaar)

* No stress (gegarandeerde parkeerplaats, handige contracten en reserveringstools)

* Fijn voor het milieu (want meestal rijd je minder km's)

* Leuk voor jezelf (basismobiliteit + meer beweging en nieuwe vrienden)

* Meer ruimte (in je garage of voor je deur)

Najaar 2019 organiseerde Vormingplus samen met Straten vol Leuven en Autodelen.net een reeks inspirerende informatie-avonden over autodelen in Groot Leuven.

Resultaat: niet minder dan 6 nieuwe autodeelgroepen zijn opgestart en voor 2 andere onderzoeken we de haalbaarheid.

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar

info@vormingplusob.be dan bekijken we samen wat kan.

Het project Autodelen sluit aan bij Straten vol Leuven en geniet financiële steun van de provincie Vlaams Brabant.

Vormingplus

Paul van Ostijenaan 22-24 - 3001 Heverlee

Telefoon: 016 525 900

Open van maandag tot donderdag van 9 u. tot 17 u.

Vrijdag gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar

Winteropvang

De Winteropvang in Leuven, een plek voor dak en thuisloze mensen uit onze samenleving, waar warmte veel betekenissen heeft.

In november 2019 startte voor het negende jaar op rij de winteropvang voor dakloze mensen in Leuven. Elke avond is er plek voor 12 gasten. Gasten kunnen hier terecht voor een bed, een douche, een maaltijd en ondersteuning bij hun traject.

We bereiken een zeer diverse groep mensen, van amper 19 tot diep in de 70 jaar oud, in België geboren of na een lange reis hier op straat terecht gekomen, voor de eerste keer in de winteropvang of het zoveelste jaar op rij, telkens hopen dat dit jaar de laatste keer mag zijn...

Om zes uur gaat de deur open en druppelen de gasten binnen. Nieuwe bezoekers die naar ons zijn toegestuurd via het OCMW, CAW, een wijkgezondheidscentrum of andere basiswerkingen in het Leuvense. De reeds bekende gezichten komen rechtstreeks naar het huis. Samen met een collega van het CAW of het OCMW en een vrijwilliger ontvangen we hen, heten hen welkom en wijzen hen een bed toe.

Om 18u30 is iedereen in huis en wordt er samen gegeten, een rustmoment in de dag voor velen. Meestal is dat een kom warme soep met brood en beleg. Maar tijdens de koude decembermaand waren dat heerlijke versbereide, voedzame, lekkere warme maaltijden die voor ons werden bereid door een team vrijwilligers van de Sint-Franciscusparochie uit Heverlee. Dat was echt een ontzettend mooi gebaar. Voor vele bezoekers is een warme maaltijd een zeldzaamheid. En wanneer die maaltijd speciaal voor hen is bereid door iemand die dat vrijwillig voor hen doet, betekent dit voor onze gasten heel veel. Dat iemand tijd neemt en moeite doet voor hen, hen aanvaardt en waardeert zoals ze zijn.

Na de maaltijd wordt er tv gekeken of worden de spelletjes bovengehaald. Sommige kruipen al snel onder de wol. Er is zowel aandacht voor het groepsgebeuren als voor een individu. We worden hierin ondersteund door collega's van zowel ons eigen CAW als van partnerorganisaties. Gedeelde zorg, over de grenzen van organisaties heen, krijgt zo concreet betekenis in de winteropvang.

Voor de avond overgaat in de nacht zitten we nog even samen voor een briefing en rond 21u30 verlaten we het huis en laten het met een gerust hart achter in handen van de vrijwilligers voor de nacht. Vrijwilligers hebben een bijzondere plek in de werking. Gasten kunnen bij hen hun verhaal op een andere, meer informele manier kwijt en ontdekken in dat contact de warmte van solidariteit onder mensen. We zijn dankbaar dat elk jaar opnieuw heel wat vrijwilligers dit engagement opnemen.

's Morgens zijn we weer allemaal op post. We ontbijten samen, bespreken de individuele vragen van de gasten. Samen met hen bekijken wij wat de plannen voor de dag zijn, wordt er eventueel samen getelefoneerd, afspraken gemaakt. Soms wordt er toegeleid naar CAW ont-haal, OCMW of andere organisaties. Omdat het voor onze gasten vaak niet makkelijk is om hun weg te vinden naar hulpverlening gaan we soms met hen mee om drempels te verlagen, of komen collega's hen 's ochtends opwachten in het huis. We informeren hen over hun rechten en ondersteunen hen in het opnemen van die rechten. Ook komt er elke maand een arts van het wijkgezondheidscentrum langs. Medische zorg in huis voor wie de stap (nog) niet zet naar de dokter is zo belangrijk! Om 9u30 is het huis dan weer even leeg, tot 18u.

Van 15 november tot 31 maart, 24/7, dat is het leven zoals het is in de winteropvang.

Dank aan de parochie voor de steun en de warme solidariteit.

Wie mee de winteropvang wil steunen, kan contact nemen met jeroen.dewilde@cawoost-brabant.be

Wie meer wil lezen over hoe je mensen in kansarmoede kan helpen, kan dat op www.ik-geefomeenander.be



UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD * Aula Rector Pieter De Somer. Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 17 maart 2020 om 14.00 uur

Een Aziatische visie op de wereld van morgen. De verschuiving van het economisch en cultureel zwaartepunt naar het Oosten

Prof. Arnoud Demeyer, President Singapore Management University

Dinsdag 24 maart 2020 om 14.00 uur

Ons brein: hoe hersenen en gedrag evolueren

Prof. Patrick Callaerts, KU Leuven - Faculteit Geneeskunde

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

Universiteit Derde Leefstijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd

Minderbroedersstraat 5 3000 Leuven

Er gelden ook nieuwe **openingsuren** voor dit nieuwe secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be

Telefoonnummer: 016/32 41 01