

# KERK & Leven

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

10

2020

WEEKKRANT

4 MAART

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

## MOLENHUIS BERISMENIL - Een bewogen geschiedenis

### Le Moulin de Belle Meuse

De 'Moulin de Belle Meuse' is een gebouwencomplex, prachtig gelegen te midden van de bossen rond de Baraque de Fraiture, in het dorpje Bérismenil, vlak naast het beekje 'Belle Meuse'.

Van in de 19de eeuw tot voorbij de tweede wereldoorlog waren er twee houten watermolens op deze plaats. Eén rad bevond zich links naast het huis, dat toen een boerderij was. Hier werden voedergewassen gemalen. Het andere houten rad stond aan het gebouw recht tegenover het huis. Dit maalde tarwe en rogge voor de mensen.

De oudste eigenaar die gekend is, is de molenaar Van De Woestijne, vader van een gezin met 6 of 7 kinderen. Toen hij daar kwam wonen was het huis al oud, het was een laaggebouwde boerderij met een dak schuin aflopend tegen de kant van het bos. Hij had een gracht gegraven vanuit het bos, waarlangs het water liep om het waterrad te doen draaien.

Rond 1918-1920 verhuisde de molenaar naar Bleid, tegen Virton.

Hij verkocht het huis aan Fraipont uit Verviers. Deze bouwde een nieuwe woning met verdieping, ongeveer zoals het nu nog is. Een zekere Marchal, broer van mevrouw Van De Woestijne, baatte de molen uit en hield een veestapel. Fraipont verkocht later de molen aan Marc Deforche, een journalist en redacteur van de krant 'L'avenir'.

Tussen de twee oorlogen in werd de garage gebruikt als paardenstal; De wasplaats in de 'oude molen' (overstaand gebouw, was toen een varkensstal.

Tijdens de tweede wereldoorlog brandde het huis af; De molen werd verlaten.

Meneer Jacoby uit Tenneville kocht de molen in 1946 en herstelde hem. Hij liet de molenstenen opnieuw draaien tot 1963. Hij was zowel molenaar als boer.

Er kwamen meer en meer bakkers in de streek wonen en minder mensen kwamen nog naar de molen.

Op 23 juni 1965 verkocht Jacoby de molen aan Fernand Limet uit Warzée. De molen werd ingericht als een verblijfplaats voor jongeren om zo een bijdrage te leveren aan de morele en de godsdienstige vorming van de jeugd.

Hij verbouwde het huis: schuren werden slaapzalen, stallingen werden eetzaal,... Het woonhuis was ook zijn woonhuis. De rest diende voor vakantiegroepen. Hij maakte een zwembad, verbouwde de garage tot kapel.

### La Chapelle

Op 31 maart 1966 verleende het College van Burgemeester en Schepenen van de voormalige gemeente Samrée aan Fernand Limet de toelating om een kapel te bouwen nabij de Moulin de Belle Meuse.

De architect tekende eigenlijk een kleine kerk en deze werd als zodanig toegerust. Zoals elke klassie-

ke kerk staat ze op het oosten gericht. De opkomende zon schijnt door een groot venster de kapel binnen. Het altaar bevat een relikwie steen. Dit wijst erop dat het altaar is ingezegend.

Er werden allerlei beeldjes geplaatst in de tuin en nissen in de muren. Velen kwamen Fernand Limet hierbij ter hulp, hetzij door een financiële bijdrage, hetzij door bouwarbeid ter plaatse.

Na de dood van Fernand Limet behield zijn vrouw nog een paar jaren het huis, tot een groep mensen van de parochie Don Bosco uit Kessel-Lo er toevallig passeerden. Zij wilden al een tijdje over een huis in een volledig natuurlijke omgeving beschikken; en dit was dus de kans. De groep mensen verenigden zich in de vzw 'Moulin de Belle Meuse' en kocht het complex in het begin van 1979.

Don Bosco Kessel-lo gaf veel zorg aan de gebouwen, de kapel en de omgeving.

Zo werd, om aan de eisen van de nieuwe liturgie te beantwoorden, in de kapel het altaar omgekeerd zodat de priester 'met het gezicht naar het volk' staat.

In het centrale gedeelte, het schip van de kerk, stonden klassieke kerkbanken met kniel- en zitmogelijkheid. Ook rieten kerkstoelen waren oorspronkelijk aanwezig. Restanten van dit meubilair kan je nog op andere plaatsen in de molen weer vinden.

Om de kilte van de grond in de kapel op te vangen, is nu een houten vloer voorzien. Om de kapel ook in koudere periodes menselijk te gebruiken is er een schouw gemetst en een kachel geplaatst. Er is nu aangepaste verlichting. Om sneeuw- en watersijpeling te voorkomen besloot de Raad van Bestuur een nieuw bovendak te laten leggen.

'Onze kapel oogt mooi,' zeggen de Kessel-laarsfjer.

### VZW Don Bosco Kessel-Lo

In 1974 kwam de parochie ter bezinning samen in Bonheiden.

Modest Campforts, pastoor in Don Bosco, stelde de vraag of het niet wenselijk zou zijn een stille hoek aan een bos te kopen en een ruimte waar een aantal mensen kunnen tot rust komen.

'Al de interessante en rustige plekken worden opgekocht door de kapitaalkrachten.

Waar moet de gewone man tot rust komen? Waar kan hij bezinnen?

Bezittingen zouden in dienst van de anderen moeten zijn.

Modest vraagt of wij dit project als noodzakelijk vinden. De aanwezigen dachten van wel!

Hoe dit nu gestalte moet krijgen is wel wat anders. Er werd voorgesteld dat er eerst gezocht zou worden naar een mogelijk huis gelegen in een rustige streek, ook niet te ver weg.

Als dat gevonden wordt kan er verder gezocht worden naar huren, kopen of...'

Zo stond te lezen in het Parochieblad van 10 april 1975.

In december 1977 wordt er gesproken over Het Molenhuis:

'Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfs capaciteit voor 80 mensen (slaap, kook- en eetgerei inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.'

De Gemeenschapsraad heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

- Een kans om op een christelijke, evangelische manier te denken en om te springen met bezit.

- Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrachtige mensen, voor wie gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn.

- Hier zit een kans in om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer.

- Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten, om ook eens even op adem te komen.

- Vanuit contact met de natuur kan allerlei religieuze bezinning op gang komen. En de behoeften aan gebedsruimten en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen is zeker erg groot.

- Studie- en natuurweekends zijn mogelijk en ook jeugdkampen.

Lees verder op pagina 4



## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

## DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

## Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

## ABONNEMENTEN

**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

## REDACTIECONTACTPERSOON

**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

## REDACTIECONTACTPERSOON

**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

## REDACTIECONTACTPERSOON

**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

## EINDREDACTIE FRANDO

**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

## CONTACTADRESSEN

**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

## SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

## SINT-FRANCISCUS

**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,  
dinsdag, donderdag en vrijdag,  
(woensdag niet open)

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 8 maart**  
**Familieviering**  
**10.00 u.** Woord- en  
communieviering van de Sint-  
Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Lieven Dries  
Lector: Kinderen van de eerste  
communie  
Zang: Pieter Vanderveken  
Orgel: Herman Baumers

## Zondag 15 maart

3de zo van de vasten  
**10.00 u.** Eucharistieviering van de  
Sint-Franciscusgemeenschap  
Intentie voor Mauritz Andries  
intentie voor Maurits Van  
Bugghout  
Voorganger: Pastor Jef Wauters  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Cécile Van Hoecke  
Zang: Italiaans gelegenheidskoor  
Orgel: Raoul Vereecken

## LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 8 maart**  
**2de zondag in de veertigdagentijd A**  
**11 u.** woorddienst met koor- en  
samenzang  
Voorganger: Mathieu Voets  
Assistent: Myriam Neves  
Lector: Paul Rumbaut  
Homilie: Mathieu Voets  
Beelden : Leo Swinnen

## Zondag 15 maart

**3de zondag in de veertigdagentijd A**  
**11 u.** viering opgeluisterd door het  
koor "De Completen"  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Mirjam Van Lammeren  
Lector: Ann Wouters  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden : Leo Swinnen

## VLIERBEEK

Zaterdag  
18.30 u. eucharistieviering  
Zondag  
10.30 u. eucharistieviering  
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

## DON BOSCO

**Zondag 8 maart 2020**  
**10.30 u. Vastenviering** Tweede  
zondag van de veertigdagentijd  
Voorganger: Hermien Den Tandt  
Lector: Annie Van Avermaet

## Zondag 15 maart 2020

**10.30 u. Vastenviering** Derde zondag  
van de veertigdagentijd  
Voorgangers: Lieve Neukermans en Chris  
Willocx  
Lector: Chris Willox

## Zondag 22 maart 2020

**10.30 u. Vastenviering** Vierde zondag  
van de veertigdagentijd  
Voorgangers: Ingrid Wezemaal en Lieve  
Neukermans  
Lector: Constance Gielen

## BOVEN-LO

Kerk H. Familie  
Zondag 8 en 10 uur  
Maandag: 19 u.  
Donderdag 8 u.

## Onwerkkelijk het gemis...



Daniël Caveye

*We nemen nu afscheid van je lichaam,  
maar je zal steeds in ons hart  
en in onze gedachten blijven bestaan.*

Op donderdag 20 februari 2020 namen wij in de Sint-Franciscuskerk

in Heverlee afscheid van de heer **Daniël Caveye**, echtgenoot van Mariette Bettens, lid van Okra, lid van Ziekenzorg, geboren in Mene op 19 april 1935 en godvruchtig overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 11 februari 2020. De Sint-Franciscusgemeenschap zal hem gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2020.

Daniël was gekend, als een man met 'groene vingers'. Hij kende de waarde van een goed voorbereide akker, het goede zaad en de perfecte zaaitijd. Samen met Mariette, zijn geliefde vrouw, bouwden zij in Leuven aan een leven in liefde voor elkaar, kinderen, kleinkinderen en wie hen gegeven was op hun levenspad. Evenzo op 't werk bij Sabe-

na. Daar was hij vooral gekend door zijn ijver en technische capaciteiten! Doorheen zijn hobby heeft hij meermaals vele mensen verblijdt, want delen was hem eigen. Ook aan humor ontbrak het hem niet, zijn sociale geaardheid maakte hem geliefd. (A.F.)

*Mijn liefde blijft aanwezig  
zal niet worden uitgeblust  
Maar er is geen hand meer in de mijne  
geen mond meer die mij kust.  
Geen lach meer in de verte  
geen streling door mijn haar  
niet meer samen zitten  
en kijken naar elkaar.  
Onwerkkelijk het gemis  
maar ik moet nu leven,  
met hoe eenzaam, eenzaam is.*

## Vrijwilligers



Van 28 februari tot 8 maart 2020 is het de 34e Week van de Vrijwilliger. In totaal tellen we zo'n 750.000 vrijwilligers in Vlaanderen. Zij spelen een cruciale rol in de samenleving. Er zijn heel wat organisaties, die beroep doen op mensen om zich te engageren. Ook in onze parochie bieden meer dan 100 vrijwilligers onbaatzuchtig hun diensten aan. Zij houden als het ware de boel draaiende.

Bewegingspunt Leuven nodigde alle bestuursleden en vrienden van de christelijke werknemersorganisaties uit op dinsdag 19 februari voor een trefmoment. Niet minder dan 16 vrijwilligersorganisaties werden aangesproken. Al 24 jaar wordt er een prijs uitgereikt aan een opmerkelijke organisatie. Dit jaar ging die naar het Beschermcomité, een beweging die zich inzet voor gevangenen. Mevrouw Magda Biesemans gaf een woordje uitleg. Haar organisatie bekommert zich om het lot van de gevangenen, door hen te bezoeken, naar hun verhalen te luisteren, door hen te begeleiden op hun weg naar re-integratie in de maatschappij. Met 24 zijn ze. Zij krijgen speciale vergunningen en een speciale opleiding. De bezoeken zijn dikwijls heel confronterend. Gedetineerden van vreemde afkomst die geen Westerse taal spreken, laat staan kunnen lezen. Sommige vrijwilligers geven hen een initiatie cursus, om dit communicatieprobleem te verhelpen. Ve-

len onder hen krijgen nooit bezoek. Niet te verwonderen dat eenzaamheid voor hen een levensgroot probleem is. De gedetineerden krijgen het dikwijls emotioneel erg te verduren. De organisatie heeft een boekje uitgegeven met verhalen uit de gevangenis, met getuigenissen van de gedetineerden. Het zijn stuk voor stuk schrijnende verhalen. Het klinkt misschien cliché, maar telkens komen die verhalen weer boven van een traumatische jeugd, van misbruik en verwaarlozing. Veel spijt ook om een daad die in een vlag van zinsverbijstering is gebeurd. Spijt en verdriet. De emotionele ondersteuning van deze mensen is zeer belangrijk en ik denk dat de vrijwilligers zich daar zeer van bewust zijn. Het is zeer zeker een zinvolle bezigheid en we hopen dat ze dit werk nog lang kunnen voortzetten. (Wilfried)

MEDITATIE IN DE  
CHRISTELIJKE TRADITIE

*Als God je met zijn liefde vult, begin je werkelijk zijn aanwezigheid te ervaren. Een buitengewone sereniteit en vrede zullen zich geleidelijk over je binnenste uitspreiden. Je hele gebed, je hele ervaring, zullen op een nieuw niveau komen. God stort een diepe innerlijke liefde in je uit. Deze ervaring van liefde zal je hele wezen vervullen en doordrenken. De geest is in rust, de ziel is in rust; het hele wezen is gekomen in een staat van rustige en vreedzame kalmitte voor het aanzicht van God.*  
**Jeanne-Marie Gyon** (1648-1717)

Volgende meditaties **op maandag 16 en maandag 30 maart 2020**. We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

## Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:  
**Katrien Rombouts**  
katrien.rombouts@hotmail.com  
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43  
meditatie in de christelijke traditie:  
<http://www.christmed.be>

## Agenda

## Sint-Antonius

**Donderdag 5 maart**  
**14.00 uur Kaartnamiddag** op het terras

**Vrijdag 6 maart**  
**19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie** in de kerk

**Dinsdag 10 maart**  
**14.00 uur Kaartnamiddag** op het terras

**Donderdag 12 maart**  
**14.00 uur Kaartnamiddag** op het terras

**Vrijdag 13 maart**  
**19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie** in de kerk

## Sint-Franciscus

**Woensdag 4 maart**  
NM: SAMANA  
20 uur: Koor Blij Rondeel

**Donderdag 5 maart**  
AV: Koor Parcoeur

**Vrijdag 6 maart**  
9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen  
AV: Parochie Geloofsavond

**Zondag 8 maart**  
11u. Zondagscafé

**Dinsdag 10 maart**  
NM: Ontmoetingsnamiddag  
AV: Prisma

**Woensdag 11 maart**  
20 uur: Koor Blij Rondeel

PETER GOOSSENS

## Ook pastoraal 'koken' kost geld



Peter Goossens

Voor alle duidelijkheid bevestigt Peter dat hij niets van doen heeft met de gelijknamige driesterren chef. Ik heb onze econoom van de regioploeg dan ook niet gevraagd naar zijn culinaire kwaliteiten. Peter heeft andere dingen in zijn mars.

Peter geografisch situeren is niet evident. Als zoon van een rijkswachtofficier verhuisde het gezin regelmatig – zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden werd al vanaf zijn jonge leven een constante. Na geboortestad Turnhout volgde Wilrijk, de langste halte was Sint-Niklaas en dan terug naar Turnhout. Ontspanning en verantwoordelijkheden opnemen vond hij 20 jaar lang bij de scouts. Zelfs na zijn leiderscarrière was deze 'stille bever' in de 'ploeg buitenland' van het scoutsverband actief. Zijn interesse voor andere talen hielp hem daarbij. Talen kre-

gen ook veel aandacht in zijn opleiding. Na 2 jaren Jezuïetencollege in Turnhout, studeerde Peter Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (UFSIA) in Antwerpen, toen echt nog een jezuïetenuniversiteit.

De eerste jaren na zijn studies sloeg hij zijn vleugels uit en nam kortere projecten in Nederland, Duitsland en Spanje aan. Ze draaiden vooral rond marktonderzoek. Het verbreedde zijn horizon. Ondertussen had hij in zijn eigen parochie Myriam leren kennen. Dat meisje uit het parochiekoor trok zijn aandacht. Hij keerde terug naar België, werd marketingverantwoordelijke bij ICI (nu Huntsman) in Everberg (Kortenbergh). Dat maakt dat hij in onze pastorale regio Leuven niet verloren zal lopen of rijden. Ook tijdens zijn legerdienst met opleiding als reserveofficier in Heverlee leerde hij zelfs de kleinste bos- en veldwegen kennen.

Ondertussen landde hij met zijn vrouw Myriam in Mechelen. Samen kregen zij vier kinderen. Na diverse commerciële verantwoordelijkheden bij British Telecom (BT) met tussendoor nog een bijkomende studie in Londen volgde een verkoopfunctie bij een KMO in digitale archivering en gegevensbeveiliging.

Hierna nam Peter zijn eerste beroepsopdracht aan in een kerkelijk midden. Hij werd directeur van het bezinningscentrum Oude Abdij in Drogenen, een initiatief van de...jezuïeten! Nadien vond hij interessant werk korter bij huis. Hij werd deken-assistent voor Mechelen en Klein-Brabant en aankoper-econoom bij zorginstelling Borgerstein, twee uitdagende opdrachten die hij graag combineerde.

Er was dus geen headhunter bureau nodig om hem op te vissen voor de regioploeg. Peter wist al langer heel goed hoe er nood aan ondersteuning was voor het 'Tijdelijke' (soms 'centen en stenen' genoemd) in onze kerkgemeenschap. Het moment om wat toelichting te geven bij zijn taak en de uitdagingen die van dit domein uitgaan.

"De plaatselijke Vereniging Parochiale Werken (VPW) VZW en de kerkfabriek maken plaatselijk de pastoraal mogelijk. Financies, centen, inkomsten...zijn onontbeerlijk.

We zien sommige inkomstenbronnen stilaan (snel) opdrogen, vele vrijwilligers worden ouder en de noden (uitgaven) groter. Zeker wanneer het gaat om bekostiging van de bestaande en nieuwe pastorale projecten, beroepskrachten waar nodig of

specifieke externe diensten. Het tij-

delijke is geen aanhangsel aan het kerkgebeuren, geen speciaal domein. Mensen die met de centen bezig zijn, zitten niet in een andere wereld. Het komt er dus op aan dat er bij deze mensen grote interesse is voor wat er allemaal in een parochie omgaat en anderzijds een respectvolle dialoog met wie pastorale activiteiten uitvoert. We zijn niets zonder geloofsenagement, zonder pastoraal, in onze kerk. We kunnen echter geen pastorale plannen realiseren wanneer dit niet financieel kan waargemaakt worden. En hier is er dus veel in beweging. We zullen meer en meer keuzes moeten maken om beleidsmatig nieuwe mogelijkheden te kunnen creëren. Vzw's en kerkfabrieken zijn meer dan ooit onderhevig aan wettelijke, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen...Doen als of alles bij het oude kan blijven, kan niet meer.

Bovendien zijn we in zekere zin een minderheidskerk geworden. Onze mening is in onze samenleving bij heel velen van minder tel. Maar dat wil niet zeggen dat we minder van betekenis zijn. Als christenen zijn we geroepen om gist in het deeg te zijn. Het is onze opdracht om te blijven getuigen van de Goede Nieuws, het evangelie. Ik zie het als een opdracht anderen te bemoedigen en te on-

dersteunen in die opdracht. Voor onze werking zal het nodig zijn dat we creatief op zoek gaan naar meer en andere inkomsten. De overheid zal ons minder en minder financieel bijspringen. Dat is nu al duidelijk voelbaar. Als geschoolde econoom ben ik doordrongen van deze noodzaak: de centen moeten van ergens komen om mensen pastoraal te kunnen blijven verbinden.

Anderzijds keren we misschien meer terug naar waar het voor ons geloof allemaal begon. In de eerste Kerk ging het om een onwaarschijnlijke bezielende drive die mensen gelovig verbond. Die bezieling hoop ik verder te mogen ontdekken en delen, in mijn inzet in de lokale geloofsgemeenschap - na 20 jaar vormselcatechese - als doopselcatechist en lid van een liturgische ploeg, in de vreugde die ik beleef in het

solidariteitskoor waarin ik mee-

zing en in mijn jaarlijks engagement voor zieken in Lourdes, maar ook vanuit mijn professionele inzet en de samenwerking in onze regioploeg."

Deken Patrick

PASTORALE ZONE KESSELINDE

## Kom mee op bezoek bij Monte Rosa!

# MONTE ROSA vzw

vrijdag  
13 maart 2020  
19.30 uur

Heidebergstraat 249  
3010 Kessel-Lo



voorziening in  
de jeugdzorg,  
wat betekent dat?

band van 7 parochies. In de pastorale zone zijn er ook heel wat initiatieven, scholen, voorzieningen voor jongeren, voor ouderen werkzaam. Met deze initiatieven willen wij nader kennismaken.

Monte Rosa in Kessel-Lo is zo een van deze voorzieningen. De vzw Monte Rosa is een organisatie binnen de jeugdhulp die kinderen en jongeren en hun gezinnen begeleidt via verblijfsmodules en contextbegeleiding.

Wij willen horen en zien wat de werking van deze voorziening is. Maar we willen ook met de directeur en teamleden bekijken wat wij vanuit de pastorale zone voor hen kunnen betekenen, hoe wij voor bepaalde projecten kunnen samenwerken of hen op een of andere manier kunnen ondersteunen.

Daarom deze uitnodiging voor een bezoek dat wij u van harte aanbevelen.

**Afspraak op vrijdag 13 maart om 19u30 in Monte Rosa Bovenloweg 2 3010 Kessel-Lo**

**Graag een seintje als je erbij wil zijn aan:**  
**Cor van den Bosch**  
**cor.vandenbosch@gmail.com**  
**Mathieu Voets**  
**mathieu.voets@telenet.be**

Je vraagt je misschien af waarom we dit organiseren. Wel, vorig jaar in februari is onze

nieuwe pastorale zone officieel geïnstalleerd. De pastorale zone KesselLinde is het samenwerkingsver-

## TIENERKAMP IN PELT! LEF!



te hebben? Ons, jou, een leuke plek en goede ideeën. Tijdens het kamp hebben we ook een paar vieringen waarin het gaat over wat we durven, en of God het met ons aandurfte. Dat wil je toch ook ontdekken?!

Waar? Pelt, ( in de buurt van Lommel)

Wanneer? 16-22 augustus 2020

Hoe oud? 12 tot en met 16 jaar

Prijs? 170 euro (mocht dat problemen geven, neem gerust contact op! Iedereen moet mee kunnen!)

Leiding? Pastoor Gerben Zweers osa, en anderen

Voor meer informatie: zie facebook of mail pastoor Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com.

Je kunt je aanmelden bij pastoor Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com

Dit jaar organiseren de augustijnen een tienerkamp in Pelt, in de Kempen. Samen met de toffe leiding kamperen we daar op een mooi groot heuvelachtig terrein. Jullie mogen zelf koken in jullie groepje. Op het kamp zijn er verschillende spelen en gaan we een spannende trektocht maken in de omgeving met veel bos en hei. Natuurlijk is er een kampvuur! We gaan boogschieten en klimmen, dus dat wordt ontzettend leuk. Het is echt durven! Wat heb je nodig om een leuk kamp

### KALENDERBLAADJE

Verstrooidheid is zich uitleveren aan, zich laten gaan in het lawaai van het drukdoen, de veelheid van wat ons gevraagd wordt, het allerlei dat zo elke dag op ons afkomt. We verliezen onszelf telkens we daarin ondergaan.

Veel mensen gaan er zo in onder, dat op een dag hun leven zinloos lijkt, leeg. Alles schijnt tot niets herleid te worden, loopt tussen je vingers weg. En dat gebeurt niet toevallig, want door de overlading met taken en het verstrooid zijn

over veel dingen is het aanvoelen van de heel andere kwaliteit van het leven verdwenen. Het innerlijke horen is verdoofd, het aanvoelen afgestompt – de innerlijke zintuigen waarmee de werkelijkheid gevat wordt zijn uitgeschakeld en daarmee is het uiterlijk bestaan zinledig geworden. De buitenkant krijgt geen voedsel meer uit de innerlijke bron. De leegte die zo is ontstaan moet dan gevuld worden, de mens is sprakeloos geworden en wil dus lawaai, en velen vinden in "verstrooiing" een tijdje verdooving.

W.Massa

## MOLENHUIS BERISMENIL - vervolg van pagina 1



In parochieblad van 14 september 1978 gaat het om een verdere stap i.v.m. Het Molenhuis.

Na de nodige 'volksraadplegingen' (tijdens de voorbije winter) waaruit bleek dat 90 % der antwoorden zich uitsprak om het molenhuis te kopen.

Na de vele bezinnende uren die de beleidsgroep samen doorbracht... is de kogel door de kerk! Het **molenhuis is principieel gekocht**.

Nu moet er **inhoud** gestoken worden en moet er **beheerd** worden! Dit is weeral een hele opgave.

In oktober 1978 konden we dit lezen in het parochieblad:

'In de algemene vergadering in het centrum werd de vzw **'Moulin de belle Meuse'** opgericht.

Een zestigtal aanwezigen werden lid en de beheerraad werd verkozen. De volgende samenkomst van de beheerraad had plaats in de Moulin op het weekend van 21-22 oktober 1978. Er werd samen overlegd om de droom die men rond dit molenhuis kan spannen gestalte te geven.

Een werkgroep zal trachten een tekst op te stellen waarin de spiritualiteit van waaruit men met dit mo-

lenwerk werken wil, zo duidelijk mogelijk zal verwoord worden.

Een ander groepje zoekt hoe het financieel beleid leefbaar kan worden gemaakt.'

Er werd gesproken en gezocht:

**Welke hart willen we in het project 'Molenhuis - Bérismenil' steken?** In onze dagen formuleert de vzw het zo:

**Onze krachtlijnen zijn:**

- Relatie met de natuur
- Eenvoud en soberheid
- Ontmoeting
- Samen verantwoordelijk, samen bezit-

ten

- Voor iedereen

De vzw probeert deze krachtlijnen concreet te maken en warm te houden in een immer veranderende maatschappij.

Meer informatie en reserveren voor een activiteit kan op

[www.moulindebellemeuse.be/Activiteiten](http://www.moulindebellemeuse.be/Activiteiten)

[www.moulindebellemeuse.be/Reserveren](http://www.moulindebellemeuse.be/Reserveren)

**Adres van Het Molenhuis:**

Moulin de Belle Meuse  
Bérismenil, 5  
6892 La Roche-en-Ardenne  
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

**Bankrekening van vzw Moulin de Belle Meuse**

BE57 7343 7723 5635  
vzw Moulin de Belle Meuse  
Kerselarenstraat 59  
3071 Erps-Kwerps

## SPAANSE ZONDAG IN SINT-ANTONIUS HEVERLEE

Onze culinaire zondag van dit jaar was Spaans gekleurd met heerlijke paëlla, kabeljauw en balletjes met een pittig Catalaans sausje... Geniet maar mee!



## UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

\* Aula Rector Pieter De Somer  
Deberiotstraat 24, Leuven

**Dinsdag 10 maart 2020 om 14.00 uur**

Polen - het recalcitrante hart van Europa  
Mevrouw Maja Wolny, Schrijver - journalist

**Dinsdag 17 maart 2020 om 14.00 uur**

Een Aziatische visie op de wereld van morgen. De verschuiving van het economisch en cultureel zwaar-

tepunt naar het Oosten

Prof. Arnoud Demeyer, President  
Singapore Management University

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

Ons nieuwe adres van het Secretariaat UDLL:

**Universiteit Derde Leeftijd Leuven (UDLL) vzw.**

**Eygen Heerd  
Minderbroedersstraat 5 3000 Leuven**

Er gelden ook nieuwe **openingsuren** voor het secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8 u 30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

**E-mail:** [udll@kuleuven.be](mailto:udll@kuleuven.be)

**Telefoonnummer:** 016/32 41 01

**BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN**

**Universiteit Derde Leeftijd Leuven - Lessen voor de 21ste eeuw**

**'Donderdag 05 maart 2020: De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie**

Prof. Luk De Raedt, Departement Computerwetenschappen

Locatie: Promotiezaal Universiteits-  
hal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

**'Donderdag 12 maart 2020: Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot diep machinaal leren.**

Prof. Timme Tuytelaars, Afdeling ESAT-PSY

Locatie: Van Den Heuvelinstituut (VHI 02.29), Dekenstraat 2 - 3000 Leuven

**Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw**

**Tel. 016/32 40 01**

**E-mail: [udll@kuleuven.be](mailto:udll@kuleuven.be)**