

KERK & Leven

08

2020

WEEKKRANT

19 FEBRUARI

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Oecumenische viering te Leuven 19 januari 2020



In de voorbereidingsgroep is de wens gegroeid om iedere kerk in haar eigenheid beter te leren kennen. Daarom willen we vanaf nu in de komende jaren elk jaar een van de betrokken kerken bezoeken en gast zijn in hun viering.

Op zondag 19 januari 2020 waren we uitgenodigd om mee te vieren met de Evangelische Kerk Leuven in de kapel van de Evangelische Theologische Faculteit, Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Heverlee.

In onze verscheidenheid ontmoeten we dezelfde Heer.

We zijn ervan overtuigd dat onze verschillen een uiting zijn van de rijkdom die bij God te vinden is.

We hebben samen gevierd en Christenen ontmoet uit de protestantse kerk, uit verschillende katholieke parochies, uit anglicaanse en presbyteriaanse kerken, uit orthodoxe en oosterse katholieke kerken.

De omhaling is bestemd voor Mobile School, een Belgische organisatie die wereldwijd werkt met straatkinderen vanuit het principe dat als kinderen niet naar school kunnen, de school naar de kinderen moet komen.



Kinderen zijn van harte welkom.

Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen bijeenkomst in de Kids Kerk.

Spelend, knutselend, vertellend en pratend krijgen de kinderen op hun niveau een Bijbelverhaal te horen.



Slotgebed

Heer, U bracht ons hier vanochtend samen.
Via duizend wegen heeft U ons hier gebracht
en op duizend wegen zendt U ons weer uit.

Wij mogen gaan in de zekerheid dat U vol verlangen naar ons uitzie.
Wij mogen gaan, uitziend naar U, vierend wat er nog niet is maar wat al wel begon.

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 februari
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie jaargetijde Romain De Coninck
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ann Francis
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

Woensdag 26 februari
Aswoensdag
Om 19 u in Don Boscocentrum
viering KesseLinde.
Meer info op pagina 3.

Zondag 1 maart
1ste zo van de vasten
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Jacques Mommens
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 februari
7de zondag door het jaar A
11 u. viering met koor- en samenzang
Intentie: voor de heer en mevrouw François en Augusta Morren-Kestens,
De heer en mevrouw Jules en Elisabeth Cosemans-Vanderstappen en voor Bernard Baclus
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 1 maart
1ste zondag in de veertigdagentijd A
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Josette Ruelens
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 23 februari 2020
10.30 u. Viering
Voorganger: Lieve Neukermans
Lector: Bernard Deprez

Woensdag 26 februari 2020
19.00 u. Viering; Aswoensdag
Gezamenlijke viering Pastorale Zone KesseLinde

Zondag 2 maart 2020
Geen viering in Don Bosco

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

PIETER VAN WETTEN

“Je mag alles van me weten behalve mijn pin-code”



Pieter van Wetten

Als quote kan dat wel tellen. Pieter van Wetten, verantwoordelijk voor 'gemeenschapsopbouw' in de regioploeg van Leuven, is rad van tong. Heeft dit iets te maken met het gegeven dat hij Nederlander is?

Pieter woont al vijf jaar in België en voelt zich goed thuis in Leuven. Na zijn middelbare studies ging hij onmiddellijk aan het werk. Het verlangen om te studeren groeide later. Een studiekeuze maken vond hij niet evident. “Waarom zou je niets doen met geloof, dat interesseert je zo?!” opperde vader. Ja, waarom niet?! Er was maar één theologische hogeschoolopleiding in Nederland. Via Google kwam hij bij de KULeuven uit.

Wat hij op de websites kon lezen leek interessant. Naar het buitenland gaan studeren leek een stevige uitdaging. Opnieuw gaan studeren –het werd theologie en religiewetenschappen– zou hem tevens uit zijn comfortzone halen. Op kot gaan in het Hollands College al evenzeer. Studeren combineerde hij met verschillende baantjes wat hem recht op examenspreiding gaf. Zijn laatste jaar werkte hij tevens halftijds al voor het Vicariaat Brussel Nederlands en toen hij vernam dat er een vacature was voor een voltijdse betrekking in het Vicari-

aat Vlaams-Brabant/Mechelen, was de stap snel gezet.

“Dit zorgt op zich al een bredere kijk op Kerk zijn. Je wordt als katholiek in Nederland uitgedaagd om een eigen identiteit te vinden tegenover de grote protestantse aanwezigheid. De Nederlandstalige Brusselse Kerk is dan weer een klein broertje binnen de grote verscheidenheid van bevolkingsgroepen, godsdiensten en talen.” En nu mag Pieter volop ons vicariaat verkennen. Dat hij stevig geworteld staat in de christelijke traditie vindt hij als een pluspunt. Krampachtig vasthouden aan alles wat het verleden aan ons overlevert, vind hij niet de goede weg. “Doch zonder traditie verlies je houvast”, stelt hij; “je moet niet alles gaan verzinnen.”

Zijn diensthooft in Brussel bracht de vacature voor de Regioploeg onder zijn aandacht. Hij kandideerde onmiddellijk. Dit zou voor hem een nieuwe test worden om te groeien in geloof en in professionaliteit. Gemeenschapsopbouw leek hem een goede invalshoek, juist vanuit die verscheidenheid aan kerkervaring die hij al opdeed. “Ik moet wel mijn assertiviteit als Nederlander wat in toom houden. Ik zeg vaak waarop het slaat. Dat schrikt soms af. Vlamingen zijn over het algemeen zachter in de omgang. Anderzijds heeft dit ook voordelen. Dat je de dingen die er toe doen of die moeilijk liggen benoemt, brengt het gesprek tussen mensen soms op gang.”

Gemeenschapsopbouw is niet altijd evident. Zeker in tijden van ver-

andering of herstructurering. Uitspraken als ‘We hebben het altijd zo gedaan’ of ‘Zo hebben wij het hier nog nooit gedaan’ werken meestal remmend. Waar kerk-zijn vroeger een éénduidige en één-zinnige realiteit was, zien wij hoe er meer manieren en momenten zijn om het christen-zijn vandaag te beleven.”

Het begrip ‘zondagsgemeenschap’ dat het Vicariaat naar voor schuift, vind ik wel een interessant begrip. Mensen moeten frequent kunnen samenkomen om in contact te komen de persoon van Jezus van Nazareth. Hoe kan je anders getuigen van de boodschap en de navolging van Jezus? Waar groeit er anders engagement? Of wordt het gevoed? Anderzijds is het duidelijk dat je mensen niet vooruithelpt met alles en nog op te leggen.

Pieter voelt zich goed in Vlaanderen, zoals Paul van Vliet zingt. Hij koestert de vriendschappen die hij in Nederland heeft nog steeds. Net als hij zijn vriendschappen met mensen hier koestert. En soms kan het gebeuren dat je een stukje van het gelaat van God in mensen ziet, een bepaalde goedheid. Dat maakt een mens steeds beter. En dan denk je “Zo zou het altijd moeten zijn.”

Nog een slotwoord? “Ik probeer alvast de gezelligheid en mijn directheid te laten samen gaan. Ik heb niet alle antwoorden. Ik wil graag gewoon tussen de mens staan en tochtgenoot zijn. Zeker met de mensen die ik nog later op het pastorale veld mag ontmoeten.”

Deken Patrick

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



“Let erop toe je verstand op het ogenblik van het gebed doof en stom te houden, dan zal je kunnen bidden.” Een uitspraak van **Evagrius van Pontus**, grootmeester van het geestelijk gebed, leefde van ± 345 tot en met 399. Deze uitspraak legt de nadruk op de passiviteit van het gebed. Inspanning wordt gevraagd, niet om het verstand te vullen, maar om het leeg te houden en bereid om op te nemen wat er geschonken wordt. Het gebed is op de eerste plaats een rustig en stil zitten aan de voeten van de Meester om te luisteren, niet om het hoge woord te voeren.
Meditatief 282

Volgende maand is er meditatie op **maandag 2, maandag 16 en maandag 30 maart 2020**. We komen samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij **Katrien Rombouts**
katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Sint-Antonius

Donderdag 20 februari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 21 februari
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Dinsdag 25 februari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 27 februari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 28 februari
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 19 februari
NM: SAMANA crea
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 20 februari
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 21 februari
9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen
AV: Parochie Geloofsavond

Zondag 23 februari
11u. Zondagcafé

Dinsdag 25 februari
NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 26 februari
VM: OKRA team
20 uur: Koor Blij Rondeel

Molenhuis Bérismenil



Activiteiten 2020

Vrijdag 28 februari – zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend

Kirsten Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

De Bonkelaar organiseert voor de zesde maal een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in! Steunend op een basisrespect voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten.

Inschrijving is pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusief eten)

ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht
13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/nacht
06 t.e.m. 12 jaar: 6 euro pp/nacht
04 t.e.m. 05 jaar: 4 euro pp/nacht

00 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje

We eten en koken samen. Via mail wordt afgestemd wie wat meeneemt.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185
Vermelding: mutskesweekend + naam

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop, slaapzak, eten en drinken om te delen – We koken samen.
Uw volle goesting.

Verantwoordelijke: Kirsten Vandeweyer

Verdere planning:

03 – 05 april 2020: Wandelweekend lente

17 – 19 april 2020: Molenweekend lente

08 - 10 mei 2020: Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen lente

20 - 24 mei 2020: Lentekriebels

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaanse dans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend zomer

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaagse

16 - 21 aug. 2020: Naar de basis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse
Bérismenil, 5
6892 La Roche-en-Ardenne
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse

BE57 7343 7723 5635
vzw Moulin de Belle Meuse
Kerselarenstraat 59
3071 Erps-Kwerps

DAVIDSFONDS

Welkom op onze volgende activiteiten

Donderdag 13 februari om 20.00 uur "30 jaar Liefdesgedichten" "Van Plato tot Panayotova", passie en liefde uit de poëzie van Uitgeverij P een bloemlezing samengesteld door Johan van Cauwenberge. Locatie: Zaal Wijnveld (De Wingerd), Wingerdstraat 14, Leuven

Dinsdag 10 maart om 20.00 uur "Het strijdtoneel van Europa". In het kader van de Nacht van de Geschiedenis neemt prof. EDWARD DE MAESSCHALCK ons mee naar de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans, Oostenrijks en Frans bewind (1648-1815). Er werd toen in onze contreien ontzettend veel gevochten maar de veerkracht van de bevolking bleef ongebroken! Een boeiend verhaal. Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 202, Leuven

Woensdag 13 mei om 8.00 uur Unieke daguitstap. Abdijsite Herkenrode en atelier Koen Vanmechelen Laat je onderdompelen in het verhaal van 600 jaar vrouwen op ABDIJ HERKENRODE: de bloeiperiode, gevuld met weelde, pracht en praal, maar ook de moeilijke tijden vol oorlog, ziekte en geweld. Na een lekkere lunch bezoeken we LABIOMISTA, het kunstenpark met de unieke visie van KOEN VANMECHELEN. We vertrekken met de bus aan Abdijs Keizersberg - meer concrete info volgt nog

Aswoensdag

Wat, waar, wanneer?

woe 26 februari 2020

Don Boscocentrum

19 uur

We delen

Gebed

Vasten

Solidariteit

Aandacht

Delen doet goed.

Ook met het Zuiden.

Ten voordele van **Broederlijk Delen**
TOT IEDEREEN MEE IS

ASWOENSDAGVIERING IN DE PASTORALE ZONE KESSELINDE

Op 26 februari 2020 start de vastenperiode met de aswoensdagviering.

Voor de eerste keer zal er in de pastorale zone KesselLinde 1 gezamenlijke viering zijn.

De werkgroep liturgie koos de Don Boscokerk van Kessel-Lo om deze viering te laten doorgaan.

De viering start om 19 u.

Van harte welkom om samen de vasten te starten met een moment van gebed.

Wil je vervoer naar de deze viering? Geen probleem laat het ons weten. Voor Sint-Franciscus:

016 250 459 of 0492 31 92 15 (nummers van de parochie).

Of noteer het achteraan in de kerk op het blad.

Kan jij iemand meenemen: laat het ons zeker ook weten dan kunnen we samen rijden naar deze viering.

Voor Sint-Antonius

Laat het weten aan Caroline Van Audenhoven (carolineva@telenet.be) of aan Mathieu Voets (mathieuvoets@telenet.be).

Kan jij iemand meenemen laat het ons zeker weten dan kunnen we samen rijden naar deze viering.

Het geldstuk

Een indiaan bezocht zijn blanke vriend in de stad. Toen ze over een druk plein liepen nam de indiaan zijn vriend plotseling bij de arm: 'Stil, hoor je dat ook?'

'Wat moet ik horen?'

Ik hoor alleen het verkeer en de stemmen van voetstappen van mensen,' zei de blanke vriend.

'Ik hoorde hier ergens een krekkel,' ze de indiaan.

'Dat kan niet. Die zijn hier niet,' zei de blanke man.

Toen liep de indiaan naar een huis dat met klimop was begroeid.

Voorzichtig trok hij een tak weg. Daar zat een krekkel te tsjirpen.

'Jullie indianen hebben nu eenmaal een beter gehoor dan wij,' verontschuldigde de stedeling zich. Lachend schudde de indiaan zijn hoofd en zei: 'Ik zal bewijzen dat dit niet zo is.'

Hij nam een geldstuk uit zijn zak en gooide dat op de straat. De voorbijgangers keken op ondanks het verkeerslawaaï. De indiaan zei: 'Het geluid van dit geld klonk niet luider dan dat van de krekkel. Toch hebben veel mensen het gehoord.

Mensen horen alleen wat ze willen horen.'

Chantal Leterme

uit: 'Een parel voor elke dag'

Gezelschapsspellen-namiddag

GEZELSCHAPSSPELEN

Elke zondag
van 14 tot 19 uur
Vanaf 5 januari 2020

Baan 7
(cafeteria sportcomplex Kessel-Lo)

Meer info : www.Baan7.weebly.com
Mail baan7kl@gmail.com
Of tel 0498/38 72 24

Verantwoordelijke uitgever: M. Van Leuven, Ganzendries 316, 3212 Pellenberg

Vanaf 5 januari 2020 zijn we gestart met een nieuw initiatief in baan 7, de cafeteria van het sportcomplex in Kessel-Lo.

We organiseren vanaf dan wekelijks op zondag van 14 tot 19 uur een gezelschapsspellen namiddag.

Je bent welkom vanaf 14 uur. Tenminste als je minstens 12 jaar oud bent. Ben je jonger dan 12, dan ben je ook welkom als er een volwassene je begeleidt. Breng indien mogelijk minstens één gezelschapsspel mee. Als je er geen hebt of je brengt het liever niet mee, geen probleem. Er zullen sowieso spellen zijn. Je hoeft niet naar de winkel te rennen. Je mag het spel dat je mee brengt merken. Het is niet toegestaan notities te maken op speelborden, verpakking, gebruiksaanwijzing of spelonderdelen te wijzigen zonder de eigenaar te consulteren. Je mag spellen wat je wilt en met wie je wilt. Alvorens echter aan een nieuw spel

te beginnen verwachten we van jou dat je het vorige spel volledig opruimt, terug in de correcte verpakking stopt en achterlaat op de plaats waar je het genomen hebt. Dit geldt uiteraard ook als je baan 7 verlaat.

Gezelschapsspellen waar je op uitgekeken bent mogen:

- ter omruiling aangeboden worden
- in de cafeteria gelaten in bruikleen of schenking
- verkocht worden

voorwaarde is wel dat de spellen in goed staat en volledig zijn met gebruiksaanwijzing

Meer info op <https://baan7.weebly.com/>

Kom gerust eens langs!

KALENDERBLAADJE

Het terugdenken voor het niets, de woestijn, is alleen maar de andere kant, de keerzijde van het "gezegende niets". De zegen van het niets wordt alleen maar verkregen door een verandering in ons wesen die ons wat veren laat verliezen. Vandaar de angst. In al onze vezels zit weerstand tegen verandering, ommekeer. Hebben we echter eenmaal de angst voor de woestijn, voor de leegte overwonnen, dan gaan we beseffen wat eenzaamheid werkelijk betekent: het grote ware contact ervaren, in-gebed-zijn in de machten die ons dragen en geborgenheid geven. Wie tot zichzelf komt, komt ook bij alle andere mensen.

W. Massa

EEN BETEKENISVOLLE SAMENLEVING



Burgemeester Mohamed Ridouani

De stuurgroep Kennis & Maatschappij van Alumni Lovanienses nodigt u uit op de lezing:

'Een betekenisvolle samenleving in de 21ste eeuw'
door burgemeester Mohamed Ridouani

Op **donderdag 12 maart 2020** om 19.30 uur
in de Promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven

De oude wereld ligt op sterven en de nieuwe wereld is nog niet klaar om geboren te worden.' Deze beroemde woorden die Gramsci schreef in ge-

vangenschap zijn bijzonder actueel en toepasbaar op het algemeen sentiment vandaag. Hoe kunnen we weer aanknopen met een toekomst die tot optimisme stemt? Ligt er een nieuwe moderne vorm van vooruitgang in het verschiet? Welke elementen kunnen daartoe bijdragen? Mohamed Ridouani gaat graag in op een aantal perspectieven, op basis van zijn visie en aanpak in Leuven. Perspectieven op een samenleving die betekenisvol en kansrijk is, ook voor

onze kinderen. Burgemeester Ridouani is de bezoeker van Leuven 2030 en ook de drijvende kracht achter het project Leuven MindGate.

Programma:
19.30 uur Ontvangst en registraties
19.45 uur Inleiding door dhr **Johan Van Calster**, bestuurslid Kennis & Maatschappij
20.00 uur Lezing door burgemeester **Mohamed Ridouani**
21.00 uur Mogelijkheid tot het stel-

len van vragen
21.15 uur Slotwoord door dr. **Berthe Taes**, voorzitter stuurgroep Kennis & Maatschappij

Afsluitend drankje, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Kennis en Maatschappij
Naamsestraat 22 - B-3000 Leuven
Telefoon: 0 16 32 40 01
km@alum.kuleuven.be - <http://alum.kuleuven.be/kennis>

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

* Maandag 02 maart 2020: **Alfons Marcoen, Prof. em. Ontwikkelingspsychologie KU Leuven**
Spirituele groei in de laatste levensfasen

*Maandag 09 maart 2020: **Hélène Dubois - Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium**
Restauratie en Revelatie van het Lam Gods

*Maandag 16 maart 2020: **Johan De Poortere** voormalig journalist van de VRT
De verdwenen dorpen van Palestina

*Maandag 23 maart 2020: **Robin Lemmens, Prof. faculteit Geneeskunde KU Leuven**
Beroerte en wat nu?

*Maandag 30 maart 2020: **Mark Helinckx, psychiatrisch verpleger Sint-Annael Diest**
Te gek

Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro
Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
<https://www.seniorama.be/kalenderlezingen>
Copyright LDC Seniorama vzw

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie rustige dingen, van de seizoenen, het leven van plant en dier, de frisse lucht en het gezelschap.

Op woensdag: wandeling van 5 tot 6 km aan traag tempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot 8 km

Elke maand is er een dagwandeling: Verplaatsing met het openbaar vervoer.

Voor alle wandelingen (behalve voor de dagwandelingen) komen we samen om 13.30 u, op het De Becker Remy plein t.h.v. de kapel. Van daaruit rijden we met de beschikbare auto's naar de startplaats van de wandeling. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 per km.

Bij regenweer de dag voordien, zorgen jullie voor gepast schoeisel. Voorzie altijd gemakkelijke kledij en stapchoenen.

Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.

Dagwandelingen Seniorama

Wijzigen zijn mogelijk

Donderdag 20 februari 2020: Wezemaal - Rotselaar

Woensdag 18 maart 2020: St-Joris-Winge - Kortrijk-Dutsel

Donderdag 16 april 2020: Kembeek - Hallerbos

Woensdag 20 mei 2020: Kortenberg - Leuven

Woensdag 17 juni 2020: Bierbeek - Hamme-Mille

Woensdag 22 juli 2020: Egenhoven - Neerijse

Donderdag 20 augustus 2020: Pérot - Terlanen - Précrot

Woensdag 23 september 2020: Diest - Gerhagen - Diest

Donderdag 15 oktober 2020: Kessel-Lo - Pellenberg

Woensdag 18 november 2020: Wilssele-Putkapel - Werchter

Woensdag 30 december 2020: Kerstallentocht Landen

Praktische afspraken

Stevig schoeisel en een persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen zijn verplicht.

Elke deelnemer betaalt € 1 als bijdrage in de organisatiekosten. Bij extreme weersomstandigheden (stormweer, ijzel of zware sneeuwval) gaat de wandeling niet door.

Voor meer info:

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476 56 30 27
Frans Dumont: 016 25 43 07

OPPAS & GEZELNSCHAP

Onze erkende Oppas & Gezelschapsdienst van Seniorama, wil het langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen door **thuisopvang met vrijwilligers te organiseren**. We helpen graag alle zorgbehoevenden en hun mantelzorgers in het Leuvense en omgeving, ongeacht hun leeftijd. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts kun je een beroep doen op onze dienst.

*Je bent alleenstaande en zoekt extra oppas of gezelschap.

*Je bent herstellende van een medische ingreep of ziekte en hebt tijdelijk extra op-

vang nodig.

*Je hebt, als partner of familielid van een zorgbehoevend persoon, nood aan extra hulp. Op dit moment kun je als mantelzorger er even tussenuit.

Met de hulp van onze vrijwilligers verzorgen wij oppas aan huis: de vrijwilliger is zorgzaam aanwezig tijdens het bezoek, heeft een luisterend oor en helpt eventueel met kleine taken.

***Dagoppas** zorgt voor gezelschap of hulp bij een activiteit zoals buiten gaan wandelen, een gezelschapsspel spelen, een maaltijd opwarmen enz. Ook begeleiding naar de dokter of tandarts is mogelijk (te voet, met de bus of met de taxi). De vrijwilliger gaat met je mee en zorgt voor de begeleiding terug en naar huis. Vervoer met de wagen is niet mogelijk.

*Tijdens de **nachtopvang** zal een vrijwilliger helpen bij het in en uit bed gaan, ev. helpen bij eten/drinken 's avonds en 's morgens, helpen met een toiletbezoek, enz.

***Let op:** onze vrijwilligers treden nooit op in plaats van professionals, zij doen geen verpleegkundige taken! Al onze vrijwilligers worden ondersteund en krijgen regelmatig vormingen en persoonlijke begeleiding.

Prijzen en contact:

We bekijken je vraag op basis van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers en vullen dit zo snel mogelijk in. Onze dienst regelt, na bezoek van de verantwoordelijke, een bezoek van een vrijwilliger bij jou thuis. Tijdens dit huisbezoek krijg je meer uitleg over onze werkwijze en de beschikbaarheid van de vrijwilliger op dat moment.

Dagoppas: ongeveer 1 à 3 uur: 2,8 euro per uur (in overleg is een vermindering van dit tarief mogelijk).
Nachtoppas: 22 u. tot 7 u.: 2,8 euro per uur

Wil je meer weten over onze werkwijze of huisbezoek vastleggen, **neem dan contact op** met verantwoordelijke **Lesley Bogaerts**

Tel. 016 58 16 18 of 016 22 20 14 (algemeen nummer)

E-mail: lesley@seniorama.be



Vrijwilligers Oppas & Gezelschapsdienst Seniorama

SCOUTS BOVEN-LO

Eetfestijn



MET EEN MEXICAANS TINTJE
7 & 8 MAART 2020 PAROCHIE-ZAAL BOVEN-LO

INSCHRIJVEN KAN T.E.M. 01/03 OP
WWW.SCOUTSBOVENLO.BE

WAT?
Een Mexicaans buffet met o.a. wraps, chili con of sin carne, kip en saladebar; Een aperitiefpakket; Dessert t.v.v. het buitenlands kamp van de nitak.

WAAR?
Parochiezaal Boven-Lo Heidebergstraat 268

WANNEER?
Zaterdag 07/03: 17u00-21u00 Zondag 08/03: 11u30-14u30

PRIJS?
Kinderen t.e.m. 12 jaar: €12,-
Volwassenen: €17,-
Aperitiefpakket (voor twee personen): €5,-

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

*Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Tweede semester Algemeen programma

Dinsdag 25 februari 2020 om 14.00 uur

Onderzoekresultaten tot maatschappelijk nut brengen
Dhr. Paul Van Duin - KU Leuven - Algemeen directeur LRD Centraal beheer

Dinsdag 3 maart 2020 om 14.00 uur

Slimmer onderweg. 25 snelwegen naar een leefbare mobiliteit
Prof. Stef Proost - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames.

Ons nieuwe adres van het Secretariaat UDLL:

Universiteit Derde Leefstijd Leuven (UDLL) vzw.

Eygen Heerd
Minderbroedersstraat 5 3000 Leuven

Er gelden ook nieuwe **openingsuren** voor het secretariaat. We zijn bereikbaar voor telefoons en bezoeken van dinsdag tot vrijdag tussen 8u30 en 12 u.

Ons e-mailadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

E-mail: udll@kuleuven.be
Telefoonnummer: 016/32 41 01



BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEEL LEREN

Universiteit Derde Leefstijd Leuven - Lessen voor de 21ste eeuw

*20/02/2020: **Een inleiding op artificiële intelligentie**

Prof. Danny De Schreye, Departement Computerwetenschappen
Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

*27/02/2020: **Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: 'Utopia' of 'Brave New World'?**

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STADIUS
Locatie: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Universiteit Derde Leefstijd Leuven vzw

Tel. 016/32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be