

KERK & Leven

04

2020

WEEKKRANT

22 JANUARI

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Driekoningenviering en receptie in Sint Franciscus 5 januari 2020



HOMILIE

Het evangelie van vandaag vertelt ons het verhaal van 3 wijzen uit het oosten. Zij volgden een ster die hen de weg zou wijzen naar een pasgeboren koning. Graag wil ik hierover vandaag met jullie 3 vaststellingen delen:

1ste vaststelling: De 3 wijzen kwamen van ver. Dit staat symbool voor het feit dat Jezus aan de wereld getoond werd. Hij kwam dus niet alleen voor gelovigen op deze wereld, maar ook voor alle andere mensen.

2de vaststelling: De vertelstijl van dit verhaal straalt respect uit voor deze vreemdelingen. Momenteel komen er ook veel vreemdelingen naar Europa, naar ons land. Zouden zij evenveel respect ervaren van onzentwege?

3de vaststelling: De wijzen hadden zich vergist. Ze dachten een nieuwe wereldlijke koning te mogen begroeten. Maar ze vonden een kind in een beeststal. Wat een verschil! Maar er is duidelijk iets gebeurd met deze drie mensen. Het feit dat ze Herodes niet hebben ingelicht waar hij het Kind kon vinden, betekent dat ze voor Jezus kozen.

Vanwaar die ommekeer?

In Jezus hebben ze iemand ontmoet die leidt naar vrede en gerechtigheid. Vanaf dan keken zij met andere ogen naar het leven, naar de wereld en naar God. Dat was voor hen

een echte openbaring.

Ook wij kunnen verrast worden door de ontdekking van Gods' aanwezigheid in ons midden. Deze aanwezigheid van God komt het mooist tot uiting wanneer mensen elkaar in een ontmoeting zien, horen en helpen. Deze ontmoeting is niet alleen bestemd voor diegenen van wie wij houden. Gods' aanwezigheid is er ook voor mensen die niet zo goed in ons kraam passen. Gods' licht schijnt zelfs over mensen wiens levenswijze wij niet aanvaarden of zelfs veroordelen.

Als Christenen worden we uitgenodigd om Gods' werkzame betrokkenheid op de wereld te ontdekken, ook buiten onze eigen gemeenschappen. Elke mens kan immers lichtwijzer zijn naar waar Gods' licht schijnt.

Ziehier enkele voorbeelden:

- Denken we aan de Jihad van de moeders. Jihad betekent: strijd, in dit geval de strijd tegen radicalisering van jonge mannen en vrouwen. Deze moeders hebben allen een zoon of dochter die radicaliseerde en zich aansloot bij IS. Zij hebben zij zich verenigd en gaan de dialoog aan met andere jongeren over de onzin van deze radicalisering. Het zijn stuk voor stuk strafte madammen die hun schaamte en hun immens verdriet omzetten in positieve kracht. Zij strijden ook

om een beter leven voor hun kleinkinderen die in vluchtelingenkampen verblijven.

- Denken we aan het psychologisch team dat al maanden strijdt om de jonge kinderen van IS Strijders een waardig leven te geven. Iedereen beseft dat hun opvoeding niet eenvoudig zal zijn. Maar zij hebben geen schuld aan de fouten van hun ouders. Zijn dat anno 2020, misschien de "onschuldige kinderen van Herodes" die wij steeds op 28 december gedenken? En stel dat Jezus in 2020 zou geboren worden, zou het kunnen dat zijn kribbe in de kampen tussen die kinderen zou staan? Zowel de moeders als het psychologisch team ontvingen in september 2019 de mensenrechtenprijs van de liga voor de rechten van de mens.

- Denken we ook aan Mohamed Al Bashiri, wiens vrouw overleed bij de aanslag in Maalbeek. Zowel hij, als zijn 3 kinderen hebben het zeer moeilijk. Maar hij blijft zijn "Jihad van liefde" zijn strijd voor liefde, liefde over alle religies en alle landen heen, dapper voeren. Op 9 november 2019 kreeg hij de Duitse Konstanzer Konzilsprijs. Herman Van Rompuy droeg hem voor met de woorden: "Hij is wat wij willen zijn."

Laat het dus duidelijk zijn: Wij bezitten allemaal de mogelijkheid om de ster te zien en deze te volgen, om

van daaruit kleine stappen te zetten naar een wereld vol licht en liefde. Dat licht en die liefde wens ik ieder van jullie in 2020. Amen.

DM

Na een stemmige viering van driekoningen zakten we met velen af naar de parochiezaal om te **toasten op het nieuwe jaar**.

Thierry nam als voorzitter van het parochieteam het woord en sprak de volgende wens:

Bij het nieuwe jaar houden wij eraan om voor jullie een wens uit te spreken.

Maar wat kunnen we anno 2020 wensen aan elkaar?

Ik wil het proberen met de woorden van Wim Holtermans:

DE WEG DER WIJZEN

De wijzen gaan op weg.

Er is een licht opgegaan in de nacht van hun leven.

Ze waren wijs, zochten inzicht.

De ster die hun weg verlichtte,

doofde in Jeruzalem, dat bolwerk van macht.

Daar was geen zicht op toekomst.

Ze hadden er alleen maar oog voor eigen hebben en houden.

Zelfs de bijbelkenners,

die 'beroepsgelovigen',

zagen die ster niet schijnen.

Om wijs te worden

moet je blijkbaar nieuwe wegen

gaan,

blijven zoeken naar licht.

Wijzen zijn mensen die verder kijken dan macht, die oog hebben voor een Pasgeborene.

Ze gaan andere wegen op zoek naar een echte thuis, naar een zich echt geborgen weten. Ze durven te geven van wat ze hebben;

ze geven zichzelf vol overgave.

De ster, die zij ontdekt hebben,

blijft in hen branden,

doet hen nieuwe wegen gaan.

Ze worden er door bekeerd.

Geloven in die kribbe-koning

is voor hen een vreugde.

Het maakt hun levensweg goed.

naar Wim Holtermans ofs

Het team van deze geloofsgemeenschap wil daarom zeggen:

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze gemeenschap.

Dank om er steeds mee aan te bouwen.

Laten we samen onze schouders blijven zetten onder

iedere vereniging,

iedere medemens,

iedere viering,

iedere man of vrouw die zoekt, die

honger heeft.

Met respect voor wie we zijn of hoe

we zijn.

Zalig en gelukkig nieuwjaar.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 januari
3de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 2 februari
4de zo door het jaar
Lichtmis – Familieviering met gedoopten
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector:
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zaterdag 8 februari
1 jaar PAZO KesselLinde
Feestviering in de kerk van Blauwput om 18 u gevolgd door **Afrikaans Buffet** in De Kring achter de kerk.

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 januari
3de zondag door het jaar A
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 2 februari
O.L.Vrouw Lichtmis A
11 u. kindgerichte viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lectoren: jongeren en kinderen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 26 januari 2020
10.30 u. Feestviering
Hermien Den Tandt, Lieve Neukermans, Majo Werrebrouck, Ingrid Wezemaal, Chris Willocx,
Viering, Receptie en Beraad
Welke weg zal Don Bosco gaan vanaf anno 2020?
We rekenen op je goede wensen, je actieve rol en je advies.

Zondag 02 februari 2020
Geen viering in Don Bosco

Zondag 09 februari 2020
10.30 u. Viering: 'Valentijn vooruit'
Voorgangers: Ingrid Wezemaal en Chris Willocx
Lector: Chris Hostens

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Als God je met zijn Liefde vult begin je werkelijk zijn aanwezigheid te ervaren. Je zult merken dat dit besef heel natuurlijk voor je wordt. Zowel het gebed waarmee je begon als het besef van zijn aanwezigheid dat dit gevoel vergezelt, zullen te zijner tijd een normaal deel van je dagelijkse ervaring worden. Een buitengewone sereniteit en vrede zullen zich geleidelijk over je binnenste uitspreiden. Je hele gebed, je hele ervaring, zullen op een nieuw niveau komen. En wat is dat nieuw niveau? Dat is gebed.

Jeanne-Marie Gyon (1648-1717)

In februari 2020 komen we samen ter meditatie op maandag 3 en maandag 17 februari om 20 u. in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:
Katrien Rombouts
katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

OVERLIJDEN IN DON BOSCO



Als je me zoekt, zoek me in je hart;
Daar heb ik mijn plaats gevonden,
Daar ben ik voor altijd bij jou.

Op 31 december 2019 overleed **Emma Struyf**, weduwe van Alphonse Lefèvre. Zij werd geboren in Kessel-Lo op 13 april 1930.

De plechtige uitvaartliturgie had plaats in het Don Bosco gemeenschapscentrum, Kessel-Lo op maandag 6 januari 2020. De crematie werd gevolgd door de begraving van de urne op de parkbegravingplaats 'Diestseveld', Kessel-Lo, in intieme kring.

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.
Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
*** Preventief handelen bij hoge cholesterol. Datum:** Maandag 27 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 u. Patrick Vankrunkelsven, huisarts, Prof. Faculteit Geneeskunde KU Leuven
*** Dienstmeisjes in India. Weerloosheid wordt kracht. Datum:** maandag 3 februari van 14.00 u. tot 16.00 u. Julie Hendrickx, lerares en auteur van het boek 'Alsof de Weg ons zocht.' Een inspirerend verhaal over Jeanne Devos
Bijdrage: (een drankje inbegrepen) 6 euro, leden 5 euro

Marcel Van Laethem en Jef Wauters zorgden voor een mooie, ontroerende viering.

Ook de kinderen van Emma en haar kleinkinderen hadden hun inbreng. Zo werd op gevoelige manier duidelijk gemaakt hoeveel Emma voor hen betekende, wat een hechte familie het is, hoe diep ze verbonden zijn, hoeveel ze voor elkaar over hebben. En ook hun overleden vader en grootvader niet werd vergeten.

Emma's kinderen Ludo en Micheline, haar schoonkinderen en kleinkinderen, haar metekind, zij zullen haar missen maar wel liefdevol in hun hart bewaren.

Liefste oma,
Zo spontaan, zo warm, zo altijd voor ons.
Wij zullen je heel erg missen.
Marike, Myrthe, Lize, Charlotte, Louise, Victor

Liefste mama,
Zo krachtig, zo mondig, zo altijd voor ons.
We zullen je heel erg missen.
Ludo, Micheline, Rie, Patrick

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Opgepast: Vanaf dit jaar vertrekken we, enkel in de winter, een half uurtje vroeger. We vertrekken in december en januari telkens om 13 u aan Parkpoort en om 13.30 u in Wijgmaal.
Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)
Dinsdag 28 januari 2020. Vertrek: 13 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 13.30 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km).
Info: 016 58 52 86 of 016 44 32 45



Er zijn woorden die doen leven
en dat zijn onschuldige woorden.
Het woord warmte,
het woord vertrouwen,
liefde,
rechtvaardigheid,
en het woord vrijheid,
het woord kind
en het woord vriendelijkheid.

We wensen jou een zalige Kerstmis!
We wensen jou een hoopvol 2020!

Liturgiegroep Don Boscoparochie
Kessel-Lo
Chris, Hermien, Ingrid,
Lieve en Majo

Kalenderblaadje

De toekomst van de Kerk zal ook ditmaal, zoals altijd, bepaald worden door de heiligen. Dus door mensen die verder zien dan de leuzen die echt modern zijn.

Door mensen die meer kunnen zien dan anderen omdat hun leven een grotere dimensie heeft. Zelfverloochening, welke de mens vrij maakt, wordt slechts verkregen doordat hij zichzelf dag in, dag uit

prijns geeft in kleine dingen. In deze dagelijkse passie, waardoor de mens pas ontdekt met hoeveel banden hij vastzit aan zichzelf, in deze dagelijkse passie en alleen daarin komt de mens beetje bij beetje open te liggen.

In de mate waarin hij geleefd heeft en geleden heeft, in die mate ziet hij.

Joseph Ratzinger

Levenslang

Beschouwingen bij dertig jaar dienst als gevangensaalmoezenier

Ik zou eind februari 2020 met pensioen gaan omdat ik dan dertig jaar aalmoezenier was, eerst in de gevangenis van Sint-Gillis, later in Leuven-Hulp. Het in gebruik raken van het nieuwe statuut voor gevangensaalmoezeniers en -consulenten, heeft er anders over beslist. De minister stelde mij vervroegd in vrijheid.

Muren slopen

In deze dertig jaar is de samenleving, het gevangeniswezen en de plaats van de aalmoezenier grondig gewijzigd. Ik gaf lezingen en nodigde mensen uit om bepaalde maatschappelijke thema's met gedetineerden te bespreken. Later kwamen er initiatieven zoals "Tralies uit de weg", "Kaffee detinée" en het normaliseringsbeginsel van de basiswet die scheidsmuren slopen. En toch ... Onbewust bracht ik een muur binnen van verwachtingen. Pas als ik deze had gesloopt, verstond ik het werk van een gevangensaalmoezenier: een tijd met iemand op weg gaan en hem dan weer loslaten. "Ik zal er zijn voor jou". De grootsheid verbergt zich in het kleine. Ik gaf ooit psalm 126, de psalm van de "wenende zaaier", aan iemand die voortdurend met zijn gevoelens overhoop lag. Jaren later sprak deze persoon er nog over. Hoe hij deze telkens ter hand nam wanneer tegenstrijdige gevoelens hem overmeesterden. Soms kan je aanwezigheid, een klein woord, een gebaar zorgen dat iemand de nacht doorkomt. Ooit vroeg iemand me waarom pe-



"De gedetineerde en zijn moeder" beeldhouwd door Frans Wuytack © Rik Dhaeze

nitentiair beampten hem nooit in de ogen keken. Was de blik misschien te confronterend, te bevragend? Beeldhouwer Frans Wuytack maakte voor ons een modern Maria-beeld in brons: "De gedetineerde en zijn moeder". In de week voor de inhuldiging kwam koning Albert op bezoek in Sint-Gillis. Hij vroeg me waarom het beeld geen ogen had. Ik zei hem goed naar het beeld te kijken. Juist omdat dit beeld geen ogen heeft, kijkt het ons aan, bevroegt het ons. Waar sta jij in het herstel dader, slachtoffer, samenleving? Ben je repressief of durf je nieuwe kansen te geven? Hoe dikwijls moeten we vergeven, vraagt Petrus aan Jezus. Zevenmaal? Neen, zeventig maal zeven. Wat betekent telkens weer, een mens nooit afschrijven of verloren laten gaan.

Vrij mens

Een verkeerde keuze in het verleden moet niet allesbepalend zijn.

Met welke ogen kijken we naar onze gevangenen medemens? Velen, ook van de interne diensten, vergelijken een mens graag met een vat goed en kwaad. Ze zien het als hun opdracht het goede in de mens boven te halen. Liever benader ik een gevangene als een vrij mens. Een mens die de vrijheid heeft voor het goede te kiezen.

Dikwijls merkte ik hoe gedetineerden deze visie overnamen en er mee aan de slag gingen. Het opent toekomst, geeft uitzicht.

Als je een cel binnengaat, hangen aan de muur dikwijls foto's van familieleden: een partner, zoon of dochter. "Ik geloof niet", was vaak het welkomstwoord van een gevangene. Ik vroeg hem dan: "Is dat je zoon, je dochter?" Honderduit vertelde hij dan over hem of haar, hoe hij in hun toekomst gelooft en er alles voor over heeft. Onze geseculariseerde wereld ziet het geloof te veel apart, en zet het als levensvreemd aan de kant. Toch kan een spiritualiteit een levenshouding doordeesemen.

Open houding

Eerbied voor een mens begint met een open houding.

Ik wist ook niet altijd hoe een Afrikaner, een latino, een Vlaming zijn geloof beleeft, hoe hij in het leven staat. Zo werden mijn woordjes tijdens de liturgie een uitwisseling van ideeën. Ik herinner me B. die aangehouden was voor drievoudige moord. Hij kwam zijn cel niet uit, de nachten waren gitzwart. Wat Pasen voor hem betekende, wou

hij niet neerschrijven. Toch was hij in de paasviering. Daarin vertelde ik over een God van bevrijding die zich laat kennen aan Mozes, een moordenaar. Deze had immers een Egyptenaar doodgeslagen. Meer zelfs, hij geeft Mozes een opdracht, geeft toekomst en zin aan zijn leven. Nadien opende B. zijn celdeur en nam aan talrijke activiteiten deel. Als ik hem daarop aansprak vertelde hij me dat mijn woordje in de paasviering de om-slag had bewerkt.

Hopelijk kunnen gevangensaalmoezeniers blijven werken op basis van vertrouwen. Onze samenleving heeft nood aan een vrijplaats, een ruimte waarbinnen mensen, worstelend met een chaos aan gevoelens, van deze chaos een mensenland kunnen maken. Ik weet dat de vrijplaats maatschappelijk onder druk staat. Priester-aalmoezeniers verdwijnen stilaan uit het beeld. Ze worden vervangen door mannen, vrouwen die zich niet langer op het biechtgeheim kunnen beroepen. Ze delen het beroepsgeheim met vele anderen. Samen hebben ze de verantwoordelijkheid de vrijplaats vrij te houden.

Gevangensaalmoezeniers hebben een speciale werkplek. Een gevangenis, een mini-samenleving waarin een evenwicht moet gezocht worden tussen menselijkheid en veiligheid. Het hoofdbestuur spreekt over dynamische veiligheid. Het blijft een zoeken, een zich laten bevragen. En dat doet ook Rudy Van de Voorde, de huidige directeur-generaal van het gevangeniswezen. Hij ziet de dynamische veiligheid graag evolueren naar een zorg dragen voor gedetineerden, waar vei-

ligheid mee is ingebouwd. Een toekomst waar én de zorg én de veiligheid een gedeelde opdracht voor allen zijn. Een prachtig project waaraan gevangensaalmoezeniers en -consulenten kunnen meewerken.

Tegen de gewenning

Ik stapte elke dag de gevangenis binnen alsof het mijn eerste dag was. Tegen de gewenning. Het is geen normale situatie dat mensen opgesloten zitten in een ruimte van tien vierkante meter. Ik vroeg me steeds af waarom we in een samenleving leven die haar jongeren opsluit? Zijn de menswetenschappen niet ver genoeg gevorderd om de samenleving therapieën en handvatten aan te reiken om gekwetste jongeren of "multiprobleem"-jongeren met zorg te omarmen? Samen met Hilde, de directrice van Leuven-Hulp en Marc van *Te Gek* zetten wij in 2018 het initiatief "Van gevangenis naar zorg" op. Een informatie-campagne in Vlaanderen om mensen duidelijk te maken dat we de geïnterneerde medemens niet langer in de gevangenis opsluiten, maar in psychiatrische centra met zorg omarmen. Ik droom van een soortgelijke campagne die de samenleving duidelijk maakt dat vele mensen die nu worden opgesloten, beter gepaste zorg en therapie zouden krijgen zodat ze niet meer achter tralies moeten worden opgesloten.

Jef Wauters, aalmoezenier in Sint-Gillis (Brussel) en Leuven-Hulp
Uit Pastoralia - N°1 | 2020

Winteropvang voor mensen die dakloos zijn in onze stad



Elk jaar wordt er in Leuven, via een samenwerking tussen OCMW en CAW Leuven, een winteropvang voorzien voor mensen die dakloos zijn in onze stad. Vanaf 15 november tot 15 maart

kunnen zij zich 's avonds aanmelden voor een warm bed, soep en brood.

De volgende morgen begint een nieuwe (koude) dag op straat.

De begeleiding van deze opvang had **onze Sint-Franciscusparochie** gevraagd naar een mogelijkheid om in de kerst- en nieuwjaarsperiode te voorzien in een eenvoudige warme maaltijd.

Het engagement was groot. Op enkele dagen waren alle gevraagde mo-

menten ingevuld. Verscheidene gezinnen maakten het mogelijk dat wij elke dag voor 10 personen lekker eten naar het opvanghuis konden brengen. In sommige gezinnen hebben ook de kinderen geholpen, zie maar de tekening links. Dankjewel aan alle grote, kleine jonge en minder jonge koks!!!

De personen voor wie er gekookt werd, drukten hun waardering uit met onderstaande kaart.



DE STILLE GETUIGE



Parcum, Abdij van Park 7, 3001 Leuven

Van 11 december 2019 tot 2 februari 2020

Deze winter snuif je in PARCUM de gezelligheid van kerst op.

Met de **Kerstexpo 'De Stille Getuige'** en tal van activiteiten houden we je warm tijdens de koude wintermaanden.

Tot 2 februari 2020 wijdt het museum een tentoonstelling aan Theodoor van Loons **'Aanbidding van de herders'**.

Kom meer te weten over dit bijzonder werk en de restauratie ervan.

Ook andere stille getuigen van het kerstverhaal nemen het woord. De ezel, de verdwenen vroedvrouw en Jozef vertellen hun kant van het meest bekende verhaal ter wereld!

Tickets: Ter plaatse: 5 euro (basisticket)

(Uit: *Wintertijd Leuven* 05.12 - 05.01 - wintertijdinleuven.be)

Geluk is niet krijgen waar je zo naar verlangt. Geluk is waarderen wat je hebt.

Volg je hart want dat klopt

GODS TEKEN VAN SOLIDARITEIT



Gegroet en gezegend

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven. Gezegend de woorden geladen met kracht. Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt. Gegroet en gezegend in naam van de Eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest. *(Tekst: Kris Gelaude)*

Lichtritus: De vier kaarsen van de adventskrans worden één voor één aangestoken

Eerste zondag van de Advent

Onze eerste zondag van de advent begon met een **solidaire cirkel**. Je kan er niet omheen dat deze mensen minstens voldoende vertrouwen hadden in elkaar én in de gene die hen vroeg om een cirkel te vormen. Het kan het begin worden van een dans, een beschermende schutting voor iets kwetsbaars in het midden of een teken van verbondenheid. Het is laagdrempelig en voor de meeste mensen haalbaar.

We willen dan ook de eerste kaars aansteken om er ons te aan herinneren dat in solidariteit de grens tussen ik en jij, tussen wij en zij, wegvalt: Iedereen solidair!

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Tweede zondag van de Advent:

Tijdens onze tweede adventsviering leerde de campagnefilm van Welzijnszorg ons over de sociale zekerheid die vandaag de dag zéér onder druk staat. Onze solidaire cirkel werd een opgevulde cirkel van mensen die elkaar schouders ondersteunen naar het centrum. Wie in het midden staat, is beschut en beschermd. Tegelijk zorgt deze opstelling ervoor dat er mensen zullen kunnen opklimmen en bij gebeurlijke ongevallen dat deze mensen een zachte en veilige landing kunnen maken.

Om ons er aan te herinneren dat solidariteit een samenspel is van gever en nemers waarbij je soms elkaar niet kent en vaak ook van positie verandert, of wisselt van gever naar nemer, steken we de tweede kaars aan.

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Derde zondag van de Advent:

Op de derde zondag hadden we Christine Dupont als gastspreker over de Ruimtevaart. Zij vertelde hoe beetje bij beetje de Ruimtevaart aan de Leuvense vaartkom tot stand is gekomen. Een plaats waar letterlijk ruimte gemaakt wordt voor de minste mens, de mens die aan de kant staat.

Je kan er werken aan zelfwaarde, aan rust in je hoofd, aan een arbeidsritme, aan vaardigheden, aan nabuurschap en vriendschap. Je kan er op verhaal komen, kortom je telt weer mee, je wordt gezien. "Samen solidair tegen armoede" schept ruimte.

En onze constructie evolueerde ook: mensen klommen bovenop de gevulde cirkel en ze moesten mekaar steunen om daar te geraken. Zo krijgen mensen perspectief, letterlijk uitzicht.

Aan dat perspectief willen we meewerken door verder samen solidair tegen armoede in het leven te staan. We steken daartoe de derde kaars aan.

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Kerstavond en kerstdag

Gods teken van solidariteit. Als mensen solidair zijn met elkaar, wederzijds en zonder afrekening en ze hebben een gemeenschappelijk doel, vrede en welzijn voor allen, en ze laten elkaar boven zichzelf uitstijgen, en iedereen doet dat naar zijn of haar mogelijkheden dan... Ja, dan overtreft het resultaat soms de stoutste verwachtingen. De verwondering en openheid die je moet toelaten overvalt ons spontaan bij een pasgeboren kind. Die verwondering en die openheid willen we vanavond centraal stellen bij het aansteken van de vierde adventskaars.

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Evangelië: Lied van de herders

(Opendeur tijdschrift in de stal, december 2019 p 14) Augustus, god van Rome, beval een volkstelling om het volk met meer resultaat te onderdrukken en uitzuigen. Iedereen moest naar zijn geboortestad om te worden opgeschreven. "Woestijnen door, bergen over, ging Jozef die uit het geslacht van David was naar Betlehem, een stad in Juda, toe. Zocht daar voor zijn vrouw een hoekje in de herberg, omdat zij haast bevallen moest. Maar voor hen geen plaats. Buiten de stadmuur gedreven was er blote hemel, nacht in overvloed als voor alle armen. Daar gaf zij het leven aan haar eerste- die zij Jezus noemde."

Herders, gevaarlijk slag mensen, meestal oproerig, gevreesd, waakten daar bij hun beesten. Eén, dromend wakend, oud en wijs, Mozes geheten, zag die nacht een dorenstruik in lichterslaie, hoorde een stem, 'Ik zal er zijn'. en nog meer van die woorden. Zijn vriend, Elia, droomde dat hij stond op een hoge berg, toen ging hem God voorbij.

Stormwind, rotsen splijtend. In de stormwind: niet Hij. Na de storm: aardshokken, vuur. In de schokken, in het vuur: niet Hij.

Een jongen, aan de rand van de kudde gelegerd, hoorde een stem van suizende stilte en zag: een lammetje

tegen een wolf aangevlid. Toen werd het morgen. Nieuwe dag. Nieuwe tijd. *Ondertussen wordt het kindje Jezus aangebracht*

Tafelgebed

Wij bidden om LICHT
Voor de grote wereld en voor de stad waar wij wonen.

Wij bidden om NIEUW LICHT
Overall waar de stoppen van hoop zijn doorgeslagen.

Wij bidden om NIEUW VERTROUWEN
Overall waar mensen zich terugtrekken of onverschillig worden.

Wij bidden om NIEUWE LIEFDE
Overall waar de aandacht voor elkaar is verflauwd, waar onrecht een gewoonte geworden is.

Wij bidden om NIEUWE OGEN
Om tekenen van hoop te zien daar waar het volk om gerechtigheid schreeuwt.

Wij bidden om BROOD en WIJN
Voor iedereen, voedsel dat kracht geeft om door te gaan en om elkaar niet los te laten.

Wij bidden om de MESSIAS, de nieuwe mens
Dat hij opstaat in ieder van ons en in die ene wereld van ons allen samen.

Bezinning: Misschien...
Misschien is je huis te klein, en kan er niemand meer in; misschien is je huis te groot: Hij zal er zijn weg niet vinden;

Misschien is je hart te koud om voor kleinen oog te hebben; misschien is je hart te zwak om nog van goedheid te dromen;

Misschien is het licht van je geloof gedooft
en is je vertrouwen gestorven van ontgoocheling; misschien is er voor niets, voor niemand plaats tenzij voor angst en vrees en dreiging;

Misschien...
Waren de tijden beter misschien, of waren de mensen anders toen Jezus kwam die eerste keer?
En toch kwam Hij, en toch komt Hij, elk jaar opnieuw. Misschien kun je voor Hem alsnog een plaatsje vinden in de herberg van je hart. *(Uit: Okra zingeving Advent en Kerstmis 2016)*

Zegenwens

Moge de levende God ons naar het licht keren; de levende Christus ons toelachen; de Geest van Liefde ons helen en warmen. Amen.

Uit de kerstviering van 24 en 25 december 2019 in het Don Bosco-centrum
Voorgangers: Chris Willox en Hermien Den Tanđ
Lectors: Agnes De Prins en Annie van Aversa

Molenhuis Bérismenil



Komende activiteiten

* **Vrijdag 14 februari – zondag 16 februari 2020: Molenweekend winter**
Nele Steeno – 0495/36 48 96 nele@moulindebellemeuse.be

* **Vrijdag 28 februari – zondag 1**

maart 2020: Mutskesweekend
Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

* **Vrijdag 17 april – zondag 19 april 2020: Molenweekend lente**
Nele Steeno – 0495/36 48 96 – nele@moulindebellemeuse.be

Adres van Het Molenhuis:
Moulin de Belle Meuse
Bérismenil, 5
6892 La Roche-en-Ardenne
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)
[Contact@moulindebellemeuse.be](mailto>Contact@moulindebellemeuse.be)
www.moulindebellemeuse.be

Agenda

Sint-Antonius

Donderdag 23 januari 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 24 januari 19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Dinsdag 28 januari 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 30 januari 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 31 januari 19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 22 januari 20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 23 januari AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 24 januari 2020 9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen AV: Parochie Geloofsavond

Zondag 26 januari 11u. Zondagcafé

Dinsdag 28 januari NM: Ontmoetingsnamiddag AV: Prisma

Woensdag 29 januari VM: OKRA Team NM: Catechese 20 uur: Koor Blij Rondeel

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer Deberiotstraat 24, Leuven

Geen lezing op dinsdag 21 en dinsdag 28 januari 2020 (examens studenten)
Geen lezing op dinsdag 4 februari 2020 (andere activiteit in de aula)

Dinsdag 11 februari 2020 om 14.00 uur

Hoe TV-kijken nooit meer hetzelfde zal zijn. Impact van technologie op Belgische media.
Mevr. Ann Caluwaerts Chief Corporate

Affairs Relenet

Alle ingeschreven cursisten hebben toegang tot de digitale opnames.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22-3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01 E-mailadres: udll@kuleuven.be
Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Wat je waard bent



'Is er nog iemand die dit briefje wil?'
Alle handen opnieuw de lucht in.

Toen zei de meester:
'Wat ik ook deed met het geldbriefje, jullie wilden het steeds hebben, want het verminderde niet in waarde: het bleef 50 euro waard.'

Vaak worden mensen in hun leven getrapt, opzij geschoven, door het slijk gehaald, door wat wij zeggen, of door allerlei omstandigheden. Ze denken dan dat ze niets meer waard zijn. Maar wat er ook gebeurd is of zal gebeuren, ze blijven hun waarde behouden.'

Chantal Leterme uit 'Een parel voor elke dag'

Een meester nam een briefje van 50 euro en vroeg aan zijn leerlingen: 'Wie van jullie wil dit briefje?' Alle handen gingen omhoog. Toen frommelde hij het briefje en vroeg: 'Wie wil dit briefje nog krijgen?' De handen bleven in de lucht. Toen liet hij het briefje op de grond vallen, en trapte erop met zijn schoenen en raapte het toen op. Het was helemaal verkreukt en vuil.