

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

51

2019

WEEKKRANT

18 DECEMBER

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

Leven in hemelse liefde



Op het hoogfeest van Allerheiligen, gedenken wij in onze Don Bosco gemeenschap onze geliefde doden, de overleden parochianen van het voorbije jaar.

Een speciale welkom dan ook aan de families van de overledenen, welkom in naam van V Z G.

Op aarde gekomen om er mens te worden: bemin de mens die is als jij.

Zo liet jij ons iets zien van hemel op aarde, iets van god, goddelijk.

Leven in hemelse liefde

Leef in hemelse liefde zegt Jezus tot de twaalf tijdens zijn tafelrede net voor zijn lijden en dood. Het is zijn erfenis, zijn laatste woord, wat belangrijk is. Jezus bracht ons geen leer, maar maakte van een oud gebod, - **bemin de mens die is als jij** - een manier van leven, een wijze van bestaan.

Jezus gaat ons voor, laat ons door zijn leven zien hoe wij vandaag kunnen leven, hij is een voorbeeld voor ons allen. Wij mensen hebben nood aan voorbeelden, mensen die ons inspireren. Op een dag als vandaag zouden we hen **heiligen** kunnen noemen: Franciscus, Romero, Maarten Luther King, pater Damiaan.

En toch zijn er velen die door de kerk niet heilig worden verklaard, de meeste mensen zelfs, maar die voor ons **een blijvend voorbeeld** zijn. Meestal betreft het hier mensen uit onze directe leefomgeving, vader, moeder, broer of zus, een fa-

milielied, een vriend of vriendin, van wie we afscheid hebben genomen. Zij zijn ons voorgegaan en hebben ons getoond, vaak naar de opdracht van Jezus, beleef de hemelse liefde, hoe wij verder kunnen leven. Wij zien in hen een stukje hemel die zij hier op aarde hebben gebracht. Laten wij dan leven naar het woord van de **Ene, bemin de mens die is als jij**, een woord dat richting geeft aan ons leven en samenleven.

Dat woord waarin ons richting werd gegeven,

dat onze gang bepaald heeft bij het leven, dat in ons zwijgt en waakt en weet, de wereld trouw in lief en leed, dat ons de dood doet tegengaan, dat was bij God van meet af aan.

Verhaal: 'De gouden bal' Kristien Dieltiens

Ergens ver weg, maar tegelijk dichtbij, leefde een erg gelukkig kind. Het speelde het liefst met zijn gouden bal. Toen hij de bal in een diepte kwijtraakte wilde hij hem terug halen. Iemand zei: 'Wees voorzichtig, want het is ver. Onderweg mag je je niet omdraaien. Je zou de weg kunnen kwijtraken en dan moet je terugkeren. Nu ben je nog een hemelkind, maar als je beneden aankomt, word je een kind van de mensen.' Het jongetje sprak: 'Ik ga naar de mensen en word daar een kind, tot ik mijn bal terugvind.'

Het kind kwam veilig aan bij twee mensen die heel veel van elkaar hielden. Iedereen zag een stukje hemel in zijn ogen. Toen het kind één jaar oud werd kwam, in de nacht, iemand op stille voeten naar zijn bed gelopen. 'Kindje, wil je hier blijven of kom je terug naar ons?' Het slapende kind antwoordde als in een droom: 'Ik heb mijn gouden bal nog niet teruggevonden.'

Het kind leerde veel bij en maakte veel leuke ervaringen bij de mensen mee. Op een dag vond het kind zijn gouden bal terug. Het keek niet

meer naar de wereld, maar spiegelde zichzelf in de bal. En het kind wist dat het terug moest naar waar het vandaan was gekomen.

Vlak voor het kind zijn hemelhuis binnenging, keek het nog even om. Dat mocht. Het dacht: wat was het fijn om bij de mensen te zijn. Het vertelde aan iedereen die het horen wilde hoe goed het bij de mensen kon zijn, en bij velen groeide het verlangen om te vertrekken.

Het duurde nog een hele tijd voor de moeder en de vader, eer er, heel langzaam, een nieuwe warmte

kwam in hun hart. En ze wisten dat hun kind de hemel had bewogen.

Lezing uit het evangelie van Johannes

Zoals de Vader mij heeft liefgehad heb ik u liefgehad. Dit alles heb ik tot u uitgesproken opdat mijn vreugde in u zal zijn en uw vreugde haar volheid bereikt. Dit is mijn gebod: dat ge elkaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad. Grotere liefde dan deze heeft niemand: dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als ge doet wat ik u gebied; niet gij hebt mij uitgekozen, nee, ik heb u uitgekozen en ik heb u ingezet opdat gij heen gaat en vrucht draagt en uw vrucht blijft, opdat, wat ge de Vader ook zult vragen in mijn naam, Hij u dat zal geven.

Duiding

1. Ik heb eens gelezen dat wij maar een fractie kennen van het heelal waarin we leven.

In 1927 beschreef priester Lemaitre, prof aan de Leuvense universiteit, hoe het heelal uit een oerknal is ontstaan. Vandaag kijken astronauten reeds voorbij de oerknal en de zwarte gaten geven ook reeds hun geheimen vrij.

Waar komen wij vandaan? Waarom leven wij? Waar gaan wij naartoe? zijn basisvragen die een mens, overal en in iedere tijd stelt. Als een nietig leven in dat immens heelal overstijgen wij met deze vragen ons menselijk kunnen en weten en antwoorden wij in beelden.

Wij komen uit de hemel en keren naar de hemel terug wanneer wij onze gouden bal hebben teruggevonden. Deze beelden gebruikt Kristien Dieltiens in haar prachtig boek de gouden bal. Het is een oud verhaal, zo graag gelezen door mensen, dat het vijf jaar geleden voor de derde maal herdrukt werd, met nog prachtiger tekeningen. Het kind deed zijn ogen open en ieder-

een zag er een stukje hemel in.

2. Hemel op aarde, goddelijk, iets van god, wat bedoelen wij als wij dit zeggen?

Om dit concreet te krijgen lazten wij zojuist Johannes. Bewaar mijn geboden, heb elkander lief, zegt Jezus bij zijn afscheid. Bemin de mens die is als jij, is het hart van het joods onderricht, van de vijf boeken, de Thora.

Het is een woord dat het aanschijn van de aarde vernieuwt, dat de hemel op aarde brengt. Met een ander Bijbels beeld zouden wij kunnen zeggen dat Jezus ons gevangen heeft in een netwerk van liefde, een hemelse liefde die wij wereldwijd moeten uitdragen, wij allen vrienden, geen dienaars noch slaven...

Jezus woorden zijn tegendraads. Hij gaat tweemaal in tegen het huidige tijdsaanvoelen. *Je moet je leven zelf maken, je hebt je leven in eigen hand, zo wordt er hedendaags gedacht.* Maar Jezus zegt: Niet jij hebt mij, maar ik heb jou uitgekozen. De hemelse liefde gaat jou voor. Wie gevangen wordt door het netwerk van Jezus hemelse liefde bemint de mens die is als jij, zal niemand uitsluiten of zeggen er is geen plaats voor jou. Deze wijze van leven staat haaks op de hedendaagse beslotenheid waardoor mensen en volkeren zich terugploeten op zichzelf, elke grens angstig sluitend en blokkeren op de identiteitsvraag: Wie ben ik, wie zijn wij.

Moge het woord van de Ene, - **bemin de mens die is als jij** - vaak voorgeleefd door geliefden, die ons in het leven zijn voorgegaan en die wij vandaag gedenken, ons leven en samenleven blijvend richting geven.

Lees verder op pagina 3

Op aarde
gekomen
om er mens
te worden:
bemin
de mens
die is
als jij.

Zo liet jij
ons iets zien
van hemel
op aarde,
iets van god,
goddelijk.

Jef Wauters

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 december
4de zo vd advent -
Verzoeningsviering
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Assistent: Lieven Dries
Lector: Ann Francis
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

Dinsdag 24 december
Kerstwake en familieviering
16.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Zonopastor Rony
Timmermans
Assistent: Lieven Dries
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Anna Rusakova

Woensdag 25 december
Kerstmis
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de familie Mertens-
Heylen, Fenna Huygen en Jef
Mertens
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

Donderdag 26 december
2de Kerstdag
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Zonopastor Rony
Timmermans
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 29 december
Heilige Familie
10.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Cécile Van Hoecke
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 december
4de zondag van de advent A
11 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Dinsdag 24 december
Kerstavond - Geboorte van de Heer
20 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Caroline Van
Audenhoven en Myriam Neves
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Woensdag 25 december
Kerstmis - Geboorte van de Heer
11 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mathieu Voets en
Myriam Neves
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 29 december
Heilige Familie
11 u. woorddienst met koor- en
samenzang
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Overweging: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

LEEF ELKE DAG VAN JE LEVEN
bzn

HOU JE VAST AAN DE SIMPELE
DINGEN
bzn

OVERLIJDEN IN DON BOSCO



Laura Vandermolen

We wilden je nog zoveel zeggen en hebben
nog zoveel vragen.

Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen
we nooit vergeten.

We zullen onze mooie herinneringen
voor altijd koesteren.

We hielden zoveel van jou, mochten we
nog iets tegen jou kunnen zeggen zou het
zeker 'Dank je' zijn.

Op 10 november 2019 overleed **Laura Vandermolen** in AZ Leuven campus Gasthuisberg. Zij werd geboren in Hoegaarden op 4 september 1934. Zij was weduwe van **Raymond Hendrix**. De afscheidsplechtigheid had plaats op zaterdag 16 november 2019 in de aula Eikenveld van Begraafenis Poes in Herent. Nadien volgde de begrafenis in het familiegraf op de begraafplaats van Vlierbeek, Kessel-Lo.

Wij voelen mee met haar kinderen Mia, Dirk, Marleen en Marc, hun echtgenoten, hun kinderen en kleinkinderen, met al haar familieleden en vrienden, die haar zullen missen en rouwen om haar heengaan.

Moge zij hen nabij blijven in hun verdere levensdagen, sterkend en bemoedigend, in warme herinneringen, onvergetelijk.

DON BOSCO

Zondag 22 december 2019
Vierde zondag van de Advent
Geen viering in Don Bosco

Dinsdag 24 december 2019
22.00 u. Kerstnachtviering
Voorgangers **Chris Willocx** en **Hermien Den Tandt**
Lector: **Agnes De Prins**

Woensdag 25 december 2019
10.30 u. Kerstviering
Voorgangers: **Chris Willocx** en **Hermien Den Tandt**
Lector: **Annie van Avermaet**

Zondag 29 december 2019
Feest van de heilige familie
Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

KALENDERBLAADJE

Advent is verlangend uitzien naar het komen van het Rijk van God en vragen dat dit Rijk van waarheid en leven, van leven en gerechtigheid, van vrede en genade, tot zeer veel mensen mag komen. **Nicolaas Devynck** (Scheurkalender De Druivelaar - 1 december 2019)



WINTERSPEELTUIN

Brabantal
Brabantlaan 1, Heverlee
Van 26 december tot 30 december 2019 van 10 tot 18 uur

In de kerstvakantie wordt de Brabantal omgetoverd tot een grote binnenspeeltuin. Met springkastelen, grote kerstmisattracties, een speeldorp en een knutsel- en leeshoek is dit de gedroomde speelplaats. De Winterspeeltuin garandeert plezier voor kinderen vanaf drie jaar én hun ouders!

Tickets 7 euro/8 euro
www.leuven.be/winterspeeltuin
Begeleiders en kinderen jonger dan 3 jaar: Gratis
(Uit: Wintertijd Leuven 05.12 - 05.01 - wintertijdinleuven.be)

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Ik ken een vader die wekelijks een dag uittrekt om afgezonderd in de stilte te verwijlen. Uit een dergelijke stiltebeleving ontstaat een andere manier van omgaan met de gebruikelijke stress. Diepgang, het doorbreken van sleur en routine, het vermogen tot verwondering en bewondering, het inbouwen van emotionele afstand, humor en vrijheid tegenover de verslaving en de tredmolen: dat alles en nog veel meer gaat bloeien wanneer iemand die stilte heeft leren huldigen in zijn leven. Wie de 'poestinia', de woestijn intrekt, ontdekt gaandeweg hoe je met het universele bezig kunt zijn.

Benoît Standaert "Spiritualiteit als levenskunst"

In december 2019 komen we nog ter meditatie samen op maandag 23 december, om 20 u. in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:
Katrien Rombouts
katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Sint-Antonius

Donderdag 19 december
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 20 december
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Dinsdag 24 december
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 26 december
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 27 december
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 11 december
NM: SAMANA crea
20 uur: Koor Blij Rondeel
Donderdag 12 december
AV: Koor Parcoeur
Vrijdag 13 december
VM en NM: De Ark + Bar Michotte - Kerstmarkt
Zondag 15 december
VM: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant
Maandag 16 december
NM: OKRA Teamvergadering
Dinsdag 17 december
NM: Seniorencafé
AV: SAMANA
Woensdag 18 december
VM + NM: SAMANA Kerstfeest
20 uur: Koor Blij Rondeel

Leven in hemelse liefde

Vervolg van pagina 1

Gedenken wij

1. De mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen. De mensen van voorbij, wij noemen ze bij namen. Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen en zijn wij even bij elkaar aan 't einde van het jaar.

Paul Degroof, Jan Marcelis, Francine Stiers, Rik Wynants

*Jouw hand helpt mij op te staan,
jouw voet helpt mij verder gaan*

en in jou klopt het hart van mijn bestaan.

2. De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.

Lutgart Doucet, Simone Reniers, Maria Struyf, Lisette Depeyter, Kamiel Creve, Robert Jonckers, Lucia Raport, Lieve Vanzonhoven

Jouw hand helpt mij op te staan,

*jouw voet helpt mij verder gaan
en in jou klopt het hart van mijn bestaan.*

3. De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

Alle parochianen die in het verleden zijn gestorven alsook de slachtoffers van oorlogen geweld, oorlog, klimaatopwarming.

*Ik zie de hemel opengaan,
de aarde in het licht
van mensen die elkaar zien staan,
Gods eigen aangezicht.*

*Ik zie het lang beloofde land,
waar alles wordt gedeeld,
van grond tot licht, van steen tot brood,
wij zijn Gods evenbeeld.*

*Ik zie de aarde vol sjaloem,
de on-geest weggeleefd!
Ontmaskerd staan wij voor elkaar,
en zie de vrede leeft.*

Jef Wauters - Uit de viering van 'Allerheiligen Allerzielen' in het Don Bosco centrum



PAROCHIEBLAD 2020

GRATIS SCHEURKALENDER DIT JAAR 2020

Sommige abonnees zeggen: "Ik ga die kalender niet aanvragen. Ik laat hem aan anderen."

Een lieve en christelijke reactie!

Maar onze voorraad is echt niet zo beperkt. En de niet-gewenste kalenders bij het oud papier laten terechtkomen is wel geen optie voor ons.

Probeer dus maar, na overschrijving, je kalender nog te bekomen!

*Sint-Franciscus

Bij *Thierry Van Craenem*, na de zondagsvieringen van 22 en 29 december.

Of op het Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59).
Open op ma., di., do. en vr. van 8.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

*Sint-Antonius

Bij *Mathieu Voets* of *Caroline Van Audenhoven* na de zondagsviering van 22 en 29 december.

*Don Bosco

Bij *Gilberte Havet*, na de kerstviering van woensdag 25 december. Of afhalen op Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo, op donderdag 19 december, tussen 13 en 17 uur.

Je kan een seintje geven op gilberte.havet@gmail.com

*Overschrijven (38 euro) op:

BE65 7360 4731 0196 van PZK - PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO Amerikalaan 29 3000 Leuven. Mededeling: KERK EN LEVEN - ABONR.21450190 Naam, adres abonnee

Molenhuis Bérismenil



Komende activiteiten

Zondag 29 december - woensdag 7 januari 2020: Oud op nieuw
Nele Steeno - 0495/36 48 96 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be
Inschrijven liefst voor 22 december 2019

Vrijdag 17 januari - zondag 19 januari 2020: Wandelweekend winter
Leo Van Noten - 016/69.79.37 - hildeleenle-o@yahoo.co.uk
Inschrijven liefst voor 10 januari 2020

Vrijdag 14 februari - zondag 16 februari 2020: Molenweekend winter
Nele Steeno - 0495/36 48 96 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Vrijdag 28 februari - Zondag 1 maart 2020: Mutskesweekend
Kristin Vandeweyer - 0498/ 52 76 58 - Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven op onze website:
www.moulindebellemeuse.be/activiteiten.
Inschrijven pas geldig na betaling.

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse Bérismenil, 5
6892 La Roche-en-Ardenne
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Bankrekening van vzwMoulin de Belle Meuse

BE57 7343 7723 5635
vzw Moulin de Belle Meuse
Kerselarenstraat 59
3071 Erps-Kwerps

Contact@moulindebellemeuse.be
www.moulindebellemeuse.be

EEN ENGEL ZIJN VOOR ELKAAR



"Gloria in excelsis Deo" of "Eer aan God in den hoge" zingen de

engelen bij de geboorte van Jezus. En laat ons vrede brengen op aarde door een engel te zijn voor elkaar. Aan wie wilt u een engeltje schenken? Dit engeltje met open of dichte handen (19,00 euro per engeltje) werd met de hand gemaakt door de Monialen van Bethlehem te Opgrimbie in beschilderd hout (kleur niet te kiezen, 7 cm hoog)
Kom langs bij Kerk in Nood in de

Abdij van Park 5 of laat het bij u thuis bezorgen via 016 39 50 50, info@kerkinlood.be of www.kerkinlood.be (+ verzendingskosten).

Kerk in Nood
Abdij van Park 5 - 3001 Leuven
Tel. 016 39 50 50 - info@kerkinlood.be
IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC: KREDBEBB

BIJZONDERE CURSUS ARTIFICIEELEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven - Lessen voor de 21ste eeuw

Locatie:
Lezingen 1, 2 en 3: Promotiezaal Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
Lezingen 4 en 5: Van Den Heuvelsinstituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000 Leuven
Lezing 6: **Locatie:** Maria-Theresia-college (aula MTC 00.14 - dus niet de grote aula), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven
De lezingen vinden steeds plaats tussen 14 en 16 uur.

Programma:
*20/02/2020: Een inleiding op artificiële intelligentie
Prof. Danny De Schreye, Departement Computerwetenschappen

*27/02/2020: Artificiële intelligentie in de menselijke genetica: 'Utopia' of 'Brave New World'
Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STADIUS

*05/03/2020: De Machine Learning Revolutie in de artificiële intelligentie
Prof. Luc De Raedt, Departement Computerwetenschappen

*12/03/2020: Hoe de inhoud van beelden herkennen? Een inleiding tot

diep machinaal leren

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-PSY

*19/03/2020: Artificiële Intelligentie en Brain-Computer Interface (BCI). Concepten, paradigma's en patiënten

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoeksgroep Neurofysiologie

*26/03/2020: Taaltechnologie
Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor Computerlinguïstiek

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro voor de 6 lezingen. U kan betalen door storting op rekeningnummer BE57 7380 4224 4835 .van Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw. Nieuwe cursisten of cursisten van wie de administratieve gegevens recent gewijzigd werden, dienen ook het inschrijvingsformulier, te vinden op onze website, volledig ingevuld terug te sturen.

Op basis van de capaciteit van de auditoria kunnen we maximaal 350 inschrijvingen aanvaarden. De inschrijvingen worden geregistreerd volgens datum van betaling tot het maximum aantal wordt bereikt.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw, Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Tel. 016/32 40 01. E-mail: udll@kuleuven.be



Ladeuzeplein en Hooverplein

Tot 22 december 2019 - Gratis toegang
Bezoek meer dan 140 sfeervolle verlichte kraampjes met kerstartikelen, leuke hebbedingetjes, artisanale souvenirs en typische winterse lekkernijen, verspreid op het Hooverplein en het Ladeuzeplein.

Door Stedentripper bekroond als de gezelligste kerstmarkt van Europa.

Overdag en 's avonds zorgen live-optredens voor de gepaste sfeer op en rond het podium. Dit jaar spelen o.m. Mama's Jasje, Kate Ryan, Meteor, Sammy Moore en Die Schnappers ten dans.

Naar aloude traditie gaan de opbrengsten van de Leuvense Kerstmarkt naar een goed doel. Dit jaar is dat **Lumos**, een organisatie die gezondheidszorg in Congo, Rwanda,

Kameroun en Benin versterkt.

Openingsuren

Van 12 tot 22 uur op woensdag 18 dec.
Van 12 tot 23 uur op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 dec.
Van 11 tot 20 uur op zondag 22 dec. - Sluiting

Meer info:

www.leuvensekerstmarkt.com
(Uit: Wintertijd Leuven 05.12 - 05.01 - wintertijdinleuven.be)

Stiltewandelingen

Abdij van Park

Vrijdag 20 december - 19 u. & Zaterdag 4 januari - 9 u.
Verzamelen op het neerhof (centrale binnenplein)

De Vrienden van Abdij van Park organiseren ook dit jaar stiltewandelingen op de abdijsite. Op een winterse vrijdagavond en op de eerste zaterdagochtend van het nieuwe jaar kan je in stilte komen genieten van abdijsgeluiden en -beelden. Je zal merken: het is nooit helemaal stil op de abdijsite...



Tickets; 5 euro, de wandeling duurt 1-1,30u.

(Uit: Wintertijd Leuven 05.12 - 05.01 - wintertijdinleuven.be)

FAIRE FEESTEN

Wat te kopen voor grootvader, moeder, neefje en zus? Het is vaak een hersenbreker en we slaan de bal al eens mis.

Voor wie shopt in de Oxfam-Wereldwinkels is alvast één euvel van de baan: je kan er zeker van zijn dat je schuimwijn, paar sokken, chocolade of body lotion eerlijk is! Faire kwaliteitsproducten die focussen op het respect voor de maker ervan, dat is bijna te mooi om weg te geven.

KERSTVIERINGEN 2019 IN DE PASTORALE ZONE KESSELINDE

Heilige Familie Boven-Lo

Heidebergstraat 262
3010 Kessel-Lo
Dinsdag 24 december om 20 u: Eucharistieviering
Woensdag 25 december om 8 u en om 10 u: Eucharistieviering
Donderdag 26 december om 10 u: Eucharistieviering

Heilig Hart Blauwput

Kerkstraat 19
3010 - Kessel-Lo
Dinsdag 24 december om 21 u: Kerstwake met Eucharistieviering
Woensdag 25 december om 10 u: Eucharistieviering met Canzonetta

Heilige Johannes Bosco

Ortolanenstraat 6
3010 Kessel-Lo
Dinsdag 24 december om 22 u: Kerstavondviering
Woensdag 25 december om 10u30: Kerstviering



Sint-Kwinten Linden

Kerkdreef 2
3210 Lubbeek-Linden
Dinsdag 24 december om 21 u: Eucharistieviering, gevolgd door receptie
Woensdag 25 december om 10 u: Eucharistieviering, gevolgd door koffie

Sint-Antonius van Padua

Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee
Dinsdag 24 december om 20 u: Kerstavondviering
Woensdag 25 december om 11 u: Kerstmisviering

Sint-Franciscus

Tiensesteenweg 190
3001 Heverlee
Dinsdag 24 december om 16 u: Kerstwake - Familieviering
Woensdag 25 december om 10 u: Eucharistieviering met koor Blij Rondeel
Donderdag 26 december om 10 u: Eucharistieviering

Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2
3010 Leuven-Vlierbeek
Dinsdag 24 december om 24 u: Midernachtmis
Woensdag 25 december om 10u30: Eucharistieviering

EINDEJAARSCORRIDA LEUVEN



Zaterdag 29 december 2019 vanaf 8.30 u - Start op het Ladeuzeplein

Vervul je goede voornemens nog snel in 2019 en schrijf je in voor de Eindejaarscorrida! Traditiegetrouw kan je kiezen uit drie afstanden: 4, 8, of 12 kilometer. Ga voor een toptijd of geniet op je gemak van het prachtige parcours waar je doorloopt. Kinderen jonger dan 9 jaar kunnen gratis deelnemen aan de DCLA-kilometer.

Tickets: 12 euro / 18 euro / 20 euro
Inschrijven op www.corridaleuven.be
(Uit: *Wintertijd Leuven* 05.12 - 05.01 - wintertijdinleuven.be)

FILM DECEMBER "Disobedi- ce"

Verenigde Staten/Ierland/Verenigd Koninkrijk - 2017 - 1u.45' van: Sebastião Lelio, met: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivold e.a.

Datum: **vrijdag 20 december** van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

WANDELEN MET SENIORAMA Elke maand is er een dagwandeling. Verplaatsing met het openbaar vervoer. Voor wandelen moet je niet vooraf inschrijven.

Een verzekering is vereist. Je kunt aansluiten bij de verzekering die Seniorama aanbiedt: 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.

Dagwandeling

Vrijdag 27 december 2019: Kerststal-lentocht Landen
<https://www.seniorama.be/wandelen>

NORDIC WALKING

Voor beide groepen, rustige walkers en gevorderden, startplaats: Parking Arboretum Heverleebos. We vertrekken stipt om 14 u en wal-

ken ongeveer anderhalf uur.

Data:

Rustige walkers: vrijdag 27 december
Gevorderde walkers: maandag 23 december.

Voor meer info:

Lutgarde Michiels, GSM 0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Michielsen@skynet.be

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
www.seniorama.be - Tel.016 22 20 14

SENIORAMA: THEMACURSUS Afrikaanse kunst en haar betekenis in de levenscyclus

Vanuit de Afrikaanse kunst en haar betekenis in het leven van de Afrikanen maken we op een zeer specifieke manier kennis met het Afrikaanse continent. Een zekere periodisering van een mensenleven is van alle tijden en van alle culturen. Maar de grenzen tussen de levensfasen (geboorte, inwijding in de wereld van de volwassenen, huwelijk en dood) worden gelegd, verschilt van samenleving tot samenleving.

Dat geldt ook voor de mate waarin die grenzen worden beklemtoond en de manier waarop met de overgang van de ene fase naar de andere wordt omgegaan.

In Afrika wordt een overgang gezien als een (sociale) wedergeboorte: bijvoorbeeld het kind sterft en er wordt een volwassene geboren. Dit denkbeeld van sterven en geboren worden, wordt in een overgangsrte gedramatiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van maskers en beelden, maar ook van juwelen en lichaamsornamentiek.

Code: AFRIK

Seniorama: Woensdag van 14 tot 16.30 uur

Data: 8, 15, 22 januari 2020 - Aantal lessen: 3

Prijs: 24 euro - leden: 21 euro
Lesgever: **Min Dewachter** is Master in de oudheidkunde en de Kunstgeschiedenis (KU Leuven) en Master in 'Anthropologie sociale et culturelle' (UCL)

Copyright LDC Seniorama vzw
<https://www.seniorama.be/afrikaansekunst>

De grote pot



Op een dag vroegen enkele mensen aan een wijze:

'Wat moeten we doen om onze tijd goed te gebruiken?'

De wijze nam een aardse pot en zette die op tafel.

Daarna nam hij twaalf grote stenen en legde die er zorgvuldig in.

'Toen vroeg hij: 'Is deze pot vol?'

De mensen zeiden: 'Ja'.

Dan nam de geleerde een pot met kiezelsteentjes en goot ze uit over de twaalf stenen.

Ze vielen ertussen tot op de bodem van de pot.

De geleerde vroeg: 'Is deze pot vol?'

De mensen zeiden: 'Ja'.

Toen nam de wijze een zakje zand en goot het voorzichtig leeg in de grote pot.

Het zand vulde de plaats tussen de grote stenen en de kiezelsteentjes. De wijze vroeg opnieuw: 'Is deze pot vol?'

De mensen zeiden: 'Ja'.

'Goed,' zei de wijze man.

Hij nam een kannetje met water en vulde de pot tot aan de rand.

Toen vroeg hij: 'Is er iemand die weet wat ik hiermee over de tijd heb willen zeggen?'

Niemand wist het.

Toen zei de wijze:

'Je moet eerst de grote stenen in de pot doen.

Als je eerst al die kleinigheden erin doet, krijg je die grote stenen er nooit meer in.

Zo gaat het ook met de tijd.

Als je die goed wilt gebruiken, moet je je afvragen wat de grote stenen van je leven zijn.

Wie kleinigheden als zand en steentjes belangrijk vindt,

zal merken dat zij zoveel plaats innemen dat er geen tijd meer over blijft voor wat echt belangrijk is.'

Chantal Leterme

uit 'Een parel voor elke dag'

ROOKSTOPCURSUS IN GROEP

Begeleid door Nicole Brants, erkende tabakoloog

Tijdens de cursus krijg je tips om de sigaret vaarwel te zeggen. Je spreekt met de groep een datum af voor de rookstop. Daarna train je je vaardigheden zodat je niet hervalt. Dit wordt je beste stoppoging ooit.

Leer stoppen en volhouden in 8 sessies

Op 6/1, 13/1, 20/1, 27/1 - 10/2, 24/2,

9/3 en 23/3/ 2020, telkens om 19.30 u.

In Buurthuis Korbeek-Lo, Pastoriestraat 2, 3360 Korbeek-Lo

Je betaalt 48 euro voor de hele cursus. Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je 24 euro.

Meer weten of inschrijven?

Mail naar liebrecht.salén@bierbeek.be

Of bel 016/45 37 84

Cursus pc en internet



Cursus pc en internet

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Wanneer?

Donderdag 16 januari 2020 - 13.30 - 16.30 u.

Donderdag 23 januari 2020 - 13.30 - 16.30 u.

Donderdag 30 januari 2020 - 13.30 - 16.30 u.

Donderdag 02 februari 2020 - 13.30 - 16.30 u.

Donderdag 13 februari 2020 - 13.30 - 16.30 u.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Waar: CC De Wildeman, Schoolstraat 15 - 3020 Herent

Prijzen: Prijs - 79.00 euro - Reductieprijs - 59.00 euro

Code: 206263

Begeleiding: Peije van Klooster

Is werken op je eigen laptop helemaal nieuw voor jou? Deze cursus maakt je wegwijs!

Van het hanteren van de muis tot het werken op het bureaublad en het bedienen van bestanden en mappen. Je leert ook hoe je teksten en foto's kan bewaren op een USB-stick.

Internet komt natuurlijk ook aan bod. Je leert hoe je met een simpele muisklik informatie kan opvragen, filmpjes bekijken, je route plannen of een trip voorbereiden.

Praktische info:

Je werkt op je eigen laptop met Windows 10 of op een laptop die je kan reserveren.

Let op: er zijn maximum 6 toestellen beschikbaar!

Reserveren kan via deze link: <https://www.vormingplusob.be/laptop-voor-16-01-2020>

<https://www.vormingplusob/beginnerscursus-pc-en-internet-27>