

KERK & Leven

46

2019

WEEKKRANT

13 NOVEMBER

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Herfstweekend in WANNE - Sint-Antonius Heverlee 25-26-27 oktober 2019



Met 48 waren we, jeugd van nu en jeugd van toe, in Wanne voor een heerlijk ontspannend weekend.

Een mooie impressie van dit weekend lezen we in de tekst van Mieke in de viering: "Voor de 32ste maal is onze parochie weer op herfstweekend!

En wat voor eentje!

Logement, maaltijden, activiteiten, alles was weer super en ook de weergoden waren ons gunstig gestemd.

Het blijft toch telkens opnieuw een weekend van 'speciaal samenzijn'.

op dit moment zijn wij hier bijeen om even op "een andere manier" samen te zijn.

De inzet van diegenen die alles voorbereid hebben, het samen wandelen, eten, spelen, de vriendschap, het blijft een wonderlijk gebeuren.

De interesse voor elkaar en het genieten van elkaars aanwezigheid verwijzen naar Gods droom voor mensen. Dit moment gebruiken we dan ook om Hem te danken. Het is stilstaan bij die vele goede momenten dit weekend en blij zijn omdat wij ze samen mochten beleven. Het is fijn omdat zoveel mensen samen hebben gewerkt, omdat velen van ons een klein stukje verantwoordelijkheid op zich namen.

Het is dankbaar zijn omdat we mekaar wilden begrijpen, omdat wij bekommerd zijn geweest om elkaar.

Het is vooral heel dankbaar zijn omdat dit alles mocht gebeuren.'



Een heerlijk ontbijt, laat het smaken



Lekker verpozen in het zonnetje



Foto's uit onze kindertijd herkennen, dat is ambiance



Een fikse wandeling, bergop en bergaf



Karaoke door de jongeren



Petanque: gooien en klinkt het niet dan botst het maar



Jules

Een bijzonder woord van dank aan Jules. 27 maal heeft hij het herfstweekend georganiseerd. Nu wil hij de fakkel doorgeven. Wij benoemen hem tot 'ere-herfstweekendplanner'!

Bij leven en welzijn, tot volgend jaar!!!

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
 Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
 03 210 08 40
 redactie.kerkenleven@kerknet.be
 secretariaat.kl@kerknet.be
 www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
 Trevi plus bvba
 Meerlaan 9, 9620 Zottegem
 09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
 katrien.lannoo@trevipus.be
 www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
 Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
 03 210 08 30
 dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
 Abonnementen en adreswijzigingen
 uitsluitend via de parochie.

Copyright
 Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Studiecendrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
 Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
 Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
 filip.ceulemans@kerknet.be
 Tony Dupont, 011 23 08 80,
 tony.dupont@kerknet.be
 Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
 P. Nollekensstraat 145,
 3010 Kessel-Lo
 philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
 Platte-Lostraat 202,
 3010 Kessel-Lo
 gsm 0496 214 614
 leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
 Grensstraat 79,
 3010 Kessel-Lo
 tel. 016 25 45 87
 gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
 Kasteelstraat 58,
 3330 Korbek-Lo
 tel. 016 250593 gsm 0474 893766
 hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
 Verenigingstraat 21
 3010 Kessel-Lo
 tel. 016 252151 gsm 0479 508178
 leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
 Cristianlaan 43,
 3010 Kessel-Lo
 tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
 Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
 3001 Heverlee (0475/675667)
 Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
 3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
 Tiensesteenweg 190,
 3001 Heverlee
 tel. 016 25 04 59
 Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
 dinsdag, donderdag en vrijdag.
 (woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT FRANCISCUS

Zondag 17 november
 33ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
 Intentie voor Emiel Van Meerbeek en Romain De Coninck
 Gedachtenis aan Edward en Luc Van den Bergh
 Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert

Assistent: Lieven Dries
 Lector: François Barrette
 Zang: Maria Van Eepoel
 Orgel: Koen Verheyden

Zondag 24 november
Christus Koning - OKRA viering
 Intentie: Jacobus Rosier
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
 Voorganger: Pater Jozef Valkeners
 Assistent: Cécile Van Hoecke
 Lectors: leden OKRA
 Zang: Franciscuskoor
 Orgel: Herman Baumers

SINT ANTONIUS

Zondag 17 november
33ste zondag door het jaar C
11 u. viering met koor- en samenzang
 Voorganger: pater Walter Verhelst
 Assistent: Mieke Vanhooymissen
 Lector: Lilane Wagemans
 Homilie: pater Walter Verhelst
 Beelden: Leo Swinnen

Zondag 24 november
Christus-Koning
Naamopgave vormelingen
11 u. viering met koor- en samenzang
 Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
 Assistent: Caroline Van Audenhoven
 Lector: de vormelingen
 Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
 Beelden: Leo Swinnen

BLAUWPUT
 Zondag 10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 17 november 2019
33ste zondag door het Kerkelijk Jaar
 Geen viering in Don Bosco

Zondag 24 november 2019
Christus Koning
10.30 u. Viering
 Voorganger: Hermien Den Tandt
 Lector: Constance Gielen

BOVEN-LO
 Kerk H. Familie
 Zondag 8 en 10 uur
 Maandag: 19 u.
 Donderdag 8 u.

LINDEN
 Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
 Zaterdag
 18.30 u. eucharistieviering
 Zondag
 10.30 u. eucharistieviering
 10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Donderdag 14 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 15 november
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Dinsdag 19 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 21 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 22 november
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 13 november
 20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 14 november
 VM: Prisma opbouw salon
 NM: Seniorencafé
 AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 15 november
 Ganse dag: Prisma salon

Zaterdag 16 november
 Ganse dag: Prisma salon

Zondag 17 november
 11 u.: Zondagscafé + Prisma salon
 NM+AV: Prisma salon

Maandag 18 november
 AV: Buurtgroep Michotte

Dinsdag 19 november
 NM: Seniorencafé

Woensdag 20 november
 VM: Poetsen
 NM: SAMANA Crea
 20 uur: Koor Blij Rondeel

Mag het iets meer zijn



PAROCHIEBLAD 2020
 De slogan en de foto voor onze abonnerings-campagne knipogen naar dat bekende beeld, maar betekenen natuurlijk iets anders. Als wij vragen of het **iets meer** mag zijn, bedoelen we:
*iets meer waardevol,
 met meer diepgang,
 met zin en betekenis in het leven.*

Dat is namelijk wat **KERK & Leven** elke week te bieden heeft. Week na week gaan we samen op zoek naar alles wat echt van waarde is, zowel in de kerk als daarbuiten. *Luk Vanmaercke - Hoofdredacteur*

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug! Bij de Mededelingen op het overschrijvingsformulier dat je gaat krijgen van Kerk & Leven, kan je uw parochie toevoegen. (Sint-Franciscus, Sint-Antonius, of Don Bosco)
Federatie Frando 4330, Parochie

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Je begrijpt wel dat tijdig inschrijven voor hem een weldaad is. (Liefst voor 15 november nog. Dank!)
 Wie het gemakkelijker **vindt con-**

KALENDERBLAADJE

Wat gebeurt er in een gebed, persoonlijk en gezamenlijk? Daar treden de mensen of groepen mensen buiten hun bestaan. Ze worden outsider doordat zij lijden en lijdensoorzaken wegen. Tegelijk treden zij het lijden van de medemens binnen. Ze worden insider doordat zij anderen betrekken in hun voorbeden en in de daarmee samenhangende agenda van dienst en

actie.
 De taal van het gebed bestaat enerzijds uit klacht en protest, anderzijds uit hoop en samenzwering. Ik weet uiteraard dat vele gebeden, privé en in kerkdiensten, eerder berusting en aanpassing suggereren dan verzet en protest. Men mag zichzelf niet onschadelijk maken, zelfs uitschakelen, ten gunste van bestaande toestanden.
H. Wieringa

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Hartelijk dank Jos!



Na meer dan 10 jaar trouwe dienst, geeft Jos Vermeulen zijn functie als leider van de meditatiegroep door. We zullen met een kleine ploeg de verschillende taken verdelen. Ikzelf zal als eindverantwoordelijke optreden.

Eigenlijk is het niet mogelijk om Jos op een volwaardige manier te vervangen. Hij was immers niet enkel de man die zorgde voor een perfect ingerichte ruimte en hartelijke ontvangst op de meditatieavonden zelf. Ook viel hij niet samen met de verzorgde kaartjes met meditatie-momenten of de vele mails met praktische, maar ook bemoedigende boodschappen. Jos was voor ons allemaal veel meer. Hij was vader en moeder, luisterend oor en organisator. Door zijn vriendelijke, zorgzame en bescheiden verschijning, heeft hij ons aler hart gestolen. Als meditatie mensen minzaam maakt, dan is Jos hier een heel goed voorbeeld van.

We zullen hem dus missen als leider. Maar gelukkig blijft hij trouw lid!

In elk geval een hele dikke merci Jos!

Namens de hele meditatiegroep.
Katrien Rombouts

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Ik heb een vriend. In de eenzaamheid ga ik hem opzoeken.

Hij is er, hoewel onzichtbaar voor menselijke ogen. Zijn spreken gebeurt ook niet met geluid van woorden; het wordt niet beluisterd door het gehoor. Zijn woorden bestaan niet uit klinkers, ze worden niet uitgesproken. Ze klinken niet op in de klank van een stem. Aanwezig is hij afwezig, nabij en toch verwijderd, mij nader dan mijn eigen weten, mij klaarder zelfs dan de sprankels van mijn diepste inzichten. AP'Hallaj - Meditatief 296

Op maandag 25 november 2019 komen we nog samen ter meditatie om 20 u. in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. De meditatie in december 2019 gaan door op maandag 9 en maandag 23 december.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:
Katrien Rombouts
 katrien.rombouts@hotmail.com
 tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43
 Meditatie in de christelijke traditie:
 http://www.christmed.be

Versjacher de toekomst van onze kinderen niet!



Welkom

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven. Gezegend de woorden geladen met kracht. Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeenbrengt. Gegroet en gezegend in naam van de Eeuwige Vader-Moeder, Zoon en heilige Geest.

Inleiding

*Greta Thunberg

De spirituele leider van de Sioux Indianen gaf Greta Thunberg vorige week een typische Lakota-naam "Woman who came from the Heavens". We moeten haar aan u niet meer voorstellen, deze 16-jarige profetes. Zij is inderdaad degene die deze wereld heeft wakker geschud en daarmee helemaal aan de kant van de Indianen staat. Ze heeft iets van Sophia, van vrouwelijke Wijsheid. Ze heeft met haar bezoek aan politici van heel de wereld een duidelijke boodschap gebracht nl. dat zij door hun macht mee verantwoordelijk zijn. En haar bitter verwijt naar hen toe is dat zij gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is en dat terwijl ons huis - onze aarde - in brand staat.

*Klimaatbetogingen

Bij de klimaatbetogingen valt het wel op: de veranderingen op onze planeet zit de jongeren echt hoog. De boodschap van de jonge klimaat-spijelaars wordt helaas niet altijd gezien en wordt weggelachen. Maar in hun ogen zijn het eigenlijk de politici die spijbelen. Een echt gevoel van hoogdringendheid heerst alleen bij wetenschappers en jongeren... Geen enkele politieke partij lijkt opgewassen om dit thema aan te kunnen.

Luisterlied : Neil Young: Mother Earth.

O land van vrijheid, kan je dit uitsturen naar de straten waar de aantallen groeien: respecteer moeder aarde en de wijzen waarop ze geeft, of je doet aan de uitverkoop van de toekomst van onze kinderen. respecteer moeder aarde en de manier waarop ze zich herstelt. Versjacher de toekomst van onze kinderen niet.

Lezing: Spreuken Uit Hoofdstuk 8

In de afbeelding die u hierbij ziet van rond 1500 zien we een dansende jonge vrouw voor een wandkleed uit de tentoonstelling Utopia in Museum M. God die de wereld schept en de verpersoonlijking van de wetenschap op dat ogenblik door vrouwen: Philosophia en Astrologia, Geometria, Mathematica. Helemaal links bovenaan ziet u God met rechts van hem een jonge beweeglijke vrouw met haar handen draaiend aan het universum; sommige kunstkenner denken dat dit Sophia is. Ook rechts op dit wandkleed ziet u een verpersoonlijking van Philosophia maar nu als gekroonde koningin van alle kennis van deze wereld.

Sofia komt in de bijbel aan bod als de verpersoonlijking van Gods wijsheid. Ze komt voor in gnosticisme en in apocriefe teksten van Johannes maar ook in de Joodse kabbala. Ze werd vereerd als de moeder van het universum.

Spreuken

Uit eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf het begin, voordat de aarde ontstond. Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette, en de zee haar grens gaf, en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde.

Ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer, mij verheugend over zijn aardrijk en ik vond mijn vreugde bij de mensen.

Duiding

De **vreugde van de Wijsheid** is het, wat ons aantrok in de tekst uit "Spreuken". Het enthousiasme waarmee Sophia vertelt over haar eigen schepping die de schepping van God vergezeld. De vreugde over wat is en vooral ook over de mensen. Het kan misschien een voorbeeld zijn voor ons om niet te wanhopen en niet op te geven. In het scheppingsverhaal Genesis van het OT vinden we eerder een gevoel van macht of "heersen over de schepping". Maar in deze tekst vinden we "bewondering" en "vreugde" bij het zien van hoe de schepping in elkaar zit. Dit hebben we nodig om de samenhang in onze natuur te zien en te respecteren i.p.v. van er over te willen heersen en macht uitoefenen.

Het enthousiasme van de wetenschap

kan ook aanstekelijk zijn. De drijfveer van de wetenschap is vaak de vreugde om wat we allemaal kunnen zien, beschrijven en proberen te verklaren. Maar we moeten op onze hoede zijn voor denkfouten, bedrog, nepexperts en leugens in het belang van verborgen goden. "Wetenschap is geen mening" schrijven Anuna de Wever en Kyra Gantois, maar gebaseerd op feiten. Vandaar dat de betogende jongeren zo massaal veel steun krijgen van wetenschappers zoals vanuit het IPCC (VN).

Politiek en democratie gaan over wijselijk handelen met een gedeelde macht, toch? Maar hebben politici wel zoveel macht? Ze hebben een veel te groot deel van hun macht afgestaan aan de mammon zoals grote financiële instellingen en multinationals. De goden van nu zijn: Economie, Markt, Media, Democratie, Mode, Rechtbank, Sexualiteit en onze zogenaamde Normen en Waarden of onze Cultuur (naar Zuurmond R., "God en de moraal" p. 34) We blijven maar geloven in economische groei en de vrije markt. Het zijn machten of goden als je wil, die bij ons niet als machten worden herkend. Hun gezag wordt als vanzelfsprekend ervaren. En onze hoogste god en mammon is het Kapitaal. En zo zijn, voor we het beseffen, de meest kwetsba-

re en arme mensen op deze aarde de grootste slachtoffers van de klimaatverandering en milieuvervuiling.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) sterft 1 op 4 mensen in deze wereld aan klimaatverandering of vervuiling (2012). De meest kwetsbare mensen wonen in Afrika onder de Sahara en in Zuiden Oost-Azië (China, Filipijnen, Vietnam). Daar sterft 1 op 3 mensen aan milieuvervuiling. In West-Europa, Noord-Amerika en Australië is de kans het kleinst, 1 op 10 om te sterven aan hart- en vaatziekten, kanker, ademhalingsziekten en diabetes als gevolg hiervan. Dan hebben we het nog niet over de onmiddellijke doden van natuurrampen.

(Majo Werrebrouck)

Een vooraanstaande klimaatwetenschapster uit Texas prof. Hayhoe - adviseur van Obama - zegt: In het gevecht tegen de slavernij stonden de christenen vooraan op de barricaden. Nu kunnen wij dat ook! Nu gaat het over **bevrijding van de meest kwetsbare mensen** in onze samenleving door milieuvervuiling en klimaatverandering! Wat de klimaatverandering betreft kunnen we misschien beginnen met onze jongeren ernstig te nemen om vanuit de wetenschap tot actie over te gaan en hen te steunen i.p.v. te bekritisieren! Anuna en Kyra schrijven:

"Wij zijn geen doemdenkers. Integendeel: voor jullie staan mensen die nog steeds geloven in het beleid. Waarom zouden we anders protesteren? Wij kijken naar de feiten. En we zeggen dat we van jullie drastisch beleid verwachten. Drastisch handelen is wat je doet als je in een crisis zit. En we zitten in een crisis. Maar jullie behandelen het niet zo." Pag. 29

Welke weg moeten we gaan? Verbondenheid zoeken in burgercomités zoals "Grootouders voor het Klimaat" en "Hart boven hard" en wetenschap ernstig nemen. De jongeren zijn ons voorbeeld. Wat hebben we nodig? In de brief van Anuna lezen we:

"We hebben staatsvrouwen en -mannen nodig die zich als volwassenen gedragen en bereid zijn bruggen te bouwen over alle partijgrenzen heen en oplossingen in daden omzetten." Pag. 35

We lezen graag de laatste regels uit **"Wij zijn het klimaat":**

Wij allemaal samen zijn het klimaat. Alleen samen zal dit lukken. De werkelijke groei die we nodig hebben is de groei van de liefde, de groei van de daadkracht, de groei van verbinding en vooral de verbeelding, de groei van de hoop, de groei van de passie voor het leven, de groei van respect voor de natuur, de groei van het bewustzijn. En vooral: de groei van de moed. Voor ons betekent dat realisme."

Voorbeden

Laten wij bidden dat wij niet verblind worden door hebzucht en angst en ons niet laten leiden door polarisatie in de media maar dat wij de verbinding zoeken die we nodig hebben om samen te werken aan oplossingen.

Niet meer verstrooid, niet meer verloren. Nieuwe mens in ons geboren.

Laten wij bidden dat wij beseffen dat sleutelen aan onze eigen levensstijl niet genoeg zal zijn. Laten wij bidden dat wij mekaar niet beschuldigen van inconsequent gedrag en vooral menselijk blijven voor elkaar.

Niet meer verstrooid, niet meer verloren. Nieuwe mens in ons geboren.

Laten wij bidden dat de politici en beleidsmakers de daadkracht en moed mogen vinden om te werken aan oplossingen op lange termijn.

Zending en zegen

Energijds klinkt het: geef geen gehoor aan de wet van de sterkste en de roep tot steeds meer, een levensstijl van 'elk voor zich'. Anderzijds klinkt het: geef wel gehoor aan de roep om gerechtigheid, de roep van de schepping om zorg en respect, de oproep tot concreet engagement. Mogen we daartoe de goede keuzes maken en ons laten inspireren door Hem die zich noemen laat: Vader, Moeder, Zoon en heilige Geest. Amen.

Uit de viering van 10 oktober in het Don Bosco centrum

Voorgangers: Majo Werrebrouck en Ingrid Wezemaal. Lector: Annie van Avermaet. Orgel: Jos Vermeulen. Zang: Lieve Neukermans



GELAATSVERZORGING IN SENIORAMA

Dinsdag, 19 november 2019.

Maandelijks kan je genieten van

een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs in Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven.

Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. Ondertussen krijg je raad over hoe je

je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten.

Maak een **afspraak** via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Molenhuis Bérismenil - Plantweekend



Verslag Molenhuisweekend herfst
We hebben een gezellig molenweekend gehad en hebben ons huisje helemaal winterklaar gemaakt.

Het was een regenachtig weekend, maar we hebben heel wat werk gedaan gekregen.

De beklading van de 'Jeune marié' werd verder afgewerkt en is helemaal klaar. Volgende keer nog een paar latjes plaatsen.

Op onze parking stonden ook bomen die meer en meer een gevaar vormden voor ons dak. Deze bomen

hebben we omgezaagd. Met de takken maakten we een houtwal. Op het Plantweekend doen we nieuwe aanplantingen.

Molenhuis Plantweekend

Vrijdag 6 december 18.00 u. – zondag 8 december 16.00 u.

De bomen langs onze parking zijn op leeftijd en moeten verwijderd worden.

Op dit weekend moeten we dus de laatste bomen omleggen en verzaagen. In hun plaats plaatsen we dit weekend een mooie houtkant aan...

Kostprijs: Gratis. Eten regelen via het principe van de pod luck. Iedereen brengt wat mee. We koken samen.

Inschrijven: Via het inschrijvingsformulier.

Meebrengen:

- gepaste werkkledij – hoeslaken en kussensloop
- slaapzak of donsdeken – toiletgerief
- pantoffels – zaklamp

Verantwoordelijke: Nele Steeno
Telefoonnummer: 0495/36 48 96
E-mail: nele@moulindebellemeuse.be

Starred Up – Film met nabespreking



VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Starred Up – Film met nabespreking

Het indrukwekkende 'Starred Up' van regisseur **David Mackenzie** is zowel een Oedipusdrama als een gevangenisfilm.

Jonge delinquent Eric Love blijkt zo gewelddadig dat hij moet worden

overgeplaatst naar een gevangenis van volwassenen (starred up). Hij belandt er bovendien op de afdeling waar zijn vader Neville al jaren achter de tralies zit.

Regisseur David Mackenzie zoomt in op de vader-zoon relatie en hoe de twee de verloren jaren proberen in te halen.

Ongetwijfeld een zeer originele film in zijn genre.

Nabespreking met criminoloog **Johan Declercq**.

Wanneer: dinsdag 26 november 2019 van 19.30 tot 22.15 u.

Waar: Huis van de tolerantie Leuven, Brusselsestraat 332 – 3000 Leuven

Prijzen: Gratis
Code: 196478

Practische info:

Deze activiteit sluit aan bij het aanbod rond Leuven Restorative City 2019.

Het volledige aanbod ontdek je hier www.vormingplus.ob.be/leuven-restorative-city

Partners:

Huis van de tolerantie Leuven – CAW Oost-Brabant – De Rode Antraciet – KU Leuven Institute of Criminology (LINC)

<https://www.vormingplusob.be/film-starred-met-nabespreking>

Het juiste gewicht



Een bakker kreeg boter van een boer en de boer brood van de bakker.

Na een tijd viel het de bakker op dat de stukken boter van de boer, die anderhalve kilo zouden moeten wegen, steeds lichter werden. Zijn weegschaal gaf hem gelijk.

Daarom klaagde hij de boer aan bij de rechter.

'Uw stukken boter hebben niet het juiste gewicht,' zei de rechter tegen de boer, 'dit stuk zou anderhalve kilo moeten wegen, maar het weegt veel minder.'

'Dat is uitgesloten, meneer de rechter,' zei de boer, 'ik heb het elke keer nagewogen.'

'Misschien kloppen uw gewichten niet,' meende de rechter.

'Hoezo gewichten,' vroeg de boer stomverbaasd. 'Ik heb helemaal

geen gewichten.'

'Maar waar weegt u dan mee als u geen gewichten geeft?' vroeg de rechter.

'Heel eenvoudig,' zei de boer, 'ik krijg mijn brood van de bakker en hij krijgt boter van mij. Een brood weegt anderhalve kilo dus leg ik mijn boter links op de weegschaal en het brood rechts en zo weeg ik dat af.'

Chantal Leterme
uit 'Een parel voor elke dag'

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer * Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 19 november 2019 om 14.00 uur

De Veiligheidsraad: de Champions League van de multilaterale diplomatie. België als niet-permanent lid in 2019 en 2020

Dhr. Werner Bauwens – adjunct-directeur-generaal voor Multilaterale Zaken FOD Buitenlandse Zaken

Dinsdag 26 november 2019 om 14.00 uur

Het Europees klimaat en energiebeleid voor 2030 en 2050
Dhr. Jos Delbeke – Gewezen Directeur-generaal Klimaat Europese Commissie

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames. Zij kregen de procedure om de digitale opnames van lezingen 2019-2020 te bereiken.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsstraat 22 – 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01
E-mailadres: udll@kuleuven.be
Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 – BIC: KREDBEBB

Een Hamlet



Naar William Shakespeare / bewerkt door Piet Arfeuille

Dit najaar kiest BuurTTeateR voor een klassieker. Maar heb je de titel goed gelezen? **"Een Hamlet"** staat er en "Naar William Shakespeare". Het is dus misschien helemaal niet zo klassiek... Inderdaad, BuurTTeateR buigt zich over Hamlet met een bril van vandaag.

Er is duidelijk wat aan de hand in Denemarken. Claudius zou zijn broer vermoord hebben om zelf koning te kunnen spelen. Fake news natuurlijk! Er zijn vast alternatieve feiten. Maar los daarvan, wat te doen met al die transmigranten en stijgende zeespiegels? En wat kunnen we anno 2019 nog zijn, of zou niet zijn misschien wenselijker zijn? Inderdaad, BuurTTeateR buigt zich over Hamlet maar met een bril van vandaag. Want schone schijn en be-

drog zijn van alle tijden. En soms moet je toneeltje spelen om de realiteit beter onder ogen te kunnen zien. Ergens tussen Brexit en Billie Eilish probeert Hamlet te achterhalen welke rol hem is toebedeeld. Kom samen met hem ontdekken welke de uwe is!

Ben je benieuwd geworden? Kom dan kijken en "Een Hamlet" echt beleven op één van onze voorstellingen. Kom je?

Voorstellingen op za 30 november - zo 1 december & do 5 - vr 6 - za 7 december om 20u.

Waar: "De Kring" J. Pierrestraat 60, 3010 Kessel-Lo

Met: Jan Buelens Ingrid Coosemans Nikka Cuypers Hilde Deen Johan Deputter Hannes Deryckere Lieve Raymaekers Adrian Van Poucke Mark Vermaerke

Regie: Pieter Gasia

Om plaatsen te reserveren BuurTTeater@skynet.be of sms 0477-37 64 03

Prijs : 10€. NA bevestiging betalen op: BE67 7344 2725 4087



Ontdek met ons mee "Woorden die raken", een werkschrift dat ons helpt stilstaan bij de zondagsevangeliën, voor persoonlijk gebruik of in groep. Het kwam er op initiatief van bisschop Koen Vanhoutte.

We stellen het voor op donderdag 28 november om 19.30 uur in de Abdij van Vlierbeek.

We starten in de Abdijkerk van Vlierbeek met een korte algemene inleiding. We proberen de werk-

vorm samen uit. We maken een wandeling op de site van de voor velen nog onbekende, maar o zo prachtige, abdij. Kneed je dus warm. Een wandeling tussen licht en donker, tussen woord en beeld, tussen klank en stilte. We eindigen omstreeks 21 uur met een warm drankje rond de vuurkorf.

Schrijf je nog in en stuur een mail naar prleuven@vlbm.be

Parkeren doe je best op de parking van het kerkhof van de abdij, Kortrijksestraat, 3010 Kessel-Lo, of in de naburige straten. Doe aan carpooling.

Een uitnodiging van Marie Boz, Peter Goossens, Pieter van Wetten, Jonas Sanen, Patrick Maervoet, de ploeg van de Pastorale Regio Leuven.

Een initiatief van het Vicariaat Vlaams-Brabant/Mechelen in samenwerking met de Vlaamse Overheid.

BAR MICHOTTE BESTAAT 3 JAAR

dat vieren wij graag met u!

Bar Michotte

WANNEER:
29 november 2019
van 12u00 - 14u00

WAT:
Soep
Broodje
Dessert

WAAR:
Sint-Franciscus
Parochiezaal
Tiensesteenweg 190
Leuven