

KERK & Leven

45

2019

WEEKKRANT

6 NOVEMBER

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

DJAPO - ZET DE WERELD OP PUNT



Aan tafel met de 'buren van Don Bosco' die huizen in ons eigen centrum.

Hoe zet je de wereld op punt in de Ortolanenstraat 6? Die vraag wil ik graag stellen aan Djapo, de organisatie die er al een aantal jaren kantoren heeft. **Zet de wereld op punt** is de baseline van Djapo en daarover wil ik graag meer weten.

Een gesprek met **directeur Belinda Wijckmans**.

Wie zijn jullie? Djapo is een educatieve organisatie die werkt rond Educatie voor **Duurzame Ontwikkeling**. We ontwikkelen educatief materiaal en begeleiden leerkrachten, scholen en ambtenaren, maar stellen onze expertise ook ter beschikking van andere organisaties die hun thema's willen vertalen naar het onderwijs.

Wat doen jullie? We leren kinderen en jongeren bewuste keuzes maken voor een duurzamere wereld.

We werken rond **thema's** als klimaatverandering, water, afval, maar ook kinderrechten, de SDG's*, participatie en rechtvaardigheid.

Dat doen we via **denkonderwijs**. Zo hebben we heel wat materiaal om met kinderen en jongeren te gaan creatief denken en systeemdenken**. Op die manier leren ze oorzaken en gevolgen van thema's onderzoeken of onderwerpen als plasticvervuiling of fair trade van

uit verschillende perspectieven bekijken. Duurzaamheidsthema's zijn vaak complex, het is nooit zwart-wit. Met onze aanpak laten we kinderen anders denken en kijken naar de wereld.

***SDG's:** (Sustainable Development Goals) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn een plan om van de wereld een betere plek te maken.

In 17 doelstellingen en 169 targets is vastgelegd hoe we samen een einde kunnen maken aan armoede, hoe we de planeet kunnen beschermen en ervoor zorgen dat alle mensen vrede en welzijn ervaren. De SDG's kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema's: *mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap*.

Ze gaan over onderwerpen als gezondheid, armoede, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en klimaatverandering. Op deze manier komen alle aspecten van duur-

zame ontwikkeling aan bod. Bron: *Djapo's magazine voor juffen en meesters. Punt #4 p 23*

****Systeemdenken:** Ik onderzoek de wereld – DjapoSysteemdenken ondersteunt kinderen in het onderzoeken van de wereld: kinderen ontwikkelen inzicht in de samenleving.

Voor wie werken jullie?

We zijn momenteel actief in het onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Djapo is een onafhankelijke vzw en krijgt middelen vanuit de Belgische ontwikkelingssamenwerking, de provincies en van verschillende steden en gemeenten.

Met hoeveel werken jullie hier?

Bij Djapo werken 22 mensen, maar die zitten niet allemaal hier in het gebouw. We doen heel veel aan telewerk en iedereen heeft de mogelijkheid om een paar dagen per week thuis te werken. Een keer per maand hebben we Eduteam. Dan is het echt full house.

Wat betekent de naam Djapo?

Djapo is een term uit het Wolof en betekent **'samen hand in hand er tegenaan'**. Om werk te maken van een duurzamere wereld, is het belangrijk dat iedereen mee is en de nodige kansen en ruimte krijgt. Iedereen betekent dan zowel hier als in de rest van de wereld, maar ook huidige en toekomstige generaties.

Wat willen jullie bereiken?

We worden vandaag voortdurend geconfronteerd met mondiale uitdagingen zoals de klimaatverandering, wereldwijde migratiestromen, zeeën vol plastic. Complexe vraagstukken die vaak geen eenduidig antwoord of oplossing hebben.

Djapo wil kinderen en jongeren anders naar de wereld leren kijken: verbanden zoeken en onderzoeken, zich inleven in verschillende perspectieven, dingen in vraag durven stellen, creatief nadenken over mogelijke oplossingen en samen actie ondernemen. Zodat ze vaardigheden hebben om duurzame keuzes te maken.

Door leerkrachten en directies te trainen in onze aanpak willen we **mee werk maken van innoverend en kwalitatief onderwijs**, trouwens een van de 17 SDG's.

Waar dromen jullie van?

Voor iedereen wereldwijd een fijn leven op een gezonde planeet. Met veel aandacht en ruimte voor kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs is een zeer belangrijke factor in het op punt zetten van de wereld.

Wat inspireert jullie?

Kinderen en jongeren zelf. Kinderen zijn van nature systeemdenkers en kunnen nog zo in volle verwondering zijn voor de wereld om hen heen. Anderzijds nemen ze niet alles zomaar aan, ze kunnen zeer kritisch zijn.

Wat is jullie grootste uitdaging?

De wereld evolueert razendsnel. Oplossingen die we vandaag bedenken, zijn dat morgen misschien helemaal niet meer. Kinderen en jongeren (maar ook volwassenen) kunnen daarom soms het gevoel krijgen dat het toch allemaal niet uitmaakt. Ze voelen zich machteloos. We willen hen **de kennis en vaardigheden aanreiken** zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden bewuste keuzes kunnen maken en actie ondernemen.

Waar zijn jullie fier op?

Onze aanpak rond denkonderwijs en het feit dat we blijven innoveren. Met de figuurtjes Gloop & Teo hebben we ook een uniek aanbod voor kleuters rond duurzaamheid.

Wat willen jullie aan ons, parochiegemeenschap Don Bosco, nog vertellen?

Kennen jullie onze **Goedzakjes** al? Dat zijn zakjes voor groenten en fruit, gemaakt uit gordijnen. We roepen mensen op om ze te maken en te verkopen voor een goed doel. Op die manier dragen we ons steentje bij in de strijd **tegen wegwerpplastic**.

Spring gerust eens binnen om een stappenplan op te halen of er eentje te kopen.

Djapo – Ortolanenstraat 6 - 3010 Leuven

Tel. 016 29 21 27

Info@djapo.be - Foto's: website Djapo Chris Willox



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 november
32ste zo dh jaar
10.00 u. Familieviering
Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor Guillaume Struyf en Gerarda Boogaerts
Voorganger: Fons Boey
Lector: Samuel Okwaraji
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 november
33ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Emiel Van Meerbeek en Romain De Coninck
Gedachtenis aan Edward en Luc Van den Bergh
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Francois
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Koen Verheyden

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 november
32ste zondag door het jaar C
Intentie: de heer en mevrouw Van Audenhoven-Delva en de heer André Goens
11 u. woorddienst met koor- en samenzang
Voorganger: Mathieu Voets
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Homilie: Mathieu Voets
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 17 november
33ste zondag door het jaar C
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Lilane Wagemans
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 10 november 2019
Lieddag: **"Zing, speel, zodat het kan gebeuren..."**
in Don Bosco, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo
10 u : Onthaal en koffie
10 u 30-12 u : Zingen in "Ademtocht"
Info:
chriswillcox1@gmail.com
5 euro, met broodje 10 euro

Zondag 17 november 2019
Drieëndertigste zondag door het Kerkelijk Jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 24 november 2019
Christus Koning
10.30 u. Viering
Voorganger: Hermien Den Tandt
Lector: Constance Gielen

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering



PAROCHIEBLAD 2020

Mag het iets meer zijn?
De slogan en de foto voor onze abonnerings-campagne knipogen naar dat bekende beeld, maar betekenen natuurlijk iets anders. Als wij vragen of het **iets meer** mag zijn, bedoelen we:
*iets meer waardevol,
met meer diepgang,
met zin en betekenis in het leven.*

Dat is namelijk wat **KERK & leven** elke week te bieden heeft. Week na week gaan we samen op zoek naar alles wat echt van waarde is, zowel in de Kerk als daarbuiten. Ook dit jaar zijn we dankbaar voor wie zich abonneert, voor wie mee op zoek gaat naar nieuwe en oude abonnees voor ons prachtige blad.

Ook in 2020 komen we graag elke week bij u op bezoek, elke woensdag in uw brievenbus.
Verleng dus maar uw abonnement of wordt een nieuwe abonnee!
Luk Vanmaercke – Hoofdredacteur



Sint-Norbertuspoort

ABDIJ VAN PARK
Sint-Norbertuspoort in de prijzen
De Sint-Norbertuspoort aan Abdij van Park in Heverlee heeft de publieksprijs gewonnen van de Onroerenderfgoedprijs

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

Bij de Mededelingen op het overschrijvingsformulier dat je gaat krijgen van **KERK & leven**, kan je uw parochie toevoegen. (Sint-Franciscus, Sint-Antonius, of Don Bosco)

Federatie Frando 4330, Parochie

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Je begrijpt wel dat tijdig inschrijven voor hem een weldaad is.

Wie het gemakkelijker **vindt content te betalen** kan op zijn parochie terecht:

* **Sint-Franciscus**
Thierry Van Craenem, na de vieringen of op het Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59)

2019. Die prijs belooft recente realisaties op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. De vierde editie van de prijs stond in het teken van erfgoed dat niet publiek toegankelijk is. Negentien kandidaten schreven zich in. Een externe jury nomineerde de Sint-Norbertuspoort in Leuven, het gildehuis van de Vrije Schipper in Gent en het Hof Beemst in Zingem als laureaten.

Open op ma., di., do. en vr. van 8.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

* **Sint-Antonius**
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30, 3001 Heverlee (0475/67 56 67)
Of op het parochiesecretariaat Léon Schreursvest 33, - 3001 Heverlee

* **Don Bosco**
Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

Alle abonnees van Parochieblad Frando (Sint-Franciscus – Sint-Antonius – Don Bosco), kregen van de drukkerij Halewijn een **brief**, op uw adres, toegestuurd. Er is ook een **overschrijvingsformulier** afgedrukt. En je **kreeg gegevens voor het herabonneren**.

Een extraatje dit jaar 2020: Na de overschrijving staan we klaar om u een mooie scheurkalender - een gebedskalender eigenlijk - uitgegeven door de drukkerij, als cadeautje te bezorgen. (Zolang onze voorraad strekt.)

Het **Gildehuis in Gent** ging met de hoofdprijs lopen. Maar de **Sint-Norbertuspoort** kreeg de meeste stemmen van het publiek. Het gebouw was vroeger een graanschuur, maar nu prachtig gerenoveerd. Het biedt onderdak aan de 'Livrery of Voices' van Alamire Foundation, die er onderzoek doet naar muziek en het muzikaleven in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800.
(hsb) *Krant Het Nieuwsblad*

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Meditatie is geen relaxatie. Meditatie is contemplatie en concentratie. Enkel gericht en gefocust, zowel in lichaam als geest, zal u de vruchten smaken. Wie zich inderdaad zo concentreert zal gauw een lentebries voelen waaien in zichzelf en rondom. Gods Geest komt te hulp om de gedachten tot rust te brengen. Niets wordt verkregen zonder moeite te doen. En dat geldt nog het meest voor uw innerlijke vooruitgang.
Jonas Slaets "Geen adem behalve DE adem"

De meditatie in november 2019 gaan door op maandag 11 en maandag 25 november. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie
http://www.christmed.be

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Dinsdag 5 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 7 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 8 november
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Dinsdag 12 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 14 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 15 november
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 6 november
VM: Poetsen
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 7 november
NM: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 8 november
VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 9 november
NM: Catechese

Zondag 10 november
11 u.: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 12 november
NM: Seniorencafé

Woensdag 13 november
20 uur: Koor Blij Rondeel

HERFSTFEEST SAMANA Sint-Antonius en Park Heverlee 17 oktober 2019



Samen eucharistie vieren is een zinvolle start van een feest.

Voor wat Gods liefde ons geeft en gegeven heeft, willen we dankzeggen.
 Voor wat in de toekomst ligt, vragen we zijn bemoedigende nabijheid.
 Dat wij elkaar in goede en minder goede dagen respectvol en in warme verbondenheid mogen vasthouden en dragen.
 Zo zegenen ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 Waar halen mensen het?
 Waar halen mensen energie, drang, durf, enthousiasme, geduld, om zich zo maar in te zetten voor andere mensen?

Waar halen die mensen die wijsheid?
 En waar zit de bron van de deugd die ze beleven aan die zorgende inzet?
 Wie heeft die mensen zo gemaakt?
 Misschien zijn het hun ouders, hun omgeving, hun grote voorbeelden.
 Of misschien is er iemand die ons met elkaar wil verbinden en die in ons oor fluistert: "Geen mens mag vereenzamen".
 En legt die iemand in ons de overtuiging:
 Elk mens is een schat. Het is aan zijn medemens om die schat te ontdekken.
 (naar Jef Sanen)



Aangepast vervoer maakt dat iedereen erbij kan zijn.



Gezellig samen aan tafel.



Wie wint de quiz, wie is de 'slimste mens'?

Woorden die raken - OP WEG MET MATS



"Ik hou van jou"...Sorry...Schat... Dit zijn woorden die ons kunnen raken. Het zijn woorden van liefde. Zo wil het evangelie elke zondag zijn: "Woorden die raken." Een Woord van Liefde van God tot elke mens, een woord dat ons dicht bij Jezus brengt. Hoeveel mensen raakte Hij niet met Zijn woord.

Vanaf de eerste zondag van de advent gaan we op weg met Mats. Zo zou hij vandaag kunnen heten. Zijn ouders noemden hem Matteüs. Die naam betekent 'Godsgeschenk'. De woorden die hij over Jezus neerschreef waren een Godsgeschenk. Ze waren evangelie. Goed nieuws.

Willen wij ons laten raken door die woorden, week na week? Wil je met jouw parochieploeg, zoneploeg, federatieploeg, liturgische werkgroep, pastoresploeg, gebedsgroep, voorgangersploeg...even stilstaan bij het zondagevangelie, dan stellen we jou graag op donderdag 28 november om 19.30 uur "Woorden die raken" voor. Het is een werkschrift dat er kwam op initiatief van bisschop Koen Vanhoutte en dat we jou graag met de ploeg van de Pastorale regio Leuven voorstellen op de site van de Abdij van Vlierbeek.

We starten in de Abdijkerk van Vlierbeek met een korte algemene

inleiding. We proberen de werkvorm samen uit. We maken een wandeling op de site van de voor velen nog onbekende, maar o zo prachtige, abdij. Kneed je dus warm. Een wandeling tussen licht en donker, tussen woord en beeld, tussen klank en stilte. We eindigen omstreeks 21 uur met een warm drankje rond de vuurkorf.

Genoeg geprikkeld? Kom dan op donderdag 28 november om 19.30 uur naar de abdij van Vlierbeek en laat je raken door woorden.

We weten graag met hoeveel we zullen zijn. Stuur daarom op voorhand een mailtje naar prleuven@vlbm.be om te zeggen met hoeveel jullie deelnemen.

Via deze mail kan je ook werkschriften reserveren. We brengen ze dan voor jou mee. Parkeren doe je best op de parking van het kerkhof van de abdij, Kortrijksestraat, 3010 Kessel-Lo, of in de naburige straten. Doe aan carpooling.

Een uitnodiging om te delen van Marie Boz, Peter Goossens, Pieter van Wetten, Jonas Sanen, Patrick Maervoet, de ploeg van de Pastorale Regio Leuven.

Een initiatief van het Vicariaat Vlaams-Brabant/Mechelen in samenwerking met de Vlaamse Overheid.

Wat mag je verwachten van het werkschrift "Woorden die raken"?

Het is een eenvoudig werkschrift voor persoonlijk gebruik of in groep bij de zondagevangelies. Bevat: de tekst van de lezing, ruimte om neer te schrijven wat je 'raakt' en hoe je hier van kunt 'leven', duiding en afwisselend een gebed, poëzie, uitleg bij een Bijbels woord, een getuigenis of een lied.

€ 9,90 | verkrijgbaar via de liturgische centra De Peerle (Mechelen), Castrum (Leuven) en Guimard 1 (Brussel) en op de Dag van het woord.

KALENDERBLAADJE

Het christendom is voor ons te veel enkel daad. Wij zijn te weinig innerlijke mensen, die aan onszelf arbeiden. De stilte ontbreekt ons. En zij ontbreekt ons niet alleen hierdoor, dat ze in ons drukke arbeidzame leven moeilijk te veroveren valt, maar ook doordat wij haar betekenis niet inzien en daarom geen moeite doen om haar te verkrijgen. Ze ontbreekt ons ook doordat we er ons gemakkelijk mee tevreden stellen om als ongeconcentreerde mensen voort te leven, die alleen proberen het goede te doen.
Rümke

Als ongeluk in een klein hoekje zit, dan zit geluk dus overal.

Een sterke, lieve vrouw, wie zal haar vinden?



"Tinter" Lieve Van Haegenborgh

Zuster Anne, 8 jaar geleden stond ik hier op dezelfde plek. Iedereen van onze parochie en onze school wensten u een deugdlopende rustperiode in Huldenberg, dat je in 1968 uitzond om in de toenmalige meisjesschool Tiense Poort en parochie Heilig Hart (nu Ark 123), het beste van jezelf te geven, wat je ook heel plichtsbewust hebt gedaan.

Je begon je taak met veel enthousiasme. Al vlug werd je in de school bij de leerlingen en ouders gekend als een flinke en competente leerkracht, die de kinderen niet alleen kennis, maar ook levenswaarden trachtte mee te geven. De zusters studentinnen die in die tijd aan de universiteit studeerden, vonden een echte thuis op de Tienese Poort. Zuster Anne leidde immers alles in goede banen met altijd een hapje en een pintje.

Ook niet te vergeten, de jonge priesters in opleiding die kregen alle zorgen, waaronder Marcel Doms, die nu nog geregeld de viering voorgaat, zoals vandaag ook speciaal voor jou. Neef Peter kreeg ook zijn plekje, dit was heel speciaal. Je was zo fier op hem. Toen pastoor Andries in 1970-71 aangesteld werd, als pastoor, werd zuster Anne stilletjesaan ingeschakeld in de Heilig Hart parochie.

De 6de-klassertjes borstelden wekelijks onder je leiding samen met Annie Saenen de kerk.

Toen gebeurde het nog met nat zand en zagemeel. Eigenlijk was dat je eerste kuisploeg.

Het kinderkoor onder leiding van Joske Engelen begon vaste vorm te krijgen waaruit later de Fluitkerkes ontstonden. En zuster Anne wist dat het goed was en moedigde haar kinderen aan.

Maar in 1980 vroeg pastoor Andries aan zuster Anne, vroeger dan voorzien, met pensioen te gaan. Zo kon een jonge leerkracht vast benoemd worden in de school.

Na lang nadenken en afwegen gaf je toe, om priester Andries, die ook niet van gisteren was, zijn slag te laten thuis halen: een jonge leerkracht in deze school en zuster Anne fulltime in de parochie, waar hij al lang zat op te wachten.

Het parochiesecretariaat werd opgericht met alles er op en er aan. Een beurtrol van de permanentie werd vastgelegd. Iedere maand was er planning en evaluatievergadering. De boeken van doopsels, huwelijken en overlijdens werden door jou netjes ingeschreven: zuster Anne, de beste computer voor haar tijd.

Van de kinderkuisploeg werd overgeschakeld naar een volwassen ploeg. Elke donderdag in de week werd de kerk geveegd en geschrobd, maar er werd ook veel gelachen. Nadien was er altijd koffie en lekkere wafels die jij zelf bakte. Op je begrafenis op 24 augustus ll. kregen wij dezelfde wafeltjes, die je familie voor ons bakte, een zeer lieve attentie.

Onze jaarlijkse uitstap met de kuisploeg bij Jan en Leen naar Rouveroy, hun buitenverblijf, was altijd de apotheose van ons werkjaar. Wij wandelden door de bossen. En Jan voerde zuster Anne in zijn Jeep door het domein. Je kon zo heerlijk lachen naar de collega's die puffend voorbij kwamen.

Jij was kernlid van OKRA, lid van KAV, Ziektenzorg, nu Samana en ook van het parochieeraad.



Zuster Anne 90 jaar

Waar men ging langs Vlaamse wegen, kwam met altijd zuster Anne tegen.

Toen je 90 jaar werd, kwamen de juffen van de school je halen. Je werd op de speelplaats op een troon gezet vol kleurige bloemen en onder luid gejuich, werd een zelfgemaakte gouden kroon op je hoofd gezet met een dikke proficiat. Jij was heel echt blij. Jong en oud zong het uit 'Lang zal zuster Anne leven' en jij was ontroerd van al dat moois, dat mensen je onverwacht hadden geschonken.

Dit gebeuren was een welkome verrassing, de laatste maanden immers ging het wat moeilijker. Je moest veel loslaten. Je knieoperatie was er teveel aan. Het stappen werd trager en moeilijker. Ondanks de hulp van de kuisploeg die om de beurt de boodschappen deed en wat meer binnen sprong, groeide onze ongerustheid.

Op een dag kwam dan het nieuws dat zuster Anne voor een tweede maal met pensioen ging. Huldenberg riep de lieve zuster terug om van een vredige rust te genieten. Voor jou was het ontzettend moeilijk om de school en de parochie achter jou te laten. Heel wat traantjes werden gelaten.

Maar de kuisploeg beloofde om je niet in de steek te laten en om je dikwijls te komen bezoeken, wat zij dan ook hebben gedaan.

Toen wij de eerste keer op bezoek kwamen zei ik 'Anneke, je zit hier als een prinses: schoon klein appartementje, living, slaapkamer, badkamer, alles in mini en prima in orde. Ze bekeek mij en zei: 'alles behal-

ve een prinses'. Maar langzaam werd je verblijf toch je tweede thuis.

Op een dag toen wij op bezoek waren zei ik 'Anneke, je hebt precies een stoppelbaard.

'Ja,' zegde jij, 'zij scheren de haartjes weg'. Toen kregen wij de idee om je beurtelings te komen halen om naar Veerle, de schoonheidsspecialiste in Bierbeek te rijden.

Zeer kunstvol verwijderde Veerle de haartjes. En plezant dat jij het vond. Bij het terug rijden, reden wij dikwijls langs Haasrode, waar zuster Schuffaert met enkele medezusters woonde. Bij Schufke (zo noemden wij haar), gingen wij een tasje koffie drinken en dan terug naar Huldenberg.

Ik weet niet of Huldenberg dat ooit heeft geweten. Wie ging er nu met een zuster naar een schoonheidssalon? Wij well!

Langzaam werd de lieve zuster Anne aan haar rolstoel gekluisterd. Maar Suuske van onze ploeg had een grote wagen en weg waren wij om lekker te gaan eten bij Liliane van restaurant Deborah.

Anneke, wij zijn nu juist verleden dinsdag er geweest, een dagje na uw 99ste verjaardag, om opnieuw lekker te eten. En op jouw gezondheid hebben wij een aperitiefje genomen.

Stillekes voelden wij dat het meer en meer moeilijk werd om een uitstapje te doen.

Niet gezeurd, wij vierden je verjaardag in Huldenberg, met alles er op en eraan en vooral veel taart.

Lutteke verwittigde altijd dat we kwamen en jij vond het zalig.



Als wij op bezoek kwamen, was je eerste vraag altijd, hoe gaat het op school en de parochie?

Lieve Anne, wees maar gerust: De Ark is een kleurrijke school geworden en zij barst uit haar voegen. Alle kamers van het klooster, jouw kamer, die van zuster Rosa en ons Bertje haar kamer, de kapel, de keuken, de living: alles hebben die sloebers ingepalmd en we moeten voorzichtig zijn of ze palmen het parochiesecretariaat ook in. Maar wees gerust lieve zuster Anne, dat zal niet gebeuren.

Onze Sint-Franciscus geloofsgemeenschap doet het uitstekend, zeker met Lieven en Thierry die met veel talent en plichtsbewust hun uiterste best doen om jong en oud te motiveren om de geloofsgemeenschap in groeiende verbondenheid te beleven en nieuw te maken.

Zuster Anne, waar je niet zo gelukkig om zult zijn met het nieuws: de kuisploeg gaat het stilletjes opgeven. Verschillende van de leden zijn boven de 80 jaar. Ook wij gaan met pensioen. Hoewel de kerkraad er geen oor naar heeft.

Zuster Anne, in de bijbel lezen wij 'een sterke vrouw, wie zal haar vinden'. Maar wij hebben jezelf niet moeten zoeken, jij werd naar ons gezonden.

Zuster Anne, de school en de groeiende Sint Franciscus geloofsgemeenschap zijn je ontzettend dankbaar. En waar je ook bent, hou toch maar een oogje in het zeil.

Bij je afscheid in 2011 kreeg je een veelkleurige ruiker. Nu mag ik namens ons allen je houten kruisje achteraan in de kerk hangen, zo blijven wij met je verbonden.

Dag zuster Anne, je was er eentje uit de duizend. Het ga je goed, zeer goed. Wij allemaal wensen je dat. En denk ook eens aan ons.

Bedankt

Lieve Van Haegenborgh,

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 12 november 2019 om 14.00 uur

Wat leert de geschiedenis over de toekomst van België?
Prof. Bruno Dewever, - Universiteit Gent - Vakgroep Geschiedenis

Indien u dit wenst, kan u een digitaal abonnement nemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds toegang tot de digitale opnames. Zij kregen de procedure om de digitale opnames van lezingen 2019-2020 te bereiken.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL - Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22-3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

UDLL fonds Gerontologie

Door een toekenning van startkapitaal richtte de UDLL een fonds op bij de KU Leuven. Het Fonds Gerontologie ondersteunt educatieve projecten rond aspecten van ouder worden.

Meer informatie?

<http://www.kuleuven.nbc/mecenaat/universiteit-derde-leeftijd>

U kan uw steun verlenen ten voordele van het 'Fonds Gerontologie' op rekeningnummer van de KU Leuven BE45 7340 1941 7789 met gestructureerde mededeling +++ 400/0016/07014+++.

Voor giften vanaf 40 euro is er een fiscaal voordeel en ontvangt u een attest.

Mosselweek met de Antoniusvrienden

op de Schreursvest 33 in Heverlee
op zondag 17 november 2019



Ontvangst vanaf 12 uur

Er wordt opgediend vanaf 12u30 tot 14u30 in volgorde van het binnenkomen

U bent van harte welkom!
de Antoniusvrienden

Inschrijving mosselweek 2019

TAFEL

familie:

adres:

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel):

kinderstoel: ja/nee

bestelt:

mosselen, friet .. x 22,00 euro = euro
mosselen, brood .. x 22,00 euro = euro
vidée, friet .. x 18,00 euro = euro
balletjes, friet .. x 18,00 euro = euro

kindermenu's
mosselen, friet .. x 10,00 euro = euro
vidée, friet .. x 8,00 euro = euro
balletjes, friet .. x 8,00 euro = euro

cornetto .. x 2,00 euro = euro
taart abrikoos .. x 3,00 euro = euro
taart kriek .. x 3,00 euro = euro
taart flan .. x 3,00 euro = euro

en betaalt cash: euro
of
via overschrijving op vzw Antoniusvrienden BE84 0018 0522 4459

U kan inschrijven tot en met zondag 10 november bij:

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30

mathieu.voets@telenet.be gsm 0475 67 56 67

Caroline Gorissen-Van Audenhoven, Hortense Damanhof 32

carolineva@telenet.be gsm 0476 39 79 02

zit graag aan tafel met