

KERK & Leven

38

2019

WEEKKRANT

18 SEPTEMBER

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Scouts Sint-Paulus 3de Leuven



Scouts Sint-Paulus is een gezonde, ambitieuze scouts uit het Leuvense. Bovendien staat onze scoutsgroep al een aantal jaar ook open voor kinderen en jongeren met een mentale handicap. Zij vormen onze intakt-werking, wat staat voor integratie-activiteiten. www.scoutssintpaulus.be
Lemmekesveld & Léon Schreursvest 33, 3001
Geniet van enkele foto's van de voorbije kampen.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT FRANCISCUS

Zondag 22 september
25ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor mevrouw Sandra Toremans
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 29 september
26ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Parochiefeest
Voorganger: Pastor Marcel
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT ANTONIUS

Zondag 22 september
25ste zondag door het jaar C
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 29 september
26ste zondag door het jaar C
11 u. woorddienst met koor- en samenzang
Voorganger: Caroline Van Audenhoven
Assistent: Myriam Neves
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 22 september 2019
Vijftiengste zondag door het Kerkelijk Jaar
10.30 u. Viering
Voorganger: Hermien Den Tandt
Lector: Annie Van Avermaet

Zondag 29 september 2019
Zesentwintigste zondag door het Kerkelijk Jaar
Geen viering in Don Bosco

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 19 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 20 september
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Dinsdag 24 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 26 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 27 september
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 18 september
VM: Poetsen
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 19 september
NM: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 20 september
VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 21 september
NM: Catechese

Zondag 22 september
11 u.: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Maandag 23 september
VM+NM: SNVL- Vorming
AV: BuurTTeater

Dinsdag 24 september
NM: Seniorencafé

Woensdag 25 september
VM: OKRA Teamvergadering
20 uur: Koor Blij Rondeel



Sanatorium Tombeek

FIETSEN MET SENIORAMA

Goed voor de lichamelijke en geestelijke conditie. Je komt met eigen spierkracht op ongekende plekken.

Op dinsdag
Om de veertien dagen, een vlakke fietstocht met vertrek om 13.30 u aan Parkpoort te Leuven (+/- 40 km) of om 14 u aan Wijgmaalbrug (+/- 25 km)

Op donderdag
Om de veertien dagen, een tocht van +/- 40 km met hellingen. Vertrek om 13.30 u aan Parkpoort Leuven (niet aan Wijgmaalbrug!).

Dagtochten
Van april tot begin oktober worden er dagtochten ingericht. Er wordt gevraagd dat iedere fietser een reserveband en herstellingsmateriaal voorziet.

* Vrijdag 20 september 2019
Waver (nieuw)

KALENDERBLAADJE

Moederlijkheid is een combinatie van hoofd en hart en handen, een gave van het hart misschien wel het allermeest. Het is zorgen zonder bedillen, het is zelf zijn, maar anderen ook doen zijn, het is vruchtbaar

Doe elke dag een kiezesteentje vriendelijkheid in het stille water en aanschouw wat het rimpeleffect doet met je leven.

JohnA Passaro

Vertrek met de fiets om 9.30 u. aan Parkpoort. In deze hellingenrit rijden we over Sint-Joris-Weert naar de Lanevallei. Via Terlanen en Tombeek, beide gehuchten van Overijse, maken we een zijsprongetje tot bij het vroegere sanatorium voor tuberculosepatiënten. Dit gebouw is een meesterwerk in de modernistische architectuur.

We stoppen een eerste maal in Tombeek en rijden door de Lanevallei over Rosières naar Rixensart. Vanaf hier fietsen we langs het renaissancekasteel over Bierges naar Waver (Wavre, hoofdplaats van de provincie Waals-Brabant), waar we in een drenkplaats op het kerkplein ons proviand aanspreken. We volgen onze weg langs Basse-Wavre, Gastuche en Pérot. De derde stop houden we in Florival en vandaar gaat het recht naar Leuven.

Beknopt: +/- 75 km van Parkpoort, hellingen, rustige en veilige wegen en goed berijdbaar traject.
Info **Johan Kumps**, 016 26 10 95 of 0489 55 02 60
<https://www.seniorama.be/fietsdagtochten>

Seniorama vzw - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
www.seniorama.be – Tel.016 22 20 14

zijn en vruchtbaar maken, het is uitnodigend open staan voor mensen en dingen, maar ook zelf ontvankelijk blijven, het is kunnen luisteren maar ook inbrengen.
Tine Govaert-Halkes

IN DEZE WERELD ZAL HAAT NOOIT BEËINDIGD WORDEN DOOR HAAT, MAAR DOOR LIEFDE; DIT IS EEN EEUWIGE WAARHEID. DE BOEDDHA

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Sint-Ignatius van Antiochië, bisschop uit de tweede eeuw, legde uit dat zelfgave de kern is van het Christen-zijn. Deze toewijding, dienstbaarheid en zelfgave heeft de mens Jezus volgens hem bij uitstek laten zien.

Maar daarin was Jezus niet alleen een mens. In Hem kunnen we, zo gelooft hij, het mysterie van Gods diepste wezen zien oplichten. In Jezus' gehoorzame zelf-gave aan zijn Vader, en aan zijn medemensen, hebben we met het Geheim van het Leven te maken.

In onze meditatie laten we ons invoegen in het patroon van deze goddelijke zelfgave. We laten ons kleine ik, ons ego, ja zelfs ons zelfgerichte bewustzijn meer en meer achter. En in liefdevolle aandacht raakt ons bewustzijn gericht op de Ander.
Meditatief 263

Volgende meditatie is op maandag 30 september 2019. Volgende maand wordt het maandag 14 en maandag 28 oktober. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolaanstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie
<http://www.christmed.be>

Eten met God

Er was eens een jongen, die God wilde ontmoeten. Hij stak zijn rugzak vol eten en drank, en ging op stap. Toen hij een paar straten verder was, kwam hij een oude vrouw tegen. Ze zat op een bank in het park en keek naar de rivier.

De jongen ging naast haar zitten en opende zijn rugzak om wat te eten. Toen hij zag dat de oude vrouw ook honger had, gaf hij haar één van zijn koeken. Zij dankte hem en glimlachte naar hem met een lach die zo mooi was, dat de jongen die nog eens wilde zien.

Daarom gaf hij haar ook een drankje. Opnieuw glimlachte ze. Zo aten en dronken ze daar de hele middag zonder één woord te zeggen.

Het werd donker. De jongen was moe en ging terug naar huis. Zijn moeder zag zijn stralende gezicht. "Wat heb je vandaag wel gedaan, dat je zo gelukkig bent?" vroeg ze. De jongen zei: "Ik heb met God gegeten. En weet je? Ze heeft de mooiste glimlach die je jou maar kunt indenken."

Intussen kwam ook de oude vrouw thuis. Haar zoon zag haar stralend gezicht en vroeg: "Moeder, wat heb jij vandaag gedaan, dat je zo gelukkig bent?" Ze zei: "Ik heb met God gegeten. En weet je? Hij is veel jonger dan ik had verwacht."

Chantal Leterme
uit 'Een parel voor elke dag'

DE VREDESAKOORDEN EEN GEMISTE KANS IN COLOMBIA?



Workshops in de schooltjes van Pasca

Welkom en kruisteken

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht-
Gezegend jij, mens hier naast mij en al-
les wat ons bijeenbrengt.

Inleiding thema

Na mijn terugkeer uit Colombia eind mei, ben ik meer en meer overtuigd dat na iets meer dan 50 jaar gewapend conflict en de vredesonderhandelingen ten spijt, er niets wezenlijk is veranderd in Colombia. De strijd van de rebellen (FARC en EP) waren uiteindelijk een strijd om grond. 1,1% van de eigenaars heeft 52,2% van de landbouwgrond in handen.

Dus toegang tot grond, en effectieve inspraak over de toekomst van het grondgebied vormen de basis voor een waardig leven van gemeenschappen op het platteland. Er is de productieve waarde van de grond maar ook de sociale, de spirituele en culturele waarde die mensen hebben. Het grondgebied omvat de aarde, de ondergrond (denken we maar aan de mijnbouw en petroleumontginning), het water (dan verwijs ik naar de páramos, de biodiversiteit en het lokale klimaat.)

Openingsgebed

God, maak het stil in ons, zodat wij aandachtig naar uw stem kunnen luisteren. Laat niet toe dat wij berusten in onrechtvaardigheid, maar keer ons om naar uw weg van liefde, Maak dat uw bevrijdend woord een tweede adem geeft en leidt naar nieuwe levenskracht, verzoening en gerechtigheid, naar het voorbeeld van Jezus. Amen.

1ste lezing: Deut.26,4-10 (Uit: Bijbel in gewone taal)

Mozes vraagt zijn volk om dankbaar te zijn voor het land en de kansen die God hen gegeven heeft.

Hij geeft aan de Israëlieten een reeks voorschriften waar ze zich moeten aan houden eens ze in het beloofde land wonen.

2de lezing Lk. 13,1-9 (Uit de Bijbel in Gewone Taal)

Een tweede kans geven: Jezus vertelt het verhaal van de vijgenboom die geen vruchten voortbrengt. 'De tuinman zegt: 'Heer, laat de boom dit jaar nog staan. Ik zal er extra goed voor zorgen. Misschien zijn er dan volgend jaar vijgen.'

Duiding

De vredesakkoorden die een nieuwe kans leken te bieden voor Colombia hebben vooral geleid tot het inleveren van wapens van de FARC-EP guerrillabeweging. Sommige FARC-leden werden gevangengenomen, anderen kregen een herintegratie in de maatschappij. **Geen verdediging meer mogelijk** tegen de corrupte militairen en paramilitaire groepen die in dienst staan van de grootgrondbezitters, multinationals en regeringsleiders.

Mensenrechtenactivisten, mensen die bezig zijn met milieu of sociale leiders die zich inzetten voor de gewone Colombianen of voor de Indianen worden **vermoord!** Ook ex-FARC-leden worden vermoord. Degenen die een front hadden kunnen vormen tegen de corrupte leiders zijn nu **monddood gemaakt**. Het ontbreekt aan een rechtvaardig beleid en vooral aan niet-corrupte politici die niet aan belangenvermenging doen met multinationals en grootgrondbezitters.

De boeren, die land krijgen, dat zijn meestal de mindere stukken grond.

De **boeren vragen inspraak** in de mijnbouw en agro-industrie. Het Amazonegebied wordt ingenomen

door rijke boeren en multinationals om te speculeren (zoals ook in Brazilië). Gewelddadige grond toe-eigening en verwaarloosde plantages...

Daartegenover staat **het positieve verhaal**

van Escuelas de Paz-vredescholen: de mensen van de Fundación Gusta Gúchipas geven **workshops in de schooltjes** van de gemeente Pasca. Daar behoren een zo tal gehuchten toe. En in die gehuchten in de schooltjes maken de kinderen samen een maquette waarin zij hun leefomgeving vormgeven: natuur, bergen, rivieren, dieren en planten, wegen, school, huizen. En tijdens de workshop komen vragen over afval, milieu, zorg voor de omgeving, planten van bomen, aan bod.

Ook het positieve verhaal over boer Angel die eigen grond heeft en hoe hij met zijn grond omgaat. r Angel bewerkt de grond met paard en ploeg. Het paard biedt een groot voordeel: meegaan met de glooiingen van het landschap. Hij probeert zeer **ecologisch bewust** met zijn grond om te gaan. De grond biedt een diversiteit aan voedsel: mais, vruchten zoals mora bessen, tomaat de arbol (zoete vruchten), banaan, yucca, linzen en bonen, courgettes, pompoen, erwten, uien, wortelen.

Er komt door een eigen stukje grond veel **meer diversiteit in het eten** en de boer kan er wat geld mee verdienen voor zijn gezin: om de kinderen te laten studeren. Van exportgewassen wordt zelden iets gegeten. Zijzelf drinken veelal tweede keus koffie of Nescafé.

In het plaatselijke winkeltje kan je wekelijks kip kopen die rechtstreeks van de hoeve komt. Kip heeft de minst grote ecologische voetafdruk. Een slager in het dorp slacht wekelijks een varken. Dat kennen wij niet meer, bij ons is alles zo gereguleerd dat wij daar geen zicht meer op hebben.

Veel boeren werken in loondienst op grote plantages, gericht op de export van koffie, soya mais... Hun loon is amper voldoende om hun gezin te onderhouden. De beste manier om in hun onderhoud te voorzien, is zelf voedsel te kunnen telen op een stukje eigen grond.

Wij zijn de rentmeesters van de schep-

ping. En als wij als onrechtvaardige rentmeesters omgaan met de schepping, wat dan? **Nadenken over onze eigen levensstijl en meer betrokken zijn op de problemen in de wereld:** waar komt ons voedsel vandaan? Gezond, lokaal en biologisch kiezen? Niet iedereen kan betalen!

Kiezen voor eerlijke handel: moet het echt van zo ver komen? Zo zijn we solidair met boeren overal en geven we het voedsel op ons bord het respect dat het verdient!

Zorgzame omgang met de aarde, erkentelijkheid voor wat ons is toevertrouwd, zorg voor mensen die uit de boot vallen. Waaraan geven wij gehoor?

Voorbeden

Wij bidden U

Om hoop voor boeren zoals Angel en de vele boerengemeenschappen in Colombia.

Dat recht op een eigen stuk grond met eigen teelten en gewassen het nieuwe geluid mag zijn.

Dat hun strijd mag leiden tot een waardig leven voor hen en hun families.

Wij bidden U

Om doorzettingsvermogen voor alle mensenrechtenactivisten, strijders voor een beter milieu en sociale leiders van de indigenas (indiaanse gemeenschappen).

Dat zij in wereldwijde verbondenheid, in vrede en rechtvaardigheid het nieuwe geluid mogen herkennen. Dat zij blijven bouwen aan rechtvaardige structuren.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd. Maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan Overall heen

Wij bidden U

Om nieuw inzicht voor onszelf.

Dat wij blijven aanklagen wat onrechtvaardig en vernietigend is, ook al is het vaak roepen in de woestijn. Dat wij blijven kiezen voor gekwetste en uitgesloten mensen en voor een levensstijl die de aarde respecteert.

Tafelgebed

God, uw woord dringt niet altijd door tot de bodem van ons bestaan, onvruchtbaar soms door egoïsme en individualisme, door geweld wereldwijd.

Toch wil U de vijgenboom sparen en onze samenleving nieuwe kansen geven door Jezus' bevrijdende

geest.

Gij die liefhebt deze aarde, adem van mensen, bron die wil stromen door ons, u noemen, u zegenen wij.

De natuur wacht op een nieuwe lente.

En wij op de doorbraak van gerechtigheid in een geschonden wereld. Wij zien op naar de levende Jezus en mogen het licht ervaren dat van hem uitgaat.

Brood dat gedeeld wordt, wijn uit geperste druiven, in mensen aan elkaar gegeven Willen wij teken zijn van hem die leven brengt?

Gij die liefhebt deze aarde, adem van mensen, bron die wil stromen door ons, u noemen, u zegenen wij.

God, mogen eten van wat het land voortbrengt, is het diepe verlangen van zoveel mensen in nood.

Mogen terug keren van doodlopen de wegen en opnieuw thuiskomen in uw huis, Vader.

Wij doen vandaag wat Gij ons hebt voorgedaan.

Laat brood en wijn teken zijn, dat het mag gebeuren telkens wij dit teken delen.

Bezinning (Uit: Hoe Gij bestaat, verwondert mij)

Hak mij niet om, al bleef ik als vijgenboom reeds jaren zonder vruchten.

Gun mij nog vier seizoenen de tijd dat ik mij naar het licht omkeer.

Een herfst vraag ik, die mij van mijn eigenwaan geneest. Een winter om te sterven als zaad, gehoorzaam in de grond. En als de lente komt, bekleed mij dan met bloesems, een witte mantel, even maar, waarvan ik mij ontdoe als Gij met zomerzon mijn goede wil belooft. Pluk dan mijn vruchten een voor een en vergeet het jarenlange wachten.

Uit de viering van zondag 25 augustus 2019, in het Don Boscocentrum Voorgangers: Majo Werrebrouck Lector: Jan Van Nieuwenhove

Het pak

Op een dag kwam er een man bij een kleermaker en bestelde een pak. Een week later kwam hij het passen. 'Meneer,' zei de kleermaker, 'De jas is te wijd bij de kraag. Leun eens wat meer achterover, dan past die beter.' De man deed wat de kleermaker vroeg. Maar toen bleek de broek niet te passen. 'Meneer,' zei de kleermaker, 'U moet uw buik naar voren houden.' Maar toen was de ene broekspijp langer dan de andere.

'Meneer,' zei de kleermaker, 'als u wat schever gaat staan, zult u zien dat deze broek u als gegoten past.' Toen de man enkele dagen later met

zijn nieuwe pak in het park ging wandelen, liep hij precies zoals de kleermaker hem had gezegd.

Hij hield zijn linkerbeen stijf zodat de broekspijp paste.

Hij zette een hoge rug op en stak zijn buik naar voren.

Toen de mensen hem zagen lopen, zeiden ze tegen elkaar: 'Wat moet dat een knappe kleermaker zijn, die voor zo'n ongelukkige en kreupele man, zo'n goed passend pak kan maken.'

Chantal Leterme uit 'Een parel voor elke dag'

WEG VAN EXTREMEN Vormingplus Oost-Brabant

Ben jij ook af en toe bezorgd dat onze samenleving de extreme weg opgaat?

En stel jij dan de vraag hoe we de kar kunnen keren?

Met de reeks activiteiten 'Weg van extremen' gaan we daar dieper op in, soms serieus, soms met humor, al dan niet met een streepje muziek en vooral met inspiratie om het anders aan te pakken. Fictie en conflict zijn heel normaal in een maatschappij, ze zijn ook een motor voor verandering en vernieuwing. Wij-zij-denken niet.

Theater: De Binnenzak van de ziel Dinsdag 24 september, 20.00-21.30 u.- 13 euro/10 euro

GC De Wildeman, Schoolstraat 15 – 3020 Herent
Tickets zijn verkrijgbaar via www.gcdewildeman.be

Lang geleden: tienduizenden mensen worden vanuit een kazerne in ons land vervoerd naar vernietigingskampen.

Nu: zware trucks herbergen vluchtelingen die zich verstoppen in de hoop op een beter leven. Hoe kan zo iets gebeuren?

Acteur **Kurt Defranq** denkt erover na, met een vleugje humor en poëzie.

Salonevenement: Wonden door racisme, discriminatie en polariseren, maar ook kans op hoop

Donderdag 10 oktober 2019 – 20.00-22.30 u. – 15 euro/12 euro
Hal 5, Eenmeilaan 2 – 3010 Kessel-Lo

Film Die Welle

Woensdag 16 oktober 2019 – 19.15-22.15 u. – Gratis
LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

Lezing: Hoe reageer je op racisme of seksisme in je omgeving?

Zondag 20 oktober 2019 – 9.30-13.00 u. – 5 euro
LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000 Leuven

De Landgenoten



Landbouwgrond voor bioeren

Elke week verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen.

De prijs voor landbouwgrond is de afgelopen tien jaar vertienvoudigd. Boeren krijgen een te laag inkomen, werken zich in de schulden, vinden geen opvolgers. In deze harde economische realiteit is het geen wonder dat steeds meer boerenfamilies de handdoek in de ring gooien. Wie gaat er binnen twintig jaar nog voor ons voedsel zorgen?

Toch staan we op een keerpunt: **een nieuwe generatie boeren** staat klaar om aan de slag te gaan. Agro-ecologische landbouw, hoeveverkoop, boerenmarkten en zelfoogstboerde-

rijtjes zitten in de lift. Aan innovatieve ideeën voor een rendabele en duurzame voedselproductie ontbreekt het niet, aan grond om ze te realiseren wel. Te dure grond en onzekere huurcontracten gooien roet in het eten.

De Landgenoten maakt sinds 2014 met een groeiende beweging werk van **een duurzame toegang tot landbouwgrond** voor bioeren. Samen kopen we gronden aan, om niet alleen de financiering maar ook de continuïteit van Vlaamse bio-landbouwbedrijven te verzekeren.

Geef ruimte aan de boeren van de toekomst.

Wil jij ook ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen?

Wil jij bioeren kansen geven om een duurzaam, agro-ecologisch bedrijf uit te bouwen?

Dankzij PLANTRO het fonds voor de antropologische werkgebieden beheerd door de Koning Boudevijnstichting krijg je voor giften vanaf 40 euro een **fiscaal attest!**

Je kan ook een maandelijkse bijdrage leveren.

Op www.delandgenoten.be ontdek je voor welke boerderijen we grond willen aankopen. Wil je jouw favoriete bioeër steunen? Geef ons jouw voorkeur door zodat we met jouw wens rekening kunnen houden. Van elke 10 euro die je voor een specifiek project schenkt, gaat 1 euro naar de werking voor De Landgenoten.

Jouw geld goed besteed

*Goed voor klimaat en milieu

*Meer gezonde en lokale voeding

*Kansen voor de boeren van de toekomst

*Goed voor de gemeenschap

De landgenoten

Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen

www.delandgenoten.be

contact@delandgenoten.be – Tel. 03 286

9277

Rekeningnummer Stichting:

BE10 0000 0000 0404

+++018/0300/00086+++

(Uit de folder van De Landgenoten)

Molenhuis Bérismenil



27-29 september 2019: **Wandelweek-end herfst**

Leo Van Noten – 016/69.79.37 – hildeenle-0@yahoo.co.uk

Inschrijven

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten.

Inschrijven pas geldig na betaling.

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5

6892 La Roche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

Komende activiteiten in september

20-22 september 2019: **Stekesweek-end**

Bart Bosmans – 0476/82.47.10 – Bart.bosmans.83@gmail.com

23-27 september 2019: **Midweek wandelen nazomer**

Fanny en Freddy – 0494/64.02.76 – Freddy.Ghijselinc@hotmail.com

Universiteit Derde Leeftijd

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Opening van het 44ste cursusjaar: dinsdag 24 september 2019

10.30 u.: Plechtige **eucharistieviering** in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper, Groot Begijnhof Leuven

De eerste lezing:

Dinsdag 24 september 2019 om 14.00 uur:

De relatie tussen verschijningsvorm en de zeggingskracht van muziek. Waar muziek echt over gaat. Prof. Marc Erkens van de LUCA School of Arts

De prijs van het **jaarabonnement** bedraagt 50 euro voor de volledige jaargang.

Alle ingeschreven cursisten hebben ook toegang tot de digitale opnames.

Digitaal abonnement

Indien u dit wenst, kan u enkel een **digitaal abonnement** nemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw e-mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 – 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

UITNODIGING Open Parochieeraad



op **dinsdag 24 september om 20 u** in de parochiezaal

Thema: "Met open ogen werken aan parochie- en gemeenschapsopbouw"

"Met open ogen rondom ons kijken: naar onze parochie maar ook naar de grotere gemeenschap."

Dat is onze manier om Jezus' boodschap handen, voeten en een gezicht te geven, hier in de gezellige kring van onze parochieliturgie,

maar zeker ook daarbuiten.

"Met open ogen" kijken naar onze parochie en de grotere gemeenschap, wordt het thema van het nieuwe werkjaar.

Soms voelen we niet genoeg verbondenheid tussen de vele initiatieven of zien we niet ruim of breed genoeg, ...

We willen deuren openzetten naar andere mensen.

We willen eenzame mensen, zieken en vluchtelingen rondom ons uitnodigen in onze gemeenschap om mee te vieren, samen te tafelen en te genieten van elkaars cultuur.

Hoe kunnen we onze parochiegemeenschap sterker maken, zowel met mensen die nu al actief zijn of regelmatig met ons meevieren, als met anderen, ...

Waar en hoe kunnen we een tandje bijsteken met kleine initiatieven?



Wij zijn echt nieuwsgierig en daarom nodigen we graag iedereen uit om hierover mee te denken. We hebben je nodig!

Kan je er niet bij zijn en wil je ons vooraf je mening laten kennen?

Heel graag, ... via mail naar Lieven Dries (lieven.dries@telenet.be) of op papier via de brievenbus van het parochiaal secretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee of in de kerk bij Thierry aan de muziek.

Samen gaan we er voor!

Het Sint-Franciscusparochieteam en de werkgroep liturgie Alfons Boey, Veronika Dallmeier, Lieven Dries, Denise Meeuws, Rony Timmermans, Thierry Van Craenem, Herman Van Overbeke, Marion Van Wouwe,

LEZINGEN IN SENIORAMA Voor de lezingen moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Alle lezingen hebben plaats in de lokalen van Seniorama op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur. Bijdrage (een drankje inbegrepen): 5 euro – Leden 4,5 euro

*Lezingen in september 2019

23/09: **Gezonde geest in gezond lichaam, yoga en andere ontspanningstechnieken**

Jozef Kickens, yogaleraar

30/09: **De mythe rond voedingscomplimenten Nele Steenackers, docto-**

raatsstudent klinische en experimentele endocrinologie KU Leuven

*Lezingen in oktober 2019

07/10: **Begijnhoven en Begijnen. Oud en toch actueel.** Marc Vervenne, Prof. em. faculteit Theologie en Religiewetenschappen

14/10: **Rembrandt: etsen, tekeningen en schilderijen.** Kathleen Joris, kunsthistoricus en docente

21/10: **Cuba zonder de familie Castro.** Dirk Tielemans, voormalig VRT-journalist

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fotoestel kennen en gebruiken. Dan kun je hier individuele hulp krijgen. **Iedere woensdagvoormiddag** (behalve vakanties) **vanaf 10 u.** kan je hiervoor bij **Seniorama** terecht. **Inschrijven** 016 22 20 14. Merk en type van fotoestel opgeven. Bijdrage: € 5, vooraf te betalen. Meebrengen: fotoestel. Toestel moet opgeladen zijn.



Strafste School – 2 september 2019

STRAFSTE SCHOOL

De eerste schooldag is voor alle leerlingen speciaal, maar de leerlingen van het Heilig Hartinstituut in Heverlee en Kessel-Lo kregen van radiozender MNM een wel heel bijzondere dag cadeau. Die eindigde immers met hun overwinningfeest van de 'Strafste School'.

Het is ondertussen al zo'n vier maanden geleden dat het Heilig Hartinstituut in Heverlee te horen kreeg dat het de wedstrijd van MNM gewonnen had en de titel 'Strafste School 2019' kreeg. De winnaars van de radiowedstrijd zouden normaal op de avond van de bekendmaking een groot feest op school krijgen, met onder andere Gers Pardoel en Laura Tesoro. Maar net die week verloor de school een van haar leerlingen, de Kortenbergse Grigor. Uit respect werd er daarom niet gefeest. Maar uitstel bleek geen afstel.

Terwijl overal in het land maandag om 16 uur de leerlingen naar huis gingen na hun eerste schooldag, startte het feest pas op het Heilig Hartinstituut in Heverlee.

Presentatoren Tom De Cock en Laura Govaerts brachten tal van muzikanten mee. Er waren optredens van een deel van de cast van *Like Me*, Cyra – een van de winnaars van de MNM Urba Nice Batle of Talents – en MNM Start to DJ-winnaars Merlo en Manuals. Gers Pardoel kon gelukkig ook nu tijd vrij maken en was van de partij.

Als verrassing was er ook nog Peter Van de Veire, die voor enorm veel ambiance zorgde vlak nadat de officiële onthulling van het 'Strafste School' –bordje had plaats gevonden.

Hannelore Smits – (Uit Krant Het Nieuwsblad van dinsdag 3 september 2019)