

KERK & Leven

36

2019

WEEKKRANT

4 SEPTEMBER

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Molenhuis Bérismenil viert 40 jarig bestaan



Dit jaar 2019 is een speciaal jaar voor Het Molenhuis. Wij gedenken namelijk ons veertigjarig bestaan. In de maand augustus hebben we dat uitvoerig gevierd.

Waar ligt Het Molenhuis?

Het Molenhuis is gelegen in het dorpje Bérismenil, aan de rand van het grote Bois Saint-Jean, in de buurt van de Baraque Fraiture. Naast Het Molenhuis loopt een beekje genaamd de 'Belle Meuse'. Je kan in de omgeving enkele prachtige wandelingen maken.

Het Molenhuis ligt niet veraf van de Ourthe. Je vindt er de typische Ardense steden terug. La Roche-en-Ardenne en Houffalize. En vooral pittoreske dorpen zoals Wibrin, Nadrin, Samrée, Achouffe...

Deze omgeving is zeer geschikt voor natuur- en avontuurtoerisme. Activiteiten die je kan doen zijn onder andere: **wandelen, kajakken, mountainbiken, klimmen, natuurbeleving, enz.**

Voor wie?

De vzw "Moulin de Belle Meuse" bezit een gebouwencomplex (Het Molenhuis) met een speelterrein en basisvoorzieningen dat kan gere-

serveerd worden door groepen. Het woonhuis is geschikt voor groepen tot 12 personen. Het kamphuis is geschikt voor groepen tot 30 personen. Grote groepen gebruiken het *gans*e Molenhuis: Het maximum aan overnachtingen is dan +/- 50 personen. In beide delen zijn aparte keukens, berging en sanitaire voorzieningen aanwezig.

Meer informatie en reserveren kan op: www.moulindebellemeuse.be/Reserveren

Activiteiten en ook Eigen Activiteiten

De vzw "Moulin de Belle Meuse" organiseert allerlei activiteiten waaraan volwassenen en kinderen kunnen deelnemen. De vzw biedt iedereen op een laagdrempelige manier de kans om de rust op te zoeken in het hartje Ardennen: iedereen die aan herbronning toe is, met voorrang aan groepen en verenigingen die het moeilijk hebben in onze samenleving, voor iedereen die hun steentje wil bijdragen voor Het Molenhuis.

Het Molenhuis organiseert ook eigen activiteiten waarop **iedereen welkom** is. Alleen of in groep. Deze activiteiten zijn onder andere: *Wandelweekend/Wandelmidweeken*, *Lentekriebels (Avonturenmeerdaagse)*, *Zangweekend - Groenweekend - Fietsweekend*, *Vasten, gezonde voeding - Bezinning*

Kijk voor gedetailleerde prijzen en een volledig overzicht van de eerstvolgende activiteiten op: www.moulindebellemeuse.be/Activiteiten

Een getuigenis uit 1979

Na een vakantieverblijf in het Molenhuis, vorige zomer, schreef iemand in het gastenboek: "Ik begin te geloven dat men van zijn 'oude kwalen' toch kan genezen, want daar heb ik 't een en 't ander van ondervonden deze dagen in dit huis.

Is het de rustige omgeving, de goede lucht, de soberheid van het huis die u op uw louter 'mens zijn' terugduwt, en u in de ander, in ieder ander 'de evenmens' laat zien? Men krijgt hier kans om mensen te ontmoeten die men anders nooit zou ontmoeten... en hoe! Ieder met 'zijn' eigenaardigheden... 't Was een echte belevenis. (Verschenen in Parochieblad 26 juni 1980)

Krachtlijnen van onze vereniging

1. Relatie met de natuur

Het Molenhuis is een huis waar je stilte kan ervaren in een brok ongerepte natuur. Omgeven door bossen die de mens uitnodigen om binnen te treden in het grote mysterie van de natuur en het leven.

2. Eenvoud en soberheid

Je ontdekt terug hoe alles met eenvoudige middelen kan, als ieder het beste van zichzelf geeft. Daarom is de inrichting van het huis ook sober. Je vindt er geen luxe, wel een stukje warmte dat je samen met anderen opbouwt: samen eten klaar maken, opruimen, karweitjes opknappen, wandelen.



Molenhuis 1979

3. Ontmoeting

De mensen kunnen hier terug tot zichzelf komen, loskomen van hun zorgen, drukte en verplichtingen. Er groeit een plaats van niet meer moeten, van ontmoeten, van vriendschap sluiten.

4. Samen verantwoordelijkheid dragen

Samen verantwoordelijk zijn betekent ook samen werken aan een huis waar het ontmoetende leven mogelijk is en waar dit ook kan ontkiemen. Dit wil zeggen een ontmoetingsruimte gemeenschappelijk bezitten, gebruiken, onderhouden, ervan genieten en er zorg voor dragen.

5. Voor iedereen

De vzw houdt daarom haar activiteiten zo goedkoop mogelijk, om iedereen de kans te bieden stil te staan

bij wat hem/haar bezig houdt. Over de prijs kan gepraat worden, over de krachtlijnen niet.

De vzw probeert deze krachtlijnen concreet te maken en warm te houden in een immer veranderende maatschappij. Het Molenhuis is beschikbaar voor elke groep die haar krachtlijnen respecteert.

Adres:

Moulin de Belle Meuse
Bérismenil nr 5
6982 La Roche-en-Ardenne

E-mail:

contact@moulindebellemeuse.be

Website:

www.moulindebellemeuse.be

Bekijk nog enkele foto's op pagina 3



Molenhuis nu

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT FRANCISCUS

Zondag 8 september
23ste zo dh jaar
Startviering werkjaar
10.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Herman Baumers

Zondag 15 september
24ste zo dh jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

SINT ANTONIUS

Zondag 8 september
23ste zondag door het jaar C
11 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: Caroline Van
Audenhoven
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 15 september
24ste zondag door het jaar C
11 u. viering met koor- en
samenzang
Intentie: Sara Voets
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Lector Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

EEN GEGEVEN WOORD
HEEFT GEEN
HOUDBAARHEIDSDATUM
bzn

DON BOSCO

Zondag 8 september 2019
Driëntwintigste zondag door het
Kerkelijk Jaar
Werelddag voor migranten en
vluchtelingen
10.30 u. Viering
Voorgangers: Chris Willocx en Lieve
Neukermans
Lector: Bernard Deprez

Zondag 15 september 2019
Vierentwintigste zondag door het
Kerkelijk Jaar
Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Overlijden zuster Flora Smits



Zuster Flora Smits

*Gij zijt het einde, het begin,
de bron, de zaligheid, de zin,
de hoop, de troost, de lafenis
van wie bij U geborgen is.*

In stil geloof, in grote moed en
in diepe vrede is van ons heenge-
gaan **Zuster Flora Smits** geboren
te Antwerpen op 2 oktober 1928,
aldaar overleden in het Sint-Vin-
centiusziekenhuis op 17 augustus
2019, gesterkt door de Pauselijke Ze-
gen en het Heilig Sacrament van de
zieken. Dit melden u haar zus Ria
Smits en haar medezusters Claris-

sen te Kessel-Lo.

De uitvaart vond plaats op maan-
dag 26 augustus 2019 in de Hei-
lige Geestkerk, Mechelsesteenweg
135, 2018 Antwerpen. Na de cre-
matie werd de asurne bijgezet in
het urnenbos van de begraafplaats
Schoonselhof te Antwerpen.

We zijn dankbaar voor wat ze voor
onze Sint-Franciscusgemeenschap
betekende in de afgelopen jaren.
Zondag 25 augustus werd ze in de
Franciscusparochie herdacht.

DE BLOEMENTUIN



Nasroedin wilde een bloementuin
aanleggen.
Hij bemeste de grond en zaaide het
zaad van prachtige bloemen.
Maar toen ze begonnen te schieten
stond de tuin niet alleen vol met
bloemen die hij gezaaid had, maar
ook met paardenbloemen.
Hij probeerde alles om ze kwijt te
raken.
Hij vroeg raad aan hoveniers in de
wijde omtrek.
Maar tevergeefs!
Tenslotte ging hij naar de hoofd-
stad om de hovenier van de koning
om raad te vragen.
Deze wijze oude man stelde ver-
schillende remedies voor, maar
Nasroedin had ze allemaal
al een keer geprobeerd, maar zonder
succes.
Zo zaten de twee tuinmannen zwij-
gend naast elkaar.
Tot de koninklijke tuinman opkeek
en zei: 'Wel, dan stel ik voor dat
je leert om van paardenbloemen te
houden.'
Chantal Leterme
uit 'Een parel voor elke dag'

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Een leegmaken van het zelf, een leegstro-
men van het subject. Zo zouden we me-
ditatie kunnen omschrijven. Bij medita-
tie gaat het erom dat de ingebakken ge-
zichtspunten, mentale gewoontes, inter-
pretaties, emotionele kleuringen, die al-
lemaal nauw samenhangen met het zelf,
zoveel mogelijk achterwege worden gela-
ten. De nadruk ligt op de ononderbroken
aandacht, de waakzaamheid en de alert-
heid voor het ogenblik.

Antoon Van den Braembussche
Uit: De stille en het onuitsprekelijk-
ke

Volgende meditatie op maandag 16
september 2019. Op maandag 30 sep-
tember komen we ook samen. Aan-
vang om 20 uur in de Stille ruimte
"Ademtocht" in het Don Bosco cen-
trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie
http://www.christmed.be

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Donderdag 5 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 6 september
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in
de kerk

Dinsdag 10 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 12 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 13 september
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in
de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 4 september
VM: Poetsen
NM: SAMANA
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 5 september
NM: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 6 september
VM+NM: Bar Michotte

Zondag 8 september
11 u.: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 10 september
NM: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 11 september
20 uur: Koor Blij Rondeel

Vredesbrunch voor Colombia

+ Infomoment met getuigenissen



Zondag
15 september

Zaal Instuif + Ademtocht

Don Bosco Centrum - Kessel-Lo

De Gusta Gúchipas
familie nodigt u
van harte uit op
onze 1^{ste} brunch ten
voordele van onze
projecten in
Colombia.



15 €
10 € Kind tot 12j.

10 u. – Brunch in Buffetvorm

12.30 – Infomoment (Ademtocht)

Vrije deelname

13.30 u. – Dessertbuffet

Vrije bijdrage

Enkel brunch via inschrijving www.gustaguchipas.org vanaf 25 augustus
Meer info: sara.crois@gmail.com of 0484 73 22 13

Don Bosco Centrum - Ortolanenstraat 6 - 3010 Kessel-Lo

Nog enkele foto's van het Molenhuis - vervolg van pagina 1



Oude molen



Speelzaal



Inkom

Uit ons grijze parochieverleden * Don Bosco anno 1975 en 1977 *

Een eerste berichtje in verband met Het Molenhuis kregen we te lezen in het parochieblad van 10 april 1975:

Verslag Gemeenschapsraad

Project: Modest Campforts, pastoor Modest stelde de vraag of het niet wenselijk zou zijn een stille hoek aan een bos te kopen en een ruimte waar een aantal mensen kunnen tot rust komen.

Vanwaar komt dit idee?

1. Vanuit het thema Bonheiden 1973 **Meditatie op de barricade.**

Proberen jezelf terug te vinden in het Grote Zelf! Het hele proces van het kosmisch gebeuren in je voelen. De natuur is een midden waarin je tot rust kunt komen, waar je terug je zelf vindt. Wie rustig bij zichzelf klaar komt, geraakt niet overspannen.

2. Bonheiden 1974 waar ter sprake kwam: **Mij hoort niets toe!**

Al de interessante rustige plekken en boerderijtjes worden opgekocht door de kapitaalkrachtigen. Waar moet de gewone man tot rust komen? Waar kan hij bezinnen? Bezittingen zouden in dienst van de anderen moeten zijn.

Modest vraagt of wij dit project als noodzakelijk vinden. De aanwezigen dachten van wel!

Hoe dit nu gestalte moet krijgen is wel wat anders. De voorzitter stelde voor dat er eerst gezocht werd naar een mogelijk huis gelegen in een rustige streek, ook niet te ver weg. Als dat gevonden wordt kan er verder gezocht worden naar huren, kopen of...

Indien dit nog te onduidelijk is kunt u wel uitleg vragen.

En twee jaar later lezen we in het parochieblad van 15 december 1977 een tweede bericht:

Molenhuis - Mogen we deze aange-

boden kans missen?

Er wordt een molenhuis te koop aangeboden (Ancien Moulin de la Belle Meuse), gelegen te Bérismenil, met een verblijfs capaciteit voor 80 mensen (slaap-, kook- en eetgerief inbegrepen) – met kapel en zwembad. Gelegen tegen uitgestrekte gemeentebossen.

Welke kansen biedt dit gebouw?

De **Gemeenschapsraad** heeft eens nagegaan welke mogelijkheden dit huis en bijgebouwen biedt:

1. 'n Kans om op een christelijke, evangelische manier te denken over en om te springen met bezit. Wilen we onze natuur voor iedereen laten zijn, dan zullen we voorzieningen moeten treffen, zodat iedereen ervan kan genieten. Laten we dit gebouw in handen gaan van privé-eigendom dan snijden we vele kansen af voor minder kapitaalkrach-

tige mensen, voor wie de gezonde lucht en de stilte en de rust even noodzakelijk zijn. Het enige alternatief tegenover privébezit is groepsbezit (althans nu toch nog!)

2. In plaats van verder nog veel te praten en te preken over leren samen leven, enz. zit hierin een kans om van alles samen te doen – samen op verlof gaan of op weekend, samen spelen, koken, wandelen, zwemmen, enz. en dit in een ontspannen sfeer – dit biedt vele mogelijkheden.

3. Dit groepsbezit geeft vele kansen aan geldelijk minder begoede mensen of aan gehandicapten om ook eens even op adem te mogen komen. En waarom zij ook niet? (Vraag maar eens aan mensen die verlofkampen willen organiseren voor gehandicapten, hoe erg moeilijk zij 't hebben iets te vinden, dat geschikt

en niet te duur is.)

4. Het ligt in 'n knappe hoek om vanuit contact met de natuur allerlei religieuze bezinning op gang te brengen. En de behoefte aan gebedsruimte en meditatie om de engagementen in 't leven aan te kunnen, is zeker erg groot. Contemplatie op de barricade!

5. Er zijn ook vele studie- en natuurweekends mogelijk: zo maar, wandelen en genieten van harmonie en van mekaar, rond paddenstoelen, rond kruiden, enz.

6. Voor jeugd kampen zijn er reeds aanvragen voor 1979. Het dient er wel uitzonderlijk goed voor.

7. Eventueel bosklassen!



Leuven krijgt TEJO-HUIS voor jongeren met psychische problemen

TEJO, de organisatie die gratis laagdrempelige therapie aanbiedt aan jongeren tussen tien en twintig jaar, strijkt dit najaar neer in Leuven.

Op 16 september 2019 opent het eerste TEJO-huis in Leuven. Het wordt een plek waar jongeren tussen tien en twintig jaar gratis terecht kunnen voor laagdrempelige en anonieme therapie.

“We willen jongeren in een vroeg stadium weer op weg helpen, vertrouwen geven en deblokken uit hun vastgelopen situatie”, zegt **Ingrid De Jonghe**, bezielster van TEJO. “Tachtig procent van de depressies op latere leeftijd ontstaat in de puberteit.”

Signaal uit Middelbaar

“We vermoeden dat de nood in Leuven hoog is”, zegt **Luc Deneffe**, verantwoordelijke voor het Leuvens TEJO-huis. “We denken aan studenten die vereenzamen en jonge vluchtelingen met een gebrekkig netwerk. Ook vanuit de middelbare scholen kregen we een signaal dat er behoefte is aan meer therapeutische hulpverlening.”

TEJO zoekt een huurpand en zit nu op een tijdelijke locatie aan de Naamsepoort.

“Het liefst van al zouden de jongeren in een huis in de Lepelstraat terecht kunnen, omdat daar weinig passanten zijn. Die locatie kwam naar voren in een bevraging.

TEJO zoekt een twintigtal vrijwillige therapeuten die zich na de schooluren kunnen vrijmaken, en anderen om het huis draaiende te houden.

Info.leuven@tejo.be 0492/602 603 Vanaf 16 september in Leuven
(jph) - Krant Het Nieuwsblad – juli 2019

FIETSEN MET SENIORAMA

Van april tot begin oktober worden er dagtochten ingericht.

Iedereen met een fiets met goede remmen en banden is welkom.

Er wordt gevraagd dat iedere fietser een reserveband en herstellingsmateriaal voorziet.

Dagtochten

* Dinsdag, 6 september 2019:

Louvain-la-Neuve – hellingen – 80

km

* Vrijdag 20 september 2019:

Waver – hellingen – 68 km

* Dinsdag 24 september 2019:

Wezenbeek-Oppem – meestal vlak – 72 km

* Vrijdag 4 oktober 2019:

Diest – hellingen - 88 km

* Dinsdag 8 oktober 2019:

Leest – hellingen – 82 km

Tel.016 22 20 14

Pastorale Regio
Leuven

Hallo!

Wij zijn de regioploeg van de nieuwe Pastorale Regio Leuven. Een vraag, een nood, een zorg? Contacteer ons gerust!*

 Patrick Maervoet deken patrick.maervoet@vlbm.be	 Jonas Sanen jongerenpastor jonas.sanen@vlbm.be
 Pieter van Wetten begeleider gemeenschapsopbouw pieter.van.wetten@vlbm.be	 Peter Goossens econoom peter.goossens@vlbm.be
 Marie Boz vormingswerker marie.boz@vlbm.be	 Regiohuis Vandenbemptlaan 2 3001, Heverlee prleuven@vlbm.be

Om de ondersteuning van de pastorale zones in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen te optimaliseren wordt de dienstverlening vanuit het vicariaat dichterbij ge-

bracht. De bestaande 15 dekenaten zullen worden ingedeeld in vier regio's. In elke regio komt er een regioploeg die pastoraal verantwoordelijken en vrijwilligers wilt be-

geleiden, stimuleren en bezielen om te groeien naar een missionaire pastoraal. <https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen>

DON BOSCO – LITURGIEGROEP



Liturgiegroep

In de parochie Don Bosco vormen Hermien Den Tandt, Lieve Neukermans, Majo Werrebrouck, Ingrid Wezemaal, Chris Willox, de liturgiegroep. Zij zorgen voor de vieringen, om beurten of met twee of met de hele groep, zoals dat was met de viering van Maria-ten-hemelopenning. Wij, kerkgangers, zijn hen heel dankbaar om de moeite die ze telkens weer doen. De vieringen zijn goed overdacht, heel bij-de-tijds en vaak verrassend en vernieuwend en inspirerend. Wij kunnen ervan genieten.

De viering van 15 augustus 2019 was – heel toepasselijk – vooral gericht op de inbreng en de taak van de vrouw.

Met een tekst van Kris Gelaude gaven onze voorgangers samen eens heel nadrukkelijk, **de richting aan die ze met onze gemeenschap willen gaan.**

“Zoals de vrouwen eens, tegen overmacht en onzekerheid in, als eersten opstonden en naar het graf gingen om de tekenen van Jezus' opstanding te zien en dat te melden aan hun broeders, zo zullen wij opstaan om met zachte moed en eensgezind de machten die ons binden te breken.

Tegen machtontplooiingen binnen elke gemeenschap in, zullen wij de zijde kiezen van kwetsbare mensen.

Tegen elke bevoogding in zullen wij vrouwen oproepen om voor te gaan in woord en daad. Tegen de scheiding van werelden in, zullen wij warm en teder omgaan met elkaar en leven doorgeven. Tegen eenzijdigheid of bevoorrechtiging in, zullen wij voorrang geven aan bezieling en pastorale aanwezigheid. Tegen elke neiging tot religieuze verdeeldheid in, zullen wij uitnodigen tot ontmoeting en dialoog met anderen. Tegen vervreemding en fundamentalisme in, zullen wij diegenen volgen in wie Jezus menselijk herkenbaar is. Tegen pessimisme en ontmoediging in, zullen wij geloven in het kleine en het ongeziene. En het hart zijn van een kerk die het leven liefheeft die op haar beurt gelooft in mensen. (Kris Gelaude)

Magnificat Van Dorothee Sölle
Hun volgende tekst in de viering benadrukte dat de wereld van vandaag een wereld is waar ook de vrouwen een belangrijke rol moeten kunnen spelen.

Er staat geschreven dat Maria zei: “Mijn hart prijst hoog de Heer en van vreugde juicht mijn geest om God mijn redderdaar Hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienaar en zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig.”
Nu zeggen we dat zo: “Mijn hart ziet het land van de vrijheid en mijn geest zal uit de schuwheid komen, de lege gezichten van de vrouwen worden met leven gevulden wij zullen mensen worden door ge-

neraties voor ons, de geofferden, verwacht.”

Er staat geschreven dat Maria zei: “Omdat Hij aan mij zijn wonderwerken deed, de machtige is en wiens naam heilig is, barmhartig is hij van geslacht tot geslacht.”

Nu zeggen we dat zo: “De grote verandering die aan ons gebeurt zal bij allen gebeuren - of ze blijft helemaal weg barmhartigheid zal beoefend worden als de afhankelijkheden het verspilde leven kunnen opgeven en leren zelf te leven.”

Er staat geschreven dat Maria zei: “Hij toont de kracht van zijn arm en slaat hoogmoedigen van hart uit- een, heersers ontnemt Hij hun troon, maar verheft de geringen.”

Nu zeggen we dat zo: “We zullen onze bezitters onteigenen en diegenen die het vrouwelijke wezen kennen, zullen we aan het lachen brengen, aan de heerschappij van de mannetjes over de vrouwtjes zal een einde komen, objecten zullen subjecten worden, zij verwerven hun eigen betere recht.”
Er staat geschreven dat Maria zei: “Die honger overlaadt Hij met gaven en rijken zendt Hij heen met lege handen, Israël, zijn dienaar, heeft Hij zich ter harte genomen, gedenkend Zijn barmhartigheid voor eeuwig.”

Nu zeggen we dat zo: “Vrouwen zullen naar de maan vliegen en beslissingen nemen in het parlement, hun verlangen naar zelfbeschikking zal vervuld worden en de zucht naar macht zal ijdel blijven, hun angsten zullen komen te vervallen en er zal een einde komen aan de uitsluiting.”

Dorothee Sölle Meditatie op Lucas 1, 46-55 uit: Vrouwen in de bijbel. Herbert Haag, Joe H. Kirchner, Dorothee Sölle
(Volgende week brengen we nog meer teksten uit de viering van 15 augustus 2019 aan.)

VLIERBEEKSE FEESTEN 6, 7 en 8 september

Begin september zal de Abdij van Vlierbeek naar jaarlijkse traditie bruisen van de activiteiten.

De Vlierbeekse Feesten zijn ondertussen al aan hun 40ste editie toe en zijn gegroeid tot een groot driedaags feestweekend in een uniek de-

cor waarbij honderden enthousiaste vrijwilligers een weekend lang de handen uit de mouwen steken en meer dan duizend mensen bereikt worden.

De Vlierbeekse Feesten zijn de hoogdagen binnen de chiro-wer-

king, maar zijn ook veel meer dan dat. Deze evenementen promoten het verenigingsleven in Vlierbeek en met de opbrengsten kan vzw Schuurcomité instaan voor de infrastructuur en de lokalen van Chiro Vlierbeek.

Het klein geluk - Leuven

***Leuven orgelstad**
Vanaf 6 september zijn de marktorgelconcerten opnieuw gestart. Iedere vrijdag trakteert Leuven orgelstad je op een fijn middagconcert waarbij het orgel centraal staat. Telkens om 12.30 u. in 30CC/Kapel Romaanse Poort.

***Oogst 2019**
SLAC/Beeldende & audiovisuele Kunst neemt in september een vliegende start met de tentoonstelling

OOGST 2019, met werk uit alle ateliers graad 4 en specialisatie. Tentoonstelling van vrijdag 6 september tot zaterdag 12 oktober 2019. SLAC – Dirk Boutsstraat, Leuven - www.slac.be

***De taal van het lichaam**
Sinds mensenheugenis is het menselijk lichaam een geliefd onderwerp in de beeldende kunsten. Hoe fel beïnvloeden de context en onze culturele bagage onze waar-

neming? Komt onze interpretatie overeen met wat een kunstenaar wil uitdrukken? Een expo met oude én hedendaagse werken uit de M-collectie. (Tot 19 april 2020) M. Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven. Open maandag – zondag van 11-18 u., donderdag tot 22 u. - woensdag gesloten www.mieuven.be



UITNODIGING

Geluidsoverlast kennen we allemaal. Maar met 'geluidsonderlast' zijn we helemaal niet vertrouwd. 'Onbekend is onbemind' geldt zeker voor de stilte. Vele mensen zijn er bang voor. Het is of ze aan de rand van de zee staan en met hun tenen voelen of het water niet te koud is. Dit boek wil je afhelpen van die koudwater-vrees.

Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij is redacteur bij Hale-

wijn en auteur van verschillende boeken waarbij de weg naar binnen en menselijke groei centraal staan.

PROGRAMMA

Op zondag 15 september om 11.15 uur stellen Luk Vanmaercke, hoofdredacteur Kerk & Leven en auteur Erik Galle het boek aan u voor. Toon Osaer, directeur van uitgeverij Halewijn overhandigt de eerste exemplaren van het boek.

Kris Wittevrongel, musicus luistert het geheel op met orgelspel. Plaats van de boekvoorstelling is **de abdij Bethlehem, Zellaerdreef 5, 2820 Bonheiden**. Wie wenst kan om 10 uur voorafgaand aan de boekvoorstelling de eucharistie in de kapel van de abdij bijwonen. (-Kom je met de wagen en gebruik je de GPS, dan geef je Roggemansstraat in en volg vanaf daar de wegwijzer ABDIJ BETHLEHEM)

INSCHRIJVEN

Aanwezigheid graag bevestigen voor 10 september 2019 via e-mail: halewijn.uitgaven@kerknet.be

Het boek is ook te koop in de liturgische centra en boekhandels en via www.halewijn.info

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer Deberiotstraat 24, Leuven

Opening van het 44ste cursusjaar: dinsdag 24 september 2019

10.30 u.: Plechtige eucharistieviering in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper, Groot Begijnhof Leuven, gecelebreerd door professor Jacques Haers en opgeluisterd door het koor 'Cantamici' o.l.v. dhr. Jean Convents, aan het orgel begeleid door em. prof. Raoul Vereecken.

14.00 u.: Lezing Leuven Orgelstad anno 2020. Orgelcultuur als een spiegel van de maatschappij
Dhr. Luc Ponet - Musicus/Organist

Lezingen in oktober 2019

Dinsdag 1 oktober 2019
Pieter Bruegel de Oude (1526/27 – 1569), tekenaar en schilder van Brabant – zijn herkomst, zijn vrienden en zijn kunst
Prof. Jan Van der Stock – KU Leuven – Faculteit Letteren

Dinsdag 8 oktober 2019

Politietoezicht in België
Mevrouw Kathleen Stinckens – Voorzitter Vast Comité P

Dinsdag 15 oktober 2019
Hoe beestig is intelligentie?
Prof. Hans Van Dyck – UCLouvain – Earth and Life Institute

Dinsdag 22 oktober 2019
Heeft de NAVO nog een toekomst?
Prof. Tom Sauer – Universiteit Antwerpen – Departement Politieke Wetenschappen

Dinsdag 29 oktober 2019
Hebben we meer ongelijkheid nodig?
Prof. Ivo Marx – Universiteit Antwerpen – Departement Sociologie

Inlichtingen: Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 – 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01 E-mailadres: udll@kuleuven.be Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

KALENDERBLAADJE

Het ontbreken van vragen is niet per se een bewijs van geloof. De hedendaagse geloofssituatie wordt in belangrijke mate gekenmerkt door

de worsteling om het geloof. De weg naar God loopt via de ervaring van Zijn afwezigheid.
Zandbelt

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken. Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.
Iedere woensdagvoormiddag (behalve vakanties) **vanaf 10 u.** kan je hiervoor bij **Seniorama** terecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be Merk en type van fototoestel opgeven. Bijdrage: € 5, vooraf te betalen. Meebrengen: fototoestel, handleiding en eventuele benodigdheden zoals geheugenkaartje of aansluitkabel enz. Toestel moet opgeladen zijn.