

# KERK & *leven*

29

2019

WEEKKRANT

17 JULI

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Pinksteren in Sint-Franciscus

Na Jezus' dood zaten de leerlingen bijeen. Ze waren in de rouw, intens verdrietig omdat hun vriend er niet meer was, niet begrijpend waarom dingen zo gelopen waren, onzeker omtrent hun toekomst. Hoe moesten ze verder? Was er wel een verder? En zoals het gebeurt bij rouwende mensen, voerden ze hele gesprekken over Jezus, over wat Hij had gezegd en gedaan. Openen wij de schrift en luisteren we naar de navertelling van het eerste Pinksterfeest. Voor ons opgetekend in de handelingen van de apostelen.

Petrus: We kunnen de Geest van God niet zien, wel ervaren. de Geest van God is met het diepste van onszelf verweven. Hij ademt in onze adem. In het voorbeeld van Jezus' spreken en handelen vinden wij de weg om ons open te stellen voor de Geest van de liefde. De Geest van de liefde helpt ons immers inzicht te krijgen in de belangrijke boodschap van Jezus: "Vrede zij u!"

Toeschouwer: Jij kan dit zeggen maar bestaat dat wel?

Petrus: Ja, dat bestaat ! Want de Geest is het licht in ieder mensenhart. Maar we mogen niet wegkruipen in onze gemeenschap. Pinksteren roept ons op om de catacomben te verlaten en ons met overtuiging te tonen aan de anderen. Christenen zijn maar christenen als zij zich laten zenden en durven getuigen.



## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Olivier Lins

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters,**  
**federatiepastoor**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
**Caroline Van Audenhoven,**  
**parochieassistent**  
Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee  
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tienssteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,  
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
(woensdag niet open)

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 21 juli**  
16de zo dh jaar  
**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Jacques Mommens  
Zang: Guy Saenen  
Orgel: Raoul Vereecken

**Zondag 28 juli**  
17de zo dh jaar  
**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Intentie voor Edward en 'Lucske' van den Bergh  
Voorganger: Pater Jozef Valkeners  
Lector: Samuel Okwaraji  
Zang: Lut Ruwet  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 4 augustus**  
18de zo dh jaar  
**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Pastor Fons Boey  
Lector: Guido Lauwerier  
Zang: Eddy Van Espen  
Orgel: Raoul Vereecken

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 21 juli**  
**16de zondag door het jaar C**  
**11 u.** Viering met CD-muziek  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Myriam Neves  
Homilie: pater Walter Verhelst

**Zondag 28 juli**  
**17de zondag door het jaar C**  
**11 u.** Woorddienst met CD-muziek  
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert  
Assistent: Mathieu Voets  
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert

**Zondag 4 augustus**  
**18de zondag door het jaar C**  
**11 u.** Woorddienst met CD-muziek  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Mirjam Van Lammeren  
Homilie: pater Walter Verhelst

**LINDEN**  
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

**VLIERBEEK**  
Zaterdag  
18.30 u. eucharistieviering  
Zondag  
10.30 u. eucharistieviering  
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

## DON BOSCO

**Zondag 21 juli 2019**  
**Zestiende zondag door het Kerkelijk Jaar**  
**10.30 u.** Viering  
Voorgangers: Ganse ploeg van liturgiegroep: Hermien, Chris, Majo, Ingrid en Lieve  
Lector: Raf Stabel

**Zondag 28 juli 2019**  
**Zeventiende zondag door het Kerkelijk Jaar**  
Geen viering in Don Bosco

**Zondag 04 augustus 2019**  
**Achttiende zondag door het Kerkelijk Jaar**  
**10.30 u.** Viering  
Voorganger: Hermien Den Tandt  
Lector: Chris Willocx

**Zondag 11 augustus 2019**  
**Negentiende zondag door het Kerkelijk Jaar**  
Geen viering in Don Bosco

**Woensdag 15 augustus 2019**  
**Onze-Lieve-Vrouw**  
**Tenhemelopneming**  
**10.30 u.** Viering  
Voorgangers: Chris Willocx en Ingrid Wezemaal  
Lector: Ria Ooms

## VERHAAL VAN DE WEEK

## De rijke vader en zijn zoon



Eens nam een rijke vader zijn zoon mee naar het platteland om hem te tonen hoe arme mensen leven. Ze brachten enkele dagen door in de boerderij van een familie die het niet erg breed had.

Op de terugweg vroeg de vader:

'Hoe vond je jouw verblijf?'  
'Fantastisch,' antwoordde de zoon. 'Heb je gezien hoe arme mensen leven?'  
'O, zeker.'  
'En wat heb je ervan geleerd?'

'Ik heb gezien dat ze vier honden hebben, terwijl wij er maar één hebben. Wij hebben een zwembad dat zo groot is als de helft van de tuin en zij hebben een grote kreek om in te zwemmen. Wij hebben lantaarns in onze tuin

en zij hebben een hemel vol sterren. Wij hebben een grote galerij voor het huis, zij hebben de horizon. Wij hebben een domein, maar zij hebben velden zonder eind. Wij kopen onze groenten, maar zij kweken ze in hun tuin. Wij hebben muren rond ons bezit om ons te beschermen, zij hebben vrienden die voor hen zorgen.'

De vader wist niet meer wat te zeggen.  
*Chantal Leterme*  
uit 'Een parel voor elke dag'

## VAKANTIEREGELING



Ook het parochieblad is nog in vakantiefest. Na het nummer 29 (30-31) van vandaag woensdag 17 juli 2019, volgen weer 2 parochieblad-loze weken: woensdag 24 juli en woensdag 31 juli. Vanaf woensdag 7 augustus keren we met parochieblad 32 terug uit vakantie en zetten de gewone wekelijkse regelmaat weer in.

**Een fijne, uitrustende vakantieperiode gewenst aan u allen!**

## MANTELZORG SAMANA

## Zomerontmoeting

Tijdens de zomer zijn er naast Samana nog heel wat andere verenigingen die even rusten. Om die periode voor mantelzorgers een beetje te overbruggen, nodigen we hen graag uit voor een zomerontmoeting!

Wij zorgen voor een mooi gedekte tafel, een pizza foodtruck en een leuke sfeer zodat mantelzorgers kunnen genieten van elkaars gezelschap en verhalen én wie weet van een stralende zomeravond! De zomerontmoeting gaat door in:

**KESSEL-LO** op dinsdag **6 augustus van 17u tot 20u30** in CM Leuven, Platte Lostraat 541 in Kessel-Lo. Deuren open om 16u45.

**Deelnameprijs: 17 euro** per mantelzorger (incl. pizza als voor-



hoofd- en nagerecht en een drankje).

Je krijgt enige tijd voor de activiteit een overschrijvingsformulier om de betaling in orde te brengen.

**Inschrijven** is verplicht en kan via een mail **vóór 10 juli** naar mantelzorg.leuven@samana.be

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



**Regelmatige periodes van eenzaamheid en stilte troosten, genezen en herstellen ons tot onszelf – fris en nieuw en stil. Stilte bereid t ons voor op gebed. Het neemt ons mee naar de diepte van de ziel en de bergtoppen van het leven om onze visie uit te breiden en onze zielen tot rust te brengen voor de reis naar God die nooit eindigt.**  
**Joan Chittister 'The monastery of the heart'**

In juli komen we nog samen op maandag 22 juli 2019. In augustus op maandag 5 en maandag 19 augustus. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

**Contactpersoon:**  
**jos vermeulen 016/89.03.16**  
vermeulen.berthe@telenet.be  
meditatie in de christelijke traditie  
<http://www.christmed.be>

## Agenda

## Sint-Franciscus

**Woensdag 17 juli**  
VM: Poetsen

**Donderdag 18 juli**  
NM: Ontmoetingsnamiddag

**Zondag 21 juli**  
11 u.: Zondagscafé

**Maandag 22 juli**  
VM: OKRA

**Dinsdag 23 juli**  
NM: Ontmoetingsnamiddag

**Donderdag 25 juli**  
NM: Ontmoetingsnamiddag

## KALENDERBLAADJE

Op onze beste momenten kunnen we wonderen doen in onze omgang met elkaar. Maar die momenten zijn schaars.

Wat in ons leven beperkt blijft tot losse momenten verdicht zich in Jezus' leven tot een levenshouding. In het leven van iemand die vol verwondering met mensen en dingen omgaat gebeuren veel wonderen. Het is een levenshouding om ja-loers op te zijn. Van Jezus' leven gaat een voortdurend appél uit naar ons.

**S. Konijn**

**Brood dat je deelt, smaakt beter**

bzn

## ONZICHTBAAR NABIJ



**Welkom** op deze bijzondere dag waarop we het feest van Hemelvaart vieren. We komen samen rond brood en wijn en licht. Moge zij symbool staan voor wat ons hier samenbrengt en verbindt en dit in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

### Inleiding:

Onze Heer Hemelvaart ... Is Jezus nu echt ten hemel gevaren? Hoe moeten we ons dat concreet voorstellen? Dat we met deze vraag niet goed overweg kunnen, is vrij duidelijk. En als het jullie een troost mag wezen... ook de evangelist Lucas lijkt het ook niet zo goed te weten. Lucas is de auteur van de beide lezingen.

*“Sta op, vrees niet. Als een levende gaat Hij u voor.”*

### Lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen: Hand. 1,1-14:

Jezus drukte hen op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord.’ Jullie zullen kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk ontrok Hem aan het gezicht.

Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?

Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

### Tussenzang:

*“Sta op, vrees niet. Als een levende gaat Hij u voor.”*

Dit mooie lied is een krachtige oproep op dit feest van Hemelvaart om in zijn kracht te gaan staan en hoopvol vooruit te kijken.

### Lezing: Lc. 24,50-53:

Hij nam hen mee de stad uit tot bij Bethanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

*“Sta op, vrees niet. Als een levende gaat Hij u voor.”*

### Duiding:

#### 1. Duiding van het bloemstuk

Jezus is niet meer daar waar we Hem kunnen zien. Een witte roos omgeven door gipskruid. Daaronder de apostelen, bloemen met een open hart naar de hemel, als beeld voor het openstaan voor de komst van de Geest.

2. Duiding rond de teksten Volgens Lucas werd Jezus ‘voor de ogen van de leerlingen omhoog geheven en een wolk ontrok Hem aan het gezicht’. Over deze gebeurtenis lezen we niets bij Marcus, Mattheüs, noch bij Johannes. Paulus en de andere brieverschrijvers uit het Nieuwe Testament schijnen nooit van een hemelvaart van Jezus gehoord te hebben. Ze zeggen wel dat Jezus is opgenomen in de heerlijkheid van God en dat Hij zetelt aan zijn rechterhand’.

Hemelvaartverhalen behoren tot een bepaald literair genre. Het gaat niet om een beschrijving van een gebeurtenis, maar om een verhaal met een boodschap. Het is een aanschouwelijke voorstelling om duidelijk te maken hoe intiem de band was tussen de aardse Jezus en zijn

Vader. Zo intiem dat God zijn Zoon, na zijn aardse leven, helemaal in zijn heerlijkheid heeft opgenomen.

De boodschap van de hemelvaart is een variatie op het paasthema. Want wat is de verrijzenis anders dan dat God zijn hand uitsteekt en het leven van Jezus, over de dood heen, naar zich toehaalt.

Hemelvaart is ook een afscheid. Jezus gaat naar zijn Vader. En toch is Hij nog altijd bij ons, maar niet meer aan tijd en ruimte gebonden zoals in de tijd van Palestina.

In de paastuin, veertig dagen voordien, had hij aan Maria Magdalena gezegd: *“Ga naar mijn broeders en zusters en zeg hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is”* (Joh. 20,18). Al eerder had Jezus in zijn afscheidsrede aan zijn leerlingen gezegd dat Hij terug ging naar zijn Vader (Joh. 13,33; Joh. 14,28; Joh. 16,28), dat Hij daar voor hen een plaats zou bereiden (Joh. 14, 1-3). Maar Hij zei toen eveneens dat Hij bij hen zal zijn, dat Hij hen niet alleen zal laten (14,18), dat Hij hen een pleitbezorger zendt (Joh. 16,7), dat Hij samen met de Vader bij mensen zal komen die Hem liefhebben en die elkander liefhebben (Joh. 14,23).

Hemelvaart is de laatste verschijning van Jezus aan zijn leerlingen. In de Handelingen wijst de auteur op de verantwoordelijkheid die de leerlingen krijgen. Zoals bij elke verschijning vertrouwt Hij hun een zending toe. Bij elke verschijning, ook bij deze van Hemelvaart, gaat het eerst en vooral om *“een kring van leerlingen samen te brengen die ervan kunnen getuigen dat Jezus niet in het graf gebleven is – dat Hij leeft. Hun rol als getuigen is in wezen een zending: ze*



*moeten aan de wereld verkondigen dat Jezus de levende is, - het leven zelf. Er is hun opgedragen om eerst te proberen Israël rond de opgestane Jezus te verzamelen”* (Paus Benedictus, Jezusboek II, p. 250).

Tot op de laatste bladzijde van zijn evangelie blijft Lucas trouw aan zichzelf, namelijk boodschapper te zijn van vreugde. De leerlingen zijn niet radeloos en treurig door het afscheid van Jezus. Er is een moment geweest dat sommige leerlingen niet meer naar dat verlies en de afwezigheid bleven staren, maar anders naar elkaar en naar het leven gingen kijken. Zij keken niet meer naar de hemel, in de leegte, schrijft hij, maar gingen elkaar opzoeken en een gemeenschap stichten.

### Voorbeden:

Bidden wij om daadkracht voor hen die afwachtend naar de hemel staren en hun krachten sparen voor later. *Dat zij, hier en nu, gaan doen wat hun hart hun ingeeft. Laten wij bidden...*

Bidden wij om doorzettingsvermogen voor hen die zich, in het groot of in het klein, inzetten voor een samenleving waarin elke mens tot zijn recht komt. *Dat zij de waardering en de steun krijgen die zij verdienen. Laten wij bidden...*

### Wie anders zou de hemel dragen dan zij die van de aarde houden in een zachtmoedige omarming.

Bidden wij voor onze gemeenschap, voor onze zieken en voor allen die ons ter harte gaan; *D* Dat wij elkaar niet loslaten, maar elkaar steunen en bemoedigen. *aten wij bidden.*

Bidden we op dit feest van de christelijke arbeidersbeweging voor alle werkgevers en werknemers. *Dat zij hun werk zien als een dienst aan mensen en aan de samenleving. Laten wij bidden...*

### Wie anders zou de hemel dragen dan zij die van de aarde houden in een zachtmoedige omarming.

Bidden wij vandaag voor de wereldwijde Kerk.

*Dat de verzezen Heer haar ook in deze tijd nabij is. Dat de heilige Geest haar moed en vertrouwen geeft om in Je-*

zus naam mensen nabij te zijn. Laten wij bidden...

*“Sta op, vrees niet. Als een levende gaat Hij u voor.”*

### Wees hier aanwezig

Jij Onnoembare alles overstijgende Nabijheid tot wie wij onze handen heffen, voor wie wij ter aarde buigen:

wees hier aanwezig, in mensen ons nabij, in onze gemeenschap, in alles om ons heen en in de diepte van ons hart verankerd.

Behoed ons, opdat wij nooit verstarren en krampachtig vasthouden aan wat ons ontglipt, maar dat wij durven in de stroom van het leven te staan, en in het vinden, verliezen en weer ontdekken van Uw nabijheid komen bij onze eigenlijke grond: Uw levensgrond waaruit we voortkwamen en ooit mogen terugkeren. (Marcel Braekers, Hemelvaart 2015)

### Tafelgebed: Hemelvaart

Hemel is elke plek en elk moment waar Hij die heet ‘Ik zal er zijn’ gebeurt, waar alle leven, denken, doen en spreken van Hem doordrongen is en zijn liefde zichtbaar maakt. Die hemel heeft de Verzezene op aarde gebracht. En daar hoort Hij thuis. En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.

Hemel is thuiskomen, je diepste bestemming vinden, in het bemind zijn, in het onvoorwaardelijk er mogen zijn, omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons. (Carlos De Soete)

Don Boscoparochie Kessel-Lo  
Uit de viering van Hemelvaart 30 mei 2019. Voorganger: Chis Wilcox – Lektor Constance Gielen

## Ooit al eens gedacht?



Vandaag haast ik mij niet, voor niets of niemand.

Vandaag reken ik niet met tijd. Vandaag wil ik elke mens proeven en glimlachen naar alle dwaze dingen.

Vandaag streel ik mijn dag en laat hem over me gaan als het water van een stortbad.

Vandaag vertel ik wat ik deze nacht gedroomd heb en ik vind het boeiender dan de och-

tendkrant.

Vandaag vind ik ieder ander belangrijker dan mezelf en ik ben er blij om.

Alleen zo kan elk gewicht en elke duisternis van jou afvallen tot je licht genoeg bent om in een of andere zeepebel binnen te stappen en ... vakantie te nemen.

Misschien op een koertje, knusjes in een plekje zon, misschien in een Boeing misschien in een tentje, wat doet het er toe?

Vakantie begint in het hart, in de geest.

Manu Verhulst

## REGISTREER JE OP DE NIEUWE WEBSITE VAN KERK&LEVEN

Dankzij de gloednieuwe website van Kerk&Leven haal je voortaan méér uit je abonnement.

Surf snel naar [www.kerkenleven.be](http://www.kerkenleven.be) en registreer je met je abonneenummer, dat je vindt (boven je naam) op de cover van je Kerk&Leven.

Op deze manier kan je extra artikels lezen, met name het nieuws uit alle bisdommen. Je krijgt ook onbeperkt toegang tot het volledige archief, dat teruggaat tot 2006. Met één klik deel je alle artikels via sociale media (zoals Facebook of Twitter). Op elk artikel kan je reageren of je mening laten horen.

Meer dan de moeite waard!

**VAKANTIELEZINGEN SENIORAMA.** *Inschrijven is niet nodig. Alle lezingen gaan door in de cafetaria van Seniorama en starten om 14 u. euro, koffie inbegrepen.*

**Vogelzang, klassieke muziek en welbevinden – deel 1 Maandag** 5 augustus 2019 – Spreker: Fernand Rochette

**Vogelzang, klassieke muziek en welbevinden – deel 2 Maandag** 12 augustus 2019 – Spreker: Fernand Rochette

**De Dijle en Dijleland Maandag** 19 augustus 2019 – Spreker: Rice Ramakers

**Begijnhoven in Vlaanderen** Maandag 26 augustus 2019 – Spreker: Rice Ramakers

### OP ZOEK

**Seniorama is op zoek naar een lesgever voor een schakelcursus Engels**

Deze cursus is bedoeld voor wie

al een basiskennis Engels bezitten (lessen in het middelbaar onderwijs), maar voor wie het al een tijd geleden is dat ze nog een conversatie in het Engels voerden. Heb je een goede kennis van het Engels en wil je deze taal aan anderen op een geestdriftige manier aanleren? Dan ben je de persoon die we zoeken.

Je komt terecht bij een vrijwilligersorganisatie met een jarenlange ervaring in het organiseren van taallessen. Onze cursisten zijn voornamelijk senioren die op een aangename, prettige en ontspannen manier willen kennismaken met een taal of hun talenkennis willen uitbreiden of oprispen. Naast deze leerdoelen is het elkaar wekelijks ontmoeten ook zeer belangrijk.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, neem dan contact op met **Bianca Pisera** 016 22 20 14 of [bianca@seniorama.be](mailto:bianca@seniorama.be)

## Bremtkapel Bierbeek wordt gemeenschapscentrum



### Geschiedenis

Bremt en Benedenheide vormen een aaneengesloten gehucht van Bierbeek langsheen de Lovenjoelsestraat, tussen Bierbeek en Lovenjoel.

Omdat het gehucht meer dan 4 km van het hoofddorp ligt, in vogelvlucht zelfs dicht bij de kerk van Lovenjoel, trachtten de gelovigen in 1903 een eigen kerkgebouw te bekomen. De toenmalige deken, pastoor Jonckers, vond dit aanvankelijk niet nodig, maar ging in 1910

toch in op de vraag. In 1912 werd de kapel als bijkerk van Sint-Hilarius Bierbeek opgericht. Als hulp-priester trad de onderpastoor van Bierbeek op. Er werd elke zondag een ochtendmis gelezen. Voor doopsels, huwelijken en uitvaarten moesten de gelovigen van Bremt en Benedenheide echter nog wel naar Bierbeek gaan.

### Gemeenschapscentrum

De gemeente Bierbeek heeft een erfpachtakte voor de Bremtkapel ondertekend. Het pand komt nu in handen van de verenigingen en zal gebruikt worden als gemeenschapscentrum.

De kapel werd in november 2018 profaan verklaard, en werd enkel nog gebuikt voor lokale evenementen. Nu de erfpachtakte ondertekend is, krijgt de gemeente het pand voor 99 jaar zelf in handen en zal het gebruikt worden als gemeen-

schapscentrum.

“De kapel wordt ter beschikking gesteld van onze verenigingen en andere gebruikers. Uit een inspraakvergadering vorig jaar bleek er ook interesse om er op termijn af en toe een soort dorpscafé in te richten. Daarvoor zullen we wel vrijwilligers nodig hebben”, zegt burgemeester Johan Verhulst. “De gemeenteraad zal binnenkort een gebruikersreglement goedkeuren.”

De burgemeester merkt op dat er enkele verbouwingen op til staan. “Er is nog geen sanitair, dus dat moeten we nog installeren. Naast de kapel komt een speelterrein als ontmoetingsplaats voor de Bremt. Er blijft ook plaats voor de jaarlijkse kermis.” (...)

(Dkt)

Uit Het Nieuwsblad – Hageland – 14 mei 2019

## Gregoriaanse Completen Gemengd Koor Vlierbeek



Het is reeds een traditie geworden, hoewel vrij recent: elk jaar, op 14 augustus, vooravond van het hoogfeest van Maria's Tenhemelopneming, brengt een gemengd gelegenheidskoor de Gregoriaanse Completen in de voormalige Abdijkerk van O.L.Vrouw-Vlierbeek (Kessel-Lo).

Zeven maal per dag kwamen de benedictijnermonniken certijds in deze abdijkerk de Heer loven. Zo doende werden elke week, zoals voorzien in hun Regel, alle 150

psalmen gezongen. In de Completen, het avondgebed, werden elke dag naast een hymne en het canticum van Simeon die vond dat met de geboorte van Jezus het bij wijze van spreken, voor hem genoeg was geweest (Nunc dimittis servum tuum, laat uw dienaar nu maar gaan) dezelfde drie psalmen gezongen.

Het overigens korte geheel straalt een groot vertrouwen uit. Telkens weer wordt het een ongewoon rustgevende ontmoeting. Men voelt er zich gelukkig stil te mogen worden. Die rust wordt overigens ook expliciet gevraagd in de gezongen slotzin van de Completen . Noctem quietam (et finem perfectum) concedat nobis Dominus omnipotens: moge de Heer ons een rustige nacht bezorgen. Daarna volgde voor de monniken de heel strict te onderhouden “grote stilte”. Voor de aanwezigen hoeft dit echt niet!

De restauratie van een abdijgebouw en eigenlijk van de ganse abdijsite zoals dit het geval is in Vlierbeek, religieus erfgoed, leek ons niet gereduceerd te mogen worden tot het vinden van financiële middelen waarvoor overigens graag onze blijvende dankbaarheid t.a.v.

alle sponsors en van zoveel vrijwillige medewerkers. Met het uitvoeren van de Completen krijgt die dankbaarheid een originele dimensie. En het herinnert ons heel concreet aan de onschatbare inbreng die monniken door de eeuwen heen hebben gehad in de ontwikkeling van vooral Europese cultuur. Daarbij hoort ook het eeuwenoude gregoriaans. Onvervangbaar? Onmiskenbaar!

Op vraag van veel aanwezigen wil het gelegenheidskoor de traditie in leven houden. Geen concert, wel een gezongen gebed. Geen ingangsgeld dus. Iedereen is welkom. Daarna kan men genieten van een glaasje in de zalen van het Nieuw abtskwartier. En dit jaar kunnen de aanwezigen misschien even gaan zien naar het gerestaureerd kapelletje op een vijftigtal meter van dit abtskwartier.

Op 15 augustus tijdens de misviering in de Abdijkerk, om 10.30u., wordt een replica gewijd van het enkele jaren geleden gestolen maria-beeld en daarna in processie naar het kapelletje gebracht.

VLIERBEEK LEEFT!

## Molenhuis Bérismenil



\*10 augustus 2019

10 u.-12.30 u.: Opstaan  
11 u.: Afsluitend moment

### Komende activiteiten

1-11 augustus 2019: Molenmeerdagse

De meerdaagse is een jarenlange traditie in Het Molenhuis. Een menelmoes van klussen, koken, alle-daags onderhoud, spelende kinderen, ontspannende activiteiten, genieten van de omgeving en vrolijke avonden bij de ondergaande zon.

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@moulindebellemeuse.be

9-10 augustus 2019: 40 Jarig bestaan

Op het einde van de meerdaagse vieren we ons 40 jarig bestaan. Een gezellig samenzijn met diverse activiteiten, muziek en spijs en de inhuldiging van een nieuw molenhuismonument.

\*9 augustus 2019

16 u.-18 u.: Talent van eigen bodem

15 u.: Aperitief met zangstond

18.30 à 19 u.: Inhuldiging van het monument

19 u.: Buffet

21 u.: Muziek en feest

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@moulindebellemeuse.be

Helga Hoeterickx – 0478/20 03 11 – hoeterickx.helga@gmail.com

18-22 augustus 2019: Naar de basis  
Volwassenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, hun veerkracht willen verhogen en ervaringen willen uitwisselen met gelijkgestemden. Terugkeren naar de basis door het samen bereiden van plantaardige voeding, lichaamswerk, creatieve en verbindende activiteit.

Els Vanden Wyngaerd – 0473/28 44 94 – els.vanden.wyngaerd@telenet.be

Meer informatie en inschrijven op onze website

[www.moulindebellemeuse.be/activiteiten](http://www.moulindebellemeuse.be/activiteiten)

Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier.

## CARACASHULPFONDS



Pater Willy

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes zonder weerga werd het studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico.

Pater Willy is, na de dood van Padre Eugenio, van 1999 tot 2004 pastoor geweest in Campo Rico.

Hij stuurt ons nu nog regelmatig nieuws door uit Campo Rico.

Hij liet ons weer eens kennis maken met jongeren die, dankzij het project van de studiebeurzen, het geloof in zichzelf en de gemeenschap van Campo Rico niet verloren hebben. Ze hopen dat hun vaderland eens bevrijd zal worden uit de diepe crisis waarin het momenteel verkeert.

We maken nu nader kennis met Maria Victoria Baretto Lara.

Maria Victoria is de enige dochter van haar alleenstaande moeder. Ze wonen onderaan in de barrio waar de sector van de 1ste Mei begint. Volgend schooljaar zal ze naar het vierde leerjaar gaan. Vanaf dit jaar geniet ze pas van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds.

Haar moeder werkt als bioanaliste in een laboratorium en zorgt goed voor haar dochter. Ze heeft voor korte tijd een man gehad tot bij de geboorte van haar dochter. Ze staat er nu alleen voor maar trekt goed haar plan. Haar vorming als bioanaliste geeft haar een goeie basis. Zelf is ze heel jong na de dood van haar moeder terecht gekomen bij de familie van Nina Campos, een trouwe medewerkster van het Hulpfonds in Campo Rico. Dat ging niet officieel, wel heel spontaan. Na de begrafenis van de moeder die verschillende kinderen naliet, nam de moeder van Nina Campos één van de meisjes mee naar huis. De andere moeders zorgden voor de andere kinderen. Enkele buurvrouwen spraken af en alles was geregeld. Soms wordt de cultuur hier gemakkelijk als een zaak van ‘machos’ afgedaan, maar het zijn wel de vrouwen die beslissingen nemen en het leven doen verder gaan.

Maria Victoria houdt veel van tekenen en speelt graag met vriendinnen. Voor haar is het prima in Campo Rico en zijn de mensen er goedhartig.

### Wij blijven steunen

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven in de moeilijke situatie in Venezuela.

Je kan een bijdrage storten op onze rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

Hartelijk dank!

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23. Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je een attest wegens schenking.

## TENTOONSTELLING PARCUM



PARCUM

Dialoguemuseum voor religie, kunst en cultuur

grijpbare grijpbaar proberen te maken. Met heel uiteenlopend erfgoed tot gevolg. In een frisse en eigentijdse opstelling biedt PARCUM een kijk op dit veelzijdig religieus erfgoed.

This is not a collection (3.07.2019 – 3.11.2019) brengt topstukken, bijzondere objecten en alledaags erfgoed uit de eigen collectie, in dialoog met werk van hedendaagse kunstenaars Guillaume Bijl, David Claerhout, Berlinda De Bruyckere en Ria Pacquée.

In deze tentoonstelling stelt Parcum de eigen collectie en -vorming in vraag. Dit erfgoed maakt tenslot-

te deel uit van ons collectief geheugen. Is het dan niet van iedereen? En wat brengt de toekomst voor het religieus erfgoed in Vlaanderen? Een collectie is immers nooit af, maar groeit en evolueert. En dit in voortdurende dialoog met zij die het gebruiken.

Meer dan alleen voor de eigen collectie, draagt PARCUM zorg voor het religieus erfgoed in Vlaanderen. This is not a collection is een blauwdruk van de erfgoedstukken die PARCUM koestert, zowel binnen als buiten de museummuren. Boek nu alvast een rondleiding met gids, via [www.parcum.be](http://www.parcum.be).

Doorheen de tijd hebben mensen op verschillende manieren uiting gegeven aan hun geloof. Het on-