

KERK & Leven

25

2019

WEEKKRANT

19 JUNI

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Eerste communie in Sint-Franciscus

Sterre

Dag mama en papa, broers en zusjes. Dag ouders die voor ons zorgen. Dag meter en peter, dag oma en opa. We vinden het tof dat jullie allemaal hier zijn. Het is voor ons een speciale dag. Daarom staat de deur open. Iedereen kan met ons samen feesten. Welkom allemaal.

Van harte welkom op dit grote feest. Lieve meisjes en jongens, wat zien jullie er stralend uit! Jullie zijn vol verwachting, want jullie zijn vandaag uitgenodigd op het feest van Jezus. Wij vieren samen dat Hij de vriend is van elk van jullie en ook van ons, dat Hij het Brood is dat ons echt kan blij maken in het leven. Tijdens de catechese hebben jullie Jezus al beter leren kennen. En vandaag ben je klaar om voor de eerste keer echt deel te nemen aan deze viering. Komaan we beginnen er aan.

**Super, super, super-blij
voel ik mij vandaag!
Jezus krijgt een zoen van mij
'k zie hem echt heel graag!**

**Kijk eens daar en kijk eens hier,
heel veel oogjes vol plezier!
Jezus maakt ons toch zo blij
Schuif dus ook je stoeltje bij!**

**Hij leert ons om fijn te leven
en elkaar veel liefs te geven!
't Is de vriend van iedereen!
Kom erbij, ja nu meteen!**

Eliya

Liefste Jezus, ik wil meebouwen aan jouw wereld, maar soms vergeet ik U te danken voor alles wat ik zo maar gratis krijg: de zon en de regen, de bloemen en de bomen.... Daarom vraag ik jouw hulp en zingen wij:

**Wij bidden heer kom bij ons
en luister wat wij vragen,
wij bidden heer kom bij ons
vandaag en alle dagen.**

Ella

Liefste Jezus, soms ben ik een echte deugniet en doe ik mama, papa of iemand anders verdriet. Maar ik wil meebouwen aan jouw wereld. Daarom vraag ik jouw hulp en zingen wij: **Wij bidden heer kom bij ons...**

Sterre

Liefste Jezus, ik wil ook meebouwen aan jouw wereld, maar soms heb ik er geen zin in en denk ik alleen aan mezelf. Daarom vraag ik jouw hulp en zingen wij: **Wij bidden heer kom bij ons**

Offerandelied

**Aan tafel! Aan tafel!
Brood en wijn staan al klaar.
Jezus deelt al wat Hij heeft.
't Is echt waar!**

**1. 'k Heb een heerlijk fijn gevoel,
heel veel kriebels in mijn buik.
'k Zit op 't puntje van mijn stoel
want Jezus nodigt mij nu uit.**

2. Mijn hartje

**gaat veel sneller slaan,
doet van rikke-tikke-tik.
Jezus zegt: 'kom, schuif maar aan.
Neem en eet want dit ben ik.'**

Dankmoment van ouders

Sara: Kijk altijd naar de zonnebloem. Die keert zich naar het licht en heeft van alle bloemen het zonnigste gezicht. En als het nu eens donker is, zo'n grijze grauwe nacht, kijk dan weer naar die zonnebloem, die geeft je nieuwe kracht. Neem daarom straks je groeiende zonnebloem mee naar huis en bekijk ze af en toe.

Dankmoment van kind

Casper: Lieve mama en papa, dankjewel omdat jullie zulke lieve ouders zijn. Dankjewel, omdat jullie altijd voor ons klaarstaan. Dankjewel, omdat jullie met mij op weg gegaan zijn om Jezus te leren kennen. Daarom geven wij jullie graag dit kleine geschenk.

Priester: Lieve kinderen, ook ik stuur jullie graag van hier weer naar je thuis, je familie, je vrienden. Onthoud wat we vandaag gehoord, gezongen en gebeden hebben: vertel het verder, leef het verder. Dan zal in de wereld een vrolijk lied weerklinken.

Slotlied

**Je mag er zijn
- wie ik? ... ja jij
je hoort er helemaal bij
- wie ik? ... ja jij**



**had je zeker niet gedacht
- wie ik? ... ja jij
je hoort er helemaal bij
- wie ik? ... ja jij**

Ook al ben je wat verlegen

**ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug**

**Ook al flap je met je oren
of ben je enig kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind**

**Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef**

**Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil**



GIJ GEEFT MIJ ALLES - Psalm 23 en art.23



Inleiding thema:

Welkom in deze viering rond dit licht, en het woord. In de teksten van vandaag komt het beeld van herders en schapen voor. Het beeld van schapen en een herder is voor ons wel wat voorbijgestreefd. Maar we kunnen ons wel inleven in de wereld van toen of denken aan de vele plaatsen in de wereld, waar mensen leven van hun vee. Schapen zijn volgzame en afhankelijke kuddedieren. Dan is het wel duidelijk dat de herder een belangrijke functie vervult. Hij staat in voor het vinden van voedsel en water, voor de bescherming tegen roofdieren en voor het samenhouden van de dieren.

Openingsgebed:

God, uw zoon zagen we nooit met eigen ogen, we raakten Hem nooit met eigen handen aan. We werden nooit meegesleept door woorden gesproken door zijn eigen mond. Toch vragen wij u: vervul ons met zijn leven, zodat wij ons door hem laten raken en dan opstaan en in beweging komen. Opdat ooit een dag mag komen dat alle mensen leven in waardigheid en in respect voor elkaar en voor de enige aarde die wij mogen bewonen. In die verbondenheid met U en met elkaar geeft Gij ons de kracht om zo te leven. Amen.

Eerste lezing OT - psalm 23

1-11. Mijn herder is de Heer, Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik mij uit aan de rand van het water, daar is het goed

rusten. Ik kom weer tot leven. Dan trekken wij verder, vertrouwde wegen, Hij voor mij uit want God is zijn naam. Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet angstig, U bent toch bij me, onder uw hoede durf ik het aan.

12-16. Gij nodigt mij aan uw eigen tafel, en allen die tegen mij zijn moeten het aanzien: dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, dat Gij mijn beker vult tot aan de rand.

17-20. Overall komen geluk en genade mij tegemoet, mijn leven lang. En altijd kom ik terug in het huis van de Heer, tot in de lengte van de dagen.

(Uit "Vijftig psalmen" Oosterhuis, Michel van der Plas)

Luisterlied

Luisteren we even naar een lied uit Kenia waar herders en ook vrouwelijke herders een sleutelrol spelen in de maatschappij. Ook kinderen worden ingeschakeld voor herderlijke taken in Oost-Afrika.

Tweede lezing

Artkel 23 (van de Belgische grondwet) zegt:

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Die rechten omvatten:

1. Het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid (...) alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2. Het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3. Het recht op een behoorlijke huisvesting;
4. Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5. Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
6. Het recht op gezinsbijslagen.

Geloof ze niet, geloof ze niet, als ze zeggen dat nooit iets anders wordt.

Geloof ze niet, geloof ze niet, als ze zeggen

dat dromen slechts illusie zijn. Geloof ze niet, geloof ze niet.

Duiding

Wij zagen een verband tussen het Afrikaanse lied van Ayub Ogada, psalm 23 en art. 23 in de grondwet. In het Afrikaanse lied lijkt het wel de moeder in het hiernamaals die aangesproken wordt om het vee veilig naar huis te leiden: *Koth biro, De regen komt, O moeder als je me kan horen, de regen komt, breng het vee naar huis.* In psalm 23 is het God die gedankt wordt en aangesproken.

We kozen voor de mooie versie van Huub Oosterhuis. Als we goed kijken zien we twee delen:

v.1 - 11: gaat over ik en Hij: Hij is Jahwe als Herder:

v.12- 16: is een dialoog tussen ik en Gij: Gij is hier Jahwe als Gastheer-dienaar.

Op regel 10 vinden we een scharniers: hier vinden we een dialoog tussen ik- U (niet Hij maar nog niet Gij) en vanaf hier vinden we een grotere intimiteit tussen "ik-figuur" en God: "al moet ik het duister is van de dood, ik ben niet angstig, U bent toch bij mij". Als je als mens de intimiteit met God toelaat, geef je je eigenlijk aan hem over.

De psalm wordt toegeschreven aan Koning David die zelf een herdersjongen was en gezalfd werd tot koning door Samuel rond 1000 v.Chr. De "machtige" koning stelt zichzelf heel nederig en afhankelijk op als een schaap dat geleid wordt door Jahweh. Jahweh bepaalt de richting en dat betekent: veiligheid, vertrouwde wegen, rust en verkwikking aan het groen en het water. Dankzij de vervulling van al die behoeften komt hij "weer tot leven" of keert "zijn ziel in hem terug" zoals in de Naardense bijbel staat, een bijbel die bekend staat om trouwe vertalingen. Als aan alle primaire behoeften voldaan is, komt de mens weer in zijn **waardigheid**.

In vers 10 zien we dat Jahweh ook aan spirituele noden tegemoet komt en wel als een intieme vriend. En dat lijkt wel het belangrijkste vers. Hier wordt God aangesproken, die ons bevrijdt van onze grootste angst nl. de angst voor de dood.

De belangrijkste strofe wordt dan de intieme dialoog met de God als gastheer en dienaar die op het scharniers volgt. Veilig en op waardige wijze samen met de Gastheer mogen eten aan een tafel met alle eerbetoon van waardigheid en liefde zoals bediend worden aan tafel en zalven van huid en van haren met kruiden en oliën die ontsmetten, genezen en helen.

Eigenlijk worden de verhoudingen in deze strofe omgekeerd: God wordt niet meer als leider maar als dienaar voorgesteld, die beschermt, bedient en zalft.

Deze bijzondere aandacht voor de **waardigheid** van de mens met al zijn behoeften in zijn intieme relatie met God-die-dienaar is valt ons bijzonder op in deze vertaling van Huub Oosterhuis en leidt ons naar artikel 23 in de grondwet.

We zien een verband tussen Psalm 23 en artikel 23 van de Belgische grondwet: Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

De beweging **Hart boven hard** legde de politiciers een lijst met 23 ideeën voor.

Hieruit zijn 6 thema's, voorstellen voor het beleid gekozen:

- Om te zorgen voor het klimaat is 4 miljard extra nodig om beter openbaar vervoer te voorzien.
- Verhoog de laagste uitkeringen om sociale rechtvaardigheid te realiseren
- In de categorie Werk: gelijk loon en pensioen voor vrouwen en mannen.
- Menswaardige migratie opdat mensen op een veilige en wettelijke manier kunnen vluchten.
- Gecontroleerde prijzen voor medicatie om onze gezondheid te beschermen.

- Stop aan de grote belastingontduiking.

Dit zijn geen naïeve verlangens of onrealistische ideeën, dit is wat we als samenleving hebben afgesproken, zwart op wit.

Voorbeden

Voor een samenleving die **arbeid en inkomen** blijft herverdelen zodat de werkdruk kan verminderen en meer mensen - ook jongeren - werk vinden.

Voor een samenleving die **rechtvaardige belastingen** int, ook op de grootste vermogens.

Voor een samenleving die alle inkomens en uitkeringen optrekt tot **boven de armoedegrens** zodat één op zeven Belgen niet langer in armoede moet leven.

Geloof ze niet, geloof ze niet, als ze zeggen dat nooit iets anders wordt,

Geloof ze niet, geloof ze niet, als ze zeggen dat dromen slechts illusie zijn.

Geloof ze niet, geloof ze niet.

Voor een samenleving die zorg draagt voor onze gezondheid. Dat **geneesmiddelen** betaalbaar blijven en dat mensen niet arm worden door ziek te zijn. Voor een samenleving waarin racisme, discriminatie en uitsluiting geen plaats krijgen, waar vluchtelingen welkom zijn en waarin **verscheidenheid** als een rijkdom wordt ervaren. Voor een **samenleving** die sociaal-rechtvaardige maatregelen neemt om het klimaat te redden, die zorgt voor goed openbaar vervoer en een duurzame economie die rekening houdt met de draagkracht van de planeet. (naar Jef Wauters - voorbeden in de Paastijd)

Uit de viering van 5 mei 2019 in het Don Bosocentrum

Voorganger: Ingrid Wezemaal -Lieve Neukermans

Lector: Jan Van Nieuwenhove - Orgel: Herman Beelen

Graag nodigen wij je uit

op onze zomerbarbecue in de tuin van de pastorie op de Léon Schreursvest



op zondag 30 juni 2019 vanaf 13 tot 15 uur

Welkom!

de medewerkers van vzw Antoniusvrienden

Je kan inschrijven tot en met

zondag 23 juni bij Mathieu Voets Volhardingslaan 30 3001 Heverlee 016 89 05 89 mathieu.voets@telenet.be

Caroline Van Audenhoven Léon Schreursvest 33 3001 Heverlee 016 22 38 11 0476 39 79 02 carolineva@telenet.be

vooraf betalen kan cash of op rekeningnummer BE84 0018 0522 4459

op naam van VZW Antoniusvrienden

een 'take away box' is beschikbaar

Helpende handen zijn welkom

zaterdag 29 juni vanaf 10 uur zondag 30 juni vanaf 12 uur

Laat ons weten wanneer we op jou kunnen rekenen. Dank u.

salades, compote, sauzen en brood naar believen

volwassenen +12 jarigen 5,00 euro kinderen - 12 jarigen 2,00 euro

op de grill keuze uit

witte pens 3,00 euro zwarte pens 3,00 euro chipolata (1 stuk = ± 70 gram) 3,00 euro kippenonderbout 4,00 euro barbecuworst 4,00 euro groentebrochette 5,00 euro halloumi 5,00 euro geitenkaasje in pancetta 5,00 euro hamburger (± 150 gram) 7,00 euro sparerib 7,00 euro scampibrochette 7,00 euro varkensbrochette (± 200 gram) 7,00 euro zalm in papillot 7,00 euro

gebakken terwijl u wacht

pepersteak (170 gram) 8,00 euro lamsnoot met sallie (200 gram) 11,00 euro

een zomers dessert

papillot van pannenkoek met vers fruit, likeur en ijs 6,00 euro ijs cornetto 2,50 euro frisco Magnum 2,50 euro kinderijsje in bekertje 2,00 euro

Aperitief, wijnen, bieren en frisdranken aan democratische prijzen

INSCHRIJVINGSTROOK

aantal deelnemers:		
kinderstoel	ja	nee
salades volw. +12	x 5,00 =	
salades kind -12	x 2,00 =	
witte pens	x 3,00 =	
zwarte pens	x 3,00 =	
chipolata	x 3,00 =	
kip onderbout	x 3,00 =	
barbecuworst	x 4,00 =	
groentebrochette	x 4,00 =	
halloumi	x 5,00 =	
geitenkaasje	x 5,00 =	
hamburger	x 5,00 =	
sparerib	x 7,00 =	
varkensbrochette	x 7,00 =	
scampibrochette	x 7,00 =	
zalm	x 7,00 =	
pepersteak	x 8,00 =	
lamsnoot	x 11,00 =	
dessert in papillot	x 6,00 =	
cornetto	x 2,50 =	
frisco Magnum	x 2,50 =	
kinderijsje	x 2,00 =	
 totaal:		

Ik zit graag aan tafel met:

