

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

19

2019

WEEKKRANT

8 MEI

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

GOEDE WEEK 2019 in Sint-Franciscus Vervolg van vorige week

Palmzondag



Palmzondag heeft twee kanten: Jezus, gezeten op een ezeltje, begroet door de volksmenigte is een man van vrede. En Jezus die de weg gaat, alleen, tot in de dood.



Deze goede week heeft verschillende gezichten: Vandaag zingen we 'Hosanna' en amper een paar dagen later 'Kruisig Hem': Lofprijzing en haat, verwelcoming en uitsluiting lagen toen blijkbaar ook dicht bij mekaar.



Witte Donderdag laat ons zien hoe een mens tot het uiterste kan gaan in de liefde. Liefde, niet voor één persoon, maar voor alle mensen. Liefde die alles omvattend is, alles doorstralend.

Witte



Donderdag



Liefde die wonderen doet, die alles vermag, en waarvan sommigen denken dat ze niet bestaat: Liefde die in zich vreugde draagt en verdriet omdat ze alles overstijgt, zelfs de grens tussen droefheid en vreugde.

Goede

Het lijden is en blijft een onontwarbaar raadsel. We vinden er niet onmiddellijk een zin in. Toch is het lijden een realiteit in elk mensenleven. Maar bij u kan ik er mee terecht Heer. U bent mijn sterkte, hoor dan ons roepen deze avond.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.



Ze zijn vanavond bij ons, de mensen die lijden in ziekenhuizen, in rustoorden, in asielcentra en gevangenissen. Maar ook zij die professioneel of door vrijwilligerswerk hun kruis helpen dragen. Ze zijn bij ons, de armen uit eigen land; allen die minder kansen gekregen hebben of zich voortdurend uitgesloten voelen.



Vrijdag

Niet alleen de lijdende mensen die ons dierbaar zijn, nemen we vanavond met ons mee in deze viering van goede vrijdag. Niet alleen onze bekenden die door ziekten en kwalen, tegenslagen, frustraties en mislukkingen een moeilijk leven doormaken. Maar ook de ontelbare in de wereld die lijden omdat ze dagelijks, soms heel hun leven, zwaar onrecht ondergaan. Meestal anoniem, door heel de wereld vergeten. Massa's mensen die creperen door honger, oorlog, discriminatie en uitsluiting, door gebrek vaak aan het meest elementaire. Mensen in kampen, duizenden mensen op de vlucht...



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 mei
4de Paaszondag
10.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Cécile Van Hoecke
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 19 mei
5de Paaszondag
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers met de
Mariatriptiek (zie hieronder)

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 mei
Kruisoplegging of
engagementsviering vormelingen
11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lectoren: vormelingen
Homilie: pater Caroline Van
Audenhoven
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 19 mei
5de Paaszondag
11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Josette Ruelens
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

WIE PARELS ZOEKT
MOET NIET DIEP DUIKEN bzn

DON BOSCO

Zondag 12 mei 2019
Vierde Paaszondag – Moederdag
Geen viering in Don Bosco

Zondag 19 mei 2019
Vijfde Paaszondag – Zondag van de
Oosterse Kerken
10.30 u. Viering
Voorganger: Lieve Neukermans
Lector: Bernard Deprez

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

KALENDERBLAADJE
Wereldsolidariteit heeft niet als doel
hulp te verlenen in de onmiddellijke
noodsituatie, al is dat ook nodig. Het
is een brede solidariteitsbeweging
bewust georiënteerd op het
versterken en ondersteunen van de
morele en praktische weerbaarheid
van de onderdrukte en uitgebuite
arbeidersgroep ook in de zo geheten
ontwikkelingslanden.
Luc Vos

Mariatriptiek in Sint-Franciscus

Zondag 19 mei zal organist, Herman Baumers, een Mariatriptiek spelen van Chris Dubois in de Sint-Franciscuskerk tijdens de viering van 10 u.

Chris Dubois (geboren in 1934) is



Herman Baumers



organist, componist en muziekpedagoog.
Hij studeerde o.a. aan het Lemmens-
instituut waar hij les kreeg van Flor
Peeters.
Hij heeft daar zelf ook een hele tijd
orgellessen gegeven.
Hij componeerde vooral voor or-
gel, maar schreef ook werken voor
beiaard, piano, cello en koor.

De Mariatriptiek voor klein orgel
bestaat uit 3 delen, gebaseerd op de 3
meest bekende Vlaamse Marialie-
den:

Liefde gaf U duizend namen, van
Lodewijk De Vocht,
O Maria die daar staat, van R.
Ghesquière
en Lieve vrouwe van ons land van
A. Meulemans.
Elk deel heeft naast het koraal, een
bewerking.
Bij Liefde gaf U duizend namen is
dat een bicinium (een duet),
bij O Maria die daar staat is dat een
variatie
en bij Lieve vrouwe van ons land is
dat een koraalpreludium.
Het werk is opgedragen aan mgr
Luk De Hovre.
bron: wikipedia

Herman Baumers zal deze drie wer-
ken brengen als tussenzang, tij-
dens de offerande en de communie.

**U bent van harte welkom tij-
dens deze viering.**

Chantal Leterme
uit '99 verhalen met een knipoo'g

Het probleem van de aarde

De aarde wilde Pasen vieren.
Maar ze had een probleem: hoe kon
ze tonen dat ze blij was?
Daarom ging de aarde naar het wa-
ter.
- Water, hoe toon jij dat je blij bent?
- Ik ga dan zacht op en neer.
De aarde probeerde dat,
maar de mensen riepen al vlug:
- Aarde, hou daarmee op, we wor-
den zeeziek!
Toen ging de aarde naar de wind.
- Wind, hoe toon jij dat je blij bent?
- Dan fluit ik zachtjes mijn lied.

De aarde probeerde ook te fluiten.
Maar de mensen riepen al vlug:
- Aarde, hou daarmee op, we horen
elkaar niet meer door jouw gebrom.
Dan ging de aarde naar het vuur.
- Vuur, hoe toon jij dat je blij bent?
- Dan dans ik met mijn vlammetjes.
De aarde probeerde ook te dansen.
Maar de mensen riepen al vlug:
- Aarde, hou daarmee op,
we worden er ziek van!
Toen werd de aarde erg verdrietig.
De hemel zag dat en gooide allerlei
zaadjes naar beneden.

De wind moest ze verspreiden,
het water moest ze doen groeien
en het vuur van de zon
moest ze warmte en licht geven.
De zaadjes die in de aarde gevallen
waren,
begonnen te groeien en te bloeien.
- Hé, dacht de aarde,
zo kan ik laten zien dat ik blij ben!

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

**Het is stilte die ons beschermt van-
uit** onze eerste impulsen om ver-
anderingen te weerstaan of nieuwe
uitdagingen af te wijzen of nieuwe
ideeën te weerleggen of de ideeën
van anderen naast ons neer te leg-
gen.
**Het klooster van het hart (Joan Chit-
tister)**

In de meimaand gaat onze meditatie
door op **maandag 13 en maandag 27
mei 2019**.
Aanvang om 20 uur in de Stille
ruimte "Ademtocht" in het Don
Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo.

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Donderdag 9 mei
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 10 mei
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 14 mei
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 16 mei
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 17 mei
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 8 mei
VM: Poetsen
NM: Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 9 mei
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 10 mei
VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 11 mei
NM: Catechese

Zondag 12 mei
11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 14 mei
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Prisma

Woensdag 15 mei
NM: SAMANA Crea
20u.: Koor Blij Rondeel

VOETVERZORGING

Woensdag 22 mei.
Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti
aanwezig.
Woensdag 15 en 29 mei.
Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het
onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-
haal@seniorama.be
Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter
plaatse te betalen.
Informeert bij uw mutualiteit naar
de korting.
Plaats: Seniorama Vanden Tymple-
straat 35, 3000 Leuven

HOOR EEN NIEUW GELUID



Een man spreekt doorheen de megafoon: 'Hallo, ik ben César, ik woon in Colombia, Guatemala. Ik ben een boer zonder grond, terwijl er zoveel grond braak ligt. Met 30 families bezetten wij de leegstaande koffiëplantage 'La Mina'. We weten niet of de grond ooit van ons zal zijn, maar we zetten door. Een partnerorganisatie van Broederlijk Delen versterkt onze stem. Dat hebben we hard nodig. Ik droom ervan om mijn vijf kinderen voldoende eten te geven en hen naar school te laten gaan.'

Net zoals vorige week horen we vandaag over nieuwe kansen, nieuwe hoop voor Guatemala. Maar alles is nog broos en pril. Broederlijk Delen roept ons op dat nieuwe te versterken, met onze stem, met onze solidariteit. Daarbij ontsteken we ook de paaskaars als teken van het geloof in de mogelijkheid van, en onze medeverantwoordelijkheid in, het realiseren van een andere, meer menselijke wereld voor allen.

Laat ons samen de wereld beter maken, handen reikend van hart tot hart tot einde toe. Dan zal de wereld de hemel op de aarde zijn.

Eerste Lezing (Jesaja 43, 16-21) Jahwe vraagt zijn volk zich niet te blijven vastklampen aan wat vroeger is gebeurd. Hij zal iets nieuws maken. Het is al aan het kiemen.

Tweede lezing Joh 8, 1-11 In de tempel brachten schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw, die betrapt was op overspel, tot bij Jezus. Om Jezus in de val te lokken, vroegen ze hem wat ze met haar moesten doen. Want volgens de wet van Mozes, zegden zij, moet ze gestenigd worden. 'Laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen' Toen dropen zij af. Jezus richtte zich tot de vrouw: 'Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u

veroordeeld?' Zij antwoordde: "Niemand, Heer." Toen zei Jezus tot haar: "Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer."

Duiding: Werking voor Guatemala We vatten even samen: De Maya's, de oorspronkelijke bewoners van Guatemala bebouwden hun grond, die er in overvloed was en in collectief bezit, in goed overleg en volgens de noden van elk gezin. Door de kolonisatie werd dat systeem grondig teniet gedaan en de beste gronden werden ingepalmd en gingen naar de economische elite en naar grote agro-industrie. Van de bevolking leeft nu 60% onder de armoedegrens, 15% is ondervoed, 20% is analfabeet, de helft van de kinderen jonger dan 5 jaar heeft een groeiachterstand, bij de Mayabevolking is dat zelfs 80%. Boeren grond geven, in eigendom te verwerven of volgens een eerlijke langdurige pachtregeling, om in eerste instantie voor het eigen bestaan te kunnen instaan, is essentieel om het tij te keren.

Wat vraagt Broederlijk Delen? - respect voor het **recht op inspraak**, dat in de Guatemalteekse wetten ingeschreven staat; - **bescherming** van mensenrechtenverdedigers en **stem geven** aan het middenveld; - **bindende regels** voor bedrijven uit de agro-industrie en de mijnbouw- en energiesector; - **realisatie van het recht op voedsel**.



Voorbeden Om duif voor politieke leiders en verantwoordelijken.

Dat zij tegen economische en politieke druk in, beleidskeuzes maken die recht doen aan alle mensen. Dat zij de stem van kleingemaakte en gekwetste mensen versterken en durven kiezen voor een nieuwe wind.

Om volgehouden inzet Voor César, Leonarda en boerengemeenschappen in Guatemala. Dat zij in hun strijd om grond en leven, gemeenschapszin en samenhangigheid blijven versterken.

Om mildheid in ons oordeel over mensen. Dat wij niet aanrekenen wat voorbij is, en nieuwe kansen durven geven. Dat wij geloof in verandering blijven versterken.

Om hoop op een betere wereld. Dat wij nooit opgeven te geloven in ommekeer, kiemen van verandering durven benoemen en versterken. Opdat kleine initiatieven waardige alternatieven mogen worden.

Uit Tafelgebed: De naam van God in ons midden Twee, drie of meer die hun hart hebben gezet op mededogen en compassie, hun handen op breken en delen en die zo doende al meer en meer zichzelf uit handen geven: die zijn de Naam van God in ons midden.

Twee, drie of meer, die voor twee, drie of meer een betere wereld zijn en die dat volhouden even stug als aanstekelijk: die zijn de naam van God in ons midden.

Tekst bij de communie: Moge dit brood ons de kracht geven om als een kind kleine dingen te waarderen met de daadkracht van een volwassen mens, in een wijs perspectief.

Laat ons samen de wereld beter maken, handen reikend van hart tot hart tot einde toe. Dan zal de wereld de hemel op de aarde zijn.

Uit de viering van 31 maart in het Don Bosco Centrum Voorganger: Hermien Den Tandt Lector: Chris Hostens



DE ABDIJENTOCHT? WAT IS DAT?

De Abdijentocht is een geweldig wandel- en loopevenement tussen Tongerlo en Averbode. Sportievelingen van alle niveaus houden van de perfecte mix tussen natuurpaadjes en verharde wegen. Bovendien is de Abdijentocht het enige evenement dat in drie provincies tegelijk plaatsvindt! Welzijnszorg is ook enorme fan van dit evenement. En wij hebben daar 6 goede redenen voor: Je kan kiezen tussen een wandeling (16 of 32 km) of een looptocht (16 km). Voor elk wat wils dus! Gekozen voor een wandeling van 16 km? Dan kan je vertrekken tussen 8u en 11u. Liever die van 32 km? Dan is vertrekken mogelijk tussen 7u en 9u. Lekker flexibel! Wandelen kan op je eigen tempo. Als je wil, kan je even stoppen voor een snack, een picknick of een leuke selfie. Leuk extraatje: wie de 32 km wandelt, krijgt een heerlijke pasta-maaltijd als lunch. Een tocht tussen de abdijen kan niet zonder een toepasselijk abdijsbrood met abdijskaas (exclusief voor onze deelnemers) aan de finish in Averbode. Bovendien zorgt de organisatie ook voor een abdijsbier onderweg. Lekker! De wandeling van 16 km is geschikt voor kinderen en jongeren. De Abdijentocht gaat door op Hemelvaartsdag, de perfecte dag om de benen te strekken en je kan er een

heel verlengd weekend van bekomen of van genieten. Wandel of loop jij mee ten voordele van Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede? Fijn om te horen! Dan hoef je nog enkel deze twee dingen te doen: Inschrijven Dat kan via de knop 'Schrijf je in'. Tijdens de inschrijvingsprocedure vragen we om ook een actiepagina aan te maken. Zo kom jij tussen onze actievoerders te staan en kan je iedereen laten weten dat jij wandelt of loopt voor het goede doel. Geld inzamelen We vragen om €125 per volwassen persoon (16+) in te zamelen. Door dat bedrag in te zamelen, zorg je ervoor dat wij meer dan 100 projecten die aan structurele armoedebestrijding doen concreet en financieel kunnen ondersteunen. Wanneer je ingeschreven bent en een actiepagina hebt aangemaakt, ontvang je mails met tips en tricks om dat geld in te zamelen. Vergeet niet dat jouw sponsors een fiscaal attest krijgen opgestuurd voor sponsorbedragen vanaf €40.

PRAKTISCH Datum: **Donderdag 30 mei 2019** Aanmelden: Aanmelden is verplicht! Je vindt ons op twee plaatsen: Sporta-centrum Tongerlo (Gemeinde 2; 2260 Tongerlo) Daar mag jij jouw deelnemerspakket komen op-

halen wanneer je de 16 km wandelt of loopt. Wandelaars zijn welkom tussen 8u en 11u. Lopers zijn welkom tussen 14u en 14u45. Domein De Vijvers (Judocus Pauwelslaan; Averbode) Daar mag jij jouw deelnemerspakket komen ophalen wanneer je de 32 km wandelt. Daar kan je ook komen uitrusten, iets drinken, iets eten of andere deelnemers leren kennen na jouw sportieve prestatie. Parkeren: De organisatie raadt aan om je te parkeren op de ruime en gratis parking in Averbode (domein De Vijvers). De pendelbus rijdt vanaf 7u richting Tongerlo en kan jou dus moeiteloos brengen naar de start.

Pendelbus: Er rijdt een pendelbus tussen Averbode en Tongerlo zodat jij snel Tongerlo bereikt. Deze pendelbus rijdt van 7u tot 10u30 vrij regelmatig. De organisatie voorziet ook voldoende bussen, maar soms

kan het zijn dat je even zal moeten wachten. Hou hier rekening mee. Let op! Je kan enkel op vertoon van jouw bevestigingsmail op de bus. Die krijg je van ons toegemailed. Druk die zeker af of hou hem bij de hand op jouw smartphone.

Inschrijven: Dit is online mogelijk tot en met maandag 13 mei om 23u59 en kost €12/pp voor de 16 km wandelen, €16/pp voor de 16 km lopen en €22/pp voor de 32 km wandelen. Aan het einde van de inschrijving betaal je onmiddellijk en online. De inschrijvingsprijs is dezelfde als bij de organisatie zelf, omdat wij deze via een groepsinschrijving doorstorten aan hen. Dit is geen inkomstenbron. Je inschrijving bij ons is een bevestiging dat je wandelt ten voordele van Welzijnszorg - Samen Tegen Armoede én €125 zal inzamelen.



sfeerfoto van de Abdijentocht 2018 gemaakt door Dries Lauwers

SAMANA Krachttoer voor mantelzorgers

Op deze krachttoer doen we een korte wandeling in een mooie natuurrijke omgeving waarbij we een aantal stops maken om kort te bezinnen. De wandeling brengt ons zoveel mogelijk in de natuur. Het is zeker niet de bedoeling dat dit een vermoeiende, moeilijke wandeling is. Het accent ligt op rust en bezinning. We kijken als mantelzorger met andere ogen naar het thema 'kracht'.

We ontmoeten elkaar in: **KESSEL-LO** op maandag **13 mei** van **13u30 tot 16u30** in CM Leuven, Platte-Lostraat 541 in Kessel-Lo.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en kan via mantelzorg.leuven@samana.be

SOCIALE VOORZIENINGEN Met al je vragen daarover kan je elke **donderdagvoormiddag** bij Seniorama terecht. Maak een **afspraak**. Kom daarvoor tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 u langs het onthaal of neem telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

