

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

17

2019

WEEKKRANT

24 APRIL

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

Familieviering Sint-Franciscus 31 maart 2019

In deze familieviering verwelkomen we heel speciaal de kinderen die binnenkort hun eerste communie zullen doen. En we luisteren naar een heel bijzonder verhaal over heel bijzondere broden. In de catechese hebben we al verteld over wat brood allemaal kan betekenen... Brood is heel belangrijk in het leven van een mens. Ook voor Jezus was dit belangrijk. Net voor Hij gestorven is heeft Hij een voorbeeld gegeven met brood en wijn. Hij wilde zo aan zijn leerlingen vertellen wie Hij eigenlijk was en vooral hoeveel Hij hield van hen en van alle mensen. Hij wilde namelijk alles doen om elke mens echt gelukkig te maken: dat had Hij ook al van tevoren getoond toen Hij elke dag van zijn leven goed was voor elke mens die Hij ontmoette.

Broodverhaal

We vertellen jullie een verhaal, waarin broden de hoofdrol spelen. Met broden is het soms net als met mensen, luister maar! Brood kan jullie heel wat vertellen. We laten de verschillende broden nu aan het woord.

Ik **puntbroodje**, ik ben een zondagskind. Ik lig op tafel als de mensen feest vieren. Als de mensen mij zien, dan zijn ze blij. Nee hoor, in de week zien ze mij niet. Dan heb ik vrijaf. Dan is er geen feest.



Ik ben **volkorenbrood**, ik zorg voor het dagelijks brood op tafel. Als ik er niet zou zijn, zouden de mensen alle dagen honger lijden. Ze zouden niet kunnen werken. Als de kinderen mij niet zouden eten, dan zouden ze niet sterk worden en niet kunnen spelen. Ja, mij heeft iedereen heel hard nodig.



En ik ben **krentenbol**, kijk toch eens hoe mooi ik ben. Ik heb een glanzende huid. En ik heb méér dan jullie allemaal. Ik ben brood en krenten tegelijk. Mij vinden de mensen het lekkerst.



Ik ben een **stokbrood**, maar een brood als ik is heel bijzonder. Ik ben lang en slank. Jullie zijn dik en rond. Nee hoor, ik ben geen echt Vlaams brood. Ik kom uit een vreemd land. De mensen van hier eten mij op vakantie. Ze kopen mij als het echt feest is.



wat broden ons vertellen...



En ik, ik ben **wittebrood**, soms zeggen de mensen dat er in mij helemaal niets zit. Ze zeggen dat ze van mij weer snel honger krijgen. Maar toch heb ik heel veel vrienden. Ze laten me niet op de plank liggen.



Puntbroodje maakt zich kwaad en antwoord: Ik vind dat jullie maar een beetje zitten te kletsen. Moet je horen: ik ben het lekkerst, en van mij worden ze sterk. Belachelijk gewoon! Jij krentenbol, jij bent zo lelijk als de nacht. Jij met al je krentenbobbels. En jij volkorenbrood, jij ziet er maar vies uit. Jij met je vieze grijze pitjeshuid. En jij stokbrood, lange pier, je kunt niet eens in een normale broodtrommel. Blijf maar in het buitenland. Je hoort hier niet thuis. Zondags maak ik de dienst uit op tafel.

Toen werd het heel stil tussen de broden. Vooral puntbroodje schaamde zich een beetje. Het volkorenbrood zei: Wat zijn we toch ijdeluiten. Ook de anderen broden waren het hier mee eens en zeiden: Zeker, we zijn broden; en brood stilt onze lichamelijke honger. Maar vergeten we toch niet dat er ook brood bestaat dat de honger van ons hart stilt: het hostiebrood van de christenen.

Hoi hoi lieve mensen, luister eens naar mij: 'k heb er vanaf vandaag een kei-toffe vriend bij!

Vandaag wil ik echt danken om mijn vis in zijn bokaal, om de kikkers in de vijver, om mijn hond met zijn kabaal. Maar het meest toch zeg ik dank omdat Jezus houdt van mij, want dat vind ik zo geweldig ja dat vind ik echt dol-fijn!

'k Ben blij om al mijn vriendjes om mijn poezen in hun mand, om de kippen met hun eitjes, om de vogels in het land. Maar het tofst van al is toch dat ik Jezus heb ontmoet, want dat is toch wel fantastisch, ja dat is toch bere-goed!

Alle broden worden erg boos over dat ikkertje van een puntbrood, maar er is nóg één bijzonder brood dat die iets wil zeggen.

En ik, ik ben het brood van het christelijk volk. Mij noemen ze **hostiebrood**. Ik zie er erg dun uit, en gewoonlijk ben ik nog klein ook. Je vindt me op een speciale tafel, een altaartafel, vooraan in de kerk.



Rond die tafel met de hostiebroden en ook met wijn, komen de christenen 's zondags samen zoals Jezus gevraagd heeft op die laatste maaltijd met zijn leerlingen.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 april
Beloken Pasen
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Jaak Jaeken
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 5 mei
3de Paaszondag
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Jean-Pierre Persy
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Ann Francis
Zang: Mieke Cantineaux
Orgel: Anna Rusakova

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 april
2de Paaszondag
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 5 mei
1ste communie
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Lectoren: communicanten
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Don Boscocentrum
Zondag 28 april 2019
Tweede Paaszondag - Beloken Pasen
Geen viering in Don Bosco

Zondag 5 mei 2019
Derde Paaszondag - Bevrijdingsdag
10.30 u. Viering
Voorganger: Ingrid Wezemael
Lector: Jan Vannieuwenhove

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

Ik voeg mij bij hem die ik liefhad, daar wacht ik op hen die ik liefheb.



Op zaterdag 13 april 2019 namen wij in de Sint-Franciscuskerk in Heverlee afscheid van mevrouw **Marguerite Froominckx**, weduwe van Leonard Frederix, geboren te Lubbeek op 10 mei 1926 en thuis te Kessel-Lo, liefdevol omringd door haar kinderen, overleden op 7 april 2019, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Uit een getuigenis van dochter Lutgarde hoorden we dat moeder 'n hobby had o.a. 'Woordzoekertjes invullen' waarbij ze stilletjes een gebed prevelde. Symbolisch werd dan ook dit boekje op de kist gelegd door Rita. Zo was moeder doorheen vele dagelijkse dingen een "sterke vrouw" en in het Evangelie klonk

het: "Bemin elkaar", moeders laatste wens, of even anders uitgedrukt: "Blijf voor elkaar zorgen!"

De kinderen typeerden moeder als een sterke madam. Marguerite had de kernboodschap van Jezus' testament letterlijk begrepen en doorheen 'vallen en opstaan' proberen te beleven voor allen die haar levensweg kruisten.

Onder de veel gemaakte uitstappen was de zeevakantie een uitschieter! 92 jaar geworden! Moeders veerkracht loste meer en meer haar greep op het leven. Herinneringen aan zee kwamen nog even boven. In haar dromen wandelde zij de horizon tegemoet.

Als vanzelfsprekend stond op de voorkant van haar gedachtenisprentje een zicht op zee met in de verte een zichtbaar zeilbootje, waarmee Marguerite de overtocht naar haar geliefde echtgenoot maakt en hem zal terug zien.

Ik sta aan de rand van het strand. In de ochtendbries glijdt een zeilboot naar de oceaan.

Hij is schoonheid, hij is leven.

Ik kijk hem na tot hij aan de horizon verdwijnt.

Naast mij zegt iemand: "Hij is weg."

Waarheen, uit mijn gezichtsveld verdwenen, dat is alles.

Hij draagt zijn mast even hoog en zijn romp heeft nog altijd de kracht om zijn menselijke lading te dragen.

Zijn verdwijning uit mijn gezichtsveld is iets in mij, niet in hem.

En net op het ogenblik dat iemand naast mij zegt: "Hij is weg."

zijn er anderen die hem aan de horizon zien verschijnen en naar hem toe glijden, en die vol vreugde roepen: "Daar is hij!"

William Blake. Brits graveur, dichter en mysticus (1757-1827)

CHRISMAVIERING - uitnodiging



Op **zaterdag 27 april om 17 uur** nodigt de pastorale zone Kesselinde iedereen uit voor een kindvriendelijke chrisnaviering. Tijdens deze eucharistieviering worden de H. Oliën - die gewijd werden door onze bisschop op 15 april - meegegeven aan de catechisten van de zeven parochies die deel uitmaken van de pastorale zone Kessel-Lo. Deze Oliën spelen een belangrijke

rol in ons Christelijk leven, o.a. bij doop, vormsel en ziekenzalving.

De viering vindt plaats in de kerk van Don Bosco, Ortolanenstraat, Kessel-Lo.

Wij hopen er u talrijk te mogen begroeten!

KALENDERBLAADJE

Vernieuwing, of deze nu eerder revolutionair openbrak dan wel langzaam groeiend tot stand kwam, is steeds het resultaat geweest van 'inzichten' van mensen die enerzijds geen onvoorwaardelijke vrede namen met het bestaande maar anderzijds toch voldoende inwendi-

ge vrede kenden om niet te ontsponen in bruusk of chaotisch improviseren. Mensen die opgestaan waren uit de warme geborgenheid van het vertrouwde, en oog hadden gekregen voor iets wat hun medemensen nog niet was opgevallen of nog niet getroffen had. Het waakzaam oog van deze stuur-

lui ontdekte aan de horizon een nieuw licht of een nog ongemerkt signaal, dat uiteindelijk de gehele bemanning ertoe zou brengen zijn koers te doen wijzigen. Wie deze stuurlied uitschakelt, ontnemt een volk elke kans op ontdekking.

H. Arts

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Het klooster van het hart (Joan Chittister)

Wanneer we ruimte maken voor stilte in ons leven, nemen we de tijd om te genezen wat er in ons is, wat nog steeds suddert en brandt, weggestopt - soms zelfs voor onszelf - maar heftig in zijn voortbestaan en met een vermogen om onze ziel te verschroeien met de zuren van lang vervlogen tijden.

In de maand april komen we nog samen op **maandag 29 april 2019. Aanvang** om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

In de meimaand gaat onze meditatie door op maandag 13 en maandag 27 mei 2019.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius *****

Donderdag 18 april
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Dinsdag 23 april
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 25 april
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 26 april
19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 24 april
VM: OKRA-team
NM: Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 25 april
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 26 april
VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 27 april
NM: Catechese

Zondag 28 april
11 uur: Zondagscafé
NM: Gezinsbond
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 30 april
NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 1 mei
20u.: Koor Blij Rondeel

Boer zoekt grond

Vastencampagne Broederlijk Delen
Vast iets voor mij, wat ik ook nastreef: dromen van recht en waardigheid. Breken van brood, delen de beker, vasten uit solidariteit. Vast iets uit liefde, hoop en geloof, omdat het beter kan: een leven naar Gods plan.

De Landgenoten: landbouwgrond voor bioboeren

Broederlijk Delen steunt boeren in Guatemala in hun zoektocht naar landbouwgrond. Het is een moeilijke strijd tegen rijken die maar al te graag aan **land grabbing** doen. Ze willen zoveel mogelijk land inpalmen dus, niet om te boeren maar als investering.

Dit fenomeen bestaat jammer genoeg ook hier bij ons.

Zo kocht haventopman Fernand Huts in 2016 450 hectaren van het Gentse OCMW aan een spotprijs van € 39000 per hectare, terwijl de prijs in die regio tot € 100.000 kan oplopen. De landbouwgrond werd in 1 groot blok verkocht, waardoor

landbouwers de facto uitgesloten werden. Een rechtszaak werd aangespannen, maar verloren. Gent verdedigt zich met het argument 'Dat geld is nodig voor de OCMW-werking, de noden zijn daar groot.' Daar valt natuurlijk wel iets voor te zeggen, maar de slotsom is dat de boeren in de kou blijven staan, net als in Guatemala eigenlijk.

Op zoek naar grond

Als directeur van **Velt** krijg ik regelmatig deze vraag: "Ik rondde net de opleiding tot bioboer af en zoek 2 à 3 Ha grond om een plukboerderij te beginnen. Kan Velt helpen?"

Om die nood te lenigen, hebben 15 organisaties in 2014 **'De Landgenoten'** opgericht.

Deze stichting verzamelt kapitaal en koopt er grond mee die ze doorverhuurt aan bioboeren. Die hoeven dus niet al hun geld in de grond te steken en als er één stopt, zoekt De Landgenoten een nieuwe boer(in). Dit initiatief draagt bij aan een leefbare landbouw, op menselijke schaal, die gezonde voeding

levert en goed is voor het klimaat, het leefmilieu en de biodiversiteit.

De Landgenoten hebben intussen 1 miljoen kapitaal bijeengebracht en 15 Ha grond aangekocht. Veel is dat nog niet, grond is schaars omdat er veel mee gespeculeerd wordt. Er is dus ook lobbywerk nodig in stad en dorp. Opdat kerkfabrieken, OCMW's, maar ook particulieren zich bij een grondverkoop de vraag stellen. "Hoe levensgevend is deze verkoop voor de plattelandsgemeenschap?"

Wat De Landgenoten doet past perfect in de trend van **deconomie**. Samenhuizen, autodelen, energiecoöperatieven,... dus ook samen bio-landbouwgrond in stand houden. Het is meteen een concrete invulling van de roep van de klimaatmarsen.

Uw interesse en steun voor De Landgenoten is dus meer dan welkom.

Meer info op www.delandgenoten.be

Jan Vannoppen, directeur Vereniging voor ecologisch leven en tuintieren (**Velt vzw**)

Vast iets voor mij, oren wijd open: horen wat mijn hart inspireert. Droom die mij roept – krachtvol en moedig – vraagt mij om wat het zwaarste weegt. Vast iets voor mensen ver van ons bed, die dromen zoals wij: van leven frank en vrij!

Vast iets voor mij: méér doen met minder, leven naar menselijke maat. Aarde zo rijk, genoeg voor allen; wonder van delen: overdaad! Vast iets voor nu en vast voor het kind: altijd en wereldwijd: dromen van duurzaamheid. (Stan Fritschy)

Uit de viering in het Don Boscocentrum: Tweede zondag veertigdagentijd - 17 maart 2019



DE KOLONIEKINDEREN VAN DE WESTHOEK



De koloniekinderen van de Westhoek

Vormingplus
Lezing door Anne Provoost

Wanneer: Woensdag 8 mei 2019 van 19.30 tot 21.30 u.

Waar: LDC Eduard Remy, Andreas Vesaliusstraat 10/1 – 3000 Leuven
Prijzen: 8.00 euro - Code: 196336
<http://www.vormingplusob.be/>
 lezing-de-koloniekinderen-van-de-westhoek

Stel, het is oorlog, er is een vluchtelingencrisis, de grenzen zijn dicht. De vluchtelingen zitten met een miljoen samen op het laatste stukje grondgebied.

Wat doe je dan met de kinderen?
 Haal je ze weg van hun ouders? Veroorzaakt die verwijdering levenslange mentale schade, of is het belangrijkste dat ze veilig zijn?

Het gebeurde echt in de Westhoek, in 1915, ondermeer met de grootmoeder van Anne Provoost.

Het negenjarige meisje maakte deel uit van een grootscheepse evacuatie georganiseerd door de Belgische overheid. Meer dan tienduizend kinderen werden zonder hun ouders naar Frankrijk gebracht. Ze kwamen terecht op plaatsen waar grote zorg aan hen werd besteed. Of niet?

De kinderen werden volwassen, en zeiden dat ze hadden afgezien. Wat bedoelen ze? We gaan terug in de tijd en trekken lessen voor de opvang van kinderen in crisissituaties.

Molenhuis Bérismenil



Komende activiteiten meimaand 2019

10-12 mei 2019: Knopkesweekend

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Dan is dit iets voor jou. Iedereen brengt voeding mee, we koken en eten samen.

Hans & Vicky – 0498/20.53.89 – bonke-laar@moulindebellemeuse.be

10-12 mei 2019: Fietsweekend

We fietsen aan een gezapig tempo om te genieten van de omgeving (+/- 70 km – rustige verharde wegen). Bij tijd en stond maken we een stop. De stevige klimmen doet ieder op zijn eigen tempo maar op de top wachten we tot iedereen boven is.

Hilde De Loose, Leo Van Nooten – 016/69.79.37 – hildeleo@yahoo.co.uk

13-15 mei 2019: Midweek wandelen lente

Op een rustig tempo al wandelend genieten van de streek. We zorgen voor een diversiteit aan afstand en moeilijkheidsgraad. Maar elke dag

zijn we in beweging: elke dag zijn wandeling; wat voor weer het ook zij. Voor eten en gezelligheid zijn we samen verantwoordelijk.

Johan Deforche, Chris Declerck – 0498/59.50.01 – johan.deforche@telenet.be

29 mei - 2 juni 2019 : Lentekriebels

Heb jij ook zo'n sportgoesting, kom dan naar de sportmolen en breng je familie en vrienden mee. We organiseren een actief weekend in een groene omgeving met ook aandacht voor de kleinsten.

Woensdag: Aankomst vanaf 18 u. met soep en brood.

Donderdag: Mountainbike, wandeling of kinderactiviteit.

Vrijdag: Kajakdag of waterpret aan de rivier voor de kleinsten.

Zaterdag: Dynamische groepsactiviteit voor klein en groot.

Zondag: Ontbijt, opkuis en afscheid. Kristien, Martine, Veerle, Tim – lente-kriebels@moulindebellemeuse.be

Meer informatie en inschrijven op onze website

www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

Klik op de gewenste activiteit. Daar vindt u een link naar ons inschrijvingsformulier.

Theaterconcert – Dana Winner



Dana Winner

Aula Pieter De Somer, Charles Deberiotstraat 24, Leuven

Theaterconcert – Dana Winner

Dana Winner zal je meevoeren en ontroeren met haar prachtige stem en mooiste nummers onder het thema **'Eerste Liefde'**

Ten voordele van

- Sofhea – Sociaal fonds voor hematologische aandoeningen
- Fonds voor geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren
- Stapje in de wereld: een vzw die uitstappen en vakanties organiseert voor kinderen uit gezinnen met een klein budget

Tickets 30 euro – Vip-tickets 55 euro

Inlichtingen: +32 477 29 31 65
Bestellen kan via www.kiwanis.be/artemis-leuven

Kiwanis Leuven Artemis geeft reeds 16 jaar financiële ondersteuning aan diverse sociale projecten uit eigen regio.

Kiwanis Club Leuven nodigt u uit op **zaterdag 18 mei 2019** om 20 u.

CONCERT

Beste muzikliefhebber, Wat als... we jazz en harmonie muziek combineren? Dat levert ongetwijfeld vuurwerk op! Bakken sfeer, tonnen ontroering en een stevige lading speelplezier zijn verzekerd. Een flinke portie ambiance krijgt u er bovenop, want dit is een match made in heaven.

Wees er dus bij als Les Fournisseurs de Bonheur en Harmonie Volharding elkaar ontmoeten. Niemand minder dan Olav Gronde-laers (KLARA) presenteert. Hij laat u ontdekken hoe beide orkesten elkaar inspireren. Laat u meevoeren in deze wonder-

lijke mix van JAZZ en HAFABRA muziek en val van de ene verbazing in de andere.

De titel zegt het al: "It don't mean a thing... if it ain't got that swing"

Praktisch:
 Zaterdag 27 april, 20u
 Stadsschouwburg Leuven
 Tickets €10 / €7 (-18j) via <https://goo.gl/forms/INF-vv1rMTURUJ43>

www.harmonievollharding.be
lesfournisseursdebonheur.simplesite.com

muzikale groeten,
 Les Fournisseurs de Bonheur en Harmonie Volharding

VOOR EEN GEZOND BINNENKLIMAAT



Energiezuinig ventileren

Vormingplus – Infosessie

Begeleiding: Een deskundige van Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen

Wanneer: Maandag 6 mei 2019 van 19.30 tot 22.00 u.

Waar: Auditorium Tweebronnen, Rijschoolstraat 4 – 3000 Leuven

Prijzen: Gratis – 0.00 euro - **Code:** 196204

<http://www.vormingplusob.be/infosessie-energiezuinig-ventileren>

Voor een gezond binnenklimaat, voor de bewoners en de constructie, is ventileren noodzakelijk.

In deze infosessie kom je te weten wat de meerwaarde is van een gecontroleerd ventilatiesysteem. Regelgeving, werking, eigenschappen en aandachtspunten bij verschillende types (systeem A, C en D) komen aan bod. De nadruk ligt op een goede luchtkwaliteit met zo weinig mogelijk energieverbruik en hoog

comfort.

Voorbeelden van hoe je de verschillende systemen in een bestaande of nieuwe woning kan integreren geven je inspiratie voor je eigen installatie. Je leert de afweging te maken tussen de verschillende systemen. Je krijgt ook antwoord op vragen zoals: Wat doe je met de dampkap, hoe ventileer je de kelder of de zolder.

Een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant, Vormingplus Oost-Brabant en de Stad Leuven.



BENEFIETCONCERT ALUMNI HARMONIE ORKEST LEUVEN O.L.V. JAN DE MAESENEER & SOLIST: BART WATTÉ

CENTRAAL AUDITORIUM GASTHUISBERG
ZATERDAG 18 MEI 2019 OM 20U

EEN UNIEK CONCERT MET MUZIEK OVER
BIJEN, WESPEN EN HOMMELS...



Dit unieke **benefietconcert** met muziek over bijen, wespen en hommels door het Alumni Harmonie Orkest, wordt georganiseerd door het **Insectenallergiefonds op zaterdag 18 mei 2019** om 20u te Leuven in

het **Centraal Auditorium Gasthuisberg**.

Als solist engageert zich niemand minder dan **Bart Watté**, soloklarinettist in de Muziekkapel van

de Gidsen, en in België en daarbuiten zeer gewaardeerd als solist, kamermusicus, freelancer, arrangeur, studiomuzikant, gastleraar en dirigent.

Verder engageren verschillende professionele muzikanten zich op vrijwillige basis aan dit unieke project.

Kortom, een onvergetelijk en uniek concert waarbij u alles te weten komt over wespen, bijen en hommels. De volledige opbrengst van dit concert gaat naar het Insectenallergiefonds. Vooraf, tijdens en na het concert zullen ook verschillende hapjes en drankjes aangeboden worden ten voordele van het Insectenallergiefonds.

Praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven

Prijs: 15 euro (10 euro voor scholieren/studenten).

Aan de kassa: 17 euro (12 EUR voor scholieren/studenten).

Kaarten zijn vanaf nu beschikbaar via deze link:

<https://www.kuleuven.be/mecenaat/inschrijvingen>

De plaatsen zijn ongenummerd. De tickets kunnen vanaf 19u00 afgehaald worden met ook mogelijkheid om iets te drinken en te eten. De deuren van de zaal gaan open vanaf 19u30. Het benefietconcert start om 20u00.

AMATEURAMA BEZINGT DE NATUUR



Leuven – Zevende editie van Amateurama

Van **vrijdag 26 april tot en met zondag 28 april 2019** vindt in Leuven Amateurisme plaats, de hoogdagen voor de Leuvense amateurkunsten. Zij brengen opnieuw veelzijdige amateurskunst met ijzersterk theater, fotografie, beeldende kunst, dans en muziek. Er staan twintig

voorstellingen op het programma, gebracht door vijftientig organisaties op negen locaties in de stad. Verschillende verenigingen vonden hun inspiratie in de natuur.

Zo kan je deelnemen op 26 april aan een **muzikale natuurwandeling rond de Abdij van Vlierbeek** en **luisteren naar een koor**, begeleid door steenkappers.

“We zetten graag onze schouders onder een festival als Amateurama”, zegt Denise Vandevorst, schepen van Cultuur. “Vanuit cultuurcentrum 30CC geven wij ondersteuning, maar de kracht van het festival ligt uiteraard bij de amateurkunstenaars zelf. Het wordt een bruisende mix van talent van eigen bodem. Het resultaat is een productie op hoog niveau.” (hst)

Info: www.amateurama.be

Locaties : www.mateurama.be/locaties

Aanbod: www.amateurama.be/verenigingen/genre

www.amateurama.be/aanbod-dag

Het Nieuwsblad – donderdag 4 april 2019

Oud-Leiding Chiro Don Bosco stelt voor:

Kaas & Bier

Zaterdag 11/05

In Centrum Don Bosco
(Ortolanenstraat, 3010 Kessel-Lo)

vanaf 17:00

Inschrijven
www.kaasnbier.be

We willen je graag uitnodigen op de 4e editie van onze kaas- & bieravond. Dit jaar plaatsen we alles in het thema

't Verzet versus the Flying Dutchman

menu:
Kaasbuffet voor €18
Vleeschotel voor €18
Kaasbuffet voor de kids (<12 jaar) voor €10,00

In de bres voor het klimaat



Maak zelfje bijenwasdoek

Vormingplus Oost-Brabant – Workshop

Begeleiding: Mimi Deploige

Wanneer: Woensdag 8 mei 2019 van 19.30 tot 22.30 u.

Waar: LDC d'Ontmoeting, Mechelsesteenweg 485 – 3020 Herent

Prijzen: 35 euro – Reductieprijs: 26.00 euro

Partners: Altijd Geslaagd Zuid-Dijleland – LDC d'Ontmoeting

Code: 196086

<http://www.vormingplusob.be/maak-zelf-je-eigen-bijenwasdoek-1>

Een duurzaam alternatief voor plasticfolie en zilverpapier?

Met een bijenwasdoek kan je op een veilige manier voedsel bewaren en potten afdekken. Het is ook prima bruikbaar om boterhammen en fruit mee te nemen naar school of werk.

Mimi van BeeFriendly ontwikkelde haar eigen techniek en voorziet voor iedereen leuke katoenen stoffjes waarmee je drie handdoeken maakt. Tijdens de workshop vertelt ze honderduit over de wondere wereld van de bijen.

Praktische info:

- Activiteit LAB Zuid-Dijleland. LAB-café met traktatie inbegrepen.
- Materialen t.w.v. 15 euro voor 3 bijenwasdoeken. Indien je er meer wil maken betaal je extra kost rechtstreeks aan de lesgever.
- Meebrengen: 2 badhanddoeken, heb je nog een oud strijkijzer, breng het dan zeker mee.
- Ontdek het volledige LAB-aanbod op www.lab2019.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD * Aula Rector Pieter De Somer. Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 30 april 2019 – Prof. Stefaan Fiers (Faculteit Sociale Wetenschappen)

De spelregels van de democratie. Of hoe het kiesstelsel de contouren van ons democratische regime bepaalt.

Dinsdag 7 mei 2019 – Prof. Hans Geeroms (Faculteit Economie, KU Leuven Campus Brussel)

De impact van Brexit op de Euro-

pese Unie en op ons land. History does not always move forward.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 – 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01 E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be

Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB