

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

16

2019

WEEKKRANT

17 APRIL

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

Sint-Franciscus - Viering kruisoplegging 17 maart 2019



Beste vormelingen, een tijdje geleden hebben jullie voor deze gemeenschap je naam opgegeven. Jullie wilden volgelingen van Jezus worden. Vandaag ontvangen jullie een klein kruisje, een belangrijk teken dat jullie inderdaad echte christenen willen zijn, jonge mensen samen op weg naar het vormsel. En we zijn volop bezig met de vastentijd. Een tijd om even stil te staan bij ons leven. Wat kunnen we verbeteren in ons leven en wie kunnen we helpen. Daarom dat de vlag van Broederlijk delen hier vooraan hangt. Want deze organisatie wil zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. Laten we dan samen deze viering zingend openen met het lied: **“Ga je mee”**.

*Soms ga je heel alleen
en voel je weer die stilte,
wat duister om je heen,
de menselijke kilte.
Blijf dan niet zitten
maar spreek vol vuur.
Het vuur van de Geest
en leven wordt een feest.*

*Kan je niet meer verder
en vind je niet jouw weg,
voel je je verloren, heb je altijd pech,
zoek dan je vrienden
want zo voel je de Geest.
De Geest die liefde geeft,
die rondom mensen leeft.*

**Ga je mee, mee op weg.
Sta even stil
en luister wat Hij zegt.
Leven is meer dan jij en ik alleen.
Leef in de Geest,
dat zegt ons de Heer.**

Moment van ontferming

Goede God, we komen tot U met al de momenten dat we het moeilijk hebben in ons leven, want we weten dat Gij mensen sterk en groot kunt maken. Daarom willen we graag bij u kunnen komen in momenten van twijfel. Beste kinderen, tijdens de catechese hebben jullie hier al over nagedacht. Wat zijn de momenten dat we Jezus vergeten in ons leven en dus minder lief zijn naar anderen.?

Daarom zingen wij

**Wij bidden Heer kom bij ons en luister wat wij vragen,
wij bidden Heer kom bij ons vandaag en alle dagen.**

Mama/Papa: Goede God, zo gemakkelijk vergeten wij U als volwassenen. We zijn soms zo vol van ons eigen kunnen en denken dat we het zelf zoveel beter doen. We gaan koppig onze eigen weg. Blijf ons vasthouden als we verdwalen. Toon ons weer de juiste weg, blijf bij ons als we het niet meer zien zitten en breng ons Thuis bij U.

**Wij bidden Heer kom bij ons en luister wat wij vragen,
wij bidden Heer kom bij ons vandaag en alle dagen.**

Moge God liefdevol ons de kracht geven om trouw te blijven aan Hem en aan elkaar. Amen

De gelukkige prins

Het standbeeld van de gelukkige prins keek uit op de stad. Het stond op een hoge zuil en was helemaal bedekt met fijn goud. Zijn zwaard was versierd met een grote robijn. Het was een prachtig beeld en iedereen in de stad hield van de

gelukkige prins.

‘Hij is zo mooi als een engel,’ zei een klein meisje.

‘Hoe weet je dat nou, je hebt nog nooit een engel gezien,’ zei een man die niet in engelen geloofde. ‘Ik wel,’ zei het meisje, ‘ik zie ze altijd in mijn dromen.’

Op een avond kreeg het beeld bezoek van een zwaluw. De vriendjes van de zwaluw waren al weggevloden naar warme landen om er de winter door te brengen. Maar hij was achtergebleven want hij was verliefd op een prachtig blad. Maar toen het zijn liefde niet beantwoordde, vertrok hij alleen naar het zuiden. Het werd avond en omdat hij moe was en wilde rusten, streek hij neer aan de voeten van de gelukkige prins. Hij had nog maar net zijn snavel onder zijn vleugels gestoken, toen er een grote druppel op hem viel.

Zwaluw: Wat gek! Er is geen wolkje aan de hemel en toch regent het!

Maar er kwam nog een druppel en nog een. De zwaluw keek omhoog en zag het beeld van de gelukkige prins. De prins huilde.

Zwaluw: Wie ben jij?

Prins: Ik ben de gelukkige prins.

Zwaluw: Waarom huil je dan?

Prins: Ik sta hier op een bevoorrechte plaats waar ik alle verdriet en armoede in de stad kan zien. En ik moet erom huilen, ook al is mijn hart van lood gemaakt.

Zwaluw: Wat zie je dan?

Prins: Ik zie een armoedig huis waarin een bleke, magere vrouw aan haar naaitafel werkt. Ze is doodmoe. In de kamer ligt een jongen ziek in bed. Hij heeft koorts en smeekt om een sinaasappel. Maar zijn moeder kan hem alleen maar water uit de pomp geven. Daarom huilt hij. Zwaluw, mijn voeten zitten vast aan deze zuil. Wil jij haar de robijn uit mijn zwaard brengen? Zwaluw: Ik had al naar het zuiden moeten zijn!

Prins: Toe zwaluw! Wil je deze nacht niet bij mij blijven en mijn boodschapper zijn? De moeder heeft zoveel verdriet en de jongen is zo ziek.

Zwaluw: Het is hier erg koud. Maar ik zal één nacht blijven en je boodschapper zijn.

De zwaluw pakte de robijn uit het zwaard van de prins en vloog ermee over de daken van de stad. Hij kwam aan bij het huis van de naaister en vloog de kamer in. De moeder was over haar werk in slaap gevallen en de zwaluw liet de robijn op de tafel vallen. Hij waaide de jongen met zijn vleugels wat koelte toe en de jongen viel in een rustige slaap. Toen vloog hij terug naar de gelukkige prins.

Zwaluw: Het is raar. Ik voel me nu lekker warm terwijl het toch koud is.

Prins: Dat komt omdat je iets voor een ander hebt gedaan.

De kleine zwaluw wilde daarover nadenken, maar al gauw viel hij

in slaap. Toen het ochtend werd, maakte de zwaluw zich klaar om verder te vliegen naar het zuiden. Zwaluw: Ik vlieg nu naar het zuiden. Kan ik daar iets voor je doen? Prins: Wel dan, kleine zwaluw, vlieg over de stad en kom mij vertellen wat je daar ziet.

En de zwaluw vloog over de stad en zag vele bedelaars en hongerige kinderen. Hij vloog terug naar de prins en vertelde hem wat hij gezien had.

Prins: Ik ben bedekt met fijn bladgoud. Je moet blaadje voor blaadje losmaken en het aan de arme mensen geven.

En de zwaluw bracht blaadje voor blaadje naar de armen tot de gelukkige prins dof en grijs was. Daarna ging het sneeuwen. Het vroom dat het kraakte. De arme kleine zwaluw kreeg het kouder en kouder. Maar toch wilde hij bij de prins blijven van wie hij zoveel hield. Hij verzamelde al zijn kracht en vloog naar de schouder van de prins.

Zwaluw: Dag lieve prins.

Prins: Kleine zwaluw, ik ben blij dat je eindelijk naar het zuiden gaat. Je bent hier al te lang gebleven. Ik hoop dat de mensen die geholpen werden ook anderen op weg mogen zetten.

Uit het Evangelie

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn vrienden, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

De **homilie** ging over de werking van de wereldwinkel. Deze werd gedaan door **Lut Vanloo**, een medewerkster van deze winkel. Het was de bedoeling om een opener beeld te krijgen naar eerlijke producten en loon naar werk voor mensen in de arme landen.

Tevens was er de omhaling van kledij. Deze heeft 1,250 ton opgeleverd. Lees verder op pagina 3



Kruisoplegging in Sint-Franciscus



Vervolg van pagina 1

Kruisoplegging

Beste meisjes en jongens, het kruisje dat ik jullie zo dadelijk zal geven heeft een diepe betekenis. Hoe vaak maken mensen geen kruisteken in hun leven: Beste kinderen wanneer maken mensen een kruisteken in hun leven?

Wielrenners bij een overwinning. Verspringers voor dat ze aan een sprong beginnen. Voetballers voor ze een penalty moeten geven. Mensen die een kerkgebouw binnengaan. Of een kruisje over iemand die overleden is.

Als we dus kiezen om dit kruisje

te dragen dan betekent dit: Dat we dragers zullen zijn van een belangrijk symbool. Dat we echte volgelingen willen worden van Jezus van Nazaret. Daarom bidden we speciaal voor jullie: Dat jullie ongevraagd en ongedwongen kiezen om er te zijn voor anderen. Laten we het nu even stil maken om de zegen te vragen over deze kruisjes.

Goede God, zegen deze kruisjes, teken van uw bevrijdende aanwezigheid. Maak van de jonge mensen die ze zullen dragen vrije mensen en volgelingen van Jezus. Amen.

De priester zegt bij het omhangen van het kruis: ... ga op weg met Jezus.

Lied: Een hoger gebied
Het woord van de Vader,
de hand van de Zoon
en de kracht van de Geest (zx)

Ik geloof dat mijn naam staat geschreven heel diep in de palm van Gods hand Ik weet dat hij zorgt voor de mensen van hier tot heel ver aan de andere kant

Hij geeft ons vleugels, de kracht om te vliegen hij stuurt ons de lucht in en ziet Zijn geest blijft bij ons en hij wijst ons de weg naar een **liefdevol hoger gebied**

Communielied
Jij die bent ik zal er zijn voor u.
naam die zin is van ons leven,
wees nabij,
word zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Jij die zegt:

de minsten zijn mijn broeders, die vanuit hun wereld tot ons spreekt, Die ons roept te zijn elkanders hoeder, leer ons zien uw Licht dat openbreekt.

Jij het woord dat in ons waar moet worden, wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, wij het beeld van u die leven zijt.

Slotgebed

Goede God, uw kruis is voor ons een teken van hoop. Wij geven het deze jongens en meisjes mee op hun levensweg. Maak van hen en van ons allen liefdevolle mensen, geloofsgetuigen van uw vrede. Kijk niet naar ons uiterlijk, maar naar ons hart, zodat wij als de gelukkige prins en de zwaluw uw vreugde mogen ervaren en nu reeds mogen voelen wat het is te leven in uw Koninkrijk. Amen.



Achteraan stand van de wereldwinkel: Producten aan een eerlijke prijs!

schenken en legateren aan de KU Leuven



Leuven

15.35 u. 'Het nieuw erfrecht doorgelicht'
Mr. Ann Maelfait, advocate

15.55 u. 'Schenken en legateren, uit het leven gegrepen'
Mr. Alois Van den Bossche, erenotaris

16.15 u. 'Het duolegaat en de vernieuwde erfbelasting'
Prof. Dirk Michiels, notaris en gast-professor KU Leuven

16.35 u. Vragenronde met erector Roger Dillemans, de sprekers, mevr. Nadine Loenders en mevr. Lotte Rudel (juridische adviseurs)

17.00 u. Slotwoord em. Prof. Roger Dillemans, erector KU Leuven
Receptie

Meer info en registreren:

www.kuleuven.be/mecenaat/geef-omkennis

Vragen? universiteitsfonds@kuleuven.be – 016 32 37 39

Meer informatie over het KU Leuven Universiteitsfonds, lees onze brochure over schenken en legateren aan KU Leuven:

<https://www.kuleuven.be/mecenaat/goede-doelen/folder-geef-omkennis>

KU LEUVEN – UNIVERSITEITSFONDS

Infonamiddag rond schenken en legateren aan de KU Leuven

Zaterdag 25 mei 2019 - Kasteel Arenberg, Heverlee

Maak kennis met het KU Leuven Universiteitsfonds en ontdek hoe u voor de KU Leuven het verschil kan maken.

Programma

14.30 u. Ontvangst in de salons van Kasteel Arenberg

15.00 u. Verwelkoming door em. prof. Dr. Marc Vervenne, erector KU Leuven

15.10 u. Voorstelling van het Universiteitsfonds – Hoe maakt u het verschil?

Mevr. Isabel Penne, directeur Universiteitsfonds

15.15 u. 'Schenken en legateren aan de KU Leuven en het nieuw erfrecht'
Em. Prof. Dr. Walter Pintens, KU

ama
teu
rama

NATUURPUNT LEUVEN
EN
MANNENKOOR TERPANDER
O.L.V. KOEN VITS

Tussen vlier en beek

Natuur- en muziekbeleving
IN HET KADER VAN AMATEURAMA 2019

26 APRIL, 19u00

ABDIJ VAN VLIERBEEK
KESSEL-LO

Terpander

Info & tickets
terpander.be
natuurpuntleuven.be

VVK/ADD
Studenten €6/€8
Niet-studenten €8/€10

Op vrijdag 26 april e.k. vindt in het kader van Amateurama het optreden 'Tussen Vlier en Beek' van het mannenkoor Terpander plaats in de wijkboomgaard in de abdij van Vlierbeek.

Het optreden wordt voorafgegaan door een wandeling in het Vlierbeeks groen. Een mix van cultuur en groen, beleving in een pittoresk en historisch kader. De abdij van Vlierbeek leeft!

FILM IN SENIORAMA

"Una Mujer Fantástica"

Chili, Duitsland, VS, Spanje – 2017 – 114'

van: Sebastian Lelio _ met: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco e.a.

Deze film is het werk van een Chileense regisseur die het thema van de omgang met transgenders gestalte geeft in de figuur van de fascinerende zangeres Marina, in haar onvermoeibare strijd om erkenning. Datum: **vrijdag 19 april 2019** van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

VOEL JE VEILIG!

Maandag 25 april van 10.00 u tot 11.30 u.

De taak van senioreninspecteurs bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de senioren-gemeenschap.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

met **Senioreninspecteur Patricia Van de Walle**

CARACASHULPFONDS



Padre Eugenio

Pater Willy Polders

In 1958 werd Eugeen Vanhoorenbeke aangesteld als eerste pastoor van Don Bosco. De parochianen waardeerden zijn inzet en zijn werk, zijn voorkeur voor hen die het moeilijk hadden.

Getroffen door de armoede en miserie in Zuid-Amerika vertrok hij in 1965 naar Caracas in Venezuela. Het Caracashulpfonds werd door de parochianen van Don Bosco opgericht om hem de nodige gelden te bezorgen. Gaandeweg groeide het uit tot een heus steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Ook na het overlijden van Eugeen op 10 september 1982 bleef het Hulpfonds zijn parochianen steun bieden.

Volgende tekst vertelt meer over de nu zo moeilijke tijden in Venezuela.

Huidige situatie in Venezuela

Ondanks de langdurige stroompannes die Venezuela recent teisteren, is het Pater Willy Polders gelukt ons te berichten over het reilen en zeilen van het land en zijn bewoners.

Pater Willy aan het woord

Graag wil ik iets schrijven over



Caracas - Straatje in Campo Rico

de huidige situatie in Venezuela. Vooral hoe de mensen het beleven en waarom ze uit hun land willen wegtrekken.

Het doet me telkens leed als ik in contact met mannen of vrouwen merk hoe ze echt moeten vechten tegen moedeloosheid. Het gaat dan over mensen die serieus en plichtbewust gaan werken om hun gezin te onderhouden. De vraag komt dan: 'Heeft het nog zin te gaan werken?'

Vroeg weg van huis en 's avonds laat thuis. Nooit zeker van transport. Waartoe dient het? Het loon, dat vroeger hun een zekerheid van bestaan gaf, stelt niets meer voor. Het loopt weg als water. Theoretisch zou je met een maandloon een kilo kaas of vlees kunnen kopen maar ook dat klopt niet omdat er veel vanaf moet voor het transport. De regering bepaalt het basisloon en kondigt regelmatig loonsverhoging aan, wat op zich goed nieuws zou moeten zijn. Nu is zo iets echter slecht nieuws omdat alle prijzen onmiddellijk spectaculair de hoogte ingaan.

Op zoek naar wat extra inkomen

Laatst vertelde me een vader van drie kinderen, één van hen lijdt aan autisme, wat hem overkwam toen hij naar de markt ging om nagels te verkopen. Hij probeerde op die manier iets extra te verdienen voor zijn gezin. Hij werkt in een zaak van ijzerwaren en verstopte iedere dag van de week een partij nagels om ze mee te nemen naar huis. Toen hij dan de zaterdag erop naar de markt ging om ze te verkopen, liep hij daar verschillende van zijn werkmakkers tegen het lijf. Ze waren ook al bezig met nagels te verkopen die ze op dezelfde manier als hij 'verkregen' hadden. Wegens de al te grote offerte aan nagels moest hij ze goedkoop van de hand doen.

Werken in de goudmijnen

Anderen, meer avontuurlijk aangelegd, gaan naar de goudmijnen om hun geluk te beproeven. Maar dat is zoveel als zich in het hol van de leeuw wagen. Daar regeert de maffia. Dagelijks vallen er doden. Anderen

komen ziek terug met malaria. Het is zich echt wagen in de jungle van de allerergste soort.

Plooien naar de wensen van de ander

Kortgeleden vertelde me een man een kleine anekdote. Ik weet niet of het hier gaat over een feitelijk gebeuren of eerder over de interpretatie van hetgeen er gaande is. De president heeft vorig jaar namelijk alle lonen, zowel voor afgestudeerden als voor ongeschoolde arbeiders, gelijkgesteld.

Bij een sollicitatie voor werk werd de kandidaat gevraagd hoeveel één en één is. 'Twee natuurlijk' was het vlugge antwoord. Onmiddellijk nadien luidde het verdict: 'Niet geschikt.'

Een tweede kandidaat overkwam hetzelfde. Eveneens ongeschikt omdat hij het juiste antwoord gaf. Een derde man wist de zaak beter aan te pakken en antwoordde: 'Hoeveel wil je dat ik zeg?' En die werd aangenomen.

Een ander soort crisis is hier bezig. Het gaat niet meer over hetgeen je weet of kunt, maar over uw capaciteit om u te plooiën naar de wensen van de ander. Vooral politieke ideologie is hier belangrijk.

Hebben studies nog zin?

Een student, bijna klaar met zijn studies van advocaat, vertelde me dat verschillende van zijn klasgenoten de studies stop hebben gezet omdat ze de zin ervan niet meer zagen zitten. Waarom zich moe maken en geld besteden aan transport en huur van een studio, als nadien de meest ongeschoolde evenveel verdient. De enige mogelijkheid voor een beter loon bestaat erin een goede connectie bij de regeringspartij te weten bemachtigen, waar kennis van ondergeschikt belang is.

In de lagere school

Dit soort problemen is zelfs al merkbaar in de lagere school. Het aantal leerlingen dat iedere dag niet komt opdagen is groot.

Een leraar vertelde me dat twee weken na het begin van de lessen in januari nog slechts 140 van de 400



Caracas - Campo Rico

leerlingen naar de lessen waren gekomen. De ouders hebben niet alleen problemen om hun kinderen eten te geven of gepast te kleden maar ook gebrek aan belangstelling voor de betekenis van het onderwijs zelf.

En de ziekenhuizen

Een universitair, die in een innerlijke tweestrijd lag tussen blijven of weggaan, kwam zijn hart bij mij opluchten. 'Wat gebeurt er', vroeg hij, 'wanneer ik ziek wordt of een blindedarmontsteking heb en dringend moet geopereerd worden? Waar moet ik naartoe? In de hospitalen is er niets. Je moet zelf alles meebrengen tot de alcohol en de watten toe. Veel dokters zijn verdwenen. De operaties kunnen niet doorgaan wegens gebrek aan het allernoodzakelijkste. Naar een privé kliniek gaan is onbetaalbaar.'

We hebben niets om mensen te helpen

Zelf ging ik vorige maand naar een tandarts, één van de vele Cubanen die in het land zijn. Ik had een klein maar vervelend probleem met een afgebroken tand. De man was uiterst vriendelijk. Hij kende zelfs een paar woorden Frans. Hij zei me duidelijk: 'We hebben niets om de mensen te helpen.' Gelukkig had hij een doodgewone tang, in Spalbeek een kraai-bek, en heeft zo een stuk van mijn tand, die als een na-

gel voor mijn tong was geworden, kunnen afbreken.

Pater Willy Polders**Broederlijk Delen**

Ondanks de economische rampspoed zetten onze broeders en zusters in Campo Rico zich naar Jezus' voorbeeld in voor hun medemensen. Gelet op de barre tijden in hun vaderland is onze financiële steun voor hen meer dan welkom.

De Vasten staat in het teken van 'Broederlijk Delen'. Naar aanleiding van deze actie nodige we u uit om de jongeren, die van een studiebeurs genieten extra te ondersteunen via een gulle gift op de rekening van het Caracashulpfonds.

Waarvoor onze welgemeende dank!
We wensen u en uw familie een Zalig Pasen.

Wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds, dan kan je terecht bij Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25 35 23)

VZW Caracashulpfonds – Driemaandelijks tijdschrift - Uit nr 1 - januari/februari/maart 2019
Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Deroost. Rekeningnummer van het Caracashulpfonds: BE06 4510 2248 0122

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

OVER VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Als een van de dertien volkshogeschoolen in Vlaanderen, organiseren we educatieve activiteiten in de vrije tijd, rond uiteenlopende thema's. Onze activiteiten omvatten cursussen, lezingen, workshops en nog veel meer.

Als non-profitorganisatie werkt

Vormingplus voor de inwoners van de 30 gemeenten van het arrondissement Leuven. Iedere Oost-Brabander kan bij ons terecht. Jong of oud, laag- of hooggeschoold, stadsmens of dorpsbewoner.

We organiseren cursussen in samenwerking met andere organisaties. We verkennen de regio. We sporen op wat er bestaat en vragen wat er leeft.

Zo kunnen we activiteiten plannen die mensen echt nodig vinden. Vormingplus wordt op termijn een kruispunt van informatie over leren en cursussen. Iedere burger kan er terecht met zijn of haar leervraag. Ben je medewerker of vrijwilliger in een organisatie, dan kan Vormingplus je ondersteunen bij initiatieven of projecten.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met ons.

Beleidsplan in een notendop.
Wie is wie bij Vormingplus Oost-Brabant?

Aan de slag als vrijwilliger bij Vormingplus Oost-Brabant.

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 - Fax 016 525 901
info@vormingplusob.be

https://vormingplusob.be/over-vormingplus-oost-brabant

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

Universiteit Derde Leeftijd

* Aula Rector Pieter De Somer Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 23 april 2019 - Prof. Sabina De Geest (Chair Department Public Health, University of Basel - Zwitserland). Ouderenzorg in tijden van de 4de industriële revolutie: zijn robots de toekomst?

Dinsdag 30 april 2019 - Prof. Stefaan Fiers (Faculteit Sociale Wetenschappen). De spelregels van de democratie. Of hoe het kiesstelsel de contouren van ons democratische regime bepaalt.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL - Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01. udll@alum.kuleuven.be of Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be, Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Allez, Chantez!

Op 25 april en 23 mei kan je in HAL 5 komen zingen. Inschrijven, entreegeld betalen, oefenen, je afvragen of je wel talent hebt...dat is allemaal niet nodig. Je komt gewoon binnen en krijgt een boekje toegestopt met teksten van popliedjes van de jaren 50 tot nu. En dan: zingen maar

Met de zon in je hart ga je vanzelf stralen

bzn