

KERK & Leven

05

2019

WEEKKRANT

30 JANUARI

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

DRIEKONINGENVIERING EN DRIEKONINGENTOCHT SINT-ANTONIUS



Het verhaal van de vierde koning

Weten jullie dat er ook nog een vierde koning de ster gevolgd heeft om het kind Jezus te kunnen bezoeken? Hij had drie waardevolle edelstenen meegenomen Maar dat geschenk heeft hij nooit aan het kind Jezus kunnen afgeven. Want onderweg terwijl hij de ster volgde keek hij ook aandachtig rond en ontmoette hij veel mensen. Toen hij nog maar even op weg was, zag hij een oude man die heel alleen was. Hij luisterde aandachtig naar zijn verhaal en toen bracht hij hem naar een klein, maar warm dorp wat verderop. Daar vroeg hij om goed voor de man te zorgen en gaf hij aan de burgemeester van het dorp één van zijn edelstenen. Enkele dagen later mensen kwam hij mensen tegen die op de vlucht waren voor het oorlogsgeweld in hun land. Zij konden geen huis vinden omdat alles voor hen te duur was. Daarom gaf hij hun zijn tweede edelsteen. Die konden ze dan verkopen zij hij en dan hadden ze voldoende geld om een hele tijd verder te kunnen. Later kwam hij in een vreemd dorp. De kinderen waren erg bleek en zagen er heel ongezond uit. Ze hadden niet genoeg voedsel en geen medicatie om hun te verzorgen. Er was wel iemand die voor hen probeerde te zorgen maar die duidelijk veel hulp te kort kwam. Aan haar gaf hij zijn derde edelsteen. Zo kwam de vierde koning met lege handen bij het kind. En toch was hij overgelukkig. want een stem diep in zijn binnenste zei: Je hebt wat licht en warmte gebracht in het leven van arme en uitgesloten mensen.



Met een dertigtal waren ze om Driekoningen te zingen en centjes te verzamelen en die te schenken aan pater René voor zijn werk met straatkinderen in Brazilië en aan pater Ivo voor zijn werk met kindsoldaten in Congo.

1376,76 EUR brachten zij samen.

Een dikke proficiat en hartelijk dank!

Een straatjongen

Toen ik hem toeriep, was hij zijn eigen naam vergeten.

Toen ik hem aansprak, was hij als doof voor de menselijke stem.

Toen ik hem aankeek, was hij blind voor elke herkenning.

Toen ik naar hem toeging, verborg hij zich haastig in de naamloze massa.

Toen ik hem nabij kwam, vluchtte hij, weigerig voor elk contact.

Toen ik naar hem glimlachte, verhardde zijn gelaat, uit angst of schaamte.

Toen ik mijn hand naar hem reikte, verdedigde hij zich met agressiviteit.

Toen ik hem een broodje aanbood, weigerde hij wantrouwig en boos.

Toen ik hem sprak over vader en moeder, keek hij naar de grond met diep verdriet.

Toen ik hem vroeg naar zijn thuis en familie, doorboorden zijn ogen mij met haat en misprijzen.

Toen ik hem polste over vanwaar hij kwam en waarheen hij ging, haalde hij zijn schouders op alsof hij geen vaderland had.

Maar... toen ik stopte, zweeg en wachtte, ... kwam hij schoorvoetend dichterbij en kwam naast mij zitten, en begon te snikken ... als een verloren jongen, een verlaten jongen,

een straatjongen.



vervolgt op pagina 4

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 februari
O. L. Vrouw Lichtmis
Eerste communie naamopgave
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lectoren: Eerste communicanten
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 10 februari
5e zondag door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Cécile Van Hoecke
Lector: Jaak Jaeken
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

Hou in je agenda
tijd over voor jezelf-bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 03 februari
O. L. Vrouw Lichtmis
11 u. Kindgerichte Lichtmisviering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: jongeren en kinderen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 10 februari
Jaargetijde pastoor Paul Peeters
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: jaargetijde pastoor Paul Peeters
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 3 februari 2019
Geen viering in Don Bosco

Zondag 10 februari 2019
Vijfde zondag door het jaar
10.30 u. Viering
Voorgangers: Lieve Neukermans en Majo Werrebrouck
Lector: Ria Ooms

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Donderdag 31 januari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 1 februari
19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

Dinsdag 5 februari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 7 februari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

KALENDERBLAADJE

Zelfs de medemens kan geen zin geven aan het lijden van zijn broeder. Vandaar onze stelling: indien het lijden zinvol is, dan zal enkel en alleen de lijdende de zingever moeten zijn.

Zo treden wij in het voetspoor van Jezus die niet moest gestraft worden, het lijden niet opzocht, vragen stelde, niet in berusting afstompte maar wél het lijden heeft aanvaard. Hij stierf met open handen. **J.P. G.**

NORDIC WALKING - Iedere maandagnamiddag zijn we van de partij. Je kent de techniek van het Nordic Walken? Dan nodigen we je uit om elke maandag mee te walken. We walken in 2 groepen: De 'rustige walkers' walken elke 2 weken en wandelen dan een 6 km in 1.30 u. De 'gevoorderden' walken elke week en wandelen dan een 7 tot 7,5 km in 1.30 u. Nodig: poles, goede stapshoenen. Voor beide groepen **startplaats:** Parking Arbotretum Heverleebos. Bus 18 Tec vanuit Leuven Station Perron 1 tot halte De Jacht, 5 minuutjes verder de Naamse steenweg volgen. Vertrek stipt om 14 u. en walken + 1,5 uur. Info: 0478 88 15 56

terras

Sint-Franciscus

Woensdag 30 januari
VM: OKRA-Team
NM: Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 31 januari
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: koor Parcoeur

Zaterdag 2 februari
VM en NM: Gastvrij Michotte

Zondag 3 februari
11 uur: Zondagscafé
AV: koor Dissonant

Maandag 4 februari
NM: OKRA-lendenvergadering

Dinsdag 5 februari
VM: SAMANA
NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 6 februari
VM: Poetsen en De ARK ped.studiedag
NM: SAMANA
20u.: Koor Blij Rondeel

VIERINGEN IN DON BOSCO

*Viering op 24 februari – 7de zondag door het jaar

Voorgangers: Ingrid Wezemaal en Hermien Den Tandt – Lector Jan Vannieuwenhove

Maart 2019

*Viering op 3 maart: Aswoensdag
Voorgangers: Chris Willocx en Lieve – Lector: Bernard Deprez
*Viering op 17 maart – 2de zondag veertigdagentijd

Voorgangers: Majo, Ingrid, Jef Wauters - Lector: Constance Gielen
*Viering op 31 maart: 4de zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: Hermien – Lector: Chris Hostens

April 2019

*Viering op 14 april: Palm- of passiezondag
Voorgangers Chris en Ingrid – Lector: Annie Van Avermaet
*Viering op 18 april: Witte Donderdag

Voorgangers: Hermien en Lieve – Lector: Lut Van Schepdael
*Viering van 19 april: Goede Vrijdag
Voorgangers: Hermien en Chris – Lector: Raf Stabel
*Viering van 20 april: Paaszaterdag
Voorgangers: Hermien, Ingrid en Jef – Lector: Chris Willocx

*Viering van 21 april: Pasen
Voorgangers: Hermien, Ingrid en Jef – Lector: Ria Ooms

Mei 2019

Viering op zondagen 5 en 19 en op donderdag 30 mei

Juni 2019

Viering op donderdag 6 en zondag 23 juni

Juli 2019

Viering op zondagen 7 en 21 juli

Augustus 2019

Viering op zondag 4, donderdag 15 en zondag 25 augustus

September 2019

Viering op zondagen 8 en 22 september

Oktober 2019

Viering op zondagen 6 en 20 oktober

November 2019

Viering op vrijdag 1 en zondagen 10 en 24 november

WIE GELUK HEEFT
GEEFT HET DOOR bzn

Als ieder mens een ander gelukkig zou maken was heel de wereld gelukkig - bzn

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Op de avond van zijn dood zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Nog even en je ziet me niet meer; weer even en je ziet me terug..." In dat 'even' leven wij – vol zorgen en verdriet. Willen we dit 'even' in de geest van Jezus Christus leven, dan houdt dat in dat wij hem zoeken met al onze zorgen en verdriet en merken dat alles in vreugde wordt veranderd door de liefde van hem die zich laat vinden. We hoeven onze eenzaamheid, onze vijandigheid en onze illusies niet uit de weg te gaan of te ontkennen. Integendeel wanneer we de moed hebben deze resultaten volledig onder ogen te zien, te doorgronden en te erkennen, kunnen we ze langzamerhand omzetten in een sterk innerlijk alleen-zijn, in gastvrijheid en gebed.

Henri Nouwen – Uit 'Open uw hart'

Onze volgende meditatieavond is op **maandag 4 februari**. In deze maand komen we een tweede keer samen op maandag 18 februari 2019. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

BOEKENMANDJE



In het Don Bosco centrum is in 2014 een leuke vorm van 'delen' begonnen. Mensen die een deugd-doend, ontspannend, leerrijk (...of gezegend met een andere weldaad) boek bezitten en anderen de gelegenheid gunnen ook van hun boek te genieten, vulden een boekenmandje in de Stille Zone Ademtocht waar de vieringen plaats hebben. En dat boekenmandje kan je er nog steeds terugvinden. Je mag daar nog altijd een boek lenen en na lezing thuis, terugzetten. Er zijn ook enkele boeken die je niet hoeft terug te brengen. Op die boeken hangt een plakkertje of briefje om je dat mee te delen.

Wie ook boeken heeft die anderen kunnen vreugde of dienst bewijzen, mag het mandje mee aanvullen.

PAROCHIEBLAD 2019

Vergeet toch niet je 37 euro over te schrijven! Dank! We zien u graag op onze lijst terug!
BE65 7360 4731 0196 van PZK - PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO Amerikalaan 29 3000 Leuven

LITURGIE IN DE PASTORALE ZONE 'KESSELINDE'



In zijn visietekst 'de kracht van het evangelie' opteerde Mgr. Lemmens zaliger, en met hem ook het beleid van het vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen, voor de oprichting van pastorale zones om, zoals de opdracht van de kerk is: overal hoop te brengen en dit gebaseerd op Jezus Christus.

Zoals u hebt kunnen lezen in de vorige editie van Kerk & leven zal het samengaan van 7 parochies onder de nieuwe naam van KesseLinde starten met een viering op zaterdag 9 februari om 17 u in de kerk van Heilige Familie te Boven-Lo. Natuurlijk bent u hierbij van harte welkom.

Deze pastorale zone kent 5 belangrijke velden: liturgie, verkondiging, diaconie, catechese en het tijdelijke. Deze week gaan we in op het veld **liturgie**.

Liturgie noemt men vieringen waarin afzonderlijke leden van een gelovige gemeenschap op een uitdrukkelijke wijze samen hun geloof belijden, beleven en vieren. De teksten, gebaren en symbolen die gebruikt worden, bedoelen slechts een doorgang te zijn tot het eigenlijke waarvoor ze staan: het onzichtbare en het onzegbare, het verbond dat God met de mens gesloten heeft. J.Lavigne, vicaris-generaal, Hasselt

In deze benadering wordt dus duidelijk gezegd dat Liturgie het geheel is van gebeden, ceremoniën en handelingen (rituelen) die een viering uitmaken.

In de traditie van de Katholieke Kerk bestaat er een rijke verscheidenheid aan liturgische vieringen. We denken daarbij in de eerste plaats aan eucharistievieringen voorgegaan door een priester, alsook aan vieringen, bezinningsmomenten en andere vormen van samenkomsten voorgegaan door een aantal geëngageerde en gevormde gelovigen.

De kracht van liturgie ligt niet louter in de vorm van gebeden maar evenzeer in de hierbij gebruikte rituelen.

Het woord 'ritueel' is iets wat we in eerste instantie linken aan een reli-

– het Onze Vader, een gedicht, een gebed, een jeugdige psalm, klassieke en moderne muziek, een pop-song met een verantwoorde tekst. Zo groeit er ontmoeting met deze boodschap. Voor sommigen heeft Hij reeds een naam: God, Vader. Voor anderen blijft Hij 'Mysterie', 'Aanwezige Afwezige'. Voor nog een aantal 'Vreemdeling'. Gelovig is Hij altijd luisterend aanwezig, want "waar twee of drie in zijn Naam... daar is Hij". Er leeft liefde en verbondenheid. Er klinkt belofte, dat Hij meegaat, dat Hij voltooit wat Hij reeds begonnen is. Het geheel: een ere-dienst van mensen aan God.

Wanneer spreken we over liturgie?

Als het volk van God samenkomt. Het volk Gods, zomaar wat mensen bij elkaar, een school, een jeugdbeweging of een moniploeg, geëngageerden en meelopers, kleingelovigen en gelegenheidsgelovigen, mensen van alle leeftijden en gezindten onderweg naar toekomst in spelend samenleven, dromend van en hopen op geluk voor alle mensen. Dat is Gods volk onderweg.

Als het in Bijbelse geschriften zijn verleden en toekomst vindt

Waar groot en klein in verbondenheid samenkomen wordt er verteld. Levenservaringen worden uitgewisseld en beluisterd, gesprek en dialoog, belevenissen en getuigenissen. Zij onthullen hoop en onmacht, vreugde, tegenslag en pijn, angst en heimwee. Kleine en grote dromen, die leven in ieder mensenhart. Dat verhaal klinkt ook in het verhaal van God met mensen: van Abraham tot Maria, van Paulus tot Don Bosco, van Damiaan tot Moeder Theresa, van Rome tot KesseLinde. Het klinkt vooral in het verhaal van die éne goddelijke mens, de blijde boodschap van Jezus van Nazareth, de Christus. Het familieboek dat in elke viering open ligt, is daarom de Bijbel. Hét Boek vol geloofservaringen en verhalen wordt er gelezen en beluisterd, ingeleid, ontdekt en geduid. Na herinnering klinkt herkenning, bevestiging of troost, belofte en uitdaging om evenzo te doen. Gods handelen wordt onder woorden gebracht. Gods liefde wordt verkondigd.

Als bidden in ontmoeting treedt met Jezus en God

Verhalen spreken, ontroeren, bewegen. Mensen worden stil, zwijgen en vermoeden, stamelen, bekennen en belijden. Een voorganger of lezer spreekt, allen beamen, danken, smeken, zingen. Soms klinkt het aarzelend zacht, dan weer enthousiast overtuigend. Stille meditatieve momenten, een kruisteken, het gebed van de Heer

– het Onze Vader, een gedicht, een gebed, een jeugdige psalm, klassieke en moderne muziek, een pop-song met een verantwoorde tekst. Zo groeit er ontmoeting met deze boodschap. Voor sommigen heeft Hij reeds een naam: God, Vader. Voor anderen blijft Hij 'Mysterie', 'Aanwezige Afwezige'. Voor nog een aantal 'Vreemdeling'. Gelovig is Hij altijd luisterend aanwezig, want "waar twee of drie in zijn Naam... daar is Hij". Er leeft liefde en verbondenheid. Er klinkt belofte, dat Hij meegaat, dat Hij voltooit wat Hij reeds begonnen is. Het geheel: een ere-dienst van mensen aan God.

Als woorden tekort schieten, helpen ons rituelen en symbolen

Symbolen en symboolhandelingen helpen het onuitsprekbare te verwoorden, spreken zonder woorden, roepen op, bundelen, vatten samen, raken een mensenhart. Rituelen zijn symbolische handelingen met een relatief vaste vorm en volgorde. Men ontmoet ze o.a. in de sacramenten. Het eerste symbool is het menselijk lichaam. Een blij of droef gezicht, een stevige handdruk, open handen, rechtstaan of knielen, handen die zegenen of breken, zalven of beschermen, drukken diepe gevoelens uit. Dans, choreografie, mime en applaus uiten vreugde en dank en eren God.

Met deze gebaren omgeven mensen oude symbolen van leven en verbondenheid, van kracht en sterkte, van licht en duister. **Brood:** voedsel voor mensen, levenskracht, vooral als het gedeeld wordt. **Wijn:** een feestdrank, teken van vreugde en verbondenheid. **Een kaars:** licht en warmte, hoop in de duistere nacht.



Water: levenskracht, bron voor nieuw leven en opnieuw geboren worden. **Bloemen:** vreugde en dankbaarheid.

Wierook: geuren en walm/rook die hulde brengen en sfeer scheppen. Begeleid met woorden verwijzen deze naar een diepere werkelijkheid.

Jong en oud ontdekken nieuwe symbolen:

een touw en een visnet: verbondenheid, spelmaterieel of studieboeken: inzet, een scheve tafel of prikkeldraad: verdrukking en onrecht, een poster of beeld van Damiaan: inspiratiebron, korenaren en een dorre tak: leven en dood, een mantel op de schouders van een kind: Gods warme nabijheid, een paar stevige schoenen of een rugzak: het onderweg-zijn, sandalen: in de voetsporen van de man van Nazareth, een stok: op weg gaan met

Elk leefmilieu, elk seizoen, elke tijd van de liturgische jaarkring biedt perspectieven voor eigen symbolen. Deze tekenen uit het dagelijkse leven leiden mensen binnen in de wereld van symbolen en versterken hun symboolgevoeligheid. God wordt zichtbaar, voelbaar en tastbaar aanwezig gebracht in de kleine dingen van het leven.

In elk symbool schuilt een rijkdom aan betekenissen.

Ze dragen een religieuze diepte wanneer ze verwijzen naar de draagkracht van het Leven en bereiken het christelijk-liturgisch niveau wanneer ze mensen vanuit Jezus Christus verbinden met God en



met elkaar en duidelijk maken dat de God van hun leven helend nabij is en blijft.

Liturgie viert, balt het leven samen, focust het en verwijst, verbindt ons met God en met elkaar. Deze ervaring drukt niet alleen uit, ze vraagt ook om voortzetting. Elke viering of samenkomst vertrekt van en verwijst terug naar het leven. Een oproep tot intenser vertrouwen, een zending om in vriendschap het leven te vieren, om bruggen te bouwen, verzoening te stichten, vrede te dienen, solidariteit te beleven, engagement in het eigen leef- en werkmilieu, of in de grote wereld.

Soms wordt het vergezeld van een symbool: een kaartje voor de schoolagenda, een bloem of een speld, een zakje graankorrels of zonnebloempitten, een activiteitenkalender of vastenkalender. Symbolen die er de volgende dagen en weken aan herinneren dat de viering niet af is, dat God verder meedraagt en mensen elkaar dragen.

Liturgie in de pastorale zone KesseLinde?

De bestaande gemeenschappen blijven vieren, maar we gaan samen op zoek naar nieuwe vormen van vieren en samenkomen. Daarbij willen we de verschillende leeftijden niet vergeten.

Denken we maar aan de chrisma-viering die vorig jaar voor de eerste keer plaatsvond, een ziekenzaling, viering met en door jeugdbewegingen, ...

We willen steeds op zoek gaan naar wegen om trouw te blijven aan het breken en delen van het brood en aan het gebed. Het gaat dan op de eerste plaats over het verzorgen van de viering op de eerste dag van de week.

We willen werk maken van de vorming van een bredere groep van voorgangers in de liturgie en in het gebed, zeker nu de ambtelijke voorgangers schaarser worden.

Daarbij willen we ook wegen zoeken om elkaar te ondersteunen in een dagelijks gebedsritme: in onze gezinnen en als dat kan gedragen in en door een brede gemeenschap.

U ziet het, ook in de toekomst kan u meevieren en de boodschap uitdragen naar mensen in en buiten onze gemeenschap.

*Lieven Dries
Inspiratiebron Thomasvieringen*

Zorg Leuven - Oppasdienst voor zieke kinderen



Is je kind ziek en moet jij naar het werk of een opleiding? Dan kan je

een beroep doen op de teledienst van Zorg Leuven.

Gediplomeerde kinderbegeleiders komen tussen 7 en 18.30 uur bij je thuis op je zieke kind passen.

Je kan een oppas aanvragen voor de dag zelf of de volgende dagen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo mag je kind niet ouder zijn dan 12, heb je een doktersattest nodig en kan je maximum acht dagen per maand van de dienst gebruikma-

ken. De prijs hangt af van je gezinsinkomen.

Inlichtingen:

Vraag je oppas aan op 016 24 81 99 Tussen 7 en 18.30 uur en tussen 20 en 21 uur www.zorgleuven.be/teledienst-oppas-ziek-kind

(Uit Stadsmagazine van en over Leuven LVN van januari 2019)

GESPREK MET ANNE

Heb je nood aan een luisterend oor, voel je je niet zo goed maar weet je niet wat er aan de hand is? Voel je je angstig, eenzaam of onzeker, kamp je met relatieproblemen, conflicten, zingevingsvragen, dan kan je terecht bij Anne. Zij is integratieve psychotherapeute, verpleegkundige en opvoedingsdeskundige. In therapie geeft Anne de ruimte aan wat gehoord wil worden, de veranderingen van het ouder worden, het levensverhaal, belangrijke levensgebeurtenissen en onverwerk-

te trauma's verwerken en integreren om succesvol ouder te kunnen worden. Anne heeft een goede kennis van de sociale kaart en doorverwijzingsmogelijkheden. Ze luistert in een veilige omgeving naar jouw verhaal vanuit een open, niet oordelende houding. Ben je op zoek naar meer balans, levensvreugde en levenskwaliteit, dan kan je **elke donderdagvoormiddag** terecht bij Anne in Seniorama. Maak een afspraak met Anne via het onthaal . 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

DRIEKONINGENFEEST SAMANA SINT-ANTONIUS EN PARK HEVERLEE



vervolg van pagina 1



UIT ONS GRIJZE VERLEDEN - Don Bosco Kessel-Lo



Padre Eugenio

DON BOSCO en CARACAS

We keren even terug naar het jaar 1968. En lezen uit het Parochieblad van 3 oktober.

“Nu de eerste steen gelegd werd van het Don Bosco-centrum en we de nieuwe muren spoedig hoog uit de grond zien oprijzen, is het zinvol heel even onze gedachten te laten gaan naar de stichter van onze gemeenschap: **Eerwaarde Heer Van Hoorenbeke**.

Velen herinneren zich nog hoe hij hier zijn werking begon. Hij startte met niets! De eerste eucharistievieringen hadden plaats in een garage. Toen bouwde hij de kapel waarin we jaren zijn samen gekomen om er meer mens te leren worden. Hij zaaide het zaad voor de nieuwe, moderne kristenen en hij zaaide het met veel toewijding en geduld, onverpoosd, onvermoeid, dag en nacht, overal.

Toen hij dacht dat de grondslag van de gemeenschap die hij stichtte, stevig genoeg was om verder te kunnen uitgroeien en bloeien, voelde hij het vuur van Sint-Paulus heviger dan ooit in zich branden en hunkerde er naar om de boodschap van Christus ook te gaan verkondigen en te beleven onder **de armsten der armen van Zuid-Amerika**.

In de lente van 1966 vertrok hij naar **Caracas** en hij wou vertrekken zoals hij gekomen was: met niets! Inderdaad, met niets zou hij vertrokken zijn indien er niet enkele mensen de hoofden bij elkaar hadden gestoken om hem toch het allernoodzakelijkste te kunnen meegeven. De ene gaf een kostuum, de andere koffers, nog anderen geld... de giften stroomden toe en zo werd **het Caracas-hulpfonds** geboren.

Sinds zijn vertrek blijft dit fonds onverminderd steun verlenen aan "Padre Eugenio". Onvermoeid gaan de ijveraars en ijveraarsters van het Caracasfonds regelmatig verder het geld ophalen bij de leden. En deze leden blijven met een onverzettelijke trouw hun steentje bijdragen voor de opbouw van de moderne christenheid in Zuid-Amerika.

Ook al krijgen wij in maanden geen nieuws toegestuurd van Padre Eugenio, wij weten dat hij zich volledig inzet en zich totaal kapot werkt in Caracas. Wij weten ook dat hij een oneindig vertrouwen heeft in de mensen van de Don Boscoparochie zonder wiens hulp hij onmogelijk verder zou kunnen werken.

Wij mogen het als een eer beschouwen dat we niet enkel aan onze eigen gemeenschap en aan ons eigen Don Bosco-centrum denken doch dat we integendeel genoeg edelmoe-digheid en vitaliteit kunnen opbrengen om terzelfdertijd ook aan **ontwikkelingshulp** te doen.

Laten we verder ijveren opdat onze parochiegemeenschap het als een plicht blijft beschouwen om niet

alleen in eigen noden te voorzien doch eveneens mee te werken aan de uitbouw van de universele moderne kerk. “

DANK

En nu keren we even terug naar het jaar 1969.

En lezen uit het Parochieblad van 11 december.

Het Caracashulpfonds dankt allen die door hun aanwezigheid op **de Caracasdansavond** van 22 november II. hun sympathie betuigd hebben voor het werk van E.H. Vanhoorenbeke.

Wij hadden een zo massale opkomst niet verwacht. Stoelen tekort, geen tafels genoeg, de zaal te klein. De jongeren vonden die situatie niet zo vervelend omdat het 'n formidabele uitvlucht was om op elkaars schoot te gaan zitten. Zij die het schootje zitten in het openbaar niet meer aandurven en zij die zoiets nooit gedaan hebben moeten het hele geval wel wat eng gevonden hebben. Ze zaten als sardientjes die niet in olie of azijn lagen, doch in fris, schuimend, gezond, edel bier.

De netto opbrengst bedraagt 15.483 frank.

Hartelijk dank. Padre Eugenio zal er goed bij varen. De lange lijst opsommen van de mensen die zich ingezet hebben om deze dansavond mogelijk te maken zou gevaarlijk zijn omdat wij misschien wel iemand zouden kunnen vergeten. Allemaal verdienen ze in elk geval veel lof. De dames, juffrouwen en heren die zorgden voor installaties, bediening, tap, afwas, keuken, kuis en wat weet ik nog meer, mogen een pluim op hun hoed steken voor de uitstekende prestaties. Zel-

den ziet men zulk een goede ploeggeest.

Speciaal willen wij onze pastoor bedanken. Ook hij stak de handen uit de mouwen om na de avondmis de kapel in een minimum van tijd om te toveren in een stemmig danszaaltje. De Caracasploeg wilde hem dan ook een blinkende kapel teruggeven en borstelde, schrobde en schuurde tot in de vroege ochtenduren, zodat de eerste zondagsmis kon plaatsgrijpen in een kraaknette kapel.

Prijzen van de tombola die nog niet werden afgehaald: nr. 427 een fles Mandelberg schuimwijn, nr. 580 een fles Muskat de Samos, nr. 339 zes bierglazen en twee kaartspelen. Prijzen af te halen bij R. Joostens, Guldensporenlaan 4. Parochieblad 11 december 1969

*

In onze parochie werkt het Caracashulpfonds, na de dood van Padre Eugenio op 10 september 1982 - hij was toen nog geen 60 jaar oud -, nog altijd verder om zijn parochie tot steun te zijn.

Een succes zonder weerga werd het **studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren in de barrio Campo Rico**.

*

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij de huidige voorzitter van het fonds:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23. Rekeningnummer van het Caracashulpfonds

BE06 4310 2248 0122

Wie ons mee steunen wil zijn wij heel dankbaar!

EXPEDITIE STERKENDRIES:

BATTLE4LIFE

Wanneer: Dinsdag 4 februari 2019 - 20.00 - 22.30 u.

Waar: Bibliotheek Bertem, Bosstraat 1 - 3060 Bertem

Prijs: 12 euro - Reductieprijs: 9 euro

Guido Sterkendries is een eco-natuurfotograaf met internationale faam. Hij wil zo veel mogelijk toehoorders sensibiliseren rond de klimaatwijziging. Zowel in het Amazonewoud als elders in de wereld raakt de natuur in onevenwicht en worden biotopen in ijstempo vernietigd door o.a. massale ontbossing. Vandaag zet hij - samen met zijn gezin - zijn Amazone-ervaring om in ecologische projecten in de eigen omgeving. Hij heeft veel aandacht voor biodiversiteit en hoe je dagelijks leven een positieve bijdrage levert aan het behoud ervan.

Praktische info:

Na afloop van deze interactieve avond met fenomenale beelden, maak je kans op een van de drie fotoposters die we verloten onder de deelnemers.

Partners: Altijd geslaagd Zuid-Dijland, Bibliotheek Bertem

Begeleiding: Guido Sterkendries

Code: 196029

<https://vormingplusob/expeditie-sterkendries-battle4life-0>

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 - Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB