

KERK & Leven

03

2019

WEEKKRANT

16 JANUARI

JAARGANG 80

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

KERSTMIS IN SINT-ANTONIUS



GEEN GEWONE KERSTAL

DE OPROUW VAN DE KERSTAL IS GEINSPIREERD OP HET THEMA VAN WZZ. 1 OP 5 KINDEREN LOPEN IN DE SUIJTENBAAN. ZIJ MOETEN MEER AFSTAND AFLEGGEN OM DE MEET TE BEREIKEN. ZIJ LOPEN DUS OOK ALTIJD ACHTER.

GOED DENKT ANDERS DAN MENSEN. DAT LEEFDE JEZUS ONS. DAAROM KOMT DE MINSTE, DE KLEINSTE, DIEGENE DIT MOET BITHENEN EN DIE DE LANGSTE WEG MOET AFLEGGEN OM ER TE GERAKEN. TOCH ALS EERSTE RIT HET KIND.

MARIA EN JOZEF KIJKEN TOE VAN OP DE TRIBUNE EN APPLAUDISSEREN. HET KIND JEZUS ONTVANGT DE MINSTE MET OPEN ARMEN.

EN ALS JE GOED KIJKT, ZIE JE DAT DE KONING, SYMBOOL VOOR MACHT EN RIJKDOM, ACHTERAAN LOOPT.



KERSTAVOND

WELKOM
TELKENS OPNIEUW WORDT HET KERSTMIS. JE MEKT HET AAN ZOVEEL DINGEN ... KERSTMIS VIEREN ... MAAR STA JE ER NOG RIT STL... WANDOVER HET GAAT? WAT IS DE BOODSCHAP? EEN KIND WERD GEROESEN - KWETSBAAR EN KLEIN - OM MENS TE ZIEN NAAR HET HART VAN GOD. WAT EEN VREEMDE GOD IS ONZE GOD ... OM EEN BESLUSSENDE BOODSCHAP TE BRENGEN BEGINT HET ZIJN VERHAAL MET EEN HULPELOOS KIND. VOOR ONS. GELUVIGEN. BEGON DAAR OP DIE ONDOGLIJKE PLAATS IN BETHLEHEM EEN ONVERWENDE STAP IN DE MENSENGESCHIEDENIS. EEN STAP DIE RICHTING GEEFT AAN ONS BESTAAN TOT OP VANDAAG. GOD BEGON HEEL KLEIN MET JEZUS. EEN RISIKANT BEGON VAN EEN GROOT VERHAAL.

EEN DROOM...
VANNACHT, VANNACHT HAD IK EEN DROOM. ZO WONDERGOED VOOR ALLE MENSEN. DAT KIND. DAT KIND KWAM WEEER OP AERD. SELADEN MET DE BESTE WENSEN. GEEN OORLOG MEER EN OOK GEEN HAAT. GEDWAN MET HONGER EN MET KWAAID. EN IEDER MENS VERGEET HET LEEID DAT EENS EEN ANDER HEM MISGOED.

MISSEHEN, MISSEHEN WAS HET DEN DROOM. MAAR IS DAT OOK ZO HIER OP AERDE. ELK KIND. ELK KIND HEEFT IN ZICHSZELF, EEN HAAT. ZO VOL MET GOEDE GAVEN. WIE WEEIT IS HET VANDAAG DIE DAG, DAT IEDER RIT ZICH DENKEN MAG. NU WORD IK WEEER ZOALS EEN KIND. DAT ZONDER GEENZEN MENSEN MINT.

STEEDS KOMT, STEEDS KOMT DE DAG TEN EIND EN IEDER VLIJT ZICH DAN TE RUSTEN. EN LANGZAM TREKT AAN ONS VOORBIT EEN VLOED VAN GELVEN TUSSEN KUSTEN. WIE MOETEN STEEVEN AAN HET KWAAID. AAN ELZIE, KOOQMOED OF AAN HAAT. EN 'S MORGENS OPSTAN ALS EEN KIND DAT ELKE DAG EEN WONDER VINDT.

KERSTDAG

LICHT...
MOGE ER LICHT ZIJN. VOOR DE GROTE WERELD EN VOOR ONZE EIGEN KLEINE WERELD. NIEUW LICHT. OVERAL WAAR DE STOPPEN VAN DE HOOP ZIJN DOORGESLAGEN. NIEUW GELOOF. OVERAL WAAR MENSEN ZICH TERUGTREKKEN EN NIET MEER GELOVEN DAT VREDE HET WINNEN ZAL VAN OORLOG. NIEUWE LIEFDE. OVERAL WAAR DE AANDACHT VOOR ELKAAR IS VERFLAUWD. NIEUWE OGEN. OVERAL WAAR MENSEN HET NIET MEER ZIEN ZITTEN EN OP ELKAAR ZIJN UITGEVEKEN.

WIT BIDDEN OM LICHT. OM LICHT EN WARMTE. WIT BIDDEN OM DE MESSIAS, DE NIEUWE MENS. DAT HET OPSTAAT IN IEDER VAN ONS EN IN DIE ENE WERELD VAN ALLEN SAMEN. HET IS IN VANDAAG. IN GISTEREN EN MORGEN. IN WAT IS, WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN. HET IS MIDDEN ONDER ONS.

HOMILIE
VANDAAG HERDENKEN WIT DE GEROORTE VAN JEZUS OMDAT WIT NOG STEEDS OPRIJKEN NAAR DIE JEZUS VAN NAZARETH EN NAAR DE MANIER WARDOP HET GELEEPO HEEFT. IN DE 20 EEUWEN GESCHIEDENIS DIE SINDSDIEN VERLOPEN ZIJN IS ER HEEL VEEL GEBEURD. IN JEZUS' NAAM ZIJN ER VELE VERSCHILLENDE CHRISTELIJKE KERKEN ONTSTAAN. SOMS TOONREELDEN VAN TROUW AAN WAT JEZUS GEZEID HAD MAAR SOMS OOK VAN ONTOUW. IN JEZUS' NAAM WERD VREDE GESLOTEN MAAR HEBBEN DE KRIJGSVARDERS OOK OORLOG GEVEERD. IN JEZUS' NAAM KWAM GEWETENSVEITHEID TOT BLOED MAAR HEEFT ONZE KERK ZICH OOK WELDENS SCHULDIG GEMAKT AAN GEWETENSCHWING. IN DE NAAM VAN JEZUS WERD ER WITWATER GESPRENKELD MAAR WERDEN ER OOK BRANDSTAPELS ANGESTOKEN. IK WEEIT DAT DIT HARDE WOORDEN ZIJN TIJDENS EEN KERSTVIERING, MAAR TOCH HOEEN ZE EERT. WANT DAT ALLES IS SINDS DE GEROORTE VAN JEZUS GEBEURD IN DE GESCHIEDENIS VAN ONZE KERK. WIT DIT ALLES RIJKT DAT KERKEN, GEMEENSCHAPPEN EN MENSEN DIE JEZUS WILLEN VOLGEN EEN VOEDTOUWENDE WIL TOT OMMEEER WETEN OPBRENGEN OM OP AUTHENTIEKE, OPRECHTE WITZE JEZUS TE KUNNEN VOLGEN. WIT HERDENKEN VANDAAG DE GEROORTE VAN JEZUS WAARBY WIT IN GEDACHT TERUGKEEREN NAAR HET VERLEEDEN. JEZUS KOMT IMMEER NAAR ONS TOE VANUIT EEN VER VERLEEDEN MAAR HET HEEFT ONS ALS HEERINNERING AAN ZIJN LAATSTE AYNDMAAL, DE VIERING ROND BROOD EN WITN NAGELATEN ALS EEN GEESTELIJKE ERFENIS. WAARDOOR HET INSPIEREND ONDER ONS ANNEZIG WILDE FLITVEN TOT OP VANDAAG. ZALIG KERSTFEEST.

UIT DE HOMILIE VAN PATER LUC VAN DEN WINGHEERT



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 20 januari
2e zondag door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Tom Akkermans

Zondag 27 januari
2e zondag door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ann Francis
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 20 januari
Oecumenische viering in de Mariakapel
11 u. Viering met koor- en samenzang

Zondag 27 januari
3de zondag door het jaar C
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Homilie: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 20 januari 2019
Geen viering in Don Bosco

Zondag 27 januari 2019
Patroonfeest Don Bosco en Lichtmis
10.30 u. Viering
Voorganger: Chris Willox en Ingrid Wezemael

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Je glimlachte en stak je duim op



Op zaterdag 5 januari 2019 vond in de Sint-Pieterkerk te Rotselaar (Centrum) de uitvaart plaats van de heer

Martin Paulus, echtgenoot van Elisabeth Bruyninckx, Kapitein-Commandant van de luchtmacht op rust, geëngageerd lid van de kerkgemeenschap Kapucijnen Oostende, geëngageerd lid van de Sint-Franciscuskerk in Heverlee, geboren te Heverlee op 19 augustus 1930 en godvruchtig overleden te Rotselaar in het WZC De Wyngaert op 29 december 2018, gesterkt door het ziekiensacrament.

Nadien volgde de begrafening op de stadsbegraafplaats van Leuven.

Leopold, Australië 31/12/2018. Lieve Papa, Wat een geluk dat wij afscheid hebben kunnen nemen voor wij naar Australië vertrokken zijn. Ik had je verteld dat wij op bezoek gingen bij je kleindochter Miek, echtgenoot Stuart en achterkleinkinderen Jax en Corben. Je glimlachte en stak je duim op, we waren beiden gelukkig. Je zoon Chris.

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonijs

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

AV: koor Parcoeur

Donderdag 17 januari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 25 januari
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Vrijdag 18 januari
VM+NM: Bar Michotte

Vrijdag 18 januari
19.45 tot 21.00 uur koorrepitie in de kerk

Sint-Franciscus

Zondag 20 januari
11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 22 januari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Woensdag 16 januari
NM: SAMANA Crea
20u.: Koor Blij Rondeel

Dinsdag 22 januari
NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Prisma

Donderdag 24 januari

Donderdag 17 januari
NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 23 januari
VM: Poetsen
NM: Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

De Arenbergs in M-Museum



M-MUSEUM LEUVEN
Tentoonstelling 'Macht en schoonheid - De Arenbergs'

M - Museum Leuven, L. Vanderkelenstraat 28
Tot 20 januari 2019 van 11 u. tot 19 u., donderdag van 11 u. tot 12 u., woensdag gesloten.
Tickets: 12 euro/5 euro 10 euro: kortingsbons/ gratis - 18 jaar

De tentoonstelling 'Macht en Schoonheid - De Arenbergs' vertelt het verhaal van deze machtige familie, maar vooral die van haar kunstcollectie. Een unieke reünie die je niet mag missen!
www.arenbergleuven.be
(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 - 05-01-2019)

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Het wezenlijke van het gebed is de inwendige stilte.

Bij gebed kunnen we denken aan gedachten of gevoelens, die uitgedrukt worden in woorden. Maar dat is maar één manier van bidden.

Diep gebed bestaat in het opzij leggen van de gedachten. Het is een openen van onze geest en hart, lichaam en gevoelens - ons hele wezen - voor God, het ultieme mysterie, dat verder ligt dan woorden, gedachten en gevoelens.

Thomas Keating

Onze tweede samenkomst van deze maand gaat door op **maandag 21 januari 2019**.

Volgende maand februari mediteren we samen op 4 en 18 februari 2019

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.
Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:
joss vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

KALENDERBLAADJE

Bezinningstekst

Een jonge vrouw kwam in een winkel en zag tot haar verbazing dat er een engel achter de toonbank stond. "Wat verkopen jullie hier?" vroeg ze. "Wij verkopen alles wat je maar wil," antwoordde de engel. "Ik wil graag dat alle mensen hoopvol door het leven gaan en dat ze de kracht vinden om te doen wat zij belangrijk vinden." Ze dacht even na. "En ik wil dat iedereen minstens één ander mens heeft die hem graag ziet." De jonge vrouw was tevreden met haar bestelling. Zo zou het beter gaan inde wereld. Ook de engel leek enthousiast en hij zette drie kleine doosjes op de toonbank.

"Wat is dat?" vroeg het meisje. "Je bestelling: hoop, kracht en warmte," antwoordde de engel. Hij zag dat het meisje het niet begreep. "Heb ik het niet gezegd? We verkopen hier alleen de zaadjes. De rest is aan jou."

(WZ liturgieboek)
Uit de viering van 9 dec in het Don Boscocentrum 'Feest van warmte, kracht en hoop'.

PAROCHIEBLAD 2019

Schreef je al 37 euro over ? Dank! We zien u graag op onze lijst terug!
BE65 7360 4731 0196 van
PZK -PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO
Amerikalaan 29
3000 Leuven

Een lege portemonnee



Derde zondag van de advent

Het symbool voor dit weekend is de lege portemonnee. Ook **vandaag en bij ons** komen kinderen niet gelijk aan de start in het onderwijs. Daarom komen we vandaag samen rond dit thema:

“Als het van Welzijnszorg afhangt, loopt geen enkel kind in de buitenbaan.”

Steeds meer kinderen in ons land groeien op in kansarmoede. Het inkomen van deze gezinnen staat echt op het uiterste. *De gewone uitgaven voor de school: boekentas, turngerief, gaan zwemmen, opvang...zijn soms al te veel, laat staan voor een uitstap met de klas of leuke kleren of een hobby.*

Samen met de hele samenleving staat het onderwijs voor de uitdaging om ongelijkheden weg te werken en alle kinderen, wat hun thuissituatie ook is, zo goed mogelijk hun schoolloopbaan te laten doorlopen.

Lichtritus: Aansteken van de derde adventskaars

Met de adventskrans tonen we dat we ons voorbereiden op het kerstfeest. Het aansteken van de kaarsen drukt ons vertrouwen uit in de toekomst. De duisternis heeft niet het laatste woord.

Mag met het groeien van het licht, ook de kansen groeien op een toekomst zonder armoede voor allen.

Eerste lezing: Uit de profet Stefan-



Adventskrans

ja

Inleiding:

Deze ‘kleine’ profet was een oudere tijdgenoot van Jeremia. Men zag hem als een woordvoerder van God. Hij leefde ten tijde van koning Josua.

“Bij God vinden we redding, vreugde en liefde voorbij elk onheil.”

Het zag er in de tijd van Sefanja voor de inwoners van Jeruzalem niet goed uit. Het land lag militair onder vuur. Vele profeten legden een verband tussen die hachelijke situatie en de manier waarop de mensen omgingen met elkaar. Als je door je levenswijze de medemens onrecht aandoet hoeft je niet verbaasd te zijn dat het vroeg of laat slecht afloopt.

Het lijkt er wel heel hard op dat wij mensen, niet in staat zijn een samenleving te creëren waarin elke mens tot zijn recht kan komen. Zijn we dan gedoemd om ten onder te gaan? Nee, zegt Sefanja. God zelf is in je midden en gaat met je mee. Sefanja zet ons op het goede spoor.

*Lezing uit Sefanja 3,14-17

Wees blij, God, de koning van Israël, zal binnen jullie muren wonen:

jullie moeten nergens meer bang voor zijn. Hij zal jullie bevrijden.

Hij zal blij zijn om jullie en zijn liefde stilzwijgend tonen. Hij zal van vreugde juichen om jullie.

Twede lezing: Uit het evangelie van Lucas

Inleiding:

Met Johannes de Doper opent zich een vergezicht op het nieuwe dat op komst is. Johannes de Doper heeft een duidelijke boodschap voor ieder van ons. Delen met elkaar, geen macht nastreven, geen geweld gebruiken zijn reële voorbeelden van wat wij als christen kunnen doen om Jezus' komst voor te bereiden. Ook paus Franciscus schreef in zijn encycliek “Laudato si” over de zorg voor de schepping, strenge woorden aan het adres van diegenen die geen recht doen aan de zwaksten in onze samenleving en aan de aarde zelf. Maar tegelijk toont hij ook dat een andere wereld mogelijk is. Zo'n perspectief zet meer aan tot verandering dan een morele verplichting. Het gaat ons om het visioen van het koninkrijk van God te verkondigen

en mensen te laten ontdekken hoe het anders kan.

En Johannes de Doper is een wegbereider voor iemand die sterker is. Zijn taak kaderen we in het groter geheel.

*Evangelielezing Lucas 3, 10-18

Mensen stelden Jezus de vraag “Wat moeten we nu doen?” Jezus wijst hen op meedelen met wie het nodig heeft, geen macht en geweld nastreven, niemand uitplunderen om eigen bezit te verhogen.

Als de mensen Johannes de Doper vragen of hij niet de Messias is, zegt hij:

‘Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Voorbeden

Bidden wij voor de Kerk en onze parochies: dat wij haarden van zorgzaamheid mogen blijven. Dat wij rusteloos in de weer blijven, zolang nog één kind, van welke afkomst ook, niet gelijk aan de start komt, zolang er nog één jongere niet tot zijn recht komt...

Wek mijn zachtheid weer, geef mij t'rug de ogen van een kind

Dat ik zie wat is, en mij toevertrouw en het licht niet haat.

Bidden wij voor hen die politieke verantwoordelijkheid dragen en voor hen die invloed uitoefenen op de publieke opinie. Dat zij hun nek durven uitsteken om ongelijkheid en armoede in onze samenleving efficiënt aan te pakken. Dat ze een beleid voeren dat de zwakken, de vreemden en armen niet afschrikt of uitstoot maar hen een volwaardige plaats geeft onze gemeenschap.

Bidden wij dat de scholen voldoende middelen krijgen zodat ze geen facturen moeten vragen die voor de zwaksten onbetaalbaar zijn. En laat ons ijveren opdat de scholen openstaan voor elk kind en ook voor zwakke en minder mondige ouders en een ankerplaats zijn voor de buurt.

Wek mijn zachtheid weer, geef mij t'rug de ogen van een kind

Dat ik zie wat is, en mij toevertrouw en het licht niet haat.

Bidden wij voor leerkrachten en directies, dat ze tekenen van armoede en uitsluiting zouden herkennen en mogelijkheden krijgen om daar op een gepaste manier op in te spelen.

Doe ons aanwezig zijn en stel ons aansprakelijk voor kinderen en jongeren in armoede. Dat wij volharden in aandacht en engagement en vreugde delen met elke mens die erbij mag horen.

Wek mijn zachtheid weer, geef mij t'rug de ogen van een kind

Dat ik zie wat is, en mij toevertrouw en het licht niet haat.

Onze Vader

Bidden we samen vooraleer het brood te breken en te delen met elkaar.

Het zijn kleine dingen die ons gelukkig maken en onze harten diep vanbinnen raken.

Geef dat we genoeg aandacht hebben voor warme momenten en de wereld rondom ons.

Help ons gastvrij te zijn en anderen uit te nodigen om samen met ons te breken en te delen.

Dan wordt het pas maaltijd vieren en kerstfeest voor velen. Amen.

Zending en zegen

Samen met Welzijnszorg willen

we werk maken van een eerlijke kans voor kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen, zodat zij niet langer in de buitenbaan moeten lopen.

Samen kunnen we het verschil maken. Doe jij mee?

Moge God daarin met ons meegaan als een zegen die ons nooit verlaat, als een zegen voor onszelf, voor onze inzet en voor ieder ander. Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied: Wij gaan weer verder...

We gaan weer verder vol van hoop de ongebaande wegen, met onze droom op hinderloop, de meeste feiten tegen.

De onrust houdt ons op de been en doet ons verder reizen. Een stem die klinkt door alles heen, een God niet weg te prijzen.

Hij doet ons kiezen voor de mens, bedreigd, verarmd, vergeten. Hij voert ons naar de laatste grens om van elkaar te weten.

Uit de viering van 16 december 2018 in het Don Boscocentrum

Voorgangers en voorzang: Lieve Neukerman en Majo Werrebrouck

Lector: Chris Hostens



Majo en Lieve

Molenhuis Bérismenil

Poetsweekend

Van vrijdag 1 februari tot zondag 3 februari 2019



Nee, tijdens dit weekend worden er geen poetsen gebakken, maar nemen we een aantal plekken in Het Molenhuis grondig onder handen. De kleine hoekjes, die dunne spleten die we telkens vergeten.

Lakens wassen en laten wapperen in de wind, ramen poetsen of de dampkap uitkuisen, iedereen die kuis-kriebels heeft is welkom om zich te komen uitleven.

We doe dit in een beperkt ploegje, opdat we zo weinig mogelijk ruimtes moeten bezetten. Bereid je dus

voor om lekker gezellig met z'n allen de slaapzaal te delen.

Je **bent vrijdag** welkom vanaf **19 u.** We bekijken samen wat we allemaal onder handen gaan nemen en bij een boterham en een tas soep stellen we de planning op.

Zaterdag vliegen we erin! Met water, zeep schuurpapier, sponsjes, dweilen en nog veel meer, geven we het huis een flinke beurt.

Zondag doen we nog een laatste ronde om het af te leren en in de namiddag keren we naar huis. De volgende bezoeker zal zich kunnen spiegelen in de pompbak!

Inschrijven

via het overschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusief eten)

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht, 13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro pp/nacht, 6 t.e.m. 12 jaar: 6 euro pp/nacht, 4 t.e.m. 5 jaar: 4 euro pp/nacht, 0 t. e. m. 3 jaar-4 j.= gratis. De ouders zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje.

Rekeningnummer: BE 42 9799 3935 2954

Op naam van Ivo Hendrickx – Vermelding: Poetsweekend + data + naam

Meebrengen

Hoelaken en kussensloop – slaapzak of donsdeken – toiletgerief – kuis-kledij – pantoffels – zaklamp

Verantwoordelijke: Monique De Meulenaere

Telefoonnummer: 0498/70 24 32
E-mail: monique@moulindebellemeuse.be

DRIEKONINGEN, FEEST VAN DE OPENBARING

Drie wijze mannen uit het Oosten, hadden het lef om hun vertrouwde omgeving te verlaten om een pasgeboren koning te zoeken. Ze kwamen van ver.

Vreemde mensen, heidenen, betuigden als eersten eer aan Jezus, terwijl zijn eigen volk Hem niet herkende.

Wie zouden de wijzen van vandaag zijn?

Misschien zijn het wel mensen die anders leven dan wij, andere gewoontes en waarden hebben, misschien zelfs anders geloven dan wij. Zij roepen ons op om onze vooroordelen opzij te schuiven en hen als vrienden te ontvangen.

Uit de St.-Franciscusviering van 6/1/19

STAPJE IN DE WERELD



Gezellige vakanties en leuke uitstappen voor een betaalbare prijs.

12-15 jaar i.s.m. AFVA: naar, in en rond Antwerpen

Wij organiseren vakanties, activiteiten en vorming.

Jongerenvakantie

Van 4 tot 9 augustus 2019 voor jeugd 15-18 jaar, in de pijplijn

Tweegezinsvakanties:

Van 3 tot 8 maart 2019 in de Bielehal te Brasschaat met gezinnen met kleine kinderen, ook -4 jaar.

Vorming

Van 8 tot 9 februari 2019: vrijwilligers en aspirant vrijwilligers trekken op weekend

Van 27 tot 31 augustus 2019, het Galjoen in De Haan: gezinnen met grotere kids +4 jaar

Je kan via ons ook **als gezin alleen** op vakantie of uitstap gaan met de korting van Steunpunt Vakantieparticipatie: **Rap op stap**

Kinderkamp

Van 1 tot 5 juli 2019 voor kinderen 6-11 jaar in de Ponyhoeve Turnhout

Fietsvakantie

Van 14 tot 19 juli 2019 voor jeugd

Wie dapper rondkomt met een té klein budget kan mee!

Geld mag je nooit hinderen om mee te gaan: bel ons! All in: 60 euro per volwassene en maximum 30 euro per kind, -3 jaar gratis

We proberen je te helpen bij het inpakken en het vervoer.

Via je sociale organisatie schrijf je in voor de vakantie. Na storting van 10 euro voorschot én ontvangst van onze inschrijfbevestiging ben je zeker!

Info bij: Anna Missinne op 0484 06 46 69

anna@stapjeindewereld.be

Wil je ons helpen? Hartelijk dank!

Stapje in de Wereld vzw

Albrecht Rodenbachstraat 45
3010 Kessel-Lo

Op BE73 0689 0443 1360 of met een fiscaal attest vanaf 40 euro op Welzijnsschakels BE70 89839 4402 9125 met vermelding: Stapje in de wereld Code 15013

Of wordt vrijwilliger als monitor of voor vervoer, administratie, PR of om te koken.

Kerkelijke uitvaart in Don Bosco

Onze priester, Jef Wauters, ging met pensioen.

Parochianen die een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen kunnen ook nu nog steeds

op hem als voorganger beroep blijven doen.

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

Nieuwjaarsbrief Michottebuurt 2019



Uitnodiging: gratis Nieuwjaarsreceptie

Tegenover ons Michottepark, in het zaaltje naast de Sint-Franciscuskerk, waar we al jaren gastvrij welkom zijn voor onze vergaderingen en winterse activiteiten, nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op **zaterdag 05 januari van 15 tot 18 uur.**

Er is gratis glühwein, koffie, thee, warme chocolademelk, suiker- en rozijnenbrood. U krijgt er ook informatie over voorbij en komende activiteiten en u kan er inschrijven op onze digitale nieuwsbrief.

In hetzelfde zaaltje organiseert Buurtgroep Michotte in 2019, voor en met u:

- maandag 21 januari om 20u30 Open buurtvergadering. Welkom!

- zaterdag 26 januari om 20u: Buurtfim 'Visages Villages' en voorstelling/brainstorm fotoproject, is m de stadsdiensten.

- zaterdag 23 februari om 20u: Filmvoorstelling i k v Afrika Filmfestival.

En ook nog:

- zaterdag 2 februari vanaf 20u: Buurtfuif in De Zoenk

- zondag 24 maart VM: Opruimdag Park en omgeving, met broodjes en koffiekoeken na.

- zaterdag 4 mei: Buurtfeest in het Michottepark van 15 tot 21 uur met o a optreden buurtkoor Parcoeur.

- Zondag 20 oktober: buurtwandeling met voorafgaande zoektocht in september

OP DE LAATSTE DAG VAN HET JAAR, toen het kil en donker was in het park, schreven de dieren een brief aan de zon. Ze hadden er lang over nagedacht wat ze de zon zouden schrijven, en zochten de voorzichtigste woorden uit die zij kenden. "Het is een smeekbrief", zei de mier. "Een hartelijke smeekbrief".

Ze zetten er bijna allemaal hun naam onder. Alleen de mol, de aardworm, de nachtvlinder en de vleermuis hadden hun bedenkingen en zouden liever het omgekeerde hebben geschreven.

Met zijn honderden gooiden ze de brief omhoog, en de ijzige wind blies hem de lucht in, dwars door de laaghangende wolken heen. Rillend zaten ze bij elkaar te wachten op antwoord en bliezen op hun voelsprietten of sloegen hun vleugels over elkaar.

Aan het eind van de middag kwam er plotseling een klein gaatje in de wolken. Een zonnestraal schoot naar beneden en langs de zonnestraal gleed een brief.

Met grote ogen keken de dieren toe.

De brief plofte op de grond en de mier stapte naar voren en maakte hem open. Alle dieren leunden op elkaars schouders, zelfs de slak leunde en de spin, en zelfs op de schouders van de egel leunden ze en lazzen: "Beste dieren, dat is goed. Tot gauw. De zon".

Toen slaakten ze een zucht van opluchting, knikten naar elkaar, schudden elkaars vleugels, voelsprietten en poten, wensden elkaar het allerbeste en gingen naar huis. De meeste dieren maakten die avond nog een paar kleine danspassen, op de vloer voor hun bed, zongen zachtjes: "Tot gauw, tot gauw...", kropen onder een dikke deken en vielen in slaap.

Aangepaste tekst, Toon Tellegen

FILM IN SENIORAMA "Playtime"

Frankrijk - 1967 - 2 u.04'

van: Jacques Tati - met: Jacques Tati

De titel van deze film zet de toon voor een ogenschijnlijk luchttharig thema hoewel, want met de lens op het tijdsgebeuren van de jaren

'50 in Frankrijk, weet Jacques Tati als geen ander een visionair portret neer te zetten.

Datum: **vrijdag 18 januari 2019 van 14.00 u. tot 16.30 u.**

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven



Groeten uit LESBOS

Verhalen van mensen over het vluchtelingentema

Donderdag 24 januari 2019, om 20 u

Martelarenlaan 8, Kessel-Lo

(Beweging.net gebouw)



Omdat er geen plaats was in de herberg, moest een hoogzwangere vrouw, 2000 jaar geleden, bevallen in een stal. Gelukkig waren er enkele dieren aanwezig die voor wat warmte zorgden. De pasgeborene en zijn jonge ouders, werden welkom geheten door mensen uit de buurt: herders en mensen van goede wil.

Lesbos. Eind januari komt hij naar Leuven. Hij is bereid om zijn vluchtelingenverhaal te vertellen. Hij zal vertellen welke deuren gesloten bleven en welke deuren zich openden. Hij zal vertellen wat een hemelsbreed verschil het uitmaakt als je ergens "binnengelaten" wordt.

en andere vluchtelingen. Zij vertellen wat ze gezien, gehoord en vooral wat ze ervaren hebben.

Iedereen die mensen herkent achter koude cijfers, feiten en onheilsberichten en die wil luisteren met een open, nieuwsgierige en ook hoopvolle blik, is van harte welkom.

Donderdag 24 januari 2019 om 20 u

ACV gebouw

Martelarenlaan 8, Kessel-Lo

Eind 2014 besloot **Suheib** uit Pakistan te vluchten. Als onbegeleide minderjarige reisde hij door Iran en Turkije en kwam uiteindelijk terecht in Griekenland op het eiland

In juni vorig jaar reisde een groep vrijwilligers naar het eiland Lesbos, in het spoor van de vluchtelingen. Daar ontmoetten ze Suheib

Voor elke tocht is er een ster



Voor elke tocht is er een ster, een vriend, een hand, een huis, een thuis, een boek, een beeld, een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster, die wijzen brengen zal waar 't wonder van het leven in eenvoud wordt getoond, waar Gods liefdevol geven in kindergoed woont.

Voor elke tocht is er een ster, een woord, een teken, een weg, een uitweg, een terugweg als het moet.

Voor elke tocht is er een ster, voor ieder mens, voor oud en jong die wijs wil heten, voor iedereen die zoekt naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster. Zoek niet te ver!...

Frans Weerts

Uit de Sint-Franciscusviering van 6/1/19