

KERK & Leven

45

2018

WEEKKRANT

7 NOVEMBER

JAARGANG 79

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Religie Helend Verdellend

8/11/18 - 10/03/19

Is religie helend, of net verdellend?

In deze tentoonstelling beweegt religie zich tussen conflict en verzoening, en toont zich als bron van vrede, maar ook van verdeeldheid en geweld.

Op 11 november 2018 wordt er, 100 jaar nadat de klokken in België, Frankrijk en Engeland luidden om de herwonnen vrede, een nieuwe vredesbeiaard ingehuldigd in de Abdij van Park. Deze vredesbeiaard is een samenwerking tussen de stad Leuven en de stad Neuss, waarvan twee detachementen reservisten destijds mee verantwoordelijk waren voor de zogenaamde Brand van Leuven in de nacht van 25 op 26 augustus 1914. De twee grootste klokken dragen de naam van beide steden en worden verbonden in het opschrift: "Moge deze klokken vrede en samenhang doen groeien".

De komst van de vredesbeiaard is de aanleiding voor de tentoonstelling Religie. Helend. Verdellend.

De tentoonstelling stelt de precaire verhouding tussen religie, conflict en verzoening centraal. Vrede vormt de kern van vrijwel elke religie, en toch lijkt er geen einde te komen aan de conflicten en oorlogen gevoerd in de naam van God. Is religie, naast een bron van vrede, ook een bron van verdeeldheid en geweld, precies een bedreiging van die vrede? En hoe kunnen, in tijden van pluralisme, religie en levensbeschouwing net de dialoog tussen mensen van verschillende achtergronden bevorderen?

Verwacht je aan kunst- en culturobjecten uit diverse religieuze en museale collecties, en hedendaags werk van enkele internationale namen.



De moord van Kaïn op Abel
16e eeuw - Luik, Grand Curthus
c. KIK-IRPA, Bussel



Louis Raemaekers. De Kunst gekruisigd
Leuven, Universiteitsarchief,
Verzameling Eerste Wereldoorlog

De komst van de nieuwe beiaard
was de inspiratie voor deze tentoonstelling



Yael Bartana. De fluitspeler van Sheikh Jarrah, 2010



De nieuwe Vredesbeiaard in de Abdij van Park weerklinkt
100 jaar na de Wapenstilstand voor vrede en samenhang



Foto's
PARCUM
Abdij van Park 7
3001 Heverlee
+32 (0)16 40 60 73

Praktisch

* Openingsuren 10.00 - 17.00 uur
(Gesloten op maandag, op 25/12 en 01/01)
* Toegangspreizen: 10 euro - 8 euro kortingshouder -
5 euro jongeren 12-18 j - Gratis voor jonger dan 12 jaar,
ICOM-kaart, Parcum jaarkaart,
museumPASS, KU Leuven cultuurkaart

* Rondleidingen

Expo tour: (90 min.) 70 euro, excl. ticket

Combi tour Expo + Abdij van Park (120 min.)
90 euro, excl. ticket.

Maximum 20 personen NL-FR-En-De

Dialoogrondleiding (90 minuten)

70 euro excl. ticket - enkel NL

*Religie. Helend. Verdellend in de klas.

Infopakketten & rondleidingen op maat 3de graad &
secundair onderwijs. www.parcum.be/agenda

* Activiteiten

Studiedagen, filmavond, lezingen en meer
www.parcum.be/agenda

Parcum

Abdij van Park 7 3001 Leuven
016/40 01 51 - bezoek@parcum.be
www.parcum.be

Bus 4, 5, 6, 630, halte Abdij van Park

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 11 november
32ste zondag door het jaar
Naamopgave van de vormelingen
09.45 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap. De viering van zondag 11 november zal uitzonderlijk starten om 9.45 u ipv 10 u zodat mensen die dat wensen nog naar de abdij van Park kunnen gaan waar de nieuwe beiaard wordt ingehuldigd om 11 u. Voorgangers: Cécile Van Hoecke en Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 18 november
33e zondag door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor Guillaume Struyf en Gerarda Boogaerts vanwege de familie
Voorganger: Pater Luc Vandenwijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 11 november
32ste zondag door het jaar B
11 u. Viering met koor en samenzang
Intentie: de heer Louis Peeters, echtgenoot van mevrouw Mía Janssen-Bollen
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 18 november
33ste zondag door het jaar B – Naamopgave van de vormelingen
11 u. Viering met koor en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lectoren: de vormelingen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 11 november
Tweeëndertigste zondag door het kerkelijk jaar
10.30 u. Viering
Voorganger: Chris Willocx
Lector: Ria Ooms

Zondag 18 november
Drieëndertigste zondag door het kerkelijk jaar
Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Zondagswake Sociaal–artistiek theater

Sociaal–artistiek theater
van eigen kweek

Op 16 & 17 november 2018 om 20.30 u.
CC De Wildeman Herent

Regisseur **Johan Knuts** gaat met spelers, klussers en helpers van *Herentse sociale organisaties – Groepsver-*

king Marant – Stapke in de wereld en Welzijnszorg - op zoek naar de krachtige eenvoud van beeldend theater. Samen brengen ze een universeel verhaal over verbondenheid. Tegen- slag hebben we allemaal wel eens. Soms heeft dat ook verstrekkende gevolgen. Tot welke verrassende of herkenbare tafereelen dat kan leiden, tonen de personages in *Zondagswake* u op geheel eigen wijze. Nu eens doen ze dat baldadig en grappig, dan weer fragiel en ontroerend.

Zondagswake is uitgegroeid tot meer dan een voorstelling in wording. Repetities en voorbereidingen zijn een welkome gelegenheid om

zonder vooroordelen samen te werken en een open en oprechte sociale dialoog te voeren. De spelers en makers van *Zondagswake* vinden trouwens dat kommer en kwel al vaak genoeg centraal staat. Hoog tijd dus om de verbeelding aan de macht te laten en te kiezen voor de ontwapende kracht van schoonheid en van troost.

Kom en laat u verrassen door deze unieke voorstelling!

Tickets & info:
www.gedewildeman.be
of 016 85 30 20

Ik ga alvast want ik ben zo moe



Willy Devroede

Ik ga alvast want ik ben zo moe, maar weet je wat ik doe, 'k laat hier en daar een lichtje aan, dan moet jij straks, als jij ook komt, niet door het donker gaan.
Chris Helleputte

Op maandag 22 oktober 2018 namen wij in de aula van Uitvaartverzorging Poes, Geldenaaksebaan 344 te Heverlee om 10 uur afscheid van de heer **Willy Devroede**, echtgenoot van Lea Devroye, geboren te Leuven

op 24 december 1933 en er overleden in het Heilig Hartziekenhuis op 16 oktober 2018, gesterkt door het ziele-sacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap heeft hem herdacht in de viering van Allerheiligen op 1 november 2018.

KALENDERBLADJE

Wij durven het in deze tijd haast niet meer zeggen: het christendom kan zich nooit geheel met een bepaalde historische situatie assimileren, en daarmee wordt toegegeven dat er aan het christendom altijd een zekere “wereldvreemdheid” eigen blijft. Dat is natuurlijk niet de wereldvreemdheid van een kerk die blijft vasthouden aan verouderde

structuren en leefpatronen en die eenzijdig de secularisatie blijft betreuren. Neen, het is de “wereldvreemdheid” van een christendom dat in diepste en laatste zin het heil niet verwacht van de techniek, de wetenschap, een productiesysteem, de rekenmachines en de planbureaus.

R. Adolfs

WANDELEN MET SENIORAMA
Namiddagwandeling (+/- 8 km)
Donderdag 15 november 2018.

We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.
Info: Maria Dequeker 016 23 77 59

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Gedachten worden vaak gestuurd door wensen en verwachtingen. De stroom van gedachten scheidt paradoxaal genoeg een afstand tussen jou en de ander. Monniken willen zo'n afstand voorkomen, zij zoeken contact. Het verkleinen van de afstand wordt door hen omschreven als een afdalen, van het hoofd naar het hart. Het hart wordt dan een plek waar denken en voelen samenkomen. Het hart wordt dan een plek van gelijkwaardige ontmoeting. Daar doe je niks, daar ben je. Daar moet je niets van de ander, daar ontmoet je de ander.
Meditatief 272

Onze volgende samenkomst is op **maandag 12 november**. We komen deze maand ook nog samen op maandag 26 november 2018. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Donderdag 8 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 9 november
18.45 tot 20.15 uur repetitie naamopgave in de kerk

Dinsdag 13 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 15 november
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 16 november
18.45 tot 20.15 uur repetitie naamopgave in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 7 november
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 8 november
VM: Prisma / opbouw salon
NM: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 9 november
Ganse dag: Prisma / salon

Zaterdag 10 november
Ganse dag: Prisma / salon

Zondag 11 november
11 uur: Zondagscafé + Prisma / salon
NM-AV: Prisma / salon

Dinsdag 13 november
NM: Seniorencafé

Woensdag 14 november
VM: Samana vorming
20 u.: Koor Blij Rondeel

Mossel-feest met de Antoniusvrienden

*op de Schreursvest 33 in Heverlee
op zondag 25 november 2018*



Ontvangst vanaf 12 uur

*Er wordt opgediend vanaf 12u30 tot 14u30
in volgorde van het binnenkomen*

*U bent van harte welkom!
de Antoniusvrienden*

Inschrijving mossel-feest 2018

TAFEL

familie :

adres :

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel):

kinderstoel: ja/nee

bestelt :
mosselen, friet . . . x 22,00 euro = euro
mosselen, brood . . . x 22,00 euro = euro
vidée, friet . . . x 18,00 euro = euro
balletjes, friet . . . x 18,00 euro = euro

kindermenu's
mosselen, friet . . . x 10,00 euro = euro
vidée, friet . . . x 8,00 euro = euro
balletjes, friet . . . x 8,00 euro = euro

cornetto . . . x 2,00 euro = euro
taart abrikoos . . . x 3,00 euro = euro
taart kriel . . . x 3,00 euro = euro
taart flan . . . x 3,00 euro = euro

en betaalt cash: euro

of via overschrijving op rekeningnummer BE84 0018 0522 4459

U kan inschrijven **tot en met zondag 18 november bij:**

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30
mathieu.voets@telenet.be gsm 0475 67 56 67
Caroline Gorissen-Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33
carolineva@telenet.be gsm 0476 39 79 02

zit graag aan tafel met

.....



SINTERKLAASBEURS

Gezinsbond Kessel-Lo nodigt uit !
Kom kopen op onze Tweedehandsbeurs:
Speelgoed, video's, DVD's, CD's, strips & boeken
Voor kinderen en volwassenen

Zaterdag 17 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

Zaal 'Don Bosco' hoek Platte-Losstraat – Ortolanenstraat in Kessel-Lo
Ruime parking in de Ortolanenstraat

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)
Dinsdag 13 en 27 november 2018
Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99 41 of Maurits Claey's 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

TEKENEN DES TIJDS



Oscar Romero

Goede morgen en welkom!
Vorige week zondag 14 oktober, verklaarde paus Franciscus in Rome Oscar Romero tot heilige.
Wij willen zijn persoon en zijn strijd voor armen en gekwetsten in de aandacht brengen.

**Geloofsbelijdenis*
We zullen elkaar bemoedigen
Vanuit de nuchterheid van het geloof,
De verbeeldingskracht van de hoop
En de onvermoeibaarheid van de liefde.

De **universiteit van Leuven** heeft een speciale band met Mgr. Romero die aartsbisschop was in San Salvador. De universiteit reikte hem op 2 februari 1980 een eredoctoraat aan dat Mgr. Romero zelf in ontvangst kwam nemen.

Jacques Haers, Jezuiet en studentenpastor aan de KU Leuven schreef in Kerk&leven:
'Voor talloze christenen, vooral in Latijns Amerika, was en is Oscar Romero hoop en bron van leven. Zijn heiligverklaring is vooral een erkenning van al die mensen die kracht en inspiratie vinden bij hem.'

**Geloofsbelijdenis*
We zullen de schone schijn van de dingen

doorprikken
En onze ogen openen voor de echte waarden en noden van deze tijd.
We zullen ons laten ondervragen door pijnlijke conflicten
En zoeken naar mogelijkheden van handelen om er iets aan te doen.

Situering van de persoon van Mgr. Romero

In onze parochie zijn er meerdere mensen die op een of andere manier betrokken waren bij solidariteitsacties in Latijns Amerika/El Salvador. Via de studentenparochie, Christenen voor het Socialisme, Broederlijk Delen en vieringen hier in Don Bosco, hoorden we van Mgr. Romero.

Wat roept de herinnering aan Mgr. Romero bij hen op?

J. Als hooggeplaatste geestelijke in de katholieke kerk koos hij voor de armen in zijn land. Daardoor heeft hij het geweten van velen wakker geschud. Voor de machthebbers in El Salvador was hij een gevaar. Dat heeft zijn leven gekost.

H. *Het* is straf dat een schuchtere figuur, die eerder geneigd was om conflicten te vermijden, zo radicaal geworden is. Toen hij aartsbisschop werd dacht men "We zullen er geen ambras mee hebben". Door de moord op zijn vriend (priester, Jezuiet) zijn zijn ogen opengegaan en is hij beginnen spreken.

I. *Toen* ik theologie studeerde leerde ik dat de kerk niet te radicaal moest zijn. Bevrijdingstheologie ging te ver. Romero moest verscheurende keuzes maken: Wat moet ik doen om goed te doen?

Zijn heiligverklaring is een eerbetoon aan hen die de bevrijdingsthe-

ologie in praktijk brengen.

A. Hij is doorgestaan. Er zijn ook andere mensen die voor hun overtuiging vermoord werden, in Chili, Nicaragua, Guatemala

**Geloofsbelijdenis*
We zullen elkaar helpen vrij te worden van nutteloze bagage
Om ongehinderd verder te kunnen trekken
Naar het beloofde land in de verte.

Enkele fragmenten uit de preken van Romero

"We hebben gezien dat de landelijke bevolking geen land heeft en geen vast werk, dat er in hun hutten geen water is en geen licht, dat moeders er bevallen zonder hulp, en dat er voor opgroeiende kinderen geen scholen zijn. We hebben de werklieden gezien zonder arbeidsrecht, die ontslagen worden als ze aandacht vragen en die slachtoffers zijn van koude economische planning. We hebben de moeders en echtgenoten leren kennen van mensen die 'verdwijnen' en van politieke gevangenen. We hebben de krotbewoners ontmoet, levend in een ellende die alle verbeelding overtreft."

"Samen met mijn volk heb ik geleerd, dat geloof ons niet van de wereld scheidt, maar ons er helemaal inbrengt... Jezus leefde en werkte, streed en stierf in de wereld, in de 'polis' ...geloof heeft een politieke dimensie... het moet duidelijk zijn dat het christelijk geloof en het optreden van de kerk altijd een sociaal-politieke weerslag hebben gehad, door actie of verzuim..."

"Onpartijdigheid is niet mogelijk. De kerk kiest partij voor het leven

of de dood. Wij staan in dienst van het Salvadoraanse volk: ofwel dienen we de God van de levenden ofwel dienen we de afgoden van de dood."

"Gods wet zegt: Gij zult niet doden! Geen soldaat is verplicht bevelen te gehoorzamen die tegen Gods wet ingaan."

**Geloofsbelijdenis*
We zullen het verbond vieren,
Onze verbondenheid met elkaar uitdrukken in woord en gebaar,
Gods vrede ontvangen en doorgeven.

Evangelielezing: Marcus 10,35-45

Jakobus en Johannes vragen Jezus om een bevoorrechte plaats te krijgen in zijn komende Rijk. Jezus antwoordt: "Wie bij jullie belangrijk wil zijn, moet een dienaar worden, en wie bij jullie de eerste wil zijn, die moet slaaf van allen worden. Want ook Ik ben niet gekomen om Mij te laten bedienen, maar om te dienen en mijn leven te geven voor velen.

Duiding

In deze wereld luidt de wet: Hoe hoger de positie, hoe meer men kan laten doen door de anderen. De macht wordt er heel dikwijls nagestreefd om eigen voordeel te verwerven, om anderen klein te houden door hen te dwingen tot lasten die hen verpletteren. In het Rijk Gods bestaat een andere soort macht. Daar geldt de omgekeerde wet: Wie groot wil worden, moet dienaar en knecht zijn.

Dit is een machtsuitoefening waarbij men geduldig-uitnodigend zich inzet voor het welzijn van het geheel en daarbij anderen toelaat te groeien en zichzelf te worden.

Macht in de wereld betekent overheersing van anderen.

Macht in het Rijk Gods betekent: dienstbaarheid, zichzelf vergeten en anderen groter maken.

Mgr. Romero vertrok van de 'tekenen des tijds', waarvoor ook paus Franciscus voortdurend aandacht vraagt. Zijn heiligverklaring moeten we dan ook begrijpen als een oproep om die tekenen te lezen. En net zoals ten tijde van Mgr. Romero gaat het vandaag nog steeds over het lot van de armen, van wie geen menswaardige levensomstandigheden krijgt, van wie we uitsluiten om welke reden dan ook, wereldwijd en dus ook bij ons, meent Jacques Haers. 'Het gaat over armoede en onrecht in Venezuela, in Nicaragua, in Congo, in Myanmar enzovoorts. Het is zo veel en zo ontmoedigend, dat we mensen als Romero nodig hebben om stand te houden.'

De getuigenis van deze aartsbisschop uit het verre Latijns-Amerika is daarom brandend actueel, ook in Vlaanderen. In zijn krachtige toespraak 'De politieke dimensie van het geloof van uit de keuze voor de armen', die Mgr. Romero uitsprak bij het ontvangen van zijn eredoctoraat, legde hij de nadruk op het samengaan van geloof en politiek. Door de politieke acties van Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Hart boven Hard en andere organisaties die opkomen voor armen en mensen aan de rand van onze samenleving te steunen, dragen we bij tot een *solidaire samenleving waar iedereen tot zijn recht komt.*

Vervolgt op pagina 4

Twintig jaar na de Grote Oorlog schreef de Amerikaanse schrijver Dalton Trumbo

JOHNNY GOT HIS GUN

Het boek is een wrang relaas van een zwaar verminkte soldaat, zonder armen of benen, doof en blind die opgesloten zit in zijn eigen gedachten. Het is een brutale aanklacht tegen de waanzin van de Eerste Wereldoorlog en alle volgende en vorige oorlogen. Het boek werd in 1971 verfilmd en kreeg een pakkende muziekscore van Metallica mee.

BuurTTeateR brengt een toneelversie van dit prangende verhaal met muziek van KNALHART.

We verweven het verhaal met levensechte getuigenissen uit De Grote Oorlog. Leden van BuurTTeateR maken van het geheel een totaalgebeuren: je stapt binnen en waant je meteen in tijden van oorlog.

Met: Leo Anthoon, Ingrid Coosemans, Maria Cornelis, Nikka Cuypers, Hilde Deen, Hanne Deputter, Johan Deputter, Jeroen DeVriese, Kato Geerkens, Rudi Geerkens, José Lambrechts, Els Otten, Frank Roobaert, André Stroobants, Mai Valenberghs, Margot Van Braekel, Ineke Van den Zegel, Leen Vanderroost, Patrick Van Dievoet, Peter Vandeweerd, Bernadette Vanpoucke, Jos Van Emelen, Mark Verbrugge en Mark Vermaerke.

Tickets: 10 euro
Reserveren: buurtteater@skynet.be of 0477 37 64 03



Opgelet: uitzonderlijk is de ingang **Patroonschapsstraat 5** voor deze voorstelling in de

(ingang van de lagere school om de hoek)

BEELDEN IN OLIJFHOUT UIT BETHLEHEM

Over de geboorte, het leven, het lijden, de dood van Jezus, taferelen uit het evangelie, beelden van Maria en heiligen, kerststallen, kruisen en paternosters, allerlei religieuze en een aantal niet-religieuze voorwerpen uit het Heilig Land.



Prachtige stand in Sint-Pieters-Rode met waardevolle voorwerpen

STEUN PALESTIJNSE CHRISTENEN



RAMI SALSAA, een christelijke Palestijn die in België woont, zal de stand openhouden.

KOM KIJKEN EN STEUNEN
HARTELIJK DANK



In de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Rode
ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018
VOOR EN NA DE VIERING VAN 17.30 UUR

Op zaterdag 17 november zal in de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Rode een stand staan met kunstwerken uit Bethlehem (Palestina).

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Vergeeten en vergeven?! Nadenken over herstel

Toen we als kind ruzie maakten, was het eenvoudig. Een handje, een kusje...en verder spelen. Maar wat doe je als er erge dingen gebeurd zijn? Wat doe je als dader, als slachtoffer, als familielid, als verantwoordelijke buitenstaander? Is herstel mogelijk? En hoe? Hoe wordt

het slachtoffer, de dader, jij erdoor geholpen? We denken na over deze vragen. Criminoloog **Johan Deklerck** gaat dieper in op het begrip 'levensstroom' en de kracht van herstel. Stof voor het gesprek dat we daarna aangaan, samen met enkele gedetineerden.

Praktische info:

Deze activiteit sluit aan bij het aanbod rond Leuven Restorative City 2018.

Begeleiding: Johan Deklerck

Waar: Gevangenis Leuven Hulp, Maria Theresiastraat 74, 3000 Leuven

Prijs: 6.00 euro

Wanneer: Dinsdag 20 november 2018 van 17.30 tot 20.30 u.

Code: 186135

https://www.vormingplusob.be/vergeeten-en-vergeven-over-herstel

Vormingplus Oost-Brabant Tel. 016 525 900

Pensen voor Caracas



Bij voorbaat bedankt. Met vriendelijke groeten.

Het bestuur van het Caracashulpfonds

Inschrijvingsstrookje pensenkermis

Familie

.....
We komen eten om 18 uur / 19 uur (omcirkel welk uur uw voorkeur geniet). We bestellen:

1 zwarte x 8 EUR = EUR

1 witte x 8 EUR = EUR

2 zwarte ... x 15 EUR = EUR

2 witte x 15 EUR = EUR

1 witte + 1 zwarte pens

..... x 15 EUR = EUR

Bij de pensen is appelmoes en brood voorzien.

Inschrijvingsstrookje medewerking Caracashulpfonds

Ik

.....

(naam en voornaam),

wonende te

.....

(straat en huisnummer),

telefoon: mail-

adres:

.....

Wij zijn onmisbaar voor mekaar

Sinds 1966 is onze parochiegemeenschap verbreederd/verzusterd met de bewoners van Campo Rico, een krottenwijk in Caracas, de hoofdstad van Venezuela.

In navolging van onze eerste pastoor **Eugeen Vanhoorenbeke** geven we de kansarme jongeren van Campo Rico jaarlijks een studiebeurs die hen moet toelaten een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschap op te bouwen. Tot op heden slaagden vele jongeren in hun opzet, slechts weinigen faalden. In de ruim 50 jaar dat we bestaan hebben we meer dan 1000 studiebeurzen kunnen uitreiken.

Pensenkermis

Op zaterdag 17 november organiseren we in de Instuif naast de Chirolokalen in de Ortolanenstraat een **pensenkermis om het project van de studiebeurzen te financieren**.

U bent vanaf 18 uur van harte welkom op ons eestfestijn.

U kan zich voor de pensenkermis **inschrijven** door onderstaand strookje **uiterlijk op 10 november** te mailen naar eddyderoost@skynet.be of het te bezorgen op Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. De inschrijving is pas geldig na het storten van het te betalen bedrag op rekeningnummer

BE 0643 1022 4801 22 van het **Caracashulpfonds** met de vermelding 'pensenkermis'.

Om **de toekomst** van het project van de studiebeurzen te **verzekeren** doen we een beroep op uw medewerking. Indien U zin heeft om uw steentje bij te dragen tot onze werking, kan U het ons mailen of laten weten via onderstaand strookje.

o wenst via een persoonlijk gesprek meer informatie te bekomen over de werking van het Caracashulpfonds o wil zijn/haar medewerking verlenen aan de werking van het Caracashulpfonds



Padre Eugenio

TEKENEN DES TIJDS

Vervolg van pagina 3

* *Geloofsblijdenis* * *Wij zullen samen stil worden, het dagelijks brood met elkaar delen, luisteren naar de stem van de onderdrukte en ons oefenen in ware solidariteit.*

Voorbeden

Mens voor de mensen zijn, herder als God, Trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Wij bidden voor de jongeren in El Salvador, die door gebrek aan perspectief in de wereld van geweld en criminaliteit terecht komen: Dat er mensen opstaan als Oscar Romero, die opkomen voor die jongeren om hen een rechtvaardige toekomst te bieden.

Wij bidden voor onze kerken wereldwijd: Dat zij de goden van macht en geld bestrijden, dat zij door profetische woorden en daden werken aan een wereld waarin het voor iedereen goed is om te wonen. Wij bidden voor onszelf: Dat we het leren om niemand uit te sluiten,

dat we naar het voorbeeld van Oscar Romero leven ten dienste van mensen aan de onderkant van de samenleving veraf en dichtbij, dat we er zijn voor wie ons nodig hebben waar ter wereld ook.

Mens voor de mensen zijn, herder als God, Trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Slotwens

Dat de gedrevenheid van Mgr. Romero voor een rechtvaardige maatschappij, zijn sociale bewogenheid en zijn visie op bevrijding en gelijkwaardigheid voor ons een bron van inspiratie mag blijven.

*Geloofsblijdenis

Wij zullen elkaar de hand reiken, zingen om weer op adem te komen, wenen om het onrecht, danken om de moed. Opnieuw gezonden worden op wegen ten leven.

Chris Willoox – Lieve Neukermans – Uit de viering van 21 oktober in het Don Bosco centrum