

KERK & Leven

36

2018

WEEKKRANT

5 SEPTEMBER

JAARGANG 79

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Tenhemelopneming van Maria in Sint-Franciscus 15-8-'18



Moeder zijn

is een stukje van de schepping in je handen krijgen,
is het wonderbare begin van het leven in je voelen groeien.
Het is een parel, uit Gods hand gevallen,
met je zorg omringen.
Niet lachen om een kindertraan
en woorden in je hart kunnen bewaren.

Moeder zijn is liefhebben, geloven in het leven,
geloven in het goede.
Het is antwoorden op vele vragen
en dromen kunnen raden.
Het is veel zien en nog meer zwijgen,
een kloppend hart zijn voor het zoekende kind.

Moeder zijn is vertrouwen op de toekomst,
kijken naar de verte,
Het is goed zijn en wijs.

Moeder zijn is kinderen "groot" brengen,
tot zichzelf brengen,
om ze dan, met veel pijn in het hart los te laten,
op weg te zetten en te laten gaan.

Moeder zijn is afscheid nemen en afstand doen.
Het is de kinderen toevertrouwen aan het leven,
aan henzelf en aan God.
(naar Frans Weerts)



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS

Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)



VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 9 september

23de zo door het jaar
Kerkwijdingsfeest. Familieviering en 80 jarig bestaan van onze kerk
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor **ARNOLD BOVENS**
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Karel De Rocker
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 16 september

24de zo door het jaar.
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Luc Vandenwijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 9 september

23ste zondag door het jaar B
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: mevrouw Godelieve Berrewaerts, weduwe Julien Booghmans
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 16 september

24ste zondag door het jaar B
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: Sara Voets
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 9 september

Drieëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar
Ziekenzondag
10.30 u. Viering
Lector: Chris Hostens

Zondag 16 september

Tweeëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar
Geen viering in Don Bosco

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Heel stil ben je van ons heengegaan



Maria Alaerts

Je leven was een en al goedheid en liefde, vriendelijkheid en eenvoud. Je was een mama en een marraine om van te houden.

Met pijn om het uit handen geven, maar dankbaar om wat zij voor ons heeft mogen zijn, namen we op vrijdag 24 augustus 2018 in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee afscheid van mevrouw **Maria Alaerts**, weduwe van Pierre Berrewaerts, geboren te Lubbeek op 19 mei 1924 en vredig van ons heengegaan te Wilsele in het WZC Ter Putkapelle op 18 augustus 2018.

De weg van later loopt naar het plein van nooit-bzn

"Een sterke vrouw", de lezing uit het boek der Spreuken, typeerde het ganse leven van deze moedige vrouw en moeder! In het Evangelie hoorden we "Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad".

Maria's lange levenswandel, een spiraal van haar vrome Godsverbondenheid, vertelt ons over haar geheim. De opdracht van Jezus was haar spiegel bij leven en werk!

Amper zeven jaar verloor zij haar moeder. Dit tekende voortaan haar ganse leven. Jong als Maria was, wist ze zich, ondanks het droeve gevoel doorheen haar jeugd, verantwoordelijk voor het huishouden en haar zussen. 'Liefde' bleef haar drijfveer, ook later in haar eigen gezin. Zo doende mocht ze rekenen op véél wederliefde van haar dankbare zussen!

Maria was een "sterke vrouw". De liefde die zij doorgaf, moge nu ook onze drijfveer en kracht zijn in het eigen leven. (Zr. An Francis)

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2018.

Een glimlach kost minder elektriciteit en verlicht meer

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Er is voor de contemplatie geen godsvoorstelling, maar ook geen godsprobleem. Men kan zelfs niet zeggen dat in de contemplatie God verwacht wordt, want om God te verwachten moet men een beeld van Hem hebben. Dit ontbreekt nu juist. Er wordt aan de verwachting geen grens gesteld, zelfs niet de grens die het beeld is; de horizon wordt open gehouden en hierdoor richt de contemplatie zich op positieve wijze niet naar een voorstelbare godheid of een voorstelbaar hiernamaals, maar naar een ongenoemde en onnoembare volheid van zin, die alle beperkte zinging te boven gaat en daarom als een geschenk uit de leegte verwacht wordt.
Verhoeven

De tweede samenkomst in september vindt plaats op **maandag 17 september 2018**. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Bosco centrum, Ortolaanstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 6 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 7 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in de kerk

Dinsdag 11 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 13 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 14 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 5 september

20 u.: Koor Blij Rondeel + bestuur
19 u.

Donderdag 6 september

NM: Seniorencafé
AV: koor Parcoeur

Vrijdag 7 september

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 9 september

11 uur: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Maandag 10 september

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 11 september

NM: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 12 september

20 u.: Koor Blij Rondeel

KALENDERBLAADJE

Behoeftig is de mens in zoverre hij zichzelf niet voldoende is, maar de aanvulling door iets anders nodig heeft. De behoefte moet niet worden gezien als iets voorlopigs, dat na de bevrediging weer verdwijnt. Zij is wezenlijk eigen aan de mens. Zonder behoefte kan hij niet bestaan. Dat betekent dat ook geen enkele menselijke behoefte is te bevredigen, althans niet volkomen. Een volkomen bevrediging van de menselijke behoefte zou de mens van zijn menselijk karakter beroven. In zijn behoeften, in de trek van zijn behoeften ontdekt de mens zichzelf, zijn menselijke situatie.
Verhoeven

EERSTE SCHOOLDAG

Elke school begint met een droom van een toekomst waarin jongeren hun eigen weg mogen vinden.

Want opvoeden en onderwijzen is niethet vullen van een vat met kennis maar het ontsteken van een vlam.

Het begeistere van jonge mensen om de toekomst in handen te nemen.
Tomas Bruyland

Wij wensen alle leerkrachten en leerlingen een goede start bij het begin van een nieuw schooljaar. Veel succes!

DE SCHAPEN MAKEN DE HERDER (Deel 2)



Het Lam Gods - Foto: www.lukasweb.be
(C) Sint-Baafskathedraal Gent

Welkom in deze viering rond deze kaars, het oude en nieuwe testament en de kop van het Lam Gods uit het schilderij van Van Eyck.

Zoals u weet is men al jarenlang bezig met de restauratie van het schilderij "De aanbidding van het lam Gods" van Van Eyck. U kent dat schilderij wel met de voorstelling van Jezus als een lam. Op de afbeelding kan u de blootgelegde kop van het Lam zien uit 1432 zoals het onder de verflaag vandaan is gekomen. Bij de oudere versie valt er een en ander op: let op de ogen, de oren en de mond. Van onderdanigheid is hier geen spoor! Jezus is zowel lam als herder maar is alles behalve een mak lam!!

Dit doet ons nadenken over hoe tegelijk een goede herder maar ook een assertief schaap te zijn.

Openingslied

*Kom haastig, Heer, om te bevrijden,
leid ons dit uur tot ommekeer.
Doe ons voortaan op ezels rijden
en zie met vreugde op ons neer.*

*Voer ons uw stad van vrede binnen,
een wereld zonder oorlogswaan,
waar wij ons met elkaar bezinnen
op ieders rechten van bestaan.*

Lezing: Marcus 6,30-34

Een grote menigte was Jezus gevolgd naar een eenzaame plek waar hij met zijn leerlingen vertoefde. Jezus had medelijden met hen want zij waren als schapen zonder herder. Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Duiding (Deel 2)

Goede herders in deze tijd

We leven vandaag in een tijd van

technologische vooruitgang en razendsnelle ontwikkelingen in allerlei wetenschappen. We hollen onszelf als het ware voorbij. Onderzoek in wetenschap en economie volgt haar eigen wetten en alles draait rond geld i.p.v. om de echte noden van de mens en de zwaksten onder ons en dat allemaal onder de noemer vrijheid en vrije markteconomie. Er is een enorme nood aan stilstaan, de blik naar binnen richten, bij je lichaam en je gevoelens komen en in contemplatie opnieuw verbinding te krijgen daarmee. En dit doet me denken aan het later geschilderde lam van het schilderij van Van Eyck met de blik naar binnen.

Hoe is **een goede leider anno 2018?** Ik gaf 25 jaar les in een economische hogeschool en las met mijn studenten vaak teksten over goed management.

Volgende kenmerken keren steeds terug:

Hij/Zij heeft een voorbeeldfunctie
Hij stelt zich dienend op en is bescheiden: hij is faciliterend

Hij geeft verantwoordelijkheid en vertrouwen en vraagt hoe jij het probleem zou oplossen

Hij luistert goed en communiceert helder en zoekt contact

Hij zorgt voor een veilige omgeving waarin iedereen voor zijn mening mag uitkomen

Hij heeft een duidelijke visie en draagt die uit en motiveert

Hij neemt beslissingen die onderbouwd zijn

Hij is actie- en resultaatgericht

Hij laat mensen groeien, hij is als een coach en staat open voor feedback

Hij is enorm leergierig en stopt nooit met leren

Wat vindt u de belangrijkste eigenschap? Een en ander is wel herkenbaar en van alle tijden!

Maar eigenlijk wil ik u vandaag uitnodigen om in het gelezen verhaal van Marcus een oproep te zien om in deze tijd van vele valse profeten en slechte leiders te zoeken naar stilte en eenzaamheid, afstand te ne-

men ook van onszelf om in die leegte de **liefde en verbondenheid terug te vinden** die ons inspireert om daadwerkelijk goede leiders voor elkaar te zijn.

Het schaap dat onrechtvaardigheid, onderdrukking en lijden goed kent en aanvoelt, wordt wellicht de beste herder om "gerechtigheid te doen". No mud no lotus, zegt Thich Nat Han, een Vietnamese boeddhistische monnik.

Jezus' weg leidt dwars door lijden en miserie, dat is de kernboodschap van het NT en die boodschap blijft zowel voor zijn leerlingen als voor ons moeilijk te begrijpen. De beste herder is wel het geëmancipeerde lam met ogen die de medeschapen zien, oren die scherp luisteren naar hun noden en een mond om kritiek te uiten maar ook om te verdedigen zoals een ware profeet!

Lied: Deze wereld omgekeerd

*Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen wij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdreven.*

*De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was zal vader zijn.
Mensen zullen and're mensen zijn.
De bierkaai wordt een stad van vrede.*

Voorbeden:

Laten we bidden voor de mensen die getroffen zijn door onrechtvaardigheid en niet in een onderdanige positie blijven steken maar zich hieruit bevrijden en geroepen voelen lotgenoten van dienst te zijn, blakend van zelfvertrouwen en schitterend in hun talenten.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Laten we bidden om leiders die de meeste uiteenlopende mensen en talenten kunnen dienen en structuren scheppen voor onderdrukte mensen om eigenhandig hun situatie te verbeteren.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Laten we bidden voor de mens die stilte en rust zoekt om dwars door al zijn vooroordelen heen een glimp op te vangen van Uw onvoorwaardelijke liefde die ons allen verbindt.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Tafelgebed:

God, tot jou bidden wij,

Vader op de uitkijk,
Moeder die ons wenkt,
liefde, ver aan ons vooraf
en royaal ons vooruit,
stem die ons roept!

Je houdt ons rusteloos

vanwege jouw schepping
die nog niet af is,
omwille van mensen
die nog geen leven,
geen dak boven hun hoofd,
geen brood op de plank,
geen helpende hand,
geen liefde gevonden hebben.

En tegelijk gun je ons rust,

om bij te komen,
tot onszelf en op verhaal.
Je wil niet anders dan dat wij
zin in ons leven hebben,
plezier om mensen en dingen,
liefde in vrijheid
en vrijheid in liefde.

En daarom gun je ons ook

een uur als dit en een plek als deze,

oase van rust
om de rusteloosheid vol te houden,
om met elkaar het brood te delen,
dat onze honger naar gerechtigheid voedt,
en om samen te drinken van de beker
die onze dorst naar liefde en vrede
levend houdt.

Zo doen wij dan in de naam van Jezus



die het ons heeft voorgedaan,
en wij bidden:

Vader op de uitkijk,
moeder die ons wenkt,
liefste liefde,
hou ons gaande en breng ons thuis!

(Jan van Opbergen)

Communitiekst:

God zegen dit brood opdat we zoals Maria toekomst openen;
breekbaar worden, zoals haar zoon en ons toevertrouwen aan kwetsbare mensen *(naar Jef Wauters)*

Slotgebed

God, u hebt in ons de kiem van de vrijheid geplant.

U roept ons op onszelf en anderen vrij te maken.

Vrijheid zoals u die ziet is zichzelf in handen nemen en zich geven aan uw liefdeplan.

Het is zo moeilijk, God, ook maar een kleinigheid in mijn leven te veranderen.

De beste voornemens verdwijnen even snel als ze gekomen zijn.

Anderzijds willen mensen mij langs alle kanten inpalmen en mij meesleuren met de stromingen van de tijd.

Geef u mij licht, zodat ik duidelijk zou zien wat vrij en wat onvrij maakt.

Kom tussenbeide als ik mij radeloos en zwak voel en spreek Uw bevrijdend woord.

Laat niet toe dat de mensen die zich met U willen inzetten voor meer vrijheid verstrooid worden.

Leid hun wegen naar elkaar toe zodat zij samen met U

de uiteindelijke overwinning behalen.

Uit "Stilte, ik hou van je stem", Daniel Neetesonne, Averbode 1980

Ingrid Wezemaal – Uit de viering van 22 juli in het Don Bosco centrum

*Lector: Ria Ooms – Muziek: Majo Werrebrouck – Orgel: Jos Vermeulen
Bosco centrum*

Opendeurdag van het vluchtelingenhuis - 16 september van 12 tot 18 uur



Allen van harte welkom op de jaarlijkse opendeurdag van het vluchtelingenhuis te Wilsele, Aarschotsesteenweg 366.

PROGRAMMA:

12u: aperitief en paellabuffet (ook vegetarische versie)

14u: praatcafé en dessertbuffet tot 18u: muziekovertredens en animatie voor groot en klein. En tijd voor een warme babbel bij een drankje.

Inschrijven is enkel nodig voor het buffet (15€/pp) en kan tot 7

september via vluchtelingenhuis-wilsele@gmail.com of www.recht-opmigratie.be. U betaalt ter plaatse.

WAT IS HET VLUCHTELIINGENHUIS?

Het Vluchtelingenhuis biedt tijdelijke opvang aan vluchtelingen, bij voorrang aan de meest kwetsbare zoals minderjarigen, moeders met kinderen en ouderen. Het gaat om vluchtelingen, met of zonder papieren, die omwille van uiteenlopende redenen tijdelijk geen thuis of onderdak hebben. We richten ons in de eerste plaats tot vluchtelingen uit Leuven en directe omgeving.

Wij verzorgen geen langdurige opvang, het verblijf is beperkt tot 3 maanden, eventueel verlengbaar.

De verlenging hangt af van de situatie van de vluchteling op dat ogenblik en van zijn te volgen project. Het is niet de bedoeling om dakloze vluchtelingen een permanente opvang te bieden.

Elke opvang start pas na een eerste telefonisch contact en een intakegesprek waarbij de regels van het huis worden duidelijk gemaakt, net als de tijdelijke duur van de opvang. Als de opgevangen vluchtelingen een eigen inkomen hebben, wordt hen een bijdrage gevraagd.



WAT DOEN WE IN HET HUIS?

Het Vluchtelingenhuis wil voor de bewoners een plek zijn om even te verpozen en te werken aan een concreet toekomstproject. Ze worden hierbij begeleid door vrijwilligers en zo nodig bijgestaan door professionele hulpverleners.

Het huis is een leefgemeenschap met duidelijke afspraken over onderhoud, boodschappen, sluitingsuur en privacy. Elke bewoner draagt zijn steentje bij in de huishoudelijke taken en staat in voor het onderhoud van zijn kamer. Vanuit de vzw stimuleren we de bewoners tot het hebben van een dagtaak, dat kan een taak in het huis zijn, het volgen van Nederlandse les, sporten, ...

STEUN HET VLUCHTELIINGENHUIS

Het Vluchtelingenhuis bestaat door de steun van velen. Een honderdtaal steunverleners zorgt ervoor dat via hun vaste maandelijkse bijdrage de maandelijkse kosten kunnen gedragen worden. Vele jaarlijkse acties van verschillende organisaties zorgen voor een financiële input, die nodig is om de werking van het huis en de vzw te waarborgen. Zo dienen sinds de aankoop van het huis in 2013 nog een aantal persoonlijke leningen aan steunverleners afbetaald te worden en werd in 2016 geïnvesteerd in de verbouwing van het bijhuis tot een studio, die bijkomende opvangruimte biedt.

Je kan ons op verschillende manieren steunen. Meer info hiervoor op <http://www.rechttopmigratie.be>

Het leven in Venezuela - Caracashulpfonds

De warme zomer heeft niet belet dat we uit Venezuela heel wat informatie ontvingen over de moeilijke omstandigheden waarmee de bewoners te kampen hebben. Ondanks de barre tijden houden de parochianen van Campo Rico er de moed maar in. Voor hen is geloof en solidariteit vanzelfsprekend.

Francesco Rodriguez
vertelt ons over
Het leven in Venezuela

Ons land gaat door moeilijke tijden op alle gebied. Vooral de economie, die ons allen aangaat, is de grote boosdoener. Iedere dag stijgen de prijzen. Sommige producten kosten gewoon het dubbele van de dag voordien. We kennen een inflatie die dit jaar naar de 100.000 gaat. Ons probleem is dat de prijzen van de meest elementaire producten niet meer te betalen zijn. Een vast werk is voor ons altijd een houvast geweest omdat we dan konden eten, als arme mensen weliswaar, maar we konden eten. Nu hebben we die mogelijkheid niet meer. Het maandloon van de doorsnee arbeider is goed voor een kilo vlees of

voor twee kilo rijst. Het tragische hierbij is dat werken niet loont. Het is een verliespost geworden omdat het u geld kost aan vervoer, kleding en toilet.

Ons openbaar vervoer zit ook in de crisis. Veel bussen en auto's staan aan de kant van de weg omdat er geen vervangstukken te vinden zijn wegens te duur. De autoband van een kleine wagen kost al gauw tweehonderd miljoen Bolivar, daar waar het maandloon vijf miljoen bedraagt.

Op dit ogenblik is de staking in de hospitalen al twee weken bezig. Het medisch personeel vraagt een vermindering van het loon. Het is te begrijpen. Ze willen eten om te kunnen werken. Gebrek aan medicijnen en medische apparatuur herleidt alles tot het meest elementaire. Daarbij komt nog dat menig geneesheer, zoals trouwens vele andere afgestudeerden, naar het buitenland is vertrokken.

De scholen vertonen ongeveer dezelfde symptomen. Weinig materiaal, leerlingen die niet opdagen en klassen zonder leraars. De emigratie van jonge krachten is groot, de ouderen blijven nog over.

Dit alles drukt op het dagelijks leven in Campo Rico. Het is een kleine oorlog als de vrachtwagen met de gasflessen de barrio binnen gereden komt. Er is lang niet genoeg voor iedereen terwijl toch op gas gekookt moet worden. En als de leden van de 'partij' bovendien nog voorrang krijgen, is de zaak vlug beklonken. Voor de meeste mensen is het dagelijks goochelen om nog iets op tafel te kunnen zetten. De waterbevoorrading is ook problematisch geworden. Door een gebrek aan vervangstukken loopt het water

soms nog één keer per week door de leidingen. Dat alles maakt de stemming in de barrio soms bitter. Ieder voor zich en steeds op oorlogsvoet met de ander.

Onze parochie probeert er de moed in te houden. Een beetje zoals we hier zeggen: 'Schoon gezicht voor lelijk weer'. We doen verder met de gewone activiteiten tot negen uur 's avonds. Dan wil iedereen thuis zijn om have en goed te bewaren. Regelmatig organiseren we nog een grote soepbedeling waarvoor vooral kinderen en ouderen opdagen. Het blijft natuurlijk een druppel op een hete plaat. Maar het zegt ook wat er vandaag vooral nodig is: mekaar steunen.

Ten slotte nog een woord van dank aan alle vrienden van het Caracas Hulpfonds in België. In deze moeilijke tijden is de driemaandelijke studiebeurs een geschenk dat voor ons als uit de hemel komt. Nogmaals hartelijk dank in naam van alle families die hiervan al zo lang mogen genieten.

Uit vzw Caracas Hulpfonds Driemaandelijks tijdschrift nr 3 van 2018

De mensen van Campo Rico kunnen onze hulp in deze zware tijden dus heel goed gebruiken.

Wil je ook een bijdrage leveren of/en wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds, dan kan je terecht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo Telefoon 016 25 35 23 Rekeningnummer: BE06 4310 2248 0122 Voor een bedrag van 40 euro ontvang je een attest van schenking. Dit bedrag kan je vervolgens in mindering brengen van je jaarlijkse belastingsaangifte.



Francesco Rodriguez

Raffaëlo Scali - Een vergeten kunstenaar



Sint-Franciscus

Het Vernieuwde Scouts en Gidsen museum heet jullie welkom in de kapel van de St-Geertrui Abdij te Leuven.

Overzichtstentoonstelling in het Scouts en Gidsen Museum te Leuven tot en met 28 oktober 2018. Open op zondagen van 13 tot 17 uur. Gratis. Groepen ook op aanvraag.

Raffaëlo Scali is binnen scouting bekend en zeer geëerd bij verzamelaars. Als beeldkunstenaar verwerft hij – voornamelijk in België – enorm veel bijval en staat ondermeer bekend als de beeldhouwer van en voor de scouts.

In 2019 zal het 50 jaar geleden zijn dat Scali overleden is. Daarom willen we aan deze vergeten kunstenaar een soort retrospectieve tentoonstelling wijden van zijn belangrijke bijdrage aan Scouting beelden. Hierdoor trachten we hem toch een plaats geven binnen de



Baden Powell

kunstwereld, die hij verdient.

U bent van harte welkom!

<https://sites.google.com/site/scouts-engidsenmuseum/>

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA
Dinsdag 11 september – 13.15 u. Een reis doorheen de grootste ondergrond-

se kunstgalerie van Brussel. Code: Z 16 - Bijdrage: € 4 Gids: Marc Ruyssen
Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama 016 22 20 14
Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
www.seniorama.be

Molenhuis Bérismenil



Stekskesweekend

Van vrijdag 28 september 2018 tot zondag 30 september 2018

De Bonkelaar organiseert voor de vierde maal het Stekskesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de geosting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in! Steunend op een basisrespect voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

Inschrijven:

Via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusief eten)

+18 j.: 10 euro pp/dag,
kinderen (13-18 j.): 8 euro pp/dag,
kinderen (6-12 j.): 6 euro pp/dag,
kinderen (4-5 j.): 4 euro pp/dag,
0-4 j.= gratis.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Op naam van Nele Steeno
Vermelding: Stekskesweekend + data + naam

Meebrengen:

hoeslaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, toiletgerief, warme kleren aangepast aan seizoen, pantoffels, zaklamp, eten en drinken om te delen. Via mail wordt er afgesproken wie wat meeneemt. een verrekijker en/of speurneus, uw volle geosting

Verantwoordelijke: Linde Vanuyt-vange

Telefoonnummer: 0479/72 10 51
E-mail: bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse
Bérismenil, 5
6892 La Roche-en-Ardenne
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Herleven



In Leuven vinden dit jaar een hele lijst herdenkingsactiviteiten plaats rond de Eerste Wereldoorlog. Een paar tentoonstellingen:

* **Fototentoonstelling in** het Stads-park

Tot en met 11 november 2018

'De Duitse Negatieven van Leuven'. (Gratis)

* **Openlucht tentoonstelling in** de Bib Leuven (binnenplaats) en aan de Sint-Pieterskerk

Tot en met 11 november 2018

Het Stadsarchief Leuven toont in een dubbeltentoonstelling zijn oorlogsaffiches van 1914 tot 1918 (Gratis)

Meer **informatie over** de verschillende activiteiten via herleven.be
Dienst onroerend erfgoed 'Herleven. Leuven na 1918'

Professor Van Overstraetenplein 1-3000 Leuven – Tel. 016 27 25 58 – e-mail: herleven@leuven.be

(Leuven – Informatiekaartje – Herleven. – be Muntstraat Leuven 1917–1918)

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer – Deberiotstraat 24, Leuven

Algemeen programma 2018-2019 – Eerste semester

Info tel. 016 32 40 01

Opening van het 43ste cursusjaar: dinsdag 25 september 2018

10.30 u.: Plechtige **eucharistieviering** in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper, Groot Begijnhof Leuven, gecelebreerd door professor Jacques Haers en opgeluisterd door het koor 'Cantamici' o.l.v. dhr. Jean Convents, aan het orgel begeleid door em. prof. Raoul Vereecken.

14.00: Lezing

Limburg tussen staf en troon. Duzend jaar graafschap Loon

Em. Prof. Jan Vaes – Emeritus Lector

UCLL

Enkele lezingen eerste semester

Dinsdag 2 oktober 2018 – Prof. Pieter Bergé

'En toen liep het mis...': Over de verstoorte relatie tussen muziek en publiek in de 20ste en 21ste eeuw

Dinsdag 9 oktober 2018 – Prof. Jo Van Biesebroeck

Hoe duurzaam is het Chinese ontwikkelingsmodel?

Dinsdag 16 oktober 2018 – Prof. Luc Sels

De KU Leuven in 2025: waar willen we staan...

Dinsdag 23 oktober 2018 – Prof. Danny De Schreye

Artificiële intelligentie