

KERK & Leven

18

2018

WEEKKRANT

2 MEI

JAARGANG 79

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

De steen weggrollen - Opgewekt leven

Stenen

De harde stenen muur voor je. De steen op je maag. De steen waaraan je je vreselijk stoot. De steen die iemand naar zijn hoofd gegooit krijgt...

Maar ook dat oeroude rotsvaste gesteente waarop je kunt lopen. De stenen in de bergen of de woestijn die de weg markeren. De bijzondere gedenksteen, in het landschap of op een graf.

De steen van de dood

In het verhaal van Pasen staat de steen voor de dood. De dood moet wijken voor het leven: de steen voor het graf van Jezus is weggerold. Het graf is leeg!

Het joodse paasfeest ontstond als lentefeest: men vierde de overgang van winter naar lente, van duisternis naar licht, van dood naar nieuw leven. In die zin was het reeds een feest van bevrijding.

Vijftien eeuwen voor Christus maakten de Israëlieten zich klaar om Egypte te verlaten na jarenlange dwangarbeid. Sindsdien herdenken de Joden de uittocht uit Egypte elk jaar met de Sedermaaltijd tijdens het feest van Pesach. Ook Jezus vierde het Joodse paasfeest met zijn leerlingen, maar Hij gaf er een nieuwe betekenis aan. Met Pasen vierten Christenen de opstanding uit de dood van Jezus.

Het nieuwe licht

De paaskaars staat symbool voor het nieuwe licht, het licht van de verrijzenis.

In het paasverhaal van Johannes lezen we dat de steen bij het graf is weggehaald en dat Maria en de leerlingen het lege graf ontdekten.

*Verwarm ons hart

God, Vader van alle mensen, wij zijn blij met het licht dat U ge-



schapen hebt.

U hebt het ons gegeven om te kunnen zien.

Wij hebben de taak om voor andere mensen licht en warmte te zijn.

Wij vragen U: zegen dit vuur en verwarm ons hart.

Verwarm ons hart op koude en warme dagen.

Verwarm ons hart als we eenzaam en verdrietig zijn.

Verwarm ons hart als we gelukkig zijn, zodat we dan blij en vreugdevol naar mensen kunnen toegeen.

Maak ons vurig in het geloof, maak ons vurig in het goede, in onze liefde en dienstbaarheid aan elkaar en vele anderen. Amen.

De steen is weggerold

Johannes 20:1-9

Maria uit Magdala en later ook Petrus en Johannes, vinden de steen voor Jezus' graf weggerold en het graf ledig.

*Luisterlied: Klein Paaslied.

Hanna Lam

Tussen waken, tussen dromen, in het vroege morgenlicht, wordt de steen van het graf genomen, horen vrouwen het bericht, dat door dood en duisternis Jezus leeft en bij ons is.

Uit een sprakeloos verleden, weggeschoven, ongehoord, wordt een nieuwe tuin betreden open is de laatste poort, sluiers worden weggedaan: het is tijd om op te staan.

Pasen - opgewekt leven

Petra Schipper

Opgewekt leven - daarvoor moet je geen voorspoed hebben, niet succesvol zijn, niet sterk en gezond, rijk en beroemd.

Opgewekt leven - dat bereik je niet met een vierstappenplan over 'Hoe word ik gelukkig?' Het is geen kwestie van: je bent het of je bent het niet, dat ligt nu eenmaal in je karakter of anders heb je pech gehad.

Opgewekt - dat word je. Iemand wekt je op. Het kan je zomaar overkomen.

Zo ging dat op de eerste Paasmorgen namelijk. Zo gaat het verhaal. Er lag een dikke steen op, leven was doodgemaakt, alles hield daar op, alle hoop was vergaan en in verdriet veranderd, en 'blauw op straat' stond erbij om de doofpot te garanderen. Dat er toch maar geen opstand zou komen.

Maar de opstand kwam. Het leven werd opgewekt. Uit de grot tevoorschijn getrokken. Niet met veel tamtam, dat niet. Rustig in een tuin, en op het strand, tot zelfs achter de deuren van hun angst, merkten zijn vrienden: die Jezus, we begrijpen het niet, maar hij is niet dood. Vanaf die dag leefden ze opgewekt. Maakten ze nieuwe vrienden. Vormden ze groepjes mensen die alles deelden.

Opgewekt leven, dat kan je zomaar overkomen. Als iemand je ziet staan. Je bij je naam noemt op zo'n manier dat je je erkend voelt. Het ziet zitten met je. Mocht je al bij de pakken hebben neergezeten, vanaf dan word je opgewekt. Je staat op, op je voeten, alsof je voor het eerst ervaart wat leven is. Opgewekt leven.

* Onze doopbeloften vernieuwen.

Laten we daarom samen bidden:

Ik wil als het water zijn

dat in rivieren klatert
en door het land stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,

bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt
om samen, overal vandaan,
lief en leed te delen.

* Voorbeden

Voor mensen in nood,
voor allen met hun kleine en grote vragen,
voor wie de weg kwijt is,
voor wie geen toekomst ziet, bidden wij...

Wij bidden voor de mannen en vrouwen in Oeganda die vastberaden en eensgezind hun toekomst in handen nemen. Voor ons hier aanwezig, met ons geloof en ongeloof, voor allen met een steen op hun hart, bidden wij:

Open ons hart voor de stem die ons vanuit mensen en structuren blijft oproepen:

om stenen weg te duwen,
om mensen te helpen opstaan,
om als opgewekte mensen te leven.



*Paaswens:

Martin Hermans

Gelukkig de mensen die de steen weggrollen.

Gelukkig de mensen, die de oproep van Jezus verstaan en de steen weggrollen, die ons leven te zwaar en te donker kan maken.

Gelukkig de mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor hun gezin en voor hen die in nood verkeren. Zij rollen de steen weg die geliefden kunnen beletten uit te groeien tot zelfzekere en gelukkige mensen.

Gelukkig de mensen, die geregeld bij een zieke op bezoek gaan en hem durven opbeuren en kunnen luisteren. Zij rollen de steen weg die hun broosheid vergroot.

Gelukkig de mensen, die elkaar begrijpen op het werk, naar elkaar luisteren en zo de goede geest bevorderen. Zij rollen de steen weg, die hen belet in een aangename sfeer met elkaar te leven.

Gelukkig de mensen, die zich in een geloofsgemeenschap inzetten en medeverantwoordelijkheid willen dragen voor de uitbouw van Gods Rijk, die meer aandacht vragen voor verdraagzaamheid en begrip. Zij rollen de steen weg, die de gemeenschap hindert om samen te komen en verder uit te groeien.

Gelukkig de mensen die anderen kunnen omarmen, en warmte schenken zonder woorden, die aanraken met eerbied en schroom. Zij rollen de steen weg van angst en kilte, en scheppen gevoelens van waardigheid die mensen recht-op doen leven.

Zalig Paasfeest!

Chris Willocx en Lieve Neukerman –
Paasvieringen 31 maart en 1 april 2018

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 6 mei
6e zondag van Pasen
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Urbaan Vanermen en Katrien Cockx-Vanermen
Intentie voor Jean-Pierre Percy
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: François Barrette
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Anna Rusakova

Donderdag 10 mei
O.H.Hemelvaart
Familieviering Eerste communie
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: eerste communicanten
Zang: Pieter Vanderveken
Muziek: band Pieter

Zondag 13 mei
7e zondag na Pasen
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Doopviering om 14.30 uur.

HET BELANGRIJKSTE WOORD
IN HET WOORDENBOEK?
VERTROUWEN bzn

START JE WEEK
MET JE WEEKENDHUMEUR
bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 6 mei
Frando-vormselviering - Thema
Geloof doorbreekt alle grenzen
11 u. Viering met met vormheer Dirk De Gendt
Voorganger: vormheer Dirk De Gendt
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lectoren: de vormelingen
Homilie: vormheer Dirk De Gendt
Muziek: Pieter, Johan en Stien en vormelingen
Dirigent: Pieter Vanderveken

Donderdag 10 mei
Ons Heer Hemelvaart
11 u. Viering
Voorganger: pater Marcel Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 13 mei
7de Paaszondag
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: de heer Gust Dewindt, echtgenoot van mevrouw Celine De Mol
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Hilde Pex
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Mirjam Van Lammeren
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 6 mei
Zesde paaszondag
Geen viering in Don Bosco

Donderdag 10 mei
Hemelvaart van de Heer
10.30 u. Viering
Voorgangers: Hermien en Majo

Zondag 13 mei
Zevende paaszondag
Moederdag
Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VERGEET WIE JE DENKT
TE MOETEN ZIJN
EN AANVAARD
WIE JE BENT bzn

DIEPE WORTELS
KUNNEN STORMEN
DOORSTAAN bzn

In stilte werd je herboren



Josée Keppens

OVERLIJDEN
Don Bosco parochie

Il Silenzio
In stilte leefde je je leven
In stilte was je er altijd
In stilte werd je herboren
Il Silenzio

Op 4 april 2018 overleed **Josée Keppens** te Wilsle in WZC Ter Putkapelle, rustig, en gesterkt door het ziekensacrament. Zij werd geboren te Lebbeke op 21 september 1935. Zij was de echtgenote van André Van Leuven en moeder van Marc, Vera, Linda en Luc. Haar schoonkinderen, haar zeven

kleinkinderen en vier achterkleinkinderen brachten ook veel gene- genheid en vreugde in haar leven. De plechtige uitvaartliturgie had plaats op 17 april in het Don Bosco gemeenschapscentrum te Kessel-Lo. Nadien volgde de crematie en de asuiststrooiing in familiekring.

“Wij nemen afscheid van Josée in dit Don Bosco gemeenschapscentrum. Ik zou bijna durven zeggen dat wij afscheid nemen in haar centrum. Met haar generatie heeft ze hier lief en leed gedeeld, vele soorten activiteiten en feesten met de toenmalige KAV georganiseerd. Voor ze naar het zorgcentrum ging, was zij regelmatig hier aanwezig in de vieringen. En na de viering ging ze gezellig, met haar vriendinnen, nog iets nuttigen in de bar.” vertelde priester Jef Wauters.

De getuigenissen in de viering van verschillende familieleden, waren gevoelvol en ontroerend. Zij toonden hun echte band met Josée. Het Vokaal ensemble “Die Ghesellen” uit Wommelgem luisterde met hun mooie en ingetogen gezangen de afscheidsviering op.

Voor onze overledene

Wij danken u, Heer God, voor Josée, die zo nabij en dierbaar was en die nu is weggevallen uit onze wereld. Wij danken u voor de vriendschap die van haar is uitgegaan en voor de vrede die zij heeft gebracht. Wij danken U dat zij een mens is geworden om van te houden.

Wij bidden U dat wat zij geleefd en gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld, dat zij in alles waarin zij groot is geweest tot ons mag blijven spreken, juist nu zij gestorven is.

Wij bidden dat zij voort mag leven in haar kinderen, in hun hart en hun levensduur, in hun gedachten en in hun geweten.

Wij bidden U dat wij, die met haar verbonden waren, nu ook, omwille van haar dood, dieper met elkaar verbonden mogen zijn. En mogen wij in die samenhang- heid en in alle vriendschap en vrede op aarde, de belofte herkennen dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.

Bloemen hebben geen han- den. Ze groeien. Ze bloeien. Ze geven wat ze zijn: schoon-

heid en vreugde. Ze kunnen niet grijpen. Ze kunnen niets nemen, tenzij de

zon, die schijnt voor iedereen.
Phil Bosmans in Dagboek 365

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wanneer we mediteren zijn we roerloos, in lichaam, geest en ziel, en staan we helemaal open voor de aanwezigheid van God. We weten dat die aanwezigheid puur liefde is, puur mildheid, puur vergevingsgezindheid.

In die aanwezigheid worden we wie we zijn: schepselen van God, bevrijd door de liefde van Jezus, tempels van de heilige Geest. Die ervaring maakt ons helemaal vrij, vrij om onszelf te zijn, en vrij om onze buren en God lief te hebben.

John Main

In mei mediteren we samen op maandag 14 en maandag 28 mei 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

KALENDERBLAADJE

Niettegenstaande er in de kerk zo- veel goede wil aanwezig is en ook zoveel rijke krachten, is haar invloed op de huidige wereld toch verbazingwekkend gering. Zelfs in de christelijke landen is het niet de geest van het christendom die overheerst. Er zijn ongetwijfeld verscheiden oorzaken die dit verklaren, maar er schijnt toch wel één oorzaak te zijn die waarlijk fundamenteel is: wij zijn te individualistisch, wij treden te weinig gemeenschappelijk op; wij leven niet voor elkaar en treden niet gezamenlijk – in liefde – de mensen tege- moet. Onze invloed veronderstelt eenheid in ons optreden en liefde.

A. Boudens

Doordenkertje



Er zijn mensen die zwemmen in het geld. Anderen kunnen slechts pootje baden. Maar voor de grootste zwemmers zitten de pootjesbaders dikwijls in de weg.

Phil Bosmans in Dagboek 365

UITNODIGING



Abdij Keizersberg (Mechelsestraat 202) te Leuven op 9 mei om 20 uur.

De weg van het hart

GEESTELIJK TESTAMENT VAN **ANDRÉ LOUF** (1929–2010)

CHARLES WRIGHT

DOM ANDRÉ LOUF is een monnik met wereldnaam. Dit zou een tegenspraak zijn, ware het niet dat het is omwille van zijn diep geestelijk leven. Op een onnavolgbare manier heeft hij door zijn leven en zijn geschriften talloze mensen God laten ontmoeten.

Charles Wright schreef een indringende biografie over deze Bruggeling die jarenlang abt was in de trappistenabdij van de Katsberg. **Uitgeverij Halewijn** zorgde voor de vertaling van dit meesterwerk. Het wordt gepresenteerd in de **abdij Keizersberg te Leuven**.

PROGRAMMA:

- Welkom door Prior Dirk Hanssens
- Muzikaal intermezzo
- **Broeder Gueric**, trappist uit de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle heeft dom André persoonlijk gekend en situeert van daaruit de grote monnikenvader Louf.
- Muzikaal intermezzo
- **Erik Galle**, redacteur Halewijn, geeft zijn indrukken als lezer van de biografie aan de hand van vijf hedendaagse kunstwerken.
- Muzikaal intermezzo
- Overhandiging eerste exemplaren
- U bent van harte uitgenodigd om samen het glas te heffen op de nieuwe publicatie

Het boek zal ter plekke te koop aangeboden worden.

Bestellen kan ook via halewijn.uitgaven@kerknet.be of www.halewijn.info

Het is ook te koop in de liturgische centra en boekhandels.

INSCHRIJVEN per mail aan halewijn.uitgaven@kerknet.be. Gelieve de locatie en het aantal personen te vermelden. Het boek is ter plaatse verkrijgbaar aan € 28,95.

500 jaar Blauwputkapel



H. Drieuldigheidskapel J. van Hellemont

Pentekening: Jan Van Hellemont

Misschien ben je er niet van bewust, maar de Blauwput-parochiegemeenschap beschikt over echt uniek erfgoed: de H. Drieuldigheidskapel op het De Becker-Remyplein. Die kapel wordt ook wel Blauwputkapel of 'Kapel van O.-L.-V. ter Krampen' genoemd.

Ze werd opgericht in 1441 en was de eerste kapel op wat nu grondgebied Kessel-Lo is (de abdijkerk van Vlierbeek niet meegerekend).

In 1518 brandde ze echter af maar werd gelukkig meteen terug heropgebouwd.

En dat is dit jaar 500 jaar geleden!

Omdat we dat toch echt niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan houden we een feestelijke Eucharistieviering. En wanneer kunnen we dat beter doen dan op het **feest van de Heilige Drieuldigheid, op zondag 27 mei?**

Na de viering in onze parochiekerk is er alleszins een gezellige receptie aan de kapel én openen we de tentoonstelling n.a.v. het 500-jarig jubileum!

Houd de datum dus zeker vrij!

Parochieploeg Blauwput

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 8 mei 2018

Het Leuvense studentenprotest in de jaren 1960

Em. Prof. Louis Vos (Faculteit Letteren)

Dinsdag 15 mei 2018

De tumor krijgt hulp van zijn omgeving. Het beste wapen tegen kanker zit in zijn omgeving

Prof. Diether Lambrechts (Faculteit Geneeskunde)

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 8 mei 2018 van 9.00 u. tot 12.00 u

Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met de senioreninspecteurs **Joke Luyckx en Patricia Van de Walle** van de Leuvense politie.

Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar

zijn, maar toch een impact hebben op het dagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde helpende hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 10 en 24 mei 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 26 10 95

Fietsdagtochten

Dinsdag 8 mei 2018 – Kruibeke – vlak (74 km)

- vlak (80 km)

Vertrek met auto: om 9.15 op aanvraag (gids)

Vertrek met fiets: om 10.00 u. stipt Café 't Stamkroegske Hever

- vlak (110 km)

Vertrek met de fiets: om 9.00 u. van uit Wijgmaalbrug (15 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)

Woensdag 9 mei 2018 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 0474 97 51 58



maakt.

Je kan de lezing ook live volgen via facebook.

Praktische info:

Lezing in de reeks 'tussen de soep en de feiten'. Actualiteitslezingen in een breed Leuvense samenwerkingsverband. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Kom gewoon naar de bib met je boterhammetjes. Wij zorgen voor een kommetje soep en een boeiende spreker.

Initiatief van Vormingplus Oost-Brabant ism Bib Leuven, KU Leuven Wetenschapscommunicatie, Davidsfonds Academie, Masureelfonds, UPV vzw en Lannoo Campus

Wanneer

Dinsdag 15 mei 2018 - Van 12.15 tot 13.00 u.

Plaats van samenkomst:

Bibliotheek Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 101 - 3000 Leuven

Prijs: Gratis (ook de soep)

<http://www.vormingplusob.be/tussen-de-soep-en-de-feiten-mei-o>

Vormingplus Oost-Brabant

Nood aan meer duiding bij de actualiteit? Stil je honger tijdens de middagpauze! Neem een kommetje verse soep, open je brooddoos en sta samen met een expert stil bij een brandend actueel nieuwsitem.

Afspraak elke derde dinsdagmiddag van de maand in De Bib. Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt één week op voorhand bekend ge-

Word zelf tante Kaat

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Word zelf tante Kaat: milieuvriendelijke poetstips en -technieken

Ecologisch poetsen? Ja, ook schoonmaken kan je doen met het milieu in je achterhoofd. Geen grote theorieën, maar interessante en bruikbare Tante-Kaat-raad. Natuurlijke huishoudmiddeltjes? Jazeker, na deze cursus ga je naar huis met tal van 'groene' en gemakkelijk toepasbare poets- en wastips.

Praktische info: Materiaal inbegrepen.

Meebrengen: ondoorschijnende en goed afsluitbare fles van 250 ml (eventueel met spraydop).



Wanneer

Maandag 7 mei 2018 - Van 13.30 tot 16.30 u.

Plaats van samenkomst:

LDC Ruelenspark, Erasme Ruelenspark 25, 3001 Heverlee

Begeleiding: Karin Van Loenhout

Prijzen: 17.00 euro – Reductieprijs: 13.00 euro

Partners: LDC Ruelenspark – Zorg Leuven

<https://www.vormingplusob.be/word-zelf-tante-kaat-milieuvriendelijke-poetstips-en-technieken-6>

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901
info@vormingplusob.be
IBAN: BE29 7785 9226 3564
BIC: GKCCBEBB

Het orgel van bij de zusters Clarissen



Het orgel moest eerst gedemonteerd worden bij de zusters Clarissen in Kessel-Lo

Het 75-jarig Anneessensorgel afkomstig van de Zusters Clarissen van de Predikherenberg 20 in Kessel-Lo, werd op 15 april officieel ingehuldigd in de Sint-Pieterskerk in Erps-Kwerps.

Bij die gelegenheid werd het orgel bespeeld door vier generaties van organisten en startte de tentoonstelling 'Hart, Kruis, Anker'. Er werd ook een film vertoond over het leven van de laatste Clarissen in Leuven.

Het orgel heeft een rijke geschiedenis. Het werd op 29 maart 1943 door Jules Anneessens geleverd en geplaatst bij Leon Impe, aan de Bruggestraat in Tielt.

In 1973 werd het orgel uitgebreid van 701 pijpjes naar 842 pijpjes.

Kort daarna verhuisde het instru-

ment naar het klooster van de Clarissen in Kessel-Lo, waar het tot het begin van dit jaar gebleven is.

De verhuis en de montage gebeurde begin 2018 door orgelbouwer Marc Nagels en zijn team.

(Het Nieuwsblad – april 2018 – dkr)



...en zo prijkt nu het orgel in Kwerps - foto <https://www.orgelkwerps.be/>

zen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen

3 mei 2018 – Sara Cosemans

De manier waarop wij een grens oversteken – de wachtrijen, de paspoort- en visa controle en het occasionele scannen van vingerafdrukken en irissen – roept meestal niet veel vragen op, hooguit wat irritatie. Het vertraagt onze reis, maar we hebben het aanvaard als een essentieel onderdeel van menselijke mobiliteit.

Toch zijn die praktijken niet zo oud en hebben ze een specifieke ontstaansgeschiedenis die nauw verbonden is met migratie en ideeën over migranten.

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

Kostprijs: 15 euro per lezing

Bent u lid van een Letterenalumnuskring of lid van Universiteit Derde Leertijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing. Studenten betalen 5 euro per lezing.

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u. (inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info: www.arts.kuleuven.be/lezingsreeks

doorgroeien verder bouwen.

Pasen: tijd dat Leven openbarst in alle intensiteit!

Kathleen Boedt

(Vijgen na?) **PASEN**

Als de graankorrel in de aarde niet sterft brengt ze geen vruchten voort. Een schat mag niet verborgen blijven moeite en pijn niet doelloos.

Pasen: lente in je hart toelaten luiken opengooien het laatste stof afschudden met een schone lei beginnen de wereld tegemoet treden iemand bij de hand nemen vol vertrouwen openbloeien

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 3 mei

14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Vrijdag 4 mei

19.45 tot 21.00 uur **Koorrepetitie** in de kerk

Dinsdag 8 mei

14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Donderdag 10 mei

14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Vrijdag 11 mei

19.45 tot 21.00 uur **Koorrepetitie** in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 2 mei

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 3 mei

14 uur: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 4 mei

VM en NM: ARK - Bar Michotte

Zondag 6 mei

11 uur: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Maandag 7 mei

AV: Michottebuurt

Dinsdag 8 mei

VM: SAMANA Kernvergadering
NM: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 9 mei

NM: SAMANA Crea
20 uur: Koor Blij Rondeel

Bijenplan van Leuven



Leuven trekt met bijenwagen de stad rond

'Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselproductie', zegt schepen Ridouani van Leuven.

Maar bijen hebben het moeilijk in onze contreien. Hun aantal gaat achteruit, onder invloed van gebruik van pesticiden en een minder natuurlijke leefomgeving. Om onze bijenpopulatie een boost te geven, lanceerde het stadsbestuur een bijenplan.

'Eén van de acties is de gloednieuwe **bijenwagen**, een oude werfwagen die speciaal is omgebouwd tot een mobiel informatiepunt over bijen. Wie in Leuven iets rond bijen wil organiseren, zoals een kindershop of een infoavond voor buurtbewoners, kan de bijenwagen aanvragen bij de afdeling Groenbeheer. Zo willen we zoveel mogelijk Leuvenaars informeren over de wonderwereld van de bijen.'

Stadsimker Staf Kamers kreeg de

eer om als eerste de bijenwagen te gebruiken. Hij deelde op de Oude Markt bijenvriendelijk bloemenzaad uit en gaf info over hoe je je tuin optimaal kan inrichten voor de bijen.

Ook aan het onthaal van het stads-kantoor, in de Kruidtuin en in de bib kan je **gratis een zakje bloemenzaad krijgen**.

Het bijenplan gaat nog verder met de opening van een nieuwe **bijenhal** in de Abdij van Park in Heverlee.

Uit een onderzoek van Natuurpunt blijkt overigens dat de aanpak vruchten afwerpt want meer dan de helft van de in Vlaanderen voorkomende bijensoorten is in Leuven terug te vinden.

(Bart Mertens – Leuven Actueel -4 april 2018)

OKRA SFH

Maandag 7 mei, Bedevaart naar **SCHERPENHEUVEL** in de Mariahal om 13.30 uur. Zie hierover ook de sprokkel van april p.2. Diegenen die mee willen met de AUTOCAR betalen 7 Euro en diegenen die nadien mee gaan ETEN (2 broodjes, koffie of thee en een stuk taart) 7 Euro (dus samen 14 Euro) op de rekening BE37 7865 7738 7228 van OKRA Sint-Franciscus Heverlee, ten laatste op 30 april met vermelding van

code 180507 en de namen van de deelnemers. Plaats en uur van vertrek van de autocar wordt later nog meegedeeld.

Dinsdag 8 mei 12.30 uur: Show van rasverteller Bart van Loo en muzikant Geert Hellings over zijn bestseller **'NAPOLEON'**, in het Waghuys, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. Er zijn nog negen 1ste rangspaatsen beschikbaar aan 13.60 Euro (groepsprprijs -15%).