

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

12

2018

WEEKKRANT

21 MAART

JAARGANG 79

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

De Goede Week in FRANDO

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 maart

Palmzondag

10.00 u. Woord- en communieviering
Herdenkingsviering Francis Van Roosbroeck
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem



Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

15.00 u. Eucharistieviering van SAMANA
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
20.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Karel De Rocker
Muziek: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Vrijdag 30 maart

Goede vrijdag

15.00 u. Kruisweg
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
20.00 u. Goede Vrijdagdienst
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lectors: Karel De Rocker en Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Gitaar: Leo Page

Zaterdag 31 maart

Stille zaterdag

20.00 u. Paaswake
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Muziek: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

Zondag 1 april

Pasen

10.00 u. Eucharistieviering
Jaargetijde voor Mevrouw Yvonne Morissens
Intentieviering Zuster Ria Brauwers
vanwege onze gemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v. Katleen De Vos
Orgel: Herman Baumers

Maandag 2 april

Paasmaandag

10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Jaak Jaeken
CD-Muziek: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 maart

Palmzondag viering met palmwijdung

11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Mathieu Voets en Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

20 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Hilde Pex en Caroline Van Audenhoven
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Vrijdag 30 maart

15 u Kruisweg

Voorganger: Mieke Vanhooymissen
Assistent: Caroline Van Audenhoven

20 u Kruis en boeteviering

Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Mirjam Van Lammeren en Mieke Vanhooymissen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 31 maart

Paaszaterdag

20 u. Paaswake opgeluisterd door het Sint Antoniuskoor
Voorganger: Luc Van den Wijngaert
Assistenten: Mathieu Voets en Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 1 april

Paasen Verrijzeniszonndag

11 u. Plechtige viering opgeluisterd door het Sint Antoniuskoor
Voorganger: Walter Verhelst
Assistenten: Myriam Neves en Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 25 maart

Palmzondag

10.30 u. Viering:
De koning op de ezel

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

20.00 u. Viering: *Aan tafel*

Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

20.00 u.: Viering: *Kruisweg van de liefde*

Zaterdag 31 maart

Paaswake

20.00 u.: Avondviering van Pasen: *De steen weggrollen*

Zondag 1 april

Paaszondag

10.30 u. Paasviering: *De steen weggrollen*

Alle vieringen gaan door in 'Ademtocht'



*De graankorrel breekt open en draagt veel vruchten.
Wat mensen dag in dag uit doen voor elkaar,
een inzet die soms tot het uiterste gaat,
is de graankorrel die in de aarde valt
en zo vrucht voortbrengt.*

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

Lees de vieringen op pagina 1

Tijd voor een keerpunt? En wat daarna?

Inleiding

Barre weersomstandigheden hebben jullie er niet van weerhouden om ook op deze zondag weer samen te komen rond dit boek, rond dit licht en rond deze tafel. Welkom allemaal en laten we datgene wat ons rond deze tafel brengt vieren in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest.

Broederlijk Delen heeft deze vastentijd als slogan: **Help de honger de wereld uit.**

Dat christenen zich tegen elke vorm van onrecht verzetten is geen evidentie.

Het gaat ook verder dan barmhartigheid: hongerigen eten geven, naakten kleden, gevangenen bezoeken, bedroefden troosten...

Als gelovigen worden wij opgeroepen om voorbij de barmhartigheid mee te werken aan structurele veranderingen zodat iedere mens ten volle mens kan zijn en dit in respect voor de planeet.

Het symbool voor deze campagne is dan ook een bord. Een leeg bord dat symbool staat voor het feit dat er honger in de wereld is. Een leeg bord dat ons uitdaagt en inspireert om ons te engageren voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld. Vandaag proberen we de tijd voor een keerpunt op te dienen.

Eerste lezing uit Genesis

De twee schriftlezingen van deze zondag schetsen ons zo'n keerpunt. Abraham die denkt te weten wat God wil: het uiterste offer, je eigen zoon, je eigen toekomst offeren aan God. En zeker van zichzelf trekt hij erop uit om hier naar te handelen.

Maar als hij zijn zoon wil offeren roept Jahweh hem terug.

Duiding

Ik blijf dit een gruwelijk verhaal vinden. Misschien is het een verhaal dat de overgang wil duiden tussen een genadeloze God, die niets ontziend is en gruwelijke offers vraagt, zelfs van datgene wat ons het meest dierbaar is. Naar een God die menslievend, solidair, genadig en voorziend is.

De ongelooflijke "beschikbaarheid" of "oproepbaarheid" van Abraham is hier ook indrukwekkend. Maar het is vooral de argeloosheid, de totale onschuld én volgzzaamheid van Isaak in contrast met zijn vaders vastberadenheid en gruwelijke plannen, die zo pijnlijk is.

Misschien moeten wij af en toe stilstaan als we denken dat onze ideeën en de manieren waarop we die willen verwezenlijken de enige, ultimeme juiste zijn. Even een hoger perspectief nemen, zoals op een berg als Abraham, en een opening laten om ons te laten bevragen, om ons te laten beroeren door de stem van een vreemde en door de hulpeloosheid van een kind.

KALENDERBLAADJE

Wat de maten der eeuwigheid bezit, dat is waard te blijven bestaan. Het is de mens die zo geworden is dat men hopen mag hem niet meer te verliezen. Het is dus precies een mens, die op andere mensen is in-

gesteld en andere mensen waard is, een mens die iets weet te geven; een mens die andere mensen niet in de weg staat, maar iets voor hen betekent: een mens die men kan liefhebben.

Ratzinger



De schade die we aanrichten, de pijn die we bij anderen veroorzaken omwille van ons grote gelijk. Zijn we ons daar bewust van en meer nog, is die te rechtvaardigen door het nobele van ons doel?

Wat de bijbel ons vertelt, zorgt vaak voor verwarring en niet iedereen vindt de juiste weg om te bewandelen. We moeten elkaar bij mogelijk afdwalen bij de hand grijpen en vergezellen.

Lezing uit het evangelie volgens Marcus 9,2-10

Het evangelie neemt ons mee de berg op, Jezus en drie van zijn apostelen hadden blijkbaar behoefte aan een wijdsers perspectief. De berg op dus, je terugtrekken en zo hopelijk terug perspectief vinden, je bewust worden van een dragende grond doorheen alles. Noem het gerust een aanwezigheid.

Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op. Daar verscheen Elia en Mozes aan hen. "En Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter wereld maken kan."

Duiding

Heb je het ook gehoord? Dat oude woord "volder", "zo wit dat geen volder ter wereld het maken kan. Het was een woord dat mijn aandacht trok, zowel omwille van het zeldzame voorkomen in onze tegenwoordige tijd. Het is de persoon die in de lakenweverij verantwoordelijk was voor het zo fijn en zuiver mogelijk vervilt van de stof. Maar ook omwille van de zinsnede "zo wit dat geen volder ter wereld het maken kan".

Het doet mij denken aan de wereld van sprookjes. De fantasie, een andere werkelijkheid.

En ja, ook Petrus is even van zijn melk. Hij weet niet goed wat hij zegt want net zoals Jakobus en Johannes is hij verbluft. Zo verbluft dat hij de oplossing suggereert om bovenop de berg drie tenten te bouwen. Een voor Mozes, een voor Elia en een voor Jezus.

Maar dan komt er een stem en die brengt hen blijkbaar weer tot de werkelijkheid. Ze mogen niet verblijven in dit visioen en zich erin verlekken. Neen, ze moeten met dit inzicht terug naar beneden. Ze zijn er nog niet helemaal uit wat het nu betekent. Maar ze moeten terug naar de echte wereld, naar de bezeten wereld. Niet blijven mijmeren, maar terug over naar de actie. Ook

al begrijpen ze niet de volle draagwijdte van wat hun overkomen is en wat nu hun uiteindelijke missie is en wie hun medestanders zullen zijn en wie welke rol moet opnemen en of hun missie wel succesvol zal zijn en hoe het met Jezus zal aflopen. En toch moeten ze weer op weg in het frele vertrouwen dat het gaandeweg wel duidelijk zal worden. Blijven gaan.

Iets dat wij ook moeilijk vinden, ik toch. Wat als? En als ik mee op de kar spring, hoe zal mijn omgeving dan reageren en maakt het wel iets uit. Wat als mijn "goed gebaar" op vijandigheid of hoongelach wordt onthaald? Is het maar een druppel op een hete plaat?

Of: hoe moet dat dan verder met deze gemeenschap. Of waarom zouden mensen in Oeganda blijven proberen om toch in hun levensonderhoud te voorzien al blijft het krabben. Al blijft het beleid achterwege en al verzwakt zowel het klimaat en de wereldmarkt hun kansen.

Vaak zijn dit soort overwegingen een reden om af te haken, om op te geven. Of nog erger: om te verzanden in negativiteit of te ontvlammen in daden van wanhoop zoals Abraham.

Maar bijbelse verhalen en de campagne van Broederlijk Delen laten ons dat niet toe, ook al kunnen ze ons geen garantie over een blijde sprookjesachtige uitkomst en een vlekkeloze weg daar naartoe bieden.

Misschien is dat geloven. Tegen beter weten in, toch doorgaan. Misschien als iets dat je ook voor jezelf niet kan verklaren, en tegenover anderen moeilijk kan "bewijzen" of hardmaken. Iets dat niet meetbaar is of toch niet cijfermatig in een grafiek te gieten van inspanning en uitkomst. Iets zoals liefde, die je rusteloos en soms wanhopig doet blijven gaan.

Geloofsbelijdenis

Geloven is
een beetje vreemdeling worden op aarde
alsof je hart een ander land bewoont en luisterde naar andere signalen.

Geloven is

een beetje vreemdeling worden op de aarde,
met enkel Gods woord als dak boven je hoofd
en toch met beide handen naar je dagtaak grijpen
als enige middel om op jouw manier
een teken terug te geven aan de ver-
re, de onbereikbare,
die jou draagt met de kracht van een geliefde.

Lees verder op pagina 3

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Ik denk dat we allemaal moeten leren dat we de stilte eigenlijk niet moeten scheppen. De stilte is er al, in ons. Wat we moeten doen is daar binnengaan, stil worden, stilte worden.

Het is het doel en de uitdaging van de meditatie dat wij onszelf toestaan om stil genoeg te worden om die innerlijke stilte naar boven te laten komen. De stilte is de taal van de geest.

John Main

In april tellen we drie meditatie-avonden: 2 april, 16 april en 30 april. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Jos Vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Wat niet in
1 dag kan, kan
misschien in 40
dagen

Laat ons vandaag en verbond sluiten, ons aan elkaar verbinden, de handen in elkaar slaan voor een nieuwe manier van leven:

waar de kleine mens niet meer onzichtbaar wordt gemaakt omdat de beteren genoeg hebben aan zichzelf;

waar we gaandeweg elkaar opnieuw ontmoeten, zo uniek en zo verschillend als we zijn;

waar de norm van ons samenleven niet bepaald wordt door het halen van het grote Nooit Genoeg, en waar de kwaliteit van leven niet gemeten wordt met wat mode en reclame voorschrijven.

Chris Willox - Uit de viering van Aswoensdag in het Don Boscocentrum

LEZING IN SENIORAMA

"Ons bewegingsstelsel als bron van lichamelijke klachten. Hoe deze voorkomen?"

door **Guido Paeps, osteopaat en kinesitherapeut**

Datum: maandag 26 maart 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

Naamopgave van de Eerste Communicanten in Sint-Franciscus



Goede Jezus, voor jou is elk kind en elke mens even belangrijk. Gij houdt van iedereen. Maar soms sluit ik iemand uit en wil ik niet spelen met sommige andere kinderen en dat doet jou pijn, goede Jezus. Vergeef me.

Goede Jezus, soms willen wij alles voor ons alleen: ons speelgoed, de aandacht van de juf of de meester op school, de beste plaats in de groep... Maar Gij wilt dat alle kinderen blij kunnen zijn. Het spijt me als ik alleen maar naar mezelf keek. Vergeef me Goede Jezus.

God, wij willen zoals alle ouders het beste voor onze kinderen, maar soms maken we te weinig tijd om naar hen te luisteren. We willen hen wel graag hun eerste communie laten doen maar in onze gezinnen maken we soms maar weinig tijd

voor U. Vergeef ons als we te weinig vertrouwen op uw liefde.

**Goede God, ik was niet lief.
Blijf ik toch je hartendief?
'k Maakte fouten nu en dan.
'k Hoop dat je vergeven kan.**

Hemelse Vader, wil jij ons vergeven als we tekort schoten in liefde voor elkaar. Gij schenkt ons toch altijd nieuwe kansen. Help ons dan met elkaar een goede wereld op te bouwen waar elke mens blij kan zijn. Amen.

Hemelse Vader, 28 kinderen willen vandaag zeggen dat ze dichterbij U willen komen. Zegen hen en ook hun ouders en hun broers en zussen. Laat uw liefde van hen steeds betere mensen maken die blij kunnen zijn en hun vreugde kunnen delen met anderen.



Hemelse Vader, help onze kinderen goed te luisteren naar de verhalen over Jezus en geef dat ze leren anderen te respecteren, anderen te helpen waar ze kunnen en zorg te dragen voor elkaar.

Hemelse Vader, help onze kinderen dankbaar te zijn voor alles wat mensen voor hen doen en voor alles wat ze hebben.

Hemelse Vader, help ons, ouders, zodat wij onze kinderen altijd een warm nest kunnen bieden waar ze geborgen en veilig kunnen opgroeien, zodat ze ook ontdekken wat echte liefde is.

Hemelse Vader, Gij houdt van onze kinderen en ook van ons: dat hebben wij gezien in Jezus en in al het goede dat Hij deed voor elke mens die Hij ontmoette.

Wij willen onze kinderen aan U toevertrouwen want Gij laat ons nooit in de steek. Versterk onze liefde voor onze kinderen en voor elkaar en help ons hen dichterbij te brengen bij U en bij Jezus. Geef dat hun eerste communie hen helpt om blij en goede kinderen te worden. Laat ons zingend bidden

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen, wij bidden Heer kom bij ons, vandaag en alle dagen.

Uit de Franciscusviering van 4-3-2018

Een sfeerbeeld

Een gebeuren voor jongeren, hun betrokken families, catechisten én ondersteunende parochiale leden met zang, muziek, 40-dagen-blikvangers, projectie en méér. Een or-

ganisatie waar je, als gewone kerk-ganger niet spontaan bij stilstaat. Daarbij de betrokken voorgangers: zonder deze bezielers, die op hun beurt dit alles gangbaar houden, zouden wij, als volk van God, niet als dusdanig toeleven naar wat komen gaat: Pasen!

De 40-dagentijd: de inzet van een trektocht van en met Jezus door de Woestijn, zij het lang geleden. Toch blijft het gebeuren rond Jezus, toen en óók nu, ons aanspreken in tijd en eeuwigheid.

De parochiale inzet van de touwtrekkers (apostelen gelijk!) kunnen we niet anders dan lovend omschrijven voor hen die er niet bij konden zijn.

“Wat schaft het menu?”

Een opvallende blikvanger die niemand onverschillig laat. Eerste zondag van de 40-dagentijd, "Verbondenheid". Toen weerklonk tijdens die viering een beklievende Kyrie-solo zang aan 't altaar. Ondertussen kregen we een tweede bord aangeboden, "Keerpunt" en nu, derde zondag: "Gerechtigheid".

Toch een speciale zondag, als je weet dat 28 Eerste Communiekanten in spe hun naam kwamen opgeven om welbepaald op "Hemelvaart", het hoogfeest van de Heer, Hem te eren met hun 1ste H. Communie! Haast te mooi om waar te zijn. Hoe teder zal de Heer neerkijken op deze onschuldige hartjes! Daarbij moet gezegd dat de priester van dienst al zijn energie benutte om zijn jong publiek vooraan op de vloer mat te bevragen en toelichtend te begeleiden bij dit komend feestelijk gebeuren!

Dat ook wij, aanwezige gelovigen, ons voor even weer kinderlijk aangesproken wisten, pleit voor een pluim voor de priester en zijn entourage. Een dankbaar applaus van alle aanwezigen werd meteen bezegeld door een uitzonderlijk zegenmoment, zoals we dat kennen in Sint-Franciscus!

Lieve kinderen, vul nu je rugzak met de "goede gedachten" die je vandaag mocht horen, om ze zoals Jezus deed, uit te wisselen met je tochtgenootjes. Het is Gods droom voor heel je verder leven!

Zr. A. Francis



Tijd voor een keerpunt? En wat daarna?

Vervolg van pagina 2

Voorbeden

Voor onze samenleving.

Dat zij kritisch blijft voor alle vormen van misbruik en uitbuiting. Dat ze zich laat inspireren door het visioen van wereldvrede en rechtvaardigheid zodat onze toekomstige generaties ook waardig kunnen leven op deze planeet.

Keer u om naar ons toe.
Keer ons toe naar elkaar.

Voor alle boeren en vrouwen in Oeganda.

Dat de ondersteuning en coaching die zij krijgen, mag zorgen voor een keerpunt in hun leven. Dat hun leven en dat van hun kinderen er beter van mag worden.

Voor onszelf.

Dat wij vertrouwvol de berg mogen afgaan en durven meebouwen aan een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Dat wij keerpunten voor anderen durven creëren.

Keer u om naar ons toe.
Keer ons toe naar elkaar.

Voor **Simone Reniers**, die opgenomen werd omdat het mentaal allemaal niet meer zo vlot ging. Moge dit een keerpunt worden van waaruit ze op een omkaderde manier samen met haar familie weer rustig door het leven kan gaan.

Slottekst:

*Terwijl profetische woorden nog naklinken,
mogen wij de berg van ontmoeting met U verlaten.*

*Dat wij onze voetstappen niet keren
als morgen veel van ons gevraagd wordt,
als onze weg niet over rozen loopt.*

Slotwens

Bedankt wie met mij zo hartelijk meewerkte aan deze viering. En dank aan alle aanwezigen.

Mogen jullie dan ook inspiratie en steun vinden bij elkaar om datgene wat we hier vandaag gevierd hebben, waar te maken in het leven van elke dag, zowel met je onmiddellijke naasten als met je ruimere omgeving. Blijf doen wat ondenkbaar is!

Hermien Den Tandt - Viering zondag 25 februari 2018-tweede zondag van de vasten (eerste viering)

AGENDA

Sint-Antonius

Donderdag 22 maart
14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Vrijdag 23 maart
19.45 tot 21 uur **Koorrepetitie** in de kerk

Dinsdag 27 maart
14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Donderdag 29 maart
14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Sint-Franciscus

Woensdag 21 maart
NM: Liturgie + Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 22 maart
14 uur: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 23 maart
VM en NM: De ARK en Bar Michotte

Zaterdag 24 maart
AV: Buurtafé Michotte

Zondag 25 maart

11 uur: Zondagscafé
NM: Buurtcomité Michotte/opruimactie
AV: Koor Dissonant

Maandag 26 maart
AV: Gastvrij Michotte

Dinsdag 27 maart
NM: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 28 maart
VM: OKRA Teamvergadering
20u.: Koor Blij Rondeel

Tijd voor stilte en bezinning

Mensen vragen wel eens welk seizoen ik het mooiste vind. Ik kan dan nooit kiezen. Gewoon omdat ik vind dat ze allemaal iets hebben. Bij elk seizoen zie ik een bepaald soort mens voor mij.

Wintermensen zijn voor mij mensen die kunnen dragen en verdragen. Het zijn mensen van hoop. Ze putten hun kracht uit verwachting, uit wat niet zichtbaar is. Lentemensen zijn dan weer mensen die bruisen van het leven. Het zijn kleurrijke mensen, zachte mensen zoals nieuwe bladeren dat kunnen

zijn. Ze komen uit de winter, hebben vaak lijden en pijn net achter zich gelaten. De zomermensen die ik ken, zijn mensen die zich op het toppunt van hun kunnen lijken te bevinden. Ze zijn bestand tegen hitte. Ze houden van leven en zon, maar weten evengoed dat het plots kan onweten. Ze schenken me rust door hun levenservaring. Herfstmensen zijn mensen bij wie de vruchten van het leven duidelijk te zien zijn. En hoewel ze weten dat ze alles moeten loslaten, treuren ze niet, ze blijven overeind zelfs in de sterkste stormen. Er zijn men-

sen van alle seizoenen en dat vind ik mooi.

Mensen vullen elkaar aan. Dat is een kracht en geen gebrek. We hebben elkaar als mens nodig. We zijn geen concurrenten van elkaar. Wat ik niet kan, kan een ander wel. Het is als met een lichaam, alle ledematen hebben hun eigen taak. Als ze niet samenwerken, disfunctioneert het hele lichaam. Ik ben er zeker van dat God ons zo heeft geschapen, de nood aan de ander heeft Hij van bij het begin in ons gelegd.

Erik Galle (overgenomen uit vastenkalender '40 dagen voedsel vinden')

Molenhuis Bérismenil



Lentewandelweekend
Vrijdag 6 april 2018 - zondag 8 april 2018

Wie last heeft van winterblues zal op dit wandelweek zeker de nodige zonvitaminen kunnen opdoen. Deze lente richten we onze steven naar het zuidwesten van La-Roches-Ardenne en verkennen we via de Vallée de Tombes de streek rond Miérechamps en Hives.

De omgeving is sterk beïnvloed door kleinschalige landbouw met diverse watermolens en (bio) boerderijen met soms bijzondere specialiteiten.

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de soep klaar. Omstreeks 21 uur maken we nog een kleine avondwandeling.

Zaterdag starten we de dag op tijd. Ontbijt om 8 u. om tegen 9 u. klaar te staan voor het vertrek. We wandelen een ganse dag en nemen onze picknick mee.

Met de auto's verplaatsen we ons naar La Roche waar de tocht vertrekt. De afstand schatten we tussen 15 à 20 km. Rustig wandeltempo met voldoende rustpunten. Genietend van de ontluikende natuur en

de weidse landschappen. Bij onze thuiskomst bereiden we een fruit-slaattie en aperitieven bij de ondergaande zon.

Samen het avondeten voorbereiden en hopen dat we nog tot na de afwas onze ogen kunnen open houden. Rond de kachel laten we onze ervaringen en verhalen de vrije loop. Nog een gezelschapsspel of snel onder de wol.

Zondagmorgen: Ontbijt om 8 uur en vertrek om 9 uur voor een wandeling van een 4-tal uurtjes in de omgeving van het Molenhuis. We nemen wat fruit en versnapering mee voor onderweg. Middagmaal rond 13.30 u. Gevolgd door de noodzakelijke opruim van Het Molenhuis.

Tegen 16 uur kunnen we samen afscheid nemen. Hopelijk met een flinke dosis energie om de volgende lenteweek blij gezind tegemoet te gaan.

Men schrijft zich uiteraard in voor het ganse weekend, dit om de integriteit van de groep te bewaren. Kinderen zijn welkom als ze dapper meestappen. We voorzien in principe geen afhaakmogelijkheden, iedereen stapt de geplande tochten

volledig uit.

Inschrijven
Inschrijven via het inschrijvingsformulier op:
www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

Liefst voor 1 april 2018. Inschrijving pas geldig na betaling. Iedereen die de afstand aankan is welkom.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht
13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht
6 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht
4 t.e.m. 5 jaar: 8 euro pp/nacht
0 t.e.m. 3 jaar = gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

Rekeningnummer: BE33 9731 0769 0646

Op naam van: Het Molenhuis – Alfred Barette.

Vermelding: Lentewandelweekend 2018 + naam + aantal

Meebrengen: Onderlaken, kussensloop en slaapzak, toiletgerief, warme kleren, laarzen, stevige waterdichte wandelschoenen, reservekousen, regenjas en warme onderlaagjes, picknick rugzakje met drinkbus, plastic zeiltje om op te zitten, wandelstok of pools, eventueel een trekkerskomfoortje.

Verantwoordelijke: Alfred Barette
Telefoon: 0478 55 17 18 – E-mail: alfred@moulindebellemeuse.be

Leo XIII-seminarie

Tiensestraat 112, 3000 Leuven

Het Leo XIII-seminarie vernoemt nieuwe klokken naar stichters

Het seminarie heeft vijf nieuwe klokken ingezegend. De klokken verwijzen naar personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beginjaren van het seminarie en zijn stuk voor stuk versierd met een geometrische optische figuur die Armand Thiéry ontwierp, de theoloog die 125 jaar geleden het seminarie oprichtte.

Een van de klokken werd naar hem



Paus Leo XIII

genoemd. De andere verwijzen naar Désiré Mercier, de stichter van het seminarie, Gasper Simons, één van de eerste priester-studenten, Simon Deploige, de vroegere president van

het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte die tijdens WO I het seminarie ombouwde tot noodhospitaal en Zuster Fernandine die in de beginjaren haar best deed om de studenten en seminaristen een warme thuis te bezorgen. (jph)

Vandaag is het seminarie een internationale en christelijke studentenresidentie waar 106 studenten van alle richtingen en nationaliteiten in gemeenschap leven. (Het Nieuwsblad - 20 februari 2018)

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Orde op zaken in je keuzes

Je weet eigenlijk goed wat je wilt, maar de tijd gaat zo snel.

Je weet niet (meer) zo goed wat je wilt en de tijd gaat zo snel...

In deze workshop staan we even stil bij doelen, prioriteiten en focus. We onderzoeken voor onszelf wat we belangrijk vinden en of we daar aan toe komen. Lukt het niet? Dan moeten we wat bijsturen: een beetje meer van dit en een beetje minder van dat.

Partners: LDC Ruelenspark – Zorg Leuven – B-organised

Begeleiding: Kathleen Boots – Vinciane Steen

Wanneer

Vrijdag 20 april 2018 - Van 14.00 tot 16.30 u.

Plaats van samenkomst:

LDC Ruelenspark – Erasme Ruelenspark 35 – 3001 Heverlee

Prijs: 16 euro – Reductieprijs: 12.00 euro

<http://www.vormingplusob.be/orde-op-zaken-je-keuzes-o>

ZONDER ZORGEN IN DE ZON

Om het belang van zonnebescherming te benadrukken, organiseert CM-kern Leuven-stad het infomoment 'Zonder zorgen in de zon'. Dermatoloog Stefan Kerre komt spreken over hoe we het risico op huidkanker kunnen beperken. Zonnecrèmes en het tijdig opsporen van huidkanker spelen hierbij een cruciale rol. U krijgt een antwoord op onder andere volgende vragen: hoe kan ik veilig zonnen? Hoe gebruik ik best zonnecrèmes? Hoe kan ik alarmsignalen van mijn huid herkennen? Op voorhand inschrijven is verplicht. Deelname is gratis.

Woensdag 16 mei 2018 om 19.30 uur **Waar: Romaanse Poort** - lokaal A13, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven.

Info: Sofie Coene - 016 35 96 00



Grenzen in de Duitse geschiedenis
18 april 2018 – Georgi Verbeeck

De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen
3 mei 2018 – Sara Cosemans

Lezingenreeks faculteit Letteren – Leuven

Waar trekken we de grens? En waarom?

Onze letterenonderzoekers kijken naar de grens. Ze verkennen welke rol verschuivende landsgrenzen hebben gespeeld in het verleden en hoe ze onze toekomst mee vorm kunnen geven. Maar ze zoeken ook andere grenzen op: de grens tussen standaardtaal en dialect, tussen wetenschap en entertainment... Zo ontdek je samen met hen hoe grenzen onze visie op de wereld bepalen en ons beeld van onszelf.

De grenzen van het antieke Sagalassos: een metabolische benadering

28 maart 2018 – Jeroen Poblome

De lezing wil over Sagalassos een analytisch verhaal van het ontstaan, de groei en het (vermeende) verval van de stad en streek brengen.

Grenzeloze taal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania Marzo

Kostprijs: U betaalt 75 euro voor de hele reeks, of 15 euro per lezing Bent u lid van een Letterenalumni-kring of lid van Universiteit Derde Leefstijd? Werkt u aan KU Leuven of bent u emeritus? Dan betaalt u 10 euro per lezing of 50 euro voor het hele pakket. Studenten betalen 5 euro per lezing.

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 u. (inclusief koffie na de lezing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven, Blijde Inkomststraat 21.

Meer info en inschrijving:
www.arts.kuleuven.be/lezingenreeks

Universiteit Derde Leefstijd

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 27 maart 2018

Een pilletje meer of minder? De uitdagingen voor een rationeel gebruik van geneesmiddelen

Prof. Veerle Foulon (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen)

Opgelet! Paasvakantie: Geen lezingen op dinsdagen 03/04/2018 en 10/04/2018

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01. E-mail: udll@alum.kuleuven.be of Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

PLEEGZORGSTAD

Het stadsbestuur van Leuven ondertekende het charter 'pleegzorgstad'. Daarmee wordt Leuven de allereerste pleegzorgstad in Vlaams-Brabant. Met het charter engageert de stad zich om samen met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen en het verhaal en maatschappelijk belang van pleegzorg extra te ondersteunen en mee uit te dragen.

Met deze steun hopen de organisaties de werking meer bekend te maken bij een breed publiek.

In Leuven zijn er momenteel 98 pleeggezinnen, die samen 136 kinderen en jongeren in nood opvangen.

Toch staan er in Vlaams-Brabant 63 kinderen op de wachtlijst, voor hen is er momenteel geen, plaats in een warm gezin.

(Regioidis Rondom Leuven – woensdag 7 maart 2018)

DE PROSTAAT IN DE KIJKER

De helft van de mannen boven de 50 jaar heeft te maken met prostaatklachten. Vaak gaat het om plasproblemen, die door een groeiende prostaat worden veroorzaakt. De prostaat is een walnootvormige klier die de urinebuis omsluit aan de ingang vanaf de blaas. Na de puberteit kan hij elk jaar wat in grootte toenemen, waardoor de urinebuis wordt samengedrukt.

CM-kern Heverlee wenst het belang van de prostaat in de kijker te zetten en organiseert daarom een infomoment waarop Erik Briers, vertegenwoordiger van de vereniging 'Wij Ook' (= lotgenotenvereniging voor patiënten met

prostaataandoeningen) je een antwoord geeft op volgende vragen: Wat zijn prostaatklachten en hoe kan je ze opsporen? Wanneer is er mogelijk meer aan de hand dan enkel klachten? Wanneer ga je best naar de huisarts voor een nader onderzoek? Hoe wordt prostaatklachten vastgesteld en hoe wordt deze kanker behandeld? Welke impact hebben prostaatproblemen op je dagelijks leven?

Iedereen welkom. Toegang is gratis. **Wanneer:** Maandag 23 april om 19.30 uur. **Waar:** Assistentiewoning **Het Molenhof**, Burg. Stan. Derijcklaan 3, 3001 Heverlee. Gratis parkeerplaats ter plekke. **Info:** Sofie Coene - 016 35 96 00, leuven@cm.be of www.cm.be/agenda.