

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Driekoningen, feest van de Openbaring in Sint-Franciscus



was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.

Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug. (uit Mt 2, 1-12)

Van harte welkom op deze eerste zondag van het nieuwe jaar en tevens driekoningenzondag. Laten we proberen mekaar ook in 2018 tot zegen te zijn..

Vandaag, Driekoningen, feest van de Openbaring, gedenken wij dat Jezus zich ook laat vinden door rijken en verstandigen, en door vreemden. Niet alleen zijn eigen volk Israël mag weten dat God tussen de mensen wil leven, ook vreemdelingen die op zoek zijn, mogen God vinden in het kleine, het eenvoudige, het alledaagse van een klein Kind in de armen van zijn moeder.

Als mensen met elkaar zouden omgaan met diep respect - alsof in elke mens een koning schuilgaat - dan zou het veel beter gaan op deze wereld. Omdat we nog lang niet zover zijn vragen wij om vergeving.

Heer, eenvoudige herders gingen naar U op zoek en vonden U omwille van hun eenvoud en hun warm

hart. Soms zijn wij hooghartig... en dat belet ons U te vinden.

Heer, wijze mannen uit het Oosten gingen naar U op zoek en vonden U omwille van hun wijsheid. Soms zijn wij dwaas en verdwalen we in ons zoeken naar U.

Heer, Herodes en de schriftgeleerden wisten waar Gij zoudt worden geboren, maar zij waren niet bereid U te herkennen en te aanvaarden. Soms doen wij net hetzelfde. Daarom zingen wij tot U heer:

Nu zijt welkom, mens van licht in mij. Als openheid van binnen, weer eindelijk vrij. Laat Jouw woorden klinken als een oproep in mijn hart, Help me vol te houden, wees hier een nieuwe start. KYRIELEIS

God en Vader, maak ons eenvoudig en wijs, zodat wij U altijd weten te vinden in en bij mensen die onze steun en hulp nodig hebben. Amen.

Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind

De wijzen uit het Oosten werden geleid door het Licht dat voor hen uitging. Laten wij bidden dat God zijn Licht ook voor ons doet opgaan:

Goede God, wij bidden U voor heel de wereld. Om heelheid waar gebrokenheid heerst, om vrede waar oorlog is. Moge uw Licht schijnen voor iedereen.

Wij bidden U voor alle mensen die kleingehouden worden: geknechte mensen, levend in verdrukking. Dat ze opgetild worden uit hun situatie en dat zij bevrijd worden uit hun onderdrukking. Moge uw Licht schijnen voor iedereen. Wij bidden U voor alle zoekers in de wereld, mensen op zoek naar de zin van hun leven, naar een goede toekomst. Dat zij in vertrouwen hun weg blijven gaan, dat zij zich geleid weten door uw Ster, uw Licht dat voor hen uitgaat. Vandaag denken we ook heel speciaal aan wat ons hart beroert. Daarbij willen we bidden voor hen die we zo missen in ons leven



Nieuwjaarsreceptie, dit jaar verzorgd door koor Blij Rondeel

Laten we zingend bidden...

Heer, hoor mijn gebed, als ik roep antwoord mij. Heer, hoor mijn gebed, kom en luister naar mij.

Goede, God, ga voor ons uit met uw Licht, help ons uw Ster te zien, uw Zoon te volgen en onze weg door het leven te vinden tot wij bij U mogen leven in het Licht dat duurt tot in alle eeuwigheid. Amen. (naar Felix Van Meerbergen)

NIEUWJAARSWENS 2018

Ik wil dankbaar zijn voor
- het afgelopen jaar, we hebben samen veel gedaan, veel bereikt
- de samenwerking binnen de vele verenigingen en onze gemeenschap.
- wie jij bent in onze groep.
- de zovele herinneringen
- voor de lach in de vele feestjes en leuke vieringen
- voor de traan bij het afscheid van zovele warme mensen uit onze gemeenschap.

Bij de start van het nieuwe jaar staan we weer voor vele uitdagingen. Verder bouwen aan
- onze eigen familie
- onze gemeenschap
- onze verenigingen

Daarom wil ik heel graag het glas heffen op wat komt en jullie de volgende wens meegeven:

Ik wens je hoop in momenten van zorgen wat licht en uitzicht op morgen.

Ik wens je warmte in kille dagen een antwoord bij twijfels en vragen.

Ik wens je zachtheid als woorden te hard zijn, vreugde en vrede als gedachten zwart zijn.

Ik wens je een plaats om bij regen te schuilen, een schouder waarop je mag huilen.

Ik wens je rust in je werk en stilte, het make je sterk.

Ik wens je een bloem om de dagen te kleuren, een glimlach om weer op te fleuren.

Ik reik je de hand, we helpen elkaar op weg naar een fantastisch nieuw jaar.

Schol op 2018 !!



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 21 januari
3de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Luc Vandewijngaert
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Tom Akkermans
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 28 januari
4de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Jaak Jaeken
Orgel: Herman Baumer

Wie zijn de wijzen?

Zij die naar boven kijken, naar de hemel en zijn tekens, die thuis zijn in de nacht en de geheimen, die waken en uitzien naar de ster.
Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt, voor de aarde en haar wegen, voor de dag en het licht. Wijzen zijn zij die altijd op weg willen gaan, altijd opnieuw willen beginnen. Want wat in één keer wordt gevonden is voorbarig en onbetrouwbaar. Wijzen zijn zij die terugkeren naar huis, verdwijnen in stilte, terug naar hun werk, en naar hun plaats onder de mensen. Want daar wacht het leven.

Wim Holterman ofs
uit de *Franciscus 3koningenviering*

SINT-ANTONIUS

Zondag 21 januari
Oecumenische viering met verschillende christelijke gemeenschappen in het Nederlands en het Engels
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorgangers: Dominee Ernst Veen, pastor Jack Mac Donald, pastor Denis Epitime, pater Castro en pastoraal weker Caroline Van Audenhoven
Homilie: Denis Epitime en Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 28 januari
4de zondag door het jaar B
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

JE LICHAAM IS JE THUIS DRAAG ER ZORG VOOR

ALS JE GOED VAN ME DENKT WORD IK BETER

DON BOSCO

Zondag 21 januari
10.30 u. Viering

Zondag 28 januari
Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Wijzen durven omwegen maken. Want wie lijnrecht naar zijn doel wil, doet de wereld en de mensen geweld aan. Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde, voegt zich naar haar hoogten en laagten en volgt de kronkellijn van de rivieren. En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd, weet dat we worden geleid door vreemde paden. Want niet wij maken de weg. De weg maakt ons.
Wim Holterman ofs



MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Beschouw het bidden als een groot wiel: het draait ons hele leven naar God toe. Gebed is een essentieel deel van een volledig mensenleven.

Bij het wiel symboliseren de spaken de verschillende manieren van bidden, afhankelijk van onze gemoedstoestand bidden we immers op verschillende tijden op een andere manier. Ieder mens zal zo ook zijn voorkeur hebben voor een bepaalde gebedsvorm. Zo staan de spaken van het wiel ook voor Eucharistieviering, de sacramenten, het Bijbelgebed, het boetegebed, charismatisch bidden, devotiegebed, rozenkrans, enz...

Al deze vormen van bidden zijn waardevol en werkzaam. Zij worden ingegeven door het gebed van het menselijk bewustzijn van Jezus dat in ons aanwezig is door de genade van de Heilige Geest.

Laurence Freeman

Wij komen in de januarimaand nog samen mediteren op **maandag 22 januari**. Aanvang om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Wie eens wil mee mediteren is welkom. Breng wel Jos Vermeulen op de hoogte van uw komst.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Dromen tussen boeken

Een nacht in de bib van Leuven

Zit je in het vierde, vijfde of zesde leerjaar en wil je wel eens overnachten in de bib? Schrijf je dan in voor 'Dromen tussen boeken'.

Tussen het slapen en lekker eten door filosofer je over een ideale stad en ga je creatief aan de slag in verschillende workshops, bijvoorbeeld met de tekenaars Bart Schoofs en Anke Rymenams, de graffiti-artist Ruben of de mensen van yoga-centrum Kreakatua.

Van vrijdag 16 februari 2018, 17 uur, tot zaterdag 17 februari 2018, 12 uur
De Bib Leuven – Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven. Tel. 016 22 65 22
Info en inschrijven: bib.leuven.be/
dromen-tussen-boeken
(Uit stadsmagazine LVN van januari 2018)

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Donderdag 18 januari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 19 januari
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Dinsdag 23 januari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 25 januari
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 26 januari
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 17 januari
NM: SAMANA Crea en Liturgie+Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 18 januari
14 uur: Seniorencafé
AV: Parcoeur

Vrijdag 19 januari
VM en NM: De ARK en Bar Michotte

Zaterdag 20 januari
Ganse dag: Gastvrij Michotte

Zondag 21 januari
11 uur: Zondagscafé
AV: Dissonant

Dinsdag 23 januari
VM: Gastvrij Michotte Nederlands
14 uur: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 24 januari
VM: OKRA Teamvergadering
NM: Liturgie+Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

KALENDERBLAADJE

Het mag dan ook niemand verwonderen dat, na een periode van enthousiast praten over een religieus en gesecculariseerd christendom thans meer gelovigen het woord willen teruggeven aan de mystiek. Mysticus is niet hij die ontgoocheld geraakte over zijn uitwendige activiteiten of over zijn mislukte inzet voor de medemens en zich daarom terugtrok in de vrede van de stille inwendigheid. Mysticus is hij, die boordvol van de door hem beleefde liefdesrelatie, vanuit die volheid precies gestuwd wordt naar de medemens toe.
H. Arts

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 23 en 30 januari 2018
Voor de mensen die *inschreven: Geleid bezoek aan stadhuis Leuven*
Geen lezing die dagen.

Dinsdag 6 februari 2018
Digitale gezondheidszorg. Virtuele hulpmiddelen voor dokters en patiënten
Prof. Liesbet Geris (Faculteit Ingenieurswetenschappen)

Inlichtingen:
Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 - 3000 Leuven
Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.
Tel. 016 32 40 01
E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be
Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be
Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>
Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB
Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

Nuttige adressen

SINT-FRANCISCUS

Tel. 016 89 55 40
Lieven.Dries@telenet.be

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190 3001 Heverlee
016 250459
0492 319215

Open van 09.30 u. – 11.30 u.

Maandag: Lieve en Lut De Geest

Dinsdag: Zuster Mia

Woensdag: niet open

Donderdag: Lieve Van Haegenborgh (Tinter)

Vrijdag: Arnold Vanhoucke

Parochieteam

Pastor Jef Wauters
verantwoordelijke parochie

Pastor Alfons Boey
begeleider

Thierry Van Craenem voorzitter

tel. 016 89 55 40

thierry.vancraenem@telenet.be

Veronika Dallmeier

Lieven Dries

Jos Van Aerschot
tel. 016 25 03 41
Jos_vanaerschot@hotmail.com

Marion Van Wouwe
tel. 016 25 67 79
Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochiale werken Gewest Leuven-Parochie Sint-Franciscus 001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster: Leo Page

leopage42@gmail.com

SINT-ANTONIUS

Pastorie

Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11 (spaties)

Parochieploeg

Caroline Van Audenhoven,
pastoraal werker
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02 (spaties)
carolineva@telenet.be

Myriam Neves
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 96 90
myriam.neves@telenet.be

Mirjam Van Lammeren
Bierbeekstraat 14,
3001 Heverlee
tel. 016 23 95 24
mirjam.vanlammeren@gmail.com

Mathieu Voets
Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee
tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67
mathieu.voets@telenet.be

Bankrekening VZW

Antoniusvrienden Heverlee vzw
BE84 0018 0522 4459

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster: Leo Swinnen

leo.swinnen@telenet.be

DON BOSCO

Contactadressen

Onze priester

Jef Wauters

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Kerkraad

Bart Meneve 0486 93 73 47

Jef Wauters 0485 063 038

Gie Schoemaker 016/26 18 03

Pat Laforce 0495 46 66 58

Hans Punter 0497 518 258

Don Bosco op het web

www.ademtocht.be

webmaster Jef Wauters jef.w@edp-

net.be

Verhuur Don Bosco centrum

Informatie
m.b.t. zalen, capaciteit, dagprijs,
voorzieningen en beschikbaarheid:
www.donboscocentrum.be

Bezichtiging

zalen: op dinsdag van 19.00 tot
20.00 uur na afspraak via Dirk Witters
0474 / 50 19 48

Verhuur & Administratie

Email: verhuur.donbosco@gmail-

com of via sms/boodschap op 0487

/ 47 46 04 (Hyacinth Symons)

Bankrekening BE65 7360 2462

1896 van Gemeenschapscentrum

Don Bosco te 3010 Kessel-Lo

Nazicht

Irene Jaubin 0495 78 44 11

Technische support

Mobile nummer: 0497 36 23 34

(Bart Hendrickx, Dirk Witters,

Rudy Van den Panhuyzen)

Sleutelkast

Hans Punter 0497 518 258

Ouder worden: verlies en overgave (2)

Alfons Marcoen

Verlieservaringen komen in alle levensdomeinen en in elke fase van de levensloop voor.

Meer ouderen dan ooit staan vandaag voor de ontwikkelingstaak van met onomkeerbaar verlies en toenemende kwetsbaarheid, door te groeien naar een toestand van zelfrealisatie en levensvervulling, en zich vol vertrouwen op het definitieve afscheid van het leven voor te bereiden. Veel ouderen slagen daarin door het uitzicht op een (ultieme) **zingevingshorizon** aangereikt door een vaak levenslang gecultiveerde of sluimerende al of niet religieuze spiritualiteit.

Onomkeerbaar verlies en de vraag naar zin

Ouderen die de globale ontwikkelingstaken en de vele kleine dagelijkse (deel)taken ter harte nemen **ervaren hun inzet als zinvol**.

Dat was ook al het geval in de vroegere fasen van de volwassenheid. Volwassenen ervaren hun dagelijkse activiteiten doorgaans als zinvol. Ze spreken zich niet voortdurend uit over de zin van waar ze op elk ogenblik mee bezig zijn. Ze stellen zich dan geen vragen over de zin van hun leven, laat staan over de ultieme zin van het leven. Ze leven. De zin is "geleefde zin".

Maar soms stellen ze zich wel vragen. Als het leven stremt, als de vloeiende levensstroom wordt onderbroken door (on)verwachte gebeurtenissen, hindernissen, moeilijkheden en tegenslagen, door verval (gebrek aan uitdaging) en stress, maar soms ook door de ervaring van onverwacht groot geluk. Dan dringen **levens- en zinvragen** zich op.

Vragen focussen op de evaluatie van de situatie van het moment, op mogelijkheden van herstel, verbetering of bestending van de optimale situatie en op de zin van een en



Ouderen

ander (strategieën, remedies en behandelingen) tegen de achtergrond van een expliciete levensvisie.

Op hoge leeftijd gebeurt de doorbraak van zinvragen bij uitstek **in situaties van verlies**, zoals:

door ziekte chronisch in ademnood zijn, zijn intrek moeten nemen in een woonzorgcentrum,

zijn levenspartner verliezen,

ontslagen worden op het werk,

zich realiseren dat alle vrienden gestorven zijn,

zich vervreemd voelen van de hedendaagse maatschappij.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van meestal onomkeerbare en ook niet te compenseren verlieservaringen op hogere leeftijd. Ze roepen in veel gevallen levens- en zinvragen op zoals: Wie ben ik (nog)? Hoe kan ik de (beperkte) tijd die mij rest zinvol gebruiken? Wat is de ultieme zin van het bestaan?

Deze vragen sluiten aan bij de fundamentele levensvragen die aan de orde zijn in **drie zelf-reflectieve levensdomeinen**.

Vragen die daarin centraal staan gaan over de omgang met en visie op (1) zichzelf, (2) de vervloeiende tijd en (3) het naakte bestaan.

Deze existentiële vragen stellen zich uiteraard niet alleen in de ouderdom.

De antwoorden die de oudere mens er in de loop van zijn leven op gegeven heeft zijn in de ouderdom, en zeker op de zeer hoge leeftijd, wel aan een evaluatie en herziening toe. De ervaring van de eindigheid in het eigen lichaam, het wegvallen van generatiegenoten, en de snelheid van de maatschappelijke veranderingen nopen ouderen tot reflectie en bezinning over hun identiteit (het zelfbeeld), over de manier waarop ze met voldoening hun levensreis wensen of hopen te voltooien.

Ouderen gaan het gesprek aan met zichzelf in de gedragen stilte van het alleen zijn en/of de veilige tijdruimte gecreëerd door een empathisch luisterende medemens.

In volgende parochiebladen kan je nog verder lezen over:

*hoe existentiële zelfbevraging uitmond in een levensverhaal,

*verliesverwerking door overgave en aanvaarding als spiritueel proces;

*ultieme kwetsbaarheid en het geborgen zijn.

Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 3-2017 Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-9. Jaarabonement: 29 euro, prijs per los nummer: 7,95 euro, e-mail: info@tgl.be

JULLIE HEBBEN MIJ OPGENOMEN

Humanitaire corridor



"Ik was vreemdeling, jullie hebben mij opgenomen."

De zonale ploeg, waarin afgevaardigden zitten vanuit de 7 parochies van onze pastorale zone Kessel-Lo, heeft beslist om te proberen een van de vluchtelingen (families) op te vangen die door een humanitaire corridor naar België zullen toekomen in de loop van 2018.

Het gaat om Syrische vluchtelingen die momenteel in Libanon of in Turkije verblijven. De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van "kwetsbaarheid". Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. De bedoeling is dat deze mensen zo uit de handen kunnen blijven van mensensmokkelaars.

God en Vader, voor U zijn wij allemaal een beetje koningen, op zoek naar U.

Geef ook ons sterren om U te vinden en sterren die schitteren in

Als Christenen proberen we zo een antwoord te geven op de vraag van Jezus om vreemdelingen op te nemen (Mt 25,35) Daarvoor gaan we op zoek naar vrijwilligers die deze mensen willen onthalen door ze een jaar lang te helpen thuiskomen in onze maatschappij.

Het gaat o.a. over praktische dingen: zorgen voor huisvesting, installeren en bijeenzoeken van huisraad zodat ze menswaardig kunnen leven, mee administratieve problemen oplossen, ze verwelkomen in onze maatschappij die voor hen heel vreemd zal zijn...

Voorlopig kunnen mensen die aan dit project willen meewerken hun naam opgeven aan **Fons Boey**, meewerkend priester in Kessel-Lo. Seintje op alfonsboey@gmail.com of bel me op 0474/29 37 62

onze ogen, van verwondering om het grote wonder van uw menswording. Amen.

Sint-Franciscus Driekoningenviering

MOLENHUIS BERISMENIL

Mutskesweekend

Van vrijdag 9 februari tot zondag 11 februari 2018

De Bonkelaar organiseert voor de 4de maal het Mutskesweekend: een tweedaags festijn dat draait rond de goesting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in!

Steunend op een basisrecept voor de groep, doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten
Liefst voor 2 februari 2018.
Inschrijving pas geldig na betaling.



Kostprijs

Ouder dan 18jaar: 10 euro per persoon, per dag
13-17 jaar: 8 euro per persoon, per dag
6-12 jaar: 6 euro per persoon, per dag
4-5 jaar: 4 euro per persoon, per dag
0-4 jaar: gratis. De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185

Vermelding: mutskesweekend + naam

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop, slaapzak, eten en drinken om te delen. (We eten en koken samen. Via mail word er afgestemd wie wat meebrengt.), uw volle goesting

Verantwoordelijke: Jimmy Hendrickx

Telefoon: 0499/99 83 75
E-mail: Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Caracashulpfonds

In onze parochie werd op zaterdag 15 januari 1966 het Caracashulpfonds opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Bosco en vertrokken als missionaris naar Venezuela, te helpen in zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg werd het fonds een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Een succes werd het **studiebeurzenproject voor de kansarme jongeren** in de barrio Campo Rico.



Pater Willy Polders

Onderstaande getuigenissen sterken ons in onze overtuiging dat, ondanks de moeilijke tijden die het Venezolaanse volk doormaakt, het project van de studiebeurzen zinvol is en blijft.

Pater Willy Polders laat ons weten dat, ondanks de crisis, er in de barrio Campo Rico ook veel positiefs gebeurt. Het project van de studiebeurzen werpt duidelijk zijn vruchten af. Het roept heel wat jongeren op zich solidair te gedragen met de gevangenen en bejaarden in hun samenleving. In de geest van Padre Eugenio verzetten ze zich tegen het defaitisme waarin vele Venezolanen berusten.

'Het hart van Maria' klopt juist

Het parochiecollege van Campo Rico draagt de naam 'Het Hart van Maria', een naam die buitenstaanders wellicht niet veel zegt, maar die bij nader toezicht waardig gedragen wordt door zowel leerlingen als personeel en directie van de school.

Twee nieuwe initiatieven van vorig jaar maken het vlug duidelijk. Begin vorig jaar vertelde ik aan de leerlingen mijn ervaring in de naburige politiestad, waar ik wekelijks als priester dienst doe. Bij die post is een voorlopige gevangenis voorzien, totdat er voor de beschuldigen een gerechtelijke uitspraak komt die soms maanden kan aanslepen. Het is nu zo dat er bij die voorhechtenis geen eten voorzien is. De familie moet daarvoor opdraaien. Er waren nu, zo vertelde ik hen, twee gevangenen gestorven uit ontbering, totaal uitgehongerd.

Zowel de leerlingen als het personeel waren onder de indruk van mijn verhaal en spontaan besloten ze om iets te ondernemen. Sindsdien gaat een groep leerlingen de gevangenen wekelijks eten brengen. Heel het college legt bij voor de aankoop van de levensmiddelen. Personeelsleden en leerlingen maken het eten klaar en een groepje leerlingen gaat samen met mij de maaltijden uitdelen.

Graag laat ik enkele leerlingen zelf aan het woord om hun ervaring te laten horen.

Kleider van het vijfde jaar humaniora zei me, diep onder de indruk van de onhygiënische omstandigheden bij de gevangenen: 'Al hebben ze grote misdrijven gepleegd, ze verdienen niet in zo'n mensonwaardige omstandigheden te verkeren!'
Haill, evenzeer aangeslagen door hetgeen hij daar zag, vertelde me hoe een gevangene hem op het hart drukte zich goed te gedragen en flink te studeren om niet dezelfde fouten te begaan als hij.
Drie meisjes, Génesis, Yojels en Andrea, hadden de opdracht de gevangenen te bedienen. Ze betreurden het geen grotere porties te kunnen opdienen toen ze zagen hoe de gevangenen gulzig en vlug hun portie opaten.

Een tweede initiatief is binnen de barrio zelf. Het is de bedoeling om **bejaarden die door hun families in de steek worden gelaten, moreel en ook effectief te ondersteunen**. Ook dit project komt van het college 'Het Hart van Maria'

Eerst werd een lijst gemaakt van mogelijke kandidaten in Campo Rico. Die lijst kwam al vlug uit op zestig oudjes die aan hun lot zijn overgelaten. De leerlingen gingen binnen en buiten de barrio rond om geld in te zamelen voor de aankoop van levensmiddelen om een grote hoeveelheid soep klaar te maken. Dat soort soep is een bekend recept in Venezuela. Het is bedoeld als een volledig middagmaal. Dit gebeurt nu één keer per maand. De oudjes krijgen niet alleen een groot bord soep, ze brengen ook een aangename dag door. Een groep leerlingen zorgt voor het eten, een andere groep voor de versiering van het lokaal en nog anderen voor ambiance met spelletjes en muziek.

Op deze manier klopt 'Het Hart van Maria' in Campo Rico, waar de meeste studenten van een studiebeurs van het Caracas Hulpfonds genieten.

We beleven moeilijke tijden in het land, maar we mogen ons niet opsluiten in onszelf. Altijd zijn er mensen die het nog moeilijker hebben.

Pater Willy Polders

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23. Wie steunen wil zijn wij en de mensen die we kunnen helpen, heel dankbaar! Rekeningnummer van het Caracashulpfonds BE06 4310 2248 0122

Geef je 40 euro of meer dan ontvang je een attest wegens schenking dat u kan in mindering brengen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Rouw en verdriet

Cyclus omtrent rouw en verdriet

* **Liefde en rouw, wat brengt het jou? Woensdag 24 januari 2018 - 19.30 u.-21.30 u.**

In deze lezing reikt **Hilde Van Bulck** je liefdevolle ondersteunende inzichten aan om de overgang van je geliefde in een ruimer kader te plaatsen en je verdere leven op vertrouwenswaardige rails te zetten. Prijs: 10 euro - 8 euro

Plaats: LDC Wijnveld - Wingerdstraat 14, Leuven

* **Verskillende manieren van rouwen binnen een gezin Dinsdag 6 februari 2018, 19.30 u. - 22 u.**

Iemand in het gezin sterft. De impact is enorm. De kortfilm van cineast **Petronella Vander Hallen brengt** dat in beeld. We ontdekken ook hoe het rouwproces bij de verschillende gezinsleden geheel verschillend kan verlopen. Daar gaan we dieper op in samen met psychologe **Liese Vijfeijken**.

Prijs: 9 euro - 7 euro
Plaats: LDC Wijnveld - Wingerdstraat 14, Leuven

* **Film 'Tot in den draai' met nabespreking Woensdag 7 februari 2018, 20 u. - 21.30 u.**

'Tot in den draai' is een documentaire over leven met het einde in zicht. Zes palliatieve patiënten vertellen hun moedige verhaal. Met nabespreking door **Lut Rubbens**. Prijs: 2 euro



Plaats: GC den Egger - A. Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel

* **Lieve Blancquart: 'Last Day' Woensdag 31 maart 2018, 19.30 u. - 21.30 u.**

Na "Birthday" en "Wedding Day" volgt 'Last Day'. Fotografe Lieve Blancquart trok naar acht verschillende bestemmingen in de wereld om te ontdekken wat het daar betekent om ouder te worden en welke plaats ouderen en overledenen er krijgen. Een uitzonderlijke preview van het boek (en het bijhorende programma) dat in het najaar van 2018 verschijnt. Prijs: 8 euro

Plaats: LDC Wijnveld - Wingerdstraat 14, Leuven

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostajenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Tel. 016 525 900 - Fax 016 525 901
info@vormingplusob.be
IBAN: BE29 7785 9226 3564
BIC: GKCCBEBB

Gezinsparcours in Museum M Voor jong en ouders

Voor zijn nieuwe gezinsparcours liet Museum M zich inspireren door het boek 'Dobedo' van Peter Verhelst en Griet Dupont. Samen met het figuurtje Dobedo ga je op ontdekking door de museumzalen en leer je bij over jezelf en je ge-

zin. De kunstwerken helpen je bij opdrachten en nodigen je uit om je blik te verruimen.

Kinderen 8-12 jaar
Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28-3000 Leuven
Tel. 016 27 29 29 - Info en Tickets: www.mleuven.be
(Uit stadsmagazine LVN van januari 2018)



'pannenkoeken aan huis geleverd'
'meeneem pannenkoeken'
'warme pannenkoeken' in de Kristoffelzaal naast de kerk

keuze te over tijdens het

pannenkoekenweekend 2018

van



op 3 en 4 februari

zaterdag 3 februari tussen 15 en 17 uur worden de vooraf bestelde 'pannenkoeken aan huis geleverd'

zondag 4 februari in de Kristoffelzaal na de viering verkoop van 'meeneem pannenkoeken'

'warme pannenkoeken' zijn er van 13 tot 13.30 uur en van 15.30 tot 17.30 uur in de Kristoffelzaal naast de kerk

'Pannenkoeken aan huis geleverd' kunnen besteld worden tot en met dinsdag 30 januari telefonisch bij François Buekenhout 016 23 44 74 of 0498 04 74 01 of via mail aan carolineva@telenet.be

----- Bestelstrook -----

Naam
Adres
Bestelt . . . pannenkoeken aan 1,50 euro per stuk