

KERK & leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

01

2017

WEEKKRANT

4 JANUARI

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

word dienaar,
mens zonder macht.

trouw aan het
woord van leven,

solidair met
zij die lijden

in 2017

Jef Wauters

EEN DIENENDE KONING



Inleiding

De kerk viert elk jaar het feest van Christus Koning.

Jezus wil geen Koning zijn die geëerd wil worden.

Ter bevrijding van mensen was Hij uit Nazareth op weg gegaan.

Ter bevrijding uit eenzaamheid, uit schuld en zelfverwijt, sprak Hij woorden vol warmte.

Vreemden werden vrienden, armen en geringen prees Hij zalig.

Hij zweeg niet toen machtigen Hem om zijn woorden naar het leven stonden.

Hem gedenken wij, zijn trouw ten einde toe.

Lezing uit het evangelie van Lucas

De gemeenschap heeft er gestaan en toegeschouwd maar ook de overheden hebben gelachen, zeggend: Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelf redden, als Hij de gezalfde van God is, 'de uitverkorene'!

Maar ook spotten met hem de soldaten, die erbij komen om hem edik aan te bieden;

ze zeggen: Als Jij het bént: de koning der Judeeërs, red dan jezelf! Maar er is ook een opschrift boven hem geweest: de koning der Judeeërs is Hij!

Maar een van de gehangen kwaaddoeners heeft hem gelasterd: Ben Jij niet de Gezalfde? Red dan jezelf en ons!

Maar ten antwoord straft de ander hem af en brengt uit: Vrees jij Gód niet hoewel je in dit oordeel bent? En wij terecht maar Hij heeft niets gedaan wat misplaatst is!

En hij heeft gezegd: Jezus, gedenk mij wanneer je aankomt in je koninkrijk!

En Hij zegt tot hem: Amen, tot jou zeg ik, heden zul je er mét mij wezen, in het paradijs.

Duiding

1. Wij herinneren ons nog allemaal de letters INRI op het kruis van Jezus: "Dit is de koning van de Joden" geschreven in het Hebreeuws en in de twee wereldtalen Grieks en Latijn. Er was nog even herric hierover, maar Pilatus bleef bij zijn beslissing: 'Wat ik geschreven heb, blijft geschreven.'

Het feest van Christus Koning bestaat slechts van 1925, op basis van een encycliek van Pius XI. Hierin waarschuwde hij de machthebbers dat Christus de koning van het heelal is en blijft. Hij was immers verbolgen dat Mussolini zijn maatschappelijke macht had ingeperkt en dacht met deze encycliek zijn eigen macht veilig te stellen.

2. Het beeld van Jezus door Pius XI beschreven strookt niet met het Bijbelse. Jezus is geen koning hoog te paard gezeten; maar op een ezel, het rijdier van de armen, kwam Hij Jeruzalem binnen.

Hij is een koning die afstand heeft gedaan van zijn koninklijke macht. Niet heersen maar dienen. Hij oefent zijn koningschap uit als een herder, een dienaar: solidair met de mensen, solidair met de mens in nood, op de eerste plaats met de minste.

3. De overheidsinstanties, de soldaten bij het kruis, zagen dit niet en bespotten hem.

Wie Jezus wel zag als een koning zonder macht, een koning als dienaar, was een van de medegehengen. Hij kwam tot dit inzicht en bekende en erkende zijn schuld.

Jezus is een koning zonder macht, die wel iets te zeggen heeft, laten wij ons door hem gezeggen ook als de machtigen ons andere wegen uitsuren?

Wat je aan de minste mens gedaan hebt, heb je aan mij gedaan, staat bij Mattheus.

M.a.w.: Hij wordt voor ons zichtbaar in de dakloze, het straatkind, de drugverslaafde, de gevluchte Syriër, de illegale vreemdeling.

4. Jezus als koning, dienaar van de minste, die ons blijft uitnodigen ongebaande wegen te gaan, wegen van solidariteit, mensen helpen opstaan ten leven.

Ik geloof in de gekruisigde

Ik geloof in de Gekruisigde, die leeft in de mislukte, die niet is mislukt, in de weerloze, in de liefhebbende, die door God niet in de steek wordt gelaten, wiens zaak God tot de zijne heeft gemaakt.

God heeft de weerloze niet bewepend. Hij heeft hem niet te gronde doen gaan, maar Hij heeft hem juist als die weerloze bevestigd, aangenomen en liefgehad – dus opgewekt.

In Hem geloven is niets anders dan ingaan op Hem, dan zijn weg te gaan. (Dorothee Sölle) - Lees verder op pagina 3



WAARDERING EN DANKBAARHEID

Uit de viering Don Boscofeest Special van 27 november 2016

Een viering vol verrassingen



Bij het begin van de mooie eucharistieviering keek priester Jef verwonderd op toen hij zijn familieleden - stiekem verwittigd door zijn parochianen - het Don Boscocentrum zag betreden om met hem mee te vieren.

En bij het einde van de viering, weer tot verrassing van Jef, namen Jef Vanhout, Bart Menève, Wim Vandoren en Theo Desteghe, een paar van zijn parochianen, het woord om dit overgangspunt in het leven van Jef te omkaderen.

Jef kreeg van Irène Joubin, in naam van ons allen, een bronzen beeld van Ann Geirnaert: 'Driekracht'. Van de werkgroep rond de Eerste Communie, kwam een op het eerste zicht grappig en absurd cadeau: Een lege doos! Zij wisten echter wel dat geschenk heel betekenisvol te maken.

Na de viering was er een receptie in de wandelgangen van het Centrum. En daarna schoven we aan voor een feestelijke maaltijd.

En toen wisten Pat Moeyns en Majo Werrebrouck priester Jef weer te verrassen.

Er vormde zich een zangkoortje rond hen en wij kregen een Liedje voor Jef te horen. Een liedje van negentien, ja, 19 strofen.

De keerpunten in zijn leven, vanaf zijn kinderjaren tot nu, werden grappig en leuk en soms ondeugend beschreven. Er zaten ook hartverwarmende woorden voor Jef bij. Van deze soort krijg je enkele strofen te lezen:



Zijn vieringen waren steeds oké, Parlez Vous Eenieder kreeg een boodschap mee, Parlez Vous Verdrukten, onrecht en veel meer, Duidelijk in Don Boscosfeer. Inke Pinke Parlez Vous

Kerstmis, Pasen en elk feest, PV 't Is altijd meer dan áf geweest. PV Met teksten, liedjes in de mis, En ook nog een getuigenis. IPPV

Nu kijken we met heimwee terug, PV Naar al die jaren, 't ging zo vlug, PV Dat jij het beste hebt gegeven, Op alle vlakken, heel je leven. IPPV



Liedje voor Jef

Het was mooi en het was goed, PV Alles wat je deed en doet, PV Soms viel er wel eens een woord, Maar 't respect dat duurde voort. IPPV

't Pensioen dat komt nu écht dichtbij, PV En daarom staan we op een rij, PV Om jou te danken uit ons hart, Word nu maar bisschop voor ons part. IPPV

Jef, voor alles dik merci, PV Nu zijn we echt wel vlug parti, PV Blijf nog lang hier tussen ons, Je hoort hier thuis, je bent van ons. IPPV

EEN DIENENDE KONING

vervolg van pagina 1

Voorbeden

Voor christenen die, waar ook ter wereld, worden vervolgd om hun getuigenis: dat zij staande blijven in hun geloof en dat ons gebed hen mag bereiken; laat ons bidden...

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Voor mensen in het Midden Oosten, Afrika en andere delen van de wereld waar oorlog heerst en hongersnood en voor de vele mensen op de vlucht voor deze hel: dat er mensen opstaan die een einde maken aan al dit onrecht, dat wij ons hart voor hun openstellen en onze verantwoordelijkheid opnemen om te bouwen aan een bewoonbare wereld voor ieder mens-kind; laat ons bidden...

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Voor onze eigen geloofsgemeen-

schap: voor hen die ziek zijn... dat zij mogen worden gesterkt; voor hen die gestorven zijn... dat zij worden gedragen door ons gebed; laat ons bidden...

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Bezinning

Gij vervult ons met de hoop op de komst van uw Rijk waar ooit recht en vrede zal zijn voor elke mens, voor elk volk.

Blaas die vonk aan en die gloed zal ons warmen en aanstekelijk maken.

Laat deze hoop vrucht dragen in de goedheid onder mensen, in de verzoening tussen volken en vrede op aarde die duren zal als ooit op de dag geen nacht meer volgt. (Sytze de Vries)

Jef Wauters – Uit de misviering van 20 november 2016 in het Don Boscocentrum

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer. Deberiotstraat 24, Leuven. Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Hommage aan Daniel Barenboim (75), dirigent en pianist.

Em. Prof. Ignace Bossuyt (Faculteit Letteren). Dinsdag 10 januari 2017

Er zijn geen lezingen op de dinsdagen 17, 24, en 31 januari 2017 (Examenstudenten).

Inlichtingen: Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 - 3000 Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleuven.be

Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

BABEL OP ZONDAG Zondag 8 januari 2017.

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in *taverne 't Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300)*.

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

LEZINGEN IN SENIORAMA "Fotografie 1900-1950. Ontstaan van een nieuw kunstgenre" door Christiane Struyven, kunsthistorica en ereadvocaat.

Datum: maandag 09 januari 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven. Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen.

UTOPIA

Slotdebat: Back to Utopia

Grote leeszaal Universiteitsbibliotheek KU Leuven Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. Maandag, 16 januari 2017 om 20 uur. Tickets 8 euro – 4 euro Een bezoek aan de tentoonstelling *Utopia & Moore is in de prijs inbegrepen. Schrijf je in via cultuurUB@kuleuven.be*

'Thomas Moore is een zeer scherpe geest die de problemen in de samenleving opmerkt en nauwkeurig registreert. Een scherpe analyse van de problemen voorkomt vaak drastische oplossingen.' Geert Noels, econoom Deze drie toonaangevende stemmen uit Vlaanderen komen aan het woord: **Geert Noels, Bea Cantillon en Rik Torfs** reflecteren samen en elk vanuit een eigen invalshoek, onder leiding van journalist **Dirk Tielemans**, over de betekenis van *Utopia* voor de mens van nu.

Een interessante debatavond als slotstuk van het Utopia-project in Leuven.

Homilie op Kerstdag zondag 25 december 2016 in Sint-Antonius



Wie wij ook zijn, wat onze levenssituatie ook is, vandaag wordt ons goed nieuws gemeld: de geboorte van Jezus van Nazareth die op een heel eigen manier over God heeft gesproken als de Vader van alle mensen. Hij is de geschiedenis ingegaan als Jezus Christus, die in de schoot van zijn eigen volk sedert eeuwen verwacht werd. In deze viering van de geboorte van Jezus luisteren wij naar de profet Jesaja, de man die in donkere dagen zijn volk moed wist in te spreken door hen de geboorte van een troonopvolger aan te kondigen in het huis van David, de verre voorbode van Jezus die eeuwen later het geestelijk erfgoed van het kleine joodse volk tot volle bloei zou brengen. En het evangelie beluisteren we het kerstverhaal van Lucas die vertelt hoe Jezus geboren wordt in de stad van David: Bethlehem.

Vandaag vieren wij de geboorte van Jezus van Nazareth en blijven wij eerbiedig stilstaan bij de herinnering aan deze unieke mens. Van zijn ouders kreeg Hij de naam Jezus, een courante joodse naam in

die tijd. Op de dag van zijn geboorte zijn er wellicht meerdere kinderen in Palestina geboren die de naam Jezus kregen. Jezus van Nazareth was één uit die velen. Zijn geboorte bleef onopgemerkt, anoniem, een gewoon alledaags gebeuren, bracht vreugde alleen voor wie er onmiddellijk bij betrokken waren: Maria, Jozef en waarschijnlijk enkele familieleden en vrienden. Dat is in feite het oorspronkelijke kerstgebeuren. Verschillende tientallen jaren later schreven de evangelisten Lucas en Matteüs een geboorteverhaal, geïnspireerd door hun geloof, gebaseerd niet alleen op het feit dat Jezus geboren was maar vooral op wat zij met de volwassen Jezus hadden meegemaakt. Van die andere Jezussen, die op diezelfde dag geboren werden, is ons niets bekend. Zij verdwenen zoals de meeste mensen in de anonimiteit van het verleden. Jezus van Nazareth is echter voor ons nog steeds dé mens naar wie wij opkijken. En dat is niet omdat hij geboren is. Wij zijn immers allemaal geboren. Maar over ons zullen na onze dood geen evangelies geschreven worden. In het geval van Jezus

is dat wel gebeurd omwille van de uitzonderlijke manier waarop hij door het leven is gegaan.

Een dertigtal jaren na zijn geboorte, trad Jezus uit de anonimiteit en begon hij zijn leven als profet. Zijn eerste volgelingen hebben toen ongetwijfeld met nieuwsgierigheid naar hem opgekeken. Zij vroegen zich af: Wie is die man, waar wil hij naar toe, wat bedoelt hij? In feite zijn dat vragen die iedere generatie christenen telkens opnieuw heeft gesteld. **Wie was die man** die een goede 2000 jaar geleden geboren werd in Palestina, in een uithoek van de toenmalige beschaaftde wereld, in een andere cultuur dan de onze, ver van ons weg in tijd en ruimte, die een opvallend kort leven heeft geleid, een goede dertig jaar, die één, hoogstens 2 of 3 jaar is opgetreden als profet waarna hij als jonge man door al wie destijds in zijn land gezag had, uit de weg werd geruimd, terechtgesteld, blijkbaar omdat hij over God gesproken had op een onaantoonbare manier voor de leidende kringen van zijn eigen joodse godsdienst.

Na Jezus' dood is er rond hem een **dramatische scheiding** ontstaan: aan de ene kant zijn er de joden geweest, zijn landgenoten die weliswaar naar hem geluisterd hadden maar afhaakten na zijn veroordeling en terechtstelling. Aan de andere kant de joden die ook naar hem geluisterd hadden maar hem trouw bleven, die niet afhaakten. Maar ook die relatief kleine groep van volgelingen dreigde uit mekaar te vallen in angst en twijfel toen zij getuigen waren van het tragische levenseinde van Jezus, ware er niet geweest het even onverwachte als plotse geloofsinzicht dat de dood niet het laatste woord was van Jezus' leven waardoor hun a.h.w. de schellen van de ogen vielen en zij de ware betekenis van Jezus' leven zijn gaan inzien, waardoor zij zich bewust werden dat de profetische boodschap die hij gebracht had dat de vernederde mens verheven zal worden, dat de doodgetrapte mens zal leven bij God, dank zij Jezus werkelijkheid was geworden. Om dat onder woorden te brengen hebben de evangelisten naar allerlei sleutelbegrippen uit het OT gegrepen. Zij hebben Jezus Zoon van David genoemd, Messias, Dienaar Gods, zelfs Zoon van God.

Vandaag herdenken wij de geboorte van Jezus omdat wij nog steeds opkijken naar die Jezus van Nazareth en naar de manier waarop hij geleefd heeft. In de 20 eeuwen geschiedenis die sindsdien verlopen zijn is er heel veel gebeurd. In Jezus' naam zijn er vele christelijke kerken ontstaan, soms toonbeelden van trouw aan wat Jezus gezegd had maar soms ook van ontrouw. In Jezus' naam werd vrede gesloten maar hebben de kruisvaarders ook oorlog gevoerd. In Jezus' naam kwam **gewetensvrijheid** tot bloei maar heeft onze kerk zich ook weleens schuldig gemaakt aan gewetensdwang. In de naam van Je-

zus werd er **wijwater** gesprengeld maar werden er ook brandstapels aangestoken. In de naam van Jezus vonden christelijke kerken zichzelf belangrijker dan hun stichter en zijn boodschap. Ik weet dat dit harde woorden zijn tijdens een Kerstviering, maar toch horen ze erbij, want dat alles is sinds de geboorte van Jezus gebeurd in de geschiedenis van onze kerk, die Jezus nog altijd beschouwt als haar stichter en voorganger en ook eerlijke pogingen gedaan heeft en nog doet om hem trouw te blijven.

Uit dit alles blijkt dat kerken, gemeenschappen en mensen die Jezus willen volgen een voortdurende **wil tot ommekeer** moeten opbrengen om op authentieke, oprechte wijze Jezus te kunnen volgen. Wij herdenken vandaag de geboorte van Jezus waarbij wij in gedachte terugkeren naar het verleden. Jezus komt immers naar ons toe vanuit een ver verleden maar hij heeft ons als herinnering aan zijn laatste avondmaal, de viering rond brood en wijn nagelaten als een geestelijke erfenis, waardoor hij inspirerend onder ons aanwezig wilde blijven tot op vandaag. Zalig Kerstfeest.

TEKSTEN: Jesaja 9,1-3-5-6 * Lucas 2,1-14

INSPIRATIE:

E.Schillebeeckx, Evangelieverhalen, blz. 14-18.

H.Oosternuis, Kome wat komt, blz. 104-106.

P.Schmidt, In de handen der mensen, blz. 11.

BD15.(Rob Moens, dominicaan).

Bijbels Woordenboek: 'Jezus'.

Luc Van den Wijngaert

Kerstbezinning Sint-Franciscus en wensen team door Thierry

Met Kerstmis wordt een kind geboren.
De afkomst is niet helemaal duidelijk.
De omstandigheden zijn erg brekkelig.
Een vluchteling die asiel zoekt.
Het leven zelf, dat zijn liefde te vondeling legt.
Zou je niet eens willen kijken of het niet op jouw drempel is achter gelaten?
Vind je het, laat je dan wekken door je eigen lichtglans.
Neem het op en koester het.
Voed het met je solidariteit.
Laat het groeien.
Maar... vertel het niet aan de machtigen,
ook niet aan die in jezelf.
Ze zullen het kind doden...
Als je wilt dat het groeit, zul je risico's moeten nemen,
overtolligheid afleggen, vertrouwde wegen verlaten, langs een andere weg naar huis gaan.
Misschien kom je wel in de woestijn terecht.
Vrees dan niet, je bent er niet alleen.
Twee of drie, of twaalf, of zeventig...
en een menigte, die niet te tellen is, gaat met jou mee.
Het kind zal volwassen worden in jou
en onweerstaanbaar
zal je een mens van gemeenschap worden,
een asielplaats, misschien wel een stuk brood
dat gebroken en gedeeld wordt...

Zinnvolle tekst van pastoor Daniel Alliet, "prierster van de armen" van de Begijnhofkerk Brussel

Driekoningentocht op zondag 8 januari 2017



Driekoningenviering om 11.00 u. in de parochiekerk van Sint-Antonius op de Schreursvest te Heverlee

Daarna: samen lunchen om 12.00 u. en op tocht om 13.00 u.

Verkleed als koningen en onder begeleiding van een volwassene trekken de kinderen van deur tot deur. Het geld dat ze hierbij inzamelen wordt volledig besteed aan de ondersteuning van twee kinderprojecten: de opvang en begeleiding van straatkinderen in Brazilië en van

kindsoldaten in Kongo.

Lieve kinderen, het zou echt fijn zijn als jullie hieraan willen meewerken.

Beste ouders, ook op jullie doen wij beroep, want er zijn ook heel wat volwassenen nodig voor de begeleiding, de hulp in de zaal en in de keuken.

Bevestig je deelname. Mail hiervoor naar catechese.sintantonius@gmail.com of steek nevenstaand strookje in de brievenbus van de pastorie, Schreursvest 33 te

Heverlee. Hartelijk dank!

de catechese- en de parochieploeg van de Sint-Antoniusparochie

Driekoningentocht op zondag 8 januari 2017

Naam kind:

wil graag deelnemen aan de Driekoningentocht, wenst een Driekoningentocht, wenst een kroon ja neen *

Naam volwassene:

wil graag meestappen als begeleider van een groepje vanaf 13.00 u. *
wil meehelpen in de keuken en de zaal van 12.00 tot 14.00 u. *
wil meehelpen in de keuken en de zaal van 16.00 tot 17.00 u. *

* doorhalen wat je niet wenst a.u.b.