

KERK & Leven

51

2017

WEEKKRANT

20 DECEMBER

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Mossel-feest Sint-Antonius



26-11-2017



zaterdag bij de voorbereiding



zondag in de keuken

Het was weer eens een geslaagde dag: leuke ontmoetingen, gezellige sfeer en vooral ook lekker eten. De mosselen waren weer SUPER!

Maar toch ook een bijzonder woord van dank aan de talrijke 'helpende handen', jong en oud.



Zij hebben een gans weekend gewerkt om alles voor te bereiden en vlot te laten verlopen. Geniet van enkele sfeerbeelden, en proef de gezellige sfeer.

Van de mosselen kan je niet meer proeven want die zijn op.



zondag in de zaal



...en nadien zaten we met de werkers nog in 't zaaltje



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Sien Wevers, 015 29 84 17,
sien.wevers@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 24 december
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
4de zondag van de Advent
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Karel De Rocker
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken
Beelden: Thierry Van Craenem
16.00 u. Kerstwake familieviering
Voorganger: Lieven Dries
Zang en muziek: Pieter Vanderveken
Orgel: Anna Rusakova en ensemble
Beelden: Thierry Van Craenem

Maandag 25 december Kerstmis

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de familie Bovens-Liesenborghs
Intentie voor de familie Mertens-Heylen, Fenna Huygen en Jef Mertens
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke en Karel De Rocker
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Jaak Jaeken
Muziek: Lieven Dries

Zondag 31 december Heilige Familie

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Zondag 24 december
Kerstavond - Geboorte van de Heer
20 u. Feestelijke Kerstviering
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Myriam Neves en Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Maandag 25 december Kerstmis - Geboorte van de Heer

11 u. Feestelijke Kerstviering
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistenten: Myriam Neves en Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zaterdag 30 december 50-jarige huwelijksverjaardag van Joseph en Chiara Sciancalepore-Sancilio

13 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

KALENDERBLAADJE

Wereldsolidariteit heeft niet als doel hulp te verlenen in de onmiddellijke noodsituatie, al is dat ook nodig. Het is een brede solidariteitsbeweging bewust georiënteerd op het versterken en ondersteunen van de morele en praktische weerbaarheid van de onderdrukte en uitgebuite arbeidersgroep in de zo geheten ontwikkelingslanden. **Luc Vos**

Ik ben maar aan de andere kant



+François Piot+
De dood is niets
Ik ben maar aan de andere kant
Ik ben mezelf
Jij bent jezelf
Wat we waren voor elkaar
zijn we nog altijd
(naar Augustinus)



FRANCISCUS ANTONIUS DON BOSCO

PAROCHIEBLAD 2018
HERABONNERING
'2018' staat voor de deur. Schreef je nog niet in voor het parochieblad van dat jaar? Doe dat dan nog vlug! We zien u graag op onze lijst terug.

DON BOSCO

Zondag 24 december
Vierde Adventszondag
22.00 u. Kerstnachtviering

Maandag 25 december
Hoogdag van Kerstmis
10.30 u. Kerstviering

Zondag 31 december
Oudejaarsavond
10.30 u. Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Gebed om ontferming
Ook de derde vlam op de adventskrans wil het begin van een nieuwe toekomst inluiden. Maar de vlam is in ons leven nog altijd zwak. Daarom vragen we vandaag ook weer om vergeving, om bescherming en moed om onze fouten recht te zetten.

Naar U gaat mijn verlangen Heer, Heer, mijn God ik ben zeker van U. Heer, beziel ons in deze adventstijd met meer inzet voor uw droom die elk jaar opnieuw weer mens wordt met Kerstmis. *Uit de Franciscusviering van 17-12-2017*

prioritair!

Het vervolg wordt omgezet in dankbaarheid, want herinneringen, hoe ook verwoerd, doorleefd... willen vanuit François gekoesterd worden, door hen die in eenvoud en zorg, hem in zijn aardse leven hebben omringd. De eerbied voor wat goed is geweest, mogen jullie nu doorgeven aan elkaar, 't is de prioriteit van Gods droom.

Beste Familie, François heeft zijn pelgrimstocht op aarde, in jullie midden, mogen voltooiën. Mogen nu, de herinneringen aan François, jullie ondersteunen in deze dagen van rouwend loslaten, hij die door wel en wee, voor ieder van u "de wensdroom van de Heer " heeft open gehouden.
A.Francis

Prijs: 37 euro
Rekeningnummer:
BE82 3770 0592 0168
BIC: BRUBEBB
Rekeninghouder:
Wauters Frando K-L
Cristianlaan 43 - 3010 Kessel-Lo

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum "Ademtocht"

Meditatie tracht de stap van 'zelf-gerichtheid' naar 'God-gerichtheid' te zetten. Het resultaat hiervan is dat wij onze eigen plaats in de wereld vinden. Wij vinden waar wij zouden moeten zijn. Wij vinden onze relatie in de juiste volgorde - onze relaties onderling, onze relatie met de schepping, en onze relatie met God. Wat wij ontdekken, en dit is belangrijk voor ieder van ons om te ontdekken, is dat wij een essentiële plaats hebben in Gods plan, elk van ons beantwoordt op een unieke wijze aan de unieke gave van onze eigen schepping. Misschien is dit het belangrijkste wat mensen in onze maatschappij kunnen ontdekken: hun eigen waardigheid ontdekken, hun eigen unieke gave, de gave van hun eigen schepping.

John Main

In de eerste maand van dit nieuwe jaar 2018 komen we samen op maandag 8 en maandag 22 januari voor onze meditatie. We vatten aan om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Wie eens wil mee mediteren is welkom. Breng wel Jos Vermeulen op de hoogte van uw komst.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

DUISTERNIS KAN ONS OVERVALLEN ALS EEN DIEF IN DE NACHT

Duisternis kan ons overvallen als een dief in de nacht: mensen worden werkloos, ernstig ziek, krijgen onvoldoende kansen om goed onderwijs te volgen, of zijn genoodzaakt om in een vochtig huis te wonen, of zelfs dakloos zijn. Kortom, mensen beschikken niet over een leefbaar inkomen en zitten in armoede gekluisterd.

Net voor hen klinken de woorden van de profeet Jesaja: 'De Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen.' En Johannes de Doper getuigt, als een stem in de woestijn, van het Licht dat in de wereld zal komen.

Laten wij in deze viering ons hart openstellen voor het Licht dat Jezus Christus zelf is en daden stellen van bevrijding voor alle mensen die in duisternis leven. Daarom ontsteken wij nu de derde kaars van de adventskrans.

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. Het volk dat woont in duisternis zal weten wie zijn Heiland is. Onverwacht komt van heind' en ver de Mensenzoon, de morgenster. *Uit de Sint-Franciscusviering van 17-12-2017*

WIJ ZIJN WAAKZAAM.. OPDAT IEDEREEN DE MEET KAN HALEN



Eerste zondag van de Advent

Dit is voor...

Dit is voor de renners die de meet niet haalden, die geen supporters hebben aan hun kant, geen journalist in hen geïnteresseerd.

Dit is voor zij die – elke keer opnieuw – uitgewaaid worden, genadeloos in de wind gezet en uit de wielen gereden.

Dit is voor zij die deze levenstocht van meet naar meet roemloos ondergaan, hun inspanningen nooit in beeld gebracht.

Dit is voor alle mensen onzichtbaar in het peleton die nog nooit iemand ontmoetten die echt in hen geloven kon.

Inleiding

1 op 7 haalt de meet niet.

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet.

Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand.

Hoe hard ze ook hun best doen, hun fiets maakt het hen onmogelijk om de rit uit te rijden. Hij geeft te veel mankementen net zoals het armoedebeleid.

Met de campagne: '1 op 7 haalt de meet niet' maakt **Samen tegen armoede** werk van een leefbaar inkomen voor iedereen. Door mensen een veel te laag inkomen te geven of hen tot veel te hoge kosten te dwingen, stijgt de armoede.

Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst te plannen

en stappen te ondernemen om uit de armoede te ontsnappen.

Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten kunnen we niet. Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze samenleving wel.

Armoede is een complex verhaal. Het kan ons allemaal overkomen. **Samen tegen armoede** maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. We doorprikken vooroordelen en ondersteunen ruim 100 lokale projecten.

Ontsteken eerste adventskaars

Als alles duister is,

Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

een vuur dat nooit meer dooft.

Gebed om vernieuwing (naar palm 80)

Het wordt steeds sterker, God, het verlangen van uw mensen dat uw licht het donker breekt, dat U alle ellende zult uitwissen, nieuw leven op een bevrijde aarde.

Het wordt steeds indringerder, God, het geroep en de tranen van hen die arm en zonder recht wachten tot U zelf hun wonden komt helen en de laatste vreugde uit gaat delen.

Eerste lezing

Op het Vossenplein, hartje Marollen in Brussel, staat 'Het Huizeke', een buurt-huis waar wijkbewoners op verhaal kunnen komen en steun vinden bij mekaar.

We vroegen Marleen, één van hen, wat volgens haar een leefbaar inkomen is.

"Een leefbaar inkomen..."

Als je de huur, de gas en elektriciteit, internet en telefoon kan betalen.

Als je de dokter en de eventuele medicatie kan betalen (daarvoor moet je elke maand wat opzij zetten).

Als er daarnaast genoeg overschiet voor eten en drinken, en voor wat kledij.

Als je dan ook wat culturele activiteiten kan betalen en cadeautjes voor vrienden en familie.

Ik vergat nog verzekeringen en vervoer.

En dan liefst elke maand wat kunnen sparen voor onvoorziene omstandigheden.

Dat is een leefbaar inkomen.

Ik denk dat ik 1500 euro nodig heb. Een leefloon voor een alleenstaande is 867,40 euro."

Uit het evangelie van Marcus

De dienaars worden aangezet om waakzaam te zijn opdat de Heer des huizes hen, bij zijn terugkomst, niet slapend vindt.

Duiding

1.

Onder het motto: **Samen tegen armoede roept** Welzijnzorg ons op de armoede in België te verminderen. We herinneren ons nog de affiche van vorig jaar die ons bewust maakte dat 1 op 7 onder ons arm is.

Dit jaar gebruikt men het beeld van een wielervedstrijd en focust men op de financiële problemen van de armen. Zij halen de meet niet omdat hun geld op is en er elke maand opnieuw nog een aantal dagen te gaan is.

Wees waakzaam vraagt het evangelie ons vandaag. Dit betekent dat wij als christen de opdracht krijgen aandacht te geven voor mensen die achter blijven, die zelfs uit het peloton moeten lossen.

2. Velo

Velo is een sociaal economische werkplaats waar mensen opnieuw werkervaring en structuur opdoen zodat ze later elders kunnen solliciteren

en uit de armoede komen.

Er loopt een interessant project in samenwerking met de stad.

Fietsen zijn duur, zeker als je enkele kinderen hebt, en ze groeien er ook snel doorheen.

Voor weinig geld kan men bij **Velo** een fiets krijgen op maat van je kind. Wordt je kind te groot voor die fiets dan ruil je de fiets om voor een grotere. De fiets groeit dus mee met je kind.

Volgende week leren we de sociale kruidenier kennen, een project dat gehuisvest is in Hal 5 en dat door Welzijnzorg wordt ondersteund. Binnen twee weken stellen we ons de vraag of het armoedebeleid in ons land armen uit de armoede haalt.

Geloofsbelijdenis

(...) Ik geloof dat waakzame mensen het licht zullen zien.

Ik geloof in de kracht die uitging van Hem die stilstond bij mensen.

Ik geloof in de genezende waarde van aandachtige ontmoeting.

Ik merk dat lijden mij uitnodigt niet afwachtend te zijn.

Ik geloof dat ik bij kan dragen aan het nieuwe Rijk dat wordt verwacht.

Ik geloof dat ik kan bijdragen aan de gemeenschap die licht brengt.

Ik geloof dat je van veel mensen veel kunt verwachten.

Ik geloof in de nieuwe gemeenschap die er al is en die komt. (Bron ons onbekend)

Voorbeden

Voor de waakzamen onder ons, de profeten van nu, die het onrecht dichtbij en veraf, voortdurend onder onze aandacht brengen:

dat ze volhouden...

Hij, getrouw en gegeven, die door diepten gegaan is, mogen wij zien de weg die Hij is.

Voor allen die de hoop bewaren dat ooit alles goed komt, die zich door niets en niemand laten ontmoedigen:

dat zij tot inspiratie mogen zijn...

Hij, getrouw en gegeven, die door diepten gegaan is,

mogen wij zien de weg die Hij is.

Voor onszelf, soms wakend, soms slapend, bij tijden energiek en vol goede moed, dan weer ontgoocheld en uitgeblust:

dat wij elkaar blijven bemoedigen en volhouden...

Bezinning

Laten we waakzaam zijn,

zodat we oog hebben voor wat er gebeurt

en niet wegdromen in onverschilligheid.

Laten we waakzaam zijn

zodat niemand verdwijnt

tussen de plooiën van het drukke leven.

Laten we waakzaam zijn

zodat we daadwerkelijk aanwezig zijn

waar mensen ons nodig hebben.

Laten we waakzaam zijn

zodat we het verschil kunnen maken

voor mensen zonder uitweg.

Laten we waakzaam zijn

Want de Heer des huizes zal komen.

Zending en zegen

Samen de eindmeet halen is de bedoeling van **Samen tegen Armoede** in deze Adventstijd.

We hebben de Advent ingezet met de oproep waakzaam te zijn opdat iedereen mee kan... tot aan de eindmeet, tot we die nieuwe wereld bereiken waar het goed om leven is voor iedereen!

Moge we ons daartoe laten zegenen, door God die zich noemen laat...

Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Jef Wauters – Uit de misviering van 3 december 2017 in het Don Bosco centrum

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Opgelet! Kerstvakantie: geen lezing op de dinsdag 26/12/2017 en 02/01/2018

Dinsdag 9 januari 2018

De h-Moll-Messe: het muzikale testament van Johann Sebastian Bach
Em. Prof. Ignace Bossuyt (Faculteit Letteren)

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22-3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: [udll@alum.kuleu-](mailto:udll@alum.kuleuven.be)

ven.be
Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB
Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

KU LEUVEN – ALUMNIREIZEN Aanbod 2018

Het kenmerk van deze bijzondere reizen is begeleiding door KU Leuven-experten in de regio's en het gezelschap van mede-alumni. Onze reizen gaan van cultuur-historische programma's tot avontuurlijke verkenningen. Vaak zijn er exclusieve bezoeken gepland aan projecten of ontmoetingen met de



India

lokale alumni van de KU Leuven. Deze professioneel uitgewerkte reizen worden aangeboden door Alumni Lovanienses vzw, in samenwerking met Dienst Alumni

(KU Leuven) en erkende partner-reisbureaus.

Voor de up-to-date info en het volledige aanbod bekijk steeds onze website <https://alum.kuleuven.be/alumnireizen>

Een greep uit het aanbod:

* **Rajasthan, India:** 24 januari – 9 februari 2018

Begeleider: dhr. Prakash Goossens

* **Cambridge en Oxford:** 11 – 15 april 2018

Begeleider: dhr. Erik Gobin

* **Iran:** 19-29 april 2018

Begeleider: dhr. Jom De Cock

* **Albanië en Kosovo:** 05 – 16 mei 2018

Begeleider: dhr. Georges Stienlet

* **Navarra en Aragon:** 29 mei – 6 juni 2018

Begeleider: dhr. Bart Van Thielen

Inschrijven

Alle afgestudeerden van KU Leuven, personeelsleden en cursisten van Universiteit Derde Leeftijd Leuven kunnen zich inschrijven. Een meereizende partner moet niet met KU Leuven-gerelateerd zijn.

Contactgegevens Dienst Alumni – Universiteitshallen - Naamsestraat 22 bus 5601, 3000 Leuven Tel. +32 16 32 40 01 – alumni@kuleuven.be www.kuleuven.be/alumni

PASTORALE ZONE 'KESSEL-LO' KERSTVIERINGEN 2017

ZONDAG 24 DECEMBER

16:00	
16:00	Sint-Franciscus ✓
20:00	
20:00	Heilige Familie ✓ Sint Antonius ✓
21:00	
21:00	Heilig Hart ✓ Sint Kwinten (Linden) ✓
22:00	
22:00	Don Bosco ✓
24:00	
24:00	O.L.Vrouw (Vlierbeek) ✓

MAANDAG 25 DECEMBER

08:00	
08:00	Heilige Familie ✓ ✓ ✓
10:00	
10:00	Heilige Familie ✓ Heilige Franciscus ✓ Heilig Hart ✓ Sint Kwinten (Linden) ✓
10:30	
10:30	O.L.Vrouw (Vlierbeek) ✓ Don Bosco ✓
11:00	
11:00	Sint Antonius ✓

PAROCHIES IN LEUVEN

Sint-Geertrui - Halfmaartstraat
Sint-Jan de Doper (UP) - Groot Begijnhof
Sint-Jacob - Goudbloemstraat 26
Sint-Jozef - Bogaardenstraat 72
Sint-Kwinten (NL/Engels) - Naamsestraat 160bis
Sint-Michiel (NL/Spaans) - Naamsestraat 57A
Sint-Pieter - Grote markt
English-Speaking University Parish - Vesaliusstraat 2
Paroisse Universitaire Leo XIII-seminarie - Vesaliusstraat 2

KLOOSTERKERKEN IN LEUVEN

Abdij Keizersberg - Mechelsestraat 202
Paters dominicanen - Ravenstraat
Paters picpussen - Pater Damiaanplein

PAROCHIES BUITEN LEUVEN

Wijmaal
Sint-Hadrianus - Sint-Hadrianusstraat 9
Holsbeek-Attenhoven
Sint-Carolus - Kleine Langeveld 34
Witsele-Putkapel
Sint-Agatha - Aarschotsesteenweg 736
Witsele
Sint-Martinus - Pastoor Legrandstraat



BIECHTGELEGENHEID

In de Sint-Pieterskerk: elke dinsdag van 11.00 u. tot 13.00 u.; elke vrijdag van 11.00 u. tot 13.00 u.; elke zaterdag van 11.00 u. tot 13.00 u. Voor en na elke viering.

Bij de paters picpussen: elke zaterdag van 17.00 u. tot 17.45 u.; voor en na elke viering. In geval van nood: zich aanmelden in Damiaancentrum van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 u. tot 16.00 u. of in het klooster, Sint-Antoniusberg 11.

Andere kerken: voor of na de vieringen, indien mogelijk (niet in Witsele)

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Sint-Franciscus

Donderdag 21 december
14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Woensdag 20 december
9.30u: OKRA teamvergadering
20u.: Koor Blij Rondeel

Vrijdag 22 december
19.45 tot 21 uur **Koorrepetitie** in de kerk

Donderdag 21 december
VM: Gastvrij Michotte Nederlands
14 uur: Seniorencafé

Dinsdag 26 december
14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Zondag 24 december
11 uur: Zondagscafé

Donderdag 28 december
14.00 uur **Kaartnamiddag** op het terras

Dinsdag 26 december
14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 29 december
19.45 tot 21 uur **Koorrepetitie** in de kerk

Donderdag 28 december
VM: Gastvrij Michotte Nederlands
14 uur: Seniorencafé

U ZIJT WELLEKOME

VLAANDEREN ZINGT KERST

SAMEN KERST ZINGEN MET DE HELE FAMILIE



dinsdag 26-12-2017 om 16.00 h

Heilig-Hartkerk Blauwput Kessel-Lo

kerst zingen met z'n allen en met ...

koor : Canzonetta

pianist : Koenraad Sterckx

organist : Jan Gysel

toegang : gratis

kerstverhaal : Lutgart Besard

organisatie : Davidsfondsafdeling Blauwput Kessel-Lo i.s.m. afdeling Vlierbeek
info: 016 25 80 69



DAVIDSFONDS
cultuur beleef je samen

CONCERT - Koor Clari Cantores



Die Schöpfung - Joseph Haydn

Zaterdag 13 januari 2018 - 20 u.
Concertzaal Lemmensinstituut - Lemmensberg 3, 3000 Leuven

Die Schöpfung is het meesterwerk van de diepgelovige Haydn. Zijn expressieve verklanking van het Scheppingverhaal grijpt dan ook meteen naar de keel.

Detailistisch als Haydn was in zijn muziek, wordt hemel en aarde, mens en dier door hem als het ware opnieuw geschapen.

Deze uitvoering is overigens zeer Leuven getint.

Dirigent **Michiel Haspeslagh**, opgegroeid in Leuven, leidt het Leuven orkest Frascati Symphonic en twee van zijn koren: Clari Cantores uit Leuven en kamerkoor Carmina uit

Meise.

Clari Cantores is het volwassenen-koor binnen de Leuvense Clari Cantusfamilie die al meer dan 25 jaar in zowel binnen- als buitenland garant staat voor topkwaliteit.

Naast **Dagmara Dorowolska** (sopraan) en **Kris Belligh** (bariton) concerteert ook **Reinoud Van Mechelen** (tenor) mee. Reinoud Van Mechelen is geboren en getogen in Leuven, opgegroeid in de Clari Cantus koorfamilie en recent winnaar van de Klara Muziekprijs 'Jonge Belofte 2016'.

Prijzen:

Rang 1 - 20 euro

Rang 2 - 17 euro

Reductie: -26 of 65+

Tickets via www.30CC.be

Info: www.claricantus.be

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Kerststallenwandeling Landen (15 km)

Donderdag 28 december 2017

Bijeenkomst om 9.15 u. station Leuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 015 51 46 36 of 0499 41 02 97

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 28 december 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

GSM en smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of smartphone, kan met **Katia Humblet** een afspraak maken 0475 82 04 40 of Katia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.



ticulatie voor liplezen. Heeft de groep een doventolk bij, dan past de gids zich aan het tempo van de tolk aan.

Andere doelgroepen:

*Voor volwassenen met een verstandelijke beperking

- Hoe het oude Lovon Leuven werd - Stadhuisbezoek

* Voor personen met een visuele beperking

- Leuven horen en voelen

* Voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers

- Leuven, bierstad

- Leuven voor beginners

- Slingeren door Leuven met de zonnetrein

- Fietsen langs de vaart (met eigen vervoer)

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

<http://www.leuven-plus.be> / info@leuven-plus.be

Telefoon: 0460 97 85 66 (Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

Alle rondleidingen uit het aanbod van Leuven+ zijn ook geschikt voor mensen met een auditieve beperking. Dit kan eventueel met digitale hulpmiddelen (QR-code voor smartphones) en een aangepaste ar-