

KERK & Leven

49

2017

WEEKKRANT

6 DECEMBER

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Naamopgave van onze vormelingen - 19 november



Dag Hannah, Jacob, Joran, Liezl, Lina, Linde, Luna, Sieben, Viktor en Ward. Jullie willen hier vandaag aan jullie papa en mama en aan al deze mensen in de kerk zeggen dat jullie gevormd willen worden, ... dat jullie de kracht en de liefde van God, van zijn Heilige Geest willen ontvangen om te kunnen uitgroeien tot goede mensen. Jullie zeggen dat eigenlijk ook aan God aan diegene die jullie het leven heeft geschonken en die niets liever wilt dan dat jullie stevige en gelukkige mensen worden. Hij doet niet liever dan jullie daarbij helpen. Het is dan ook goed dat we Hem dat in deze viering heel speciaal vragen. Van harte welkom aan jullie: papa's en mama's en familieleden van deze toekomstige vormelingen en welkom aan alle andere mensen in de kerk. Zijn jullie blij dat deze kinderen over een paar maanden gevormd willen worden om zo volwaardige leden te worden van onze Christelijke gemeenschap, van ons mensen die Jezus willen volgen. Concreet: zouden jullie blij zijn dat ze volwaardig deel gaan uitmaken van onze geloofsgemeenschap van St.-Franciscus, ook al is dat op de dag van vandaag niet zo vanzelfsprekend?

vervolgt op pagina 3

Welkom,
aan het begin van dit catechesejaar zijn we met veel vragen en onzekerheden aan de voorbereiding op het vormsel begonnen, met als thema "Geloof doorbreekt alle grenzen". We ontdekken dat dat niet altijd gemakkelijk is, maar wel de moeite waard. We hebben nog lang niet alle antwoorden, maar we willen deze weg graag verder volgen en geven daarom onze naam op voor het vormsel.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Sien Wevers, 015 29 84 17,
sien.wevers@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u.** - **11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 november
2de zondag van de Advent
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 17 december
3de zondag van de Advent
Welzijnszorg
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Luc Vandenwijngaert
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman
Beelden: Thierry Van Craenem

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 december
2de zondag van de advent B
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Caroline Van Audenhoven

Zondag 17 december
3de zondag van de advent B
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: de heer René Preud'homme
Voorganger: pater Marcel Vertonghen
Assistent: Mirjam Vanlammeren
Lector: Eva Voets
Homilie: campagnefilm WZ
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 10 december
Tweede Adventszondag
10.30 u. Viering

Zondag 17 december
Derde Adventszondag
10.30 u. Viering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

AGENDA

Sint-Antonius

Donderdag 7 december
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 8 december
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Dinsdag 12 december
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 14 december
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 15 december
18.45 tot 20.15 uur Kerstbijeenkomst vormelingen
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Zaterdag 16 december
19.00 uur Medewerkersfeest

Sint-Franciscus

Woensdag 6 december
VM: De Ark – St.-Niklaas
NM: SAMANA crea
zou.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 7 december
VM: Gastvrij Michotte Nederlands
14 uur: Seniorencafé met matcur-
ling

Vrijdag 8 december
VM en NM: De Ark / Bar Michotte
AV: Dissonant

Zondag 10 december
11 uur: Zondagscafé
AV: Dissonant

Dinsdag 12 december
VM: Gastvrij Michotte Nederlands
14 uur: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 13 december
VM en NM: SAMANA Kerstfeest
zou.: Koor Blij Rondeel

MOLENHUIS BERISMENIL



Van oud- naar nieuwjaar

Van vrijdag 29 december 2017 tot maan-
dag 1 januari 2018

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen? Vertoef je graag in een kleine, toffe groep met bekende en nieuwe gezichten? Een groep waarin iedereen, jong en oud, welkom is om samen het moment te delen, met respect voor elkaar?

Ruil je graag vuurwerk of spektakel in om op een unieke locatie in alle vrijheid te vieren, schrijf je dan snel in!
De plaatsen zijn beperkt!

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-
formulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten.
Liefst voor 22 december 2017.
Inschrijving pas geldig na betaling.

SPIRITUALITEITSDAG

DE SPIRITUELE DIMENSIE VAN HET OUDER WORDEN
Spiritualiteitsdag van zaterdag 18 november 2018
in het Don Boscocentrum

Sterven doe je niet ineens maar af en toe 'n beetje (Toon Hermans)

De **werkgroep Liturgie** van de parochie stelde een boeiende voormiddag voor.

Zij nodigden prof. **Fons Marcoen** uit om te spreken over de spirituele dimensie van ouder worden en hoe we elkaar behoeden voor levensmoeheid.
Woorden van Fons Marcoen: *“Bij het ouder worden kunnen geloof en meelevende medemensen een uitzicht bieden op de ultieme levenshorizon.”*

Kostprijs per persoon per dag:

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht
13 t.e.m. 18 jaar: 08 euro pp/nacht
6 t.e.m. 12 jaar: 06 euro pp/nacht
4 t.e.m. 5 jaar: 04 euro pp/nacht
0 t.e.m. 3 jaar: gratis – De ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje.

We eten en koken samen. Iedereen neemt eten mee om te delen. Via mail wordt er afgestemd wie wat meebrengt.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185
Op naam van Nele Steeno
Vermelding: Oudopnieuw + data + naam

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop, slaapzak
Eten en drinken om te delen. We koken samen.
Uw volle goesting

Verantwoordelijke: Nele Steeno
Telefoon: 0495 36 48 96
bonkelaar@moulindebellemeuse.be

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum “Ademtocht”

Het belangrijkste doel van de christelijke meditatie is toestaan dat Gods mysterieuze en stille aanwezigheid in ons meer en meer werkelijkheid wordt, en zelfs de werkelijkheid in ons leven, zodat die aanwezigheid de realiteit wordt die zin en vorm doorgaat aan alles wat we doen en zijn.
John Main

Volgende meditatie gaat door op **maandag 18 december 2017**. Plaats van samenkomst is de Stille ruimte “Ademtocht” in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

KALENDERBLAADJE

Het terugdenken voor het niets, de woestijn, is alleen maar de andere kant, de keerzijde van het “gezegende niets”. De zegen van het niets wordt alleen maar verkregen door een verandering in ons wezen die ons wat veren laat verliezen. Vandaar de angst. In al onze vezels zit weerstand tegen verandering, ommekeer. Hebben we echter eenmaal de angst voor de woestijn, voor de leegte overwonnen, dan gaan we beseffen wat eenzaamheid werkelijk betekent: het grote ware contact ervaren, in-gebed-zijn in de machten die ons dragen en geborgenheid geven. Wie tot zichzelf komt, komt ook bij alle andere mensen.

W.Massa

Soms ga je heel alleen en voel je weer die stilte, wat duister om je heen, de menselijke kilte. Blijf dan niet zitten maar spreek vol vuur: het vuur van de Geest en ‘t leven wordt een feest.

Ga je mee, mee op weg. Sta even stil en luister wat Hij zegt. Leven is meer dan jij en ik alleen. “Leef in mijn Geest”: dat zegt ons de Heer.

Kan je niet meer verder en vind je niet jouw weg, voel je je verloren, heb je altijd pech, zoek dan je vrienden want zo voel je de Geest. De Geest die liefde geeft, die rondom mensen leeft.

Uit de St.-Franciscusviering 19-11-'17
Naamopgave vormelingen

Naamopgave van onze vormelingen

- vervolg van pagina 1



Duiding Naamopgave 2017

Meer dan 30 jaar geleden nadat we op één van de catechesemomenten over Jezus verteld hadden, zei één van onze vormelingen, nogal geïrriteerd: 'Het kan toch niet dat Jezus nooit een fout gemaakt heeft. Het kan toch niet anders of Hij moet wel eens zijn teen te ver gestoken hebben.'

Eerlijk gezegd, wij vonden dat toen nogal een brutale opmerking en wij hadden daar ook geen antwoord op! Het kwam gewoon niet bij ons op dat Jezus ooit iets verkeerd zou gedaan hebben! Maar na het beluisteren van de evangelielezing van vandaag hebben we wellicht toch een andere mening.

Want zijn antwoord op de vraag van een moeder die hulp komt vragen voor haar zwaar ziek kind is alles behalve vriendelijk, zeg maar: grof! 'Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven.' Jezus noemt vreemdelingen 'honden'.

'Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden', antwoordt Jezus op haar smeekbede. Met andere woorden: alleen mijn eigen volk wil ik helpen. Grove taal die we uit de mond van Jezus niet gewoon zijn.

Jezus - een jood - voelt zich aanvankelijk enkel geroepen zijn blijde boodschap te brengen aan zijn eigen volk, aan het joodse volk.

Maar dan gebeurt er iets dat een radicale wending aan zijn leven geeft. De ontmoeting met Kananese vrouw, een heidense vrouw.

De vrouw is ten einde raad en smeekt Hem om haar dochter te genezen. Jezus negeert haar. En ook zijn leerlingen zeggen Hem: 'Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.'

En toen de vrouw het niet opgaf, gaf Hij haar dat vreselijk, grof antwoord! Een duidelijke vergissing van Hem! 'Het moment waarop Hij zijn teen te ver gestoken heeft', om het met de woorden van die vormeling te zeggen.

De vrouw wordt echter niet kwaad om dit antwoord, maar haakt erop in. 'Toch wel, Heer, zegt ze, want de honden eten toch ook van de kruimels die van de tafel van hun meester vallen'.

En dat antwoord geeft Jezus een schok. Het brengt een radicale wijziging in zijn leven. Jezus keert zich als het ware om. Hij komt tot inzicht. Je zou zelfs kunnen zeggen: Jezus bekeert zich. Hij zegt: 'Vrouw, wat hebt gij een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd.'

Jezus beseft door het geloof van een vreemdeling in Hem dat Hij niet alleen gezonden is tot de joden, maar tot alle mensen.

Als Jezus dit is overkomen, waarom zou het ons dan niet kunnen overkomen? Ook wij staan vaak oog in oog met vreemde mensen in miserie. We zien het iedere dag op TV en vaak ook op straat.

Ook wij horen de aandringende vraag: 'Mogen wij niet eten van de kruimels die van jullie tafel vallen?'

Jezus keerde zich om. Misschien moeten wij dat ook doen.

Geloof doorbreekt immers alle grenzen!

Zegenwens door de ouders

Laten wij als ouders onze kinderen zegenen met hart en handen, iedere dag opnieuw.

Laten wij als ouders onze kinderen zegenen, wij delen samen dit bestaan met al zijn mooie en moeilijke momenten.

Laten wij als ouders onze kinderen zegenen met raad en daad in Gods Naam.

Hij die zich aan ons toont in Jezus Christus, die zich aan ons schenkt in de Geest.

Amen.



God, Gij hebt ons het leven geschonken. Gij hebt uw liefde gezaaid in ons hart. Gij hebt ons rijk gemaakt door ons zoveel gaven en mogelijkheden te geven en Gij laat ons vrij zodat we daar, op onze eigen manier, goede dingen mee kunnen doen. Gij roept elk van ons wel op om, ieder met zijn mogelijkheden, met U mee te werken zodat we elkaar gelukkig kunnen maken maar soms vergeten wij U en luisteren wij niet naar uw stem, soms gebruiken we onze gaven en mogelijkheden niet om anderen blij te maken en daarom zijn er kinderen en mensen rondom ons die wat minder gelukkig zijn. We bidden dan ook: "Goede Vader, help ons, Heer, wees goed voor ons". Goede God, geef kracht aan deze meisjes en jongens, die daarnet zelf vroegen om gevormd te worden. Vervul hen nu al met uw Heilige Geest, dat het verlangen in hen mag groeien om steeds meer zo te leven dat zij anderen plezierjes kunnen doen met de mogelijkheden en de talenten die Gij in hun hart hebt gezaaid.

"Groei in geloof" - een indruk bij de Sint-Franciscusviering.

Bij het aantreden van de pastor, assistent, catechisten, en vormelingen-in-spe, onder het toezien van ouders, familie, kinderen en andere geloofsgenoten, zette het muzikaal ensemble 'n uitnodigend openingslied in: 'Ga je mee, mee op weg... leef in mijn Geest: dat zegt ons de Heer'. Na het Openingslied sprak een toekomstige vormeling het 'welkom' namens allen die hun naam wilden opgeven om gevormd te worden. Pastor Fons ging verder met de naamroeping van ieder die gevormd wilde worden tot volwaardig lid van de christelijke geloofsgemeenschap. Ja, en net vandaag, horen we wat Jezus vertelt, zijn goede raad: hoe we met zijn hulp, gelukkige mensen, kunnen worden! Assistent Lieven nodigde ieder, namens de Heer, hier onder ons aanwezig, uit tot intens gebed, woorden als echo's die - waar ook - ieders leven bezielen tot een goed gevoel, intens geluk en dankbaarheid! Bij het evangelie van de talenten, brak de priester een lans voor groot en klein.

Daarna werden de kinderen met hun catechisten uitgenodigd, tot verwoorden van hoe zij door hun eigen talenten iets kunnen betekenen voor anderen. Eerlijk gezegd, onze jeugdigen zijn mondig. Ik werd er stil van. Ieder kind hing nadien een symbolisch naamkaartje op het prikbord! Ondertussen werd onder muzikale begeleiding gezongen: 'Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet...'. De eucharistieviering, met tussendoor inbreng van de kinderen, kende haar verder verloop. Beklijvend was aldoor de muziek door het ensemble. Tijdens de communie-uitreiking werden we haast verrast door een engelenklank "You Raise Me Up...". Gij tilt me op...! De inzet van onze voorgangers heeft indruk gemaakt, daarbij aansluitend, óók allen die door deze eigen inzet evenals Thierry, hulde hebben gebracht aan de Heer die leven doet. Het beseft dat God ons allen nodig heeft, om met onze eigen talenten anderen te bejegenen, is vandaag gegroeid! - Is dit niet de DROOM van onze GOD?! - "GROEIEN IN GELOOF" wordt ons allen aangereikt! Zijn Geest blijft bij ons en Hij wijst ons de weg, naar een liefdevol hoger gebied. A. Francis

PAROCHIEBLAD 2018



in de wereld gekomen, niet om te oordelen maar om te redden wat verloren was. (Juan Arias)

Het parochieblad zet zich in om ons te informeren, te bemoedigen en te sterken om te blijven ijveren om zulke kerk dichterbij te brengen.

Wij zouden het fijn vinden u bij onze abonnees terug te vinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor 2018 samen voor de drie parochies van de Federatie Frando en bezorgt ze aan de drukkerij.

Je kan je 37 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van Wauters Frando K-L Cristianlaan 43 - 3010 Kessel-Lo

***Sint-Franciscus**
Parochiesecretariaat (016 25 04 59)

***Sint-Antonius**
Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

***Don Bosco**
Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

LEZING IN SENIORAMA

"Erasmus, stichter van het Leuvense Trilingue College"
door Jan Papy, Prof. KU Leuven

Datum: maandag 11 december 2017 van 14.00 u. tot 16.00 u.
Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

De kerk die ik liefheb

Ik zie in haar de levendige tegenwoordigheid van Christus, de Christus die een vriend van het leven is,

Kerstmart
met een heerlijk menu

Vrijdag 8 en 15 december

Bar Michott

parochiezaal Tiensesteenweg 190

23ste EDITIE DE ANDERE KERSTMART LEUVEN

TEN VOORDELE VAN ORGANISATIES DIE DE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK BESTRIJDEN IN NOORD EN ZUID

16 & 17 DECEMBER 2017

CAFETERIA: DRANK - SOEP - VERSE PANNENKOEKEN

SOLIDAIRE GESCHENKENSTANDS VAN ALLERLEI VZW'S & NGO'S

SCHOOL SANCTA MARIA TIENSESTRAAT, NAAST HOOFDINGANG STADSPARK

De Andere Kerstmart in Leuven

Hebt u al eens bedacht hoe anders Kerstmis wel kan zijn? Voor mensen in armoede bijvoorbeeld? Niemand droomt ervan om werkloos of arm te worden!

Het thema van Welzijnszorg, tevens het thema van De Andere Kerstmart, is dan ook: "1 op 7 haalt de meet niet". We staan hier niet altijd bij stil en nochtans is de kerstperiode een uitgelezen moment om dat net wel te doen.

Welzijnszorg, Wereldsolidariteit en Beweging.net Leuven willen er wat alvast de aandacht op vestigen en organiseren reeds voor de 23ste keer, met een hoop vrijwilligers, **De Andere Kerstmart**, en willen er opnieuw een succes van maken.

Dit initiatief wil een alternatief bieden voor de commercialisering van Kerstmis. U vindt er geschenkenstands van allerlei organisaties en vzw's, actie 'Soep op de Stoep', en een gezellige cafetaria. Opbrengst van actie 'Soep op de Stoep' en de cafetaria gaat naar projecten van Welzijnszorg en Wereldsolidariteit.

De Andere Kerstmart gaat door op zaterdag 16 december van 12 tot 20 u en op zondag 17 december 2017 van 12 tot 19 u in de school Sancta Maria, Tiensestraat (naast hoofdingang stadspark) te Leuven.

Voor meer informatie kan u terecht bij: Sylvie Vander Hoydonck, educatief medewerkster Welzijnszorg Vlaams-Brabant/Mechelen, 015.298471 of Roland Verbeek, voorzitter Beweging.net Leuven, 0497.518996

BIJBELAVONDEN

Berichtjes vanuit de pastorale zone Kessel-Lo

In september meldden wij jullie dat we opnieuw zouden starten met bijbelavonden in onze zone Kessel-Lo. Op woensdag 27 september kwamen we voor het eerst samen. Er waren toen 10 deelnemers en 5 mensen hadden zich verontschuldigd omdat die avond niet voor hen paste. Na overleg met de aanwezigen en met diegenen die zich verontschuldigd hadden, beslisten we enerzijds om bijeen te komen op dinsdagavonden en anderzijds om dit werkjaar te werken met het Marcusevangelie. Dit is immers het oudste evangelie en vanaf de komende advent zullen we een jaar lang in de zondagsliturgie vooral lezen uit het evangelie volgens Marcus.

Op dinsdag 17 oktober kwamen we opnieuw samen en deze keer waren we met 15. De meditatie en het gesprek rond het eerste stukje van het Marcusevangelie was heel rijk. De verscheidenheid in onze groep (van 15 tot ongeveer 70 jaar, mannen en vrouwen) was daar zeker niet vreemd aan.

Na dinsdag 28 november komen we op 19 december opnieuw samen in het Betaniëhuis, Karekietenlaan, 40 te Kessel-Lo.

In een groepje samenkomen en bezinnen en nadenken vanuit het evangelie (vanuit de bronnen van ons christenzijn) is altijd een boeiend gebeuren. Het helpt ons de rijkdom en het wezenlijke van ons geloof weer helderder te zien. Wie zich door de Blijde Boodschap van Jezus laat begeistern wordt doorgevoerd ook een vrijer en vreugdevoller mens.

Al wie interesse heeft is dan ook van harte welkom.



STIL WORDEN NAAR KERSTMIS 2017 TOE

Op 3 december begon de advent en over een goeie maand is het alweer kerstmis. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen: het is net of onze vorige familiebijeenkomst met kerstmis nog maar pas geleden is en het is alweer terug zover.

De tijd vliegt. Wordt het weer kerstmis zoals dat al jaren telkens weer terugkomt? Of zullen we (misschien ook zoals de vorige jaren) heel bewust het wonder gedenken dat onze God die schepper is van alles wat is, toch weer als een klein kind geboren wordt, niet zomaar in een kribbe zoals toen, maar al even kwetsbaar in ons eigen leven. En zal er in onze herberg plaats zijn als Hij aanklopt?

Misschien is het goed om daar eens rustig bij stil te staan.

Misschien zou je er echt deugd aan hebben om in de maand die komt eens uit de drukte te stappen door dagelijks 10 minuutjes stil te vallen bij wat er voor jou echt belangrijk is.

En waarom zou je als actieve Christen op zo'n moment niet even stilvallen bij God en zo wat rust vinden in je eigen diepe binnenste zelf. Hij is immers ook aanwezig in jouw hart en wacht daar op jou.

Een vreemde boodschap? Niet iets van deze wereld? Of past dat niet in wat jij belangrijk vindt? Je kan het

misschien toch wel eens proberen. Misschien doe je onverwachte ontdekkingen als je het een paar dagen volhoudt. In de stilte van je eigen hart ontdek je dan misschien wel onvermoede mogelijkheden van jezelf en ook de steun en de liefde van God zelf die alleen maar het beste wilt voor jou.

Wie een computer heeft (tablet of een smartphone ...) kan daartoe wat inspiratie opdoen tijdens de komende adventsperiode die begint op zondag 3 december. Even stilvallen, nadenken, bezinnen en, jawel, eventueel komen tot gebed. God op het spoor komen in jouw concrete leven.

Wie daar wil van proeven, surf naar de website: www.ignatiaansbid-den.org. Je kan je daar inschrijven en dan ontvang je elke dag een mailtje met wat suggesties. Ook als het niet elke dag lukt om stil te vallen kan het ook op de andere dagen de moeite waard zijn. En het kan overal, ook op de trein, tijdens een middagpauze, wachtend op de bus of de tram ... Je eigen ritme is belangrijk. Je inschrijven voor die suggesties laat je uiteraard nog helemaal vrij.

Wie meedoet en daarenboven de eigen ervaringen wil delen (en verrijken) met andere deelnemers kan dat doen in een uitwisselingsgroepjes. **In het Leuvense is er zo'n groepje bij Fons Boey in de Karekietenlaan in Kessel-Lo** (op donderdagavonden) of bij de **Jezuiten op de Waversebaan in Heverlee** (op dinsdagavonden). Alle info daaromtrent is terug te vinden op de hierboven vermelde website als je bovenaan doorklikt naar "uitwisselingsgroepjes" (Plaatsen in Vlaanderen).

Uw naam, een lied in mij



In november 2015 verscheen een eerste liedboek 'Wie anders zou de hemel dragen', met mijn liedteksten en muziek van Arnout Malfliet. Ondertussen worden die liederen gezongen op plaatsen in Vlaanderen. En zelfs in Nederland.

Nu, exact 5 jaar en enkele andere uitgaven later, is er een tweede liedboek "**Uw naam, een lied in mij**", met 27 nieuwe, eigentijdse liturgische liederen, die ook nu weer ontstaan zijn in de gemeenschap van Filosofenfontein.

Wij zijn dus blij om het boek te kunnen voorstellen. Dat zal doorgaan op **zondag 10 december, om 15 u, in de kapel van Filosofenfontein, Waversebaan 352 te Heverlee**. Het wordt een feestelijke gelegenheid. En het zou heel fijn zijn om je daar te mogen begroeten.

Je bent er dus bijzonder welkom. Mocht je andere geïnteresseerden kennen, wil dit bericht dan doorsturen. Daarvoor dank.

Informatie over het liedboek kan je ook vinden op www.krisgelaude.be

BABEL OP ZONDAG Zondag 10 december

We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen. Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment. Deze gaat door in **taverne 't Pavil-**

joen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

WANDELEN MET SENIORAMA Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)

Woensdag 13 december 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 0474 97 51 58

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)
Dinsdag 13 december 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km) Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36