

# KERK & leven

44

2017

WEEKKRANT

2 NOVEMBER

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

**Abonneer u nu op KERK&leven voor 2018  
Schrijf liefst zo snel mogelijk over als u niets wil missen van jaargang 2018, zeker voor 15 november 2017. Meer info op pagina 2. --> Jaarabonnement 37 euro.**

## Allerheiligen-Allerzielen in Frando



**Een zaadje in de wind,  
een stekje in de grond,**

**met steun van derden  
van liefde vervuld  
uit de aarde gewassen,  
tot bloei gekomen,  
vrucht gedragen.**

**Een zaadje in de wind,  
een stekje in de grond**

... ..

**Jef Wauters**

Blijf mij nabij, wanneer het avond is,  
wanneer het licht vergaat in duisternis.  
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,  
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet

Je kan tranen wenen omdat zij er niet meer is  
of je kan glimlachen omdat zij geleefd heeft.  
Je kan je ogen sluiten en bidden dat hij thuiskomt  
of je kan je ogen openen en kijken naar al wat hij achterliet.  
Je kan leeg zijn omdat je haar niet kan zien  
of je kan vol zijn van liefde die jullie hebben gedeeld.  
Je kan je rug toekeren naar morgen en in gisteren leven  
of je kan gelukkig zijn voor morgen omdat gisteren er was.  
Je kan aan hem denken, alleen dat hij er niet meer is  
of je kan zijn nagedachtenis koesteren en hem voor eeuwig laten leven.  
Je kan wenen en je geest sluiten, leeg zijn en je rug naar alles toedraaien  
of je kan doen wat zij wou, je ogen openen, liefhebben en verder gaan.

Reik mij uw hand en spreek Uw reddend woord,  
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.  
Blijf mij nabij, in vreugde en verdriet.  
Ik heb U lief, O Heer, verlaat mij niet.



Dan zullen wij in stilte denken  
aan de mensen die gestorven zijn  
en vandaag noemen wij speciaal:

### Geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Suzanne Crabbé \* Jean Rose \*  
Elisabeth Daenen \* Paul Dupont \*  
Sid Van Beveren \* Reynold Janssens \*  
Suzanne Vanderborcht \* Hermine Vandoren \*  
Christiane Demolder

### Sint-Franciscusgemeenschap

E.H. Jacobus Rosier \* E.H. Petrus Coen \*  
E.H. Mauritz Andries \* E.H. Modest Goossens \*  
Urbaan van Ermen \* Georgette Van Laer \*  
Georgette Célérier \* Mariette Vandeuren \*  
Cecile Oosterlinck \* Alice Debecker \*  
Zuster Kristina, Anna Maria Dierickx \*  
Maria Pardon \* Paula Weynants \*  
Edward Mommaers \* Martine Célérier \*  
Maria Wuestenberg \* Marcel Coenen \*  
Lea Massant \* Estella Michiels \*  
Francis Van Roosbroeck \* Julia Wuytack

### Don Bosco

Josepha Symons \*  
Zuster Emilienne, Stephanie Van den Heuvel \*  
Wivina Christens \* René Van den Bossche

In hun spoor bewaren ook wij  
de hoop tot het einde.  
Ook nu weten wij ons niet alleen:  
onze naam is door U gekend,  
onze weg is gegaan door Jezus, uw Zoon.

## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Olivier Lins

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Sien Wevers, 015 29 84 17,  
sien.wevers@kerknet.be  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage41@gmail.com

## CONTACTADRESSEN

**DON BOSCO**  
**Jef Wauters,**  
**federatiepastoor**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
**Caroline Van Audenhoven,**  
**parochieassistent**  
Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee  
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59  
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op: maandag,  
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
(woensdag niet open)

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 5 november**  
31ste zondag door het jaar A  
**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Jaargetijde voor Guillaume Struyf en Gerarda Boogaerts  
Voorganger: Pastor Fons Boey  
Lector: Jacques Mommens  
Zang: Maria Van Eepoel  
Orgel: Anna Rusakova

**Zondag 12 november**  
32ste zondag door het jaar A  
**10.00 u.** Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Lieven Dries  
Lector: Guido Lauwerier  
Zang: Guy Saenen  
Orgel: Herman Baumers

Wat ik gewild heb  
Wat ik gedaan heb  
Wat mij gedaan werd  
Wat ongezegd bleef  
Wat onverzoend bleef  
Wat niet gekend werd  
Wat ongebruikt bleef  
Heer, neem het van mij af  
maak mij tot een nieuwe mens  
om van te houden.  
Dit is mijn liefde.  
Hier ben ik.

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 5 november**  
**31ste zondag door het jaar A**  
**11 u.** Viering met koor- en samenzang  
Intentie: de heer André Goens, de heer en mevrouw Alfons en Stephanie Van Audenhoven-Delva  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Caroline Van Audenhoven  
Lector: Kaat Gorissen  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen

**Donderdag 9 november**  
**Herfstfeest Samana Sint-Antonius en Park Heverlee**  
**11 u.** Viering  
Voorganger: pater Walter Verelst  
Assistenten: Caroline Van Audenhoven en Myriam Neves  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden en CD-muziek: Leo Swinnen

**Zondag 12 november**  
**32ste zondag door het jaar A**  
**naamopgave vormelingen**  
**11 u.** Viering met koor- en samenzang  
Voorganger: pater Romain Clement  
Assistent: Mirjam Vanlammeren  
Lector: vormelingen  
Homilie: pater Romain Clement  
Beelden: Leo Swinnen

## DON BOSCO

**Zondag 5 november**  
**Eénendertigste zondag door het kerkelijk jaar**  
**10.30 u.** Viering

**Zondag 12 november**  
**Tweëndertigste zondag door het kerkelijk jaar**  
Geen viering in Don Bosco

**BLAUWPUT**  
Zondag  
10.00 u. eucharistieviering

**BOVEN-LO**  
Kapel Zavelstraat-Langelstraat  
Zaterdag: 18.45 u.  
Kerk H. Familie  
Zondag 8 en 10 uur  
Maandag: 19 u.  
Donderdag 8 u.

**LINDEN**  
Zondag  
10.00 u. Gezinsviering

**VLIERBEEK**  
Zaterdag  
18.30 u. eucharistieviering  
Zondag  
09.00 u. kapel broeders Maristen  
10.30 u. eucharistieviering  
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

## PAROCHIEBLAD 2018



FRanciscus

ANtonius

DOon Bosco

'Wij zijn een volk onderweg naar een gemeenschappelijke ziel, en we moeten hand in hand gaan, aan dezelfde bronnen drinken en dezelfde gevaren doorstaan.' (Juan Arias)

## \*Blijf jij met ons meedoen?

Samen kunnen we de weg op gaan van een kerk van hoop, en een steun zijn voor elkaar. Samen kunnen wij het goede en het mooie in de kerk verder zetten.

Ook in 2018 wil **KERK&leven** ons daarin mee stimuleren en elke week onze reisgezel zijn, een gezelschap die ons gidst langs grote en kleine verhalen over mensen op zoek naar zingeving, mensen gedreven door het leven. Zij brengen nieuws uit de parochie en nieuws van verder weg,

over mensen en verenigingen die de handen uit de mouwen steken en zo anderen weten te inspireren, nieuws over cultuur en Kerk, religie en spiritualiteit.

## \*Sluit jij weer bij ons aan?

Wij zouden het fijn vinden u bij onze abonnees terug te vinden.

**Philippe Nachtergaele** stelt de lijst voor 2018 samen voor de drie parochies van onze Federatie Frando. Die lijst moet hij aan de drukkerij bezorgen. Als de overschrijvingen tijdig binnenkomen kan hij rustig afwerken. Veel dank als je daarmee rekening houdt!

Om alle nummers te ontvangen schrijf je liefst **in voor 15 november**. Zo ben je zeker dat je geen enkel blad zult moeten missen.

**FIETSEN MET SENIORAMA**  
**Fietsen - rit met hellingen (40 km)**  
Donderdag 9 en 23 november 2017  
Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.  
Verzekering verplicht.  
Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45.

**DIGITAAL FOTOTOESTEL**  
Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!  
Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.  
**Iedere woensdagvoormiddag** (be-

halve **vakanties**) **vanaf 10 u.** kan je hiervoor bij Seniorama terecht.  
**Inschrijven** via het onthaal 016 22 20 14. Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee. Bijdrage: € 5, vooraf te betalen. Plaats: Seniorama Vanden Tympestraat 35, 3000 Leuven

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



## Don Boscocentrum "Ademtocht"

Het ware spirituele pad is niet een pad dat ergens naartoe leidt. Het laat je stilstaan bij wie je bent.

Onze volgende meditatie gaat door op **maandag 6 november 2017**. De tweede meditatie van deze maand is op 20 november. Plaats van samenkomst is de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur. Wil je er ook eens bij zijn? Je bent welkom. Neem maar contact op met Jos Vermeulen.

**Contactpersoon:**  
**jos vermeulen 016/89.03.16**  
vermeulen.berthe@telenet.be  
meditatie in de christelijke traditie:  
<http://www.christmed.be>

## KALENDERBLAADJE

Telkens weer stijgt uit de zee van mogelijkheden een nieuw stukje werkelijkheid op. De wereld is geen kant en klaar huis, maar een open ontwikkeling. Ook de mens heeft zijn ware wezen nog niet bereikt. Hij weet nog niet wie hij eigenlijk is. Daarom zoeken de mensen samen naar het huis van de ware menselijkheid. De plek waar over de toekomst van mens en wereld beslist wordt is het heden. Enkel wanneer we weten wat we hopen en willen, kunnen we aan het front van de tijd de toekomst winnen. Zo niet, dan verzuimen en vernietigen we de toekomst.

## Moltmann

Wanneer zomer en herfst in elkaar schuiven, wanneer in de natuur 'leven' zich een tijd gaat verbergen om in de lente weer van onder het bladerdak onstuitbaar open te bloeien, worden mensen van oudsher even stil... Op dit breekpunt in de natuur houden we ook even halt bij de breekpunten van ons bestaan. Allerheiligen vandaag... Allerzielen morgen... Het zijn dagen vol herinneringen, dagen van stilstaan bij de leegte en het gemis. Een moeilijke periode voor velen onder ons die iemand moeten missen. Samen willen wij in de dankbare herinnering gaan staan. Je aanwezigheid wordt nog zinnvoller als je hier biddend wil zijn, wat bidden voor jou ook mag betekenen... Maar wij willen in onze gemeenschap er vandaag geen trieste dag van maken, want er is hoop.

Daarom vandaag Allerheiligen of 'Aller'-'heiligen', want voor ieder van ons is er wel iemand geweest die zoveel meer betekende.

uit de Sint-Franciscusviering 1-11-17

## MEE SCHEPPEN AAN EEN WERELD IN GERECHTIGHEID



### Inleiding

Om de gewichtigheid van de twee wijngaardverhalen van deze zondag te vatten geef ik een inleidende verklaring voor de lezingen – en dan nog over een bijzonder onderwerp, nl de zondeval van Lucifer.

### Het verhaal van de engel Lucifer

In het Oud Testament staat het verhaal over God en zijn engelscharen. Het gaat natuurlijk niet over het echt bestaan van de engelen, maar over een verhaal, een voorstelling van de essentie van het mens-zijn, **nl; mens zijn is in vrijheid al dan niet de ontvangen liefde beantwoorden.**

Weet dat in bijbelse context de **Liefde** ook wordt benoemd als **Licht**, als **Leven**, ook onder de naam 'God', JWHW, de Heer.

Over ons Lucifer-verhaal nu!

Lucifer vertoef in het heilige der heiligen, waar **alleen liefde de maatstaf** is. Als engel heeft hij de taak de zon te dragen en het licht door te geven naar de wereld. Hij dient de wereld omdat hij het licht, dat hij ontvangt van God, doorgeeft aan de kosmos; in zijn ogen als een ondergeschikt radertje van een machine. Overigens bevat zijn lagere plaats in de hiërarchie der engelen hem niet. Bovendien staat hij ten dienste van de mens, die na de engelen geschapen is; naar het beeld van God; die verblijft in de heerlijkheid van de Tuin van Eden, t z ook een wereld waar alleen liefde bestaat. Het meest ergerlijke is dat de mens geschapen is als Man en Mannin, bestemd om zich voort te planten.

Lucifer is jaloers op de mens die scheppend de liefde kan doorgeven; man en mannin kunnen nieuwe mensen voortbrengen. Het is de mens, gelijkenis van God, gegeven

te scheppen, **de Liefde vorm te geven** van generatie op generatie, in telkens nieuwe vormen.

Dat steekt Lucifer die zichzelf herkent als slechts een slaafse doorgever van het licht, al vertoef hij in de heerlijkheid van het heilige der heiligen. Hij komt in opstand. Hij haat de mens die hij moet dienen en haat nog meer God die hem behandelt als een mindere van de mens. Hij wil de gelijkenis die de mens heeft met God vernietigen en langs die weg zal hij ook het project van God doen spaak lopen nl een wereld scheppen waarin **Liefde continu en continu nieuwe vorm** krijgt.

Hij eist ten eerste de vrijheid op te weigeren verder zijn taak te vervullen van **Licht** te dragen en door te geven. Ten tweede wilt hij de mens verleiden om, gelijk hijzelf, ook vrij te kiezen **tegen de Liefde**, te kiezen voor de niet-liefde; ook het kwaad genoemd.

Hij daagt **God** uit de proef te nemen van de mens te laten kiezen tussen de liefde en de niet-liefde; tussen gelijkenis met God of gelijkenis met Belial (want dat is de nieuwe naam die Lucifer aannam na zijn val). Belial is ervan overtuigd dat na enkele generaties van 'de mens = beeltenis van God' niets meer overschiet; dat de mensen zullen **kieszen voor de niet-liefde** als ze daartoe de kans krijgen.

Dit is een korte voorstelling van het beeldverhaal met God en zijn engelen waarin de quintessens wordt uiteengezet van de zin van het mens zijn: de mens is vrij te kiezen om de liefde die hij ontvangt te beantwoorden of te kiezen voor het kwaad.

Daarover gaat het in de twee lezingen die we straks horen.

### Eerste lezing: uit Jesaja 5: 1-7

Jesaja zingt een lied voor zijn lief en voor de geliefde van dat lief. Daarmee wordt bedoeld: Ik, Jesaja, zing een lied voor JWHW die het uitverkoren volk van Israël liefheeft. Het lied gaat over de Heer die veel zorg besteedt aan zijn wijngaard en er edele wijnsorten in plant. Maar de wijngaard brengt slechts wrange vruchten voort.

### Tweede lezing uit Matheus: 21: 33 - 43

Het verhaal van de landheer die een wijngaard aanlegde en omheinde. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en ging op reis. Als de tijd van de druivenoogst is gekomen willen de wijnbouwers de vruchten niet afstaan aan de knechten van de heer. Zij reageren met geweld en doden zelfs de zoon van de heer.

### Homelie

We hoorden in **het verhaal van de wijngaard** welke moeite JWHW zich getroost om zijn 'edele druivensoort' toekomst te geven. Maar de druiven blijken wrang te zijn. Alle liefde die gestoken werd in de aanleg van de wijngaard blijkt vergeefs te zijn. Beeldtaal waarin wordt verklaard dat God zijn liefde doorgeeft aan het volk van Israël opdat die op haar beurt een samenleving zou voortbrengen waarin gerechtigheid heerst. God verwacht als antwoord op de liefde die het uitverkoren volk ontvangt, een samenleving waar ook de liefde de maatstaf is. Quod non, wat niet gebeurde.

Eigenaardigheid **in het evangelie van Matheus!** De Heer laat zijn wijngaard in de steek, gaat op reis minstens tot de oogsttijd van de druiven.

Rare zorg voor zijn wijngaard lijkt mij dat! Het beeld drukt uit dat God zijn wijngaard aan ons, aan de mensen overlaat. Psalm 8 drukt het uit "U hebt van de mens bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd."

Dat is wat de Heer doet; Hij scheidt de wijngaard, maar de wijngaard moet de druiven voortbrengen. En als die opdracht slecht afloopt, dan hoort ge de mensen schreeuwen: "Hoe kan God zoveel kwaad toelaten? God laat ons in de steek! Ik geloof niet meer in het bestaan van God!

Maar dat is het punt in de schepping! De mens ontvangt de **Liefde** onder duizenden vormen: bedenk maar al de evenwichten in de na-

tuur die het leven mogelijk maken op onze kosmos; de oneindig fijne fysiologische regelingen van ons lichaam die ons toelaten ons aan te passen aan wisselende omstandigheden; de talenten die elk menselijk schepsel in mindere of meerdere mate heeft ontvangen; het goed gevoel dat we overhouden als we ons openstellen voor de andere...

God schenkt zoveel potenties om **de ontvangen Liefde te vermenigvuldigen.**

Maar pakt de mens het altijd goed aan, het aanbod van de liefde?

Als hij zijn kansen hier en nu verkwanselt, komt God niet tussen om het werk van de mensen over te nemen. Dan laat Hij ze verkommen in het onheil dat ze zelf gesticht hebben door onrechtvaardig te handelen. In Jesaja lezen we dat de wijngaard dan verwildert.

Is het amen en uit met het volk dat zijn eigen ongeluk over zich heeft uitgeroepen? Denk bijv. aan de Israëlieten die weggevoerd werden bij de Babylonische Ballingschap 580 jaar voor Christus. Het heeft generaties geduurd eer het volk het verbond met God kon herstellen. Herinner de woorden van Matheus! " Het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vruchten laat dragen."

God geeft zijn volk de vrijheid om goed te handelen of om misstappen te begaan, maar als het fout loopt, **verwerpt hij nooit zijn volk.**

Als het volk zijn kansen verkeken heeft, wat in de woorden van Psalm 118 benoemd werd als " de bouwers de steen verworpen hebben, zal die steen de hoeksteen worden."

Het volk van Israël heeft een tweede kans gekregen in de komst van de Messias in de persoon van **Jezus van Nazareth**. Jezus veranderde geen jota aan de voorschriften van de Thora maar **hij leefde voor**, hoe gerechtigheid geschiedt. Elkeen – de tollenaar – de lamme – de meelaatse – de weduwe- de gestenigde zondares... elkeen heeft het recht benaderd te worden in daadwerkelijke liefde. Gerechtigheid is recht doen aan iedereen.

Meer nog! Die Jezus die wonder-

baarlijk optrad midden zijn volk – die Jezus is verrezen. De kracht, de liefde zoals hij die toen uitstraalde, blijft levendig aanwezig onder het gelovige volk – is de hoeksteen waarop de christenen bouwen.

Dat is de kern van ons geloof. **Het scheppen van een wereld in gerechtigheid ligt** in onze handen. Wij zijn vrij – maar ook verantwoordelijk, om de liefde die we gratis voor niets ontvangen, niet voor ons te houden tot eigen gemak en glorie – maar om er werken mee te doen.

### Voorbeden

**\* Wij bidden voor ranken die vastlopen**

en niet kunnen uitbloeien, mensen die het niet redden in deze wereld; mensen die, alhoewel ze het gemaakt hebben, verstikt worden door torenhoge verwachtingen en werkdruk, verstikt door de harde wetten van de wereldorde, mensen die verstikt worden door verdriet, pijn of angst. **Heer van de wijngaard, geef hen licht en lucht.**

**\* Wij bidden voor de pachters,**

mensen die leiding geven, mensen die het lot van velen in hun hand houden, mensen die met andere mensen te maken hebben; dat zij, dat wij? anderen niet zien als middel, maar altijd als doel. **Heer van de wijngaard, geef wijsheid en liefde.**

**\* Wij bidden voor de wijngaard, de mensheid,**

allen verwant en toch zo hopeloos verdeeld. Wij bidden voor de schepping, zo liefdevol aangelegd en toch zo harteloos geplunderd. **Heer van de wijngaard; geef heilheid en vrede.**

Herman Baeyens- Uit de viering van 9 oktober 2017 in het Don Boscocentrum

## MOLENHUIS BERISMENIL



### Creaweekend

Van vrijdag 24 november 2017, 19 uur, tot zondag 27 november 2017, 16 uur

Wij richten ons tot alle mensen die graag creatief bezig willen zijn met beeldende vorming door te tekenen, schetsen, schilderen en alle variaties die op papier mogelijk zijn.

Het programma heeft de bedoeling om jou ervan te overtuigen dat jij ontzettend knappe kunstwerken

kan maken. Vooral de mensen die al jaren lang denken dat ze het niet kunnen, willen we verrassen met zichzelf!

De bedoeling is dat jij ontdekt wat je kan met papier, houtskool, pastel, potlood, acryl, enz. Ook de mensen die geen ervaring hebben met tekenen en schilderen zijn welkom. Voor hen is het een mooie gelegenheid om met hun ongekend kunnen kennis te maken!

We werken vooral 's voormiddags

en 's namiddags. Al doende ontdekken we allerlei dingen over techniek en andere zaken die met tekenen, schetsen, enz. te maken hebben. Een persoonlijke benadering staat hierbij voorop: waar de één zich thuis voelt in de precisie zal de ander zich gelukkig voelen door met veel expressie op een groot vel papier zichzelf te overtreffen.

Het belangrijkste is meedoen met het aanbod en dan ook het onbezorgde plezier dat je aan expressie kunt beleven. Stel je voor... creatief scheppen en niets anders aan je hoofd dan de ervaring dat je een knap werk aan het maken bent.

**Ze gaan je niet geloven als jij daarmee thuis komt!**

**Inschrijven via** het inschrijvingsformulier op [www.moulindebellemeuse.be/activiteiten](http://www.moulindebellemeuse.be/activiteiten).

Liefst voor 17 november 2017.

Inschrijving pas geldig na betaling.

**Kostprijs (inclusief 3 maaltijden per dag):**

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13 t.e.m. 17 jaar: 16 euro pp/nacht

6 t.e.m. 12 jaar: 12 euro pp/nacht

4 t.e.m. 5 jaar: 8 euro pp/nacht

0 t.e.m. 3 jaar = gratis – De ouders

zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel kinderbedje.

**Meebrengen:** onderlaken en kussensloop, slaapzak, toiletgerief, warme kleren, laarzen en regenjas. **Koop niets extra aan!** Maar als je papier

(van alle formaten), teken- en schildergerief in huis hebt, meebrengen a.u.b.!

Wij zorgen zelf ook voor materiaal en papier. Voorzie maximum 10 euro voor de eventuele aanschaf of het gebruik van materialen zoals papier, teken- en schetsgerief, pastels, ecoline en acrylverf.

**Verantwoordelijke:** Jo Roels – telefoon 0495/50 61 75 / e-mail: [jo.roels@telenet.be](mailto:jo.roels@telenet.be)

contact@moulindebellemeuse.be  
Website: [www.moulindebellemeuse.be](http://www.moulindebellemeuse.be)  
[info@moulindebellemeuse.be](mailto:info@moulindebellemeuse.be)

## Mosselweek met de Antoniusvrienden op de Schreursvest 33 in Heverlee



op zondag 26 november 2017

Ontvangst vanaf 12 uur

Er wordt opgediend vanaf 12u30 tot 14u30  
in volgorde van het binnenkomen

U bent van harte welkom!

de Antoniusvrienden

### Inschrijving mosselweek 2017

TAFEL

familie : .....

adres : .....

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel):

kinderstoel: ja/nee

bestelt :  
mosselen, friet . . . x 22,00 euro = . . . . . euro  
mosselen, brood . . . x 22,00 euro = . . . . . euro  
stoofvlees, friet . . . x 18,00 euro = . . . . . euro  
balletjes, friet . . . x 18,00 euro = . . . . . euro

kindermenu's  
mosselen, friet . . . x 10,00 euro = . . . . . euro  
stoofvlees, friet . . . x 8,00 euro = . . . . . euro  
balletjes, friet . . . x 8,00 euro = . . . . . euro

cornetto . . . x 2,00 euro = . . . . . euro  
taart abrikoos . . . x 3,00 euro = . . . . . euro  
taart kriek . . . x 3,00 euro = . . . . . euro  
taart flan . . . x 3,00 euro = . . . . . euro

en betaalt cash: . . . . . euro

of via overschrijving op rekeningnummer BE84 0018 0522 4459

U kan inschrijven tot en met zondag 19 november bij:

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30  
[mathieu.voets@telenet.be](mailto:mathieu.voets@telenet.be) gsm 0475 67 56 67  
Caroline Gorissen-Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33  
[carolineva@telenet.be](mailto:carolineva@telenet.be) gsm 0476 39 79 02

zit graag aan tafel met .....

## UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

\* Aula Rector Pieter De Somer  
Deberiotstraat 24, Leuven  
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 7 november 2017

**Honderd jaar Russische revolutie.  
Balans van een experiment**  
Prof. Emmanuel Waegemans (Faculteit Letteren)

Dinsdag 14 november 2017

**Alles gebeurt ergens.  
De kracht van geografische informatie**  
Mevr. Ingrid Vanden Berghe (Administrateur-generaal Nationaal Geografisch Instituut)

**Inlichtingen:**

**Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22-3000 Leuven**

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: [udll@alum.kuleuven.be](mailto:udll@alum.kuleuven.be)

Of: [Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be](mailto:Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be)

Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen: 30 euro.

## SPIRITUALITEITSDAG IN DON BOSCO

**Ouder worden:  
Verlies en Overgave**

Sterven doe je niet ineens  
maar afen toe een beetje.  
(Toon Hermans)

Van harte welkom op de **Spiritualiteitsdag 2017** in het **Don Boscocentrum** op zaterdag 18 november. Tijdens die dag maken we ouder worden en afscheid nemen bespreekbaar.

**Programma:**

9.15 u onthaal met koffie  
9.30 u prof. **Fons Marcoen** spreekt over de spirituele dimensie van ouder worden. Hoe kunnen we elkaar

behoeden voor levensmoetheid?  
10.15 u korte bezinning  
10.30 u pauze  
10.45 u groepsgepraak  
11.30 u broodjesmaaltijd

*Want alles,  
het fluisterend water,  
mijn adem,  
de stroom van gedachten,  
het licht in de kerselaar,  
behoort tot een eeuwig bewegen.*  
(Kris Gelaude)

**Inschrijven kan vóór 15 november** bij Lieve 016/229370 of per e-mail [Lieve\\_Neukermans@skynet.be](mailto:Lieve_Neukermans@skynet.be) [Cockx.Willocx@gmail.com](mailto:Cockx.Willocx@gmail.com) ook persoonlijk na de vieringen

(22-10, 1-11, 5-11) bij Lieve, Chris en Ingrid.  
Deelname: broodjes en koffie inbegrepen - aan de kassa 10 euro, met TGL-nummer "Luisteren naar de ondertoon. Ouderen en hun levensverhaal" 17 euro

**Don Boscocentrum, zaal Ademtocht, Ortolanenstraat 2, 3010 Kessel-Lo**

*Niet weten wordt uitzien  
naar wat op je weg komt.  
En naar het heilige,  
trage gebaar  
van voltooiing.*  
(Kris Gelaude)

### AGENDA

**Parochie-geloofsgemeenschap  
Sint-Antonius**

**Donderdag 2 november  
14.00 uur Kaartnamiddag** op het terras

**Vrijdag 3 november  
19.45 tot 21 uur Koorrepetitie** in de kerk

**Dinsdag 7 november  
14.00 uur Kaartnamiddag** op het terras  
**18.45 tot 20.15 uur** vormselcatechese: repetitie naamopgave

**Donderdag 9 november  
11.00 uur Herfstfeest** Samana Sint-Antonius en Park Heverlee

**Vrijdag 10 november  
18.45 tot 20.15 uur repetitie** naamopgave in de kerk

### Sint-Franciscus

**Donderdag 2 november**  
14 uur: Seniorencafé met matcur-ling

**Vrijdag 3 november**  
VM: De Ark - Bar Michotte  
NM: Bar Michotte  
AV: BuurTTeater

**Zaterdag 6 november**  
Ganse dag: BuurTTeater

**Zondag 5 november**  
11 uur: Zondagscafé  
NM: Kalipso  
AV: Dissonant

**Maandag 6 november**  
14u.: OKRA ledenvergadering

**Dinsdag 7 november**  
9.15u.: SAMANA  
14 uur: Seniorencafé

**Woensdag 8 november**  
14 uur: SAMANA  
20u.: Koor Blij Rondeel

## PAZO (pastorale zone) Kessel-Lo nodigt uit: Samenzangavond onder leiding van Jos Bielen op dinsdag 7 november 2017

We duiken in het repertorium van 'Zingt Jubilate' en leren enkele nieuwe liederen aan. Jos Bielen, norbertijn van de abdij van Averbode, duidt de liederen en begeleidt de samenzang.

Iedereen die graag zingt, die lid is van een koor of een koor dirigeert, is hartelijk welkom!

De avond gaat door in de kerk van Linden en start om 20.00 uur.

In de buurt van de kerk is ruime parkeergelegenheid

Beste koorleden, voorzangers, koorleiders, muzikanten en iedereen  
Dinsdag 7 november zal er om 20 u een zangavond doorgaan in de kerk van Linden.

Deze avond wordt georganiseerd door de pastorale zone Kessel-Lo. Dit zijn de 7 kerken van Kessel-Lo die meer en meer zullen samenwerken in de toekomst.

Als voorzitter van de liturgische werkgroep van deze pastorale zone kan ik deze avond dan ook warm aanbevelen.

Zoals je hierboven kan lezen is dit een avond voor iedereen die zin heeft in zingen (of je nu in een koor zit of niet).

Niemand minder dan pater Jos Bielen van de abdij van Averbode zal ons begeleiden tijdens deze avond. Jos is zelf organist van de abdij en schrijft reeds vele jaren zelf liederen of schrijft mee aan liederen en

zangboeken. Denk maar aan het gekende Zingt Jubilate.

Vele van deze liederen kennen we niet of zingen we misschien verkeerd.

Jos geeft die avond zijn kijk op de kerkzang. De moeite om eens mee te maken.

Het kost je niets!

**Maar geef vooraf even door of je zal deelnemen zodat we ongeveer een beeld hebben van het aantal mensen (en dus van de plaatsen die we moeten voorzien).**

Hopelijk tot dan en maak gerust reclame aan iedereen die graag zingt. Lieven, voorzitter liturgische werkgroep pastorale zone Kessel-Lo

### VOEL JE VEILIG!

**Dinsdag 7 november 2017 van 9.00 u. tot 12.00 u.** Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur **Joke Luyckx** van de Leuvense politie. Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken. Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

### VOETVERZORGING

**Woensdag 8 en 22 november 2017** is **Vanessa Ronchetti** aanwezig. Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of [ma.be Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa. Informeer bij uw mutualiteit naar de korting. Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven](mailto:onthaal@seniora-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

### WANDELEN MET SENIORAMA Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)

**Woensdag 8 november 2017** om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht. Info: 016 63 39 26