

KERK & Leven

41

2017

WEEKKRANT

11 OKTOBER

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Familieviering Sint-Franciscusgemeenschap 17 september 2017



*Gij geeft ons ogen om elkaar te zien,
een mond om met elkaar te spreken,
handen om elkaar te helpen,
benen om te lopen, te fietsen,
te zwemmen en met elkaar te spelen.
Gij geeft ons ook uw Zoon, Jezus,
die ons voordeed hoe we alles
liefdevol en samen kunnen doen.*

*God heet ons welkom in zijn huis
God nodigt allen op dit feest
Viert samen vreugdevol deze dag
alleluia*

*Kom naar de maaltijd van de Heer
Hij nodigt allen op dit feest
Eet van het brood dat leven geeft*

*Vrede gebeurt,
als je barmhartig
en mild in het leven staat.
Vrede gebeurt,
als je behoedzaam
met de ander
en met jezelf omgaat.
Vrede gebeurt,
als je op zoek gaat
naar het goede
in de ander en in jezelf.
Die vrede zij altijd met u.*



*Jubel van vreugde voor de Heer
zing blij voor God, want Hij is goed
Zijn liefde duurt in eeuwigheid*



*Tot zevenmaal zeventig maal
vergeef ik een ander zijn schuld
Tot zevenmaal zeventig maal
de Heer heeft mij ook geduld*

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Sien Wevers, 015 29 84 17,
sien.wevers@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 oktober
28ste zondag door het jaar A
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 22 oktober
29ste zondag door het jaar A
Missiezondag

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT
Zondag
10.00 u. eucharistieviering

LINDEN
Zondag
10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 15 oktober
28ste zondag door het jaar A
11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 22 oktober
29ste zondag door het jaar A
11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

GOED GEZIND
MAAKT GOED GEZOND bzn

DON BOSCO

Zondag 15 oktober
Achtentwintigste zondag door het
kerkelijk jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 22 oktober
Negenentwintigste zondag door het
kerkelijk jaar - Missiezondag
10.30 u. Viering

BOVEN-LO
Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Agenda

SINT-ANTONIUS

Donderdag 12 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 13 oktober
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de
kerk
Dankfeest Samana in Kessel-Lo

Dinsdag 17 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag - terras
18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese in
de Kristoffelzaal

Woensdag 18 oktober
14.00 uur Vormingsmoment Sama-
na: Kritisch en gezond

Donderdag 19 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag - terras
18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese in
de Kristoffelzaal

Vrijdag 20 oktober
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de
kerk

SINT-FRANCISCUS

Woensdag 11 oktober
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 12 oktober
VM en NM: SNVL – Studiedag tot
18.00 u.
20 uur: Koor Parcoeur

Vrijdag 13 oktober
VM: De Ark + Bar Michotte
NM: Bar Michotte

Zondag 15 oktober
11 uur: Zondagscafé
AV: Dissonant

Dinsdag 17 oktober
14 uur: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 18 oktober
13.30 uur: SAMANA Crea
20u.: Koor Blij Rondeel

Vervoerdienst



JIJ KAN MET ONS MEE!

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een **vervoerdienst** voor parochianen die moeilijk te been zijn. Die vervoerdienst gaat ook nu nog door.

Ben je slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen? Geef je naam dan op. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken.

Namens de beleidsgroep
Katrien Rombouts
Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo
0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

KALENDERBLAADJE

Elk wonder dat ooit gebeurde,
gebeurde op een gewone dag,
een dag als vandaag.
Kalender De Druivelaar 17/01/2013

Om U dank te zeggen, Vader, om alles wat aan zin en vreugde ons hierbij gegeven is, om de oproep die gehoord wordt, de uitdaging begrepen.

Om mensen die naast ons staan als steun en bemoediging, als mee- en tegenspeler, lot- en tochtgenoot. Om de vriendschap en de kracht die van mensen kan uitgaan. Om het wonder dat ook dit samen zijn meer is dan mensenwerk.
St.-Franciscusviering 8-10-2017

Een dag voor iedereen

Ik wil vandaag bidden voor chronisch zieke medemensen. Een dag voor iedereen. Een moment om stil te staan bij de zieken om ons heen. Dat zij kracht, geborgenheid en steun mogen putten bij de mensen die hen omringen. Voor alle mantelzorgers die dag in dag uit de zorg op zich nemen van een levensgenoot en voor allen die zich zinvol inzetten voor en met chronisch zieke mensen, dat zij daarbij niet alleen gelaten worden. Dat hun spanningen te dragen zijn en dat liefde de grootste drijfveer is.

Bidden wij voor allen die afscheid hebben moeten nemen van een geliefd familielid of vriend. We denken daarbij aan de vele leden van Samana die we zo missen. Moge allen omringd worden door zorgende mensen en dat zij steun vinden in het geloof dat Gij God, altijd bij hen zijt.

Het is deugdzaam om zwakheden, leed en tegenslagen, maar ook vreugde met elkaar te delen. Bidden wij vandaag dat we elkaar mogen, kunnen en willen nabij zijn, daar waar de ene mens de andere zo nodig heeft. Alleen zo kunnen we Samen leven met verschillen.

Liefdevolle God, Gij die niemand vergeet, wij bidden U: luister naar de stem van wie roept en smeekt om genezing. Schenk aan allen de kracht van het geloof en kom hen tegemoet met uw genade en vrede. Amen

God van liefde, zo vaak gaan wij met elkaar aan tafel: om te feesten en te vergaderen, bij huisbezoek en persoonlijk contact. Laat ons aan U denken wanneer wij nu samen aan tafel gaan om brood en wijn te nemen en bereid te zijn tot delen en geven vanuit het beste van onszelf.
St.-Franciscusviering 8-10-2017

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Als alles in ons op God betrokken wordt, kan het ook levend worden en onze liefde tot God verdiepen. Wie alles aan God overgeeft, zal een grote vrijheid en levenslust en ruimte in zich ervaren, hij zal iets merken van het leven in overvloed dat Christus ons schenkt.

Uit: 'Met hart en zinnen' van Anselm Grün

Maandag 23 oktober 2017 komen we deze maand een tweede keer samen ter meditatie.

Plaats van samenkomst is de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Parochieblad
2018

Inschrijvingen

KERK
& leven

We kunnen allen al wel eens klagen over de kerk. Maar we beseffen ook wel dat het goede en mooie dat we er kunnen meemaken moet worden verder gezet.

Het parochieblad zet dat graag in de schijnwerper en helpt ons daarbij.
Sluit jij weer bij ons aan?

Je kan nu al 37 euro overschrijven (0,77 euro per blad!)

Je mag onze vroege overschrijvers vervoegen die niet aarzelen en direct tot overschrijven over gaan. Maar: vroeg of laat: schrijf wel in voor 1 december om zeker te zijn dat je elk parochieblad van 2018 in je brievenbus krijgt.

Philippe Nachtergaele stelt weer de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij. Je begrijpt wel dat tijdig overschrijven zijn werk veraangenaamt en verlicht! Dank!

Je kan overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van
Wauters Frando K-L
Cristianlaan 43
3010 Kessel-Lo



Duisternis kan geen duisternis
verdrijven,
alleen licht kan dat.
Haat kan geen haat oplossen
alleen liefde kan dat.

Martin Luther King

Woord van welkom

De Vlaamse Vredesweek begon op 21 september, Werelddag voor de Vrede, met een Staten-Generaal van de liefde. Vandaag komen we samen om te bidden en ons te bezinnen over de vrede die uit weerbare, geweldloze liefde geboren wordt.

"Liefde is een krachtige bron van verandering. Een kracht die in ons allen zit. Iedereen wordt geraakt door liefde, ongeacht kleur, religie, cultuur of land van herkomst," schrijft Bleri Lleshi in zijn boek "Liefde in tijden van angst".

Jezus van Nazareth is tweeduizend jaar geleden de weg van geweldloze liefde gegaan. Hij had er zijn leven voor over. Ook vandaag worden wij uitgedaagd tot een grotere liefde. Vrede wordt niet opgebouwd door onverschilligheid, wrok, haat of geweld. Alleen de liefde bouwt op.

Laten we in dit uur van samenzijn ons voeden aan de bronnen van hoop, geloof en liefde. Bidden we om nieuwe kracht tot liefdevol verzet en vrede.

Uit de vredesboodschap van Paus Franciscus
"Geweldloosheid, een stijl van vredespolitiek." 1 jan. 2017

Geweld is niet de oplossing voor onze gebroken wereld. Geweld beantwoordt met geweld leidt tot gedwongen migraties en enorm lijden. Kolossale hoeveelheden midelen worden ingezet voor militaire doeleinden. (Dorothee Sölle schreef: wapens doden ook zonder gebruikt te worden). Voor de dagelijkse noden van jonge mensen, families in moeilijkheden, de ouderen, de zieken, de grote meerderheid van mensen in onze wereld blijft er geen geld over.

Een ethiek van zuster- en broeder-

schap en van vreedzaam samenleven tussen individuen en volkeren kan niet gebaseerd zijn op de logica van angst, geweld en een gesloten houding, maar op verantwoordelijkheidsgevoel, respect en een oprechte dialoog. Daarom pleit ik ook voor ontwapening en voor het verbod en de afschaffing van nucleaire wapens.

Ik pleit met net zoveel aandrang voor een eind aan huiselijk geweld en het misbruik van vrouwen en kinderen. De weg van geweldloosheid moet thuis beginnen en zich dan verder verspreiden over de gehele menselijke familie. "De heilige Theresia van Lisieux nodigt ons uit de kleine weg van de liefde in de praktijk te brengen, nooit de kans te missen voor een vriendelijk woord, een glimlach of een klein gebaar dat vrede en vriendschap zaait.

Evangelielezing

Dichter bij de tijd (C. Leterme 'Bijbel in 1000 seconden')

Parabel van een vader en zijn twee zonen.

Duiding

Van 21 september 2017, de Internationale Dag van de Vrede, tot en met de 2 oktober 2017, de Internationale Dag van de Geweldloosheid, vindt de **Vlaamse Vredesweek** plaats. Op initiatief van Pax Christi Vlaanderen en met de steun van 29 organisaties en 4 politieke partijen, wordt campagne gevoerd in Vlaanderen en Brussel om aandacht te vragen voor vrede in de eigen samenleving.

Thema van deze campagne is **'radicaal samen'**, radicaal kiezen voor liefde om te komen tot verbinding en rechtvaardigheid. De Vredesweekpartners willen een positief verhaal zetten tegenover polarisatie, het wij-zij-denken, angst en

vijandbeelden die een prominente plaats hebben verworven in de media, politiek en de publieke ruimte. Zij pleiten voor liefde. Hiermee bedoelen zij een diep respect dat de ander in zijn waardigheid laat en dat toelaat het vertrouwen in de ander op te bouwen en te doen groeien.

Het gaat om een liefde **die het anders-zijn** van een individu of groep **niet als een bedreiging** ervaart, maar als een gegeven waarmee op een respectvolle manier rekening wordt gehouden. Die liefde gaat ervan uit dat je een ander behandelt zoals je zelf wil behandeld worden. Wij kunnen de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen niet alleen aan, ook niet met het 'groepje' waartoe wij toevallig behoren. Mensen zijn geen eilanden. Hoe verschillend mensen ook zijn, er zijn altijd raakvlakken te vinden die kunnen leiden tot verbinding en aanzetten geven tot samenwerking. Deze liefde slaat bruggen tussen mensen.

Op 21 september werd een **Staten-Generaal van de Liefde** georganiseerd. Traditioneel brengt een Staten-Generaal de afgevaardigden van het volk samen.

De **Vredesweek** biedt een platform aan inspirerende bepleiters van de liefde: Mohamed El Bachiri, Bleri Lleshi, Christophe Busch, Babs Mertens, Tom Sauer en Dalilla Hermans.

Ook paus Franciscus, die in overleg met Pax Christi geweldloosheid een stijl van vredespolitiek noemt in zijn vredesboodschap van 1 januari 2017, promoot samen met andere religieuze en humane tradities de weg van compassie en geweldloosheid als essentiële elementen die de weg ten leven wijzen. **"Slechts vrede is heilig, niet de oorlog!"**. De ethiek van broederschap en verbondenheid in vreedzaam samenleven

kan niet gebaseerd zijn op de logica van angst, geweld en afwijzing, maar op zin voor verantwoordelijkheid, respect en oprechte dialoog.

Jezus vertelt vandaag ook de **parabel van de twee zonen** aan ons. De ene zoon zegt ja tegen zijn vader wanneer die hem vraagt in zijn wijngaard te werken, maar doet het niet. De tweede zoon zegt nee, krijgt achteraf spijt, en doet het alsnog. In de evangelielezing gaat het over het handelen van mensen. Mensen zijn vaak niet consequent in hun daden en een gegeven woord is nog geen gegeven daad. Niets is wat het lijkt, dat moeten we allemaal geregeld vaststellen. Wie zich echter bekeert en na een aanvankelijke afwijzing toch ingaat op de vraag van zijn vader om te werken in zijn wijngaard, die heeft wel degelijk 'de wil van de vader' gedaan.

Indien wij in Jezus' voetstappen willen gaan, moeten we ja zeggen aan de geweldloze liefde, zijn droom van vrede mee in vervulling doen gaan en zo ook het diepe verlangen van God zelf beantwoorden.

Toen ik vrijdag met de bus van Leuven kwam, was ik getuige van een ontmoeting tussen twee mensen. Een jonge zwarte man nam plaats op de zetel voor mij. Een ietwat oudere dame plaatste zich naast hem. De jonge man vroeg of ze alleen was, want hij wou zijn plaats afstaan aan de persoon met wie zij eventueel samen was. Ze was alleen, hoorde ik haar zeggen. De dame kreeg even later telefoon, en na het gesprek zei ze hierover iets tegen haar medepassagier. Haar man vroeg zich af waar ze bleef. Toeval wou dat ze beiden aan dezelfde halte moesten afstappen. De jonge man wees waar hij woonde. 'Ik heet Ibrahim,' zei hij, 'En ik heet Lea,' zei de dame, 'kort en goed' Ze stapten af en ja de echtgenoot stond al in de deur te wachten. Ik moest er even om glimlachen, maar het was voor mij inspiratie van hoe mensen **bruggen slaan in plaats van wiggen te drijven**.

Op de site van Vredesweek en Pax Christi kom je hier meer over te weten.

Voorbeden

Wereldvrede begint waar mensen eerbiedig omgaan met elkaar en met de natuur. Moge de Eeuwige Levende ons hiertoe bezielen en innerlijke kracht geven.

* Laat ons Gods vrede toelaten in onze harten:
dat we hoogmoed en dikdoenerij omruilen voor eenvoud en attentvolle, geweldloze liefde.
Laat ons bidden.

* Laat ons ruimhartig omgaan met mensen die worden miskend en voor wie niemand oog heeft,
dat we hen de hand reiken in liefde en waardering.
Laat ons bidden.

* Laat ons niet blind voorbijgaan aan het verdriet en de zorgen van anderen: vluchtelingen, vreemdelingen, zieken, armen,
maar zien en doen wat er gedaan kan worden.
Laat ons bidden.

* Laat ons werken aan vrede tussen de volkeren en de religies,
dat zelfgenoegzaamheid en fanatisme plaats maken voor openheid en echte tegenwoordigheid voor elkaar.
Laat ons bidden.

* Laat ons luisteren naar hen die roepen in de woestijn.

Dat we de roep om gerechtigheid blijven horen en er op vertrouwen dat liefdevol verzet ons soms langs verrassende nieuwe wegen leidt.

Laat ons bidden.

God van liefde, we zijn hier samen om ons door U te laten inspireren.

Vervul ons met de Geest van liefde die ook in Jezus was en die ons allen kan vernieuwen, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Bezinning

Jeanne Devos in Langemark - Vredeswake 2013

Riskeer meer dan wat anderen 'veilig' vinden. Zorg meer dan wat anderen 'wijs' vinden.

Droom meer dan wat anderen 'praktisch' vinden. Verwacht meer dan wat anderen 'mogelijk' vinden.

Doe meer dan je dacht dat je kan. Deel meer dan je dacht dat je kan missen.

Hoop tegen beter weten in. En wonderen van vrede zullen leven en alles nieuw maken.

Chris Willocx - Uit de viering van 24 september 2017 in het Don Boscocentrum



Leuven+ * Gegidste fietstochten



Ook per fiets kan je Leuven onder leiding van een gids bezoeken.

* Leuven en haar universiteit

Tijdens deze fietswandeling word je eerst langs de belangrijkste universitaire gebouwen in het oude stadscentrum gegidst. Daarna rijden we langs het Arenbergpark met kasteel naar de Campus Wetenschap en Technologie, en vervolgens naar Campus Gasthuisberg met het ziekenhuis, waar de Health Sciences Campus in volle ontwikkeling is.

Duur: 2 uren

Andere gegidste fietstochten

- * Leuven en haar abdijen
- * Leuven en haar moderne architectuur
- * Leuven-Noord: kanaal, rivier, abdij en groenrecreatie
- * Leuven-Zuid: bos, kasteel, abdij, rivier
- * Leuven-Bertem langs de Voer

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: <http://www.leuven-plus.be>

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

