

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

39

2017

WEEKKRANT

27 SEPTEMBER

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

GRENZEN VAN VERZOENING



Vergiffenis-Rembrandt

Welkom

'Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden' horen we straks op het einde van de evangelielezing. Laten we elkaar toewensen dat deze woorden van toepassing zijn op ons samenzijn hier: in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Niemand komt hier vrij van het kwade, Niemand gaat hier straks weer vrijuit. Niemand te veel, niemand te weinig, Niemand te groot, geen een te klein – dit wordt verbeeld en woord en gebaar, tot ooit en overal wij leven van elkaar!

Uit Psalm 95 vrij

De rots van ons behoud zijt Gij?

Wij zijn nieuwe eeuwen ingegaan, ruimen puin, tellen de lijken.

De rots van ons behoud zijt Gij.

Gij laat niet af, Gij zegt in stilte-taal: 'Verhard je niet. Wie schamper worden vinden geen rust.'

(Huuub Oosterhuis)

Lezing uit de profeet Ezechiël

In deze eerste lezing horen wij hoe de profeet Ezechiël de opdracht krijgt zorg te dragen voor zijn volk. Het is zijn opdracht om wie kwaad wil doen te waarschuwen voor de gevolgen van zijn daden.

Lezing uit het evangelie volgens Matteüs

De lezing uit het Mattheüsevangelie van vandaag vertelt over verge-

vingegezindheid. Bij een meningsverschil: ga met die persoon praten onder vier ogen, of betrek er twee of drie anderen bij als getuigen en beslis dan als gemeenschap. Niemand in een hoek drijven, de ander alle kansen geven en samen met anderen in Jezus' naam en geest bijeenkomen, zo komen we iedere tijd opnieuw tot leven en samenleven.

Duiding

1. In het verhaal van Ezechiël horen wij het antwoord van Kaïn doorklinken op de vraag van God wat hij met zijn broer heeft gedaan:

Ben ik soms de hoeder van mijn broeder?

Hoeders van onze broers en zussen, Ja dat zijn wij.

Nu we in een tijd leven waarin bijna de hele wereld geregeerd wordt vanuit de idee *eigen volk eerst* en de spanningen met Noord Korea hoog oplopen zodat een planetaire catastrofe mogelijk wordt, kunnen wij ons afvragen wie vandaag zorg draagt voor het volk, met name voor de hele wereldbevolking.

2. Vorige maand zag ik de film: **Drie dagen in augustus 1914.** Een Franse documentairereeks van André Darteville over de massamoorden die het Duitse leger aan het begin van WO I organiseerden in de wijken van Dinant. Honderden mensen, tot en met baby's, werden terechtgesteld, gedood.

Nakomelingen van overlevenden vertellen in deze documentaire hun verhaal, hoe zij en hun familie zwaar getekend zijn door de gruwelijkheden door de Duitsers begaan.

Een van hen is **Valérie Rosoux**, professor en onderzoekster politieke wetenschappen en internationale betrekkingen aan de UCL, de katholieke universiteit van Louvain la Neuve.

Zij heeft een scriptie filosofie geschreven over vergiffenis en erken-

ning na slachtpartijen, vervolgens een proefschrift over het verleden en internationale betrekkingen en recent een werk over de grenzen van de verzoening.

Pas na vele jaren ontdekt zij tijdens haar onderzoek dat zij zelf nakomeling is van een overlevende en zij tot de vierde generatie behoort. Er is dus een persoonlijke link met het onderzoekswerk dat zij doet.

Zij heeft zich gespecialiseerd, is een autoriteit geworden omtrent het thema:

Hoe omgaan met de vijand van gisteren, met de trauma's veroorzaakt door oorlogen, genociden, slachtpartijen? Vergeving, verzoening, gedenken.

3. Zij heeft een vrij radicale houding tegenover vergiffenis.

Vergiffenis houdt een eeuw na de feiten geen steek. Officiële verontschuldigheden en erkenning blijven belangrijk om verder te kunnen, om tot verzoening te komen, het leed te verzachten. Maar generaties later vergiffenis vragen of geven houdt volgens haar geen steek. Zij verklaart waarom.

Het begrip vergiffenis is iets uitzonderlijk.

Vergiffenis is enkel mogelijk als aan enkele voorwaarden is voldaan.

Als slachtoffer en dader verenigd zijn, als er een band is, als de dader erkent wat er is gebeurd en hij berouw toont en dat verwoordt als het slachtoffer dit berouw erkent en zij samen dit alles achter zich kunnen laten.

Later, als een van de twee betrokkenen niet meer leeft dan is vergiffenis niet meer mogelijk.

Als Jacques Chirac vergiffenis vraagt of erkent dat de Franse staat

schuldig is aan de razzia's onder de joden in 1942 waaraan is hij dan schuldig? Aan niets.

Hij is officiële vertegenwoordiger, maar ik weet niet of de schulden vergiffenis zouden gevraagd hebben. Misschien wel, misschien niet.

En als hij zich richt tot de nabestaanden of in Israël, tot het volk dat zozeer geleden heeft onder de slachtpartijen, met welk recht zouden zij vergiffenis schenken in naam van zij die dat niet meer kunnen.

Ik heb het dan moeilijk met vergiffenis. Dat klopt niet, zo zegt Valérie Rosoux.

De officiële erkenning door de Duitse afvaardiging 10 jaar geleden in Dinant is heel zinvol, zegt zij, maar kan geen vraag om vergiffenis zijn. Daarvoor is het te laat. Dat moet op een andere manier, uit respect, om de mensen de kans te geven om akkoord te gaan of niet.

Ik vind die slachting onvergeeflijk, maar ik ben ervan overtuigd dat de greep van het verleden, het onverwerkte verleden, van groot belang is.

Na een oorlog wordt vaak een vredesakkoord getekend na onderhandelingen.

Maar die vrede is er dan nog niet. Dat stelt niets voor.

Ja, het is een belangrijke stap, maar pas generaties later zal er vrede zijn. Zelfs nu zijn er nog tientallen families die nog zwaar getekend zijn door gebeurtenissen uit WO I en II

4. Valérie Rosoux laat ons zien in welke omstandigheden het te laat is om te ontbinden, om tot vergiffenis te komen.

Toch is het opmerkelijk hoe het evangelie ons uitnodigt het kwaad zo mogelijk in de kiem te smoren, en zeker tot geen escalatie te komen maar tot een harmonisch samenle-

ven.

Zoals de profeet Ezechiël zijn wij daar verantwoordelijk voor.

Voorbeden

Jouw hand helpt mij op te staan, jouw voet doet mij verder gaan en in jou klopt het hart van mijn bestaan.

* Bidden wij voor wachters over het volk zoals de profeet Ezechiël was voor Israël, die de wereldbevolking hoeden als een herder, die landen als Noord Korea en de Verenigde Staten waarschuwen en tot inzicht brengen welke planetaire ramp hun houding kan veroorzaken.

* Bidden wij dat de vrede zich zal nestelen in het hart van het Colombiaanse volk, zodat het ondertekende vredesakkoord in de komende generaties werkelijkheid wordt.

* Bidden wij voor de vele mensen en families die soms generaties later getekend blijven door de slachtpartijen tijdens oorlogen, genociden.

* Voor mensen die het goede nastreven in deze wereld, die zich inzetten voor vrede, recht en ware gemeenschap. Bidden wij dat zij daarin niet worden tegengewerkt, en zich blijvend gesteund weten door hun naasten.

Als wij hier samen delen onze kracht en leren hoe de minste wordt geacht, dan bouwen wij weer verder aan het Rijk en mogen daarmee zijn aan God gelijk.

Jef Wauters – Uit de misviering in het Don Bosco centrum - 10 september 2017

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Sien Wevers, 015 29 84 17,
sien.wevers@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u.** - **11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 oktober
26ste zondag door het jaar A
Parochiefeest
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: Jacques Mommens
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers
Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 8 oktober
27ste zondag door het jaar A
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap met **Samana**
Jaargetijde voor Mw. Marthe Jaeken-Theunissen
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lectoren: leden van Samana
Zang/muziek: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken
Projectie: Thierry Van Craenem

BLAUWPUT
Zondag
10.00 u. eucharistieviering

LINDEN
Zondag
10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 1 oktober
26ste zondag door het jaar A
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 8 oktober
Nationale Ziekendag - 27ste zondag door het jaar A
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen

BOVEN-LO
Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

ER IS NIETS VERKEERDS AAN AF EN TOE FALEN HET IS LEERZAMER DAN SUCCES bzn

DON BOSCO

Zondag 1 oktober
Zesentwintigste zondag door het kerkelijk jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 8 oktober
Zevenentwintigste zondag door het kerkelijk jaar
10.30 u. Viering

KERKELIJKE UITVAART IN DON BOSCO

Jef Wauters zal op 1 januari 2018 met pensioen gaan.
Parochianen die na deze datum een kerkelijke uitvaart in het Don Boscocentrum wensen kunnen ook dan nog steeds op hem als voorganger beroep blijven doen.

Jef.w@edpnet.be
016/25 58 92
0485/06 30 38

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 28 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 29 september
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Zaterdag 30 september
19.30 uur Medewerkersfeest

Dinsdag 4 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 6 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

terras

Vrijdag 7 oktober
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 27 september
9.30 u.: OKRA teamvergadering
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 september
14 uur: Seniorencafé
20 uur: koor Parcoeur

Vrijdag 29 september
VM: De Ark + Bar Michotte
NM: Bar Michotte

Zondag 1 oktober
11 uur: Zondagscafé
NM: Kalipso
AV: Dissonant

Maandag 2 oktober
14 u.: OKRA Ledenvergadering over het programma van de verblijf in **Ravelingen** van 15 tot 20 oktober.

Dinsdag 3 oktober
9.15 uur: SAMANA
14 uur: Seniorencafé
AV: VOCA Parochie

Woensdag 4 oktober
20u.: Koor Blij Rondeel

OPEN TENTOONSTELLING

Who is this wo/ma?
Nog tot 29 september 2017 in het lokaal dienstencentrum "Ter Vlierbeke", Rustoordlaan 3, 3010 Kessel-Lo
De tentoonstelling doorbreekt het stereotiep denken omtrent genderidentiteit door de diversiteit tussen vrouwen en mannen op een positieve manier te belichten. Trek op reis langs de verhalen van mensen die hun mooiste innerlijke ik zichtbaar maken. Wandel mee voorbij een smalle grens tussen de begrip- en onbegrip. Hij of zij, meer of minder?
De tentoonstelling is gratis, individueel of in groep, te bezoeken tussen 10 uur en 17 uur.

Vrijdag 29 september vanaf 19 u.:
Feestelijke afsluiting
19u00: Rondleiding tentoonstelling

20u00: Vertoning film "Les invisibles"
21u30: Napraten met een drankje en een hapje
22u30: Afsluiting
Meer informatie:
Kristel Wildiers, 016 27 26 37 - kristel.wildiers@leuven.be
Denise Vandevooort, 016 27 22 07 - denise.vandevooort@leuven.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD * Aula Rector Pieter De Somer. Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. - Einde 15.45 u.
Dinsdag 3 oktober 2017
Het nieuwe Europa: beschermen, improviseren en tegenspraak toelaten
Prof. Luuk van Middelaar (Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid)
Dinsdag 10 oktober 2017 **Geen lezing**
Jaarabonnement voor 2017-2018: 50 euro

Digitaal abonnement op de lezingen: 30 euro.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL - Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.
Tel. 016 32 40 01
udll@alum.kuleuven.be
http://alum.kuleuven.be/udll
Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

LEZING IN SENIORAMA "De vrolijke atheïst"
door Jean-Paul Van Bendegem, Doctor in de Wijsbegeerte
Datum: maandag **2 oktober 2017** van 14.00 u. tot 16.00 u.
Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Jezus zei dat de waarheid ons vrijmaakt. Waarheid is geen hoop denkwerk dat ons kan vrijmaken maar is een werkelijkheidservaring van de totale persoon. Gebed is de pure ervaring van waarheid. We gaan het gebed binnen wanneer we mediteren.

Lawrence Freeman

In oktober komen we samen om te mediteren op **maandag 9 en maandag 23 oktober 2017**. Plaats van samenkomst is de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.
Wie graag eens deelneemt aan deze meditatie kan Jos Vermeulen contacteren.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

KALENDERBLAADJE

Door ons geheel aan de wereld te wijden door onze arbeid, onze studie, onze wetenschap, onze techniek, onze sociale en politieke actie, door heel onze menselijke activiteit verenigen we ons met Christus. Niet alleen de contemplatie, ook de arbeid vormt aldus een weg naar de vereniging met God.

Wildiers

Kankerlijn Kom op tegen Kanker

Bij de **Kankerlijn** van Kom op tegen Kanker kunt u (anoniem) terecht voor een **luisterend oor** of **deskundig advies**, voor **informatie** over juridische, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker.

Stel uw vraag:
- bel **0800 35 445** (elke werkdag van 9-12u en van 13-17u)
- **mail** naar kankerlijn@komoptegenkanker.be.

De Kankerlijn hoort ook graag waar u het moeilijk mee hebt als u of iemand in uw omgeving kanker heeft. Zo kan Kom op tegen Kanker **problemen detecteren** en waar mogelijk voor structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën en suggesties om de zorg te verbeteren, zijn welkom.

Binnen de drie werkdagen krijgt u een antwoord.

We zijn als de lapjes in een lappendeken; aan elkaar gestikt met het gemeenschappelijke garen van onze menselijkheid, maar de unieke kleur van ons eigen vierkantje levert een dappere en onderscheidende bijdrage in het geheel.

De H. Drievuldigheidskapel te Blauwput



Velen beseffen het niet, maar de H. Drievuldigheidskapel (ook wel kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Krampen genoemd), of 'het kapelleke' in de volksmond, vindt zijn oorsprong in de 15de eeuw. Dit dank zij een initiatief van Jan Vander Marct, een welstellende Leuvense slotenmaker, die beseftte dat het een hele opgave was voor de gelovigen om tijdens de wintermaanden naar Sint-Michiël, de eigenlijke pa-

rochierkerk te stappen. Paus Eugeen IV gaf de toelating tot de bouw van een kapel in 1440. Volgens de breve (pauselijk geschrift) moest de kapel een torentje met klok krijgen en er mochten 4 altaren opgericht worden.

Jan Van Schoonbergen ontving 561 plekken voor het aanbrengen van een glasraam. De kapel werd gebouwd op 'den blauwen putte'. In de middeleeuwen heette dit oord Troembeke. De oorspronkelijke bewoners vestigden zich hiervoor de plaatselijke waterbron, later een laatgotische waterput van blauwe hardsteen waaraan de parochie haar naam ontleent in de 19de eeuw. Vanaf 1307 zou de naam 'Blauwput' voor de wijk ingeburgerd zijn.

Op 14 november 1441 werd de kapel ingezegend door Frater Dionisius van de orde van de Karmelieten, namens de wijbisschop van Luik. Hij schonk aan de aanwezigen tweemaal veertig dagen aflaten. Een verordening van 16 mei 1443 stipuleert dat mis-, noch klokgelui een aanvang mochten nemen vooraleer te Leuven het negende uur werd geluid.

In 1518 vernielde een hevige brand het bovenste deel van de kapel. De

brand sloeg over naar de stad, waarbij 300 huizen in de vlammen opgingen. Daar men er niet in geslaagd was de vlammen te blussen, hadden de religieuzen van de priorij van St-Maartensdal volgens de overlevering de vuurgloed bezworen door middel van het Heilig Sacrament. De kapel werd dadelijk hersteld. Ze diende tot kapel van de kleine gilde van de 'Heilige Drievuldigheid'. Toen stonden er 20 huizen rond.

Op 19 februari 1798 werd de kapel gesloten, mede door toedoen van de Franse Revolutie. Vanaf 1805 werden er weer geregeld kerkdiensten gehouden.

De kapel hoorde toe aan de parochie Sint-Michiël tot op het ogenblik van de stichting van de parochie Vlierbeek in 1829. De kerk van Vlierbeek werd parochiekerk voor Kessel-Lo en de kapel kwam onder haar bevoegdheid. De leden van de confrerie van de H.-Drievuldigheid moesten in de processie gaan in Vlierbeek en de vlag 'nuchter' terug naar Blauwput brengen. Jaarlijks op het feest van de Drievuldigheid werd er een processie gehouden met foor. Die processie is in feite de oorsprong van de Blauwput-

kermis.

Een legende vertelt dat dieven de verguld-zilveren rijve (relikwieën-kast) hadden gestolen en in de Blauwen put hadden geworpen. Daags daarna kwam een vrouw water putten en ze haalde de relik op. Van dan af bewaarde het water geneeskraft, bijzonder voor zwakzinnigen.

Wegens de gestage aangroei van de wijk Blauwput door de komst van het station en de centrale werkplaatsen, werd in 1877 de parochie Blauwput gesticht. Een uitbreiding van de kapel werd gepland en goedgekeurd, maar uiteindelijk gaf men er de voorkeur aan een nieuwe kerk te bouwen op een andere plaats. Toen werden ook de omringende lindebomen gekapt en de put gedempt. Wanneer de nieuwe kerk in gebruik werd genomen, werd de kapel bedreigd met volledig verval. Rond 1885 werd besloten tot de afbraak van de kapel. Het is dankzij de inspanningen van pastoor Van Dormael, dat de Commissie voor Monumenten ingreep. In 1893 werd ze door architect Langerock met veel zorg gerestaureerd.

In 1944 werd de kapel zwaar geteisterd door bombardementen en

heropgebouwd in de periode 1956-1957. Wanneer begonnen werd met de restauratiewerken, vond men zeer oude perkamenten documenten met afbeeldingen, zodat de kapel in zijn oorspronkelijke vorm kon hersteld worden. Typerend was het gebruik van zandsteenbanden, de zogenaamde 'speklagen', een bouwstijl die je terugvindt in vele kerken en gebouwen in Vlaams-Brabant. Het interieur kreeg een nieuwe bepleistering, er kwam een nieuwe bevoering en de ramen kregen nieuw groen kathedraalglas. De kapel en waterput zijn sinds 1938 beschermd. In de kapel bevindt zich het beeld van O.L.Vrouw ter Krampen.

In de 17de eeuw was de verering van Maria groot. Zij werd aange-roepen tegen besmettelijke ziektes en de 'heete korze', een gevaarlijke moeraskoorts.

Tot op heden wordt de kapel gebruikt voor kleinere plechtigheden en als repetitie- en concertruimte.

Wilfried Joris, met dank aan A. Smeyers

Parochieblad Blauwput

LUC - Let Us Change - Kindertehuizen Ethiopië



De kindertehuizen zijn onze grootste bezigheid, hier draait het allemaal om. In onze twee huizen wonen meer dan 80 kinderen, die vroeger allemaal op straat leefden. Ze bedelden om rond te komen. Het begon bij één kindje, en nu... Let Us Change is naar de Ethiopische wetgeving voogd over al deze kinderen.

Twee tehuizen

We spreken altijd over het jongenshuis en het meisjeshuis, maar zo eenvoudig is het niet. In het jongenshuis wonen de grote jongens vanaf 8 jaar en alle baby'tjes en kleuters tot 5. Deze combinatie werkt heel goed, omdat de grote jongens in dit tehuis een voetbalveld voor de deur hebben, en omdat ze ook heel goed omgaan met de kleintjes. In het meisjeshuis wonen alle meisjes vanaf 5 jaar, en de jongens tussen 5 en 8 jaar. De grote meisjes, nu al echte jongedames geworden, begeleiden de kleinere jongens zeer goed.

Deze kinderen hebben hun eerste levensjaren op straat doorgebracht in de kou, met eenzijdige voeding en vooral: zonder liefde. Als ze nog ouders hadden op straat, waren zij

maar gewoon het hulpmiddel om meer te verdienen voor hen. Sommige kinderen zijn ooit gescheiden geraakt van hun ouders, anderen zijn wees. Hoe lang ze ook op straat hebben gewoond of hoe oud ze ook zijn, ze hebben dingen gezien die kinderen niet zouden mogen zien. Ze hebben dingen meegemaakt die je niemand toewenst.

In onze opvangtehuizen proberen we dat allemaal achterwege te laten, en we zorgen ervoor dat de kinderen op elk vlak geholpen worden. We vinden dat kinderen vooral nood hebben aan gezond eten, goed onderwijs, spelen en liefde. Ze krijgen dat allemaal bij ons. Je kan niet zomaar iets doen voor hen, zonder voor de andere dingen te zorgen. Een straatkind dat naar school gaat, heeft nog altijd honger. We geven hen het totaalpakket.

Als ze van school komen, krijgen ze een vieruurtje, spelen ze samen en is er ook tijd voor extra bijles. Deze bijles zorgt ervoor dat ze het allemaal goed doen op school, en velen zelfs zo goed dat ze een jaar mogen overslaan.

Vroeger keken de mensen op hen neer wanneer ze over straat liepen, nu kunnen mensen terecht opkijken naar onze kinderen. Veel van hen kunnen schaken, ze doen het goed op school, maar vooral: ze zijn ongelooflijk lief. Ze zijn dankbaar op een manier dat je niet voor mogelijk houdt, want ze weten perfect van waar ze komen.

Maar L.U.C. gaat nog een stap verder, en dat was een moeilijke stap. Veel van onze kinderen hebben nog een moeder, de vader is meestal onbekend. Maar als de moeder vraagt om voor haar kind te zorgen, krijgen we meteen ook de vraag of we haar ook kunnen helpen. En eigenlijk is dit heel logisch, helaas. Op straat was het kind degene die het meeste verdiende. Zonder kind, verdient de moeder als bedelaarster niets meer. Ze kan ook niet zomaar beginnen werken, dat is bijna onmogelijk als je op straat slaapt. Voor deze moeders, en andere gezinnen, oudere en zieke mensen zijn wij dan ook kleine huisjes beginnen huren.

Doe een gift

Bankoverschrijving in België
Naam rekeninghouder: VZW Let Us Change Ethiopië
Rekeningnummer:
BE20 7430 5300 5056
BIC: KREDBEBB
<https://www.letuschange.net/nl/>



Pensenkermis

Op zaterdag 07 oktober 2017 nodigt het Caracashulpfonds u uit voor een smakelijke pensenkermis.

De aanleiding is het studiebeurzenproject in Caracas dat nu meer dan ooit onze steun nodig heeft gezien de crisis in Venezuela.

U kan zich inschrijven voor de pensenkermis door onderstaand formulier te mailen naar: eddyderoost@skynet.be of het te bezorgen op Verenigingstraat 41 3010 Kessel-lo

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het te betalen bedrag dat kan gestort worden op rekening nummer: BE 06431022480122 van het Caracashulpfonds.

Bestellen kan tot 29 september 2017

Familie:.....
Wij komen eten om: 18u 19u 20u aankruisen welk uur de voorkeur geniet.

2 zwarte pensen: x12€ =.....
2 witte pensen: x12€ =.....
1 witte+1zwarte pens: x12€ =.....

1 zwarte pens: x6€ =.....
1witte pens: x6€ =.....

Totaal bedrag:

Bij alle pensen is er appelmoes en brood voorzien
Wij kijken er alvast naar uit om u op 07 oktober 2017 te mogen ontmoeten in de Instuif Ortolanenlaan Kessel-lo naast het parochiecentrum.

CUBA Davidsfonds cultuurreizen - Ongerepte natuur, zingende Cubanen, de boeiende geschiedenis vanaf de revolutie van de barbudos tot nu. Deze reis is een unieke ervaring.

Getuigenis van een reiziger: 'Een leerrijke reis waarbij de diverse facetten van het land, de bevolking en de cultuur worden toegelicht. Het eiland werd bovendien bereisd met een erg professionele en toegankelijke begeleiding van Gil Michaux.'

Reisdata: 18 november – 26 november 2017

Reissom: per persoon 2-persoonskamer: 3.885 euro - Toeslag 1-persoonskamer: 885 euro

Korting voor Davidsfonds leden: 60 euro. **Aantal deelnemers: Minimum 15, maximum 25**

Davidsfonds Cultuurreizen Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15, 3000 Leuven

Tel.: 016 24 38 38

cultuurreizen@omniatravel.be

Leuven, geen klein bier!



LEUVEN+

Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

Leuven stad vol lekkers:

*Bier: Leuven, geen klein bier!

Ga mee met ons op een ontdekkingsstocht langs oude cafés en (verdwenen) brouwerijen. Werd hier echt zoveel bier gedronken? Waar zijn die 40 brouwerijen naartoe? Wat was het geheim achter de Peeterman? Hoe komt het dat het Leuven bier zo bekend werd? Is het waar dat brouwers visschubben en varkenspoten gebruikten en werd bier met water uit de Dijle gebrouwen? Dat en nog veel meer ontdek je tijdens deze fascinerende wandeling over het historische en economisch belang van bier en brouwen voor de stad.

ling over het historische en economisch belang van bier en brouwen voor de stad.

Andere smakelijke wandelingen

- Hapje Stapje
- Aan tafel met 5 eeuwen lekker eten in Leuven
- Leuven mooi maar bloedstollend

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand.

Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak. Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Website:

<http://www.leuven-plus.be>

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

SIMPLIFY LIFE HOE BEGIN JE ER AAN ?

PIRAMINDER



ruilkasten, voedselteams, samentuinen, LETSgroepen, Repair Cafés, fietskeukens,...

Praktische info:

Wanneer? Do. 12 oktober 2017 van 14 tot 17 u.

Waar? LDC Ruelenspark, Erasmus Ruelenspark 35, 3001 Heverlee

Begeleiding: Hanne De Valck

Prijs: Gratis – 0,00

Inschrijven: <https://www.vorming-plusob.be/simplify-life-hoe-begin-ik-eraan-1>

Code: 175733

Partners: Zorg Leuven – LDC Ruelenspark – Netwerk Bewust Verbruiken

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901 info@vormingplusob.be
IBAN: BE29 7785 9226 3564
BIC: GKCCBEBB

Vereenvoudig je leven!

Tijdens deze interactieve workshop kom je meer te weten over duurzaam en bewust leven, met minder eigen spullen, maar minstens evenveel comfort én extra sociaal contact. Met handige tips & tricks leer je hoe je beter kan omgaan met je (tijds)verbruik, persoonlijke balans en portemonnee. Doorheen de sessie sta je stil bij je eigen manier van consumeren en ontdek je initiatieven die je eenvoudig op weg helpen: autodelen, geef- of boeken-

GEDACHTE VAN DE WEEK

Een stapel stenen blijft een stapel stenen tot op het moment dat één enkele mens ernaar kijkt

met in zijn hoofd het beeld van een kathedraal.
Saint Exupéry
Parochieblad Vlierbeek/Boven-lo

Pastorale zone Kessel-Lo

Je bent van harte welkom op onze

Bijbelavonden

Eerste avond:

Woensdag 27 september 2017
20 u. - 22 u.

Verdere data spreken we samen met de aanwezigen af op deze eerste avond. We mikken op een maandelijks bijbelavond.

Indien je interesse hebt maar deze vooropgestelde datum past je niet, of je zou liever samenkomen in de loop van de dag i.p.v. 's avonds, laat dan a.u.b. iets weten, dan kunnen we daar rekening mee houden voor de verdere planning.

Doelstelling

Op ontdekkingsstocht gaan ... naar de bronnen van ons gelooven die te vinden zijn in de evangeliën en in de hele bijbel.

naar de waarden die ons vanuit ons gelooven worden aangereikt.

naar wie God is voor elk van ons in deze tijd.

naar de vreugde en de houvast die Jezus Christus en zijn evangelie ons ook vandaag te bieden heeft.

* * *

Evangelie

=

Blijde Boodschap

Wat maakt ons blij?
Wat geeft ons vreugde in ons leven?
Hoe kan het evangelie ons daarbij de weg wijzen?

Begeleiding:

Begeleider: Fons Boey, meewerkend priester in de pastorale zone Kessel-Lo
Tel: 0474/29 37 62
alfonsboey@gmail.com

Plaats van samenkomst:
Pastorie van Vlierbeek, Abdij Vlierbeek, 2
3010 Kessel-Lo
Tel: 016/25 88 28

Meer informatie:
Neem contact op met Fons Boey.

* * *

We kunnen naar de bijbel kijken als naar een brief die God heel persoonlijk naar ons geschreven heeft ...

Werkwijze

- > We lezen elke avond een stukje uit een evangelie waarbij we samen zullen ontdekken wat dat met ons eigen concrete leven te maken heeft en dat zal wel voor alle deelnemers verschillend zijn.
- > We zoeken samen naar wie Jezus Christus eigenlijk geweest is en vooral naar wat Hij vandaag voor elk van ons kan betekenen.
- > We luisteren naar elkaar, omdat we geloven dat de rijkdom van Gods Blijde Boodschap in het hart van elk van ons al aanwezig is en dat het heel verrijkend is om die rijkdom samen te leggen waarbij we van elkaar kunnen leren.
- > Deze bijbelavonden zijn geen cursus om veel te 'weten' te komen over de 4 evangeliën (en de hele bijbel). Deze avonden vormen dus geen lessenreeks waarbij alleen of vooral de begeleider aan het woord komt.
- > Het worden ook geen discussieavonden waarbij maar één mening de juiste is.

Inschrijving

Iedereen is welkom !

Breng gerust anderen mee die geen uitnodiging ontvangen hebben. Ook mensen van buiten Kessel-Lo zijn van harte welkom. Er is geen voorkennis vereist.

Inschrijven is gewenst zodat we je goed kunnen ontvangen. Dat kan per e-mail of telefonisch rechtstreeks bij Fons Boey.

Geef naast je naam ook je telefoon of andere contactgegevens op (zie inschrijvingsstrookje) zodat we je gemakkelijk kunnen bereiken.

* * *

Neem het evangelie, draag het bij je, lees het elke dag: het is echt Jezus die je toespreekt!

Het is echt het woord van Jezus.
(Paus Franciscus, 6 april 2014)

Inschrijvingsstrookje

Naam van de deelnemer:

Zal aanwezig zal zijn op de bijbelavond van woensdag 27 september om 20 u. in de pastorie van Vlierbeek.

Ik ben bereikbaar via

Telefoon: _____

of via e-mailadres: _____

adres: _____

Ik kan niet aanwezig zijn op 27 september

O ik wens wel op de hoogte gehouden te worden van dergelijke initiatieven.

O ik wil wel deelnemen aan bijbelavonden maar deze datum past mij niet.

(Kleur het O dat bij je past)

Een Hart voor Oostrem



KAAS & WIJNAVOND

De VZW Oostrem is een voorziening voor volwassenen met verstandelijke en meervoudige beperkingen en voor volwassenen met multiple-sclerose en met niet-aangeboren hersenletsels.
Secretariaat: 016 23 15 45

Onze **Kaas-en Wijnavond** ten voordele van Oostrem, gaat door in het Don Boscocentrum, Ortolaanstraat 3, 3010 Kessel-Lo

Op vrijdag 13 oktober 2017 vanaf 18 u.

Op zaterdag 14 oktober 2017, vanaf 18 u.

Keuze van schotels:

Kaas:
volwassene: 16.00 euro
kind: -12 jaar: 8.00 euro
gebruiker Oostrem: 8.00 euro

Vlees:
volwassene: 16 euro
kind: -12 jaar: 8.00 euro
gebruiker Oostrem: 8.00 euro

Inschrijven kan tot 6 oktober 2017. Na deze datum kunnen inschrijvingen geannuleerd worden indien volzet. Inschrijven kan via info@oostrem.be of www.oostrem.be

Betaling via overschrijving op BE18 7430 2825 1665 KREDBB Met omschrijving 'Kaas- en Wijn - NAAM - aantal personen