

KERK & Leven

36

2017

WEEKKRANT

6 SEPTEMBER

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN



Maria, een voorbeeldfiguur, een moederfiguur voor velen.

Moeder zijn,
is een stukje van de schepping
in je handen krijgen.
Het is een parel
"uit Gods' hand gevallen",
met je zorg omringen.

Moeder zijn
is liefhebben,
geloven in het leven,
geloven in het goede.

Het is het antwoord
op vele vragen kunnen raden.
Het is veel zien
en nog meer zwijgen.
Moeder zijn,
is vertrouwen in de toekomst
Het is goed en wijs zijn.

Moeder zijn,
is kinderen op weg zetten
en hun eigen weg laten gaan.

Moeder zijn,
is afscheid nemen,
is kinderen toevertrouwen
aan het leven,
aan henzelf
en aan God.

Sint-Franciscusgemeenschap

O-L-VROUW TEN HEMEL OPGENOMEN

Inleiding

Wij lezen de bijbel met de ogen van vandaag als een verhaal over individuele mensen.

Hierdoor doen we geen recht aan het literaire genre van de bijbel.

Johannes laat ons in zijn boek van de openbaring een samenleving zien in vrijheid, gelijkheid en broederschap en wat wij moeten doen om deze samenleving mogelijk te maken.

Lezing uit het boek van de Openbaring

Over de **vrouw**, zij staat voor het volk Israël, over het **kind**, staat voor een toekomst van vrede en gerechtigheid, over de **draak**, staat voor de machtswellust van het Romeinse Rijk.

Duiding

1.

In het twaalfde hoofdstuk van zijn boek der openbaringen geeft Johannes ons een zicht op **een samenleving in vrede, vrijheid, gelijkheid en broederschap**.

Via drie beelden:

de vrouw, het kind en de draak schetst hij ons de moeilijke weg om die samenleving te realiseren en wat wij daartoe moeten doen.

De vrouw en het kind zijn en blijven onafscheidelijk met elkaar verbonden.

De vrouw draagt een kroon met twaalf sterren en staat voor Israël, het twaalfstammenverbond, staat voor een samenleving in vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Het kind staat voor de toekomst; zal als een herder dienen, regeren in gerechtigheid en zo garant staan voor een samenleving in vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

2.

Deze samenleving wordt echter bedreigd: door een draak met zeven koppen die elk zeven diademen dragen. De draak verwijst naar Rome met zijn zeven heuvels en staat voor de machtswellust van deze wereldwijde heerser.

De vrouw, en haar kind, kan slechts vanuit een plaats weerstand bieden aan deze macht en de toekomst verzekeren: de woestijn. In de woestijn wordt de vrouw 1260 dagen gevoed, een tijd, tijden en een halve tijd, drie en een half jaar, de helft van het perfecte zeven.

Zij wordt gevoed met de Thora, de woorden van leven, het volk Israël gegeven in haar woestijntijd. De woestijn is m.a.w. een morele,

ethische ruimte, waar het volk geleerd heeft afstand te doen van de macht en naaste te worden, dienaar, zichtbaar geworden in het kind, in de zoon, in Jezus.

3.

Ons samenlevingsmodel, onze democratische waarden staan onder grote druk door de massale vluchtelingenstroom, zo wordt steeds vaker gezegd.

Het Europees beleid is erop gericht om deze migratiestroom te stoppen. Nieuwe scheidsmuren worden opgericht.

De grens met Europa wordt buiten



De vrouwen de draak - Frans van Hoffen

Europa gelegd:

afspraken met Turkije en Afrikaanse landen zoals Senegal en Mauretanië om de vluchtelingen daar tegen te houden.

Er is ook sprake om de rechten van de migranten te beperken.

Maar is dit zo? Is dit het juiste beleid?

In Vlaanderen bestaat er een **Migratiecoalitie**.

Dat is een samenwerking van Netwerk tegen Armoede, 11.11.11, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT vzw, Minderhedenforum en Samenlevingsopbouw Brussel.

In 2014 sloegen ze de handen in mekaar voor een beter migratiebeleid. Zij delen dezelfde uitgangspunten: wie op zoek is naar bescherming of een andere plek om zijn leven uit te bouwen, moet menswaardig behandeld worden. De fundamentele rechten of grondrechten gelden voor iedereen. Het beleid moet rekening houden met de oorzaken en de impact van migratie.

In haar tweede rapport, Migratiemythes: Fact Check geeft zij een heldere analyse van het probleem en doet zij aanbevelingen voor het beleid.

4.

Hier blijkt **dat migratie** gebeurt tijdens een welbepaalde **economische fase** waarin een land zich bevindt.

Wie arm is denkt niet aan migreren. Er moet reeds een bepaalde ontwikkeling zijn.

Het zijn veelal gestudeerde mensen die hun kansen willen waarmaken, die andere landen opzoeken, zo blijkt uit de eerste lezing en uit vele getuigenissen.

Deze migratie neemt sterk af wanneer het land een bepaald inkomen per hoofd van de bevolking bereikt en mensen ervaren dat zij in eigen land hun kansen kunnen waarmaken. Hieruit blijkt dat migratie een onvermijdelijk onderdeel is van maatschappelijke veranderingen- en globaliseringsprocessen.

Scheidsmuren optrekken houdt de migratie niet tegen, dat is een eerste mythe die weerlegd wordt.

Vaak wordt gedacht dat ontwikkelingshulp, de migratie kan tegenhouden, maar ook dit is een mythe. Een land zal dan sneller in de economische fase komen waarin mensen elders hun kansen wagen.

lees verder op pagina 3

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Oliver Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17,
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 september
23ste zondag door het jaar A
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap Intentie voor Sandra Toremans vanwege haar zoon en haar moeder. Voorganger: Lieven Dries Lector: Ronny Van de Gaer Zang: Franciscuskoor en ensemble Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 september
24ste zondag door het jaar A
Familieviering
10.00 u. viering van de Sint-Franciscusgemeenschap Voorganger: Pastor Fons Boey Lector: Karel De Rocker Zang: Pieter Vanderveken

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 september
23ste zondag door het jaar A
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: pater Jos Bastiaensen
Voorganger: pater Romain Clement Assistent: Mieke Vanhooymissen Lector: Liliane Wagemans Homilie: pater Romain Clement Beelden: Mirjam Van Lammeren

Zondag 17 september
Kindgerichte viering
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: Sara Voets
Voorganger: pater Marcel Vertonghen Assistent: Caroline Van Audenhoven Lector: kinderen Homilie: Caroline Van Audenhoven Beelden: Hubert Gorissen

VERGEET DE PAUZEKNOP NIET bzn

DON BOSCO

Zondag 10 september
Drieëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar
10.30 u. Viering

Zondag 17 september
Vierentwintigste zondag door het kerkelijk jaar
Geen viering in Don Bosco

BLAUWPOT
Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag
10.00 u. Gezinsviering

EEN REGENBUI LEERT ONS DE ZON TE WAARDEREN bzn

Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan

Francis Van Roosbroeck,

Op zaterdag 26 augustus 2017 namen wij in de Sint-Franciscusparochiekerk te Heverlee afscheid van de heer **Francis Van Roosbroeck**, echtgenoot van Monica Van den Bulck, *Dierenarts, Luitenant-kolonel, Officier in de Leopoldsorde, Officier in de Kroonorde, Militair kruis eerste klas, Stadsdierenarts, Splend lid in verschillende harmonieën, geboren in Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 25 maart 1941 en overleden in het UZ Leuven campus Gasthuisberg op 20 augustus 2017.*

De Sint-Franciscusgemeenschap zal hem gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

*Geleefd...
Met heel veel liefde voor je gezin,
met plichtsbef
voor alles wat je ondernam.*

*Genoten...
Van het leven, je reizen,
je familie en vrienden.*

*Gevochten...
Zo hard je kon
tegen de ziekte die je trof.*

*Gehoopt...
Met heel je hart op herstel
om voor ons verder te kunnen leven.*

*Gewenst...
Dat wij nu verder
voor elkaar zorgen.*

+++++

Wij namen afscheid van Francis die een gans leven onderweg is geweest. Naast een goed gevuld leven, gefundeerd op een hechte familiale band, waren er de vele kringen waar Francis lid van was en waardoor hij een heuse vriendenkring opbouwde! Doorheen zijn positieve kijk op het leven werd hij een echte levensgenieter! Een waarde waarin niet alleen Francis zelf, maar ook zijn gezin en vele vrienden spontaan konden én mochten delen.

Daarbij had hij een kloppend hart voor zijn dierenpraktijk. Ook zijn praktijk als stadsdierenarts werd gewaardeerd door de aanwezige stadsdelegatie.

Hij kon ook buigen over meerdere militaire titels en was ook nog splend lid in drie verschillende harmonieën. Als eerbetoon waren we tijdens de uitvaartviering de stille getuigen van meerdere muzikaal gebrachte hymnen, waaronder de Brabantse, door de Koninklijke Harmonie De Ysschegalm uit Huldenberg waarvan Francis vele jaren splend lid was!

Francis is nu een andere weg ingeslagen, waar wij hem niet kunnen volgen, een weg waar "die Here jou God" zich over hem ontfermt en Hem te kennen geeft "Ik zal er zijn voor jou".

In dit hoopvol perspectief, delen wij de Zuid-Afrikaanse tekst gekozen door Francis:

*Wees sterk, wees vasberade.
Moenie skrik nie,
moenie bang wees nie,
want Ek, die Here jou God,
is by jou oral waar jy gaan.
Josua 1:9*

Pro Arte Christiana

Thema: mens en natuur
De lezingen gaan over de verhouding van de mens tot de natuur en dit belicht vanuit verschillende invalshoeken. Trouw aan de opdracht van Pro Arte Christiana zullen kunst en religie uitdrukkelijk aan bod komen.

Najaar
23 september:
Shaku Jinsen, Shingon-priester:

Alleen en altijd samen, de spiritualiteit van de Shikoku-pelgrimage.

21 oktober:
M. Joris o.f.m.: Een franciscaanse natuurbeleving.

18 november:
prof. P. Bergé: Mens en natuur in de romantische kunstmuziek.

U kan zich nu reeds inschrijven voor deze cyclus. De voordrachten hebben plaats in de zaal van Pro Arte Christiana, Prosperdreef 9, 3054 Vaalbeek, op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12.30 uur.

Meer informatie en/of folders kunnen verkregen worden op telefoonnummer 0475 30 60 34 of per e-mail: pac.ofm@telenet.be en op de website van La Foresta/PAC

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

**Don Boscocentrum "Ademtocht"**

De uitdaging van onze tijd bestaat erin te komen tot een harmonieuze synthese van de drie dimensies - het lichaam (kosmos), de ziel (intellect), de geest (goddelijkheid) - waaruit wij bestaan, en deze harmonie te beleven in de werkelijkheid van het dagelijkse leven.

Niet langer de 'gespecialiseerde' spiritualiteit van de enkelingen die zich terugtrekken uit de wereld, noch van het leven verankerd in het dagelijkse met enkele momenten gewijd aan liturgie. Maar wel een spiritualiteit verankerd in het geleefde leven van elk moment, waarbij men de sacraliteit ontdekt van het seculiere, met volle bewustzijn beleefd.

Raimon Panikar

Eerste meditatieavond in september: **maandag 11**. Op maandag 25 september 2017 komen we een tweede keer samen. Plaats van samenkomst is de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Je bent ook welkom op deze avonden. Verwittig wel even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

SEPTEMBER

Terwijl wij slapen spant een zeer bedreven hand zijverdraden in de hoeken van de zomer.

Er hangt al koelte in de lucht.

Zwaluwen troepen samen. om zich te beraden over de route van hun vlucht.

Kris Gelaude

KALENDERBLAADJE

Woorden die vanuit het intellect worden gesproken kunnen helder en duidelijk zijn, maar ze zijn niet aanstekelijk.

Woorden die wortelen in het hart, die vanuit het midden van de menselijke persoon komen, die hebben pas kracht, om in anderen eenzelfde ervaring wakker te roepen.

In India noemt men dat: woorden met zaad-kracht.

W. Massa

O-L-VROUW TEN HEMEL OPGENOMEN

vervolg van pagina 1

Het zijn niet de vluchtelingen of de migranten die onze waarden onder druk zetten of vernietigen.

Het zijn de politici die deze waarden verlaten en niet langer toepassen, bv. de Conventie betreffende de vluchtelingen'. Sommigen gaan zo ver dat zij de rechten van de vluchtelingen inperken en er tweederangsburgers van maken.

Hiermee doet het beleid juist het omgekeerde van wat Johannes in zijn openbaring schrijft.

De woestijn is de plaats waar de vrouw op krachten komt, en drie en

een half jaar gevoed wordt. Zij wordt gevoed door de Thora, het woord van leven.

In hedendaagse taal: **de toekomst van een samenleving in vrijheid, gelijkheid en solidariteit kan slechts kansen krijgen als wij in moeilijke omstandigheden de ethische waarden vernieuwen en aanscherpen.**

Dat is precies wat de migratiecoalitie doet. Hopelijk lezen de Belgische politici haar rapport en laten zij zich inspireren door haar beleidsaanbevelingen.

Tafelgebed: Maria Belofte en toekomst zal er zijn voor kleine mensen niet in tel, deze wereld omgekeerd, vrede en gerechtigheid voor ieder op aarde.

In het leven van haar zoon werd belofte werkelijkheid, kleine mensen tellen mee, het leven wordt gedeeld, niemand te veel, niemand te weinig:

Toekomst voor haar volk, trouw aan haar zoon, het leven dienend tot onder het kruis.

Zullen wij als Maria toekomst openen; zullen wij als haar zoon breekbaar worden, ons toevertrouwen aan kwetsbare mensen die ons voorgaan op de weg ten leven? (Jef Wauters)

Bezinning Maria leeft in elke vrouw, in elke mens die om het even waar, wordt vergeten en over het hoofd gezien. Maria leeft in elke vrouw, in elke mens van wie niemand iets verwacht. Maria leeft in elke mens die niet berust bij minachting of onmacht maar die – tenminste bij zichzelf – de hoop wakker

houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechttop zal lopen. Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft geloven in dat woord: **'Vrees niet, met jou wil God iets nieuws beginnen.'**

Ieder mens kan in zijn / haar leven kiemen dragen van een nieuwe toekomst. (Carlos Desoete)

Jef Wauters – Uit de misviering van 15 augustus 2017

MOLENHUIS BERISMENIL



Gebruik door derden

Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw. "Moulin de Belle Meuse". Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

Wij werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse visceert. Van de groepen en gebruikers wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

Op onze website (www.moulindebellmeuse.be/Reserveren) vindt u

onze kalender. Kijk hier of uw gewenste periode nog vrij is. Gebruik het reserveringsformulier om uw aanvraag in te dienen. De raad van bestuur evalueert elke aanvraag.

- Woonhuis (max 12 personen)**
Prijs per nacht: 90 euro
- Kamphuis (max 30 personen)**
Prijs per nacht: (vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdatum)
Sociale sector: prijs per nacht 125 euro
Jeugd en scholen: prijs per nacht 190 euro
Andere verbruikers: prijs per nacht 250 euro
- Ganse huis (max 50 personen)**
Prijs per nacht: (vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot 16.00 u. op uw vertrekdatum)
Sociale sector: prijs per nacht 170 euro
Jeugd en scholen: prijs per nacht 260 euro
Andere verbruikers: prijs per nacht 340 euro

Wat verstaan wij onder:

*** Sociale sector**
Vzw's die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede, voor volwassenen of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI's (o.m. BSO en BLO)...

*** Jeugd en scholen**
Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

Andere gebruikers
Gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen, ... Alsook bezinningsdagen, vormen van activiteiten, opleidingen, alternatieve geneeswijzen, meditatie, enz.... Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

contact@moulindebellemeuse.be
www.moulindebellemeuse.be
<https://www.facebook.com/moulindebellemeuse/>



LEUVEN+

Aanbod voor groepen
Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, onbekende aspecten van Leuven ontdekken, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids? Heb je zelf een bepaald thema in gedachten of wil je een volledige rondleiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je altijd aan het juiste adres.

Leuven voor beginners:

*** Stadhuis**
Het stadhuis mag dan misschien het bekendste gebouw van Leuven zijn, maar ken je ook de verhalen achter de beelden op de sokkels en in de nissen? Wat doet Napoleon Bonaparte trouwens in de gevel van een middeleeuws gebouw? We bezoeken ook de trouwzaal en

de andere salons en de grote zaal waar al meer dan vijf eeuwen de gemeenteraad vergadert.

Grote en kleine histories uit onze stadsgeschiedenis: ze komen allemaal aan bod tijdens dit unieke bezoek.

*** Andere Leuvense hoogtepunten**
- Leuven in een notendop
- Op stap met een beginnend
- Middeleeuws Leuven
- Standbeelden in de stad
- Langs groene plekjes

Hoe een gidsbeurt bestellen?
Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+. Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voorhand. Voor een rondleiding met een gids betaal je 6 euro per persoon met een minimum van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd gaat in vanaf het uur van afspraak; Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van de factuur.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond
Web site: <http://www.leuven-plus.be>
E-mail: info@leuven-plus.be
Telefoon: 0460 97 85 66
(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

UITNODIGING
Wie?
Alle leden van Samana, Crea en belangstellenden

Wanneer?
Maandag 18 september 2017

Hoe laat?
Bijeenkomst aan de bushalte 7, 8, 9 tegenover de kerk St. Franciscus Tiensesteenweg om 14 uur

Waar?
Na een korte wandeling en een beetje cultuurbeleving over de stad Leuven, verpozen we in het café „Universum“ om ongeveer 14u30 (hoek Tiensestraat en Hooverplein) voor een **heerlijke portie smoutebollen**

Nadien vrij! Graag tot dan!
Het bestuur

Vormingstoneel: 'Va is koning'

2017

Wanneer?
Dinsdag 24 oktober om 19.30 uur

Waar?
Damaiaancentrum
Sint-Antoniusberg 5 in Leuven

Organisatie?
CM-kern Leuven-stad i.s.m. Femma Leuven en CM-Thuizorgcentrum

Inschrijven is noodzakelijk!

CM Gewest Leuven
K. Leopold I-straat 34
3000 Leuven
Tel. 016 35 96 00
leuven@cm.be

CM. Hoe gaat het met u?

Verantw. uitgever: D. Roelands, Platte Loostraat 541, 3010 Kessel-Lo

INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK!!

AGENDA

- | | |
|---|---|
| <p>Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius</p> <p>Donderdag 7 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras</p> <p>Vrijdag 8 september
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk</p> <p>Dinsdag 12 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras</p> <p>Donderdag 14 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras</p> <p>Vrijdag 15 september
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk</p> | <p>Sint-Franciscus</p> <p>Woensdag 6 september
20u.: Blij Rondeel</p> <p>Donderdag 7 september
14 uur: Seniorencafé met matcurling</p> <p>Vrijdag 8 september
VM en NM: De Ark Bar Michotte</p> <p>Zondag 10 september
11 uur: Zondagscafé</p> <p>Dinsdag 12 september
14 uur: Seniorencafé
AV: Prisma</p> <p>Woensdag 13 september
20u.: Blij Rondeel</p> |
|---|---|

