

KERK & *leven*

35

2017

WEEKKRANT

30 AUGUSTUS

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN



VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN



werft aan



***VOLTIJDSE
PASTORAAL WERKER (M/V)
VOOR DE
PASTORALE ZONE KESSEL-LO***



De pastoraal werker fungeert als aanvulling voor het pastoreskader en de beleidsgroep(en) in de te vormen pastorale zone Kessel-Lo. Deze bestaat uit zeven plaatselijke geloofsgemeenschappen die zullen samengevoegd worden tot één pastorale zone.

Lees details op pagina 3



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17,
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u.** - **11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 september
22ste zondag door het jaar A
10.00 u. viering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Arnold Bovens
Jaargetijde voor Felix Van Diest
Voorganger: Marcel Doms
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 10 september
23ste zondag door het jaar A
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 03 september
Startviering
22ste zondag door het jaar A
11 u. Viering met koor- en samenzang
Doopt Gust, het tweede kindje van Stefan en Bénédicte
Vangoidsenhoven-Celis
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: Walter Verelst
Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 10 september
23ste zondag door het jaar A
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: pater Jos Bastiaensen
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Mirjam Van Lammeren

DON BOSCO

Zondag 3 september
Tweeëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 10 september
Drieëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar
10.30 u. Viering

BLAUWPUT
Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kapel Zavelstraat-Langelostrat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag
10.00 u. Gezinsviering

HET SCHOONSTE GELUID TER WERELD? - STILTE bzn

Estella, we zullen je missen.



Estella Michiels, eigenares van schoenwinkel Antony in de Tiensestraat

*Je licht ging uit,
je stralen schijnen door,
we zijn er door geraakt
en warmen ons nu
aan het schijnen van je ziel.*

Op zaterdag 19 augustus 2017 namen wij in de Sint-Franciscusparochiekerk te Heverlee afscheid van mevrouw **Estella Michiels**, weduwe van Antoine Arnalsteen, geboren te Korbeek-Lo op 28 oktober 1919 en godvruchtig overleden te Leuven in het UZ Gasthuisberg op 14 augustus 2017, gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

Kalenderblaadje

Elk ogenblik van het levenspel worden de kaarten opnieuw geschud.

Gisteren waren wij ziek, vandaag blaken wij van gezondheid.

Vandaag heersen er geluk en vrede, morgen ellende en wanhoop.

Estella,
Je mocht 97 jaar worden, in goede gezondheid en met heldere geest. Door jouw opgewektheid en optimisme, was er aan elke tafel een plaatsje voor jou.

En ook als er iemand bij jou op bezoek kwam, toonde de twinkel in jouw ogen, hoe welkom iedereen was.
Dank je wel om jouw warmte te delen met iedereen rondom jou.
We zullen je missen.

(uit het gedachtenprentje)

"Afscheid nemen doet niemand graag". Het is een levensopgave, voor iedereen. Ook Estella wist dat, voor haar kwam die dag steeds dichterbij.

De eerste lezing, gekozen naar een tekst van William Blake "Aan het strand", liet ons delen in zijn gedachte van een laatste afscheid. Een rake overweging bij het loslaten van een sterke vrouw: Estella, wiens "leven" we nu, overwegend, in herinneringen blijven koesteren....

Het duo Heidi De Nef en Koen De Bels heeft, in overleg met de familie, de uitvaart sereen en waardig muzikaal ondersteund.

De voorganger en lector verzorgden de familiale uitvaart voor Estella met gepaste teksten, en gebeden.

Zo was het Evangelie (Joh.14, 1-6) een uiterst gekozen lezing waarin de familie en aanwezigen zich het lange leven van Estella als een echo konden weerspiegelen. De voorganger ging er in zijn homilie dieper op in: ook het leven van Estella kende, doorheen de jaren, het wel en wee dat niemand vreemd is. Ook de leerlingen van Jezus kenden gevoelens van onrust en meer. Ook voor hen sprak Jezus "bemoeidigende woorden" die ons op dit moment kunnen sterken! Jezus zei: **"In mijn huis is ruimte voor velen"**, voor ons gelovigen, toch een hoopvol perspectief!
Met dit alles staan we op dit ogenblik, voor een definitief loslaten van een sterke vrouw. Estella, werd uitgenodigd aan boord te gaan van de boot, vertrekkend naar de overkant. Wij kijken haar na... wetend dat God haar opwacht aan de andere oever om haar WELKOM THUIS te heten.

Beste familie en bekenden, namens de Sint-Franciscus geloofsgemeenschap bemoedigen wij u met woorden van Ad den Besten:
"Gij hebt, o God, dit broze bestaan geweld, hebt boven 't nameloze mij uitgetild... dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand".

MARIA-HEMELVAART

Moeder zijn is liefhebben, geloven in het leven, geloven in het goede. Het is het antwoord op vele vragen kunnen raden. Het is veel zien en nog meer zwijgen. Moeder zijn, is vertrouwen in de toekomst. Moeder zijn, is kinderen op weg zetten en hun eigen weg laten gaan. Moeder zijn, is afscheid nemen, is kinderen toevertrouwen aan het leven, aan henzelf, en aan God.
(uit de Sint-Franciscusviering)

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum "Ademtocht"

Onze wereld, onze steden, onze oorden voor opvoeding, debat, genezing, administratie en productie hebben behoefte aan stilte: niet om te ontsnappen aan de werkelijkheid van onze problemen, maar om een ontmoeting tot stand te brengen tussen de gewone realiteit van het mens-zijn en datgene wat ze weerspiegelt en wil vereren.

Laurence Freeman

Meditatieavonden in september: maandag 11 en maandag 25 september 2017.

Samenkomst in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20 uur.

Je bent ook welkom op deze avonden. Verwittig dan wel even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Vrijdag 1 september
19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

Dinsdag 5 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 7 september
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 8 september
19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 30 augustus
9.30 u.: OKRA Teamvergadering
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 31 augustus
14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 1 september
VM en NM: Bar Michotte

Zondag 3 september
11 uur: Zondagscafé

Maandag 4 september
14 u.: OKRA ledenvergadering

Dinsdag 5 september
14 uur: Seniorencafé
AV: Vergadering Buurt Michotte

Woensdag 6 september
20u.: Blij Rondeel



Sint-Franciscusgemeenschap - 2 april 2017 - 5de zondag van de vasten

Weet je het nog?
Verzoening:
kiemkracht
voor
nieuw leven

van **zonnepit**
tot **zonnebloem**

**Bloemen zijn als mensen
ook zij verlangen naar warmte !!!**

Deze zonnebloem is een zegen van jouw schepping. Alles verdraagt zij: zon, wind en regen. Zij buigt, maar breekt niet. Zo is het ook met ons: door de storm van het leven draag Jij ons.

Zelfs al is de last zwaar, wij buigen ons voor U. We richten ons steeds naar de zon die Jij ons geeft, die ons verwarmt en de sombere buien verdrijft.

Dank, God, dat Jij het zaad in ons doet kiemen en ons langzaam weer tot leven brengt.

Valerie Hertens

VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN

Werft aan:

VOLTIJDSE PASTORAAL WERKER (M/V) VOOR DE PASTORALE ZONE KESSEL-LO

De pastoraal werker fungeert als aanvulling voor het pastoreskader en de beleidsgroep(en) in de te vormen pastorale zone Kessel-Lo. Deze bestaat uit zeven plaatselijke geloofsgemeenschappen die zullen samengevoegd worden tot één pastorale zone.

Opdrachten:

- Participeren in relevante organen van de pastorale zone.
- Overkoepelend secretariaat organiseren en beheren.
- Organiseren van vormingen.
- Meewerken aan de redactie van de plaatselijke editie(s) van Kerk & Leven.
- Hulp bij vieringen, bv. uitvaarten...
- Contacten leggen tussen geloofsgemeenschappen.
- Bestaande samenwerkingsverbanden ondersteunen en nieuwe uitbouwen.
- Jeugdwerking opstarten.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

- vanuit een aanvoelen wat leeft in plaatselijke gemeenschappen en groepen stappen zet in de verdere uitbouw van de pastorale zone.
- De opleiding pastoraal werker heeft gevolgd.
- Kerkbetrokken is.
- Een open geest heeft en dienstbaar is.
- Communicatievaardig, contactvaardig en luisterbereid is.
- Sociaal vaardig is.
- Empatisch vermogen heeft.
- Bemiddelend kan optreden.
- Kan werken in teamverband
- Flexibel kan inspringen waar nodig.
- Bereid zijn tot avond- en weekendwerk.
- Bereid is tot het volgen van de voorziene vorming.
- Bij voorkeur in de regio woont.

Wij bieden:

- Een salariering volgens het statuut van parochieassistent.
- Een flexibele werkorganisatie en recuperatieregeling.
- Een aantal gemotiveerde vrijwilligersgroepen.
- Een werkomgeving in een snel veranderende context met reële uitdagingen.
- Ondersteuning vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

Hoe solliciteren ?

Stuur een motivatiebrief en je CV voor 30 september 2017 naar:
Guy De Keersmaecker, vicariaal verantwoordelijke Territoriale Pastoraal
F. De Merodestraat 18
2800 MECHELEN
guy.de.keersmaecker@vlbm.be

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij pastoor Rony Timmermans,
Heidebergstraat 249 3010 Kessel-Lo GSM 0477/23.30.57 rony.timmermans@gmail.com

MOLENHUIS BERISMENIL



Stekesweekend

29 september – 01 oktober 2017
Ben je een sociaal mens die graag nieuwe mensen leert kennen? Heb je kinderen die aan een gezonde dosis ravotten toe zijn? Niet aarzelen en schrijf je in! Steunend op een basisrespect voor de groep doet iedereen zijn deel en vooral zijn zin. Samen maken we er iets onvergetelijks van.

Vrijdag 29 sept. ben je welkom vanaf 18 u. Na een lange rit is er kans op een boterham of soepje te eten. Rond 11 uur zitten we samen om de planning te overlopen en te zien waar ieders goesting ligt.

Zaterdag 30 sept. Begint de dag op verschillende tijdstippen. De vroege vogels vertrekken vlak na zonsopgang richting Bois de St. Jean, een 5 km wandelen, om al ontbijtend de edelherten te spotten. Om 10 u. vertrekt de dagtocht die de vroege vogels vervoegen. Mogelijks doen we beroep op een gids die ons wat kan vertellen over planten, omgeving, herten en meer. We picknicken onderweg en voorzien een retourpunt voor zij die de wandeling graag wat korter maken. De dagtocht schatten we op zo'n 15 km.

Rond 18 u. eten we een maaltijd. Een potluck en wat last minute gekookte gerechtjes maken het buffet. De traditie leert ons dat het altijd heerlijk smullen is. Voor de tieners voorzien we nog een fijne avondactiviteit en voor de hertenliefebbers is er kans om bij valavond nog een hertenplek te bezoeken.

Zondag 03 okt. Starten we rustig op

met wandelzoektocht op maat van iedereen. Je kan kiezen om in het kamp van de zoekers te zitten of in het kamp van de sporenleggers. Om 13 u. verorberen we nog een lekkere maaltijd van alle restjes en maken de kuisplanning. Naargelang de vlotheid van het kuisen ronden we af tussen 15 en 16 u.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvingsformulier op www.moulindebellemeuse.be/activiteiten of bezorg het inschrijvingsformulier achteraan in het Molenhuisboekje aan de organisator.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs per persoon, per dag

10 euro per dag; + 18 jaar
08 euro per dag; 13 - 18 jaar
06 euro per dag; 6 - 12 jaar
04 euro per dag; 4 - 5 jaar
Gratis: 0 - 4 jaar

Meebrengen:

Hoelaken en kussensloop, slaapzak of donsdeken, warme kleren aangepast aan seizoen, toiletgerief, pantoffels, zaklamp, eten en drinken om te delen (Via mail word er afgestemd wie wat meeneemt), een verrekijker en/of speurneus, uw volle goesting.

Verantwoordelijke: Linde Vanuyt-vange

Telefoonnummer: 0479 72 10 51
E-mail: bonkelaar@moulindebellemeuse.be

**Op de fiets met Leuven+
Langs Leuvense abdijen**



sele, Wijgmaal, abdij van Vlierbeek, provinciaal recreatiedomein
*Leuven-Zuid: Philipssite, Parkabdij, Heverlee-bos, Vaalbeek, Zoete Waters, Arenbergpark
*Leuven-Bertem langs de Voer

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Voor fietstochten voorzie je best één gids per 15 personen.

Je moet zelf ook voor fietsen zorgen.

Tijdens de fietstocht zorgt de verantwoordelijke ervoor dat alle fietsen vooraf getest zijn en dat 1 persoon als laatste de groep afsluit. Hij of zij heeft een gsm om technische of andere bijstand te kunnen oproepen.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: <http://www.leuven-plus.be>
E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

Andere mogelijkheden:

- *Leuven en haar moderne architectuur
- *Leuven en haar universiteit
- *Met de fiets en de prentenatlas uit 1615 op verkenning
- *Leuven-Noord: de Vaartkom, Wil-

ZOEKTOCHT NAAR DE VERBORGEN SCHAT



Inleiding

Vandaag gaat het thema van de gebedsviering over de keuze die gelovigen te maken hebben: kiezen we voor een leven volgens de wetmatigheden van de wereldorde of opteren we voor de utopie van de verborgen schat? De verborgen schat is het geluk dat we persoonlijk zullen vinden, dat we zullen vinden als gemeenschap, als we verbondenheid zoeken, vooral met de minderbedeelden, met de lastposten, met de kwaadwilligen midden onder ons.

Uit psalm 119

Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken, waarmee u mij hoop hebt gegeven. Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader. Hij is de bron van alle leven en heeft lief, alles wat bestaat.

Evangelie volgens Matheus. Hdst 13: 44-52

De parabel van de verborgen schat

Homilie

De laatste zin die we hoorden schijnt geen verband te hebben met het voorgaande.

“Daarom lijkt iedere schriftgeleerde die leerling is geworden, op een huiseigenaar die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen naar buiten brengt” hoorden we Matheus zeggen.

Schriftgeleerden die leerling zijn geworden. Het gaat over de jood die de Thora heeft bestudeerd en daarbovenop de begeesterende boodschap van Jezus heeft opgepikt. Jezus brengt een nieuwe en begees-

terende interpretatie van de Thora: “nieuwe en oude dingen uit zijn voorraadkamer naar buiten brengen”.

Boodschap van de Thora

Voor deze homilie, die vooral gaat over het al dan niet kiezen voor de Thora, spreken we af dat de boodschap van de Thora samengevat wordt als “het welzijn van de andere is onze prioriteit – in tegenstelling met, het VOORAF behartigen van onze eigen belangen”.

Die opdracht gaat in tegen ons aanvoelen – maar... die opdracht verschafte wel de toegang tot het geheim van het leven. Geheim moeten we hier begrijpen onder de betekenis van verborgen voor het oog van de mensen die zich onderwerpen aan de wetmatigheden van de wereldorde.

De wetmatigheid van de wereldorde steunt op macht om te verwerpen; op angst om te verliezen wat ons al in de schoot is geworpen; op egocentriciteit. Zij leidt tot voorbijgaand succes, maar eindigt altijd in conflict – in chaos; wat Paulus noemt de wet die leidt tot zonde en dood.

Het geheim van het LEVEN, aangegeven door de Thora en door Jezus, bestaat in het liefhebben van de naaste zoals jezelf. Die schijnbaar nadelige handelwijze leidt altijd – nu eens vroeg dan weer laat – tot vrede; wijsheid; vastberadenheid; geluk, wat de Bijbel benoemt als LEVEN.

Brief van Paulus aan de Romeinen

“Dus wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld tot zonde en dood; zij laten hun leven niet langer beheersen door hun eigen wil, maar door de Geest. De wet van de Geest die in Jezus Christus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van zonde en dood. Waartoe de wereldse wet niet toe in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht.

Vanwege de zonde heeft hij zijn ei-

gen Zoon als mens in dit zondig bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de Thora van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hijzelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.”

Paulus: predikant van een utopie?

Is Paulus hier een moraalridder? Neen! Paulus spreekt gewoon vanuit levenswijsheid, vanuit zijn ervaring. Hij spreekt enerzijds vanuit zijn kennis van het Oude Testament en anderzijds weet hij dat de wet van eigenbelang leidt tot zonde en dood.

Tussen haakjes, voor Paulus is zonde niet een onrechtmatige daad, maar gaat het om een houding; de globale houding van achterstellen van de evennaaste.

Paulus zegt dat het om wetmatigheden gaat; het kan niet anders dan zo verlopen – eerst of vooral eigenbelang behartigen geeft als neveneffect, vernedering van de tegenstrever, uitbuiting van de zwakke, hoogmoed en arrogantie van de sterke. In de geschiedenis eindigt dat altijd in conflicten, oorlogen, dood.

In het spoor van Jezus

In het spoor van Jezus toont Paulus ons de weg om te ontsnappen aan de helse wet van kwaad dat naar erger kwaad leidt. De weg van Jezus rekent af met het menselijk zondig bestaan, verlost ons van de erfzonde, zoals dat vroeger genoemd werd. Volgens onze vernieuwde theologische inzichten kunnen we die woorden verstaan dat God, een mens, nl. Jezus heeft begenadigd te leven, zodanig dat goed leven zichtbaar, tastbaar wordt voor de volgelingen; zodanig dat die mens Jezus een complete vertolking is van wat

GOED LEVEN is. De Joden drukken dat uit als “hij is de Zoon van God.”

Een heilsboodschap langs wonderverhalen en parabellen

We zegden dat Jezus door zijn manier van leven, de sluier opheft van het geheim tot GOED LEVEN. In het evangelie wordt die heilsboodschap vooral duidelijk gemaakt langs wonderverhalen en parabellen.

Het volledige hoofdstuk 13, waaruit vandaag een klein stukje werd voorgelezen, staat vol parabellen: het zaad dat valt op de weg, op de rotsbodem en op de goede aarde; het pas gezaaide zaad dat overwoekerd wordt door distels, en wat de Heer daarover zegt; de parabel van het mosterdzaadje; de parabel van de verborgen schat.

Parabellen: een uitnodiging voor ons

Let wel op dat Matheus ons niet alleen de waarheid voorhoudt die achter het verhaal steekt, maar daar dreigend de vermaning aan toevoegt: “de toehoorders staan erop te kijken maar ze zien niet; ze horen, maar verstaan het niet.” De boodschap van de parabel dringt niet door; de toehoorders vatten het niet dat Jezus voorstelde een andere manier in ogenschouw te nemen van in het leven te staan.

Parabellen zijn een uitnodiging om anders te handelen dan we gewoonlijk doen vanuit de wereldorde. Parabellen zijn wegwijzers om God, om het goede te ervaren in ons aardse leven – hier en nu. Parabellen vormen een uitdaging voor de gelovigen: te kiezen tussen de verworven levenswijze van de wereldorde of de sprong te wagen zijn geluk, zijn vrede, zijn levenswijsheid te zoeken langs de weg die Jezus ons is voorgedaan. Een schat weten liggen is een genade. Wie geen moeite doet om de schat te veroveren stelt zich onverbiddelijk bloot aan de wetten van zonde en dood.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jezus-Christus, zijn zoon. Hij was mens zoals wij. In hem was God midden de mensen. Hij was goed tot het uiterste. Daarom verrees hij tot een nieuw leven en blijft hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Voorbeden

Laten wij bidden * voor deze wereld: dat er recht wordt gedaan aan mensen, dat er vrede is voor mensen, dat een nieuwe wereld mogelijk is. * voor alle gelovige mensen: verzameld in zoveel kerken: dat wij metterdaad werken aan een betere wereld, dat wij doen wat moet gedaan worden. * voor elkaar, voor onszelf en voor allen die ons dierbaar zijn: dat wij vol vertrouwen kunnen leven, dat er toekomst en uitzicht is.

Levende God, die genoemd wordt machtige God, wees bij ons aanwezig, zegen het werk van onze handen, zegen de weg die onze voeten gaan, zegen ons, dat wij elkaar tot zegen zijn.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het Evangelie van Jezus een blijde boodschap brengt voor alle mensen, voor alle tijden.

Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat en dat het goede in de mens het haalt op het kwade.

Ik geloof dat in Jezus het LEVEN zegeviert boven de dood.

Herman Baeyens – Uit de viering van 30 juli 2017 in het Don Bosco-centrum

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD * Aula Rector Pieter De Somer * Deberiotstraat 24, Leuven. Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Een jaarabonnement voor 2017-2018 komt op 50 euro voor de volledige jaargang.

De cursisten van 2016-2017 kunnen inschrijven voor 15 augustus. Vanaf die datum worden ook andere geïnteresseerde personen aangeschreven. Inschrijvingen na 15 augustus worden aanvaard in de volgorde van ontvangst van de betalings.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 – 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01 udll@alum.kuleuven.be of Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be <http://alum.kuleuven.be/udll> – Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD - Digitaal abonnement Als u dit wenst kunt u een digi-

taal abonnement nemen op de dinsdaglezingen van het Algemeen Programma 2017-2018. Als u hiervoor kiest, krijgt u een gebruikersnaam en paswoord toegestuurd in uw mailbox, waarmee u thuis in alle rust de digitale versie van de lezingen op uw computer kan bekijken (vanaf de dag na de lezing). Let wel: het is mogelijk dat door uitzonderlijke omstandigheden af en toe een lezing niet wordt opgenomen. Voor het digitale abonnement betaalt u slechts 30 euro. U kan het digitale abonnement betalen door storting op rekeningnummer BE57 7380 4224 4835 van de Universiteit Derde Leefstijd Leuven, gebruik makend van volgende gestructureerde mededeling: 000/3087/84342. Alle ingeschreven cursisten hebben trouwens toegang tot deze op-

ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA Dinsdag 5 september – 14.00 u. Bezoek aan KADOCLEUVEN Code: Z14 - Bijdrage: € 4 Gids: plaatselijk gids

Info en inschrijven via Onthaal Seniorrama 016 22 20 14

FIETSEN MET SENIORAMA *Fietsen - rit met hellingen (40 km) Donderdag 24 augustus 2017 Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

*Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km) Dinsdag 5 en 19 september 2017 Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km) Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 25 44 36

*Fietsdagtochten Donderdag 31 augustus 2017 – Getelineroute – meestal vlak (70 km) Vertrek met auto: 9.00 u. stipt Tien-steenweg 352 (Aldi). Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 22 32 63

Donderdag 7 september 2017 – Louvain-la-Neuve – hellingen (75 km

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven Voor meer info: 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

WANDELEN MET SENIORAMA Namiddagwandelingen (8 km) Donderdag 7 september 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 23 77 59

GELAATSVERZORGING Gelaatsverzorging op dinsdag 5 september 2017 vanaf 13.30 u. Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging. Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorrama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage. On-

dertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten. Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorrama.be Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving. Plaats: Seniorrama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

VOETVERZORGING Woensdag 6 september 2017 vanaf 9.00 u. is Vanessa Ronchetti aanwezig. Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorrama.be Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa. Informeer bij uw mutualiteit naar de korting. Plaats: Seniorrama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven