

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

24

2017

WEEKKRANT

14 JUNI

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

Kristoffelgroep "Vrienden op de weg"

Tiensepoort
Leuven

Heverlee, mei 2017

Beste Kristoffelvrienden,

Zoals ieder jaar wil KRISTOFFELGROEP TIENSEPOORT, net voor de vakantie begint, haar leden en alle geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen aan de

FEESTELIJKE KRISTOFFELVIERING
op zondag 18 juni om 11.00 uur
in de Sint Antoniuskerk - L. Schreursvest in Heverlee

Wij willen in die eucharistieviering samen dankbaar bidden, maar ons ook bezinnen over onze verantwoordelijkheid als weggebruiker.

Na de viering volgt de zegening van de weg en de weggebruikers.

Als gelovigen voelen wij ons verantwoordelijk voor anderen, ook in het verkeer. Een oproep tot veilig verkeer, tot meer vriendelijkheid en medemenselijkheid op de weg is de doelstelling van onze Kristoffelgroep.

Wij willen u dan ook uitnodigen uw lidmaatschap van de Kristoffelgroep te hernieuwen door het overschrijven van uw lidgeld op rekeningnummer: BE51 7360 1566 5362 van KF Transit.

Zoals u weet, wordt uw ledenbijdrage door de Kristoffelgroep gebruikt voor de verfraaiing van de kerk.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om rond de altaartafel samen Kristoffel te vieren.

U kan deze uitnodiging voortaan via mail krijgen als u uw mailadres stuurt naar kristoffel@sintantoniuserkerk.be (zo besparen wij op onze portkosten).

Samen met de politie van Leuven zullen wij een aangepaste verkeersregeling uitwerken. Wij vragen u dan ook aandacht te hebben voor de richtlijnen inzake rijrichting en parkeren als u op zondag 18 juni naar de viering komt.

Plaats uw lidmaatschapskaart als herkenningsteken achter de voorruit van uw auto.

Kristoffelgroep Tiensepoort

secretariaat: Hubert Gorissen, L. Schreursvest 33 - 3001 Heverlee
jaarlijkse bijdrage: lid: 5 euro - erelid: 7,50 euro - gezin: 10 euro
rekeningnummer: BE51 7360 1566 5362 KF transit

ONS-HEER-HEMELVAART

O.L.H.-Hemelvaart! We weten ondertussen wel dat met hemel niet wordt bedoeld een plaats hierboven – en dat we onder 'vaart' niet moeten verstaan dat Jezus met lijf en leden opgestegen is naar die hemel toe.

We hebben teveel – te lang het Nieuw Testament opgevat als het feitenverhaal van Jezus' leven: Zoon van God – op aarde gekomen – een openbaar leven met veel mirakels, wonderen en straffe uitspraken – Gods zoon moest lijden om ons te verlossen van onze zondigheid. Na zijn dood verrees hij – verscheen verschillende keren aan zijn volgelingen om tenslotte opgenomen te worden ten hemel.

De evangelisten hadden een heel andere bedoeling met hun geschriften. Hun evangelie is een bewijsvoering dat de mens Jezus, de Messias is – de lang verwachte zending van God die het uitverkoren volk van Israël duidelijk zal maken hoe dat Rijk van God zal gerealiseerd worden, dat ideaal rijk van vrede en gerechtigheid. Ja die Jezus die zo schandelijk aan zijn einde kwam: gefolterd en verlaten door iedereen, maar die levend is gebleven door de eeuwen heen.

Vandaag vieren we dat niet alleen Jezus die bijzondere kracht heeft gekregen om te leven volgens Gods bedoelingen, maar **dat wij allemaal dat werk moeten voortzetten.**

Over de drie lezingen

Mattheüs 28; 16 – 20

Die zegt na de passage over het lege graf en de boodschap dat Jezus verzezen is, 'Nu is het jullie beurt om de boodschap die Ik jullie bracht, te verspreiden onder alle volkeren' Ma w het gaat over het moment waarop de kerk van Christus gesticht wordt.



Efesiërs 1; 17 – 23

Paulus zegt: 'Moge de geest van de Heer inzicht geven, dat de boodschap die Jezus gebracht heeft door zijn manier van leven, de ware weg is om de Vader te kennen; ma w Jezus, heeft door zijn levenswijze waarlijk in beeld gebracht waar de Vader naartoe wilt met de schepping van de wereld – en wat je mag verwachten als gelovige.

Handeligen 1; 1 – 11

Hier wordt het verhaal gebracht over de hemelvaart zoals wij het kennen. Daarin wordt benadrukt dat het werk van Jezus moet verder worden gezet door zijn volgelingen – die daartoe de kracht krijgen van de Geest.

Homelie

De ware Jood, en later de Christene stelt zich tot ideaal, in de eerste plaats (bovenal) de evennaaste te dienen. Eén god aanbidden wilt zeggen: dat men gelooft het eeuwig geluk te bereiken door de liefde te beoefenen. Al verloopt dat langs een mysterieuze weg; men weet niet welke de consequenties zijn als men zich overgeeft aan **de** liefde; men mag geen verwachtingen koesteren; waarschijnlijk komt er lijden onderweg – maar geloven komt erop neer dat we altijd er blijven op vertrouwen dat het goed komt; dat de weg van de liefde leidt tot bestendig geluk, tot de kennis, tot het begrijpen van het mysterie van het **leven**.

Lees verder op pagina 3

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17,
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016 250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo tel. 016 25 21 51
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 18 juni
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de familie Hunin – Bogaert
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 25 juni
10.00 u. Dankviering met de zusters Clarissen in het klooster.

Opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble
Deze zondag is er geen viering in de Franciscuskerk.
Wil je graag vervoer naar het klooster laat het dan weten op franciscusheverlee@gmail.com of bel op 016 250 459 (ten laatste op 16 juni).

NEEM JE DROMEN MEE DE DAG IN bzn

ALS JE OPVLIGT LAND JE MEESTAL SLECHT bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 18 juni
Kristoffelviering en -wijding
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: overleden Kristoffelvrienden
Voorganger: pater Marcel Vertonghen
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Eva Voets
Misdienaar: Kasper
Homilie: Mathieu Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 25 juni
Dankviering
11 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: de heer Roger reviers
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: kinderen
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 18 juni
Elfde zondag door het kerkelijke jaar
10.30 u. Viering

Zondag 25 juni
Twaaftde zondag door het kerkelijk jaar
Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostaat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum "Ademtocht"

In het nu-moment leven is niet zozeer een tijdsaanleggenheid, dan wel een manier van aanwezig zijn. In het nu-moment aanwezig zijn is zowel en tegelijkertijd voeling hebben met het centrum van ons zijn, als met de periferie van ons bewust ervaren, zowel actief in tijdsgebonden dingen, als ontvankelijk voor het tijdloze. Als we in het dagelijks leven op die manier zouden leven, denk dan niet dat wij koel, afstandelijk of onpersoonlijk zouden zijn. Of dat we de werkelijkheid zouden negeren, of voorbijgaan aan onrecht en al de andere vromen van lijden in de mensen- en dierenwereld.

Agnes D'Hooghe-Dumon: Inleiding op de lezing van Benoît Standaert over Evagrius, leermeester van Cassianus

Onze volgende meditatie, op maandag 19 juni 2017, gaat weer door om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Planning voor de tweede helft van het jaar 2017

maandag 3 juli 2017
maandag 17 juli 2017
maandag 31 juli 2017
maandag 14 augustus 2017
maandag 28 augustus 2017
maandag 11 september 2017
maandag 25 september 2017
maandag 9 oktober 2017
maandag 23 oktober 2017
maandag 6 november 2017
maandag 20 november 2017
maandag 4 december 2017
maandag 18 december 2017

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

KALENDERBLAADJE

Ik geloof dat wij onze energie moeten richten op het grote, waar het werkelijk om gaat en tegelijkertijd het voor-de-hand-liggende moeten doen, datgene waar je niet langs kunt. Wij moeten ons vastberaden verzetten tegen het "lot" - het onzijdige van dit woord vind ik belangrijk - en er ons even vastberaden aan onderwerpen in bepaalde omstandigheden.

De grens tussen verzet en overgave is dus niet principieel te trekken. Beide zijn noodzakelijk en met beide moeten we vastberaden leven. Zo alleen kunnen wij in iedere situatie staande blijven en ze vruchtbaar maken.

D. Bonhoeffer

INSCHRIJVINGSTROOK

WELKOM!

op onze zomerbarbecue
in de tuin van de pastorie
op de Léon Schreursvest



op zondag 25 juni 2017
vanaf 13.00 tot 15.00 uur
de medewerkers van
vzw Antoniusvrienden

U kan inschrijven tot en met
zondag 18 juni bij

Mathieu Voets
Volhardingslaan 30
3001 Heverlee
016 89 05 89

Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee
016 22 38 11
0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

Helpende handen zijn welkom

zaterdag 24 juni vanaf 10 uur
zondag 25 juni vanaf 12 uur

Laat ons weten wanneer we op jou
kunnen rekenen.
Dank u.

naam :	aantal deelnemers:	kinderstoel	ja - nee
salades volw. +12	x	5,00 =	
salades kind -12	x	2,00 =	
witte pens	x	3,00 =	
zwarte pens	x	3,00 =	
chipolata	x	3,00 =	
kip onderbout	x	3,00 =	
barbecueworst	x	4,00 =	
linzenburger	x	2,50 =	
groentebrochette	x	4,00 =	
geitenkaasje	x	5,00 =	
hamburger	x	5,00 =	
varkensrib	x	6,00 =	
varkensbrochette	x	7,00 =	
scampibrochette	x	7,00 =	
schelvishaasje	x	7,00 =	
lamsnoot	x	11,00 =	
dunne lende	x	11,00 =	
papillot van peer	x	5,00 =	
cornetto	x	2,50 =	
frisco Magnum	x	2,50 =	
kinderijsje	x	2,00 =	
totaal:			

Ik zit graag aan tafel met:

Sint-Kristoffelwijding

Op 2 maart 1945 organiseerde de lokale Sint-Kristoffelbroederschap de eerste wijding van de weg, van de voertuigen en de fietsen door Mgr. Cruysberghs (Meerhout 1891 - Korbeek-Lo 1976). Vanaf 1946 tot 1972 verzorgden de prelaten van de abdij van 't Park de jaarlijkse zegening. Vanaf 1973 nam de parochieherder deze taak over. Het bedevaartsvaantje, uitgegeven bij het tweede lustrum, toont hoogwaardig heer Joannes Versteyleen, prelaat van 't Park van 1937 tot 1962, die stuk voor stuk de passerende wagens zegent. Achter hem prijkt, onder de wapenschilden van Leuven, Kessel-Lo en Heverlee, het betekenisvolle Sint-Kristoffelschilderij, uitgewerkt door dom Thomas Duez van de Keizersbergabdij.

(uit Leuven Weleer-Rik Uytterhoeven)



Met dank aan Yvonne Lambert (wed. Rik Uytterhoeven) voor het gebruik van deze afbeelding en tekst.

Met Samana Sint-Antonius en Park Heverlee naar SCHERPENHEUVEL op donderdag 29 juni 2017

Vertrek in Molenhof om 13.00 uur
 Vertrek aan de kerk om 13.30 uur
 Groepsfoto aan de basiliek
 Eucharistieviering in de basiliek om 15.00 uur
 Na de viering is er tijd voor persoonlijk gebed, het offeren van een kaarsje, een wandeling langs de kraampjes of een drankje op een terrasje...
 Terugreis met aankomst in Leuven rond 19.15 uur
 U kan inschrijven tot en met zondag 25 juni bij
 François Buekenhout Pleinstraat 13 Heverlee 016 23 44 74
 Begga De Vries Van Ostayenlaan 53 Heverlee 016 22 13 88
 of via uw Ziekenzorgkernlid
 Inschrijvingsstrook volgende week



ONS-HEER-HEMELVAART in Don-Bosco

Vervolg van pagina 1

De Bijbel drukt dat uit in krachtige beeldspraak.

* Abraham is bereid is zijn zoon te offeren op bevel van God.

Aan Abraham beloofde God dat hij de vader zou worden van een groot volk – de geschiedenis van zijn oude Sara die dan toch in verwachting geraakt – De zoon is er dan; garantie voor het talrijk nageslacht en God zegt: “Ga met hem naar het gebied van de berg Moria – en daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen”

Het beeld van Abraham die luistert, en bereid is zijn enige zoon te offeren staat voor de verbondenheid tot het uiterste van de mens aan God en... van God aan de mens.

Abraham heeft het doorleefd dat in zijn uiterste gehoorzaamheid aan God, dat hij **gezien** werd door God. In de uiterste overgave van Abraham, heeft God het geloof van Abraham **gezien**.

Martin Buber besluit: *Waar Abraham ziet, dat God hem ziet, ontstaat zienschap; daar breekt een nieuwe wereld open – gaan op de weg van God doorbreekt onze angst voor de onbekende toekomst! Daar gaat het om! De toekomst jaagt angst aan omdat we kunnen geconfronteerd worden met onheil. Het beeld van Abraham die luistert, vertelt ons hoe we verlost geraken van onze angst voor het onbekende dat op ons afkomt!*

Tweede beeld uit de Bijbel.

* Jezus in de Hof van Gethsemane gaat ook tot het uiterste.

Zijn drang tot gerechtigheid plegen, overal en voor iedereen, bracht hem in dodelijk conflict met de priesterkaste van de Sadduceeën en met de Romeinse bezetter.

In de nacht van zijn doodfoltering vraagt hij aan de Vader om deze kelk aan hem te laten voorbijgaan, maar voegt hij eraan toe: “Niet mijn wil, maar de uwe geschiede”

Twee beelden uit de Bijbel die ons bekend zijn; helaas teveel als een feitenverhaal en onvoldoende als stringente boodschap: *Vertrouw op God, de weg kan hard zijn, maar God zal u altijd bijstaan en redden!*

Verband met het beeld van hemelvaart

Het volk van Abraham onderscheidt zich van de omgevende volkeren omdat zij kiezen voor het maatschappijmodel 'gerechtigheid voor elkeen'. Maar dat project mislukt voortdurend: eigenbelang blijft voor velen de eerste drijfveer en Israël blijft eeuwen aan een stuk onderdrukt door een bezetter. Terug vrij worden en een eigen koning hebben blijft de grote droom. Enkele eeuwen voor Christus **ontstaat de Messiasgedachte**. Het heil wordt ergens, ooit verwacht onder vorm van een Messias, de zending van God, die de verhoopte verandering zal brengen.

Het Nieuw Testament draait om de

bewijsvoering dat Jezus, de zoon van de timmerman en van Maria, dat hij de Messias is. Het driejarig optreden van Jezus is voldoende veropenbarend dat achteraf gezien Jezus wel die verwachte Messias moet zijn. De evangelieschrijvers, 50 à 80 jaar na het feitelijk leven van Jezus, die hadden het door; de volgelingen uit de tijd van Jezus, die hadden de boodschap nog niet begrepen; die dachten meer dat God hen zou bevrijden van de bezetters; zij keken niet verder dan het vinden van bereikbare genoegdoening.

Alle vier de evangelies zijn een beoogd dat **Jezus de Messias** is die aan de wereld verkondigt dat de toepassing van gerechtigheid voor elkeen niet zozeer aards geluk bijbrengt, maar vrede, geluk, vrijheid diep van binnen in onszelf, door inwerking van God – verder de Geest genoemd.

De evangelieschrijvers zagen het licht, beter dan de Apostelen, omdat zij meemaakten welk overtreffend effect het leven van Jezus heeft teweeggebracht in zijn gemeenschap. Zijn lering is in die mate **bron van leven** dat men mag spreken van 'leven na de dood' – verrijzenis.

De voornaamste boodschap die de evangelieschrijvers willen meegeven is dat God niet alleen aan Jezus die bijzondere kracht heeft gegeven om gestalte te geven aan Gods liefde. Ook de mens, **wij allemaal hebben**

de roeping het beeld van God te verwelijken in het dagelijks leven – wat de Bijbel noemt dat wij het lichaam van Christus vormen.

U hebt het gehoord van Mathëus “Gaat gij nu op weg en maakt van alle volken mijn leerlingen.”

Hoe wordt die boodschap nu meegedeeld in de bijbel? Vanwaar **het beeld van Hemelvaart?**

Grote krachtige momenten waarbij de mens de boodschap van God innerlijk heeft gehoord worden in de bijbel aangebracht in taferelen waarbij de mens op een berg staat (verheven boven de wereld) en God ontmoet in een wolk en in vuur. Denk aan het offeren van Izaak, aan Mozes die de Tien Geboden ontvangt. Ge kent de passage van de transformatie van Jezus die een hoge berg opgaat in gezelschap van Petrus, Johannes en Jacobus. Daar gekomen straalt hij als de zon; Mozes en Elia kwamen erbij en een stem uit een wolk sprak: “Deze is mijn zoon, mijn geliefde – luister naar hem”

Deze transformatie is geen beschrijving van een waar gebeurd feit maar een eerste aankondiging dat Jezus de Messias is.

Het beeld dat ons vertelt dat Jezus ten hemel opstijgt is een tweede aankondiging dat hij gelijk Abraham, gelijk Mozes een scharnierfiguur is in het bijbelverhaal. Daarbij wordt aan de leerlingen de boodschap meegegeven: “Gaat op weg en maak van alle volkeren mijn leerlingen.”

O.L.H. Hemelvaart is dus het feest van de zending van elke mens om door zijn levenswijze vorm te geven aan Gods liefde hier en overal ter wereld, in het spoor van Jezus.

Voorbeden

Heer, onze God, Gij zijt vuur in de duisternis, licht in ons bestaan, belofte voor de toekomst.

Gij zijt ons tastbaar nabij gekomen in Jezus Messias.

Wij vragen u:

Schenk ons de kracht en de moed, om in het voetspoor van Jezus getuigen te zijn van u en van uw koninkrijk, waarin aan de hand van de Thora recht en gerechtigheid gestalte krijgen. Help ons steeds opnieuw te zien dat Gij ons ziet.

Wij bidden u:

Voor de volkeren van deze aarde: dat uw woorden van vrede en gerechtigheid mogen worden verstaan; dat onrecht niet langer wordt verdragen, maar gerechtigheid en vrede de plaats innemen van onderdrukking en geweld.

Herman Baeyens- Uit de viering van: 28 mei 2017 in het Don Boscocentrum

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 15 juni
 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 16 juni
 19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Dinsdag 20 juni
 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 22 juni
 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 23 juni
 19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 14 juni
 14 u.: Samana
 20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 15 juni
 14 uur: Seniorencafé met matcurling
 AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 16 juni
 VM: De Ark
 AV: Buurtcafé

Zondag 18 juni
 11 uur: Zondagscafé
 NM: Gastvrij Michotte
 AV: Koor Dissonant

Maandag 19 juni
 14 u.: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 20 juni
 14 u.: Seniorencafé

Woensdag 21 juni
 13.30 u.: Samana Crea
 20 u.: Koor Blij Rondeel

Uit ons zeer verre verleden - De Thiensche poort



Detail uit de tekening van Joost Vander Baren in 1604 van de stad Leuven (Lovanium) vanaf de hoogte van de Roeselberg in Herent. Links, we volgen de tweede ringmuur met zijn torens (in de richting van de wijzers van de klok) en bereiken achtereenvolgens: de Diestsepoort (2) met verderop de Blauwputkapel (D); de Tienesepoort (3) met ervoor de (toenmalige) kapel van O.L.Vrouw-van-Ginderbuyten (18) en erbuiten "De Vier Vaentjes", galg en rad. Links de heuvel van de huidige Predikherenberg. Van bewoning buiten de omwalling (nu de Ring) is nog niet veel te merken. Dat zal metertijd echter wel veranderen.

Heb je er ooit eens bij stil gestaan hoe de Tienesepoort-omgeving 400 jaar geleden er uit zag en hoe de parochiegemeenschappen van Sint-Antonius, Sint-Franciscus (oorspronkelijk H.Hart) en Don-Bosco zijn ontstaan? Dit is een eerste artikel uit een zeer ver "grijze verleden" van Frando. Er is heel wat geput uit de veelvuldige publicaties van Rik Uytterhoeven, vooral uit HEVERLEE (ooit tijdschrift van Heverlee) en "Leuven Wel-er", met dank aan zijn lieve wed. Yvonne Lambert (oud-parochiaan) die me toelating gaf afbeeldingen en teksten te publiceren in KERK&leven.

Sommige senioren zullen nog de komiezenhuisjes of tolhuisjes gekend hebben, de gebouwen die de naam verleende aan de ganse wijk, nl. de Tienesepoort. Voordien stonden er echter andere tolhuisjes, een eerdere stadspoort in de tweede ringmuur, die de toegang vanuit de richting Tienen mogelijk maakte.

De Leuvense ringmuren

Reeds omstreeks 1160 was de kern van de stad Leuven met de Sint-Pieterskerk, de burcht op 's-Hertogen-eiland en de binnenhaven (nabij de vroegere Vismarkt) beschermd door een eerste ringmuur. Hiervan blijft geen enkele van de elf poorten over, maar belangrijke stukken muur en verschillende torens zijn tot op heden bewaard zoals in het Stadspark, de Handbooghof, de Sint-Antoniuschool en het Pari-daensinstituut. Na zoo jaar was de

aldus omwalde stad te klein en besloot men tot de bouw van een tweede ringmuur (1357-63). De nieuwe ringmuur was haast cirkelrond en ruim 7 km lang, telde een vijftigtal torens, terwijl door acht poorten de verbinding met het platteland en de overige steden mogelijk was. Van deze tweede ringmuur blijft haast niets over, tenzij de onderbouw van de Volmolensluizen en de grondvesten van de Verloren-Kosten-toren op de vest tussen de Mechelse- en de Brusselsepoort.

De Tienesepoort of Hoelstratepoort

Eén van deze acht poorten – [Ula-kepoort (Vaartp.) Dorpstraatpoort (Diestsep.) Hoelstraatpoort (Tiensep.) Percpoort (Parkp.) Hovepoort (Naamsep.) Groefpoort (Tervuursep.) Wijngaardpoort (Brusselsep.) Borchtpoort (Mechelsep.)] was de Tienesepoort, waarvan we ons een idee kunnen vormen als we even denken aan de overgebleven Hallepoort te Brussel of Brusselsepoort te Mechelen.

Voor de 17e eeuw noemde men de Tienesepoort ook Hoelstrate-Buiten-Poorte omdat ze de Hoelstrate (of Hollestrate, de huidige Tienesestraat) afsloot of ook Onze-Lieve-Vrouwepoort wegens de nabijheid van de (toenmalige) kapel van O.L.Vrouw-van-Ginderbuiten. Zowel in de richting van de Diestsepoort als naar de Parkpoort toe liep vanaf de Tienesepoort de muur

met de torens op een hoge aarden wal; vóór de wal lag een diepe droge stadgracht en aan de buitenkant van de gracht en aan de binnenkant van de muur liep een weg.

De eerste Tienesepoort zelf werd gebouwd in 1357 en was gedekt met een schaliëndak; men kon de stad in- en uitgaan over een houten brug, in de 15e eeuw was het bolwerk versierd met een nis met O.L.-Vrouwbeeld en met een geschilderd paneel, dat Sint-Pieter, de stadspatroon, voorstelde.

In 1533 werd de erg vervallen poort afgebroken en vervangen door een merkwaardig bouwwerk onder leiding van Pieter Walraven, die voordien reeds de Diestsepoort had opgetrokken. Gedurende vijf jaar (1534-39) werd er gemetseld aan het nieuwe poort gebouw, waarbij voor de grondvesten ijzersteen uit de Roeselberg (Mechelse stwg. thv. het Windgat) werd gebruikt.

In 1564 werd de houten brug aan de buitenzijde vernieuwd en belegd met een wegdek in kasseien. De stadspoort zelf was een tamelijk hoog ovaalvormig bouwwerk met middenin de doorgang en daarboven een sierlijke trapgevel met

nis. Vóór het poortgebouw stond ter verdediging een halfronde afsluiting in baksteen met een witstenen bekleding; om deze afsluiting lag een droge gracht, die men kon oversteken langs een reeds vermeld houten brug.

Van de drukte van het verkeer langs de stadspoorten krijgt men enig idee dank zij de bewaarde rekeningen van de couchiegelden (kaseigeld); dit was een tol te betalen bij het passeren van de stadspoort; de opbrengst diende voor het onderhouden der wegen binnen de stad. Prof. R. Van Uytven maakte in zijn werk «Stadseconomie en -financiën van de 12e tot de 16e eeuw» een geschikt procentueel overzicht van deze couchiegelden van 1371, 1380, 1381 en 1383. Hieruit blijkt dat de Tienesepoort te zamen met de Mechelsepoort — (het zwaartepunt van de overzeese handel is verschoven van Brugge naar Antwerpen) — de helft van het Leuvense verkeer verslikt en tevens evenveel als de overige zes poorten samen.

De voorafsluiting van de Tienesepoort was bouwvallig geworden en werd verkocht voor afbraak in 1787 terwijl het poortgebouw zelf in 1823

de plaats moest ruimen voor twee vierkante platafgedekte tolhuisjes, die verbonden waren door een stevig smeedijzeren hekken. In deze tol- of kommiezenhuisjes diende het octrooigeld betaald aan de kommiezen, de ambtenaars belast met de inning ervan. Het octrooi was een taks die in 78 steden en gemeente geheven werd op de invoer van voedingswaren en talrijke andere producten (in totaal nog 136 verschillende) bij de afschaffing in 1860 onder impuls van de toenmalige Minister van Financiën Frère-Orban.

Daar deze octrooien door stadspersoneel konden geïnd worden ofwel het voorwerp waren van een openbare verpachting, gaven zij dikwijls aanleiding tot talrijke misbruiken, waarvan vooral de kleine man en de plattelandsbewoner het slachtoffer was. Het afschaffen van de octrooien op 21 juli 1860, tevens de dertigste verjaardag van 's lands onafhankelijkheid, gaf aanleiding tot grote en vooral volkse festiviteiten, waarbij op vele plaatsen de octrooihuisjes of -baren werden afgebroken. Aan de Tienesepoort bleven ze bewaard tot ze honderd jaar later moesten wijken voor het steeds toenemend verkeer bij de aanleg van de nieuwe ringlaan.

Tiendaagse veldtocht (aug. 1831)

Ons land genoot nog maar een jaartje van de vrijheid toen het Hollandse leger opnieuw ons land binnenviel. Op 11 augustus trekt ons leger vanuit Leuven de vijand tegemoet, komt in strijd met de Hollandse voorhoede te Kumtich, jaagt hen op de vlucht, 's Anderendaags zijn ze echter gedwongen zich terug te trekken op Leuven, waar de artillerie op de vesten langsheen de Tienesepoort 34 kanonnen in stelling heeft gebracht om weerstand te bieden tot het uiterste. De Hollanders vinden het veiliger de strijd te staken, zich terug te trekken en ons land te ontruimen. Zo eindigde hun tweede Belgische veldtocht vóór de Tienesepoort te Leuven.

Vervolgt met het ontstaan van de Sint-Antoniusparochie - Leo P.



1890 - De toerist die, vanuit het Leuvense station, Heverlee aandoet, komt eerst aan de Tienesepoort, waar de Tienesesteenweg Kessel-Lo (links) en Heverlee (rechts) scheidt; de fotograaf stond op Leuvense grond naast de sierlijke Montefiori-fontein met drinkbak voor de paarden. De stadspoort uit de veertiende-eeuwse ringmuur werd in 1823 vervangen door de octrooihuisjes, die tot 1860 dienst deden. Bemerkt naast het rechter gebouw de brievenbus... en dat van de H.Hart kerk op de Tienesesteenweg nog geen spoor is.



De tweede Tienesepoort (gebouwd 1534-39, gesloopt 1823)