

# KERK & Leven

22

2017

WEEKKRANT

31 MEI

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Eerste Communieviering In Sint Antonius - 7 mei 2017

In de viering met als thema **'Parels in Gods hand'** zijn Tessa, Pim, Wout, Flo, Kaat en Léonie op 7 mei voor het eerst met Jezus aan tafel gegaan.



Samen zongen zij:  
Dank je! Dank je! Dank je!  
Ik ben ontzettend blij!  
Dank je! Dank je! Dank je!  
De Heer is nu bij mij!

De Heer wil met me meegaan,  
Hij wordt een goede vriend.  
Ik sluit Hem in mijn hart,  
Dat heeft hij echt verdiend.

De kinderen vertelden ook hun wensen aan Jezus:

Jezus, luister eens...  
Wilt U zorgen voor  
onze broertjes en zusjes,  
dat zij het fijn met elkaar  
mogen hebben.



Jezus, luister eens...  
Zorg ook voor onze  
oma's en opa's,  
tantes en nonkels  
en alle mensen van wie we houden,  
dat ze nog lang bij ons mogen zijn.

Jezus, luister eens...  
Vergeet niet alle mensen  
die pijn en verdriet hebben.  
Geef hen mensen  
die troosten en helpen.

Jezus, luister eens...  
Geef dat wij allemaal,  
klein en groot,  
meehelpen om ervoor te zorgen  
dat iedereen gelukkig is,  
zo helpen wij mee  
aan Uw droom voor alle mensen.

*vervolgt op pagina 3*





## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Olivier Lins

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Hans Medart, 015 29 84 17,  
hans.medart@kerknet.be  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016  
250593  
gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo tel. 016 25 21 51  
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

## CONTACTADRESSEN

**DON BOSCO**  
**Jef Wauters,**  
**federatiepastoor** Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo tel.  
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
**Caroline Van Audenhoven,**  
**parochieassistent**  
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee  
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59  
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op: maandag,  
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
(woensdag niet open)



## VIERINGEN

### SINT-FRANCISCUS

**Zondag 4 juni**  
**Pinksteren**  
**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Intentie voor Jules Oosterlynck en Anna Persoons  
Voorganger: Pastor Fons Boey  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Guido Lauwerier  
Zang: Guy Saenen  
Orgel: Raoul Vereecken

**Maandag 5 juni**  
**Pinkstermaandag**  
**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Pastor Jef Bulckens  
Assistent: Cécile Van Hoecke  
Lector: Jaak Jaeken  
CD-muziek en koster: Karel De Rocker

**Zondag 11 juni**  
**Heilige Drie-eenheid**  
**10.00 u.** Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Thierry Van Craenem  
Lector: François Barrette  
Zang: Franciscuskoor en ensemble  
Orgel: Herman Baumers

### SINT-ANTONIUS

**Zondag 4 juni**  
**Pinksteren**  
**11 u.** opluistering van de viering door de Gospelrats  
Voorganger: pater Walter Verelst  
Assistent: Myriam Neves  
Lector: Ann Wouters  
Homilie: pater Walter Verelst  
Beelden: Leo Swinnen

**Zondag 11 juni**  
**Heilige Drie-eenheid**  
**11 u.** Viering met koor- en samenzang  
Voorganger: pater Romain Clement  
Assistent: Mieke Vanhooymissen  
Lector: Hilde Pex  
Homilie: pater Romain Clement  
Beelden: Kaat Gorissen  
Orgel/piano: Nico Janssens  
Dirigent: Toon Maes

**ALS JE TE VEEL STAPELT**  
**WORD JE STAPELGEK** bzn

**PLOOI OP TIJD**  
**DAN BLIJF JE SOEPEL** bzn

### DON BOSCO

**Zondag 4 juni**  
**Pinksteren**  
**10.30 u.** Viering

**Zondag 11 juni**  
**Feest van de Heilige Drie-eenheid**  
Geen viering in Don Bosco

**BLAUWPUT**  
Zondag  
10.00 u. eucharistieviering

**BOVEN-LO**  
Kapel Zavelstraat-Langelostraat  
Zaterdag: 18.45 u.  
Kerk H. Familie  
Zondag 8 en 10 uur  
Maandag: 19 u.  
Donderdag 8 u.

**LINDEN**  
Zondag  
10.00 u. Gezinsviering

**VLIERBEEK**  
Zaterdag  
18.30 u. eucharistieviering  
Zondag  
09.00 u. kapel broeders Maristen  
10.30 u. eucharistieviering  
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

## AGENDA

**Parochie-geloofsgemeenschap**  
**Sint-Antonius**

**Donderdag 1 juni**  
**14.00 uur Kaartnamiddag** op het terras

**Vrijdag 2 juni**  
**19.45 tot 21 uur Koorrepitie** in de kerk

**Dinsdag 6 juni**  
**14.00 uur Kaartnamiddag** op het terras

**Donderdag 8 juni**  
**14.00 uur Kaartnamiddag** op het terras

**Vrijdag 9 juni**  
**19.45 tot 21 uur Koorrepitie** in de kerk

### Sint-Franciscus

**Woensdag 31 mei**  
9.30 u.: OKRA Teamvergadering  
20 u.: Koor Blij Rondeel

**Donderdag 1 juni**  
14 uur: Seniorencafé matcurling

**Vrijdag 2 juni**  
VM: De Ark  
NM: Bar Michotte  
AV: Buurtcafé

**Zondag 4 juni Pinksteren**  
11 uur: Zondagscafé  
AV: Koor Dissonant

**Dinsdag 6 juni**  
9.15 u.: SAMANA  
14 u.: Seniorencafé

**Woensdag 7 juni**  
20 u.: Koor Blij Rondeel

### VAKANTIECURSUSSEN IN SENIORAMA

Naast de cursussen in de loop van het jaar organiseert Seniorama zomeractiviteiten en ook vakantiecurssussen. In de **vakantiecurssus taal** oefen je in een aantal lessen de courante uitdrukkingen en vragen in verband met eten, culturele bezienswaardigheden, eenvoudige gesprekken en gewoonten van de mensen van het land. Deze basiscurssussen zijn zowel geschikt voor beginners als voor wie zijn taalkennis wil opfrissen.

**Italiaans - Code: Italiaans IT/V1.** Seniorama: vrijdag van 9.30 tot 12 u. Data: 2, 16, 23 en 30 juni 2017. Aantal lessen: 4 - Prijs: 20 euro. Lesgever: Dorien Van Gompel  
**Spaans 1 - Code: Spaans SV/1.** Seniorama: dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12 u. Data: 6, 8, 13 en 15 juni 2017 - Prijs: 20 euro. Aantal lessen: 4 - Prijs: 20 euro. Lesgever: Lourdes Ortega  
**Spaans 2 - Code: Spaans SV/2.** Data: 1, 3, 8 en 10 augustus 2017 - Prijs: 20 euro

### Nog andere cursussen:

**Mandala - Code: MANV**  
Data: 18, 25 juli; 1, 8 augustus 2017 - Prijs: 24 euro + 10 euro voor het gebruik van papier, fotokopieën en borstels  
**Tekenen - Code: TEKV**  
Data: 19, 25 augustus; 1, 8, 15, 22 en 29 september 2017 - Prijs: 35 euro  
**Film - Code: Film**  
Data: 15, 22 en 29 september 2017 - Prijs: 15 euro  
Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



### Don Boscocentrum "Ademtocht"

Religie kan vergeleken worden met een glasmaam. Het blijft donker tenzij er licht doorheen komt. Het licht zelf is onzichtbaar maar in het glasmaam van de religie neemt het een structuur aan die voor iedereen bevatbaar wordt. Alhoewel religie vaak de neiging heeft om haar volgelingen te binden aan de vormen van het glasmaam is het ultieme niet het glasmaam maar wel het licht dat er door schijnt. Enkel diegene die het licht van God ziet achter de structuren van het glasmaam kan de betekenis en het doel van religie vatten. **Willigis Jager - 'Search for the meaning of life'**

Onze volgende meditatie, op maandag 5 juni 2017, gaat weer door om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

**Contactpersoon:**  
**jos vermeulen 016/89.03.16**  
vermeulen.berthe@telenet.be  
meditatie in de christelijke traditie:  
<http://www.christmed.be>

## KALENDERBLAADJE

De moderne mens moet vooral uit het gesloten huis van zichzelf worden bevrijd. Hij heeft er behoefte aan inzicht en uitzicht in het leven te vinden, moed om te zijn, de vernieuwing van de hoop die hem het bestaan elke morgen weer de moeite waard doet vinden.

**J. Baers**

### VOETVERZORGING

**Woensdag 7 juni 2017** vanaf 9.00 u. is **Vanessa Ronchetti** aanwezig. Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be  
Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te betalen aan Vanessa.  
Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.  
Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

### WZC D'EYCKEN BRUG DEMENTIE

- Op bezoek bij mensen met dementie  
- do. 8 juni - 20.00u.  
- WZC d'Eycken Brug

Heeft het nog zin dat ik langs ga? Wat kunnen we samen doen? Wat zeg ik wel en wat zeg ik beter niet? Door Hilde Vanderlinden (psychologe en ervaringsdeskundige)



## HET WOORD DAT ONS RICHTING GEEFT



### Het woord van God

Het woord van God tot hertoe doorverteld,

is niet te hoog of veel te ver gegrepen.

Het is niet door een vreemde opgesteld, die ons met wet en orde af wil schepen. Het komt van iemand die ons kent en telt, een God die ons uit nood en dood wil slepen.

### Inleiding

De leerlingen verstonden nog niet het schriftwoord dat zegt dat Jezus uit de doden moest opstaan, zo hoorden we met Pasen de evangelist Johannes zeggen.

Hij schrijft enkele verhalen, telkens in twee delen om ons uit te leggen wat opstanding betekent, hoe je opstaat uit de dood.

### Lezing uit het boek Deuteronomium

Het woord van God moet worden meegedragen en voort verteld.

### Uit het heilig evangelie volgens Johannes

Jezus verscheen aan zijn apostelen. Ze zijn vervuld van vreugde toen ze hem zagen.

Hij zegt: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u."

Thomas, een van de twaalf, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. Hij kan maar geloven als hij Jezus ook kon zien.

Acht dagen later verscheen Jezus weer en nu was Thomas er bij.

Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God!"

Jezus zei tot hem:

"Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?"

Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben."

### Duiding

1.

De opstanding uit de dood is de kern van ons geloof.

Opstaan uit de dood, hoe doe je dat in het leven? Is daar een handlei-

ding voor?

De wielrenner **Tom Boonen** was de laatste maand alomtegenwoordig in de media naar aanleiding van einde loopbaan.

Zijn belangrijkste boodschap, zo vond ik persoonlijk, was:

De periodes van succes zijn gemakkelijk. Veel belangrijker is de vraag hoe je met periodes van tegenslag omgaat, hoe je deze verwerkt en een plaats geeft, hoe je hieruit opstaat en je weg vervolgt. Dit kon bij hem een zeer zware val, zelfs eens met schedelbreuk zijn, alsook de miskraam van zijn vrouw.

Ik ben er steeds sterker uitgekomen, zegt Tom ter afsluiting.

2.

Opstaan uit de dood, uit alles wat het leven bedreigt, versmacht, doodt en een weg naar leven gaan, **openbloeien als mens**, hoe doe je dat?

Ik heb veel geluk gehad, zal Tom Boonen zeggen, hij was steeds omringd door mensen.

Is daar een handleiding voor?

Vroeger zou ik het niet geweten hebben, nu zeg ik bevestigend: ja, er is **een handleiding**.

De voorbije vier jaar heb ik de goede week, het feest van de opstanding, telkens met een evangelist voorbereid, Marcus, Mattheus, Lucas en dit jaar Johannes.

Alle vier, zonder uitzondering, verwijzen ze bij de opstanding naar de Schriften, naar de Thora, de vijf boeken van Mozes.

Zo ook Johannes dit jaar.

De leerlingen hadden nog geen weet van het Schriftwoord dat hij uit de doden moest opstaan, hoorden wij met Pasen.

**De Schriften, de bijbel, het woord van God, het woord van leven, gestolde wijsheid van onze voorvaders, is onze handleiding.**

3.

Dit probeert **Johannes** ons in zijn evangelie duidelijk te maken. Daartoe vertelt hij zijn verhaal steeds in twee stappen.

Met Pasen hoorden wij hoe Maria van Magdala twee maal het graf be-

zocht voor zij begreep dat het geen kwestie is van Jezus te zien, maar van het woord te horen.

Op dit thema gaat Johannes vandaag verder:

Jezus laat zich zien aan zijn leerlingen, Hij laat hen de wonden van de lijdende dienaar zien.

En opnieuw doet Johannes dit in een dubbel verhaal:

eenmaal aan de leerlingen zonder de apostel Thomas erbij en eenmaal met Thomas erbij.

Het tweede deel is een versterking van het zien:

Thomas zal de wonden aanraken.

**Hiermee zegt de evangelist dat het werkelijk de lijdende is, dat het de weg van deze dienaar is die tot de overwinning op de dood leidt.**

4.

Als Jezus Thomas antwoordt: "Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." zou je dit kunnen als een terechtwijzing opvatten.

En zo is het door de kerk vaak geïnterpreteerd, vandaar dat hij de ongelovige wordt genoemd.

Toch denk ik dat Johannes ons iets heel anders wil zeggen.

**Geloven in de opstanding is geen kwestie van zien, maar van horen.**

### Hoor, Israël.

Het woord wordt gesproken. Een gesproken woord moet gehoord worden.

Wie het woord hoort kan het ook doen. Jezus is ons hierin voorgaan.

5.

Twee voorbeelden als actualisering. **Paus Franciscus** bezocht deze week het Egypte van president Abdel Fattah al-Sisi voor één van de meest uitdagende diplomatieke reizen van zijn pontificaat.

De Paus heeft getracht bruggen te slaan tussen de getroffen Koptische Kerk, de Egyptische soennieten en de militaire regering van al-Sisi.

De situatie in Egypte is gespannen na de IS-aanslagen op Koptische kerken van de afgelopen maanden.

En een tweede actualisering.

**Jeanette Vizguerra**, een moeder

zonder papieren, is een van de meest invloedrijke vrouwen. Het magazine Time huldigt het inspirerende leven van deze mensenrechtenactiviste, dat in schril contrast staat met de retoriek van president Trump.

Jeanette Vizguerra, een moeder zonder papieren die de afgelopen maanden een toevlucht zocht in een kerk in Denver, is door het weekblad Time uitgeroepen tot een van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld. Time looft de vrouw om haar inzet voor de mensenrechten. De administratie van de Amerikaanse regering tracht migranten tot zondebok te maken en laat de bevolking geloven dat mensen zoals Jeanette zonder geldige verblijfsvergunning misdadigers zijn, voegt Time er in een commentaar aan toe. Deze vrouw, die moeder is van vier kinderen, bewijst het tegendeel. Ze heeft bloed, zweet en tranen gelaten om een organisatie op te richten en betere kansen te scheppen voor haar gezin. Dat is geen misdaad. Dat is de vervulling van de Amerikaanse droom.

### Voorbeden

*\*Bidden we voor nuchtere en kritische mensen.*

Dat zij ons verhinderen om al te snel te juichen en ons eraan herinneren dat, indien de Blijde Boodschap van de Heer werkelijkheid wil worden in deze wereld, wij onze handen uit de mouwen moeten steken en onze handen moeten uitsteken naar de gewonde en gekwetste mensen om ons heen. Laten wij bidden...

*\*Bidden we voor de van optimisten-van-nature,*

die dwars door alle duisternis heen, de horizon zien oplichten met het licht van een nieuwe dag.

Dat zij ons verhinderen zo geobsedeerd te worden door het lijden en het onrecht, dat we onze ogen ervoor sluiten omdat we er wanhopig van worden.

Moge zij niet vluchten in dromen, maar hun optimisme blijven hooghouden als een lichtje in de duisternis.

Laten wij bidden...

*\*Bidden we voor allen die door onrecht, ziekte of oorlog gekraakt zijn.*

Dat zij mensen om zich heen weten die hen helpen op te staan tot nieuw leven.

Laten wij bidden...

### Tafelgebed

**Jij, naamloos vanaf den beginne, wie ben je?**

Ben je het licht in onze ogen, de tranen die er zo vaak achter branden?

Ben je het licht in ons hart, het onstuimige leven in onze aderen,

de kracht in onze ledematen? En ben je ook onze zwakheid, ons verslijten aan dit leven, onze kwetsbaarheid en onmacht?

Ben je onze hoop en wanhoop, ons geloven en ons twijfelen?

Ben jij die ziel in ons lijf? Die stem, die drang tot goedheid, liefde, vechtlust, hoop en volhouden

die wij levenslang in ons horen, voelen?

Daartoe is de Mensenzoon gekomen:

niet om gediend te worden maar om te dienen, en zijn ziel te geven

tot bevrijding van velen in deze wereld".

Zo sprak ooit een mens als wij Jezus van Nazareth, die wij hier gedachten.

Die man die brood en wijn deelde als teken van zijn dienstbaarheid, als teken dat hij zijn ziel wilde geven

tot bevrijding, redding en opstanding.

### Het woord van God

*Hij wil dat wij elkaar tot leven zijn, de aarde maken tot een land van allen.*

*Hij roept ons weg uit elke doodswaestijn, daar waar uit haat en hebzucht lijken vallen.*

*Hij hoopt dat wij toch ooit zijn schepping zijn,*

*Tot vrede komend zonder dodentallen.*

*Jef Wauters – Uit de viering van 30 april 2017 in het Don Boscocentrum*



Eerste Communieviering in Sint Antonius

vervolg van pagina 1

Wout zorgde voor een lief dankwoordje.



En Caroline zette **Rita**, die voor de 30ste keer zorgde voor de voorbereiding van de Eerste Communie, en **Eva**, die dit voor de 12de keer deed, in de bloemetjes.

Door omstandigheden moeten zij er punt achter zetten. **Een mooie attentie en een warm applaus, dat hebben zij verdiend!**



## UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

\* Don Bosco anno 1969 \*

### PASTORALE RAAD – DISTRICT LEUVEN

De leden van de pastorale raad voor het district Leuven kwamen op eigen initiatief samen te Leuven op 24 maart. Naast de effectieve leden van de raad werden, benevens de dekens, vanzelfsprekend ook de niet-gekozen kandidaten uitgenodigd.

De vergadering heeft een voorzitter en een secretaris verkozen. De groep zal regelmatig vergaderen met als doel het contact met de medegelovigen te bevorderen en uit dit contact een aantal praktische voorstellen te formuleren. De leden hopen op die manier het hunne bij te dragen om in het kader van de pastorale raad voor Vlaams Brabant te komen tot eigentijdse en realistische besluiten. De eerstvolgende vergadering handelt over de werking en de samenstelling van de parochieraden. Uw mening en uw voorstellen zijn steeds welkom op adres: Pastorale raad, St.-Albertuszaal, Vital Decosterstraat 68, Leuven.

Parochieblad 8 mei 1969

### CARACAS-AVOND

Werd gepland op woensdag 28 mei. Met E.H. Vanhoorenbeke in ons midden kan dit een levendige en sprekende avond worden.

Parochieblad 22 mei 1969

### CARACAS-HULPFONDS

Het nieuws was als een lopend vuurtje rondgelopen: E.H. Vanhoorenbeke kwam terug van zijn missiepost en zou op Zaventem landen op zaterdag 10 mei om 18 uur Wel, wel, wat een massa volk in die aankomsthal van het vliegveld, allemaal mensen uit Kessel-Lo en omstreken.

Doodmoe, kapotgewerkt, zo zagen we hem toekomen. Maar wat een uitbundige menigte! Hij had geen handen genoeg om al die trouwe vrienden te begroeten. De kapel van het vliegveld was te klein opdat iedereen er zijn kort dankwoord en zijn zegen (in het Spaans) zou kunnen aanhoren. Velen konden er het "Onze Vader" niet meezingen omdat ze een dikke krop in hun keel voelden. Mens wat zijn er soms toch schone ogenblikken in het leven!

We zullen heel wat werk hebben om onze zendeling een beetje op te kalefateren indien we hem binnen enkele maanden "fit and well" terug naar Caracas wensen te sturen. Ondertussen zullen we nog wel een heleboel zaken over hem en van hem vernemen.

Vergeeten we zeker de twee volgende gebeurtenissen niet: Op zaterdag 24 en zondag 25 mei zal E.H. Vanhoorenbeke prediken in alle mis-sen.

En op woensdag 28 mei zal hij om 20 uur een *Caracas-avond verzorgen in de parochiezaal*.

We wensen hem ook langs deze weg hartelijk welkom in ons midden en hopen dat hij hier van een welverdiende rust moge genieten en dat hij weldra helemaal hersteld en opgeknapt zou mogen zijn.

Parochieblad 22 mei 1969

### DE PASTORALE RAAD

voor het district Leuven besprak de oprichting en de verdere uitbouw van parochieraden, waarin leek en priester samen kunnen werken voor de behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen van de parochiemaatschap.

De leden van de parochieraden zullen op dekanale bijeenkomsten worden uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen en om algemene informatie te ontvangen.

Op die manier kunnen deze nieuwe structuren geleidelijk aan worden uitgebouwd.

**Pastorale Raad, Vital Decosterstraat 68, Leuven.**

Parochieblad 26 juni 1969

### BEDENKINGEN OMTRENT PLECHTIGE GELOFSBELIJDENIS EN VORMSEL

Als wij even ingaan op de plechtig communie en vormsel, dan menen wij dit te mogen zeggen: door het vormsel worden deze 12-jarigen opgenomen in de geloofsgemeenschap, die zij ook actief mee willen helpen opbouwen. En dit op een moment dat de kinderen zich bevinden op een belangrijk keerpunt: hun groei naar volwassenheid.

Een voorbereiding van 2 jaar gaat vooraf, waarbij de kinderen in nauw contact gebracht worden met de verschillende uitzichten van deze geloofsgemeenschap. Hierin worden zij geholpen door de vol-

wassenen, o.a.; langs de catechesegezinnen, contacten met mensen uit parochiale organisaties, enz. Heel de voorbereiding wordt gedragen door het leven van de volwassen gemeenschap. Als wij bij dit laatste even blijven stilstaan, kunnen wij de volgende bedenking maken: Zou deze opname niet zinvoller gebeuren en uitgebouwd kunnen worden binnen het kader van de parochie en door de priesters die deze gemeenschap leiden?

Laat ons nog even verder gaan. Waarom de plechtige communie en het vormsel niet verwerken tot een enkele viering, namelijk het vormsel, ingewerkt in de eucharistieviering. Op die manier zou toch beter uitkomen waar het eigenlijk om gaat.

Wat onze aandacht ook meer moet gaande houden is dat deze gebeurtenis van de 12-jarigen toch wel een belangrijke gebeurtenis is voor de ouders, die op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de geloofsopvoeding van hun kinderen. Is het daarom niet noodzakelijk de ouders daarin te helpen en hen een beter inzicht te geven in hun eigen geloofsleven. De ouders staan naast hun kinderen wat betreft opvoeding, ontspanning, school, enz. Maar waarom zou deze voorbereiding van hun kind dan ook niet "hun" zaak zijn. Het mag niet volstaan om gedurende twee jaar hun kinderen zo maar naar de voorbereiding te sturen en te denken dat het zo in orde is. Heel de geest van het gezin moet doorgronden worden van deze gebeurtenis. Maar is dit laatste voor iedereen al voldoende gebeurd?

Laat het ons proberen en... alle begin is moeilijk.

Parochieblad 3 juli 1969



*Plechtige communicant bij de fiere familie Potemans in de nog gekasseide Platte-Lostraat (rond 1950). Op de achtergrond het café, thans de Kebab snackbar op de hoek Platte-Lostraat en wat nu de A.Dejonghestraat is. De Don-Boscoparochie bestond toen nog niet. Zo poseren midden deze thans zo drukke straat zal nu niet meer lukken!*



## Plechtige hoogmis ter ere van de heilige Norbertus

Abdijkerk van 't Park zondag 11 juni om 11.00u.

Opgeluisterd door het koor Musa Horti onder leiding van dirigent Peter Dejangs



Na de plechtige eucharistieviering: korte voorstelling van de vredesbeiaard door Luc Rombouts, beiaardier van de Katholieke Universiteit Leuven



**LEUVEN - NEUSS**  
Cultuur verbindt - Kultur verbindet

Aansluitend wordt u uitgenodigd op de receptie aangeboden door De Vrienden van de Abdij van 't Park.

### ZOMERACTIVITEITEN IN SENIORAMA

Dinsdag 6 juni – 13.20 u. **De tuinwijk Mataadi** (Code: Z2) Bijdrage: € 4. Gids: Lieve Sinnaeve. Info en inschrijven via Onthaal Seniorama 016 22 20 14

### FIETSEN MET SENIORAMA \* Fietsdagtocht. Dinsdag 6 juni 2017

– Tuindersroute - vlak (90 km). Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht. Info:

016 58 52 86 of 0473 92 99 41

\* **Fietsen - rit met hellingen (40 km) Donderdag 8 en 22 juni 2017.** Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht. Info: 016 40 66 58

### VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 6 juni 2017 van 9.30 u. tot 11.30 u. Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur **Joke Luyckx** van de Leuvense politie. Je kan

bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken. Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven