

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

21

2017

WEEKKRANT

24 MEI

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

Kruisoplegging - Woordje van pater Walter bij de kruisoplegging aan de vormelingen van FRANDO - 30 april 2017



Het evangelie van vandaag over de Emmausgangers is een prachtig verhaal. Maar daar wil ik vandaag niet verder op ingaan. Vandaag is het de viering van de 'kruisoplegging', voor deze jongeren de aanloop naar hun vormsel. Het vormsel is het teken dat ze vanaf dan 'volwassen' Christenen worden.

Wat betekent die kruisoplegging? Het kruis is het teken van Christus en dus van alle Christenen. Dat kruis dragen wil zeggen: bij die groep hoor ik. Of misschien nog beter: dit is de man die ik wil volgen. Zo iets als een clubinsigne of een T-shirt met een tekst op!

Over dat kruis bestaan toch misverstanden. Het kruis was inderdaad een vreselijke manier om iemand ter dood te brengen. Vandaar het idee dat het Christendom te maken heeft met lijden en dood.

• Jezus heeft dit lijden en dood aan het kruis niet gezocht. Hij heeft op het kruis geweend van ellende en geroepen: 'God waarom hebt ge mij in de steek gelaten?'

Vanwaar dat lijden en dood? Omdat hij TROUW wilde blijven aan wat hij zag als zijn roeping. Het kruis is een teken van 'trouw tot in de dood'. Het kruis zegt: Ik wil Christen zijn en blijven, ook wanneer dat moeilijk valt, ook wanneer men er mij op aankijkt.

• Het kruis wil ook zeggen: Jezus is mijn VOORBEELD. Ik wil een mens zijn waar men op kan rekenen, ik wil iemand zijn die iets doet voor anderen, ik wil een mens zijn die kan geven en delen.

• Kruis: sommigen menen dat 'Christen-zijn' toch iets triestigs in zich heeft. Pure nonsens! Zeker, leven is soms moeilijk. Maar het kan ook MOOI zijn en GELUKKIG. God heeft ons het leven gegeven op-

dat wij daarvoor oog zouden hebben, voor al wat mooi is, voor al wat het leven de moeite waard maakt.

Kijk rond, het is lente. Dat is ook een beeld van wat het leven is.

Kruisoplegging is samenvattend:

• Ik kies ervoor om Christen te zijn, om Jezus te volgen.

• Aan die keuze wil ik trouw blijven, ook wanneer het moeilijk is.

• Ik geloof dat God mij het leven heeft gegeven om een gelukkig mens te zijn.

Beste jongens en meisjes, die drie dingen wens ik jullie.

Kijk maar rond: jullie zitten hier tussen mensen die dezelfde keuze hebben gemaakt, die hetzelfde geloof delen.

Pater Walter Verhelst

Geniet ook nog van enkele sfeerbeelden op pagina 3



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17,
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016
250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo tel. 016 25 21 51
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u.** - **11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 25 mei
O.H.Hemelvaart - Eerste communie
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: kinderen en ouders eerste communie
Zang: Pieter Vanderveken
Piano: Johan Van Audenhaege

Zondag 28 mei
7e Paaszondag
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 4 juni
Pinksteren
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Jules Oosterlynck en Anna Persoons
Voorganger: Pastor Fons Boey
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

Maandag 5 juni
Pinkstermaandag
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Cécile Van Hoecke
Lector: Jaak Jaeken
CD-muziek en koster: Karel De Rocker

SINT-ANTONIUS

Donderdag 25 mei
O.H.Hemelvaart
11 u. Viering opgeluisterd door de Completen
Voorganger: pater Marcel Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 28 mei
7de Paaszondag
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Hilde Pex
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Caroline Van Audenhoven
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 4 juni
Pinksteren
11 u. opluistering van de viering door de Gospelrats
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Walter Verelst
Beelden: Leo Swinnen

VAAK IS STILTE
HET BESTE ANTWOORD bzn

MET EEN VRIEND AAN JE ZIJ
IS GEEN WEG TE LANG bzn

DON BOSCO

Zondag 28 mei
Zondag na Hemelvaart
10.30 u. Viering

Zondag 4 juni
Pinksteren
10.30 u. Viering

BLAUWPUP
Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

KALENDERBLAADJE

Wie het eeuwige wil vinden, moet er tijd voor nemen. Dat lijkt een enorme paradox: om het eeuwige te vinden moet je je overgeven aan het tijdelijke. Wie naar God verlangt, moet vasthouden aan de wereld.
Dietrich Bonhoeffer

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum "Ademtocht"

Meditatie is het middel bij uitstek om te leren omgaan met afleidingen: je geest tot vrede brengen, tot stilte en concentratie. Niet om je geest te laten rusten in heilige gedachten, maar om alles te overstijgen wat we "gedachten" noemen. Daartoe dient de mantra, die als een ploeg door je geest gaat en alles opzij duwt, om zo de oneffenheden te effenen.

Omdat de geest zich zo gemakkelijk laat meevoeren met gedachten en beelden als een veertje met de lichte bries, beveelt Cassianus de mantra aan als de manier om aan alle afleidingen te weerstaan en om tot rust te komen.

John Main - Uit: 'De stille revolutie'

In de volgende maand verzamelen we voor onze meditatie **op maandag 5 en maandag 19 juni 2017**.

Afspraak om 20 uur in de Stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

VLAAMSE MISDIENAARS VERZAMELEN IN SCHERPENHEUVEL OP 26 MEI

Jongeren die zich engageren om de dienst van de eucharistie mee te verzorgen zijn onmisbaar in onze Kerk. Soms is er wel 'moed' nodig om vol te houden en om tegen de stroom in te gaan staan. Daarom is het belangrijk dat misdienaars 'groep' vormen en dat ze kans krijgen om elkaar te ontmoeten in ontspannend samenzijn, maar ook in momenten van vorming en verdieping. Na de geslaagde editie van de misdienaarsdag in 2015 en een onvergetelijke Romebedevaart in datzelfde jaar kan, een volgende Vlaamse editie niet langer uitblijven. Het is een kans om andere misdienaars te leren kennen en de vriendengroep uit te breiden.

Op 26 mei organiseren IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen en de diocesane diensten voor misdienaarswerkingen de Vlaamse Misdienaarsdag in Scherpenheuvel. We laten ons inspireren door een stukje uit Matteüs 'Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld' (Mt 5, 13-14). Het belooft een schitterende dag te worden, vol ontspanning, ontmoeting en verdieping voor elke Vlaamse misdienaar. Een eucharistieviering sluit het programma feestelijk af. Alle info is terug te vinden op ww.w.misdienaars.ijd.be

Ik heb een moeder gekend, oh wat was zij sterk



Martine Célérier

Sterven is je hand uitsteken naar God en weten dat Zijn hand klaar staat om je te ontvangen.

Op woensdag 10 mei 2017 namen wij in de Sint-Franciscusparochiekerk te Heverlee afscheid van mevrouw **Martine Célérier**, weduwe van Romain Decerf, lid van Samana Korbeek-Lo en van Samana Heverlee, lid van OKRA, geboren te Korbeek-Lo op 17 december 1926 en overleden op vakantie te Nieuwpoort in Ter Duinen op 2 mei 2017, gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

Ik heb een moeder gekend, oh wat was zij sterk. Altijd was zij bezig, altijd aan het werk.

Ik heb een moeder gekend die vol liefde zat. En ondanks al haar zorgen, haar kinderen nooit vergat.

Haar familie was haar leven, en al stond zij dan alleen. Of was het soms heel moeilijk zij sloeg er zich doorheen.

Van kleinkinderen en achterkleinkinderen genoot zij met volle teugen. Haar liefde en zorgzaamheid, zal ons blijven heugen.

Ik heb een moeder gekend, die ik nooit meer zal vergeten. Het was mijn moeder, moet je weten ...

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 25 mei
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 26 mei
19.45 tot 21 uur Koorrepitie in de kerk

Dinsdag 30 mei
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 1 juni
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Sint-Franciscus

Woensdag 24 mei
20 u.: Koor Blij Rondeel

Vrijdag 26 mei
VM: De Ark

Zondag 28 mei
11 uur: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 30 mei
14 u.: Seniorencafé
AV: Buurtcomité Michotte

Woensdag 31 mei
9.30 u.: OKRA Teamvergadering
20 u.: Koor Blij Rondeel



Leven voor allen

Goede Vrijdag 2017
Don Bosco gemeenschap
Kessel-Lo

Goede Vrijdag

Mijn handen op je schouders, jouw handen op die van mij: kloof afstand, overbrugd, grenzen doorbroken.

Armen verkleuren, nemen de kleur van de andere aan: ik hoor de schreeuw, ik zie de ellende, van de andere en geef antwoord: solidaire liefde, een weg te gaan, leven voor allen.

Jef Wauters

Bidden we met psalm 22
God mijn God, waarom heb jij mij verlaten?
Naar jou schreeuw ik overdag en 's nachts, en ik word niet gestild.
Waarom heb je mij verlaten, God mijn God?

In de wereld van vandaag...

Reeds zes jaar **oorlog** in Syrië. Een luchtaanval met gifgas, 72 mensen kwamen om het leven: onder wie twintig maal één kind, en zeventien keer één vrouw.

Niet één mens zou vandaag mogen sterven van **honger**. Het is de harde realiteit van 20 miljoen mensen, onder wie 1,4 kinderen, die ernstig ondervoed zijn in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen. Oorlogszuchtige staten, van wie de macht gebouwd is op het lijden van de mensen die ze besturen.

Oorlog wordt wereldwijd door de vele **aanslagen**. Nabestaanden rouwen om overleden familie. Gewonden gaan een lange revalidatieweg.

Burkina Faso is het derde armste land in de wereld. 80% van de bevolking leeft van de landbouw. Zij strijden tegen verwoestijning en **klimaatopwarming**. Toch steunt de regering niet haar bevolking maar de exportsector.

Bidden wij met psalm 22.

Hij geeft ons antwoord: want hij ziet de ellende van arme mensen, mensen in nood laat hij niet alleen.
Hij hoort hun gebed om hulp.

Lezing uit het evangelie volgens Johannes

Jesus wordt gevangen genomen, geselsd en bespot: "Wees gegroet, koning der Judeeërs!"

Pilatus verklaart: "Ziehier de mens. Ik vind geen schuld bij hem." Maar de Judeeërs vinden dat hij gekruisigd moet worden omdat hij zich zoon van God maakt.

Pilatus zegt tot de Judeeërs: Zie, uw koning!
De heiligdomsoversten antwoorden: We hebben geen koning buiten de keizer!
Dan dus geeft Pilatus hem aan hen

over om te worden gekruisigd.

Duiding

1. Tevergeefs is je zoektocht, het woord passie, lijden, vind je nergens bij Johannes.

In zijn evangelie is Jezus niet de lijdende, niet het slachtoffer, maar een mens die kiest, doelbewust zijn weg gaat tot alles is volbracht. Zelf het kruis torsend trekt hij uit naar de zogeheten Schedelplaats die in het Hebreeuws Golgota heet. Zo verwoordt Johannes het.

2. Zijn keuze voor het leven bedreigt de Romeinse wereldorde. Vooral zijn levenswijze, luisterend naar mensen in hun nood zonder zelf macht te ambiëren ontmaskert de heersende machten.

Om hem wordt op hoog niveau een strategisch politiek spel gespeeld. Pilatus verdeelt en heerst, speelt het Galilea van de volkeren uit tegen de Judeeërs in Jeruzalem door Jezus Koning van de Judeeërs te noemen. De hogepriesters zetten Pilatus klem door beroep te doen op zijn keizerlijke loyaliteit: je bent geen vriend van de keizer als je onze eis niet inwilligt.

Slechts één zin heeft Johannes nodig om de collaboratie te duiden van de joodse lokale overheid met de Romeinse bezettingsmacht: "Wij hebben geen andere koning dan de keizer".

3. Net voor hij sterft zegt Jezus: Het is voleindigd!
Het is volbracht, mijn werk is klaar. Hiermee citeert **Johannes** het laatste vers van psalm 22.

Waar **Marcus en Mattheus** het eerste vers van psalm 22
"Mijn God, mijn God, waarom verlaat je mij"
opnemen in hun verhaal, niet wetende of Jezus de kracht had deze psalm tot het einde te bidden, maakt

Johannes ons duidelijk dat Jezus de hele psalm gedaan heeft.
Het is volbracht, zijn werk is klaar.

Wat heeft Jezus volbracht, wat heeft hij gedaan?

Hij heeft de ellende van arme mensen gezien, hij heeft mensen in nood niet alleen gelaten, hij heeft hun hulpgeroep gehoord. Hij heeft het lijden dat machtige heersers volkeren aandoen voor het aanschijn van God gebracht. Hij heeft de smeekbede van mensen beantwoord met zijn solidaire liefde.

4. Hier denk ik aan het **getuigenis** vorige maand van **Reginald Moreels**, voor Artsen zonder Grenzen oorlogschirurg in Mosul.

1000 gewonden in één maand. Het is een permanente les in nederigheid, zo zei hij.
Ik ben geraakt door deze zending: een vrouw van 22 met twee afgerukte ledematen, een man van 24 met een klein gaatje in zijn rug en voor de rest van zijn leven verlamd, een kind van 16 met een kogel in het hoofd die niet meer tot bewustzijn komt, heb ik naar de dood moeten begeleiden.
Je mag je nooit vaccineren tegen miserie en onrecht.

5. Op het kruis kon je in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn de aanklacht lezen:
Jezus de Nazarener, de koning der Judeeërs!

Niettegenstaande de hogepriesters Jezus' uitspraak over ze eenheid tussen hemzelf en zijn Vader als godslasterlijk beschouwen, hebben zij er alles aan gedaan om Jezus volgens Romeins recht te laten veroordelen en executeren.

Zo maakt Johannes ons duidelijk

dat Jezus niet alleen voor het joodse volk, maar voor alle volkeren is gestorven.

Voor Johannes is Jezus het mens geworden woord, de mens geworden Thora.

"Zie de mens" zegt Pilatus en toont de Judeeërs de lijdende dienaar van de profeet Jesaja.

Deze Jezus, dit woord is als een herder die volkeren samenbrengt, die hen oproept een weg ten leven te gaan.

Leven voor allen is mogelijk. Deze weg heeft hij getoond.

Tafelgebed: Gezegend zijt Gij
Gezegend zijt Gij, levende God omwille van hem de zoon van de mensen,

woord en gestalte van uw heerlijkheid, beeld en gelijkenis van uw trouw.

Die werd vernederd en gebroken. Die werd verheven in uw licht.

Die wordt gehoord, die wordt geleefd, die komen zal in deze wereld.

Die ons een nieuwe naam zal geven. Die onze weg is door de dood.

Die wij herkennen, die wij verkondigen, hier in het breken van het brood.

Zending
Maar eens zal ik mijn broeders over U verhalen.

Ik zal U prijzen op onze bijeenkomst. Mijn liederen klinken op uit een groot volk.

De armen gaan aan tafel. Ons volk viert feest. Het nieuwe volk dat wordt geboren.

Jef Wauters - Uit de viering van Goede Vrijdag in het Don Boscocentrum

Kruisoplegging vormelingen Frando in Sint-Antonius - nog enkele sfeerbeelden

Vervolg van pagina 1



FIETSEN MET SENIORAMA *
Fietsen - rit met hellingen (40 km).
Vrijdag 26 mei 2017. Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht. Info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45
* **Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km) Dinsdag 30 mei 2017.** Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting

om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km). Verzekering verplicht. Info: 016 25 44 36
* **Fietsdagtochten Vrijdag 2 juni 2017**
- **Lier - vlak (80 km).** Vertrek met auto: om 9.15 op aanvraag (gids). Vertrek met fiets: om 9.45 u. stipt Werchter: Parking aan de kerk
Vrijdag 2 juni 2017 - Lier - vlak (96 km). Vertrek met de fiets: om 9.15 u. Wijg-

maalbrug (8 km). Verzekering verplicht. Info: 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

WANDELEN MET SENIORAMA
Namiddagwandelingen (8 km) Donderdag 1 juni en 6 juli 2017
om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro

per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht. Info: 016 23 77 59

GELAATSVERZORGING
Gelaatsverzorging op **dinsdag 30 mei 2017 vanaf 13.30 u.**
Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten. Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be
Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving. Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN



Eugène Vanhoorenbeke
* Don Bosco anno 1969 *

KOËDUKATIE

Konkreet in de Chiro

Vanaf 8 januari zullen de speelclub en de sterrekens kennis maken met een gezamenlijke werking. De andere afdelingen zullen geleidelijk met deze gemeenschappelijke opvoedingsmethode gekonfronteerd worden, zonder het eigen ik van jongen of meisje over het hoofd te zien.

De leiding

Parochieblad 9 januari 1969

NOG ENKELE UITSLAGEN VAN KERKENBOUWZONDAG

Blauwput 16.380

Sint Geertrui 5.175

Sint Jozef 3.847

Sint Kwinten 3.125

Sint Michiel 3.000
O.L.V. Midd. 6.822
Sint Pieter 6.477
Benedictijnen 999
Capucijnen 3.332
Conventuelen 6.200
Jezuïeten 2.735
Minderbroeders 6.150
Picpussen 3.645
Bierbeek 3.371
Butsel 2.000
Verrijck 1.380
Haasrode 1.818
Opvelp 2.649
Willebringen 2.150

Tot daar de rekeningstaat, zoals wij hem ontvingen. Dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt. Met steeds hernieuwde inspanningen zullen we er wel komen.

Parochieblad 30 januari 1969

WIST U?

dat het bisdom Caracas iets groter is dan het bisdom Gent, doch dat het slechts 585 priesters telt? En van deze 585 priesters zijn er 488 vreemdelingen. Een van de vele problemen voor al deze vreemde priesters is het zich aanpassen aan de mentaliteit van de bevolking. Zij moeten het "Europeaan-zijn" volledig kunnen afleggen om Venezuela te worden met de Venezolanen om door hen te worden aanvaard.

Laten wij de eerste zondag van de maand februari eens speciaal in gedachten verenigd zijn met al deze

missionarissen die het beste van zichzelf geven om de ware leer van Christus ook in Zuid-Amerika te laten open bloeien. Zeer in het bijzonder denken wij dan aan onze voormalige pastoor E.H. Vanhoorenbeke die ook de zware opgave aanvaardde om zichzelf weg te cijferen en een beetje Venezolaan tracht te zijn.

Moge hij erin slagen om de echte, levende Christus NU te laten wandelen en preken in Venezuela. Veel moed en veel geluk Padre Eugenio, want de parochiegemeenschap Don Bosco blijft met U één in gedachten en werk.

Parochieblad 30 januari 1969

VOOR WIE VAN CIJFERS HOUDT

In het jaar 1968 werden er 87 kinderen gedoopt, waarvan 25 in de parochie. Er zijn 18 huwelijken, in de parochie, ingezegend. 79 kinderen deden hun plechtige geloofsbelijdenis en werden gevormd. Er waren 19 sterfgevallen.

Parochieblad 20 februari 1969

CARACAS

Begin april 1966 verscheen in het ledenblaadje van het Caracashulpfonds een klein verslag over de afreis van onze voormalige pastoor E.H. Van Hoorenbeke.

Het luidde als volgt: **Hoe Eugenio**

vertrok

De zon uit Caracas hadden ze voor de gelegenheid boven Kessel-Lo gehangen. Een stralende dag waarvan niemand zou geloven dat het nog maar de 14e maart was.

Om 8.30 uur droeg hij nog een laatste mis op in de kapel die zijn handen hadden gebouwd. Hij deed het niet zoals gewoonlijk. Gespannen, zenuwachtig. Verborgene ontroering. Onderdrukte gevoelens. Maar hij bleef ze de baas. Zijn woorden, zijn gebaren, het was één groot afscheid. Afscheid van alles waarvan hij nu het meest beseft hoe dierbaar het hem was. De strijd zou gans de dag duren. Hij moest zich lostrekken, zich vrijmaken.

Om 9.10 uur kroop hij in een der autobussen en trachtte met opgewekt lachen zijn weemoed te verbergen. De kleine karavaan tufte weg en hij voelde zich een beetje sterven. In Zaventem ging het er gezellig aan toe. Vrolijke praatjes, kinderkopjes strelen, grapjes vertellen en hardop lachen om niet te moeten wenen. En men filmde en maakte groepsfoto's. Dan schoof iedereen zonder het te beseffen naar de kapel van de luchthaven. Men bad en men zong: Nader bij U mijn God, nader bij U... Bij velen brak er iets. De toegeknepen kelen snikten zich los. Men trachtte nog dankwoorden te zeggen. Iedereen moest nog eens de hand gedrukt worden. Hij hield

zich sterk en probeerde nog te gekseren. Douane formaliteiten en... daar ging hij... vergezeld van enkele uitverkorenen tot aan het vliegtuig. Hij wuifde en verdween. En toen niemand van Kessel-Lo hem nog kon zien, diep in zijn vliegtuigzetel, kon hij het niet meer onderdrukken en... hij weende... Een man, een priester, een mens...

Drie jaren zijn nu vervlogen. Het CARACASHULPFONDS heeft ondertussen altijd achter onze missionaris gestaan. Iedere maand krijgt hij 12.000 en 15.000 fr toegestuurd. Soms krijgt hij nog iets extra. Al dat geld komt van mensen die onvermoeid en vastberaden elke maand een klein beetje van hun overvloed afgeven voor hun missionaris. Ze houden dat nu reeds meer dan drie jaar vol. Is dat niet fantastisch!

Binnenkort hopen we E.H. Vanhoorenbeke in ons midden te hebben. Alhoewel hij weer in een periode zit dat hij geen tijd vindt om ons te schrijven, kwamen we langs de Eerw. Zusters van Vorselaar te weten dat hij van plan is om met verlof te komen. We hopen hem terug te zien en uit zijn eigen mond te vernemen hoe al onze giften en inspanningen heilzaam zijn voor de ontwikkelingslanden en dan zeer in het bijzonder voor Venezuela.

Parochieblad 24 april 1969

Bib aan huis

Lees jij graag, maar raak je niet op eigen kracht in de Bib?

Dan heeft de Bib Leuven een mooi aanbod voor jou!

Een vrijwilliger van de Bib brengt de boeken, cd's, dvd's ... die jij graag wil lezen, beluisteren of bekijken gratis tot bij je thuis.

Slechts drie voorwaarden:

- je bent of wordt lid van de Bib;
- 18 jaar; gratis +18 jaar; € 6/jaar;
- je kan aantonen dat je niet zelf naar de Bib kan komen.

Wil je een beroep doen op deze service?

Bel naar 016 22 65 22 of stuur een e-mail naar bibaanhuis@leuven.be. Een medewerker komt bij je langs om je leesvoorkeuren te noteren en afspraken te maken over het lenen van de boeken.

Eens ingeschreven, krijg je maandelijks een bezoekje van een vrijwilliger van de Bib met een stapeltje boeken, cd's, dvd's ... onder de arm en een fijne babbel voor wie dat wil.

Tot begin juni 2017: onderbreking Martelarenlaan. Door de aanleg van het nieuwe kruispunt Karel Schurmansstraat - Willem Coosemansstraat - Martelarenlaan, is de Martelarenlaan daar tijdelijk onderbroken. Voetgangers en fietsers kunnen door.

Begin juni 2017: De Spoordijk gaat open voor doorgaand verkeer als de Martelarenlaan en de Spoordijk verbonden zijn ter hoogte van de Karel Schurmansstraat en de Willem Coosemansstraat. Daarna beginnen de werken aan de Martelarenlaan en het park.

NUTTIGE ADRESSEN

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59

Open van 09.30 u. - 11.30 u.

Maandag: Lieve en Lut De Geest

Dinsdag: Zuster Mia

Woensdag: niet open

Donderdag: Lieve Van Haegenborgh (Tinter)

Vrijdag: Arnold Vanhoucke

Parochieteam

Thierry Van Craenem voorzitter

tel. 016 89 55 40

thierry.vanraenem@telenet.be

Lieven Dries

Tel. 016 89 55 40

Lieven.Dries@telenet.be

Annemie Mennes

tel. 016 35 62 76

Johannemie.vam@skynet.be

Jos Van Aerschot

tel. 016 25 03 41

Jos_vanaerschot@hotmail.com

Marion Van Wouwe

tel. 016 25 67 79

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochiale werken Gewest Leuven-Parochie Sint-Franciscus 001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster: Leo Page

leopage41@gmail.com

SINT-ANTONIUS

Pastorie

Léon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

tel. 016 22 38 11 (spaties)

Parochieploeg

Caroline Van Audenhoven,

pastoraal werker

Léon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02 (spaties)

carolineva@telenet.be

Myriam Neves

Platte-Lostraat 202,

3010 Kessel-Lo

tel. 016 25 96 90

myriam.neves@telenet.be

Mirjam Van Lammeren

Bierbeekstraat 14,

3001 Heverlee

tel. 016 23 95 24

mirjam.vanlammeren@gmail.com

Mathieu Voets

Volhardingslaan 30,

3001 Heverlee

tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

Bankrekening VZW

Antoniusvrienden Heverlee vzw

BE84 0018 0522 4459

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster: Leo Swinnen

leo.swinnen@telenet.be

DON BOSCO

Contactadressen

Onze priester

Jef Wauters

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Kerkraad

Bart Meneve 0486 93 73 47

Jef Wauters 0485 063 038

Gie Schoemaker 016/26 18 03

Pat Laforce 0495 46 66 58

Hans Punter 0497 518 258

Don Bosco op het web

www.ademtocht.be

webmaster Jef Wauters jef.w@edpnet.be

Verhuur Don Bosco centrum

Informatie m.b.t. zalen, capaciteit, dagprijs, voorzieningen en beschikbaarheid: www.donboscocentrum.be

Bezichtiging

zalen: op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur na afspraak via Dirk Witters 0474 / 50 19 48

Verhuur & Administratie

Email: verhuur.donbosco@gmail.com of via sms/boodschap op 0487 / 47 46 04 (Hyacinth Symons)

Bankrekening BE65 7360 2462 1896 van Gemeenschapscentrum Don Bosco te 3010 Kessel-Lo

Nazicht

Irene Jaubin 0495 78 44 11

Technische support

Mobile nummer: 0497 36 23 34 (Bart Hendrickx, Dirk Witters, Rudy Van den Panhuyzen)

Sleutelkast

Hans Punter 0497 518 258

Nieuwe verkeerssituatie in de wijk Spaanse Kroon. In de wijk Spaanse Kroon geldt vanaf 15 mei 2017 een nieuwe verkeerssituatie. De aanpassing is nodig om sluipverkeer in de Brugstraat en de Adjudant Harboortstraat tegen te gaan

en om van de Hoegaardsestraat een fietsstraat te kunnen maken. Door gaand verkeer kan vanaf dan alleen nog langs de Tiensesteenweg.

Wat verandert er? Vanaf 15 mei 2017 staan er op 2 plaatsen verbodsborden en slimme camera's waar

je zonder vergunning met de auto niet langs mag. Zo delen we de wijk op in 2 delen: Eén deel is met de wagen altijd en voor iedereen bereikbaar langs de Philipslaan. Wegrijden doe je langs de Philipslaan of de Koningin Elisa-

bethaan. Het andere deel is bereikbaar langs de Vlietstraat. Wegrijden doe je langs de Adjudant Harboortstraat en de Vlietstraat. Info www.leuven.be/nieuwe-verkeerssituatie-de-wijk-spaanse-kroon